

# ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΚΙΩΝ



Τη συνταγή της ανατροπής του κόσμου δεν την  
αναζητήσαμε στα βιβλία, αλλά αλπιτεύοντας.  
Ήταν μία περιπλάνηση που κρατούσε μέρες  
ολόκληρες όπου καμία δεν έμοιαζε με την  
προηγούμενη και που δεν σταματούσε ποτέ.  
Συναρπαστικές συναντήσεις, σπουδανικά εμπόδια,  
προδοσίες ολκής, επικίνδυνα γελογιάσματα  
για το μεγάλο πέρασμα  
απ' την κοινωνία των πειδαναγκασμών  
στον κόσμο των επιδυμιών.

Επίμονα βλέμματα κατευθείαν στα μάτια, φωνές που ταράσσουν τη νεκρική σιγή, αυθόρμητες κινήσεις δίχως επανάληψη, ανυπότακτες επιδυμίες, αγκομαχητιά ανυπαρξίας, ετοιμοπόλεμες αρνήσεις...

Πώς είναι δυνατόν να χωρέσουν όλα αυτά σε ένα κομμάτι χαρτί, κλειδωμένα σε λέξεις...

Πόσα ακόμα θα πρέπει να γραφτούν για τους κυνηγημένους, για τους τυρράνους και για αυτή τη ζωή που έχει ντυθεί με τα κουρέλια της επιβίωσης.

Την απάντηση θα έχουν μονάχα οι ίδιες οι πράξεις μας όταν μας επιτρέψουν επιτέλους να «σωπάσουμε». Μέχρι τότε οι λέξεις ας γίνουν ένα καλοακονισμένο μαχαίρι στην καρδιά αυτού του κόσμου της υποταγής και της πλήξης... Γιατί τα κείμενα δίχως το φανταχτερό περιτύλιγμα της ακαδημαικής θεωρίας, συνεχίζουν να είναι ανοιχτές προσκλήσεις συνάντησης με άλλους ανθρώπους για τη δημιουργία ανατρεπτικών καταστάσεων...

Αιρετικός κύκλος για τη διάχυση της αταξίας



## Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΣΕΩΝ ΑΠ' ΤΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ...

Εκείνοι στέκονται απέναντι, πίσω από ψηλά κάγκελα και πανό, χαρένοι στην ορίχλη των φωτοβολίδων με πρόσωπα απόμακρα, αιφού το μόνο που διακρίνεται πια είναι τα ομοιόχρωμα κασκόλ και κάποιες «άσεμνες» χειρονομίες...

Η ατρόμοφαιρα εκρηκτική όπως πάντα, το γήπεδο σείεται από φωνές, συνθήματα και αποδοκιμασίες, που ίσως να είναι και οι απαντήσεις που δεν δόθηκαν ποτέ στις προσταγές των αφεντικών και των δασκάλων, ίσως και κάτι άλλο...

Οι μπάτσοι έχουν στηθεί μπροστά τους, έξω απ' τα κιγκλιδώματα, σαν θηριοδαμαστές έτοιμοι να επέμβουν.

Και η μεγάλη στιγμή φτάνει...

Οι καλοπληρωμένες μαριονέτες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο παίρνοντας θέσεις μάχης μπροστά στα εκστασιασμένα βλέμματα ενός κοινού που παραληρεί αναζητώντας τη χαρένη ένταση της ζωής. Το ματς αρχίζει και το πενθήμερο της υποταγής, της εργασιακής ταπείνωσης και του σχολικού εγκλεισμού συναντά

επιτέλους το άλλοθί του.

Οι πιο «απροσάρμοστοι», αυτοί που βρίσκουν πληκτικό το λευκό πήχο της σιωπής, που δεν θέλουν να γνέψουν καταφατικά στο συμβιθασμό, που αρνούνται τον κόσμο των συμβάσεων έχοντας εισιτάριο εξόδου την παραβατικότητα, βρίσκονται εδώ, εγκλωβισμένοι στις αρένες των γηπέδων. Είναι αυτοί που κάθε μέρα βουλιάζονται στην τρέλα του κυρίαρχου πολιτισμού ανάμεσα σε σκυθρωπά πρόσωπα, κενά βλέμματα και στείρες επιθυμίες, αναζητούν τη διαφυγή απ'τα σύνορα του εξουσιαστικού κόσμου.

Μα οι ίδιοι «μολυσμένοι» απ'την κοινωνία των πειθαναγκασμών περιπλανούνται άσκοπα στους δαιδαλώδεις λαβίρυνθους του εγκλεισμού που έχει υψώσει η κυριαρχία γύρω τους, ελπίζοντας πως κάπου εκεί θα βρούν την άκρη του νήρατος για τον κόσμο των επιθυμιών. Γι'αυτό, όπως οι «άλλοι», οι πολίτες της κανονικότητας που εκτονώνται στις φευτοδιασκεδάσεις τους, στις κούφιες σχέσεις τους και την καταναλωτική φρενίτιδα, έτσι κι αυτοί, οι πιο αποκλεισμένοι της «τέλειας» κοινωνίας ξεδίνουν στο γήπεδο.

Εκεί ανάμεσα σε τόσους, μα πάντοτε βυθισμένοι στο εαυτό τους, επιθυμούν να πιστέψουν σε κάτι, να βρουν ένα στήριγμα για να χαρούν και να απαλύνουν τον «πόνο» της καθημερινής μιζέριας και των προσωπικών αδιεξόδων. Έχοντας στο στόμα ακόμα την πικρή γεύση της προδοσίας όλων αυτών των κυρογγάτων που μοίραζαν απλόχερα γονείς και δάσκαλοι μιλώντας για «αξίες και ιδανικά», καταφεύγουν στην αοριστία της ομάδας που φαντάζει για αυτούς σαν δάση πραγματοποίησης ξεθωριασμένων ονείρων και ανεκπλήρωτων ευχών.

Έτσι πολύ σύντομα η ομάδα γίνεται ο αχώριστος σύντροφος του οπαδού σε κάθε του σκέψη και συναίσθημα, συνδέοντάς τον μαζί της με μια εξαρτημένη προσήλωση που αγγίζει τα όρια της θρησκευτικής πίστης. Παράλληλα μέσα στο γήπεδο, οι άνθρωποι προσπαθούν να ξεγελάσουν τη μοναξιά τους μέσα απ'την συνεύρεσή τους και τις φευδεπίγραφες υποσχέσεις συλλογικοποίησης των συνδέσμων.

Ίσως είναι μια απέλπιδη προσπάθεια να νιώσουν κάτιον κοινό μαζί με άλλους γύρω τους, συμμετέχοντας στην χαρά και τη θλίψη της νίκης ή της ήττας, που τόσο πολύ τους έχει στερήσει η απρόσωπη μπτρόπολη των ειδώλων και των σκιών.

Και όμως εκεί, γνωρίζοντας πως η απελπισία φλερτάρει έντονα με το φανατισμό, καιροφυλαχτούν διάφορα φασιστοειδή που θέλουν να στρατολογήσουν κόσμο στις εθνικιστικές ονειρώξεις τους. Αυτοί οι τραμπούκοι επωφελούμενοι απ'το διάχυτο ανδροκρατούμενο τσαμπουκά που παραμονεύει στα γήπεδα, εμφανίζονται κατά διαστήματα υψώνοντας πανό και



Και τώρα οι απέλπισμένοι μονάχα μια ελπίδα έχουν, να μην έχουν καμία...

λάθαρα πατριωτικής βλακείας. Βέβαια δεν είναι λίγες οι φορές που το μετάνιωσαν πικρά αιφού κυνηγόθηκαν ανελέπτα από αντι-ναζί χούλιγκανς που δεν ανέχθηκαν την εμετική παρουσία τους στις κερκίδες.

Ετοι τόσο απλά μα και συγχρόνως τόσο αριστοτεχνικά υφαίνει η εξουσία τον ιστό του εγκλωβισμού στα γήπεδα, παγιδεύοντας βλέμματα, σκέψεις, συναισθήματα...

Ένας ιστός που μοιάζει να αποτελείται από πλεκτροφόρα καλώδια που παραλύουν τις δυνατότητες ξεπεράσματός του, σιφίγγοντας σαν δίχτυ σε κάθε εκολαπτόμενη κίνηση εναντίωσης στον κυριαρχικό κόσμο. Αρκεί ένα «λάθος» σφύριγμα, ένα άκυρο γκολ, μια αποβολή ή ένα δυνατό μαρκάρισμα, και να, αυτή η συσσωρευμένη επιθετικότητα που θέλει να ξεσπάσει, πόσο εύκολα λοξοδρομεί... Είναι η στιγμή που η συνολική οργή των χούλιγκανς, που τους κληροδότησε ο κόσμος της πλήξης και της καταπίεσης, συναντά την πράξη, αλλά τα συνθήματα λαθεύουν και οι πέτρες αστοχούν αφού ο εχθρός προσδιορίστηκε «δίπλα» σε διαφορετικά σύμβολα και χρώματα και όχι απέναντι στις θέσεις των επισήμων, στους πραγματικούς τυρράνους της ζωής που συνεχίζουν να χαρογελούν χαιρέκακα.

Όμως η περιθόπτη συνθηκολόγηση μεταξύ των ανταρτών του κοινωνικού περιθωρίου και του κυριαρχικού κόσμου δεν έχει έρθει ακόμα. Οι άδειες μέρες της βδομάδας, οι ταπεινώσεις, οι συμβάσεις, η αυτοκτονική επανάληψη της επιβίωσης δεν είναι εύκολο να λησμονηθούν.

Και αυτή η «χωρίς γλώσσα αλλά όχι χωρίς αιτία» οργή των επίδοξων καταστροφέων του κόσμου δεν λέει να σιγάσει, μα αντίθετα περιπλανιέται ασταμάτητα γυρεύοντας τη συνείδηση και τους συντρόφους της.

. Άλλωστε οι επιθέσεις στους μπατσους, οι πυρπολήσεις περιπολικών και πολυτελών αμαξιών και το κυνηγότο φασιστών κρατούν ακόμα ανοιχτές ρωγμές στα κλουβιά των γηπέδων για να διοχετευτούν επαναστατικά μυνήματα ανατροπής.

Ας στήσουμε λοιπόν το δικό μας παιχνίδι, τις δικές μας καταστάσεις μεταφέροντας τη βία των γηπέδων, συνειδητοποιημένα πια, στο συνολικό αγώνα της συντριβής των καθεστώτων. Ας αποκαθηλώσουμε τις αρνήσεις μας απ'τα κιγκλπδώματα, παραδίνοντάς τες στο μεθυστικό ταξίδι της ανατροπής.

**ΝΑ ΤΟΔΜΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΤΡΩΤΙΚΗ  
ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠ ΤΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΣΥΝΗΘΕΙΑ, ΤΗΣ  
ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠ ΤΗ  
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΝΑΓΚΑΣΜΩΝ  
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ.**

«Και το θέαμα αυτό το μαγικό ραβδί που μαγνητίζει το βλέμμα ας κάθε του κίνηση, οικορπώντας ψευδαίσθήσεις επικοινωνίας και υποσχέσεις στερρημένων επιθυμιών, είναι πάντα το ίδιο ραβδί που ματιγώνει τις συνειδήσεις σπρώχνοντάς τις στη γκιλοτίνα του οικρωτηριασμένου κόθμου της πλήξης και του αργού θανάτου...»<sup>10</sup>

## I

Σε αυτό το μακρύ ταξίδι της ασταμάτητης περιπλάνησης στην αστραφτερή μητρόπολη, εκεί που οι φανταχτερές εικόνες αιχμαλωτίζουν τις «αισθήσεις», η επανάληψη συντρίβει τη δημιουργικότητα και η επιβίωση διαφεύδει τη ζωή, το θέαμα στήνοντας τα είδωλα και τους ναούς του, επιτίθεται συνολικά... Σαν μια σιδερένια γροθιά μέσα σε θελούδινο γάντι, «χαιδεύει» την κοινωνία παρασύροντάς την σε έναν αέναο χορό με την παγωμένη μοναξιά. Η μεγαλύτερη δύναμη της κρυψής θανάσιμης γοητείας του, βρίσκεται στη δυνατότητα κατασκευής αποσπασματικών εικόνων με τα κλεμμένα χρώματα της ζωής.

Σήμερα ολόκληρη η κοινωνία κατακλύζεται απ' τη σύγχρονη δικτατορία της εικόνας, στην οποία συμμετέχουμε σαν ξένοι μην μπορώντας να την επιρρεάσουμε, ενώ αντίθετα Εκατομμύρια ηλεκτρονικοί διασκορπισμένοι στους μέσα από επίπεδες οθόνες δεσμά για το κοπάδι των. Η «μαγική» συσκευή της εγκωμιαστικό μονόλογο σημερινής κοινωνίας, σύντροφος του αλλοτριωμένου



ανθρώπου που τον προσκαλεί στο

μοναχικό παιχνίδι των ψευδαισθήσεων μέσα στα ψυχρά κελιά του θεάματος.

Έτοι η τιλεόραση αποτελεί τον σύγχρονο ιεροκύρηκα του εικονοποιημένου κόσμου που φεγγοθολεί καταναλωτικά είδωλα σκορπώντας υποσχέσεις χαράς. Μέσα απ' την οθόνη της, χιλιάδες διαφημιστικά μυνήματα «επιβάλλουν» τη δική τους θρησκεία, τη λατρεία της κατοχής αντικειμένων σαν μέσο ανάδειξης της κοινωνικής υπεροχής του ατόμου.

Και να... το εκστασιασμένο πλήθος ακολουθώντας πιστά τους κανόνες της κυριαρχίας, «πολιορκεί» τους ναούς της κατανάλωσης, ορμόμενο από νοσηρές επιθυμίες που δεν του ανήκουν πραγματικά, αλλά αποτελούν κορμάτι της παραμορφωτικής αντανάκλασής του πάνω στους καθρέφτες του θεάματος. Έτοι οι μηχανές στο εργοστάσιο της διαφήμισης δουλεύουν ασταμάτητα παράγοντας απομόνωση, αφού ο θεατής περισσότερο παραπτηρεί και θαυμάζει τα αντικείμενα του κόσμου της αφθονίας και λιγότερο ζει ορίζοντας τον εαυτό του.

**Ο άνθρωπος λοιπόν είναι πλέον ένα κομμάτι στο παζλ της κυριαρχίας επόνας παρά ένας ταξιδευτής της υπέρβασης και της ζωής.**

Τώρα οχεδόν όλος ο κόσμος μιλάει τη γλώσσα των αντικειμένων. Η διαφημιστική προπαγάνδα έγινε ο απολυταρχικός ιδιοκτήτης των επιθυμιών μας, το γρήγορο αμάξι, τα επώνυμα ρούχα, συνθέτουν το πάνθεον της ευτυχίας. Και όλα αυτά μέσα σε δροσερές-ευτυχισμένες συνθήκες που τα χαρογελαστά και πρόσχαρα πρόσωπα των διαφημίσεων μας υπενθυμίζουν πως ο κόσμος είναι υπέροχος.

## II

Το θέαμα σαν ορμητικός χείμαρος, που καταπνίγει τα πάντα στο πέρασμά του, «εισθάλλει» στον πυρήνα της ύπαρξης μας καταλαμβάνοντας όλες τις πινακίδες της ζωής. Απ' τους μοναχικούς πύργους του καταναλωτικού ολοκληρωτισμού, συνεχίζοντας το ταξίδι του, ξεχύνεται σαν ομίχλη σύγχισης, σκορπώντας παραμορφωτικές αντανακλάσεις της πραγματικότητας. Μιας ακρωτηριασμένης πραγματικότητας που τεμαχίζεται στο προκρούστειο κρεβάτι των δελτίων κυριαρχικής προπαγάνδας και πειθαρχίας συνειδήσεων.

Εδώ οι δήμιοι της ενημέρωσης δίχως κουκούλες μα κρυμμένοι πίσω από αστραφτερά χαμόγελα και ακριβά κοστούμια, χειρίζονται επιδέξια το νυστέρι του ευνουχισμού της αλήθειας. Η γνώση γίνεται εμπόρευμα-πληροφορία, που αφού ελεγχθεί στα εργαστήρια της εξουσίας διοχετεύεται στην αγορά. Και το κοινό, στριμωγμένο στην αρένα του θεάματος, ζητά απεγνωσμένα περισσότερο αίμα, περισσότερες αποκαλύψεις και σκάνδαλα, περισσότερη «ενημέρωση»!

Απαιτητικοί θεατές, θρονιασμένοι στην οχυρωμένη συνείδηση του καναπέ, απολαμβάνουν τώρα την κατακρεούργημένη πραγματικότητα μέσα απ' την κυριαρχική μεταμφίεσή της.

Κατασκευασμένες ειδήσεις, προεπιλεγμένα θέματα, αποσπασματικά ρεπορτάζ, κομμένα και ραμμένα στο νεκρόφιλο κωδικό των πειθαρχημένων συνειδήσεων, αποξενώνουν την πραγματικότητα απ' τη ζωή. Σκηνοθετημένα πλάνα, ατμοσφαιρική μουσική, δραματοποιημένη αφήγηση, μαγνητίζουν το μαρμαρωμένο βλέμμα του «μέσου θεατή» που αγανακτεί και θυμώνει με την «κατάντια του κόσμου και την πτώση των ηθικών αξιών».

Όμως το θέαμα έχει πάντα τη λύση...

Διακεκριμμένοι δημόσιοι κατήγοροι, μαχητικοί δημοσιογράφοι και διανοούμενοι εκφραστές της κοινής γνώμης, με το ύφος χιλίων καρδιναλίων, αναλαμβάνουν να ικανοποιήσουν το αίσθημα οργής του κόσμου μέσα από θεατρινισμούς αγανάκτησης, βαρυσήμαντες δηλώσεις και ατέρμονες συζητήσεις που καταλήγουν πάντα στην ανάγκη ισχυροποίησης των αποάλινων θεομών του κράτους.

**Έτοι η κατάρα των εργασιασμού στοχεύει όλους εκείνους που δειλιάζουν να**

**πράξιον και όμως περηφανεύονται για την λιγοψυχία τους, εξασφαλίζοντας μια θεσσαλία ασφάλειας στο νεκροταφείο της απράξιας.**

### III

Καθώς η προέλαση του θεάματος δεν συναντά αντίσταση στις παραδομένες συνειδήσεις, κατηφορίζει ορμητικά για την συντριβή και την ολοκληρωτική άλωση του ανθρώπου. Στην ασυγκράτητη πορεία του, δεν προσπερνά ανέπαφο τα σταυροδρόμια του παρελθόντος, αλλά ανασύρει από αυτά τα σύγχρονα όπλα του.

Έτοι από τις μονομαχίες των δούλων στην αρένα του Κολοσσίου και το

κάψιμο των μαγισσών στις μεσαιωνικές πλατείες μέχρι τις δημόσιες εξομολογίσεις των reality shows στα τηλεοπτικά πλατώ η απόσταση δεν είναι μεγάλη...

Τώρα οι θεατές, αυτοί οι αρρωστημένοι ηδονοβλεψίες της ένοχης δυστυχίας των άλλων, ζυγώνουν σαν γύπες πάνω απ'το πτώμα της προσωπικής αξιοπρέπειας, ζητώντας μανιωδώς περισσότερο πόνο και «αίμα».

Εθισμένοι στη σαδιστική χαρά του εξεντελισμού των θυμάτων, ακονίζουν τα νύχια τους έτοιμοι να κατασπαράξουν τους «άλλους», τους «αδύναμους», φορώντας οι ίδιοι τη στολή των φυσιολογικών πολιτών. Ούτως ή άλλως κάθε κυριαρχική κοινωνία χρειάζεται τους αποδιοπομπαίους τράγους της για να νιώσει ασφαλής μέσα απ'την «κανονικότητά» της.

Όσο για τους γελωτοποιούς, αυτούς τους αχυράνθρωπους που κουβαλούν τη μίζερη ύπαρξή τους στο τηλεοπτικό απόσπασμα, εκλιπαρώντας για λύση στο πρόβλημά τους, τι μπορεί να πει κανείς... Αυτοί αντί να τολμήσουν να σταθούν στο φως της ζωής, γύρισαν τη πλάτη τους σε αυτήν, αναζητώντας τα λαγούμια του τυφλοπόντικα και τις τρύπες των ερπετών. Ας καταδικάσουν μόνοι τους τον εαυτό τους στη δημόσια εκτέλεσή τους...

Παράλληλα, όπως η χλόη φυτρώνει ατάραχα πάνω στα συντρίμια, έτοι και τα σαρκοφάγα της ειδίκευσης, οι θεραπευτές της ψυχής, υψώνοντας τα λάβαρα του επιστημονισμού, ευδοκιμούν στο τηλεοπτικό πεδίο. Αρρωστημένες ορδές ψυχαναλυτών, ψυχιάτρων και ψυχολόγων, παραταγμένοι απέναντι από το «θύμα» είναι έτοιμοι να προσφέρουν τις πολύτιμες συμβουλές τους.

Με απίστευτο κυνισμό ξερνούν τις βαθυστόχαστες αναλύσεις τους, ερμηνεύοντας ψυχικές διαταραχές, αυτοί οι πανούργοι υποκριτές που δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι ιδανικότεροι υπερασπιστές της μεγαλύτερης «τρέλλας», της σύγχρονης οργάνωσης της ζωής.

### IV

«Το Θέατρα είναι ο εφιάλτης της ωδήγησης αλισσωφθεμένης κοινωνίας, που δεν εκφράζει τελικά, παρά την επιθυμία της να

κωνιηθεσ. Το θέαμα είναι ω φρροφρός αυτού του ύπνου».

## Γκυ Ντεμπόρ

Και τι τραγική ειρωνία, όταν η πραγματοποίηση σκοτεινών «προφητειών» που αναγγέλουν τον εφιάλτη μιας υποταγής δίχως τέλος, γίνεται δεκτή από αμέτρητα πλήθη χειροκροτητών που παραληρούν στο ρυθμό των φανταχτερών αλυσίδων τους.

Τώρα ο απόλυτος έλεγχος που περιέγραφε ο Όργονελ στο βιβλίο του «1984» με το θεαματικό περιτύλιγμα του life style, γίνεται παιχνίδι, μετατρέποντας τη ζωή σε κακόγουστη φάρσα και τους ανθρώπους σε εμπορεύματα κάτω από το μάτι του Μεγάλου Αδερφού. Χιλιάδες υποψήφιοι παίχτες -θλιβερά σκιάχτρα της ζωής- επιθυμούν τον εγκλεισμό τους στο σπίτι του Μεγάλου Αδερφού.

Όμως η διαδικασία επιλογής είναι αυστηρή...

Τα εμπορεύματα άνθρωποι θα πρέπει να συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά- προυποθέσεις της κοινωνικής καταξίωσης. Ελκυστική εμφάνιση, νερούλιασμένες συνειδήσεις, χαζοχαρούμενα αστεία, ανάλαφρες κουθέντες, πισώπλατα μαχαιρώματα και φυσικά μεγάλες δόσεις χαφιεδισμού, συνθέτουν την παλίρροια βλακείας των έγκλειστων πειραματόζωων.

Και αν μέχρι πριν το θέαμα διαχειριζόταν απολυταρχικά την εξουσία της επικοινωνίας, βομβαρδίζοντας με προκατασκευασμένες εικόνες από το ατελέ της κυριαρχίας, την γνάλινη παγωμένη τηλεοπτική οθόνη, τώρα αυτή η επικοινωνία «σπάει» και παύει να είναι μονόπλευρη.

Οι απαιτητικοί τηλεθεατές-καταναλωτές, μπορούν να συμμετέχουν και αυτοί στη συναρμολόγηση του πάζλ, στην κατασκευή εικόνων, επιλέγοντας τους νικητές και τους μελλοθάνατους της αποχώρησης. Έτοι όσο αυξάνεται ο εθισμός στο θέαμα της παρακολούθησης, τόσο ισχυροποιούνται τα χαλινάρια της υποταγής και ο επιθανάτιος ρόγχος της, γίνεται μεταδοτική ασθένεια, αφού η μετατροπή του εφιαλτικού εγκλεισμού σε παιχνίδι, ανοίγει το δρόμο στον απόλυτο έλεγχο της καθημερινότητάς μας από τις κρυφές και φανερές κάμερες της εξουσίας.

Σε λίγο δεν θα υπάρχει τίποτα πιο φυσιολογικό από το να βρισκόμαστε διαρκώς στο στόχαστρο του φακού μιας κάμερας στην «εκσυγχρονισμένη» μητρόπολη που ήδη θυμίζει αρκετά στρατόπεδο συγκέντρωσης με τα χιλιάδες συστήματα ελέγχου που διαθέτει για την «ασφάλειά» μας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα αντανακλαστικά ξεπρασμένων μορφών και λογικών κυριαρχίας, λειτούργησαν άμεσα μπροστά στο καταιγισμό του θεάματος, εξυπηρετώντας συγχρόνως και λόγους εσωτερικής κατανάλωσης στα πλαίσια του δημοκρατικού πλουραλισμού. Βαρύγδουπες δηλώσεις και αφοριστικά κατηγορητήρια συνοδεύουν τον ξεσηκωμό των απανταχού εκπροσώπων και απολογητών της ηθικής τάξης της κοινωνίας.



Όμως η ασυγκράτητη οργή και θύελλες αντιδράσεων που διαλαλούν οι επιτήδειοι κατακριτές των «ξεδιάντροπων» shows, μοιάζουν περισσότερο με την άπνοια παράδοσης μιας κοινωνίας που αυτοικανοποιείται μπροστά στο είδωλό της.

Έτσι όσο κι αν προσπαθούν με τις κάλπικες φωνές τους να κρύψουν την κατάντια αυτού του κόσμου, ματαιοπονούν, αφού το εκτρωματικό θέαμα που μας καταπνίγει δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πιστή αυτοπροσωπογραφία του σύγχρονου κοινωνικού καθεστώτος...

## V

Αν το παραπάνω κείμενο μοιάζει με δριμύ κατηγορητήριο για τη σύγχρονη κοινωνία, είναι γιατί δεν μας αρέσουν τα ανάλαφρα λόγια και οι ανέξοδες εκτιμήσεις, γνωρίζοντας πως «τίποτα σημαντικό δεν ανακοινώθηκε ποτέ καλοπιάνοντας ένα κοινό...». Θα ήταν πολύ εύκολο για εμάς να κατηγορήσουμε αποκλειστικά το κράτος και τους θεομόνες του, για το σαπιορέμενο βασίλειο του κόσμου, όμως όπως κάθε ναός κτίζεται απ' τους προσκυνητές του, έτσι και κάθε αυτοκρατορία ορθώνεται, εκτός από τη βία των όπλων, πάνω στην ανοχή των υπηκόων της.

Και αν τελικά κοιτάξουμε διεισδυτικά πίσω από τα τοτέμ της εξουσίας και τις ερμητικά σφαλιστές πόρτες των θεομών, εμφανίζεται πάντοτε η ίδια η κοινωνία, δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος στις καθημερινές του σχέσεις.

Όμως η ιστορία δεν έπαψε ποτέ να είναι παρά μια ανηλεής σύγκρουση που μαίνεται στα βάθη της ύπαρξης όλων των κοινωνιών, χωρίζοντας τους ανθρώπους στους πιστούς υποτελείς και στους αρνητές της επιβίωσης. Από αυτή την αδιάκοπη σύγκρουση παίρνουμε και σήμερα καύσιμα για να βάλουμε μπρος τις ατμομηχανές της ανατροπής...

Επειδή βαρεθήκαμε να ζούμε στη σκιά των γυάλινων λαθάρων της υποτέλειας, κάτοικοι του κυριαρχικού πολιτισμού της πλήξης, χαράζουμε νέους χάρτες με συνταξιδιώτες όλους αυτούς «που είναι έτοιμοι να πυρπολήσουν αυτόν τον κόσμο για να λάμψει περισσότερο...»

## ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

### ΑΝΑΖΗΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΡΗΞΗ

Έχει περάσει σχεδόν μιός χρόνος απ' τις μέρες εκείνες που οι εξεγερμένοι Αργεντίνοι ανακάλυψαν τα δυσδιάβατα, μα αληθινά γοητευτικά, πύρινα μονοπάτια της σύγκρουσης με το αισιάλι της οικονομίας (ΔΝΤ), επιιθέμενοι σια κρατικά οχυρά του.

Πιαν μια επίθεση ενάντια σια προστάγματα της δυτικής κυριαρχίας που από τα τέλη της δεκαετίας του '80 έχει πάνω σιε λεηλατημένες ανθρώπινες υπάρξεις το οικονομικό «Θαύμα» της Αργεντίνης, φιλοδοξώντας να αποτελέσει η χώρα αυτή το πρότυπο της νεοφιλελεύθερης οικονομίας σια Λαϊνική Αμερική.

Πιαν το ανοιχτό πεδίο της κυριαρχίας, που μέσω της πειραματικής πιλοτικής εφαρμογής του νεοφιλελεύθερισμού ή θα γονάτιζε τους ανθρώπους σιη θέλησή της ή θα οπιθοχωρούσε, απ' τη φωτιά της άρνησης, σια εργασιήριά της σχεδιάζοντας νέες επιθέσεις.

Σια πρώτα χρόνια η θανατηφόρος γοητεία του μόθου του εκουσιγχρονισμού και της εθνικής ανάπτυξης οαγήνεις τα βλέμματα της πλειοψηφίας των Αργεντίνων που σαν υπνωτισμένοι «απολάμβαναν» τα καπιταλιστικά «δέρα» από το κουτί της πανδώρας. Ιδιωτικοί πρόσωποι κρατικών επιχειρήσεων και εκπαιδευσης, άνθιση των χρηματιστηριακών συναλλαγών, θεαρατική επέλαση πολυεθνικών εταιριών, εισορό ξένων κεφαλαίων, δημόσια έργα ανάπτυξης, «έχειζαν» τη νέα Αργεντίνη που θα διαδραμάτιζε κυριαρχορόλο σιην ευρύτερη επικράτεια της Λαϊνικής Αμερικής.

Εισι θα κατασκευάζοιαν το τοχυρότερο προπύργιο από όπου οι κυρίαρχοι θα εξαπέλυναν της εκουσιγχρονιστικές τους επιθέσεις σιες «υποανάπτυκτες» γεπονικές χώρες.

Σια τέλη όμως του '90 οι πρώτες σιαγόνες πριν την ολοκληρωτική καταγίδα, άρχισαν να πυκνώνουν, αφού το αργεντίνικο κράτος βριοκόταν καταχρεωρένο σιους μηχανισμούς της οικονομικής δικιατορίας που αρνούνταν πειρατικά να χορηγήσουν νέο δάνειο για το ξεπέρασμα της κρίσης που ήδη γινόταν ορατή...

Οι απολύτες και η ανεργία εξαπλώνονται με επιδημικούς ρυθμούς, οι μισθοί και οι συντάξεις μειώνονται, σινώ σιην ύσταιη προσωπάθεια του κράτους για την ανόρθωση της οικονομίας, δεσμεύτηκαν σιο μεγαλύτερο μέρος τους σιι τραπεζικοί λογαριασμοί. Αυτό ήταν και η αφειηρία του ομπρίου χωρίς επιστροφή, η έναρξη της παλίροιας

της ορμητικής λάβας που οι αρνήσεις οπλίστηκαν και με μεγάλες δρασκελιές βάδισαν στο αναπόφεκτο της ούγκρουσης.

Ταυτόχρονα οι μνήμες συναντήθηκαν στα κρυφά σταυροδρόμια της ιστορίας ανασύρονταις παλιές και πρόσφατες εμπειρίες αντίστασης. Από τα ένοπλα αντάρτικα και την αντίσταση των ινδιάνων Mapouche μέχρι τα οδοφράγματα των αγροτών και τις άγριες απεργίες εργατών, το πνεύμα της εξέγερσης προσκαλούσε τους αργεντίνους να βρεθούν σε νέα ξεσπάσματα, σε νέες γιορτές άρνησης...

Παράλληλα οι διαδικασίες των αυτοοργανωμένων λαϊκών συνελεύσεων που λειτουργούσαν στις συνοικίες, συνέθεταν το χειρότερο κλίμα για να ευδοκιμήσουν οι ηγεσίες των επίδοξων καθοδηγητών που ήθελαν να καηλευτούν την οργή και το Θυμό των ανθρώπων για να τον εξαργυρώσουν σε πολιτικά οφέλη.

Έτοι οι 17-18 Δεκέμβρη, οι κολαιορένοι της Αργεντινής, επιθίθονται σε super-market και εμπορικά καταστήματα απαλλοτριώνοντας τρόφιμα και ρούχα, είδη πρώτης ανάγκης. Συς επόμενες μέρες οι επιθέσεις και οι συγκρούσεις εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα και το ανεξέγκτιο οαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Μπάισοι και καταστηματάρχες πυροβολούν τους εξέγερμένους, αλλά τίποτα δεν είναι ικανό να εμποδίσει το αναπόφεκτο. Λαϊκορικά τρήματα, κραυκά κιήρια, τράπεζες, υπουργεία και γραφεία πολυεθνικών παραδίδονται στις φλόγες της αντίστασης.

**Οι οδομαχίες εξαπλώνονται παντού, η εξέγερση έχει ξεσπάσει...**

Οι κυρίαρχοι μάταια προσπαθούν με συνεχείς εναλλαγές στον πολιτικό θίασο να περιούσσουν την παράσταση, τώρα δεν υπάρχουν πια Θεατές, αφού τα χέρια δεν κειροκροτούν μα υψώνονται οργιωμένες γροθιές εναντίον τους καθώς η αιμόσφαιρα πάλλεται από το ούνθημα «να φύγουν όλοι να μην μείνει κανείς...»

Βέβαια εκείνες οι μέρες φωνάζουν την Λαϊκή Αμερική παρόλη τη



ούγκρουσή τους με τους θεομούς δεν κατόρθωσαν να διαλύσουν τη ψυχοφθόρο ορίχλη της ούγχισης και να ξεπέράσουν συνολικά τις κυριαρχικές αυταιπάτιες. Ένα ιδιότυπο εθνικό συναίσθημα εκφράστηκε ακόμα και στην κορύφωση των ουγκρούσεων με την εμφάνιση αργεντίνικων σηματιών.

Όμως ας μην γελιόμαστε, αυτές είναι οι εξεγέρσεις κι ας μην αναζητούμε την καθαρότητα του διαμαντιού στο μπαρουσιοκαπνιούμένο πεδίο των ουγκρούσεων. Γιατί το παιχνίδι και οι κατακίσησις μας παίζουν εδώ, φλερτάρωντας με την ένταση που αναζητάει τη διάρκεια. Σε αυτές τις ουνθήκες ούγχισης παλεύουμε να βαθύνουμε τη ρήξη, οκαρώνοντας νέα σχέδια για την τελική κατάκιση της οργισμένης ουνείδησης που θα ξεπέράσει τους βάλτους των φεύγοντων συρβόλων, αγκαλιάζοντας την ελευθερία.

Ακόμα και σήμερα, μετά από τόσους μήνες, ο καπνός από τις φωτιές των οδοφραγμάτων δεν έχει καταπέσει μα αντίθετα ταξιδεύει σε όλα τα μήκη και τα πλάτια της γης, κουβαλώντας μυνήματα ανατροπής και ούγκρουσης.

Κιαν κάποιοι αναρωτιούνται για την αισιοδοξία μας, αφού η αργεντίνικη εξέγερση παρόλη την ασίγαστη δυναμική της, δεν κατόρθωσε να ουντρίψει το κράτος, ας γνωρίζουν πώς αυτά τα ενοτικιώδη ξεπάσματα των ανθρώπων οιρώνουν το δρόμο για την καθολική νικηφόρο ούγκρουση της κατεδάφισης όλων των καθεστώτων. Γιανιό η αργεντίνικη εξέγερση είναι τελικά ένα ακόμη βήμα για να αρχίσει η επικίνδυνη αναζήτηση του συνολικού ανατρεπικού πολέμου.

Εκεί θα είμαστε και εμείς μακριά από τις συμβάσεις της καθημερινότητας και το ψυχοράγημα της επιβίωσης..

Είναι ωραία εκείνη η στιγμή  
όπου εξαπολύεται μια επίδεση εναντίον  
της τάξης του κόσμου



«Κι αυτά τα όνειρα που μοιάζουν να στοίχεισαν, κι αυτές  
οι φωνές της παιδικότητας που ζητάν το γέλιο και το  
παιχνίδι, ας βρουν επιτέλους τα μάτια και τα αυτιά, τα  
πρόθυμα για την πραγμάτωσή τους...»