

Αλφα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 45 • ΕΤΟΣ 30 • ΦΥΛΛΟ 1070 • ΔΡΑΧΜΕΣ 200

Πάντων ανθρώπων μέτρον εστί χρήμα



Το παλιρροιακό κύμα που ξεκίνησε από την πρώην αγγλική αποικία και νυν κινεζική επαρχία του Χονγκ Κονγκ συντάραξε τα χρηματιστήρια όλου του κόσμου. Η χρηματιστηριακή κρίση τράνταξε την παγκόσμια οικονομική ισορροπία. Μέσα σε λίγες ώρες η αξία των μετοχών καταποντίστηκε, για να ανακτήσει σε μεγάλο βαθμό τις δυνάμεις της τις επόμενες μέρες. Ο ίδιος ο υποτιθέμενος πλανητάρχης Μπιλ Κλίντον αναγκάστηκε να προβεί σε καθηυχαστικές δηλώσεις, τόσο για τους πανικόβλητους, όσο και για τους "πανικόβλητους" επενδυτές. Κανάλια ακόμα, ραδιόφωνα και εφημερίδες έκαναν την είδηση πρώτο θέμα. Και θα ήτανε μεγάλο ψέμα αν αρνιόταν κανείς ότι η χρηματιστηριακή κρίση απασχόλησε έντονα και την πλειοψηφία της ελληνικής, και όχι, μόνο κοινωνίας. Είναι άραγε αναγκαία περισσότερα τεκμήρια για να πειστεί και ο πλέον δύσπιστος ότι το χρηματιστήριο και οι περιπέτειές του έχουν καταστεί θεμελιώδες στοιχείο του μεταμοντέρνου βίου;

Είναι πλέον κοινός τόπος να επιστραμίνει κανείς το δυσθεώρητο μέγεθος των συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα στα σύγχρονα χρηματιστήρια. 'Οποιος έχει έστω και επιφανειακή επαφή με τον ημερήσιο (όχι απαράίτητα οικονομικό) και περιοδικό τύπο το γνωρίζει πολύ καλά. Ακόμα και ο άνθρωπος του οποίου η μόνη σχέση με την ανάγνωση είναι η φευγαλέα ματιά που ρίχνει βαδίζοντας προς τη δουλειά του, ξέρει για το Νεύλο του χρήματος που ρέει στα χρηματιστηριακά κανάλια, κάνοντας εύφορες τις τσέπες ελαχίστων και αποξηραίνοντας τις ζωές δισεκατομμυρίων άλλων. Ακόμα κι αυτός ο "αδαής" περί τα οικονομικά γνωρίζει ότι στα πλαίσια της χρηματιστηριακής αγοράς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αλλάζουν χέρια δισεκατομμύρια δολάρια. 'Οτι τα χρήματα που παίζονται κάθε χρόνο στα χρηματιστηριακά "παράγωγα" είναι περισσότερα από το συνολικό ακαθάριστο προϊόν του πλανήτη. 'Οτι οι χρηματιστηριακοί κερδοσκόποι, όπως ο Τζωρτζ Σόρος, μπορούν να μεθοδεύσουν την υποτίμηση εθνικών νομισμάτων και την ανατροπή κυβερνητικών οικονομικών πολιτικών. 'Οτι μια πιθανή κάθοδος του χρηματιστηρίου μπορεί να προκαλέσει την απόλυση εκατομμυρίων ανθρώπων. 'Οτι η "ηρεμία" και η "ασφάλεια" των επενδυτών (το καλό επενδυτικό κλίμα) είναι η κύρια μέριμνα κάθε σοβαρής κυβέρνησης που αφουγκράζεται τα κελεύσματα των καιρών.

συνέχεια στη σελίδα 10

Γιώργος Μπαλάφας

Συναυλία αλληλεγγύης στις 9/11 στο γήπεδο της Δάφνης



ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΠΕΙΓΟΝ

"Ας πούμε μια προσευχή για ένα παιδί που δεν μπορούσε να τρέξει τόσο γρήγορα όσο εγώ".

Την Δευτέρα το βράδυ ομάδα σημαιοφορούντων φασιστών επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά 4 νέα παιδιά, επειδή φόραγαν τις γνωστές παλαιστιανικές μαντίλες (που είναι και κόκκινο πανί για τους ακροδεξιούς). Η εμπλοκή έγινε στην Κυψέλη μέρος που όπως αποδείχτηκε συνεχίζει να προσεκλύει νεοναζιστικά στοιχεία. Τα αποτελέσματα της επίθεσης ήταν τραγικά. Το ένα παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο, αφού μαχαιρώθηκε στον ένα πνεύμονα και στο πόδι, σε ένα άλλο παιδί χαράξανε το μέτωπο, ενώς άλλου του ανοίχαν το κεφάλι, και επίσης χτυπήθηκε άσχημα και μια κοπέλα.

Το γεγονός αυτό σε συνδιασμό και με τον πρόσφατο εμπρησμό του Αυτοδιαχειριζόμενου στεκιού Άνω Κάτω Πατησίων, αποδεικνύει ότι οι αρωστημένοι εγκέφαλοι των ελλήνων μεγαλοίδεστών έχουν απόθρανσυνθεί εντελώς, και έχουν ξεφύγει από κάθε όριο και έλεγχο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα: μέσα στο '97 έχουν δεχτεί επίθεση από τα "τρισέγγονα" του Χίτλερ, γύρω στα 50 άτομα! αναρχικοί - αριστεροί - περιέργως ντυμένοι κ.α.

Επίσης αυτές τις μέρες, εμφανίστηκαν αφίσες του Ελληνικού Μετώπου με την φράση "Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ!", ύστερα από το πετυχημένο διήμερο συνέδριο που πραγματοποίησαν στο President, του οποίου η ευρυθμία δεν διασαλέφθη-

κε από κανένα.

Προκρήνης της Χρυσής Αυγής μοιράστηκαν στην πλατεία Εξαρχείων και στο κέντρο, και άλλα περιστατικά που αποδεικνύουν την σοβαρότητα των καταστάσεων, καταστάσεων που πρέπει να απαντηθούν με την ίδια σοβαρότητα. Πράγμα δύσκολο βέβαια αφού ο "χώρος" μας/σας/τους έχει κλειδώσει καιρό τώρα το αντιφασιστικό στο μαυροκόκκινο ράφι. Εξού και οι "δυναμικές" απαντήσεις που δόθηκαν για τον εμπρησμό του αυτοδιαχειριζόμενου στεκιού, "απαντήσεις" που δεν δέχονταν "ερωτήσεις" - σχετικά με την χρησιμότητα τους - με αποτέλεσμα η κατρακύλα μας σε γενικότερο επίπεδο να μην έχει τελειωμό (όπως και η κατηφόρα των γεγονότων που διαδραματίζονται).

Είναι για τον γραφών σίγουρο ότι και αυτή η επίθεση θα γίνει εύκολα δεχτή σαν κάτι που:

- "συμβαίνει και τι θες να κάνουμε τώρα;"
- "να απαντήσουμε"
- "ναι αλλά έχουμε να ασχοληθούμε με ποιο σοβαρά πράγματα. Με τους φασίστες - τα μαχαιρώματα, τους εμπρησμούς, τις επιθέσεις - θα ασχολούμαστε;"
- "έχεις δίκιο. Ας κάνουμε κριτική στους απέναντι!"

Ας μην ξεχνάμε φεριπίν ότι υπάρχει η τάση - υπόταση, η κάθε επίθεση να μην απαντάται ανάλογα με την σοβαρότητα της, αλλά ανάλογα με την "σοβαρότητα" του απόμου που την δέχτηκε! Απαιτούμενα προσόντα: επαναστατική προϋπηρεσία - διακέκριμένη αγωνιστική προσωπικότητα.

Επειδή ως γνωστό ανήκουμε σε ένα ανώτερο πολιτισμό, και δείχνουμε πάντα κατανόηση σε νεαρούς που φοράνε σημαίες - ίσως αύριο αλλάξουν, ποιός έρει, αλλά μέχρι σήμερα βγάζουν άντερα - μάλλον για καιρό ακόμα θα βλέπουμε τις παλαιστινιακές να ματώνουν, γιαυτό όσοι ακόμα λυσάμε στην θέα του αίματος, και δεν έχουμε εξελιχθεί σε βαμπιριστές, ας οργανώσουμε την οργή μας - όχι την απελπισία μας - σε αποτελεσματική δράση, πριν οι φορείς της σαπίλας και της σβάστιγκας μας πετάξουν στα σκουπίδια μαζί με τον ανώτερο πολιτισμό μας. Δεν χρειάζεται καμιά ανάλυση του αντιφασιστικού μας παρελθόντος, αφού σαν νέος, όπως και αρκετοί άλλοι δεν έχουμε.

Μόνο μια ανιχνευτική ικανότητα του παρόντος και του άμεσου μέλοντος, όπως και εκτίμησης των καταστάσεων, για να διαλέξουμε:

ΚΡΕΜΑΛΑ - ΜΑΧΑΙΡΙ Ή ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ

Ένας νοσταλγός της Σιδηράς Φάλαγγας.
Γιώργος Καλ. Αθήνα



"Είναι μπάτσοι..."

Μια και δεν είχαν εμπειρία από συνδικαλισμό, είπαν να παρακολουθήσουν μερικά σεμινάρια, για την αντίληψη και την οργάνωση των αγώνων τους, από έμπειρους και μάχιμους συνδικαλιστές, όπως της ΕΣΑΚ και του συνδικάτου επιστημονικού. Για κακή τους τύχη όμως, οι μπάτσοι που παρακολούθησαν τις συνδιασκέψεις των παραπάνω συνδικάτων, όχι μόνο δεν είχαν τις απαραίτητες διαπιστεύσεις, δεν είχαν και τις απαραίτητες συνδικαλιστικές τους ταυτότητες, παρά μόνο τις υπηρεσιακές τους και πετάχτηκαν κακήν κακώς έξω (παρόλο που μπορεί να ήταν "τα παιδιά μας", τα "αδέρφια μας" ...).

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι

μπάτσοι συμμετέχουν σε τέτοιες συνδιασκέψεις ή διαδικασίες αγώνα με κυρίως έργο τη δράση τους στο δρόμο. Οι παλιοί αγωνιστές αλλά και οι νεότεροι έχουν πολλές εμπειρίες να διηγηθούν.

Μόνο στους επαγγελματίες και κομματικούς συνδικαλιστές προκάλεσε έκπληξη και οργή.

Δυστυχώς οι μηχανισμοί ελέγχου και καταστολής κατανοούν πολύ περισσότερο την σημερινή συγκυρία από τους συνδικαλιστές και πάρινον τα μέτρα τους...

Είναι τέτοιοι οι σχεδιασμοί τους για το μέλλον, όχι μόνο για την εργασία αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας, που διαβλέπουν κάποιες δυναμικές αντιδράσεις, όπως τις λένε. Ταυτόχρονα έχοντας πάρει μια πρόγευση γι' αυτό που θα ακολουθήσει με μειοψηφικές μεν αλλά ανεξέλεγκτες και σε άλλη

πολιτική βάση αντιστάσεις και συγκρούσεις περιμένουν τα χειρότερα.

Μόνο οι συνδικαλιστές δεν έχουν κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει, χαμένοι μέσα στο παιχνίδι της διαπραγμάτευσης, της διαμεσολάβησης και της κομματικής τακτικής και σκοπιμότητας με δεδομένο πως αυτά που "κερδίζονται" στην διαπραγματευση σήμερα ξαναναπάνουν εκ νέου σε διαπραγματεύσεις αύριο.

Σήμερα, όσοι αντιδρούν, διαφοροποιούνται, αντιστέκονται βίαια ή ειρηνικά σε μέρος ή στο σύνολο του καθεστώτος είναι επικίνδυνοι ή δυνάμει επικίνδυνοι. Δεν είναι μόνο αυτοί, εμείς, ή οι άλλοι άλλοι μας.

Γ.Κ.

"Εξυγίανση", εκσυγχρονισμός,

ή αλλιώς κέρδη γι' αυτούς, απολύτες, εξαθλίωση, τρομοκρατία για μας.

"**Ε**ξυγίανση", εκσυγχρονισμός: δύο προσφιλείς όροι στην κυριαρχία. Δύο λέξεις που χρησιμοποιούν κατά κόρον κρατικοί παράγοντες, εργοδότες, τεχνοκράτες, managers, μέχρι και κορυφαία στελέχη της εργατοπατερίστικη αριστοκρατίας.

Δύο όροι που βιώνουν στο πετσί τους χιλιάδες εργαζόμενοι, που σημαίνουν φτώχεια, εξαθλίωση, τρομοκρατία για τους καταπιεσμένους.

Αυτή την πολιτική πληρώνουν αυτό το διάστημα οι απολύτες της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καρδίτσας, οι οποίοι γεύονται τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των αγροτικών συνεταιρισμών, που εδώ και καιρό έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και ο υπουργός της, Τζουμάκας.



Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, εδώ και ένα μήνα περίπου, απολύτες και συμπαραστάτες αποφάσισαν να διεκδικήσουν δυναμικά την ανάκληση των απολύτες και, παράλληλα, να αντισταθούν στα εκσυγχρονιστικά σχέδια κρατικών παραγόντων, της τοκογλυφικής Αγροτικής Τράπεζας, και τεχνοκρατικών κύκλων της Ε.Ε. Έσπρασαν αντίσκηνα στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας, άρχισαν απεργία πείνας (8 άτομα) και παράλληλα καλούν τον καρδιτσώπικο λαό σε συμπαράσταση. Ήδη κόσμος συγκεντρώνεται στην πλατεία, ενώ έγινε και μαζικό συλλαλητήριο. Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, προμήνυσε και άλλες μαζικές απολύτες για το επόμενο διάστημα, ενώ ταυτόχρονα ιδιωτική εταιρεία, σε αγαστή συνεργασία με την αγροτική τράπεζα, θα αναλάβει την περιβόητη εξυγίανση. Η περίπτωση των απολύτων της Καρδίτσας εντάσσεται στο πλαίσιο της συνοικιότερης επίθεσης που πραγματοποιούν εναντίον της φτωχομεσαίας αγροτικάς, ευρωενωποσιακού τεχνοκρατικού παράγοντες, κράτος και κεφάλαιο. Προφανώς εντάσσεται στις δηλωσίες του υπουργού Γεωργίας περί ρύθμισης χρεών των συνεταιρισμών κλπ.

Στην ουσία δηλαδή πρόκειται για την προσπάθεια (που έχει αρχίσει εδώ και καιρό) να διαλυθεί ότι απέμεινε απ' τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Ο αγώνας των απολύτων στην Καρδίτσα αφορά όλους τους εργαζόμενους, την αγροτικά, τον καρδιτσώπικο λαό και όχι μόνο.

Χρυσός και ΜΑΤ στη Χαλκιδική

Παράλληλα με τον αγώνα των κατοίκων του Στρυμονικού κόλπου ενάντια στη λειτουργία βιομηχανίας χρυσού, είχε αρχίσει στην Μπέργκαμα, στα τουρκακά παράλια, αντίστοιχος αγώνας των κατοίκων για να μην λειτουργήσει το εκεί εργοστάσιο χρυσού, ιδιοκτησίας επίσης της TVX GOLD. Εκεί όμως, μετά την ανατίναξη των γραφείων της εταιρείας και της συνεχείς δολιοφθορές, το δικαστήριο της Ιζμίρ, δέχθηκε το αίτημα των κατοίκων, και ακύρωσε τη σχετική συμφωνία με την εταιρεία, ως επικίνδυνη για την δημόσια υγεία. Και στα δικά μας...

ΗΤΑΝ ΤΕΛΗ της δεκαετίας του '80, όταν ο τότε αναπληρωτής υπουργός βιομηχανίας, Παπαπαναγιώτου, είχε ματαώσει τα σχέδιά του για την κατασκευή μεταλλουργίας χρυσού στη Χαλκιδική από το ίδιο το ελληνικό δημόσιο. Αιτία είχε σταθεί η πρόθεση των κατοίκων της περιοχής να αντιστοθούν με κάθε μέσο στη περιβαντολογική καταστροφή την οποία θα προκαλούσαν τα παλαιά τεχνολογίας μηχανήματα εξόρυξης και επεξεργασίας χρυσού. Από τότε το θέμα δεν έχαστηκε και έτσι το 1994 η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να αναθέσει στην ιδιωτική πρωτοβουλία όσα δεν είχε καταφέρει στο παρελθόν. Προκρίθηκε διεθνή διαγωνισμό για την κατασκευή βιομηχανίας χρυσού στη Χαλκιδική. Ο διαγωνισμός "ολοκληρώθηκε με επιτυχία" και ήταν η αρχή για μια πρωτοφανή στα ελληνικά χρονικά επένδυση, ύψους 65 δισεκατομμυρίων δραχμών.

Την παραπάνω επένδυση πραγματοποίησε τελικά η πλειοδοτούσα -καναδικών συμφερόντων- εταιρεία TVX GOLD, η οποία, σύμ-

δειών λειτουργίας, αλλά και την επιχορήγηση της κατασκευής με πόρους από το 20 Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Η τελική, και ιδιάτερα ευνοϊκή για το δημόσιο, συμφωνία, ήρθε έπειτα από διαπραγματεύσεις επτά μηνών, στη διάρκεια των οποίων η εταιρεία "αναγκάστηκε να ανεβάσει το τίμημα αγοράς, να χρησιμοποιήσει την πλέον σύγχρονη και φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία και, το σημαντικότερο, να διασφαλίσει περισσότερες θέσεις εργασίας από τις αρχικά προβλεπόμενες", και όλα αυτά αγοράζοντας τελικά τα μεταλλεία με το ποσό-ρεκόρ για τη Βόρεια Ελλάδα των 11,5 δισεκατομμυρίων δραχμών.

Όλα έδειχναν ότι η Ελλάδα θα μετατρέποταν σε παραγωγό χώρα χρυσού, όμως οι κάτοικοι των γύρω κοινοτήτων είχαν για άλλη μια φορά αντίθετη γνώμη. Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια από την εγκατάσταση της TVX GOLD στη Χαλκιδική, οι κοινοτάρχες και οι κάτοικοι της Ολυμπιάδας και της Βαρβάρας, εμποδίζαν με κάθε μέσο την είσοδο των καναδών και την τέλεση των εργασιών στο μεταλλείο κι εργοστάσιο της Ολυμπιάδας. Στο σημείο αυτό αξιζει να σημειωθεί ότι υπέρ της κατασκευής της βιομηχανίας χρυσού είχαν ταχθεί τόσο οι υπόλοιπες κοινότητες, όσο και το εργατούπαλληλικό κέντρο Χαλκιδικής, προκειμένου να διασφαλιστούν οι 750 περίπου θέσεις εργασίας στη βιομηχανία χρυσού. Τα συλλαλητήρια και οι διαμαρτυρίες διαδέχονταν η μία την άλλη. Η αιτία που προέβαλαν οι αντιδρώντες: η γνωστή και αναμφισβήτητη απειλή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Τις αντιδράσεις τους όμως προκαλούσε, όπως φαίνεται και από τις προκηρύξεις της Επιτροπής Αγώνα Ενάντια στην Εγκατάσταση Των Μεταλλείων, ουσιαστικά η υποβάθμιση και πτώση της αξίας της γης τους, που θα προκαλούσε η κατασκευή ενός εργοστασίου δίπλα στα σπίτια τους.

Αυτή η γη απέκτησε μεγάλη αγοραστική αξία κυρίως την τελευταία εικοσαετία, όταν, λόγω έλλειψης νομοθετικού πλαισίου προστασίας χαρακτηρισμένων δασικών εκτάσεων, οι κάτοικοι μετέτρεψαν τη γύρω των μεταλλείων περιοχή σε τουριστική ζώνη. Η εγγύτητα των κοινοτήτων αυτών στα μεταλλεία θα μετατρέψει την περιοχή από τουριστική σε βιομηχανική και ενώ θα δώσει εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους, θα στοιχίσει το συναλλαγμα του εξωτερικού και τους οβολούς του εσωτερικού τουρισμού. Παρά τις προσπάθειες των υπευθύνων της εταιρείας να αποδείξουν με περιβαλλοντικές μελέτες τα αναπόδεικτα, ότι δηλαδή η εγκατάσταση της βιομηχανίας δεν εγκυμονεί κινδύνους, οι κάτοικοι παρέμειναν ανένδοτοι, αποκλείοντας συχνά-πυκνά τις εθνικές οδούς από και προς τη Θεσσαλονίκη. Μετά από την πολύμηνη αυτή καθυστέρηση, η εταιρεία αποφάσισε να γνωστοποιήσει στην κυβέρνηση ότι θα απέσυρε την επένδυση εάν μέχρι τις 23 Οκτωβρη '96, δεν απομακρυνόταν τα οδοφράγματα και οι παρενοχλήσεις των κατοίκων.

Η κυβέρνηση αποφάσισε τότε ότι έπρεπε να "τιμήσει την υπογραφή της" στη συμφωνία με την TVX GOLD με κάθε τίμημα και να μην "υπαναχωρήσει στις έξω από κάθε νομόστητα και λογική αντιδράσεις των οικο-

νομικών μικροσυμφερόντων που εκθέτουν την χώρα μας διεδών". (Β. Παπανδρέου, 17 Οκτωβρίου '96). Έτσι, στις 23 Οκτωβρίου '96, και ενώ οι διαπραγματεύσεις με τους κατοίκους βρισκόταν σε αδεξιόδο, τα ΜΑΤ ανέλαβαν να "δώσουν λύση στο θέμα". Οι κάτοικοι προσωρινά, μετά την καταστολή, φάνηκε ότι υποχώρησαν των θέσεών τους. Κατάφεραν όμως να περάσουν το αίτημά τους για την προ της κατασκευής του εργοστασίου πραγματοποίηση ερευνών από το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών Ελλάδας (ΙΓΜΕ), προκειμένου να αποδειχθεί η καταλληλότητα ή όχι της περιοχής να δεχθεί μια μονάδα επεξεργασίας χρυσού. Οι μελέτες λοιπόν αυτές από τα γεωτρύπανα του ΙΓΜΕ, ολοκληρώθηκαν πριν δύο βδομάδες, στις 11 Οκτωβρίου '97. Αρχικά το ΙΓΜΕ είχε αποφανθεί κατηγορηματικά ότι "η θέση όπου σκοπεύει η TVX GOLD να εγκαταστήσει την μονάδα είναι η πλέον ακατάλληλη". Σήμερα, επανέρχεται με νέα απόφασή του, λέγοντας ότι τα τελικά αποτέλεσματα των ερευνών του θα δοθούν στη δημοσιότητα στα τέλη Νοεμβρίου. Εντελώς τυχαία, την περασμένη Πέμπτη (23 Οκτώβρη), στο τριμελές πλημελεοδικείο Πολυγύρου, άρχισε η δίκη των προέδρων των κοινοτήτων Ολυμπιάδας και Βαρβάρας, αλλά και 23 άλλων κατοίκων των περιοχών, με τις καπηγορίες της παρακόλλησης συγκονωνιών κατ' εξακολούθηση, φθορές κατά συναυτουργία, διατάραξη κοινής ειρήνης, αντίσταση και εξύβριση.

Ένα χρόνο μετά, ίδιο και ακόμα πιο βαρύ το κλίμα στην περιοχή. Το κλίμα αυτό έχει ηλεκτριστεί ακόμα περισσότερο, μιας και στους 850 άνδρες των ΜΑΤ που είχαν αποσταθεί από την Αθήνα τον Αύγουστο για την φύλαξη των γεωτρυπάνων του ΙΓΜΕ και της εταιρείας, προστέθηκαν, το τελευταίο μήνα, 1.150 περίπου αστυνομικοί, με αποστάσεις από τους νομούς Κιλκίς, Σερρών, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Απ' ότι φαίνεται, αυτή η αύξηση των δυνάμεων καταστολής δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού εδώ και δέκα ημέρες έφτασαν στην Αθήνα από τον Κάναδα τα μηχανήματα επεξεργασίας και ίσως αυτή την ώρα να βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη. Αυτή η εξέλιξη δείχνει πως η εταιρεία TVX GOLD είναι τουλάχιστον σίγουρη για την θετική γνωμοδότηση του ΙΓΜΕ...

Προς το παρόν, με έξοδα του δημοσίου, οι 2.000 αστυνομικοί παραμένουν σε ξενοδοχεία της περιοχής. Όλα όμως δείχνουν ότι τις επόμενες ημέρες, αργά ή γρήγορα, θα γίνει η απόσβεση... Και όπως τόνισε, την περασμένη Κυριακή, μιλώντας στην κοινότητα Σταυρού, σε γενική συνέλευση 3.000 ατόμων, ο "πολύς" κοντάρχης της Ολυμπιάδας, "αντί του εργοστασίου, θα τους αναγκάσουμε να στήσουν μηνημένο της αντίστασής μας...".

ΥΓ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταλλουργία χρυσού στη Χαλκιδική και τις αντιδράσεις των κατοίκων, υπάρχει και η σχετική μπροσούρα του "Κύκλου Αναρχικών".

No Justice, No Peace...
Σέρρες



ΑΛΦΑ

ΕΤΟΣ 3ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 107

ΕΚΔΟΤΗΣ: "ΑΛΦΑ" Α.Μ.Κ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΓΑΤΖΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΛΟΥ 45
Το γραφείο είναι ανοιχτό κάθε Πέμπτη 7.00-10.00μμ.
ΤΗΛ - FAX: (01) 64.58.112
E-mail: alfanarc@compulink.gr
ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τ.Θ. 31809
T.Κ. 100 35
ΑΘΗΝΑ

Σκοτάδι συγκεντρώσου!



Η ΜΙΛΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ δίνει μια καινούργια θεμελιακή διάσταση στον πόλεμο του κράτους ενάντια στην κοινωνία. Η καθολική στράτευση του πληθυσμού, ανδρών και γυναικών από τη νεότητα μέχρι και την τρίτη ηλικία, φυλλομετρά μια ακόμη σελίδα εθνικιστικής υστερίας, χωρίς προηγούμενο στην ελληνική πραγματικότητα. Μακριά από τα -συγκριτικά ακίνδυνα- εθνικιστικά συλλαλητήρια, τη στήριξη της ΚΥΠ (αλλά και του επίσημου κράτους) στις φασιστικής υφής "συνδέσμων ιερολοχιτών", "σωματείων ΛΟΚατζήδων" και "συλλόγων εφέδρων αξιωματικών", το νομοσχέδιο για την παλαιάκη άμυνα παραπέμπει σε άλλες μημές. Η ναζιστική Γερμανία του Ζου Ράιχ και το σύγχρονο Ισραήλ γίνονται το πρότυπο της κυριαρχίας στην Ελλάδα σ' ένα εθνικιστικό κοκτέλι που περιλαμβάνει -πάντα- τον "αιώνιο εχθρό", οξύτατους στρατιωτικούς ανταγωνισμούς, παιχνίδια κυριαρχίας στην Κύπρο και στην ανατολική Μεσόγειο, οράματα βαλκανικής ηγεμονίας, "χρυσή" ολυμπιάδα, καταπίεση μειονοτήτων και εν ψυχρώ δολοφονίες μεταναστών.

Η μικρή ιστορία μιας μεγάλης παράνοιας

Κάθε μεγάλη ίδεα έχει και την ανάλογη προστροία (όπως και οδυνηρή κατάληξη). Η ίδεα της παλαιάκης άμυνας γεννήθηκε στο γαλουχημένο με κάθε τριγοκοσμικό εθνικισμό ΠΑΣΟΚ, πριν ακόμη από την ανάδειξη του στην εξουσία. Εξετάστηκε, μετά τις εκλογές του '81, ως παράμετρος της ανάγκης του να ελέγχει το στρατό², αλλά όταν αυτή η ανάγκη εξέλιψε, ως πολιτική αναδόμησης του στρατιωτικού μηχανισμού. Καθόλου τυχαία, το προσχέδιο για την παλαιάκη άμυνα δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην "Καθημερινή" τον χειμώνα του '86-'87, ενώ είχε προηγηθεί το "νέο αμυντικό δόγμα". Από τότε δεν υπήρξε υπουργός άμυνας που να μην ένιωσε την ανάγκη να το εξαγγείλλει και να υποσχεθεί την προώθησή του. Ανεξάρτητα από κομματικές διαφορές, "εθνικές" θέσεις, αλληλοκατηγορίες για "ενδοτισμούς", "ξεπουλήματα" και "προδοσίες", όλα τα μπλοκ εξουσίας στάθηκαν συντεταγμένα απέναντι στην ίδεα της παλαιάκης άμυνας. Για ν' αναγγελθεί τελικά η νομοθέτηση της τον επόμενο μήνα!

Υπερβολικά εφιαλτικό για να γίνει πραγματι-

κότητα τόσα χρόνια, αποκαλύπτει τις έκδηλες διαθέσεις της εξουσίας απέναντι στην κοινωνία. Το ίδιο έκδηλες, όπως το σχέδιό της να στρατικοποιήσει τις παραμεθόρεις περιοχές -με τη συμμετοχή του στρατού στην κοινωνική ζωή³ και της τοπικής κοινωνίας στη στρατιωτική οργάνωση!⁴- αλλά και της ανάγκης της να διασφαλίσει ένα κρίσιμο μέγεθος για τη στελέχωση του στρατιωτικού μηχανισμού στο μέλλον. Και τώρα η τερατογονία που επιχειρεί η εξουσία δείχνει σαν ορατή προοπτική. Με εφαρμογή σχεδόν αποκλειστικά στην Ήπειρο, στη Θράκη και σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου (καθώς στην υπόλοιπη χώρα κάτι τέτοιο φαντάζει -τουλάχιστον άμεσα- αδύντο), η παλαιάκη άμυνα ολοκληρώνει τα σχέδια του στρατιωτικού επιτελείου (ανάμεσα στα άλλα και σαν ένα ενδιάμεσο βήμα για τη στράτευση των γυναικών⁵), αλλά και δίνει διέξodo στον έλεγχο κοινωνιών χωρίς καμιά προοπτική, ολοένα και πιο εξαθλιωμένων και καταπιεσμένων⁶.

Για την δημοκρατία των όπλων και την δικτατορία του θεάματος

Τίποτα άλλο δεν μπορεί να χαρακτηρίσει τόσο έντονα τη δεκαετία του '90, όσο η συνεχής επίκληση του "εθνους" από την μεριά της κυριαρχίας σε κάθε όψη του πολιτικού και του κοινωνικού. Πιεσμένη να στηρίξει την αναδιάρθρωση και την επέκταση του ελληνικού κεφαλαίου στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια και αναγκασμένη να επιβάλλει την κοινωνία των 2/3, η κρατική εξουσία δηλητηριάζει την κοινωνία με ολοένα και μεγαλύτερες δύσεις εθνικισμού. Και καθώς αυτό το φαινόμενο εντείνεται, ο μονόλογος της εξουσίας μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε παραλήρημα.

Η ανάδειξη του "εθνικού συμφέροντος" σε ακρογνωματικό λίθο της κοινωνικής συνοχής και συστείρωσης γύρω από την πολιτική εξουσία δεν φαίνεται να έχει όρια. Η παλαιάκη άμυνα είναι απλώς το τελευταίο -και πρωσινό- όριο αυτής της πολιτικής. Είναι ταυτόχρονα όμως και ένα βήμα για τη συνολική καθυπόταξη και τον καθολικό έλεγχο. Μ' αυτήν ο εθνικισμός κοινωνικοποιείται σε ένα καινούργιο ποιοτικό πεδίο, γίνεται θεσμικό οργανικό στοιχείο της τοπικής κοινωνίας (καθώς σ' αυτήν αναφέρεται και απ' αυτήν

οργανώνεται) και τελικά στοιχείο της καθημερινής ζωής. Στο θέατρο του εθνικιστικού παραλογισμού, πλάι στον βομβαρδισμό των ΜΜΕ θα προστεθούν οι στρατιές μιας φασιστικά οργανωμένης κοινωνίας. Δημιουργείται η εντύπωση της ενεργής συμμετοχής ενάντια στον κοινό εχθρό, σ' όπι νομοτελειακά προβάλλεται ως το κυρίαρχο πρόβλημα της πολιτικής και της κοινωνίας, μιας συμμετοχής θεσμικά εμπεδωμένης και σε διαρκή χρόνο.

Επιχειρείται έτσι η οργάνωση του θεάματος σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Η εικόνα του αιμέτοχου τηλεθεατή που παρακολουθεί αποβλακωμένος τις κραυγές των καναλιών για το έθνος που βρίσκεται (πάντα) σε κίνδυνο, αντικαθίσταται απ' αυτή του περήφανου πολίτη που καταναλώνει ενεργητικά τους σχέδιασμούς της πολιτικής εξουσίας. Το έθνος είναι το μεγαλύτερο θεαματικό προϊόν που κατέχει η κυριαρχία, καθώς δίνει κοινά συμφέροντα στον βιομήχανο και στον εργάτη, στον τοπικό και τον ακτήμονα. Και καθώς το θέαμα αποσκοπεί στην οργάνωση του

ψέμματος σε καθολικό επίπεδο, ο υπερθετικός

βαθμός του θεάματος γίνεται ο στρατός. Η αστική δημοκρατία πετάει τη μάσκα και αποκαλύπτει τη στρατιωτική δημοκρατία. Και ταυτόχρονα, η μετατροπή της κοινωνίας σε στρατόπεδο συγκέντρωσης μετατρέπει και το κίνημα σε αιχμάλωτο πολέμου...

Μια διευκρίνηση, αντί επιλόγου

Ο τίτλος του άρθρου προέρχεται από ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα. Στο βιβλίο, μια τεχνοκρατική κάστα, με τον μανδύα του θρησκευτικού ιερατείου και στο όνομα του θείου νόμου εξουσιάζει απόλυτα μια καθυστερημένη κοινωνία. Η αντίσταση γελοιοποιεί τη θεοκρατία, μηχανεύομενη πράξεις σαμποτάζ στο όνομα του διάβολου! Το βιβλίο είναι καθαρά φανταστικό... στο τέλος η επανάσταση νικάει.

Ένας ολικός αρνητής στράτευσης

Σημειώσεις

1. Η δημουργία των αποφάσιστης από την κυβέντηση της Νέας Δημοκρατίας το '92-'93 και η υλοποίηση αυτής της απόφασης ανατέθηκε στους νομάρχες. Επιχρηγούνται από το υπουργείο εθνικής άμυνας και χρηματοποιούνται από την ΚΥΠ ως μέσο άσκησης ψυχολογικού πολέμου. Παράδειγμα αποτελούν οι τακτικές επισκέψεις στα Ίματα και ο πρόσφατος διάπλους της Μεσογείου μεταξύ της Κύπρου με φουσκωτά από ελληνόφυγους έφεδρους. Η τελευταία ενέργεια αποκοπούσε στην ψυχολογική προετοιμασία της κυριαρχίας για την ένταση με τις προσφατες στρατιωτικές αποκήσεις. Αποτελούν αντιγραφή παρόμοιας τακτικής από το τουρκικό κράτος (οι "γκρίζοι λίγκοι" είναι μόνο μια συνιστώσα της).

2. Δεν είναι καθόλου τυχαία η ανάληψη του υπουργείου εθνικής άμυνας από τον -και πρωθυπουργό- Αντρέα Παπανδρέου στην πρώτη κυβέντηση του ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα των ελέγχων του στρατιωτικού μηχανισμού λύθηκε με τη νομοθέτηση των ετήσιων κρίσεων των στρατιωτικών στελεχών. Στα μέσα της δεκαετίας του '80, ο στρατός είχε χάσει πλήρως τη σχετική αυτονομία από την πολιτική εξουσία που διατηρούσε μέχρι τότε.

3. Θεοπίστηκε πριν από 2 χρόνια για τις παραμεθόρεις περιοχές (έτσι χαρακτηρίζει την υπουργείο εσωτερικών το 50% της χώρας). Ξεκίνησε πιλοτικά από την Θράκη, ιδιαίτερα στις μειονοτικές περιοχές, με τη στελέχωση των σχολείων από φαντάρους, κατασκευή δρόμων και την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών. Ουσιαστικά, δηλαδή, οι αυτίστοιχοι πολιτικοί μηχανισμοί των κράτους υποκαταστήθηκαν από τους στρατιωτικούς της στρατιωτικής αυτονομίας που διατηρούσε μέχρι τόσο πολύ πέρσι.

4. Είναι διακαής ο πόθος των υπουργείων δημόσιας τάξης και εθνικής άμυνας ν' αντικατασταθούν τα μεταβατικά αυτονομικά αποσπάσματα (έργο τους η δολοφονία δεκάδων μεταναστών τα τελευταία χρόνια) με ένοπλους "ακρίτες των συνόρων" (επιδότηση στις κοινότητες για ν' αναλάβουν οι κάτοικοι αυτονομικά καθήκοντα επ' αμοιβή).

5. Η αναδιάρθρωση των στρατών βασίζεται ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικούς άξονες. Ο πρώτος είναι η δημιουργία μονάδων άμεσης επέμβασης με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και στελεχωμένες σε επαγγελματική βάση (από οπλίτες δετούς κατάταξης). Ο δεύτερος είναι η διατήρηση και ενός κλασικού μαζικού στρατού, καθώς πρέπει να υπάρχει στρατιωτική παρουσία σ' όλ

Για την αντιφασιστική πορεία

Το προπερασμένο Σάββατο πραγματοποιήθηκε αντιφασιστική πορεία που συμμετείχαν αντιφασιστικές και επαναστατικές οργανώσεις, αναρχικοί και γενικότερα αντιεξουσιαστές. Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Μαρίλη γύρω στις εξήμινες με σκοπό να φτάσει στο ξενοδοχείο President όπου διεξάγοταν το συνέδριο που διοργάνωνε το εδώ φασιστικό παρακλάδι με το όνομα Εθνικό Μέτωπο και τη συμμετοχή και άλλων ευρωπαίων υπάνθρωπων. Μέσα σ' ένα κλίμα αναβρασμού στο οποίο συνέβαλε και η πρόσφατη πυρπόληση του αυτοδιαχειριζόμενου στεκιού Ανω-Κάτω Πατησίων (που σημειώτεον τα πολιτικά αδιέξοδα του "κινήματος" και η αντιμετώπιση αδιαφορίας έως και θαψίματος από φορείς και μηχανισμούς έχουν κάνει το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό γεγονός να κοντεύει να ξεχαστεί). Η πορεία ήταν αρκετά μαζική για τα απογοητευτικά σημειρινά δεδομένα αλλά σίγουρα όχι τόσο όσο θα επέβαλλε η περίσταση ενός συνεδρίου φασιστών. Παρόλο το απότομο κρύο κάπι λιγότερο από 1000 άτομα υπό την επίβλεψη και ασφυκτική παρουσία χιλιάδων κινητοποιημένων μπάτσων (όπως Γερμανία) (δια)δήλωσαν τη διαθεσιμότητα τους στον αγώνα της ζωής ενάντια στο θάνατο και την αδιαφορία που τον προετοιμάζει. Πιασμένοι σε αλυσίδες και φορτωμένοι τα απαραίτητα ψυχικά και υλικά εφόδια προχώρησε περίπου ένα χιλιόμετρο. Ο στόχος της γεμάτη αδρεναλίνη συνάντησης με αυτά τα εξαίσια μπουμπούκια που θέλουν να σώσουν τη λευκή φυλή από τις αρρωστημένες προσμίεις με τα υπόλοιπα 9/10 του πλανήτη δεν επιτεύχθηκε αφού οι έμμισθοι προστάτες τους είχαν κλείσει το δρόμο που οδηγούσε εκεί (δυστυχώς ακόμα και τα οδοφράγματα άρχισαν να αποτελούν όπλα πια της εξουσίας) με κλούβες. Ενώ οι διοργανωτές της πορείας δεν είχαν την θέληση να επιχειρήσουν την αναίρεση του καθορισμένου δρομολόγου ώστε να φτάσουμε στο President. Οι ευθύνες είναι βέβαια εκπατέρωθεν αφού η φοβία κάποιων δεν δικαιολογεί τη δική μας αδυναμία να πραγματοποιήσουμε το επιθυμητό: να εκδικηθούμε και να αποτρέψουμε τα σκουλήκια να κάνουν ανενόχλητοι το παιχνίδι τους διασκεδάζοντας ταυτόχρονα την καθημερινή πλήξη και αδράνεια. Αντί αυτού απομακρυνόμαστε επί μία ώρα από το στόχο μας ενώ η βραδιά έκλεισε με τα κωμικοτραγικά γεγονότα στην πύλη της Στουρνάρα...

Τα ελπιδοφόρα στοιχεία που γέννησε η συμμετοχή εκαντοντάδων αγωνιστών/τριών ίσως να διασώζουν την ελπίδα ότι οι τωρινές πολιτικές ήττες δεν θα αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα. Γιατί πώς αλλιώς από ήττα μπορεί να ερμηνευθεί η "απάντηση" που δώσαμε αν αναλογιστούμε το τι έγινε στο Κάραβελ πριν 12 χρόνια. Η ιστορία όμως σπάνια επαναλαμβάνεται και το ωράιο είναι πάντα το απρόβλεπτο. Η οργή που έχει συσσωρευτεί μαζί με τη συνείδηση θα εκδηλωθεί κάποια στιγμή προς τα "έξω" αφού προς το παρόν κυριαρχεί η εσωτερική κατανάλωση, κάπι που δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα.

Ο χειμώνας που έρχεται ή θα παγώσει κι άλλο το απελευθερωτικό κοινωνικό κίνημα ή θα ζεσταθεί από τη φωτιά των ιδεών και των πρακτικών μας. Το όμορφο παιχνίδι του αγώνα θα συνεχιστεί από αυτούς που δεν αποδέχονται την ενσωμάτωση την παραίτηση ή την αυτοκαταστροφή.

Μ Π.

Ο αστυνομικός B. Αθανασόπουλος πρέπει να πληρώσει για την δολοφονική επίθεση ενάντια στη Μέλπω Κορωναίου

Να θυμηθούμε τα γεγονότα

Στις 14/4/95 είχε οργανωθεί από νεολαίστικες ομάδες (κυρίως του αντιεξουσιαστικού χώρου) αντιφασιστική διαδήλωση στην Κυψέλη, ενάντια στους φασίστες της "Χρύσης Αυγής". Ήταν μια διαμαρτυρία για το μαχαίρωμα του Γ. Σταθόπουλου, έξω από την κατάληψη στέγης της οδού Αλκαμένου, από τον φασίστα Μανώλογου, καθώς και των προσπαθείων συγκάλυψή του από την πλευρά των διωκτικών αρχών και των ΜΜΕ. Η περιοχή της Κυψέλης επιλέχθηκε γιατί σ' αυτήν βρίσκονται τα μεγαλύτερα φασιστικά στέκια και γιατί εκεί έχουν εκδηλωθεί οι περισσότερες επιθέσεις ενάντια σε μετανάστες και αριστερούς νεολαίους.

Επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τον ρόλο της σαν συνεργός των φασιστικών ομάδων, η αστυνομία επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα στην πορεία. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξουν δεκάδες τραυματίες και μεταξύ αυτών και η εργάτρια Μέλπω Κορωναίου που χτυπήθηκε από τον αστυνομικό B. Αθανασόπουλο, ενώ βρισκόταν ήδη τραυματισμένη και πεσμένη στο έδαφος, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει άμεσα η ζωή της. Ο αστυνομικός B. Αθανασόπουλος, με πολιτικά ρούχα και εκτός υπηρεσίας (όπως λέει η ίδια η αστυνομία), έτρεξε να εκδηλώσει την αλληλεγγύη του στους φασίστες συνδράμοντας στον ξυλοδαρμό των διαδηλωτών. Η αναγνώριση του έγινε από φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες και αποδείχθηκε ότι ήταν ο γνωστός φασίστας της Καλαμάτας που με το ψευδόνυμο "Χάρος" πρωτοστάτησε στην ίδρυση ακροδεξιάς ομάδας στην περιοχή.

Η μήνυση εναντίον του ενώ ήταν να εκδικαστεί στις 13/3/97, αναβλήθηκε για τις 3/11/97. Αποκαλύπτεται έτσι, η επιχείρηση συγκά-

λότωφ στη γνωστή καφετέρια της πλατείας Εξαρχείων. Εν τω μεταξύ μερικοί από τους υπόλοιπους στη Στουρνάρη ήδη είχαν φορέσει μαντίλια στα πρόσωπά τους και κρατούσαν μολότωφ στα χέρια τους. Οι διοργανωτές που βρίσκονταν στο εσωτερικό του Πολυτεχνείου βλέποντας κάποιους με κουκούλες και μολότωφ αμέσως κατάλαβαν, όπως ήταν φυσικό, τι ετοιμάζονταν να γίνει και έτσι αποφάσιζουν να κλείσουν την πόρτα. Ε, από και ξεκινάει και η ιλαροτραγωδία.

Αμέσως τα άτομα που βρίσκονται απέξαν πέφτουν πάνω στην πόρτα και με σπρωχίματα αφού συμπλέκονται με τους από μέσα προσπαθούν να την ανοίξουν.

Για μια στιγμή είχε αρχίσει να φαίνεται ότι ο στόχος τους που ήταν να μην αφήσουν την πόρτα να κλείσει, να μπούνε μέσα και να την κρατήσουν ανοικτή, αν και σαφώς αριθμητικά λιγότεροι, είχε αρχίσει

λαψής που ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή από την αστυνομία και την "δικαιοσύνη" και η σαφής πρόθεση τους να οδηγήσουν την υπόθεση στο καλάθι των αχρήστων.

Παράλληλα στις 22/10/97 δικάζουν διαδήλωτές - μεταξύ τους και ο Κ. Γαρδούνης - που την νύχτα της 14/4/95 βρέθηκαν στην Πάντειο. Για την σύλληψη τους η αστυνομία χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες, που της προσέφερε η προκλητική και οργανωμένη δράση των νεοναζίτων.

Αν και μεταγενέστερες, όλες οι δίκες εναντίον των 500 του Πολυτεχνείου '96 και των 6.000 αγροτών για τις μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις τους του '96-'97, έχουν ήδη γίνει - οι πρώτες και σε δεύτερο βαθμό! - και άλλες βρίσκονται σ' εξέλιξη (ποινές φυλάκισης και κατάσχεση αγροτικών μηχανημάτων για όσους "δεν μεταμελούνται" και "δεν σέβονται τους νόμους" που απαιτούν το ξεκλήρισμα της φτωχής αγροτιάς).

Η "ασυλία" μπάτσων και φασιστών

Η περίπτωση του B. Αθανασόπουλου δεν είναι σε καμμία περίπτωση η μοναδική. Είναι μία από τις εκαντοντάδες περίπτωσεις αστυνομικών που έρχονται καθημερινά στη δημοσιότητα (και τις χιλιάδες άλλες που επιμελώς αποκρύπτονται) που δολοφονούν εν ψυχρώ μετανάστες και "υπόπτους" πολίτες, που δέρνουν άγρια νεολαίους, απεργούς ή διαδηλωτές, που υποστρίζουν ή καθοδηγούν φασιστικές και εθνικιστικές ομάδες και που παρ' όλα αυτά παραμένουν ατιμώρητοι από τα δικαστήρια και "καθαροί" στην υπηρεσία τους.

Δεν έχουμε βέβαια ούτε τις ελάχιστες ψευδαισθήσεις, ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Ο ρόλος των μηχανισμών καταστολής είναι συγκεκριμένος και δεν χωράει αμφιβολίες. Είναι γεγονός, από αδιαμφισβήτητα στοιχεία τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα κράτη, ότι οι φασιστικές και εθνικιστικές ομάδες στηρίζονται οργανωτικά, πολιτικά και οικονομικά από τις μυστικές υπηρεσίες και τον επίσημο κρατικό μηχανισμό (ΜΑΤ, ΕΚΑΜ, κλούβες κ.λ.π.), υπέρ των φασιστών και κατά της διαδηλωτής που οργανώθηκε από ομάδες, κινήσεις και οργανώσεις κατά του φασισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του εθνικισμού.

Επειδή έρουμε ότι συμβαίνουν όλα αυτά, δεν σημαίνει σε καμμία περίπτωση ότι θα δεχτούμε την "ασυλία" που απολαμβάνουν οι κάθε λογής φασίστες, ρατσιστές και εθνικιστές, ούτε το καθεστώς που επιτρέπει στον κάθε μπάτσο να πυροβολεί αδιακρίτως ή, τι κινείται, να απειλεί την ζωή και την σωματική ακεραιότητα των διαδηλωτών και να υποστηρίζει (υπηρεσιακά ή ατομικά) τις κάθε είδους φασιστικές και εθνικιστικές ομάδες.

Ο B. Αθανασόπουλος, όπως και κάθε όμοιός του, θα πρέπει να πληρώσει για τις πράξεις του! Η καταδίκη του είναι το ελάχιστο που μπορούμε να απαιτήσουμε!

Όλοι στα δικαστήρια της Ευελπίδων τη Δευτέρα 3 Νοέμβρη 97μ.

Πρωτοβουλία αλληλεγγύης

σοβαρούς τραυματισμούς παρόλο που υπάρχουν τραυματίες με εγκαύμα

“... ενδέχεται μεν να πετύχουμε πολιτική ειρήνη, αλλά το τίμημα θα είναι κοινωνικός πόλεμος”

(δήλωση του ηγέτη τού σοσιαλιστικού συνδικάτου Uil της Ιταλίας, για την καθιέρωση του 35ωρου)

Ο κοινωνικός πόλεμος είναι το αυτονόητο σε έναν κόσμο όπου οι δέκα πλουσιότεροι άνθρωποι έχουν εισόδημα 138 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή μιάμισυ φορά μεγαλύτερο από το άθροισμα του εθνικού εισοδήματος των 48 φτωχότερων χωρών του κόσμου. Πρέπει να είναι αυτονόητος ο κοινωνικός πόλεμος σε έναν κόσμο όπου 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με ένα δολάριο τη μέρα, σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση 57 εκατομμυρίων φτωχών και σε μία Ελλάδα όπου οι φτωχοί πλησιάζουν τα δύο εκατομμύρια. Και η κατάσταση για τους αποκλεισμένους αυτού του πλανήτη όλο και χειροτερεύει, ως αποτέλεσμα των πολιτικών που επιβάλει το σχέδιο της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας.

Από τις βιομηχανικές μητροπόλεις ώς τις τριτοκοσμικές παραγκουπόλεις και ώς τις διάφορες τού Αμαζονίου και της Λακανόνα γίνονται αισθητά τα πολλαπλά αποτέλεσματα της παγκοσμιοποίησης για άνοιγμα της διεθνούς αγοράς και για ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων. Στο όνομα της εναρμόνισης των επιμέρους οικονομιών, προωθείται παντού η κατάργηση των παρεμβάσεων και του ελέγχου στις τιμές, η μείωση των δαπανών για κοινωνική προστασία και για εκπαίδευση, ο περιορισμός του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων και η καθήλωση των αιμοβίων τους, η μείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων, των κεφαλαίων και των υψηλών εισοδημάτων, η διωτικοποίηση των συνθηκών εργασίας και των ημερομισθίων. Οι μισθοί πρέπει να μειωθούν, τα κατώτατα ημερομίσθια να επανεξετασθούν και η κινητικότητα των εργαζομένων να αυξηθεί. Όλα τα παραπάνω είναι οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το Εμπόριο, την Ανάπτυξη και την Απελευθέρωση του Εμπορίου, η οποία έγινε το 1996. Φανερώνουν σε μεγάλο βαθμό ότι το κοινωνικό κράτος υποχωρεί παγκόσμια. Αποδεικνύουν πόσο εύκολα κάθε κατάκτηση ή μεταρρύθμιση καταργείται, ως ανεπιθύμητος αναχρονισμός, όταν οι ανάγκες της οικονομίας τα απαιτούν.

Οι εργάτες της πρώιμης βιομηχανικής εποχής, ακολουθώντας τις παραδόσεις αλληλοβοήθειας που είχαν φέρει από τις αγροτικές κοινότητες, είχαν αναπτύξει αντικρατικές μορφές αλληλεγγύης. Ο μαρξισμός και η σοσιαλδημοκρατία υπονόμευσαν πάντοτε αυτές τις μορφές, αλλά δεν μπόρεσαν ποτέ να τις εξαλείψουν - ίδιως σε περιόδους μακρόχρονων απεργών, η αυτοργάνωση και η αλληλοβοήθεια έκαναν τη θριαμβευτική τους εμφάνιση. Τα πρώτα μέτρα “κοινωνικής προστασίας” πάρθηκαν από πολιτικές έξουσίες που ήθελαν να ελέγχουν τις κοινωνικές αντιδράσεις στην άγρια οικονομική εκμετάλλευση και να ενισχύουν την “ενόπτη του έθνους”, σε βάρος τής φυσικά αναπτυσσόμενης ενόπτητας και αλληλεγγύης μεταξύ των καταπιεσμένων. Λίγες δεκαετίες μετά, στον 200 αιώνα, στις βιομηχανικές χώρες, η “επιστημονική” και ορθολογιστική οργάνωση της παραγωγής, σε μεγάλες εργοστασιακές μονάδες, και η δυνατότητα προσφοράς πλήρους απασχόλησης στο σύνολο του εργατικού δυναμικού οδηγήσαν από κοινού στην καθιέρωση του κοινωνικού κράτους και στη γέννηση της αντιστοιχής ιδεολογίας του Κράτους Πρόνοιας. Στη Δύση, όλοι πλέον δουλεύουν και όλοι μπορούν να καταναλώνουν τα προϊόντα που παράγονται μαζικά. Όλοι πληρώνουν φόρους και στηρίζουν τις πολιτικές του κοινωνικού κράτους. Τα συνδικάτα εγγυούνται την προώθηση νέων μέτρων κοινωνικής προστασίας και, ταυτόχρονα, τη σταθερότητα του καπιταλισμού. Οι δυτικές κοινωνίες ευημερούν και οι άνθρωποι επιβώνουν, έστω, κατ’ εξαίρεση, και με επίδομα ανεργίας χωρίς όρους (π.χ. Ολλανδία).

Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά, φαίνεται ότι το κοινωνικό κράτος καταντά αναχρονισμός. Σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, το εθνικό κράτος αποδυναμώνεται και δεν έχει πλέον τόσο επειγόντα συμφέροντα για να διατηρεί την “εθνική ενόπτητα” μέσω κοινωνικών πολιτικών. Παράλληλα, επειδή η οικονομία παύει πλέον να στηρίζεται κυρίως στη συγκεντρωτική οργανωμένη βιομηχανική παραγωγή (πολλές βιομηχανίες πηγαίνουν στον τρίτο κόσμο, όπου οι συνθήκες εργασίας μάς ξαναγυρίζουν στον 19ο αιώνα), αλλά, όλο και περισσότερο, αναπτύσσονται οι τομείς των υπηρεσιών, της γνώ-

σης, της πληροφορίας, το βιομηχανικό οικτάρω δεν έχει πλέον την ίδια δύναμη να στηρίζει, με τη φορολόγησή του, το κοινωνικό κράτος. Ενδεικτικό της αλλαγής αυτής είναι ότι ο ΟΟΣΑ, προβάλλοντας ως αντίδοτο για την ανεργία την ελαστική εργασία, απαιτεί ειδικευση από όσους δεν θέλουν να καταδικαστούν μόνιμα στην ανεργία: εκπαίδευση των ανειδίκευτων και “διά βίου εκπαίδευση” των εργαζόμενων. “Χάρη στην πληροφασία συντελούμε στη μείωση της κυκλοφορίας στους δρόμους... μένουμε λιγότερο χρόνο μποτιλιαρισμένοι στους δρόμους και συχνά ζούμε μια λιγότερο αγχωτική ζωή, είμαστε 20 με 30% πιο αποδοτικοί”, λέει ο διευθυντής μίας μεγάλης εταιρείας. Το θέμα δεν είναι πλέον να δουλεύουν πλήρως (40 ώρες) όλοι, αλλά να δουλεύουν όλοι ελαστικά, όταν, όπου, όπως και όσο θέλουν τα αφεντικά. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με το φόρτη της ανεργίας. Και γι αυτό, βεβαίως, ενώ την “καταπολεμούν”, ποτέ δεν θα την καταργήσουν.

Λένε συχνά ότι βρισκόμαστε στο τέλος τής εργασίας, που συμπαρασύρει το κοινωνικό κράτος, στην πραγματικότητα όμως έχουμε να κάνουμε με την ολοκλήρωση του ελέγχου της οικονομίας πάνω στη ζωή: η μισθωτή εργασία διαχεύεται παντού, σε κάθε χρόνο και χώρο της ζωής, και το κοινωνικό κράτος απλώς εξασθενεί. Τα αφεντικά σήμερα επιδιώκουν την πλήρη απασχόληση ευέλικτων και υποβαθμισμένων φτωχών. Συμφωνούν με τους γραφειοκράτες συνδικαλιστές για το πώς θα γίνονται οι απούσεις και το πώς θα αναδιαρθρωθεί ο χρόνος εργασίας προς το ελαστικότερο. Με τις απούσεις επιβάλλουν την πειθάρχηση και καθηλώνουν τους μισθούς. Με την αναδιάρθρωση του χρόνου εργασίας σε επήσια βάση επιλέγουν πόσες θα είναι οι ώρες εργασίας ανά μέρα για τον κάθε εργαζόμενο, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Η εναλλακτική λύση που θα μπορούσαν να δεχτούν είναι η μείωση του χρόνου εργασίας στις 35 ώρες. Εκεί όμως σκοντάφουν στην απαίτηση των συνδικάτων, να μην συνοδεύεται η μείωση της εβδομαδιαίας εργασίας από παράλληλη μείωση του μισθού. Τα αριστερά συνδικάτα και κόμματα, που υποστηρίζουν το 35ωρο χωρίς μείωση αποδοχών, αντιτείνουν σε όσους διαφωνούν, ότι έτσι θα αυξηθεί η παραγωγικότητα και θα περιοριστεί η ανεργία. Θεωρούν εύλογη την μεταρρύθμιση, καθώς, ενώ στα τελευταία χρόνια από την παραγωγικότητα έχει αυξηθεί 25 φορές, ο χρόνος εργασίας έχει μειωθεί μόνο στο μισό!

Το κοινωνικό κράτος δεν πεθαίνει, αλλά αλλάζει ύφος, συνεχίζοντας αποφασιστικά να καταβάλει προσπάθειες για τη διαχείριση της κοινωνικής ζωής και την αναδιοργάνωση της εργασίας. Στη Γαλλία έγινε το πρώτο βήμα: ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι το καθειρώνεται το 35ωρο χωρίς μείωση μισθού από το έτος 2000, για τον ιδιωτικό τομέα. Κάθε επιχείρηση θα επιδοτηθεί για 5 χρόνια με 9000 φράγκα ανά εργαζόμενο, αν αυξηθεί ο παραγωγικότητα και θα περιοριστεί η ανεργία. Θεωρούν εύλογη την μεταρρύθμιση, καθώς, ενώ στα τελευταία χρόνια από την παραγωγικότητα έχει αυξηθεί 25 φορές, ο χρόνος εργασίας έχει μειωθεί μόνο στο μισό!

Το κοινωνικό κράτος δεν πεθαίνει, αλλά αλλάζει ύφος, συνεχίζοντας αποφασιστικά να καταβάλει προσπάθειες για τη διαχείριση της κοινωνικής ζωής και την αναδιοργάνωση της εργασίας. Στη Γαλλία έγινε το πρώτο βήμα: ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι το καθειρώνεται το 35ωρο χωρίς μείωση μισθού από το έτος 2000, για τον ιδιωτικό τομέα. Κάθε επιχείρηση θα επιδοτηθεί για 5 χρόνια με 9000 φράγκα ανά εργαζόμενο, αν αυξηθεί ο παραγωγικότητα και θα περιοριστεί η ανεργία. Θεωρούν εύλογη την μεταρρύθμιση, καθώς, ενώ στα τελευταία χρόνια από την παραγωγικότητα έχει αυξηθεί 25 φορές, ο χρόνος εργασίας έχει μειωθεί μόνο στο μισό!

Το κοινωνικό κράτος δεν πεθαίνει, αλλά αλλάζει ύφος, συνεχίζοντας αποφασιστικά να καταβάλει προσπάθειες για τη διαχείριση της κοινωνικής ζωής και την αναδιοργάνωση της εργασίας. Στη Γαλλία έγινε το πρώτο βήμα: ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι το καθειρώνεται το 35ωρο χωρίς μείωση μισθού από το έτος 2000, για τον ιδιωτικό τομέα. Κάθε επιχείρηση θα επιδοτηθεί για 5 χρόνια με 9000 φράγκα ανά εργαζόμενο, αν αυξηθεί ο παραγωγικότητα και θα περιοριστεί η ανεργία. Θεωρούν εύλογη την μεταρρύθμιση, καθώς, ενώ στα τελευταία χρόνια από την παραγωγικότητα έχει αυξηθεί 25 φορές, ο χρόνος εργασίας έχει μειωθεί μόνο στο μισό!

Το κοινωνικό κράτος δεν πεθαίνει, αλλά αλλάζει ύφος, συνεχίζοντας αποφασιστικά να καταβάλει προσπάθειες για τη διαχείριση της κοινωνικής ζωής και την αναδιοργάνωση της εργασίας. Στη Γαλλία έγινε το πρώτο βήμα: ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι το καθειρώνεται το 35ωρο χωρίς μείωση μισθού από το έτος 2000, για τον ιδιωτικό τομέα. Κάθε επιχείρηση θα επιδοτηθεί για 5 χρόνια με 900

Το κέντρο του ελευθεριακού κινήματος της Βαρκελώνης βρίσκεται στις καταλήψεις στέγης, οι οποίες στην πλειοψηφία τους λειτουργούν ως κοινωνικά κέντρα. Στις καταλήψεις συνήθως μένει μικρός αριθμός απόμων, ο οποίος δύναται από στομα και συλλογικότητες που δρουν στη γειτονιά και χρησιμοποιούν από κοινού τους κατεύλλημένους χώρους για τη δράση τους. Το παρακάτω κείμενο προέρχεται από μία από αυτές τις ομάδες (που έχει σαν βάση της την καταλήψη του El Palomar) και μοιράστηκε στη δεύτερη διηπειρωτική συνάντηση ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό και για την ανθρωπότητα που έγινε το περασμένο καλοκαίρι στην Ισπανία.

Αρχικά, πρέπει να ειπωθεί ότι η οποιαδήποτε κριτική της εργασίας δεν μπορεί να αναπτυχθεί πέρα και έξω από την ιστορία, γιατί η εργασία έχει εν γένει πάντα ένα καθορισμένο (ιστορικό) σχήμα μέσα στο οποίο αποκτά το υλικό της περιεχόμενο. Αυτή η κριτική δεν γίνεται ενάντια στο σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ούτε ενάντια στους μισθωτούς εργάτες, αλλά ενάντια στη μισθωτή εργασία (και στην ανεργία που είναι το άλλο της πρόσωπο), δηλαδή, ενάντια στην ιστορική προσέγγιση του φαινομένου της εργασίας, έτσι όπως αυτή έχει εξελιχθεί στον εικοστό αιώνα.

Στις μέρες μας βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από παρόμοιες προβλέψεις. "Η εργασία εξαιτίας των τεχνολογικών επιτευγμάτων της νεώτερης επιστήμης έχει γίνει πια ένα σπάνιο αγαθό: η ανεργία είναι το βασικότερο πρόβλημα των οικονομικά προηγμένων κοινωνιών". Τα στατιστικά μεγέθη είναι όχι μόνο αδιαμφισβήτητα αλλά εξίσου εντυπωσιακά. Για παράδειγμα στην Ισπανία, ο αριθμός των ανέργων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια: από μερικές χιλιάδες το 1970 σε περίπου 4 εκατομμύρια το 1994. Λέγεται μάλιστα ότι μόνο το 2% του ενεργού πληθυσμού θα απασχολείται σε μόνιμη βάση τα επόμενα χρόνια.

Πολλοί λοιπόν κάνουν λόγο για μια νέα εποχή, για το τέλος της εργασίας, για μια κοινωνία του ελεύθερου χρόνου... αλλά μέχρι σήμερα το μόνο που φαίνεται να έχει επέλθει είναι μια γενικευμένη απάθεια και αβεβαιότητα. Έτσι, μίλωντας κανείς για το τέλος της εργασίας αυταπατάται. Και αυταπατάται επειδή κατανοεί την εργασία ως ένα επισφαλές αγαθό, ένα αγαθό που βρίσκεται υπό καθεστώς ομηρίας. Όμως αυτή η αντίληψη είναι κατηγορηματικά λανθασμένη. Η εργασία ούτε αγαθό είναι ούτε όμως και σπανίζει. Αυτό που συμβαίνει πραγματικά, κάτι που ακόμα και η επίσημη αριστερά έχει αντιληφθεί, είναι ότι η 8ωρη απασχόληση έχει πλέον παρέλθει ανεπιστρέπτη. Βέβαια μια τέτοια κατάληξη δεν οδηγεί από μόνη της προς μια θετική κατεύθυνση και αυτό πρέπει να εκτιμηθεί και να συζητηθεί ευρέως.

Η σημερινή κριτική της εργασίας τοποθετείται πάνω σε μία νέα βάση που καλύπτει "μητρόπολη" ή διαφορετικά "κοινωνία του ελέγχου της επικοινωνίας", σε αντίθεση με το παλαιότερο θεωρητικό σχήμα της "κοινωνίας του εργοστασίου" που γεννήθηκε κυρίως στις δεκαετίες του 60 και του 70. Σ' αυτή τη θεώρηση, οι τροποποιήσεις των εργασιακών κανόνων, καθώς προϋποθέτουν αυτή την ίδια τη θερμοδυναμική της εργασίας, η οποία κατανοείται ως ί-

Κριτική της μισθωτής εργασίας

σχύς, αντικαθίστανται σταδιακά από την εισαγωγή νέας τεχνολογίας και νέων μεθόδων παραγωγής (ρομποτική). Παράλληλα ένα μεγάλο μέρος της πνευματικής εργασίας αντικαθίσταται από μηχανική πνευματική εργασία (λογισμικό). Παραδόξως όμως αυτή η επιχειρούμενη διαδικασία αντικατάστασης της ζωντανής εργασίας από την τεχνολογία συνοδεύεται και από μια ολοένα διευρυνόμενη ένταξη άλλων, διαφορετικών από την παραγωγή, δραστηριοτήτων στην παραγωγή σφαίρα, όπως επίσης για παράδειγμα ο "ελεύθερος χρόνος", που κατακτήθηκε στη φορητιανή περίοδο. Έτσι, κάθε στιγμή της ζωής μας αποτελεί επένδυση για το κεφάλαιο. Όλοι (εργάτες και άνεργοι) παράγουμε διαρκώς μέσα στην αλληλόδραση του κεφαλαιοκρατικού χωροχρόνου. Η παραγωγή προϊόντων (αντικείμενών ή συμβόλων) εμφανίζεται σαν μια εξειδικευμένη και απομονωμένη από την υπόλοιπη κοινωνία δραστηριότητα. Είναι ολόκληρη η κοινωνία που μετατρέπεται σε ένα τεράστιο παραγωγικό εργοστάσιο: αφηρημένη εργασία είναι οι επικοινωνίες, τα λογισμικά, η διαφήμιση, η εκφορά λόγου. Αφηρημένη εργασία είναι η παροχή υπηρεσιών, τα MME, οι εκδοτικές δραστηριότητες. Αυτή η μορφή εργασίας μετατρέπεται ακόμη και αυτή την ανθρώπινη υποκειμενικότητα σε ένα εξάρτημα του κοινωνικού εργοστασίου. Έτσι εμφανίζεται το ακόλουθο παράδοξο: ο άνεργος παρακολουθώντας τηλεόραση ταυτόχρονα εργάζεται.

Η Beネット είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα: μέσω της διαφήμισης προώθει πρώτα την υποκειμενικότητα και έπειτα παράγει το ανάλογο προϊόν. Εκείνοι που ελέγχουν τις τεχνικές του marketing έχουν πάψει να αναφέρονται πλέον στις μάζες και ενδιαφέρονται για τον κάθε πελάτη τους ξεχωριστά. Με τον τρόπο αυτό κατορθώνουν να διαμορφώσουν μέσα από τη μαζική παραγωγή ομοειδών προϊόντων μια ιδιαίτερη προσωπική εικόνα για αυτά έτσι ώστε να ταιριάζουν στο lifestyle του καθενός. Αυτή η εξαπομπή του marketing έχει φτάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Για παράδειγμα στους Ολυμπιακούς της Βαρκελώνης είχαν καταφέρει να σχηματοποίησουν την κοινή γνώμη σε τέτοιο βαθμό, ώστε η διεξαγωγή τους με τη βοήθεια ολυμπιακών εθελοντών να έχει γίνει υπόθεση όλων των πολιτών ανεξαιρέτως.

Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, που είναι απόλυτα συμβατό με την κεφαλαιοκρατική λογική, είναι η καθολική κυριαρχία του νόμου της αξίας σε όλες τις πλευρές της ανθρώπινης δραστηριότητας και η σταδιακή εμπορευματοποίηση των πάντων. Η αποκιοπήση όλων των ανθρώπινων σφαιρών από το κεφάλαιο έχει και το αντίστοιχο της στην εργασία. Οι τεχνολογικές καινοτομίες αποδεικνύουν εκεάθαρα ότι η καταναλωτική κοινωνία αντιμετωπίζει το εξής ενδεχόμενο: διαρκής, αυξανόμενη και μη αναστρέψιμη δυομή ανεργία και μια εντεινόμενη εκμετάλλευση μέσω της επιβολής ελαστικών εργασιακών σχέσεων.

Οι τροποποιήσεις των εργατικών κανόνων που περιλαμβάνουν τη σχέση εργασίας και μη εργασίας σημαίνουν απλά ότι αυτή δεν έχει τον κεντρικό ρόλο που δέθετε στη φορητιανή περίοδο, όταν το εργοστάσιο και η κοινωνία ήταν αλληλέντετα. Τότε η εργασία εκπληρώνει δύο κύριες λειτουργίες: για το μεν κεφάλαιο αποτελούσε την κατεξοχήν πηγή παραγωγής

της ανταλλακτικής αξίας, για τους μεν εργάτες εξέφραζε μια ανταγωνιστική υποκειμενικότητα που εκδηλώνοταν μέσα από διαφορετικούς τρόπους πάλης (απεργία, σαμποτάζ, απουσίες). Το εργοστάσιο ήταν ο κατεξοχήν χώρος μέσα στον οποίο παράγονταν η βασική ιδέα της κοινωνίας.

Όμως η παλαιότερη φορητιανή εργασία ήταν άρρηκτα δεμένη με την πολιτική δυνατότητα ενός υποκειμένου ικανού να καταργήσει την ταξική εκμετάλλευση. Το υποκειμένο είναι πια ένα "υποκειμενικοποιημένο" υποκειμένο. Τώρα η εργασία και το άλλο πρόσωπο της εργασίας είναι οι δύο όψεις ενός μηχανισμού που δεν στηρίζεται μόνο στη ζωντανή εργασία αλλά αντιθέτως την εκβιάζει. Η εργασία πια αντιμετωπίζεται σαν ένας τρόπος να βγάζει κανείς χρήματα, έστω ζώντας μέσα στην αβεβαιότητα. Ο κατακερματισμός της εργατικής τάξης που επιχειρήθηκε κατά τη διάρκεια της καπιταλιστικής ανασυγκρότησης θα πρέπει να αποτελέσει για την ελευθεριακή παράδοση το εναρκτήριο λάκτισμα για την παραγωγή νέων θεωρητικών εργαλείων πάλης.

Το δηλώνουμε ξανά. Τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδην στη μεταφορητιανή περίοδο. Αυτό που πρέπει να διατηρηθεί είναι η πρωταρχική ουσία της εργασίας (η λέξη (σ.τ.μ.: στα ισπανικά trabajo) προέρχεται από το λατινικό triplum: όργανο βασανιστηρίων που προκαλεί αφόρητο πόνο). Η εργασία στη μεταμοντέρνα εποχή μας έχει μετατραπεί αποκλειστικά σ' αυτό που αποκαλείται ways of living. Όταν η ζωή μας είναι μια ατέλειωτη παραγωγή της εργασίας δεν έχει πια κανένα νόημα.

Αυτός όμως είναι κι ο παραλογισμός μέσα στον οποίο κατοχυρώνεται και η ύπαρξη μας. Το ρητό "είμαστε αυτό που μπορούμε να κάνουμε και μπορούμε να απέβαλλουμε από την εργασία" προέρχεται από το λατινικό triplum: όργανο βασανιστηρίων που προκαλεί αφόρητο πόνο. Η εργασία στη μεταμοντέρνα εποχή μας έχει μετατραπεί από την εργατική στην εργατική εργασία. Το προτεινόμενο λύσεις μπορούν να χωριστούν για καθαρά ταξινομικά λόγους σε δύο κατηγορίες: σε "εναλλακτικές" και σε "πιθανές". Γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι και οι δύο τους σέβονται τους κανόνες που ρυθμίζουν τις συνέπειες που φέρνει η τεχνολογία πρόοδος και οι πολιτικοοικονομικές μεταβολές. Προχωρώντας παραπέρα το ζήτημα οι A.Gorz και K.Offer θεωρούν πως η ανάπτυξη κάποιων αποεμπορευματοποιημένων τομέων θα απλάξει τελικά την καπιταλιστική οργάνωση της κοινωνίας και τη συσαλδημοκρατική εκδοχή της.

Προτείνουν σχετικά: α) Μέσα στο γενικό πλαίσιο αναδόμησης εργασίας, την εισαγωγή ενός "δεύτερου μισθού" σαν α

Δουλεία στην Ινδία

Kαθώς η Ινδία γιορτάζει τα 50 χρόνια ανεξαρτήσιας από τη Βρετανία, η κυβέρνηση της βρίσκεται σε αμηχανία μπροστά στις αυξανόμενες αποκαλύψεις σχετικά με τη διαδεδομένη επιβολή καταναγκαστικής εργασίας στη χώρα. Αν και έχει πια εγκαταλείψει την παλιότερη τακτική της να διαφεύγει ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, προβληματίζεται ιδιαίτερα για το αν θα πρέπει να αναγνωρίσει δημόσια πόσο μεγάλες είναι οι διαστάσεις του.

Αν και απαγορεύεται από το σύνταγμα και την αυτοριή σχετική νομοθεσία που θεσπίστηκε το 1976, το σύστημα της καταναγκαστικής εργασίας παραμένει βαθιά ριζωμένο και έχει τάσεις περαιτέρω εξάπλωσης. Ένα δάνειο ύψους είκοσι δολαρίων είναι αρκετό για να οδηγήσει μια ολόκληρη ινδική οικογένεια σε καθεστώς δουλείας για την υπόλοιπη ζωή της, αφού υποχρεώνεται να δουλεύει για τον δανειστή με έναν ελάχιστο ονομαστικό μισθό, που δεν θα δώσει ποτέ τη δυνατότητα να ξεχρεώσει. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στον τομέα της αδήλωτης -μαύρης- εργασίας, όπου απασχολείται όμως το 92% του εργατικού δυναμικού της Ινδίας.

Ένας σημαντικός λόγος που η κυβέρνηση διστάζει να αντιμετωπίσει το ζήτημα είναι η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης 10.000 ρουπιών (περίπου 300 δολαρίων) σε κάθε εργαζόμενο που απελευθερώνεται, καθώς και το κόστος της απαραίτητης υποδομής για να αποτραπεί η διαιώνιση αυτού του καθεστώτος, όπως ενός δικτύου δανειοδότησης των φτωχών αγροτών και η δημιουργία αγροτικών συνεταιρισμών. Η δημοσιοποίηση του προβλήματος και η ενημέρωση των θυμάτων θα οδηγούσε ταχύτατα σε χλιάδες, ίσως και εκατομμύρια αγωγές

από αυτά. Αντίθετα, η σημερινή αποσύνηση της κατάστασης βοήθησε να επιστραφεί αχρησιμοποίητο το 90% του ποσού που είχε προβλεφθεί για την αποκατάσταση θυμάτων δουλείας κατά το 1996 και 1997.

Το κοινωνικό κόστος της εξάλειψης της δουλείας θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο. Ο κεντρικός ρόλος της κάστας στην ινδική κοινωνία, ο αναλφαβητισμός και η φτώχεια είναι οι κύριοι παράγοντες που το διατηρούν. Όταν μεγάλες ταραχές έσπασαν στην επαρχία Tamil Nadu στις αρχές της χρονιάς ανάμεσα σε κάστες, εκπρόσωπος τοπικής μη κυβερνητικής οργάνωσης υποστήριξε ότι αιτία τους ήταν το σύστημα της καταναγκαστικής εργασίας.

Η καταναγκαστική εργασία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην παραικονομία. Όχι μόνο οι ήγετες των καστών, αλλά και τοπικοί μαφιόζοι, φεουδάρχες, ακόμη και πολιτικοί λειτουργούν ως δανειστές με σημαντική επιρροή τόσο στην τοπική όσο και στην κεντρική εξουσία. Παρά την ύπαρξη συντριπτικών στοιχείων και την παρέμβαση ινδικών και διεθνών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμα και αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδίας, καμία κυβέρνηση κρατούσι δεν έχει δραστηριοποιηθεί και οι καταδίκες δανειστών - δουλεμπόρων μετριούνται στα δάχτυλα.

Χαρακτηριστική περίπτωση που δείχνει πως λειτουργούν οι αρχές όταν αντιμετωπίζουν καταγγελίες για καταναγκαστική εργασία είναι η υπόθεση Aruchamy, ο οποίος κατήγγειλε τον γαιοκτήμονα που τον κρατούσε ως σκλήρυντον τον Ιανουάριο του 1997, την ίδια εποχή που διεξαγόταν σχετική έρευνα μετά από εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η πολιτεία δεν αντέρασε παρά μόνο τον Μάιο, όταν η υπόθεση πήρε

μεγάλη δημοσιότητα. Τότε ανακοινώθηκε ότι θα ασκηθεί δίωξη κατά του επικεφαλής μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που ασχολιόταν με τις καταγγελίες του Aruchamy για "διασπορά ψευδών ειδήσεων". Όταν μάλιστα μια επιτροπή, ορισμένη από το Ανώτατο Δικαστήριο, πήγε στο χωρίο του να του πάρει κατάθεση, ευτός είχε μυστηριωδώς εξαφανιστεί.

Ακολούθησαν πολλές καταγγελίες για συνεργασία δανειστών - δουλέμπορων και κρατικού μηχανισμού. Αν και η ομάδα του O.H.E. που ερευνά τις σύγχρονες μορφές δουλίας υπολογίζει ότι τα θύματα καταναγκαστικής εργασίας στην Ινδία είναι αρκετά εκατομμύρια, οι έρευνες των κρατιδίων που έγιναν μετά από εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου βρήκαν μόνο "μεμονωμένες περιπτώσεις", εκτός από το Tamil Nadu, όπου την έρευνα έκαναν μη κυβερνητικές οργάνωσεις και ανέφεραν 24.918 (αντίστοιχη έρευνα επιτροπής ορισμένης από το Ανώτατο Δικαστήριο, τον Οκτώβριο του 1995, πις είχε υπολογίσει σε πάνω από ένα εκατομμύριο). Ακόμα κι έτσι, όμως, εννέα μήνες μετά την έρευνα, μόνο 200 από τους 25.000 έχουν απελευθερωθεί, και ούτε λόγος για αποζημίωση και επανένταξη. Η χαρακτηριστική βραδύτητα του κρατικού μηχανισμού στην εξέταση κάθε περίπτωσης δίνει την ευκαιρία στους εργοδότες - δουλέμπορούς να τρομοκρατήσουν τα θύματα και να παραπομέσουν τα στοιχεία. Άλλωστε συνήθως δεν υπάρχει γραπτό συμβόλαιο για το δανεισμό και την επακόλουθη καταναγκαστική εργασία.

Η Ινδία γιορτάζει τα 50 χρόνια από την απελευθέρωσή της, εκατομμύρια εργαζόμενοι, ομως, περιμένουν ακόμη τη δική τους.

Πηγή: One World News

Σε δίκη αστυνομικοί για την υπόθεση Bari

Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, δικαστήριο απέρριψε την αίτηση πρακτόρων του FBI και αστυνομικών του Όουκλαντ που ενέχονται στην υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης κατά της ακτιβιστριας της Earth First, Judi Bari, να τύχουν ασυλίας από τις κατηγορίες. Η μήνυση, που κατατέθηκε το 1991, κατηγορεί το FBI και την αστυνομική διεύθυνση του Όουκλαντ για παράνομη σύλληψη, έρευνα και κατάσχεση, και συνομωσία με σκοπό την παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων των Bari και Darryl Cheney, συνεπιβάτη της στο παγιδευμένο αυτοκίνητο.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται πολύ σημαντική καθώς ανοίγει το δρόμο για την εκδίκαση της υπόθεσης, που θεωρείται ότι συνεχίζει το πνεύμα του περιβόλου COINTELPRO (προγράμματος "εξουδετέρωσης με κάθε τρόπο πολιτικών αντιπάλων του καθεστώτος από το FBI, κατά τη δεκαετία του '70) στη δεκαετία του '90.

Βασικά σημεία της απόφασης είναι τα παρακάτω:

Το δικαστήριο έκρινε πως οι ενάγοντες παρουσίασαν επαρκή στοιχεία για να υποστηρίξουν ότι το FBI και η αστυνομία του Όουκλαντ από πρόθεση παραπομέναν στοιχεία σχετικά με το σημείο που βρισκόταν η βόμβα και την κατασκευή της, με σκοπό να δικαιολογήσουν τη σύλληψη των Bari και Cheney. Επίσης δέχεται ότι οι ενάγοντες έχουν δικαιώματα να μηνύσουν συγκεκριμένους πράκτορες και αστυνομικούς για παράνομες έρευνες και συνομωσία με στόχο την παρεμπόδιση της δραστηριότητας τους για την Earth First. Δέχεται το συλλογισμό των Bari και Cheney ότι οι ενέργειες τους είχαν στόχο τη δυσφήμιση, εκφοβισμό και διάλυση τελικά της οργάνωσης τους.

Το δικαστήριο έκρινε ακόμη ότι η αστυνομία δεν είχε κανένα λόγο να συλλάβει την Bari, που σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας τέθηκε σε περιορισμό στο νοσοκομείο, μόλις τρεις ώρες μετά την έκρηξη της βόμβας. Διατήρησε τις κατηγορίες για παράνομες έρευνες και δέχτηκε πως οι αστυνομικοί επίτηδες παραπομέναν στοιχεία ή έδειξαν αδιαφορία για τα πραγματικά περιστατικά. Χωρίς την παραπομένη αυτή και τον αστήριχτο χαρακτηρισμό των Bari και Cheney ως τρομοκράτων, δεν θα είχαν εκδοθεί τα εντάλματα έρευνας. Προχώρησε όμως ακόμη παραπέρα, δεχόμενη ότι το FBI έδωσε πλαστές ή παραπλανητικές πληροφορίες στην αστυνομία του Όουκλαντ, για να πετύχει τις συλλήψεις και τις έρευνες.

Απόλλαξ όμως από τις κατηγορίες του ειδικού του COINTELPRO του FBI, Richard W. Held, που ήταν Επικεφαλής Ειδικός Πράκτορας του FBI στο Σαν Φρανσίσκο, σταν έγινε η βομβιστική επίθεση. Ο Held είχε προσωπική ανάμειξη στις επιχειρήσεις COINTELPRO ενάντια στους Μαύρους Πάνθηρες και το Κίνημα Αμερικάνων Ινδιάνων (AIM). Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τις ενέργειες των υφισταμένων του. Οι δικηγόροι των εναγόντων άσκησαν έφεση σε αυτό το σημείο της απόφασης.

Στις 24 Μαΐου 1990, μια βόμβα ενεργοποιούμενη από την κίνηση που είχε τοποθετηθεί κάτω από το κάθισμα του οδηγού, εξερράγη στο αυτοκίνητο της Judi Bari, τραυματίζοντας σοβαρά την ίδια και τον συνεπιβάτη Darryl Cheney. Οι δύο ήταν οι κυριότεροι συντονιστές της καμπάνιας της Earth First ενάντια στην αποφύλωση των δασών. Αμέσως μετά την έκρηξη κατηγορήθηκαν ότι μετέφεραν την βόμβα εν γνώσει τους και συνελήφθησαν, ενώ βρίσκονταν στο νοσοκομείο. Παράλληλα, ξεκίνησε ολόκληρη εκστρατεία δυσφήμισης τους με ανακοινώσεις και δημοσιεύματα στον τύπο. Λίγες εβδομάδες αργότερα, οι κατηγορίες αποσύρθηκαν σιωπηλά, καθώς δεν υπήρχαν στοιχεία να τις υποστηρίζουν (Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στο φύλλο 72, 23/11/96).

H Bari πέθανε από καρκίνο στις 2 Μαρτίου 1997.

Πηγή: Redwood Summer Justice Project

Αντιπυρηνικές κινητοποιήσεις στη Γερμανία

Το περασμένο σαββατοκύριακο έγιναν διαδηλώσεις και

Τουρκία: Καταδίκη του 'Οσσι'

Η δίκη του Οσμάν Μουράτ Ούλκε ολοκληρώθηκε στις 23 Οκτωβρίου. Κατηγορούνταν για τέσσερα "αδικήματα".

Το πρώτο ήταν ότι προσπάθησε με τεχνάσματα να αποφύγει τη στρατιωτική θητεία. Το δικαστήριο δεν δέχτηκε αυτή την κατηγορία και τη μετέτρεψε σε "συνεχή ανυπακοή στη μονάδα του". Γι' αυτό καταδικάστηκε σε πεντάμηνη φυλάκιση.

Το δεύτερο ήταν η λιποταξία. Αφοτου αφέθηκε ελεύθερος το Δεκέμβριο του 1996, θα έπρεπε να παρουσιαστεί στη μονάδα του για να εκτίσει τη θητεία του, κάπι που βέβαια δεν έκανε. Έτσι θεωρήθηκε λιποτάκτης και καταδικάστηκε σε άλλους πέντε μήνες φυλάκισης.

Τα άλλα δύο αδικήματα είναι ανάξια λόγου και καταδικάστηκε γι' αυτά σε μικρό πρόστιμο (625.000 τουρκικές λίρες). Η συνολική ποινή του, δηλαδή, ήταν δέκα μήνες φυλάκιση και 625.000 λίρες πρόστιμο.

Σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό, ο Οσμάν πρέπει να εκτίσει το 40% της ποινής του (δηλαδή τέσσερις μήνες), χρόνο που ήδη έχει περάσει προφυλακισμένος. Άρα κανονικά θα έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος μετά την καταδίκη του, στις 23 Οκτωβρίου. Κρατήθηκε όμως, επειδή εκκρεμεί η δεύτερη "λιποταξία", αφότου αφέθηκε ελεύθερος στις 29 Μαΐου. Όπως και προηγουμένως, θα έπρεπε μετά την απελευθέρωσή του να παρουσιαστεί για να υπηρετήσει στη μονάδα του. Έτσι, προκειται να δικαστεί ξανά για λιποταξία.

Η διεύθυνσή του στη φυλακή είναι η παρακάτω:

Taktik Hava Kuwertleri Komutanligi
Askeri Cezaevi
Eskisehir
TURKEY

Από δελτίο πληροφόρησης του Αντιπολεμικού Συνδέσμου Σμύρνης

Izmir Savas Karsitlan Dernegi - Izmir War Resisters' Association
Tel: + 90 - 232 - 46424 92
Fax: + 90 - 232 - 46408 42
e-mail: osi@info-ist.comlink.de

Στη φυλακή μέλη της "Lotta Continua"

Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Ιταλίας, Όσκαρ Λουίζι Σκαλφάρο αρνήθηκε να δώσει χάρη στον Αντριάνο Σόφρι, πρώνη γηγετικό στέλεχος της "Lotta Continua", ο οποίος είχε καταδικαστεί για το φόνο αστυνομικού, που συνέβη το 1972.

Ο Σόφρι φυλακίστηκε τον Ιανουάριο, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας επικύρωσε την πρωτόδικη καταδίκη του ίδιου και δύο ακόμη συγκατηγορούμενών του σε 22 χρόνια φυλάκιση, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω έφεσης. Η καταδίκη αυτή είχε προκληθεί έντονες αντιδράσεις.

Το σκεπτικό του Σκαλφάρο ήταν πως: "Αν δινόταν χάρη τόσο σύντομα μετά την οριστική καταδίκη, θα φαινόταν ως εξέλιξη ανίθετη με τη θέληση του δικαστηρίου και θα θεωρούνταν σαν μια ανώτερη βαθμίδα απόδοσης δικαιούντης, που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει". Πρόσθεσε ακόμη ότι θα ήταν άδικο να δοθεί χάρη στον Σόφρι, τη στιγμή που δεν έχει δοθεί σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις.

Ιράκ αποτέλεσαν μερικούς από τους πρωταρχικούς στόχους των βομβαρδισμών με αεροπλάνα και πυραύλους Κρουζ. Έχει αποδειχθεί από έγγραφα των αμερικανικών υπηρεσιών και του Ο.Η.Ε. ότι σε αρκετές από αυτές υπήρχαν ποσότητες τοξικών ουσιών όταν δέχτηκαν επίθεση. Οι περισσότερες από αυτές δεν είναι εύφλεκτες και οι εκρήξεις μπορούν να τις διαδώσουν στο περιβάλλον, ενώ η ιδιαίτερα επικίνδυνη ουσία

νε γνωστό πως δεν υπήρχαν επίσης στοιχεία για το αντίθετο. Τελικά, ο αμερικανικός στρατιωτικός σχεδιασμός στον Πόλεμο του Κόλπου ήταν πολύ λιγότερο ακριβής και αποτελεσματικός απ' ότι είχε διαφημιστεί εντατικά ότι ήταν, και πολλοί οι πληρώνουν ακόμη.

Τη Δευτέρα, εξάλλου, η βρετανική κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και αξιωματικοί έκαναν λάθη σχετικά με τη χρήση εντομοκτόνων από το βρετανικό στρατό κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου.

Η αποκάλυψη ότι χρησιμοποιήθηκαν, και μάλιστα σε τεράστιες ποσότητες, τέτοιες ουσίες που αγοράστηκαν από τη Σαουδική Αραβία, έγινε μετά από έξι απαντήσεις σε σχετικές επερωτήσεις στη βουλή, όπου υποβαθμίζοταν ο ρόλος αυτών

των ουσιών. Η εκτεταμένη χρήση εντομοκτόνων από το βρετανικό στρατό θεωρείται ύποπτη πρόκλησης του Συνδρόμου του Κόλπου σε βρετανούς στρατιώτες.

Επιπλέον, αποκάλυψθηκε ότι δύο φάρμακα που δίνονταν στους στρατιώτες για προφύλαξη από πιθανή ιρακινή χημική επίθεση ήταν επικίνδυνα για την υγεία: Για

τον κίνδυνο του συνδυασμού είχε προειδοποιήσει το υπουργείο Υγείας με φας, το οποίο όμως μυστηριώδως εξαφανίστηκε. Στο

φας αυτό αναφερόταν πως η χορήγηση των δύο φαρμάκων σε

πειραματόζωα, οδηγούσε σε μεγάλη απώλεια βάρους και γενική κατάπτωση.

Οι αποκαλύψεις αυτές, σε συνδυασμό με την αδυναμία να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι, έχουν εξαγριώσει τους 1.300 βρετανούς

που πάσχουν από το Σύνδρομο του Κόλπου, δηλητηριασμένοι κατά πάσα πιθανότητα από την ίδια τη διοίκησή τους.

Οι αποκαλύψεις αυτές, σε συνδυασμό με την αδυναμία να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι, έχουν εξαγριώσει τους 1.300 βρετανούς

που πάσχουν από το Σύνδρομο του Κόλπου, δηλητηριασμένοι κατά πάσα πιθανότητα από την ίδια τη διοίκησή τους.

Αντιδράσεις γι' αυτή την απόφαση υπήρξαν από πολλές πλευρές, ακόμη και μέσα από την κυβέρνηση. Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης χαρακτήρισε την φυλάκιση των τριών ως "άδικη και άχρονη". Το Κόμμα των Πράσινων που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό έβγαλε ανακοίνωση όπου "λυπάται που ο Σκαλφάρο δεν μπόρεσε να πάρει μια μεγαλύψυχη απόφαση", δεδομένης της ηλικίας του Σόφρι (είναι 55 ετών), και του χρόνου που έχει περάσει από το φόνο. Ένας πρώην αριστερός που τώρα ανήκει στο "Φόρτσα Ιταλία" του Μπερλουσκόνι, χαρακτήρισε την απόφαση ως "στάση Πόντιου Πιλάτου", και τόνισε την ανάγκη να μην καταδικείται κόσμος χωρίς στέρεες αποδείξεις.

Ο Σόφρι φυλακίστηκε τον Ιανουάριο, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας επικύρωσε την πρωτόδικη καταδίκη του ίδιου και δύο ακόμη συγκατηγορούμενών του σε 22 χρόνια φυλάκιση, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω έφεσης. Η καταδίκη αυτή είχε προκληθεί έντονες αντιδράσεις.

Ο Ντάριο Φο, έκανε έκκληση να επανεξεταστεί η υπόθεση και δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα του βραβείου Νόμπελ για την απελευθέρωση των τριών.

Παρά τις αντιδράσεις και την ανυπαρξία άλλων επιβαρυντικών στοιχείων, οι τρεις καταδικάστηκαν και τώρα η υπόθεση έκλεισε οριστικά, και οι καταδικασθέντες θα πρέπει να εκτίσουν τουλάχιστον το ένα τρίτο της ποινής τους. Η μόνη πιθανότητα να ξανανοίξει είναι να παρουσιαστούν νέα στοιχεία.

Μετά την καταδίκη τους, οι τρεις έκαναν απεργία πείνας στη φυλακή, ενώ αρνήθηκαν να δικαιωθούν στο δικαστήριο.

Ο Ντάριο Φο, έκανε έκκληση να επανεξεταστεί η υπόθεση και δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα του βραβείου Νόμπελ για την απελευθέρωση των τριών.

Ξεκίνησε η δίκη για την υπόθεση O.R.A.I.

Στις 20 Οκτωβρίου ξεκίνησε η δίκη, όπου κατηγορούνται 53 αναρχικοί για τη σύσταση της υποτιθέμενης τρομοκρατικής οργάνωσης O.R.A.I., βασικό στοιχείο στην οποία είναι η κατάθεση μιας "μετανοημένης", που ισχυρίζεται ότι ήταν παλιότερα μέλος της οργάνωσης αυτής (βλ. Άλφα φ.102, 20/9/97). Η μέρα πέρασε με διαδικαστικά θέματα. Τελικά η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί την 1η Δεκεμβρίου.

Διεθνής διάσκεψη για την παιδική εργασία

Σε πολλές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι όμορφες κόρες αποτελούν μεγάλο ευεργέτημα για τις φτωχές οικογένειες που τις πουλάνε σε σωματέμπορους. Έτσι κερδίζουν λεφτά για τις οικογένειές τους, συχνά όμως πεθαίνουν μέσα σε λίγα χρόνια από αρρώστιες κακομεταχείριστ.

Στην Κολομβία, προτίμουν τα παιδιά ως ανθρακωρύχους, ενώ στο Περού τα στέλνουν να δουλέψουν στα χρυσωρυχεία. Στο Πακιστάν και την Τουρκία πολλά παιδιά υφαίνουν χαλιά και άλλα υφάσματα.

Συνολικά, υπολογίζεται ότι πάνω από 250 εκατομμύρια παιδιά δούλευουν σήμερα σε ολόκληρη τη γη, χάρη στην ασυνειδησία των εργοδοτών (συχνά πολυεθνικών), την εξαθλίωση των οικογενειών τους ή την εγκατάλειψή τους και την ανοχή που δείχνουν οι κυβερνήσεις απέναντι σε αυτό το φαινόμενο.

Αυτό ήταν το αντικείμενο διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκ

Ξεκίνησε η δίκη του Γιώργου Μπαλάφα

Τελικά η δίκη του Γιώργου Μπαλάφα δεν ξεκίνησε στις 22 Οκτωβρη - όπως είχαμε γράψει. Ουσιαστικά η αυλαία της σηκώθηκε δύο μέρες νωρίτερα, όταν έφτασε στην εφημερίδα "Αθημαϊκή", επιστολή με την υπογραφή Αβραάμ Λεσπέρογλου. Ο συγγραφέας της επιστολής διακρήτει την αθωότητα του Μπαλάφα. Και δηλώνει πρόθυμος να παρουσιαστεί στις αρχές, αν του δοθούν εγγυήσεις για τη ζωή του. Τα ερωτηματικά που γεννάει η επιστολή είναι πολλά. Γιατί ο "Λεσπέρογλου" δεν έστειλε χειρόγραφη επιστολή για ν' αποδείξει, πέραν πάσης αμφιβολίας, τη γνησιότητά της (πράγμα που είχε κάνει ο Μπαλάφας στο παρελθόν); Γιατί μιλάει τώρα, ύστερα από 12 χρόνια; Γιατί γράφει ανακρίβειες για τη σχέση του με το Μπαλάφα; Θα μπορούσε κανείς να θεσεί ένα σωρό ερωτήματα, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς το γλωσσικό ύφος της επιστολής. Ο ίδιος ο Μπαλάφας εξέφρασε τις αμφιβολίες του, δηλώνοντας ότι: "έχω σοβαρές επιφυλάξεις για τη γνησιότητα της επιστολής Λεσπέρογλου. Εκτός των άλλων, περιέχει ανακρίβειες σχετικά με το πρόσωπό μου, ενώ δυσκολεύομαι να κατανοήσω τα κίνητρα του συντάκτη της, καθώς και τη χρονική σπιγμή που επέλεξε να τη δημοσιεύσει. Βεβαίως θα περιμένω, όπως και σύντροφοι που μου συμπαραστέκονται, τις εξελίξεις για να καταλήξω οριστικά αν

πρόκειται για μια "πρωτότυπη" εκδήλωση αλληλεγγύης ή για μια "παραδοσιακή" επιχείρηση αποπροσανατολισμού".

Την επιστολή ακολούθησε το αναμενόμενο μπαράζ δημοσιογραφικοσυνομικού κους-κους (στο σημείο αυτό επανατίθεται για πολλοστή φορά το ερώτημα: γιατί δεν ανακοινώνεται και επίσημα η πρόσληψη των προοδευτικών Μαρνέλου-Κυριακόπουλου στο γραφείο τύπου της αντιπρομοκρατίας).

Μέσα στην ατμόσφαιρα μυστηρίου και σεναριολογίας που δημιούργησε η εμφάνιση της "επιστολής Λεσπέρογλου", άρχισε η κυρίως δικαστική διαδικασία. Ο εισαγγαλέας ζήτησε να μην συνεκδικαστούν όλες οι υποθέσεις που αφορούν την "Αντικρατική πάλη". Το αίτημά του απορρίφθηκε από το δικαστήριο και άρχισαν να εξετάζονται οι πρώτοι μάρτυρες. Μάρτυρες που για μια ακόμη φορά δήλωσαν ότι δεν αναγνωρίζουν τον Μπαλάφα ως συμμέτοχο στην εκτέλεση Θεοφανόπουλου και στη ληστεία Σκλαβενίτη. Έτσι κι αλλιώς τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αθωότητα του Μπαλάφα είναι ατράνταχτα. Το ζητούμενο βέβαια είναι αν το δικαστήριο θα κρίνει με βάση τα γεγονότα η ερήμην τους. Είναι σαφές όμως, ότι οι ασφυκτικές πιέσεις που ασκούνται από υπερατλαντικούς και ημεδαπούς παράγοντες μόνο καλά δεν προοιωνίζουν.



Πάντων ανθρώπων μέτρον εστί χρήμα

συνέχεια από την πρωτη σελίδα

Αυτό που δεν είναι βέβαιο είναι η άποψη που έχει ο καθένας για τους χρηματιστές. "Ισως κάποιοι να τους θαυμάζουν για τις πολύ υψηλές χρηματικές απολαβές τους, για τη δύναμη που συγκεντρώνεται στα χέρια τους, για το πάθος και την ένταση της δουλειάς τους. "Ισως κάποιοι άλλοι να τους οικτίρουν. Για το άγχος που σφίγγει τις ζωές τους, για την απώλεια και της παραμικρής έστω υποψίας προσωπικής ζωής έχω από τα δεσμά του χρήματος, για την ψευτική ένταση της δουλειάς τους (αλήθεια τη ένταση και πάθος μπορεί να παράσχει το ψέμα);. Μάλλον η γνώμη που έχει κανείς για τους χρηματιστές είναι απόρροια της γενικότερης άποψης που έχει για τη ζωή. Είναι όμως σίγουρο ότι η άποψη που σχηματίζουμε για

τους χρηματιστές γεννιέται από τη γνώμη που έχουμε για το χρηματιστήριο και ίσως από το πόσο έχουμε (ή δεν έχουμε) σε υπόληψη το χρήμα.

Από τη θέση του μη έχοντος είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσει κανείς τα αίτια της πρόσφατης (που ίσως συνεχίζεται ακόμα) χρηματιστηριακής κρίσης. Η ανάγνωση του οικονομικού τύπου ή κάποιων οικονομικών εγχειριδίων δεν μπορεί να προσδώσει επαρκείς απαντήσεις. Δεν μπορεί να μειώσει την αβυσσαλέα απόσταση ανάμεσα στους χώρους λήψης των αποφάσεων και στους χώρους όπου πραγματώνονται οι συνέπειές τους. Δεν μπορεί να ελαχιστοποιήσει την άγνοιά μας για τις αποφάσεις που ρυθμίζουν τη ζωή μας. Οι ρόλοι είναι καθορισμένοι εκ των προτέρων και ο σκηνοθέτης τημωρεί πολύ αυστηρά όποιον παρεκκλίνει από αυτούς. Για αυτό και είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο (όσο κι αν δονείται από την έπαρση της γραφής) να παραθέσει κανείς σενάρια για την κρίση. Πώς μπορεί κάποιος που δεν έχει περάσει ούτε έξω από τη Σοφοκλέους (δηλαδή από αυτό το μάλλον επαρχιακό χρηματιστήριο με την μεγάλη βαρύτητα στα διεθνή πράγματα) να τεκμηριώσει ότι για την κρίση φταίνε οι κερδοσκόποι ή οι ανεξέλεγκτοι λειτουργοί των χρηματιστηρίων ή οι αμερικανοί που



λογικά επιχειρήματα. Μόνο που αυτά τα επιχειρήματα κινούνται στη σφαίρα της φιλολογίας και όχι της πραγματικότητας. Κάτι που δεν αρμόζει σε μία εφημερίδα που αρέσκεται να διατείνεται ότι αντιπαθεί το ψέμα, έστω και στην επαναστατική του εκδοχή. Τι μένει λοιπόν να πούμε, αφού δε γίνεται να καταθέσουμε τα εγκεφαλικά σενάρια μας και τις αποδείξεις των διαβασμάτων μας; Ίσως θα ήταν πιο χρήσιμο να εμφανίσουμε τα βιώματά μας και τις αντιλήψεις που ξεπέρδησαν μέσα από αυτά. Και να πούμε ότι σε τούτο τον κόσμο, όπου η οικονομία κατακυρίευσε τα πάντα και η ανάπτυξή της έγινε η ίδια των καιρών. Σε τούτο τον κόσμο τον άδειο, όπου οι ελπίδες αποδείχτηκαν φρού-

από άνθρωπο και της κυριαρχίας ανθρώπου σε άνθρωπο, μετατράπηκε στο απόλυτο εμπόρευμα (χωρίς βέβαια να χάσει οποιαδήποτε από τις πρωθύστερες ιδιότητές του). Στα μεταμοντέρνα παζάρια του χρηματιστηρίου αυτό που πουλέται και αγοράζεται είναι το χρήμα. Το χρήμα είναι το εμπόρευμα. Το χρήμα εμπορευματοποίηση. Το χρήμα - εμπόρευμα (όπως και κάθε εμπόρευμα άλλωστε) μετριέται με μονάδα μέτρησης το χρήμα. Η απόλυτη αποθέωση ενός πολιτισμού που εμπορευματοποίησε τα πάντα, που μέτρησε τα πάντα με βάση το χρήμα, που προσδιόρισε την πρόσβαση στα αγαθά με βάση το χρήμα.

Ίσως γι αυτό φαντάζουν κενές νοήματος (γνήσια τέκνα του σύγχρονου βίου) οι νεοκευνιστανές θεωρίες που πασχίζουν να χαλιναγωγήσουν το ατίθασο άτι του χρήματος. Γιατί, όσο οι άνθρωποι αποδέχονται το χρήμα σα ρυθμιστή της ζωής τους, η οικονομία δεν μπορεί να ελεγχθεί. Ποιος κρατικός μηχανισμός μπορεί να ρυθμίσει τη δαιδαλώδη διεθνοποιημένη οικονομία; Και πότε στο παρελθόν συμμαζεύτηκε η κερδοσκοπία των εχόντων, παρά όταν οι μη έχοντες αργήθηκαν το ίδιο τους το ρόλο και, επομένως, το ρυθμιστικό ρόλο του χρήματος;

Η κρίση θα συνεχίζεται, όσο θα μας απασχολούν οι χρηματιστηριακές αξίες και όχι οι Αξίες. Το επενδυτικό κλίμα και όχι η δημιουργική ενασχόληση για όλους. "Οσο τα κέρδη και όχι η φτώχεια. "Οσο οι δεικτές και όχι οι ζωές. "Οσο δεν είναι αξίες τα γαλάζια μάτια, οι λέξεις και τα χρώματα, τα βλέμματα και τα αγγίγματα, η ελπίδα και το πάθος. Όσο η ζωή θα φτερούγιζε μακριά από τις λεωφόρους της ασφάλτου και των πληροφοριών.

Γ.Α.

δες, σαν τα σφυροδρέπανα που κομματιάστηκαν. Να πούμε ότι ακόμα και αυτό το χρήμα έχει αλλάξει χαρακτήρα. Από μονάδα μέτρησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου

MAX STIRNER:

Το Εγώ που απελευθερώνει ή που καταδυναστεύει;

Στις 25 Οκτώβρη του 1806 γεννήθηκε μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες μορφές της ευρωπαϊκής σκέψης, ο Μαξ Στίρνερ. Προάγγελος φασιστικών θεωριών, ανυποχώρητος υπερασπιστής της διαφορετικότητας και της σπουδαιότητας του κάθε ατόμου ή ένας αδιάφορος τελικά εκπρόσωπος της αριστερής εγελιανής φιλοσοφίας; Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί κανένας να "διαβάσει" το Στίρνερ. Έτσι κι αλλιώς, οι φιλοσοφίες βρίσκουν την επαλήθευση ή την ακύρωσή τους στη ζωή και όχι στα βιβλία...

Tο πραγματικό όνομα του Max Stirner ήταν Johan Kaspar Schmidt. Γεννήθηκε το 1806 στο Bayreuth της Γερμανίας. Το 1826 ο Στίρνερ πήγε στο Βερολίνο για να σπουδάσει φιλοσοφία. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1834 και μετά από μια σειρά οικογενειακών και προσωπικών περιπτειών και προβλημάτων, εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Βερολίνο, όπου από το 1839 διορίστηκε καθηγητής λογοτεχνίας σε ένα κολλέγιο θηλέων.

To 1841 ο Στίρνερ εντάχθηκε στην ένωση "Die Freien" ("Οι Ελεύθεροι"), μια ομάδα αριστερών Εγελιανών. Βασικά μέλη της ομάδας, εκτός από τον Στίρνερ, ήταν ο Bruno Bauer, ο Ludwig Feuerbach, ο David Strauss και ο Arnold Ruge. Νεότερα μέλη της ομάδας ήταν οι August von Cieszkowski, Karl Schmidt, Edgar Bauer, καθώς και οι Karl Marx και Friedrich Engels.

To 1842, ο Στίρνερ δημοσίευσε το "Das unwahre Prinzip unserer Erziehung" ("Οι ψευδείς αρχές της εκπαίδευσής μας") και το "Kunst und Religion" ("Τέχνη και Θρησκεία"). To 1844 κυκλοφόρησε το γνωστότερο έργο του Στίρνερ, το "Der Einzige und Sein Eigentum" ("Ο μοναδικός και το δικό του"). Τα αντίτυπα του βιβλίου μοιράστηκαν βιαστικά στα βιβλιοπωλεία για να αποφευχθεί η λογοκρισία, ενώ στο εξώφυλλο αναφερόταν ως έτος έκδοσης το 1845.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Στίρνερ επανήλθε στο περιεχόμενο του κεντρικού αυτού του έργου, με κείμενα-απαντήσεις σε επικριτές του, όπως το "Recensenten Stirner", μια απάντηση στον Feuerbach, το Szeliga και το Hess και το "Die Philosophischen Reaktionen", μια απάντηση στο Kuno Fischer. To 1847 ο Στίρνερ μετέφρασε στα γερμανικά το "Περί της ευημερίας των εθνών" του Adam Smith. To τελευταίο βιβλίο του Στίρνερ, το "Geschichte der Reaktion", ("Ιστορία της Αντίδρασης) κυκλοφόρησε το 1852.

To Μάη του 1856, ο Στίρνερ προσβλήθηκε από επιδημικό πυρετό που στις 25 Ιούνη οδήγησε στο θάνατό του.

Ενώ ο Στίρνερ ήταν στη ζωή, το έργο του, πέρα από τις συζητήσεις που είχε δημιουργήσει στους κόλπους των Εγελιανών, δεν προκάλεσε γενικότερη αίσθηση. Μόνο μετά το 1880, με την ανάπτυξη των αναρχικών ιδεών, τα γραπτά του Στίρνερ απέκτησαν ευρύτερη δημοσιότητα, καθώς το ρεύμα του "ατομικιστικού αναρχισμού" αναγνώρισε εκ των υστέρων τον "ιδρυτή" του στο πρόσωπο του Στίρνερ. Οι απόψεις των αναρχικών γύρω από τον Στίρνερ ήταν διχασμένες: άλλοι τον αναγνώρισαν ως έναν, έστω με ιδιαιτερότητες, εκφραστή των αναρχικών ιδεών, αντιπαραθέτοντας την επιμονή του στο άτομο ενάντια στην καταναγκαστική πειθαρχία των κομμουνιστών. Άλλοι πάλι, τον κατηγόρησαν ως ατομιστή μηδενιστή, χωρίς καμμία αναφορά σε ανθρώπινες αξεις, και κατά συνέπεια εντελώς ξένο προς το ουμανιστικό περιεχόμενο του αναρχισμού.

Στη συνέχεια παραβέτουμε δύο αντίθετες απόψεις σχετικά με τον Στίρνερ. Η πρώτη προέρχεται από την "Ιστορία της Αναρχίας" του γερμανού ιστορικού και θεωρητικού του αναρχισμού Max Nettlau:

Είναι βέβαιο πως ο "Μοναδικός και το δικό του" αρκεί για να σχηματίσουμε μια πλήρη απόψη για τις ιδέες του Μαξ Στίρνερ. Έχω αναφέρει σε άλλα κείμενα τη γνώμη μου για



κό, διότι για να θεωρηθεί αντισοσιαλιστής ή μη σοσιαλιστής, ατομιστής, θα έπρεπε κάποιος να αποσιωπήσει και μάλιστα αυθαίρετα τις αναριθμήτες σελίδες που πείθουν για το αντίθετο. Ορισμένες ερμηνείες που θέλουν τον Στίρνερ έναν υπερατομιστή είναι πια ξεπερασμένες. Αρκεί να αναφερθεί κανείς στα κείμενα του Karl Schmidt: "Das Verstandestum und das Individuum" ("Το καταληπτό και το άτομο") και "Liebesbriefe ohne Liebe" ("Γράμματα αγάπης χωρίς αγάπη") που ο Στίρνερ τα αντιμετώπισε με τη μεγαλύτερη περιφρόνηση. Ο, τιδήποτε και να γράψει κανείς για το έργο του, μετά τη δήθεν επανανακάλυψη του, δε θα κατορθώσει να μου αλλάξει τη γνώμη την οποία σχημάτισα.

Max Nettlau, 1932

Η δεύτερη κριτική στον Στίρνερ προέρχεται από το θεμελιώδες έργο "Από τον Χέγγελ στο Νίτσε" του επίσης γερμανού διανοητή Karol Leibnitz:

"Αρχή των αστών δεν είναι ούτε η ευγενική καταγωγή ούτε η κοινή εργασία, αλλά η μετριότητα: λίγη καταγωγή και λίγη εργασία, δηλαδή μια κατοχή που αποφέρει τόκο".

Ο μοναδικός και το δικό του

Το πόσο είχε υποτιμηθεί στη Γερμανία κατά την εποχή του Μαρξ η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου το δείχνει πολύ καθαρά το βιβλίο του Στίρνερ "Ο μοναδικός και

το δικό του". Εδώ δεν φτάνει μόνον ο άνθρωπος της αστικής κοινωνίας και του προλεταριάτου στο σημείο μηδέν, αλλά ο άνθρωπος ως άνθρωπος χάνει κάθε αξία. Ο Στίρνερ ανάγει την ιδέα της αστικής ανθρωπότητας στο Εγώ, για το οποίο μεταβάλλονται σε ιδιοκτησία όλα όσα μπορεί να ιδιοποιηθεί το Εγώ.

Η γαλλική επανάσταση δεν απελευθερώσε την αστική κοινωνία, αλλά αντίθετα παρήγαγε έναν υπάκουο πολίτη, ο οποίος έχει ανάγκη προστασίας. Αυτός ο μέτριος πολίτης ζει κάτω από την ασφάλεια και από το δίκαιο της έννομης τάξης. Άλλα εξίσου περιορισμένος όπως αυτός ο "πολιτικός φιλελευθερισμός" των αστών είναι και ο "κοινωνικός φιλελευθερισμός" των προλεταρίων εργατών. Η διαφορά είναι μόνον ότι ο ένας υποτάσσεται στο κράτος και στην ιδιοκτησία, ενώ ο άλλος στην κοινωνία και στην εργασία. Η τελευταία μορφή πίστης στην ανθρωπότητα είναι ο φιλάνθρωπος "φιλελευθερισμός", όπως τον εκπροσωπούσε ο Bruno Bauer. Αυτός δεν αναγνωρίζει ούτε τους εργάτες, μόνον ασκεί απαρέγκλιτα κριτική εναντίον κάθε προσκόλησης σε οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα. Ο άνθρωπος αυτής της κριτικής συνείδησης είναι βέβαια ντυμένος μόνο με κουρέλια, αλλά δεν είναι γυμνός όπως το αδέσμευτο και ελεύθερο Εγώ (...).

Ως Εγώ ο άνθρωπος δεν έχει πια "κλήση" και "προορισμό", αλλά "είναι" ό, τι μπορεί εκάστοτε να είναι. Στον "Μοναδικό και το δικό του" ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στο δικό του "δημιουργικό μηδέν", από το οποίο γεννήθηκε. "Αν εναποθέσω την υπόθεσή μου σε μένα, τον μοναδικό, τότε αυτή έχει εναποτεθεί στον παροδικό δημιουργό του εαυτού του που αυτοαναλίσκεται".

Αυτό το μηδενιστικό Εγώ πρέπει βέβαια να φαίνεται στους εκπροσώπους του γενικού ανθρώπου ως ένας εγωιστής "μη άνθρωπος", στην πραγματικότητα όμως, ακριβώς ο εκάστοτε εγωιστής είναι και ο καθένας, γιατί ο καθένας ενδιαφέρεται για τον ίδιο του τον εαυτό πάνω από όλα. Ο Στίρνερ δεν "ονειρεύεται" πια την ελευθερία και τη χειραφέτηση, αλλά "αποφασίζει" να ταχθεί υπέρ της ατομικής ιδιομορφίας. Ως εκάστοτε προσωπικό, το Εγώ δεν ζει ούτε στο αστικό κράτος ούτε στην κομμουνιστική κοινωνία - δεν είναι δεμένο ούτε με στενούς ούτε με χαλαρούς δεσμούς αίματος με την ανθρωπότητα-, παρά ζει στην "ένωση των εγωιστών". Μόνον αυτοί είναι ίσοι μεταξύ τους, ακριβώς εξαιτίας της ανιστότητάς τους. Το Εγώ είναι το τιποτένιο τέλος της χριστιανικής ιδέας για τον άνθρωπο, της οποίας ο τελευταίος άνθρωπος είναι ένας "μη άνθρωπος", όπως ο πρώτος της ήταν ένας "υπεράνθρωπος" (...).

Με αυτό το δικό του μοναδικό Εγώ ο Στίρνερ πίστευε ότι είχε υψωθεί πάνω από κάθε κοινωνικό προσδιορισμό, και τον προλεταριακό και τον αστικό (...) Απολυτοποίησε τον εγωισμό του αστού, τον ιδιωτικό άνθρωπο και την ιδιοκτησία, αφού τα μετάβαλε σε "κατηγορία" του εγωισμού, του μοναδικού και της ιδιοκτησίας. Από κοινωνιολογική σκοπιά ο Στίρνερ είναι ο πιο ριζοσπαστικός ιδεολόγος της αστικής κοινωνίας, η οποία είναι σύνολο "απομονωμένων μοναδικών". Αυτό από το οποίο απελευθερώνεται ο Στίρνερ δεν είναι πραγματικές υπαρξακές σχέσεις, αλλά απλές συνειδησιακές σχέσεις, τις οποίες όμως ο ίδιος δεν διαβλέπει, γιατί είναι απασχολημένος με τον ιδωτικό εγωισμό ως αρχή της αστικής κοινωνίας. Η σκέψη του, όπως και η πραγματική ύπαρξή του, στέκεται στο έσχατο όριο του ανέλπιδου κόσμου του που έχασε κάθε υπόσταση.

Karl Löwith, 1940

Το θείο είναι υπόθεση του θεού· το ανθρώπινο είναι υπόθεση της "ανθρωπότητας". Δική μου δουλειά δεν είναι ούτε το θείο, ούτε το ανθρώπινο, δεν είναι ούτε το αληθινό, καλό, Δίκαιο, Ελεύθερο, κλπ, αλλά μόνο ό, τι είναι δικό μου, και δεν είναι κάτι γενικό, αλλά κάτι ατομικό (Einzig) μια και είμαι απότομο. Για μένα τίποτα δεν είναι ανώτερο από τον εαυτό μου.

Κατέχω την ίδια μου την δύναμη όταν έχω συνείδηση του εαυτού μου σαν ατόμου. Στο άτομο, ακόμα και ο

U2 ΡΟΡΜΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΡΜΑΡΤ



Η σημερινή αφομοίωση απ' το κεφάλαιο όλης της καλλιτεχνικής παραγωγής του παρελθόντος, ακόμη και των πιο αρνητικών στιγμών της, υπό την μοφή πολτού, από τις εξαθλιωμένες μάζες αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδια της ταξικής εξουσίας και ταυτόχρονα την αιχμή της αντεπιθεσής της. Ο βασικός στόχος της πολιτιστικής βιομηχανίας είναι η εκτόνωση της απωθημένης ζωντάνιας, η καταστροφή της ανθρώπινης δημιουργικότητας, αυτής που περισσεύει από την αποξενωμένη εργασία, και ο εγκλωβισμός της φαντασίας και της σκέψης στα προκατασκευασμένα κλισέ που παράγονται σωρηδόν από τους ειδικούς της εκτόνωσης, τους καλλιτέχνες. Η ψευτο-απόδραση από την πραγματικότητα που προσφέρει, φανερώνει και το ουσιαστικό περιεχόμενό της. Το υπνωτισμένο βλέμμα και οι μηχανικές κινήσεις των ταλαιπωριμένων καταναλωτών είναι η καλύτερη απόδειξη σχετικά με την καταπραϋντική λειτουργία της μαζικής διασκέδασης.

Η διοργάνωση ψευτογιορτών και η εξαναγκαστική συμμετοχή του κόσμου, μέσω της διαφήμισης, σκοπεύει στην απόκρυψη του γεγονότος ότι η γιορτή στην πόλη αυτή έχει απαγορευτεί προ πολλού. Η αφομοίωση του Χώρου και όλων των αποσπασματικών κριτικών της τέχνης και της πολιτικής, η μουσειακή διατήρησή τους, σαν πεδίο πειραματισμού, όχι για χάρη των οπαδών του αλλά για χάρη της βιομηχανίας της διασκέδασης, φανερώνει αυτό που στην Ευρώπη είναι ήδη γνωστό: ότι το "underground" έχει καταλήξει να είναι η εμπροσθιοφυλακή του Θεάματος, της μονόδρομης επικοινωνίας. Οι σημερινές θεατρικές αναπαραστάσεις των γιορτών που έστηνε παλιότερα ο Χώρος, στην προσπάθειά του να επαναοικειοποιηθεί τον κλεμένο χρόνο, επινοώντας τρόπους άμεσης επικοινωνίας που έδιναν νόημα και ενδιαφέρον στην συλλογική δράση εναντίον του κράτους, πέρα από την αίσθηση της κενότητας που αφήνουν και την βλακώδη επιδερμικότητα που τις χαρακτηρίζει, υπονομεύουν την πραγματική εμπειρία της απελευθερωτικής δράσης, ως γιορταστικής διάθεσης απέναντι στη ζωή, μετατρέποντάς την σε άλλη μια εικόνα απ' αυτές που μας πλημμυρίζουν καθημερινά.

Η πολιτιστική πρωτεύουσα μας εξαναγκάζει να καπιούμε τα σκουπίδια της πολιτιστικής βιομηχανίας θέλοντας να μας κάνει να ξεχάσουμε τον πόνο που προκαλεί η πραγματικότητα. Οι τεχνικοί της λήθης επιδώκουν να αποκρύψουν το γεγονός ότι το κυνήγι της επιβίωσης και η κατανάλωση ψευδαισθήσεων δεν έχουν καμιά σχέση με την αληθινή ζωή. Μας διαπιδαγωγούν και μας εκπαιδεύουν για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε στην αναβίωση της γιορτής που επιχειρεί το κράτος, με τέτοιο τρόπο ώστε οι ανάγκες μας να ικανοποιούνται έτσι που να ενισχύεται και να αναπαράγεται ο σημερινός ταξικός διαχωρισμός της κοινωνίας: ανακουφίζοντάς μας τόσο όσο για να μπορέσουμε ν' αντέξουμε την επόμενη εργάσιμη μέρα. Μας εισάγει στη νέα φάση του εκσυγχρονισμένου καπιταλισμού, στην κοινωνία του θεάματος, όπως πολύ σωστά την έχουν αποκαλέσει. Ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας, αλλά και οι διάφορες μπιενάλες, οι γιορτές για τα 2.300 χρόνια της Θεσσαλονίκης ή η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων δείχνουν την απόφαση του κράτους να αναλάβει αυτό το (διο τον "εξορθολογισμό" του ελεύθερου χρόνου, κάτι που έως τώρα είχε αφεθεί στην πρωτοβουλία της αγοράς. Η συστηματική απαέιση του ελεύθερου χρόνου, η βίαιη αποκιοκράτηση της καθημερινής ζωής από το εμπόρευμα και οι συγκαλυμμένες διαταγές της διαφήμισης και των μ.μ.ε. οριοθετούν το πλαίσιο της σύγχρονης δουλοπαροικίας.

Το πρόβλημα με τον οργανισμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας δεν είναι τα σκάνδαλα, το κίτι, η ανεπαρκής οργάνωση και η ύποπτη διαχειρίσιμη. Τα κέντρα εξουσίας στην Θεσσαλονίκη δεν προσφέρουν απλώς ένα δώρο στον εαυτό τους εις βάρος του κρατικού κορβανά. Ο αντικειμενικός σκοπός τους δεν είναι μόνο η επιφανειακή διακόσμηση και ο χρωματισμός

της γκρίζας πραγματικότητας. Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες τους, μέσω του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας, συνδέονται με τις ευρωπαϊκές μητροπόλεις απορροφώντας, όχι μόνο κάποια εοκινά κονδύλια, τα οποία πιθανώς να τα μοιραστούν κάποιοι μεταξύ τους, αλλά νέες τεχνικές διοίκησης και ελέγχου. Με άλλα λόγια, οι διευθυντές της πόλης εξαναγκάζονται από τα ευρωπαϊκά κέντρα εξουσίας, αλλά και από την ίδια τους την εμπειρία, ν' αντιπείσων την αντίφαση ανάμεσα στη φτώχεια του ελεύθερου χρόνου και την υπερανάπτυξη της οικονομίας. Επομένων η πολιτιστική πρωτεύουσα δεν πρέπει να κρίνεται ως προς αυτό που εμφανίζουν να είναι ο τύπος και η ραδιοτηλεόραση, δηλαδή για την έλλειψη γούστου, για την προχειρότητα και την διαφθορά των διαχειριστών της.

Το κλειδί για την κατανόηση της πολιτιστικής πολιτικής του κράτους και συγκεκριμένα του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας είναι το ίδιο το πρακτικό τους αποτέλεσμα: η κατασκευή ενός μηχανισμού μαζικής διασκέδασης που θα "τακτοποιεί" τον ελεύθερο χρόνο, θα κανονικοποιεί την ψυχαγωγία και θα εξαφαλίζει την επιπήρηση και τον έλεγχο της γιορτής. Κάτι τέτοιο, βέβαια, είναι γεγονός. Η διαφήμιση ήδη έχει επιβάλλει την κατανάλωση ως υποχρέωση. Η βιομηχανία της διασκέδασης λειτουργεί προκαλώντας απάθεια, αδιαφορία και υπνηλία, επιβάλλοντας πρότυπα και ρουτίνες, εξορίζοντας τον άνθρωπο απ' το κάντρο του γλεντιού και βάζοντας στην θέση του την μηχανική εξειδίκευση, τον καλλιτέχνη (παλιότερα, λόγου χάρη, το επίκεντρο του πανηγυριού ήταν οι χορευτές, δηλαδή όλος ο κόσμος: οι μουσικοί αποτελούσαν το μέσο, όχι το σκοπό). Σήμερα, όμως, αυτό που βρισκόταν έως τώρα στα χέρια των μεμονωμένων καπιταλιστών, συμπληρώνεται από την ρυθμιστική εποπτεία του κράτους.

Αυτόν το δεσμό του κράτους και της πολιτιστικής βιομηχανίας δεν πρέπει να τον αντιλαμβανόμαστε σαν ακόμη ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό λογοκρίσιας: θα μπορούσαμε να πούμε ότι ισχύει σχεδόν το αντίθετο. Το κράτος σχολειοποεί τον ελεύθερο χρόνο, θέτοντας σε λειτουργία ένα πελάριο μηχανισμό εκμάθησης και μετάδοσης πληροφοριών σχετικά με τα νέα τεχνικά μέσα σα καλλιτεχνική παραγωγής. Δημιουργείται έτσι μια νέα γενιά καταναλωτών τέχνης, που αποκτούν την ικανότητα του ερασιτέχνη: αυτούς που ψευτογνωρίζει αλλά που η εξάρτηση του από την εργασία του υποβιβάζει σε παθητικό καταναλωτή και θεατή των έργων τέχνης που παράγουν, αντ' αυτού, οι υπερεξειδικευμένοι επαγγελματίες καλλιτέχνες.

Πολιτιστική πρωτεύουσα σημαίνει εισαγωγή και πρόσληψη νέων τεχνικών, που ταιριάζουν στην συνολική λογική της σύγχρονής εξουσίας, για την αστυνόμευση και τον έλεγχο μιας πόλης που προετοιμάζεται να πάξει πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια και την Μ. Ανατολή. Ο ελληνικός καπιταλισμός βρίσκεται σε μια κατάσταση εκσυγχρονισμού. Οι λεπτές και εύθραυστες διαδικασίες της αναβάθμισης του στην αλυσίδα των υπεραναπτυγμένων χωρών και η προοπτική της διεθνοποίησής του, καθιστούν ζωτική την θεσμοθέτηση εκδηλώσεων όπως η συναυλία των U2 ή του φεστιβάλ κινηματογράφου.

Η μουσική βιομηχανία αποτελεί μια από τις κύριες

αιχμές που χρησιμοποιεί το κεφάλαιο κατά την επέλασή του σ' όλη την έκταση της κοινωνικής ζωής. Η εμπορευματοποίηση της συνάπτησης και η επισπλονική υπονόμευση της άμεσης επικοινωνίας, βρίσκουν στην μουσική βιομηχανία τον καλύτερο συνεργάτη τους. Η συναυλία των U2 είναι η πεμπτουσία της Πολιτιστικής και το αποκορύφωμα των δραστηριοτήτων της. Οι δημοσιογραφικές ψευδοκριτικές και οι γκρίνιες για την μοιρασία των χρημάτων, έχουν δώσει την θέση τους στους θαυμασμούς και τις επευφημίες για τον τεχνικό εξοπλισμό, τα καλώδια και τις γιγαντοθύρες. Ήδη, οι ημιμαθίες δημοσιογράφοι φρόντισαν να παρουσιάσουν τους U2 σαν το καλύτερο rock συγκρότημα. Οι έμποροι και οι διαφημιστές τρίβουν τα χέρια τους. Πίσω από τους U2 και την Pop Mart κρύβονται οι άπληστες μουσούδες των αφεντικών της Coca-cola και του Μπουτάρη. Πίσω από τον επαγγελματισμό των μουσικών ανδρείκελων, αυτών των νεκροζώντανων ομοιωμάτων από λέιζερ και ηλεκτρονικούς χώρους, στοιχίζονται τ' αφεντικά των εμπορικών κέντρων και των βιομηχανιών. Οι μαστουρμένοι φλώροι-fans, άσχετοι από μουσική και ναρκωτικά, θα είναι τα θύματα αυτής της παγίδας. Όσο περισσότερες εικόνες καταναλώσουν, τόσο λιγότερο θα έχουν ζήσει. Όσο περισσότερο γοητευτούν από τις εικονικές χάντρες των U2, τόσο περισσότερο από τον εαυτό και την ζωντανία τους θα προσφέρουν στους βρυκόλακες του θεάματος.