

Αλφα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΪΟΥ 1997 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 45 • ΕΤΟΣ 30 • ΦΥΛΛΟ 930 • ΔΡΑΧΜΕΣ 200

Κοινωνικός Διάλογος Μονόλογος της Οικονομίας



Tην ερχόμενη βδομάδα, η κυβέρνηση Σημίτη, σε συνεργασία με τους επίσημους εργολάぼύς της ελληνικής κοινωνίας (κόμματα, συνδικάτα, φορείς), εγκαινιάζει την έναρξη του περιβότου "κοινωνικού διαλόγου". Έχοντας προς στιγμήν ελέγχει το απεργιακό κύμα που συγκλόνισε τη χώρα τον περασμένο χειμώνα, ο κύριος Καθηγητής καλεί τις γηεσίες των συνδικαλιστικών ενώσεων να συζητήσουν από κοινού, σε ένα περιβάλλον νηφαλιότητας και ιδιότυπης εργασιακής ειρήνης, τα πιο σκληρά και κτηνώδη μέτρα των αφεντικών κατά των εργαζομένων. Άλλωστε, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός επέλεξε πρώτα μια συνάντηση με τους κυβερνητικούς συνδικαλιστές για να ανακοινώσει έπειτα την επερχόμενη επίθεση ενάντια στις εργατικές κατακτήσεις. Και αυτό, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι η προσφυγή στους πρατωριανούς των MAT και η ενεργοποίηση των διωκτικών μηχανισμών (ποινικοποίηση των απεργιακών αγώνων) στην παρούσα συγκυρία δεν επαρκούν. Ο ξεσηκωμός των αγροτών, οι ναυτεργατικές κινήτοποιή-

σεις και η πολύμηνη απεργία των καθηγητών, που αμφισβήτησαν το κύρος και την αξιοπιστία της κυβέρνησης, ήταν αδύνατο να χειραγωγηθούν εάν δεν ελέγχονταν από τα μέσα. Αυτός όμως είναι και ο στρατηγικός ρόλος των κυβερνητικών εργατοπατέρων και όλων των άχαρων διαμεσολαβητών της εξουσίας: ο ρόλος της κρατικής μαριονέττας μέσα στα συνδικάτα, ο ρόλος της πολιτικής αστυνομίας της εργοδοσίας μέσα στο διεκδικητικό κίνημα. Δεν πρέπει λοιπόν να ξενίζει: το ότι ο κορυφαίος εκπρόσωπος της κυβέρνησης στον κοινωνικό διάλογο θα είναι ένας πρώην "εκπρόσωπος των εργαζομένων" και νυν βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ο Χρ. Πρωτόπαππας. Το πολυπόθητο σκηνικό της αμοιβαίας συναίνεσης έχει στηθεί προ πολλού. Μήνες τώρα οι καναλάρχες και ο αστικός τύπος, εν είδει υπερπολυτελούς χολυγουντιανής παραγωγής, διαφημίζουν με μακροσκελή άρθρα και "σοβαρές" τηλεοπτικές εκπομπές την πρόθεση της κυβέρνησης να εφαρμόσει το σωτήριο οικονομικό της πρόγραμμα, αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος. Ή, δια στόματος της υπουργού ανάπτυξης

Βάσως Παπανδρέου, αναγόρευση των ισχυρών του κεφαλαιοκρατικού λόμπι σε κύριους άξονες της οικονομικής πολιτικής στα Βαλκάνια, καθώς και οι διαβεβαιώσεις στις συναθροίσεις του χρηματιστικού και βιομηχανικού κεφαλαίου από τον πρωθυπουργό ότι: "θα υπηρετήσουμε πιστά τα εθνικά συμφέροντα και τις προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας" (22-3-97, Κάραβελ) προοινώναν τις θέσεις με τις οποίες κράτος και αφεντικά θα αντιμετώπιζαν το ετοιμοθάνατο συνδικαλιστικό κίνημα. Τα μέτρα λοιπόν που η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να πάρει στους αμέσους επόμενους μήνες, εκτελώντας τις εντολές φυσικά του ντόπιου και διεθνούς κεφαλαίου, μέτρα που παρουσιάζονται στο τραπέζι του κρατικού μονολόγου ως αδιαπραγμάτευτα, έχουν περίπου ως εξής:

1) Νομική κατάργηση του 8ώρου, καθώς ο υπολογισμός του εργάσιμου χρόνου θα γίνεται σε ετήσια βάση, ενώ θα κατανέμεται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Παράλληλα, εισάγεται ο θεσμός της άνευ αποδοχών άδειας

συνέχεια στη σελίδα 5

"Δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό..."

Οι ιρακινοί πρόσφυγες δεν φέρνουν στην πατρίδα κύπελλα. Δεν αναφέρονται στα αρχεία Καραμανλή. Δεν αδικήθηκαν στα καλλιστεία. Γι' αυτό και απαξιώνονται από τα δελτία των οκτώμισι. Ακόμα και όταν πνίγονται προσπαθώντας "να εισέλθουν παρανόμως". Ίσα που γίνονται δωδέκατη είδηση στα κανάλια. Ας το πάρουμε απόφαση. Οι ιρακινοί (και γενικά οι ξένοι) δεν πουλάνε. Ίσα που μας επιτρέπουν να κάνουμε καμία αναφορά στους εγκληματίες δουλεμπόρους. Ο πνιγμός 22 ιρακινών στην προσπάθεια τους να περάσουν σ' αυτό που τους φάνταζε σαν γη της επαγγελίας δεν είναι θέμα που θα μας απασχολήσει. Γιατί αν μας απασχολούσε θα έπρεπε να εξετάσουμε ορισμένα ενοχλητικά ζητήματα. Θα έπρεπε

λοιπόν να αναρωτηθούμε για ποιό λόγο η δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει άσυλο στα θύματα απολυταρχικών καθεστώτων όπως του Ιράκ. Θα έπρεπε επίσης να παραδεχτούμε ότι η εξαθλίωση και η καταπίεση σπρώχνει εκατομμύρια ανθρώπους στο δρόμο της προσφυγίας. Και κυρίως θα έπρεπε να ο-

μολογήσουμε ότι μεγάλο μέρος του πλούτου που παράγεται στις ανεπτυγμένες χώρες στηρίζεται στην μαύρη πάμφθηνη εργασία των μεταναστών. Μα άμα τα κάνουμε όλα αυτά οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι οι ανεπτυγμένες χώρες προκαλούν τη μετανάστευση ληστεύοντας τις πλουτοπαραγωγικές πηγές των ανα-

πτυσσόμενων και ότι στη συνέχεια θέτουν τους μετανάστες εκτός νόμου για να τους χρησιμοποιούν έναντι πινακίου φακής. Τούτο το συμπέρασμα όμως δεν ταιριάζει στις επιταγές της εκσυγχρονιστικής εποχής μας. Οπότε είναι καλύτερο να μη μιλάμε για τους πνιγμένους ιρακινούς. Είναι καλύτερο όποτε αναφερόμαστε σε ξένους να το κάνουμε ίσα για να τους αποδίουμε πάσης φύσεως εγκλήματα.

Το χώμα έχει πια σκεπάσει τους ιρακινούς. Κι είναι αλήθεια ότι μαζί τους θάφτηκε κι η δικιά μας ευαισθησία. Ως γνωστόν οι αξίες μας θα εκταφούν σε λίγο γιατί πλέον έχουν αποσυντεθεί και δεν υπάρχει λόγος να πιάνουν χώρο στο μεταμαοντέρνο νεκροταφείο.

Γ.Α.



ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

'Ένα καυτό καλοκαίρι...

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων οργής και διαμαρτυρίας ενάντια στη Διακυβερνητική Συνδιάσκεψη (Ιούνιος '97), όπως ανακοινώθηκε από τα ραδιοσταθμό των καταλήψεων στο Άμστερνταμ.

Σελ. 2

ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ

Για την "ενημέρωση σας"...

Η λειτουργία των ΜΜΕ δεν υπακούει απλούκα στο σχήμα έλεγχος της συνείδησης, άρα έλεγχος της πολιτικής εξουσίας, αλλά επικεντρώνεται στον έλεγχο της οικονομίας σαν υπερσύνολο.

Σελ. 4

Οι ανάγκες μας πάνω από τα κέρδη τους

Eίστε τυχεροί που δε βρίσκεστε εκτός των τειχών" (δηλαδή άνεργοι)

Με αυτή την "ατάκα" απάντησε ο Υπουργός Εργασίας, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου στους εκπροσώπους των σωματείων του εμπορίου, όταν κατά τις τελευταίες κινητοποιήσεις συναντήθηκαν μαζί του, για να του εκθέσουν τα προβλήματα των εργαζομένων.

Ακόμη πιο ωμός, ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης: "ένας καλά εφοδιασμένος εργαζόμενος μπορεί να αναλάβει ο ίδιος τις ευθύνες του για την ασφαλισή του, τη στέγασή του και την υγειονομική του περιθαλψή με αντίστοιχη μείωση των ευθυνών του κράτους".

Οι παραπάνω τοποθετήσεις δίνουν το στίγμα των μέτρων που πρωθεί, κατ' αρχήν, η κυβέρνηση με τον περιβόητο "κοινωνικό διάλογο", πριν προχωρήσει και στη νομοθετική τους κατοχύρωση. Είναι φανερό, ότι επιχειρείται ένα στρατηγικό χτύπημα στο κερδοσμένα -με αγώνες και αίμα- δικαιώματα των εργαζομένων και πάνω απ' όλα στη δυνατότητα της συλλογικής έκφρασης και διεκδίκησης.

Έτσι έχουμε:

- τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, όπου οι εργαζόμενοι κατόπιν συμφωνίας θα αμείβονται κάτω από την Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, δηλαδή μισθοί των 80 - 100 χιλιάδων.

- διευθέτηση του χρόνου εργασίας όχι πια σε βάση ημερήσια ή εδομαδιαία, αλλά ανά μήνα ή, ακόμη, ανά δημηνο και επήσια.

Σήμερα, νομικά, το ανώτατο όριο απασχόλησης είναι 9 ώρες την μέρα (8ωρο + 1ώρα υπερεργασία). Η κυβέρνηση σκοπεύει να απελευθερώσει αυτό το όριο, αρκεί το σύνολο των ωρών την εβδομάδα να μην ξεπερνά τις 48. Έτσι, μια μέρα μπορεί να δουλεύουμε 5 ώρες, την άλλη 12, την επόμενη <αθόλου κλπ.

- απελευθέρωση του ορίου των επολύσεων. Τώρα υπάρχει ο πεντορισμός 2% το μήνα, στο σύνολο των απασχολούμενων, για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

- μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας. Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, κατά 2%, για τους εργοδότες που προσλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες εργαζόμενων (άνεργους, γυναίκες κ.α) και ασύστολη χρηματοδότησή τους με βάση το νόμο για την ανεργία.

"Τα νέα μέτρα θα μειώσουν την ανεργία", μας λένε

Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Με τα νέα μέτρα θα αλλάξει, εντελών και στο σύνολό του, ο χαρακτήρας της εργασίας και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Θα μιλάμε πλέον για ένα νέο τύπο εργαζόμενου, για ένα νέο τύπο εργασίας, όπου θα κυριαρχεί το μοίρασμα της ανεργίας και της φτωχείας. Η ανεργία δε θα μειωθεί. Θα ανακυκλώνεται ανάμεσα στους εργαζόμενους, με πολύ χειρότερους όρους απ' ότι στο παρελθόν.

Αν τώρα, οι ξεφτιλισμένες συλλογικές συμβάσεις (με βασικό μισθό 120χιλ.) ήταν η αφετηρία μας να παραπέρα μισθολογικές διεκδικήσεις, με τα νέα μέτρα θα απο-

τελούν την ανώτατη διεκδίκηση.

Όσοι είναι τυχεροί και δουλεύουν, δε θά χουν κανένα κεκτημένο και οι απαιτήσεις τους θα είναι καθηλωμένες πολύ χαμηλά.

Το παρόν που ζούμε και το μέλλον που ετοιμάζουν για μας (χωρίς εμάς) βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν η επιστήμη, οι νέες τεχνολογίες, η αύξηση της παραγωγικότητας.

Θα μπορούσαμε και λιγότερο να δουλεύουμε και καλύτερα να αμειβόμαστε. Αντίθετα, ο εργαζόμενος γίνεται ο μοναδικός υπεύθυνος για την κάλυψη των αναγκών του, από την εύρεση εργασίας, μέχρι την ασφάλιση. Το κράτος δεν θα έχει πλέον καμιά υποχρέωση και η εργοδοσία θα είναι ακόμη πιο ασύρτητη να καταπατά δικαιώματα και ελευθερίες.

Στη θέση της μόνιμης και σταθερής απασχόλησης οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις και η μερική απασχόληση (σε 2,3... και περισσότερους εργοδότες).

Στη θέση των ενιαίων εργασιακών δικαιωμάτων, η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, η ατομική κατακερματισμένη -και χωρίς βασικά δεδομένα- διαπραγμάτευση.

Στη θέση του σταθερού ωραρίου, τα ελεύθερα ωράρια επιμήκυνσης του χρόνου εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Ο εργοδότης θα μπορεί να απασχολεί τον εργαζόμενο με ό,τι μισθό θέλει, όσο θέλει, όποτε θέλει. Παράλληλα, εγκαταλείπει κάθε κρατική προστασία. Ο εργαζόμενος αφήνεται έρμαιο στις δυνάμεις της αγοράς στις κάθε φορά απαιτήσεις της.

Όλα όσα περιγράφουμε είναι καινούργια ή υπάρχουν ήδη;

Το ωρομίσθιο, η μερική απασχόληση, ο εργάτης λάστιχο, τα απάνθρωπα ωράρια, οι μισθοί πείνας υπάρχουν ήδη σε πολλούς κλάδους και ιδιαίτερα στο εμπόριο (και στο χώρο του βιβλίου - χάρτου). Όμως, αν όλα αυτά, μέχρι τώρα, αφορούσαν ένα αυξανόμενο ποσοστό των απασχολούμενων, με τα νέα μέτρα θα γίνουν καθεστώς, θα αφορούν το σύνολο.

Γιατί αντιδρούμε τώρα που γενικεύονται και όχι όταν πρωτεύουνται;

Ας όψεται το επίσημο - κρατικό συνδικαλιστικό κίνημα που έκανε ότι μπορούσε για να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση του εργασιακού μεσαίων.

Μπορεί η ΓΣΕΕ να υπερασπίσει, στοιχειωδώς, τα εργατικά δικαιώματα;

Σαφέστατα όχι. Και πολύ περισσότερο να συμβάλει ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν νέες κατακτήσεις. Άλλωστε, το ανώτατο στάδιο της "αντίστασης και διεκδίκησης" γι' αυτούς είναι η βουλευτοποίησης των "Κανελλόπουλων" & "Πρωτοπαπάδων" χθες και των "Πολυζογόπουλων" αύριο.

Χρειαζόμαστε ένα νέο εργατικό κίνημα...

1... που θα απαιτεί εδώ και τώρα:

✓ 35ωρο - 5ήμερη - 7ωρο. Αυξήσεις στους μισθούς, ώστε να ζούμε αξιοπρεπώς από ένα μισθό, από μια δουλειά. 250.000 (καθαρά) ο κατώτερος μισθός.

✓ Ανατροπή της λιτότητας και του "οικονομικού Συντάγματος" του Μάαστριχτ

✓ Απαγόρευση δια νόμου των απολύσεων. Καμιά επιδότηση στους εργοδότες για θέσεις εργασίας. Καμιά κράτηση απ' τον εργατικό μισθό για την ανεργία. Για την ανεργία να πληρώνουν αποκλειστικά οι εργοδότες και το κράτος. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων της Ν.Δ.

✓ Σύνταξη για όλους στα 55 ή στα 25 χρόνια εργασίας. Κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, να πληρώνουν μόνο οι εργοδότες και το κράτος. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων της Ν.Δ.

✓ Ισα δικαιώματα σε Έλληνες και ξένους εργάτες.

2... που θα χαρακτηρίζεται από την άμεση δημοκρατία, τις γενικές συνελεύσεις, τους αιρετούς και ανά πάσα στιγμή- ανακλητούς αντιπροσώπους.

3... που δε θα αγωνιά για την "εθνική οικονομία", τους "δεύτερες σύγκλισης", το "τρένο του Μάαστριχτ", την "ανταγωνιστικότητα", αλλά που θα τοποθετεί τις ανάγκες μας πάνω από τα κέρδη τους.

4... που δε θα υπερασπίζει τα όσα μας έχουν απομένει, αλλά διεκδικεί όσα του ανήκουν.

Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου, Χάρτου και Γραφικών Τεχνών.

(προκήρυξη που μοιράζεται την τελευταία εβδομάδα στην Αθήνα)

Ένα καυτό καλοκαίρι στο Άμστερνταμ

Στις 16 και 17 Ιουνίου 1997 θα διεξαχθεί στο Άμστερνταμ η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστή ως Eurotop. Στη Σύνοδο αυτή, που θα γίνει στο κτίριο της Τράπεζας Ολλανδίας, στόχος θα είναι η δημιουργία ενός ισχυρού οικονομικού μπλοκ. Σύμφωνα με τις προσταγές της ελεύθερης αγοράς, οι κοινωνικές υπηρεσίες θα ιδιωτικοποιηθούν και θα εξαφανιστούν. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χαράζεται μυστικά, μέσα από τους αδιαπέραστους μηχανισμούς της. Αυτή η πολύ μικρή ομάδα αρχηγών κρατών θα παραχωρήσει απόλυτη εξουσία στο κεφάλαιο, ενώ ταυτόχρονα θα απορρίψει κάθε πιθανότητα αμεσοδημοκρατικών εναλλακτικών λύσεων. Η αύξηση του κρατικού ελέγχου -στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα σύνορά της και έξω από αυτά- καλείται να εξασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη αυτής της διαδικασίας.

Οι κυβερνητικοί ήγετες έχουν μεγάλα σχέδια γι' αυτή τη συνόδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπεύουν να καταλήξουν στη "Συμφωνία του Άμστερνταμ" (γνωστή και ως "Μάαστριχτ 2"). Σε αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται, ανάμεσα σε άλλα, η κατάργηση του δικαιώματος για βέτο στο Συμβούλιο των Υπουργών και η καθιέρωση νέων κανόνων χάραξης της ε

Α. ΣΤΙΝΑΣ 1900 - 1988

"ΕΑΜ - ΕΛΑΣ - ΟΠΛΑ"

Η "ειδική αποστολή" της Εθνικής Αντίστασης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο και η συμβολή της στη βιβλική καταστροφή που εν ψυχρώ προετοιμάζουν οι δήμοι που κυβερνούν τους λαούς.

... Ο πόλεμος υπάρχει μέσα στη φύση της σύγχρονης εκμεταλλευτικής κοινωνίας όπως η βροχή στο σύννεφο. Άλλα για να ρίξουν τις μάζες στο σφαγείο πρέπει να έχουν οι ιμπεριαλιστές εξασφαλισθεί ή να πιστεύουν ότι έχουν εξασφαλισθεί από τον κίνδυνο της επανάστασης. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτή τη σχέση ανάμεσα στον πόλεμο και στην επανάσταση στις εξελίξεις του επαναστατικού κινήματος από το 1920 και ώστε. Από τότε το επαναστατικό κίνημα δεν γνωρίζει πάρα ποτέ πάνω στις ήττες, καταστροφές πάνω στις καταστροφές, σύγχυση, απογοήτευση, μέχρι την πλήρη του διάλυση πριν από τον πόλεμο, μέσα στον πόλεμο και μετά από αυτόν. Και στο βαθμό που αυτό διαλυμένο εξαφανίζεται από τη σκηνή, τόσο ανέβαιναν σκοτεινές δυνάμεις του πολέμου και τόσο πλησιάζαμε στον πόλεμο".

Α. Στίνας: ΕΑΜ - ΕΛΑΣ - ΟΠΛΑ

Το τέλος του 20ου αιώνα βρίσκει τον πλανήτη να σπαράσσεται από αδελφοκτόνες έριδες και συγκρούσεις. Είτε με τη μορφή του ανοιχτού εμφυλίου πολέμου -Βοσνία, Ζάιρ, Ρουάντα-, είτε με τη μορφή του καλλιεργούμενου και αένας τροφοδοτούμενου από την εξουσία και τα ΜΜΕ μίσους και των συνεχών διενέξεων στους κόλπους κοινωνιών που η ίδια η εξουσία μερίμνησε να κατακερματί-

σει σε περιδεή και εμπαθή άτομα για να επιτύχει τους στόχους της όπως στην Παλαιστίνη και την Αλβανία, αλλά και τις περίφημες δυτικές δημοκρατίες μας όπου ο υποβόσκων ρατσισμός, συνδυαζόμενος με την ανέχεια, την ανεργία και την περιθωριοποίηση που επιτάσσει η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, αντιπαραθέτει μεταξύ τους άτομα που το μόνο που τα χωρίζει είναι το χρώμα του δέρματος, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις ή το απλό γεγονός ότι ορισμένοι είναι ακόμη μισθωτοί σκλάβοι ενώ κάποιοι άλλοι άνεργοι, απόβλητα μιας κοινωνίας που αδυνατεί και το ομολογεί, να τα "ανακυκλώσει".

Στο βιβλίο ΕΑΜ - ΕΛΑΣ - ΟΠΛΑ ο Σπύρος Στίνας, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στο εργατικό κίνημα πριν από την ίδρυση του ΣΕΚΕ-ΚΚΕ το 1918, δραστηριοποιήθηκε στο αντιπολεμικό κίνημα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και κράτησε μια διαιργή Διεθνιστική στάση στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο κατά του πολέμου εναντίον του εθνικισμού και υπέρ της άμεσης συναδέλφωσης των εμπόλεμων ενόπλων και αμάχων, επισύροντας τις διώξεις Χιτών, Ταγματασφαλιτών και των φονιάδων της ΟΠΛΑ, με εξορίες στην Ακροναυπλία, Αίγινα, νησιά, τμήματα μεταγωγών και ο οποίος μέχρι το τέλος της ζωής του, τον Οκτώβριο του 1988, συνέχισε να αγωνίζεται για την ελευθερία, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, για μια αυτοδιευθυνόμενη κοινωνία με αυτόνομα άτομα, αγώνα που αφιέρωσε τη ζωή του με τρυφερότητα και αγάπη, περιγράφει με ενάργεια την απάτη που πρωθεί η εξουσία πριν από τον οποιονδήποτε εμφύ-

λιο σπαραγμό και τη γενικευμένη κρίση που τον ακολουθεί. Με αφορμή την Α' έκδοση του βιβλίου, τον Ιανουάριο του 1984, στο προλογικό σημείωμα σημειώνει:

"Η κρατικά θεσμοποιημένη "αναγνώριση της εθνικής αντίστασης" από την κυβέρνηση της "σοσιαλιστικής αλλαγής" σφραγίζει το τέλος μιας πορείας - διαδικασίας ενοποίησης του εθνικού κεφαλαίου".

Οι προγενέστερες συντηρητικές κυβερνήσεις, δέσμειες κληρονομημένων αρχαίσματων αποδεικνύουν - στο βαθμό που κατανοούν την εκσυγχρονιστική αδυναμία τους - την ευελιξία τους παρακάμπτοντάς τους. Εννοώντας προ πολλού ότι στέκουν τροχοπέδη στη διαδικασία ενοποίησης του εθνικού κεφαλαίου παραχωρούν ευμενώς τη θέση



τους στο φορέα που μπορεί και θέλει αυτό που από καιρό τους ήταν ποθετό: την υπέρβαση μιας φευδούς αντίθεσης που, και την ομαλή λειτουργία του πολιτικού θεάματος και την διαδικασία ενσωμάτωσης - επαναφομοίωσης των ιδεολόγων του μύθου παρακαλύει.

Η "Διεθνής Βιβλιοθήκη" εκδίδοντας το κείμενο αυτό, του γέροντα διεθνιστή επαναστάτη Α. Στίνα και

το όλο πρεστίζ του κέντρου, θα φαινόταν πολύ δημοκρατικό, έλα όμως που οι εύποροι - όσο και αποτελεσματικές - παρεμβάσεις συναδέλφων που έκαναν λόγο για την κοινωνία της ανεργίας, της κρατικής καταστολής, της εξαθλίωσης, που περιθωριοποιούν μεγάλα κομμάτια νεολαίας οδηγώντας την και στα ναρκωτικά, συνάντησαν την ευρύτερη αποδοχή από τους συναδέλφους, υποχρεώντας τον υποδιοικητή να διακόψει τις ομιλίες (ειδικά στη δεύτερη συζήτηση όπου και διέκοψε έναν συνάδελφο την ώρα που μιλούσε). Ο αυταρχισμός λοιπόν είναι ένα σοβαρό θέμα, που σαν νεοσύλλεκτους μας απασχολεί.

Αναφέρουμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα: συνάδελφος απειλήθηκε με αναφορά λόχου, επειδή το ύψος του χαρτονού μέσα στο "λουκάνικο" ήταν λιγότερο από το προβλεπόμενο. Άλλος συνάδελφος "έφαγε" διήμερη κράτηση, επειδή το ύψος της φαβορίτας ήταν μεγαλύτερο του κανονικού. Το πιο σοβαρό κρούσμα ήταν οι 15 μέρες φυλακή που "έφαγε" άλλος συνάδελφος επειδή δεν χαιρέτησε τον διοικητή την ώρα που περνούσε από κοντά του (έ! ήταν τρομερό το αδικημα..).

Σαν επιστέγασμα σε όλη αυτή τη διαδικασία, έρχεται το κριτήριο που λέει με απλά λόγια: "Κάνε καλά αυτό που σε διατάζουμε, μη ωρτάς γιατί το κάνεις, αν δεν το κάνεις όπως θέλουμε, την πληρώ-

θεωρώντας ότι η διάβρωση της κρατικά θεσμοποιημένης πλέον κρατιστικής μυθοποίησης της εθνικής αντίστασης έρχεται με τη συμβολή στην αποκάλυψη της οργάνωσης του ψέματος και συνακόλουθα με τη δημοσίευση του παρόντος κειμένου, κάνει έκκληση σε όλους τους συντρόφους να συμβάλλουν στη διάδοσή του και να μην επιτρέψουν την αποσιώπησή του".

Με αφορμή την Εθνική Αντίσταση στο Σ. Στίνας, ανατρέχει σε όλη την ιστορία του εργατικού και επαναστατικού κινήματος στην χώρα μας και την ιστορία της Β' και της Γ' Διεθνούς, με αφορμή τον πόλεμο και το εθνικό ζήτημα.

Η Ελληνική εξουσία, σε ότι αφορά τον Εμφύλιο, πέρασε από τρία στάδια: δαιμονοποίηση της αριστεράς, μυθοποίηση της αριστεράς, και τέλος, την υποκριτική εθνική συμφιλίωση, επιρρίπτοντας τις ευθύνες σε ξένα κέντρα.

Το βιβλίο απομυθοποιεί και καταδεικνύει το ψεύδος του διαχωρισμού αριστεράς - δεξιάς που καλλιέργησε η εξουσία για να συγκαλύψει τη μόνη αληθινή αντίθεση, αυτή των δυναστών και των εξουσιαζομένων.

Πέρα από την κατεδάφιση των ιδεολογημάτων περί "εθνικοπατελευθερωτικού" κινήματος, το βιβλίο είναι το μόνο, από τα άπειρα σχετικά με το ζήτημα, που θίγει και τον σιωπηρά αποδεκτό μύθο περί του κοινωνικού περιεχομένου του ΕΑΜ. Το κεφάλαιο "Το Κράτος Του ΕΑΜ, I. Ελεύθερη Ελλάδα, II. Αυτοδιοίκηση, III. Η Λαϊκή Δικαιοσύνη, η Εκπαίδευση, VI. Ο Διοικητικός Μηχανισμός, Συνδικάτα και Συνεταιρισμοί, IX. Η Αστυνομία", είναι μια αποκαλυπτική διεξοδική ανάλυση της παλινόρθωσης των θεσμών του αστικού κράτους (σχολείο, οικογένεια, δίκαιο κ.λ.π.) στην "Ελεύθερη Ελλάδα".

Διεθνής Βιβλιοθήκη

Na απελευθερωθεί τώρα ο Γ. Μπαλάφας

Μετά από δύο χρόνια δικών καταδικών αναβολών και απορρίψεων το πάγιο αίτημα του Γ. Μπαλάφα για συνεκδίκαση δικών των υποθέσεων που τον αφορούν έγινε δεκτό από το εφετείο που συνεδρίασε για την εκδίκαση της έφεσης της δεκαετίας του 5-5-97.

Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να αποτελεί έκπληξη. Ήταν φανερό για τον Γ. Μπαλάφα και τους συνηγόρους του πως για να γίνει μια ουσιαστική (όχι δίκαιη, ντε και καλά) δίκη έπρεπε όλες οι διαφορετικές, κατά χρονική μόνο περίοδο, κατηγορίες και κατ' επέκταση δικογραφίες, που η μία έχει αναφορά στην άλλη, να αντιμετωπίσουν ενιαία για να υπάρχει ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη αντίληψη δύο αφορά τη δικαστική κρίση.

Έτσι έχοντας τον Γ. Μπαλάφα στη φυλακή και στην προσπάθειά τους να τον εμπλέξουν ακόμα περισσότερο ήρθαν αντιμέτωποι με τις αντιφάσεις της δικογραφίας αφού όπως προειπαμίει στην άλλη.

Το δικαστήριο απέρριψε και αίτημα του Γ. Μπαλάφα για αντικατάσταση της φυλακής με περιοριστικούς όρους. Αίτημα που μετά την τροπή που πήρε η υπόθεση είναι και δικονομικά δίκαιο.

Είναι φανερό τόσο στον ίδιο όσο και στην Επιτροπή Αλληλεγγύης, αλλά και σ' όσους νοιώθουν αλληλεγγύη σ' αυτήν, και όχι μόνο, υπόθεση πως αυτή η δικαστική οδύσσεια δεν θα τελιώσει σύντομα, ή τουλάχιστον κάποιοι δεν το θέλουν καθόλου.

4
ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΓΑΤΕΣ ΧΟΡΕΥΟΥΝ...

...ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΒΡΥΞΩΝΤΑΙ

Α' Μέρος

Οι αψιμαχίες μεταξύ "Βήματος", "Ελεύθερου Τύπου" και "Άδεσμευτού Τύπου", πριν από τρεις βδομάδες, είχαν πολύ ενδιαφέρον. Ανεξάρτητα με τους λεκτικούς χαρακτηρισμούς που γράφονταν, στο επίκεντρο βρίσκονταν οι συγκρούσεις συμφερόντων για την ανάθεση της κατασκευής ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στη βόρεια Ελλάδα. Καθώς οι τρεις εφημερίδες διασταύρωναν τα πυρά τους, η υπόθεση κουκουλώθηκε γρήγορα με μια συμφωνία "κυρίων", επειτα από παρεμβάσεις τόσο της κυβέρνησης, όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και τώρα πια, οι αψιμαχίες συνεχίζονται υπόγεια, αγκαλιάζοντας όλο το φάσμα του τύπου, από τον "Επενδυτή" μέχρι την "Ελευθεροτυπία", μετατοπισμένες σε φαινομενικά άσχετα άρθρα για κατασκευαστικές συμφωνίες με τη FYROM. Κάποια άρθρα (ή, αντίθετα, η έλλειψή τους) για τα φράγματα και το υδάτινο δυναμικό του Αξιού δεν είναι και τόσο αθώα...

Οι συγκρούσεις και οι συμμαχίες στο χώρο των ΜΜΕ, καμιά σχέση δεν έχουν με την ανάγκη των έκδοτών να κάνουν πιο ανταγωνιστικά τα έντυπά τους και ν' αυξήσουν την κυκλοφορία τους. Τα συγκροτήματα τύπου, ενισχυμένα και ιδιαίτερα επεκτατικά την τελευταία δεκαετία, έχουν ενωθεί οργανικά με διαφορετικούς κύκλους του κεφαλαίου, εκφράζοντας πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα, τόσο στον ελλαδικό χώρο, όσο και στα Βαλκάνια. Τα περίφημα διαπλεκόμενα συμφέροντα, δεν σημαίνει παρά το ότι τράπεζες, ασφάλειες, κατασκευαστικές εταιρείες, χρηματιστήριο, τηλεπικονωνίες, πετρέλαιο, εμπόριο όπλων, ακόμη και πολιτιστικά ιδρύματα και αθλητικές ομάδες αποτελούν κοινό πεδίο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τα ΜΜΕ για κύκλους του ελληνικού κεφαλαίου. Και καθώς κάποιοι εκδότες είχαν την αναγκαία κεφαλαιουχική βάση -και τα ανάλογα πολιτικά ερείσματα- για να επεκταθούν και σ' άλλες δραστηριότητες (ή αντιστροφα, κάποιοι επιχειρηματίες να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στα ΜΜΕ), οι υπόλοιποι αναζήτησαν συμμαχίες για ν' αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Και αν ο πρωταρχικός στόχος ήταν η εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών για την κυριαρχία στον ελληνικό και στον βαλκανικό οικονομικό χώρο, ο δευτερογενής στόχος, ο έλεγχος της πολιτικής εξουσίας, η άλωση των κομμάτων και η ομηρία της -και κάθε- κυβέρνησης, επιτεύχθηκε αρκετά εύκολα. Η πραγματική εξουσία αυτή τη στιγμή δεν είναι άλλη από τις δυναμικές συσσωματώσεις συμφέροντων που παρήγαγε ο ελληνικός καπιταλισμός, με τα ΜΜΕ να κατέχουν κεντρικό ρόλο σαν μηχανισμούς διαμεσολάβησης και ελέγχου της πολιτικής εξουσίας.

Τελικά, η λειτουργία των ΜΜΕ δεν υπακούει απλοϊκά στο σχήμα έλεγχος της συνέδησης, άρα έλεγχος της πολιτικής εξουσίας, αλλά επικεντρώνεται στον έλεγχο της οικονομίας σαν υπερσύνολο.

Από τις μάχες χαρακωμάτων στην Αθήνα...

Παρόλο που οι ενδοαστικές αντιθέσεις έχουν αποκτήσει ένα τελείως διαφορετικό περιεχόμενο στη δεκαετία του '90 -σαν συνέπεια της δομικής εξέλιξης του ελληνικού καπιταλισμού- η έντασή τους σπάνια αντικαποπτίζεται στα ΜΜΕ. Αν και εκ πρώτης όψεως αυτό δεν θα ήταν αναμενόμενο, δεδομένης της εμπλοκής των συγκροτημάτων τύπου με δυναμικό τρόπο στο πλέγμα της κυριαρχίας, οι αντιπαραθέσεις περιορίζονται στο επίπεδο των πρόσφατων άρθρων του "Βήματος", του "Ελεύθερου Τύπου" και του "Άδεσμευτού Τύπου", χωρίς να επισέρχονται σε ζητήματα ουσίας. Η εξήγηση βρίσκεται στη διαμόρφωση, τα τελευταία χρόνια, μιας κατάστασης ισορροπίας ανάμεσα στα διαφορετι-

κά κομμάτια του κεφαλαίου, η διασάλευση της οποίας και δύσκολη είναι και επικίνδυνη, καθώς θα διαμόρφωνε μια ενδογενή αστάθεια σε μεγάλη έκταση. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι καταγγελίες για σκάνδαλα βγαίνουν σπανιότερα πλά στην επιφάνεια, σχεδόν πάντα χωρίς ουσιαστικά στοιχεία και εξαφανίζονται γρήγορα από το προσκήνιο της επικαιρότητας. Το παιχνίδι της εξουσίας θυμίζει περισσότερο πλέον βυζαντινές συναυτομοσίες, παρά τις συγκρούσεις πολιτικής της προηγούμενης δεκαετίας. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι οι καταγγελίες ότι η νεόκοπη εφημερίδα "Εξουσία" σπήνει μια νομιμοφανή πυραμίδα, υποσχόμενη στους αναγνώστες της φημώνα σπίτια (ακριβώς όπως και ο Τραχανάς). Το θέμα τελικά αποδείχτηκε εξαιρετικά βραχύβιο για τα ενδιαφέροντα των ΜΜΕ, τα στοιχεία που εμφανίστηκαν ήταν ανύπαρκτα και η υπόθεση θάφτηκε με τη συνηθισμένη ανάθεσή της στον εισαγγελέα. Ανεξάρτητα με το γεγονός ότι η καταγγελία για σπίσμο πυραμίδας μοιάζει πραγματική, ήταν απλά μια προειδοποίηση από τα μεγάλα συγκροτήματα τύπου ότι δεν θέλουν καινούρια φιλόδοξα μέλη στη νομή της κυριαρχίας (ή "Εξουσία" παρουσιάζει πολύ καλές πωλήσεις και ακόμη περισσότερο από τελεί

πουλούσαν η "Μακεδονία" και η "Θεσσαλονίκη", οι δύο εφημερίδες του συγκροτήματος, εξαφανίστηκαν από τα περίπτερα, ένα τεράστιο κενό δημιουργήθηκε στην πόλη. Όχι βέβαια στον τομέα της ενημέρωσης, αλλά οπωσδήποτε στη νομή της πολιτικής εξουσίας, στη δομή των πελατειακών σχέσεων, καθώς και στον τομέα των εκδόσεων και της διαφήμισης. Και ενώ βρίσκονταν στη μέση πρόξεκτ εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, όπως η Εγνατία ή οι εκδηλώσεις της πολιτιστικής πρωτεύουσας, όπου η φιλική ή εχθρική στάση του τύπου -ανάλογα με τα συμφέροντα που θέλει να στηρίξει- καθορίζει και τη διανομή της πίττας. Προφανώς και θα υπήρχαν αρκετοί πρόθυμοι μνηστήρες για να καλύψουν το κενό.

Στους δεκαπέντε μήνες που ακολούθησαν μέχρι σήμερα, οι εξελίξεις υπήρχαν παραπάνω από ρα-

τσέλο. Και ακόμη κυκλοφορεί από τον Αγγελόλου -τον προηγούμενο ίδιοκτήτη του "Αγγελοιφόρου", που ήρθε σε ρήξη με τον Λαμπράκη- ένα νέο ενισχυμένο έντυπο μικρών αγγελιών, ο "Αγγελοιχώρος". Για να προστεθούν τελικά σε όλα αυτά και η προσφορά του Ραπτόπουλου (γελοία, καθώς είναι μόλις 1 δις) για την εξαγορά της "Μακεδονίας" και της "Θεσσαλονίκης". Και μέσα σ' όλο αυτό τον κυκεώνα, στον "Αγγελοιφόρο" γίνονται απολύτεις, στη "Νέα Μακεδονία" περικόπτονται οι μισθοί, το ΚΚΕ (μετάφραση: το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης) συγκρούεται με τους πρώην εργαζόμενους του συγκροτήματος Βελλίδη γιατί δεν αποδέχονται τις προτάσεις του και τη διαμεσολάβηση του και τελικά αυτοί καταλήγουν να υποστηρίζουν την πρόταση Ραπτόπουλου. Τελικά δεν είναι



Ο πόλεμος άρχισε... Αριστερά κάτω, το πρωτοσέλιδο του "Αγγελοιχώρου" είναι χαρακτηριστικό. "Λαμπράκη, εμείς τα τσουγκρίσαμε". Στο αμέσως επόμενο φύλλο, αντί στην κορυφή να υπάρχει ο τίτλος του "Αγγελοιχώρου", βρίσκεται η πρωμετωπίδα της "Ενημέρωσης", του εντύπου που εκδίδουν οι πρώην εργαζόμενοι του συγκροτήματος Βελλίδη. Στο κείμενο από κάτω, ο "Αγγελοιχώρος" απευθύνει πρόταση για ανοιχτή συνεργασία - ουσιαστικά εναντίον του Λαμπράκη. Στο τελευταίο φύλλο, που κυκλοφόρησε την περασμένη Τρίτη, υπάρχει μόνο ο τίτλος. "Στηρίζονται στις ίντριγκες" και από κάτω μια ύσινα να σκίζει το νυκτερινό ουρανό της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει καμιά δυσκολία να κατανοήσεις το μήνυμα...

γιατί την εξαγορά με οποιοδήποτε τρόπο και σε τιμή ευκαιρίας του συγκροτήματος ήταν το πρώτο στάδιο, καθώς η κατάσταση ήταν ακόμη ρευστή. Από το περασμένο φθινόπωρο όμως, το σκηνικό αλλάζει απότομα. Αρχικά, ο "Αγγελοιφόρος", τοπική εφημερίδα μικρών αγγελιών, μετασχηματίζεται σε καθημερινό πολιτικό φύλλο, ενσωματώνοντας και την προηγούμενη έκδοση με τις μικρές αγγελίες. Πίσω απ' αυτή την κίνηση τα κεφάλαια και η υποστήριξη του Λαμπράκη, του Μπόμπη που αναμένεται να ξεσπάσει από στιγμή στην επισημένη έκδοση με τις μικρές αγγελίες. Η πρώην εργαζόμενοι του συγκροτήματος Βελλίδη -όσοι δεν απορροφήθηκαν στα δύο καινούρια έντυπα- προσφεύγουν στα δικαστήρια και κάνουν αισθητή την παρουσία τους με την κυκλοφορία της "Ενημέρωσης" σε άτακτα χρονικά διαστήματα (το τελευταίο ήταν την πρωτομαγιά). Εμφανίζεται στα περίπτερα και η κυριακάτικη "Φωνή του Βορρά" από τους Λαμπράκη - Μπόμπη που αποτέλεσμα είναι η καταβαράθρωση της κυκλοφορίας όλων των τοπικών εντύπων. Και ενώ αρχίζουν να εμφανίζονται και τα πρώτα εμπρηστικά πρωτοσέλιδα (βλ. φωτογραφίες), διασπάται -πιθανόν και οριστικά- η παράταξη του Κοσμόπουλου, καθώς εμφανίζεται και δημοσίευμα της "Φωνής του Βορρά", σύμφωνα με το οποίο ο Κοσμόπουλος έχει πάρει το χρίσμα από τη ΝΔ για τις επικείμενες δημοτικές εκλογές και σκοπεύει να αποκλείσει από τον συνδυασμό του τους περισσότερους δημοτικούς του συμβούλους.

Αν σ' όλα αυτά προστεθεί και

Οι νεότεροι ολυμπιακοί αγώνες ξεκίνησαν το 1896 στην Αθήνα, με εμπνευστή το γάλλο βαρώνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν. Έκτοτε, οι ολυμπιαδες έχουν εξελιχθεί σε μια τεράστια βιομηχανία αθλητικού θεάματος, η οποία δεν έχει μόνο εξέχουσα θέση στο οικονομικό στερέωμα αλλά παιζει και σπουδαίο ρόλο στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. Το λεγόμενο ολυμπιακό κίνημα επαγγέλλεται ότι οι ολυμπιαδες:

α) Συμβάλλουν στην ειρηνική συνύπαρξη και τη συναδέλφωση των λαών

β) Προάγουν την ευγενή άμιλλα, προτάσσουν την αξία της συμμετοχής έναντι αυτής της νίκης

Η πραγματικότητα βέβαια είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Οι ολυμπιακοί αγώνες όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην ειρηνική συνύπαρξη και συναδέλφωση των λαών, αλλά αποτελούν και εφαλτήριο για την εξύμνηση του κρατικού ολοκληρωτισμού και την οξύνση του εθνικισμού. Οι αγώνες έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται απ' τις κυβερνήσεις της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας ως μέσο χειραγώησης των υπηκόων τους και βελτίωσης της διεθνούς τους εικόνας. Δηλαδή, σε μέσο άσκησης εσωτερικής και εξωτερικές πολιτικής. Ο γιγαντισμός της όλης διοργάνωσης, με τα τεράστια στάδια, τις εντυπωσιακές τελετές έναρξης και λήξης, οδηγούν στην αποθέωση του πανίσχυρου, απρόσωπου και απρόσιτου κρατικού μπχανισμού και τον εκμηδενισμό του απόμου που μετατρέπεται σε ένα γρανάζι της Μηχανής. Το κράτος είναι το παν, ο πολίτης τίποτα, ή μάλλον, πιο σωστά, ο πολίτης, έχοντας απολέσει αυτήν του την ιδιότητα, μετατρέπεται σε πειθήνιο εθελοντή ή παθητικό θεατή που ακολουθεί υπάκουα τις κατευθυντήριες γραμμές. Οι ολυμπιακοί του 1936 στο Βερολίνο, αποτέλεσαν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για το ναζιστικό καθεστώς να προβάλλει διεθνώς όχι μόνο την ευρωπαστία του αλλά και την κτηνώδη ιδεολογία του. Οι θεωρίες περί άριας φυλής ταΐριαζαν πολύ καλά με το ολυμπιακό ιδεώδες. Το 1968, των ολυμπιακών αγώνων προηγείται η σφαγή χιλιάδων διαδηλωτών στην Πόλη του Μεξικού. Η ύπαρξη ενός δυναμικού αντικαθεστωτικού κινήματος αποτελούσε τροχοπέδη για την ολυμπιάδα, την οποία το καθε-

Η ευγενής άμιλλα του θανάτου και του χρήματος

στώς χρησιμοποιούσε ως τεράστια διαφημιστική καμπάνια. Το 1980, το σοβιετικό καθεστώς χρησιμοποίησε τους ολυμπιακούς για να αιμιλύνει τις κακές εντυπώσεις από την εισβολή στο Αφγανιστάν και την παρατεταμένη οικονομική κρίση. Το 1984, το Λος Άντζελες αποθέωσε την αποτελεσματικότητα της οικονομίας της αγοράς. Το 1988, οι ολυμπιακοί αγώνες μετέτρεψαν τη διεθνή εικόνα της Νότιας Κορέας από ένα αιματοβαμμένο δικτατορικό καθεστώς σε μια σύγχρονη, δυναμική και φιλόξενη χώρα.

Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, το αδυσώπητο κυνήγι μεταλλίων και διακρίσεων οδήγησαν σε ένα κάπως φαιδρό εθνικό ανταγωνισμό. Η νίκη στους ολυμπιακούς δεν θεωρείται σαν μια απλή αθλητική επιτυχία, αλλά σαν εθνικός θρίαμβος. Ένας θρίαμβος που επιβεβαιώνει τόσο τη διαχρονική υπεροχή της φυλής, όσο και την ανωτερότητά της σε σχέση με τον εκάστοτε εχθρό. Όλοι εμείς που καθημερινά ήττομαστε, βρίσκουμε την απαραίτητη ένεση για την τόνωση του θητικού μας. Ποίος δεν θυμάται την υποδοχή ρωμαϊκού θριάμβου που επιφυλάχθηκε στους έλληνες ολυμπιονίκες ή το λυσσώδη ανταγωνισμό της πάλαι απότο Ε.Σ.Δ. και των Η.Π.Α. για το ποιός θα πάρει τα πιο πολλά μετάλλια;

Σε ότι αφορά το ιδεολόγημα της ευγενούς άμιλλας, τα πράγματα

είναι τόσο ξεκάθαρα που θα ήταν βερμπαλισμός το να εκφέρουμε παραπάνω από μερικές προτάσεις. Αυτό που μετράει στις ολυ-

σπόνσορες, του παρέχει την υλική δυνατότητα να κάνει προπόνηση από το πρώι μέχρι το βράδυ, αποκομμένος από κάθε άλλη κοινωνική και προσωπική δραστηριότητα. Τα παραδείγματα του Μπεν Τζόνσον και της Ναντιά Κομανέτσι είναι χαρακτηριστικά για το πόσο εγκληματικό είναι αυτό το κυνήγι της νίκης. Η Κομανέτσι είναι τόσο κατεστραμμένη σωματικά που σήμερα δεν μπορεί να κάνει αθλητισμό ούτε για το κέφι της. Τα αναβολικά που έπαιρνε ο Μπεν Τζόνσον οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο.

Πάνω σ' αυτό το λυσσαλέο κυνήγι μεταλλείων και ρεκόρ έχει σημειθεί μια τεράστια διαφημιστική βιομηχανία. Οι μεγάλες πολυεθνικές γίνονται σπόνσορες των αγώνων αλλά και των αθλητών. Η ίδια η ΔΟΕ είναι μια κερδοσκοπική επιχείρηση.

Το μήνυμα είναι σαφέστατο και απευθύνεται κυρίως στη νεολαία. Αφού ο ολυμπιονίκης που είναι πρώτος και καλύτερος φοράει την τάδε μάρκα παπούτσιών της πίνει κόκα-κόλα, τότε κι εσύ που θες να ξεχωρίζεις πρέπει να κάνεις το ίδιο. Γύρω από τους ολυμπιακούς στήνεται ένα αλισβερίσι δισκατομμυρίων. Ας αναλογιστούμε απλώς ότι ένα από τα κυριότερα μέσα που χρησιμοποίησε η Κόκα Κόλα για να δώσει στο προϊόν της οικουμενική ταυτότητα ήταν το σπονσοράρισμα της Ολυμπιάδας.

Μετά από όλα αυτά είναι κατα-

νοητό γιατί οι εξαγγελίες της επιτροπής διεκδίκησης περί επαναφόρας των Ολυμπιακών στο δρόμο της αρχαιότητας είναι φούμαρα. Οι ολυμπιακοί αγώνες είναι αυτοί που είναι και δεν μπορεί να τους αλλάξει η διοργανώτρια πόλη όσο καλή διάθεση και αν έχει (που δεν την έχει). Αυτό που υποκύπτεται πίσω από την ιστορία των Ολυμπιακών του 2004 είναι η προπονθεια μεγαλόσχημων οικονομικών παραγόντων να αποκομίσουν αμύθητα κέρδη και να πάιξουν διεθνή ρόλο σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και των χαμηλότερων οικονομικά και κοινωνικά στρωμάτων. Οι ολυμπιακοί εντάσσονται στο γενικότερο ιδεολόγημα της εθνικής οικονομίας. Μιας ανάπτυξης που αντί να αναβαθμίζει το βιοτικό επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας το κάνει πιο φτωχό ακόμα, μίζερο και γκρίζο.

Απ' την ενδεχόμενη ανάληψη των Ολυμπιακών θα ωφεληθούν οι εργολάβοι που θα χτίσουν τα στάδια και τα υπόλοιπα έργα υποδομής, οι καναλάρχες που θα καλύψουν τους αγώνες, το νεοφανές είδος των εργολάβων του πολιτισμού που θα αναλάβει τις συμπληρωματικές των ολυμπιακών καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Αυτοί που δεν θα ωφεληθούν είναι η μεγάλη μάζα των ελλήνων φορολογούμενων που θα πληρώσουν τα μεγαλοπρεπή γήπεδα μπεζιμπολ και μπάντιγκτον (δεδομένου ότι οι αγώνες δεν θα βγάλουν τα λεφτά τους), οι κάτοικοι της πολύπλαθης Αττικής η οποία θα τσιμεντοποιηθεί ακόμα περισσότερο και θα στραγγαλίστει εντελώς από τις περιφεριακές λεωφόρους ταχείας διακίνησης εμπορευμάτων. Και σίγουρα δεν θα ωφεληθούν όλοι αυτοί που πιστεύουν ότι η ζωή είναι κάτι υψηλότερο από μια διαδικασία προαγωγής και κατανάλωσης. Αυτοί που πιστεύουν ότι πρέπει να ευημερούν οι άνθρωποι και όχι οι αριθμοί. Τελικά η θέση που παίρνει κανείς απέναντι στους ολυμπιακούς είναι απόρροια του ορματού που πιστεύουν ότι η ζωή είναι κάτι υψηλότερο από μια διαδικασία προαγωγής και κατανάλωσης.

Κείμενο της Πρωτοβουλίας Ηλιούπολης που διαβάστηκε πριν στην εκδήλωση που έκανε πριν από δύο βδομάδες ενάντια στην ανάληψη των Ολυμπιακών του 2004.



ωνικός Διάλογος • Μονόλογος της Οικονομίας • Κοινωνικός Διάλογος • Μονόλογος της Οικονομίας

συνέχεια από την πρώτη σελίδα

ας, όταν πέφτει η παραγωγή. Δηλαδή, ο χρόνος που δαπανά ο εργαζόμενος βρίσκεται στην ολοκληρωτική διάθεση του κεφαλαίου που μπορεί να τον αξιοποιεί κατά το δοκούν.

★ Όποιος ή όποια διαθέτει έντυπο υλικό της ριζοσπαστικής οικο-αναρχικής ομάδας EARTH FIRST! (παρουσίαση της οποίας έγινε στο προγράμμα φύλου), ή έχει συμμετάσχει σε κάποιες από τις δράσεις της στην Αγγλία, ή ενδιαφέρεται να παρεβρεθεί στο E.F.! Gathering '97, τον ερχόμενο Ιούλιο στην προαναφερθείσα χώρα, ή ενδιαφέρεται για την φιλοσοφία της ή πιο απλά θέλει να δει το πνεύμα των κινητοποιήσεων της να "μετακομίζει" στον ελλαδικό χώρο, ας επικοινωνήσει με την διεύθυνση:

(για E.F.)

T.Θ. 31827

10035 - ΑΘΗΝΑ

2) Απελευθέρωση του ορίου απολύσεων, το οποίο εντάσσεται στη λογική της κινητικότητας της αγοράς εργασίας και αλλαγή του καθεστώτος αποζημιώσεων.

3) Απαλλαγή των επιχειρήσεων από τις μέχρι τώρα εισφορές τους, ενώ προβλέπεται επιδότησή τους για κάθε νέο εργαζόμενο που προσλαμβάνουν. Παράλληλα, αποκτούν το δικαίωμα να απασχολούν εκπαιδευόμενους έναντι ελάχιστης αμοιβής.

4) Θεσμίζεται το ελαστικό ωράριο και το εποχιακό προσωπικό στις δημόσιες επιχειρήσεις, ενώ διαμορφώνονται σκέψεις για την άρση της μονιμότητας.

5) Εισάγονται τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης που, σύμφωνα με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, θα τονώσ

Στις ΗΠΑ, όπου συνέβησαν τα γεγονότα του Σικάγο και έγιναν οι αγώνες για την καθιέρωση του οκτώτου, η 1η Μάη δεν γιορτάζεται (το ίδιο συμβαίνει και στον Καναδά). Αντίθετα, σε μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού, την 1η Μάη έχει οριστεί μία άσχετη "μέρα του νόμου". Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη για τη χώρα που ηγείται της νεοφιλελεύθερης επίθεσης, ούτε το γεγονός ότι το οκτώτο δεν ισχύει στις ΗΠΑ.

Στη Ρωσία, η 1η Μάη ήταν μια ευκαιρία να δειξουν οι εργαζόμενοι τη δυσφορία τους για την οικονομική κατάσταση στη χώρα και την ανασφάλεια και περιθωριοποίηση που επέφερε στους εργαζόμενους η απότομη μετάβαση στην οικονομία της αγοράς. Υπολογίζεται ότι το ένα δέκατο του πληθυσμού της χώρας συμμετείχε στις διαδηλώσεις. Κύριο σύνθημα της συγκέντρωσης στην Κόκκινη Πλατεία ήταν να παραιτηθεί ο Γέλτσιν. Αυτός δεν προβληματίστηκε καθόλου, υπογράμμισε την ελευθερία που υπάρχει σήμερα στη Ρωσία που επιτρέπει τη συμμετοχή όποιου θέλει στον εορτασμό και κατέληξε ότι ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς δεν έχει πια νόμα και καλύτερα να πηγαίνει ο κόσμος εκδρομή αυτή τη μέρα.

Στη γειτονική Ουκρανία, όπου η οικονομική εξαθλίωση των εργαζόμενων είναι ανάλογη, εκατό χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώσαν ενάντια στη "δυτικοποίηση" της οικονομίας που έχει συρρικνώσει τους μισθούς και εκτοξεύσει τις τιμές και τα νοίκια. Το δημόσιο, ακολουθώντας το ρωσικό παράδειγμα, χρωστάει στους δημόσους υπαλληλους μισθούς αρκετά μηνών.

Στην πλατεία Τιεν Αν Μεν του Πεκίνου, η Πρωτομαγιά γιορτάστηκε με τον γνωστό πανηγυρικό τρόπο. Πίσω από τις διακηρύξεις, όμως, τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Πέρσι, οι κρατικές βιομηχανίες απέλυσαν δέκα εκατομμύρια εργαζόμενους, αριθμός μεγάλος ακόμη και με το δεδομένη της Κίνας. Η εφημερίδα του κόμματος προειδοποίησε ότι έρχονται χειρότερα και σε εντιτόριαλ κάλεσε να δοθεί μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στους διευθυντές των κρατικών επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να ενεργούν με γνώμονα το συμφέρον

Η 1η Μάη στον κόσμο

των επιχειρήσεων και όχι την απασχόληση. "τα συμφέροντα μερικών εργαζόμενων μπορεί να θιχτούν προσωρινά κατά την αναδιάρθρωση, εξαιτίας της προσαρμογής της δομής της οικονομίας και την ανακατανομή των συμφερόντων", γράφει το εντιτόριαλ της εφημερίδας. Τα σχόλια περιττεύουν...

Τη σημαία της επανάστασης κράτησε ψηλά και η Βόρεια Κορέα. Στο μεταξύ, οι άνθρωποι τρώνε φλούδες δέντρων για να μην πεθάνουν από την πείνα και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τραγωδία μεγάλης κλίμακας, αν αργήσει η επιστοική βοήθεια από το εξωτερικό. Παρεμπιπότων, η Βόρεια Κορέα εγκαίνιασε πέρσι και τη δική της ζώνη ελεύθερου εμπορίου.

Στη Νότια Κορέα έγιναν μαζικές συγκεντρώσεις σε αρκετές πόλεις. Στη Σεούλη η αστυνομία προσπάθησε να εμποδίσει τους εργάτες, που είχαν συγκεντρωθεί σε κεντρικό πάρκο μετά από καλεσμά της συνομοσπονδίας KCTU που ζητά την παραίτηση του προέδρου Kim Young Sam και τη σύλληψη του γιου του για διαφθορά, να κάνουν πορεία. Ακολούθησαν συγκρούσεις και συνελήφθησαν 15 εργάτες. Τα πανεπιστήμια της πρωτεύουσας, όπου είχαν συγκεντρωθεί 3.000 φοιτητές, παρέμειναν αποκλεισμένα από μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις, ώστε να μην ενωθούν οι φοιτητές με τους εργάτες. Συγκρούσεις έγιναν και στην πόλη Ταεγού, ανάμεσα σε δύο χιλιάδες διαδηλωτές και την αστυνομία, που έκανε εκατό συλλήψεις. Κύριος οργανωτής των πρωτομαγιάτικων διαδηλώσεων ήταν η KCTU, που είχε πρωτοστατήσει στη γενική απεργία στις αρχές του χρόνου. Η απεργία αυτή υπολογίζεται ότι στοχίστηκε 3.2 δις δολάρια στην κορεατική βιομηχανία.

Στη Γερμανία, 100 χιλιάδες άτομα συμμετείχαν στις εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, που αντιμετωπίζει ποσοστά ανεργίας ρεκόρ, που ειδικά στο ανατολικό τμήμα ξεπερνούν το 18%. Πρόσφατα υπήρξαν έντονες κινητοποιήσεις από τους εργάτες μετάλλου και τους ανθρακωρύχους, απέναντι στους οποίους η κυβέρνηση ανα-

γκάστηκε να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις. Στο Βερολίνο, αναρχικοί και αριστεροί έστησαν οδοφράγματα και έκαψαν αυτοκίνητα με το τέλος της πορείας. Η αστυνομία συνελήφθησε 330 άτομα. Την προηγουμένη νύχτα, κάηκαν 18 αυτοκίνητα στην πόλη. Ακόμη 40 άτομα, νεοναζί αυτή τη φορά, συνελήφθησαν στη πόλη Muenden, όπου συγκρούστηκαν με αντιφασίστες. Αρχική πρόθεση των νεοναζί ήταν να συγκεντρωθούν στο Leipzig, στο μνημείο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όμως, είχαν αποκλείσει την περιοχή. Έπειτα προσπάθησαν να μαζευτούν στο Cottbus, επίσης χωρίς επιτυχία.

Μαζικότερες ήταν οι εκδηλώσεις στην Ιαπωνία. Υπολογίζεται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ότι δύο εκατομμύρια εργαζόμενοι συμμετείχαν σε χιλιες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Οι ιάπωνες εργάτες είναι από τους πιο καλά πληρωμένους στον κόσμο, το κόστος ζωής όμως είναι επίσης πολύ ψηλό, ενώ ανεβαίνει αργά αργά και το ποσοστό ανεργίας.

Στην Κωνσταντινούπολη εκατό χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν την 1η Μάη, για να δεχτούν βίαια επίθεση από την αστυνομία, με αποτέλεσμα πολλούς τραυματισμούς και δεκάδες συλλήψεις. Αρκετοί πρόβαλαν αντίσταση και έβαλαν φωτιά σε ένα φορτηγό, που χρησιμοποίησαν σαν οδόφραγμα. Οι διαδηλωτές αναφέρθηκαν στη διαφθορά και τα σκάνδαλα που έχουν βγει στον τελευταίο καιρό στη δημοσιότητα με συνθήματα όπως: "Λεφτά για την παιδεία και όχι για τις συμμορίες". Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν και 15 αστυνομικοί.

Στη Ζυρίχη, περίπου χίλιοι αναρχικοί και αριστεροί διαδηλωτές συγκρούστηκαν για δύο ώρες με την αστυνομία και επιτέθηκαν στη γραφεία εφημερίδας με κόκκινες μπογιές μετά το τέλος της πορείας. Αρκετοί απ' αυτούς ήρθαν στα χέρια με αστυνομικούς που χρησιμοποίησαν μεταξύ άλλων δακρυγόνα, πυροσβεστικές αντλίες και πλαστικές σφαίρες. Οι συγκρούσεις την 1η Μάη έχουν γίνει παράδοση τα τελευταία χρόνια στην Ελβετία. Αναφέρθηκαν 50 συλλήψεις.

και φορτηγά σε παρακαμπτήριους ακόμη και 80 χιλιομέτρων. Το δρόμο έκλειναν μεγάλες φωτιές από λάστιχα αυτοκινήτων.

Στις 22 του μήνα, πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση συμπαράστασης προς τους Σενέκα στο κέντρο του Μπάφαλο, που είχε μεγάλη υποστήριξη από τον πληθυσμό της πόλης, καθώς όλοι θεωρούν υπεύθυνη για την κατάσταση την πολιτεία της Νέας Υόρκης που αθέτησε τις συμφωνίες με το έθνος των Σενέκα.

Η αφορμή για τις κινητοποιήσεις των Σενέκα ήταν η απόφαση της πολιτείας της Νέας Υόρκης να διακόψει την προμήθεια των καταστημάτων των Σενέκα με καύσιμα και τσιγάρα, σε παράβαση προγράμματος που αναγόταν στην πολιτεία της Νέας Υόρκης πιέζει για να επιβάλει φορολογία στις επιχειρήσεις των ινδιάνων μέσα στο έδαφος της ανεξάρτητης γης των Σενέκα, κάτι που οι ίδιοι αρνούνται κατηγορηματικά να δεχτούν. Η ιστορική συμφωνία ανάμεσα στο έθνος των Σενέκα και την κυβέρνηση των E.P.A. τους αναγνώριζε ως απόλυτους κύριους της γης τους, και από πολιτική, και από οικονομική άποψη. Όμως, μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 1994 άνοιξε παράθυρο για την καταπάτηση αυτής της ανεξαρτησίας, επιτρέποντας τη φορολόγηση πωλήσεων σε μη ινδιάνους μέσα στο έδαφος των καταυλισμών.

Πηγή: Workers World

σταση. Τέσσερις μέρες πριν την επίσκεψη Κλίντον στο Μεξικό, 60.000 διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην κυριαρχία των ΗΠΑ πάνω στη μεξικανική οικονομία μέσω της NAFTA, φωνάζοντας "Θάνατος στον Κλίντον" έξω από την αμερικανική πρεσβεία. Ο βασικός μισθός στο Μεξικό έχει μειωθεί κατά 20% από το 1980, ενώ περίπου οι μισοί εργαζόμενοι απείβονται με αυτόν ή και λιγότερα. Αυτή την εποχή συζητιέται η επέκταση της NAFTA και στις υπόλοιπες χώρες της Κεντρικής Αμερικής.

Οι αγρότες στην Κεντρική Αμερική

Ο ργανώσεις εργατών γης από κράτη της Κεντρικής Αμερικής που συναντήθηκαν στο Σαν Χοσέ της Κόστα Ρίκα δήλωσαν ότι η διαδικασία αγροτικής μεταρρύθμισης, που είχε ξεκίνησε στις χώρες αυτές με σκοπό να απαλύνει τις κοινωνικές ανισότητες και τις εντάσεις που αυτές προκαλούν, αποτυγχάνει κάτια από το βάρος της φυλετικού πολιτισμού της οικονομίας, με αποτέλεσμα τη καλλιεργήσιμη γη να συγκεντρώνεται ξανά στα χέρια των λίγων προνομιούχων. Η συνάντηση διεξάχθηκε τη δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου και συμμετείχαν αντιπρόσωποι 130 αγροτικών οργανώσεων για να συζητήσουν τα προβλήματά τους.

Στο Ελ Σαλβαδόρ, οι μικροκαλλιεργητές πνίγονται στα χρέα και αναγκάζονται να πουλήσουν τη γη τους, ενώ παρόμοια είναι η κατάσταση και στη Νικαράγουα. Αντιπρόσωπος του Συντονιστικού Μικρών και Μεσαίων Παραγωγών

Mετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο και το μοίρασμα του κόσμου μεταξύ των καπιταλιστών και της ρωσικής κομμουνιστικής γραφειοκρατίας, η Ευρώπη άρχισε να εισέρχεται για τα καλά στην τροχιά της ανάπτυξης. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, έλαβαν χώρα στη γαλλική κοινωνία, σύμφωνα με την ανάλυση του Κλων Λεφόρ, δύο πρωταρχικές μεταβολές. "Η πρώτη είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων του κράτους που έφτασε να ελέγχει ένα τεράστιο τομέα της οικονομίας, επεμβαίνοντας αδιάκοπα σε όλα τα ζητήματα της και ακόμα ελέγχοντας κατά πλειοψηφία τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η δεύτερη είναι η νέα βιομηχανική επανάσταση που έχει ολότελα εκσυγχρονίσει και "ορθολογικούς" τις παλιές μεθόδους παραγωγής και διανομής. Αυτό το προτάσσει δεν ήταν μόνο ποσοτικού χαρακτήρα επιπρόσθιως, μετέβαλε και ποιοτικά την καπιταλιστική εκμετάλλευση".

Η Γαλλία βρίσκοταν, λοιπόν, μέσα σε μια διαδικασία εκσυγχρόνισης των μεθόδων παραγωγής και εκμετάλλευσης και μέσα σε μια γενικότερη αναπτυξιακή πορεία, η καπιταλιστική τάξη πραγμάτων ήταν σχετικά σταθερή χωρίς να αντιμετωπίζει μεγάλες κοινωνικές απειλές και το τιμόνι του κράτους το κρατούσε μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του αιώνα μας, ο στρατηγός Ντε Γκωλ. Στο χώρο των επιστημών του ανθρώπου και γενικότερα των ιδεών κυριαρχούσε ο στρουκτουραλισμός των Λεβίστρων, Λακάν και Αλτουσέρ, που όχι μόνο αδιαφορούσε για το υποκείμενο αλλά και το αφαιρούσε ξεκάθαρα την κεντρική θέση που κατείχε και κατέχει μέσα στο συνολικό εγχείρημα της κοινωνικής μεταμόρφωσης. Μέσα στις πανεπιστημιακές σχολές το πάνω χέρι το είχε, σύμφωνα με τον εύστοχο χαρακτηρισμό του Ανρί Λεφέβρ, αυτός "ο ατρόμητος και αδιάφορος επιστημονισμός".

Με αυτά τα δεδομένα, οι περισσότεροι αναλυτές δεν μπόρεσαν, πριν το 1968, να φαντασθούν την επικείμενη εμφάνιση μιας συλλογικής δύναμης, ικανής να διαταράξει τη "φυσική" πορεία της καπιταλιστικής ανόρθωσης, ικανή να απορρυθμίσει την καπιταλιστική και γραφειοκρατική εξορθολόγιση των ρυθμών όχι απλώς της παραγωγής αλλά και της σύγχρονης ζωής εν γένει. Δεν υπήρχε κάποια σοβαρή οικονομική κρίση, δεν μπορούσε κανείς σοβαρός παραπομπής να μιλήσει για εξαθλίωση των εργαζομένων, εκτός βέβαια από τις σέκτες της άκρας αριστεράς που λένε πάντα, ανεξαρτήτως συνθηκών, το ίδιο τραγούδι. Και να που το '68 δέκα εκατομμύρια εργάζομενοι κατέβηκαν σε μια από τις μεγαλύτερες απεργίες, χιλιάδες άνθρωποι γέμισαν για μέρες τους δρόμους του Παρισιού και μεγάλο μέρος της νεολαίας, κυρίως φοιτητές, προσπάθησε να πραγματώσει και διέδωσε μέσα στη σύγχρονη κοινωνία τις ελευθεριακές ιδέες. Επρόκειτο ακριβώς για την είσοδο ενός τμήματος του πληθυσμού στο ιστορικό προσκήνιο, για μια αναγεννητική πνοή που δεν μπορεί να αναχθεί πλήρως στις επικρατούσες οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες, επρόκειτο για μία δημιουργία του κοινωνικού φαντασιακού, που διέρρηξε το πέτρωμα της παθητικότητας και της εφησυχαστικής καταναλωτικής ευμάρειας.

Το παγκόσμιο '68 και ο γαλλικός Μάης

Βέβαια, το 1968 είχαμε πλήθος αναστατώσεων σε όλον τον κόσμο: Πράγα, Λονδίνο, Μεξικό, Βελιγράδι, Ιαπωνία κ.λπ. Όμως, εάν απλώς εντάξουμε το Γαλλικό Μάη μέσα σε μία "παγκόσμια έκρηξη", όπως έχει γίνει από την ελληνική άκρα αριστερά³, τότε χάνεται η ιδιομορφία του και αποκρύπτεται η ιστορική βαρύτητά του, αφού εξισώνεται με τους αγώνες, για παράδειγμα, της Βραζιλίας και της Τσεχοσλοβακίας. Κάθε αγώνας βέβαια έχει τη δική του σημασία, που δεν πρέπει να υποτιμάται. Μία τοποθετηση, όμως, μέσα στο ίδιο τουσιύβαλ της "παγκόσμιας έκρηξης" του Γαλλικού Μάη, της βραζιλιάνικης "μάχης του Ρίο ντε Τζανέιρο" και της Άνοιξης της Πράγας υποτιμά και μειώνει την ιστορική βαρύτητα του Γαλλικού Μάη. Διότι το γαλλικό '68 δεν εκυλίχτηκε σε μια δικτατορία, και μάλιστα σκληρή, όπως αυτή της Βραζιλίας, ούτε μέσα στον κομμουνιστικό ολοκληρωτισμό, όπως η Άνοιξη της Πράγας, αλλά μέσα σε μια σύγχρονη κοινωνία με όλα σχεδόν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς ακόμη σήμερα. Ο Γαλλικός Μάης άσκησε την έμπρακτη κριτική του στην ιεραρχία και τον καταναλωτισμό, κάτι που δεν διανοθήκαν, μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες ζωής τους, να κάνουν ούτε οι Βραζιλιάνοι ούτε οι Τσεχοσλοβάκοι.

Για να φανεί καλύτερα η ιστορική ιδιοσυστασία του γαλλικού φαντασιακού, μπορούμε να συγκρίνουμε το Γαλλικό Μάη, πάνω σε ορισμένα βασικά σημεία με το ισχυρό τότε κίνημα των

ΜΑΪΣ '68

Η ελευθεριακή ρωγμή



Για πανωνέζων φοιτητών, το γνωστό κίνημα των "Ζενγκακούρεν". Ο Γκουίντο Βιάλε, ένας από τους οπαδούς της "παγκόσμιας έκρηξης" και γιγέτης εκείνη την εποχή του κινήματος στο Τορίνο, γράφει για το κίνημα των Ζενγκακούρεν: "το κίνημα ζει στο εσωτερικό του έναν οργανωτικό κατακερματισμό και ένα σεχταρισμό που δεν έχει άμιού του σ' όλη την Ευρώπη... η γιαπωνέζηκη επαναστατική αριστερά αριθμεί, ήδη από το '76, πενήντα περίπου συντρόφους δολοφονημένους από άλλους "συντρόφους". Και στη Γαλλία βρίσκονταν σε λειτουργία οι διάφορες σέκτες, αλλά το κίνημα τις υπερέβη και στις πιο γόνιμες στιγμές τον τόνο στα γεγονότα τον έδινε το ανώνυμο πλήθος, τον έδινε η δημιουργική γλώσσα που έκανε την εμφάνιση της στη Σορβόνη και στους τοίχους του Παρισιού και άφηνε πίσω της την έμπλητη γλώσσα όλων των σεκτών και τα βάρβαρα εξουσιαστικά "μαχαιρώματα", που είναι συνηθισμένα μέσα στα πλαίσια της εξουσιαστικής αριστεράς και άκρας αριστεράς.

'Ένα δεύτερο βασικό σημείο διαφοροποίησης του Ιαπωνικού και του Γαλλικού κινήματος σχετίζεται με το ζήτημα του τύπου της οργάνωσης που απαιτεί ο αγώνας για την κοινωνική μεταβολή. Σύμφωνα με τον Ζαν Καμπέλ στο κείμενό του "Οι φοιτητικοί και εργατικοί αγώνες στην Ιαπωνία", στο Ιαπωνικό κίνημα "η πλειοψηφία αυτών των ομάδων (με εξαίρεση τους ρεφορμιστές) σχηματίζουν αυστηρά δομημένες και συγκεντρωπούμενες οργανώσεις.....κρίνουν ότι επειγεί τόσο η δημιουργία ενός επαναστατικού κόμματος στην Ιαπωνία όσο και η αναγκαιότητα ενός παγκόσμιου επιτελείου της επανάστασης'⁵. Ως βλέπουμε τίποτα το καινούργιο, παρά μόνο την ίδια παλιά συνταγή του λενινιστικού συγκεντρωτικού κόμματος που οδήγησε τόσο στην μπολσεβική σύγκρουση με τους αυτονομούς της ρώσικης επαναστατικής πολιτισμού πέρα απ' όλα τα ιδεολογικά δόγματα. Με τις αντιφάσεις του και τους περιορισμούς του μας δείχνει τι πρέπει να αποφύγουν οι μελλοντικές εκρήξεις για να προσλάβουν μια συγκροτημένη κατεύθυνση, ικανή να δημιουργήσει μια καινούργια κοινωνία.

Ο Γαλλικός Μάης του '68 με τις κατακτήσεις του και το ξεπέρασμα των ιδεολογιών του παρελθόντος μας βοηθά στην ανάπτυξη της χειραφετησιακής δραστηριότητας και στην ανάπτυξη ενός επαναστατικού αυτοστοχασμού πέρα απ' όλα τα ιδεολογικά δόγματα. Με τις αντιφάσεις του και τους περιορισμούς του μας δείχνει τι πρέπει να αποφύγουν οι μελλοντικές εκρήξεις για να μην παραμείνουν στιγμαίες και για να προσλάβουν μια συγκροτημένη κατεύθυνση, ικανή να δημιουργήσει μια καινούργια κοινωνία.

Ο Γαλλικός Μάης του '68 είναι μια από τις λίγες επαναστατικές-ελευθεριακές ρωγμές του σύγχρονου μεταπολεμικού κόσμου που μας βοηθά στην αντιμετώπιση των κυριάρχων ιδεολογιών για το "αναπόφευκτο" τέλος των συλλογικών ορμάτων. Με την τεράστια δυσκολία του χειραφετησιακού διακυβεύματος στο σύγχρονο κόσμο. Με την απλή ύπαρξη του διέψευσε το ιδεολογικό παραπεικτικότητας του συστήματος και μας δέδειξε ότι η δυνατότητα της απελευθέρωσης του ανθρώπου δεν είναι απλώς μια "επαναστατική φαντασιοπληξία".

Το παραπάνω κείμενο αποτελεί την εισαγωγή και τον επίλογο κείμενο του Γιάννη Καρύτσα από το ομότιτλο βιβλίο των εκδόσεων Άρδην (Οκτώβριος 1995), που περιέχει επίσης μια προσωπική μαρτυρία του άγγλου ελευθερειακού Maurice Brinton για το Μάη του '68.

στην άρνηση κάθε οργάνωσης. Η απομάκρυνσή τους από τις αριστερές και ακροαριστερές ιδεολόγων, που επαναλάμβαναν το '68 ότι ακριβώς θα έλεγαν το '77, τους οδηγούσε πολλές φορές σε υποτίμηση της ουσιαστικής πολιτικής και κοινωνικής σκέψης. Η απόρριψη του καταπιεστικού "ορθολογισμού", δηλαδή της κυριαρχησης λογικής που, διώχνοντας τη φαντασία, υποτάσσει τις ανθρώπινες ανάγκες και ενέργειες στον "ορθό λόγο" του συστήματος, της παραγωγής, της κατανάλωσης και του κράτους, τους οδηγούσε συχνά στην αποστροφή από τον ορθό λόγο, δηλαδή το λόγο το δημιουργικό που είναι συνδεδέμενός με τη φαντασία, και έτσι υπήρχε πάντα ο κίνδυνος να καταλήξουν στον φρασιοναλισμό.

Αυτές τις αντιφάσεις, τις δυσκολίες και τον περιορισμό του κινήματος σε μια στιγμαία έκρηξη έχει συλλάβει ο Κορνήλιος Καστοριάδης στο κε

Η αδιάκοπη αναζήτηση του ανθρώπινου...

Όσοι συμμερίζονται την βεβαιότητα για την ανάγκη έλευσης του καινούργιου, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό δεν συντελείται μέσα από διεργασίες φωτισμένης παρθενογέννεσης που είναι θνητιγενείς εν τη γεννέση τους και δηλωτικές ταυτόχρονα της έλευψης σοβαρότητας, μέτρου και ευθύνης. Το "καινούργιο" γίνεται φανερό ότι δεν έχει να κάνει με ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν. Το "καινούργιο" θα είναι η πραγματοποίηση του διαλογισμού του παρελθόντος. Αποστολή του θα είναι για εκπληρώσεις ενσυείδητα την παλιά αποστολή της ανθρωπότητας προς την αυτογνωσία και την απελευθέρωση. Αυτό προϋποθέτει αναμόρφωση της συνείδησης. Να αποκτήσουμε επίγνωση της συνείδησης μας, να αποσπάσουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο από τις πλάνες και τις αιταπάτες. Να εξηγήσουμε δηλαδή τις ίδιες τις πράξεις μας. Αναμόρφωση της συνείδησης βέβαια δεν μπορεί να γίνει με την μυστικιστική σύγχιση των δογμάτων και την ειδωλολατρική αφοσίωση-εξάρτηση από ίδες, πρόσωπα και πρακτικές, ούτε επίσης με την αγχώδη αναζήτηση αποδιοπομπαίου μετά από κάθε απογοήτευση ή ήττα. Άλλωστε όλα τα παραπάνω είναι άμεσες εκφράσεις ή αντισταθμίσματα της αλλοτρίωσης. Οι ιδεολογίες-αυθεντίες, απολιθώνουν και θωρακίζουν το νου ενάντια σε όλες τις άλλες επιρροές. Αποτρέπουν τη διείσδυση κάθε καινούργιας και ζωντανής πεποίθησης. Αποτρέπουν κάθε βαθειά και γνήσια πίστη που να βασίζεται στη λογική και την εμπειρία της ζωής, στη μεταμόρφωση των εαυτών μας. Εν τέλει, θέτουν όρια στην επιθυμία αύξησης της διαύγειας. Το μόνο

που φροντίζουν είναι να διατηρούν τις ίδεες χωρίς περιεχόμενο, χωρίς ποτέ να επιδρούν στη φαντασία, στα αισθήματα και την κατανόηση των ανθρώπων. Σε αυτό το σημείο αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι στο φαινόμενο της αλλοτρίωσης κεντρική θέση κατέχει το φαινόμενο της προβολής της μεταβίβασης αρετών και μύχων προσδοκιών σε ίδες, μεθόδους ή πρόσωπα-αντικείμενα και η υποταγή στις άφθαρτες αλήθειες-προσταγές τους. Με αυτό τον τρόπο αισθάνεται ο ανθρωπος ότι έρχεται σε επαφή με τον εαυτό του, έτσι αισθάνεται σοφός, θαρραλέος, εξασφαλισμένος. Όσο όμως παραδίδεται στη θανάσιμη έλεη τους, τόσο αποδυναμώνεται η δική του ισχύς της κατανόησης, τόσο η επιθυμία αλλοιώνεται και διασπείρεται, σε βαθμό να χάσει την φυσική της αίσθηση. Όσο οι εντολές του ειδώλου είναι ιερές και απαραβίαστες, τόσο ο άνθρωπος φοβάται να τις αμφισβητήσει, γιατί αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να βρεθεί ολοκληρωτικά απομονωμένος. Από εδώ και πέρα αρχίζουν οι ιδεολογικές επινοήσεις που στο όνομα ενός πόθου ο οποίος έχει σαν βλέψη του έναν αντικατοπτρισμό, αρνείται αυτά που υπάρχουν για να ευαγγελιστεί αυτό που θα θελει να υπάρχει. Η ορθολογική πίστη στη δύναμη της δημιουργικής σκέψης υποτάσσεται στην παραλογή πίστης, σε κάτι δοσμένο που το αποδεχόμαστε σαν αλήθεια ανεξάρτητα του άντερχει ή όχι. Πώς μπορούμε όμως να πιστεύουμε ότι οι άλλοι θα αλλάξουν, όταν το αποτέλεσμα της εμπειρίας αποδεικνύει πως εμείς δεν μπορούμε; Αυτή η απάντηση βρίσκεται όχι σε ότι λέμε ή σκεφτόμαστε, αλλά σε αυτό που είμαστε, στο πώς ενεργούμε, προς τα πού κινούμαστε. Σκοπός

μας δεν είναι η δημιουργία μιας άλλης πραγματικότητας πέρα από την πραγματικότητα αυτής της ζωής, αλλά η μεταμόρφωση αυτής της πραγματικότητας προς την κατεύθυνση της συνειδητοποίησης. Το "καινούργιο", όταν εμφανισθεί, πρέπει να είναι γειωμένο με την πραγματικότητα. Όσο πιο ισχυρή και στέρεα θα είναι αυτή η γειώση, τόσο θα μειώνεται η επιρροή της πλαστής πραγματικότητας μέσα μας, τόσο θα αυξάνεται η ικανότητά μας να βλέπουμε την πραγματικότητα έτσι όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Η έλλειψη των ψευδαισθήσεων υπήρξε η τροφή της φρόνησης, το θέλημα της ακεραιότητας. Αυτό δεν σημαίνει ποδηγέτηση των ενορμήσεων, ούτε εξαφάνιση του ασυνείδητου, αλλά διεύρυνση -με την παρατήρηση, τη γνώση και τη θέληση- ανεξερεύνητων περιοχών του εαυτού μας, έτσι ώστε να καταφέρουμε να περιορίσουμε την επίδραση του ασυνείδητου -ως το κυρίαρχο όργανο λήψης αποφάσεων- με το συνειδητό. Αυτό σημαίνει κατανόηση των ανέκφραστων πόθων, των φόβων, των πιέσεων που υφίστανται οι άνθρωποι στη διάρκεια της ζωής τους. Καθήκον μας, να δημιουργήσουμε φυσική συγκίνηση με την πραγματική κατανόηση και όχι με τη δημιαγωγική λαϊκίστικη ρητορεία. Μόνο αν επιφέρουμε βαθύτατες αλλαγές στα συναισθήματα και την εντικτική ζωή των ανθρώπων, με τη γέννηση καινούργιων συμπεριφορών και κινήτρων, θα γίνουμε επαναστατική δύναμη ιστορικών διαστάσεων. Η θεωρησιακή γνώση δεν είναι ικανή από μόνη της να προωθήσει την πράξη της απελευθέρωσης, εάν δεν συνδέεται με μια συγκινησιακή εμπειρία, όπου το πρόσωπο να βλέπει τις εμπειρίες του, τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

Αν συνοψίσουμε τα γενικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου "καινούργιου", θα καταλήξουμε επιγραμματικά στα εξής:

Ανυποχώρητη δυσπιστία απέναντι σε ίδεες-στερεότυπα ή σε εγκεφαλικά σχήματα, τα οποία διαστρεβλώνουν τη συνείδηση που έχει ο άνθρωπος για την πραγματικότητα. Η θέληση να αμφιβάλλουμε είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένη με την πεποίθηση στην απελευθερωτική δύναμη της αλήθειας. Η αλήθεια είναι το πιο σπουδαίο όπλο για την ατομική και κοινωνική αλλαγή. Η συνειδητοποίηση είναι το κλειδί που επιτυγχάνει αυτή την αλλαγή γιατί φορτίζει το μυθοπλαστικό χαρακτήρα των ιδεών που κατέχουν το συνειδητό και μας απαλλάσσει από τους παραλογισμούς και τις υπερβολές. Πέρα από την κριτική διάθεση, την τέχνη της αμφιβολίας, τη δύναμη της αλήθειας και τη συνειδητοποίηση, το εξίσου σημαντικό δεδομένο για την απελευθέρωση είναι ο ουμανισμός. Η αρχή ότι ο άνθρωπος άντιπροσωπεύει ολόκληρη την ανθρωπότητα κι επομένως τίποτα το ανθρώπινο δεν είναι ξένο στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος φέρει μέσα του, όχι μόνο την ατομικότητά του, αλλά και ολόκληρη την εμπειρία της ανθρωπότητας, μαζί με όλες της τις δυνητικότητες. Η αντίφαση είναι σύμφυτη ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης, το Εγώ και το Εμείς, το καλό και το κακό, ενυπάρχουν μέσα μας -περισσότερο ή λιγότερο στον καθένα- αναγκάζοντάς μας να παλινδρούμε αδιάκοπα. Το θέμα είναι να επιτρέπουμε στη φωνή της ανθρωπιάς και της λογικής να ακουστούν δυναμικά και διαλεκτικά. Από τη στιγμή που θα τολμήσουμε να διεισδύσουμε και να ερευνήσουμε τον κρυφό μας κόσμο, μπορεί να καταλάβει ο ένας τον άλλο και να τον περιβάλλει με σύμπαθεια και επιείκεια. Τότε, αυτό το εντελώς ιδιότυπο πράγμα, το Εγώ, θα απωλέσει την αυταρέσκεια της εξουσίας του.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι μιλάμε για την αφύπνιση μιας νοητικής-συναισθηματικής εμπειρίας και ευαισθησίας που θα ατενίσει μια προσποτή στο πεδίο της ευρύτερης ριζοσπαστικής αμφισβήτησης. Μια προσποτή που θα θεμελιώνει τη γνω-

ση μαζί με τη συγκίνηση της ζωής, την ένταση των συναισθημάτων και των αισθήσεων με τη γεωμετρική δύναμη των εννοιών. Μια προοπτική που δεν θα παραχωρεί στο νου τη δυνατότητα να κατασκευάζει θεωρητικά κάστρα σε βάρος των ενοτίκων και των αισθημάτων. Ατέλευτη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η πυξίδα της νοοτροπίας να αλλάξει πάραπλασμα για το πρωταρχικό κύτταρο του γνήσιου "καινούργιου" είναι το ομόθυμο πνεύμα. Το αίσθημα, η κατανόηση, η αλληλεγγύη και το βίωμα του συλλογικού οράματος αποτελούν τα γεννητικά του συστατικά. Ένας νέος δεσμός αδελφοσύνης, που δεν είναι λύση υποκειμενικής προτίμησης. Είναι η μοναδική λύση που ικανοποιεί τις δύο ανάγκες του ανθρώπου: να συνδέεται στενά και ταυτόχρονα να είναι ελεύθερος, να αποτελεί μέρος του όλου και να είναι ανεξάρτητος. Μιλάμε για μια εμπειρία που να αναπτύσσει την αλληλεγγύη και τους ανθρώπινους δεσμούς, δίχως να περιορίζει τη συναισθηματική διανοητική ελευθερία κανενάς. Μιλάμε για μια αίσθηση που να επιβεβαιώνει τη συλλογική θέληση και να διασφαλίζει την ακεραιότητα της ατομικής ταυτότητας. Μιλάμε εντέλει για για μια φυσική πραγματικότητα που θα αδελφοποιεί τις διαφορετικές θελήσεις, επιτρέποντάς τους να πορεύονται ενιαία, δίχως ψίθυρους ή υπονομεύσεις, με άξονα το σεβασμό, την αξιοπρέπεια και την αλληλοβοήθεια. Μια σχέση αμοιβαίου καθορισμού. Ένας διάλογος μεταξύ ζωντανών υποκειμένων, που μέσα από αυτή τη διαλεκτική γίνονται αυτό που είναι και μετασχηματίζονται στη μόνη δυνατή κατεύθυνση, στην υπέρβαση των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων και της ιδεολογίας τους, των εξουσιοδοτημένων γλωσσών και των κωδικοποιημένων συμπεριφορών. Στη συγκρότηση ενός πληθυντικού υποκειμένου, πολύγλωσσου και πολύμορφου, που αντέρει όλα τα γένη και τις κλίσεις, θέτοντας στην πρώτη γραμμή το Εμείς. Μια συνεχή ροή κινημάτων διαφοροποίησης που αναπαράγονται και μετασχηματίζονται ασταμάτητα, αυξάνοντας τη συνθετότητά τους. Μια ανοιχτή ολότητα, όπου ο καθένας, περνώντας μέσα στον άλλο, αλλάζοντας ταυτόχρονα και τη συνολική ποιότητα της διαδικασίας. Έτσι, θα παραχθεί μια γνώση του Εμείς, ως γίγνεσθαι, πάνω στη φύση και την φύση μας. Αποστολή του "καινούργιου" δεν πρέπει να είναι απλά και