

# ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ



Νίκος Εγγονόπουλος: Αλέξανδρος και Βουκεφάλας 1971.

που οδηγούν  
πέρα από τα  
αμφίβολα το-  
πία του στοι-  
χειωμένου κό-  
σμου μας



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙ-  
ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΗ



**ΑΠΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ**

Πιστεύουμε, πώς, έχει μεγάλη αξία για τους εκμεταλλευόμενούς η κριτική της εκμεταλλεύσης τους με όρους εξούσιας. Πιστεύουμε επίσης, πώς, αν εξεταζούμε μόνο με οικονομικούς όρους το σύστημα, δε θα μπορέσουμε να εισχωρήσουμε στην ουσία των δομών του, εκεί όπου δημιούργηται η καταναγκαστική εξούσια. Η οικονομική οργάνωση, είναι το μέσο που παραγει τη δύναμη στην κυριαρχητική της, για την ασκηση της εξούσιας της. Στο παρελθόν τη δύναμη αυτή την αντλούσε από την καθαρή βία, τη θρησκεία, την άγνοια, σήμερα την αντλει από την ποικιλομορφή βία του χρήματος, με τη βοήθεια του κράτους και της τεχνολογίας.

Θα πρέπει λοιπόν να εξφύγουμε από την κριτική της οικονομίας σαν το μόνο μέσο για την κριτική της εκμεταλλεύσης και να προβούμε στην κριτική της εξούσιας καθ' εαυτής, γιατί είναι αυτή ο σκοπός της σημερινής εκμεταλλεύσης. Βέβαια, η οικονομική εκμεταλλεύση έχει γίνει όχι μόνο το μέσο για την εξούσια, αλλά και ο σκοπός της. Ομως, το γεγονός αυτό, δε μειώνει την σπουδαιότητα του ρόλου της εξούσιας στην εκμεταλλεύση των ανθρώπων. Η καταναγκαστική εξούσια υπάρχει διαχρονικά και είναι αυτή που συντάσσει την εκμεταλλεύση και τους εκμεταλλεύτες της κάθε εποχής σε μια κοινή διαδρομή.

Και πρέπει να προχωρήσουμε πιο πέρα, να πλησιάσουμε τον ανθρώπο μέσα από τα διαφορά γυπαρειακά χαρακτηριστικά του, τη φύση του, να εξετασούμε τις αναγκές και τις επιθυμίες του, να δούμε την πραγματικότητα του εξούσιασμού του όπως την δημιούργουν οι αμετρήτες εξόσιες, όχι μόνο οι οικονομικές, που διαπερνούν προς όλες τις διεγθύνσεις το είναι του, πνευματικό και σωματικό. Μόνο έτσι, θα κατορθώσουμε να παραγούμε ένα λόγο που δεν θα επαναλαμβανεται, που δεν θα γίνεται βαρετός από τους εκμεταλλευόμενούς.



## ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ;

Ο ελευθεριακός λόγος για να θεωρείται ριζοσπαστικός, πρέπει συνεχώς να αναρωτιέται όχι τόσο για το τι κάνουν οι άνθρωποι, αλλά γιατί δεν κάνουν αυτά που θα έπρεπε να κάνουν. Και όχι βέβαια μόνο ο ελευθεριακός λόγος. Κάθε ριζοσπαστικό κίνημα, για να νοήται σαν τέτοιο, θα πρέπει να αναρωτιέται με τον τρόπο αυτό, για την ανθρώπινη συμπεριφορά απέναντι στο κατεστημένο σύστημα, όπως εύστοχα το διαπιστώνει και ο Ράιχ: "Δεν είναι αναγκαίο να εξηγηθεί γιατί κάποιοι κλέβουν όταν πεινούν ή απεργούν όταν τους εκμεταλλεύονται, αλλά να εξηγηθεί γιατί η πλειονότητα των εκμεταλλευομένων δεν κλέβει, δεν απεργεί".

Βέβαια, η διαπίστωση αυτή αφορά κυρίως τον αγώνα των ανθρώπων ενάντια στη κυριαρχία. Και για να μη γίνει καμιά παρεξήγηση, μας ενδιαφέρει βέβαια "το τι κάνουν οι άνθρωποι" για να υπερβούν το εκμεταλλευτικό σύστημα, αυτό όμως που έχει τη μεγαλύτερη σημασία, είναι να πειστούν να δράσουν. Το να κρίνουμε τη δράση εκείνων που αγωνίζονται, σίγουρα έχει μεγάλη σημασία, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη να κρίνουμε την αδράνεια των υπολοίπων.

Ευθύς εξ αρχής λέμε, ότι, η παραπάνω διαπίστωση ορίζει κατά ένα μεγάλο μέρος τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ της ριζοσπαστικής και της κυρίαρχης άποψης για τον άνθρωπο και κατά συνέπεια της ίδιας της σκέψης και της πρακτικής των. Η ριζοσπαστική σκέψη, για μας ο ελευθεριακός λόγος, πιστεύει στον άνθρωπο. Τον θεωρεί ένα όν από τη φύση του ικανό να επιβιώνει, χωρίς την επιβολή κάποιου καταναγκασμού, να επιβιώνει σαν άτομο αλλά και σαν σύνολο. Τον θεωρεί ικανό να ικανοποιεί ανάγκες που του είναι απαραίτητες, τις βιολογικές, την ελευθερία, την ειρηνική συνύπαρξη, την κοινωνικότητα, την ηδονή, ικανό να αγωνιστεί γι' αυτές, εναντίων αυτών που τον εμποδίζουν να τις ικανοποιήσει σύμφωνα με τις επιταγές της φυσιογνωμίας του. Ετσι, η ριζοσπαστική σκέψη, έχοντας την άποψη αυτή για τον άνθρωπο, αναρωτιέται, πώς, με τις τόσες δυνατότητες, με μια φύση επαναστατική, δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, όταν τον εκμεταλλεύονται, όταν τον κοροϊδεύουν.

Η αντιδραστική σκέψη δε πιστεύει στον άνθρωπο, πιστεύει στην αδυναμία του να αυτενεργεί, να ζει χωρίς την ύπαρξη κάποιας καταστατικής εξουσίας. Τον θεωρεί περισσότερο προιόν της κοινωνίας, των αντικειμενικών συνθηκών, των δυνάμεων εκείνων που διατρέχουν το κοινωνικό σώμα



στις διάφορες εκφάνσεις του. Πιστεύει στον άνθρωπο που πρέπει να είναι υπήκοος και υπάκουος στην κυριαρχη σκέψη και κυρίως σ' αυτούς που τη διαχειρίζονται. Η αντιδραστική σκέψη δε θα κάνει ποτέ την παραπάνω διαπίστωση, γιατί πιστεύει, ότι, οι άνθρωποι δε μπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο απ' αυτά που η ίδια ορίζει. Κι όταν κάνουν κάτι, έχω από τα δικά της όρια, αυτό θα είναι οπωσδήποτε αρνητικό και θα οφείλεται, όπως πιστεύει, στην κακή τους φύση, στην ανικανότητα να δουν το ατομικό και συλλογικό συμφέρον, που βέβαια, μόνο αυτή το βλέπει. Μόνο η επιβολή, η κυριαρχία, η καθοδήγηση, μπορούν να ορίσουν την ύπαρξη και το τι πρέπει να κάνει. Η αντιδραστική σκέψη μπορεί να αναρωτιέται γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, αλλά το τι θα κάνουν το ορίζει αυτή. Κι αυτά που θα πρέπει να κάνουν, θα πρέπει να την ωφελούν, να τη διαιωνίζουν.

Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε, είναι πως, η παραπάνω διαπίστωση είναι κορυφαία, όχι γι' αυτό που αναρωτιέται, αλλά γι' αυτό που υποδηλώνει, δηλαδή την ελευθεριακή εικόνα για την ύπαρξη. Οταν ο κατεστημένος λόγος αναρωτιέται γιατί δεν κάνουν οι άνθρωποι αυτά που θα έπρεπε να κάνουν, έχει υπ' όψη τον άνθρωπο που πράττει μέσα στο χώρο που η ίδια όρισε. Οταν για παράδειγμα ένα κόμμα συμμέτοχο του κατεστημένου λόγου δεν κατορθώνει να υποκινήσει τους ανθρώπους, αναρωτιέται γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν αυτά που θα έπρεπε να κάνουν, όχι με βάση την υπαρξιακή φυσιογνωμία τους και τις πράξεις που αυτή υποκινεί, αλλά με βάση τη φυσιογνωμία που αυτό < το κόμμα > έχει δημιουργήσει και τις πράξεις που η φυσιογνωμία αυτή υποκινεί. Οταν ο λόγος, ο οποιοσδήποτε λόγος, είτε είναι κομματικός είτε πολιτικός είτε αξιακός δεν διαμορφώνεται με βάση τη φύση της ύπαρξης, είναι ένας λόγος κατεστημένος, που αναρωτιέται μόνο όσα η κυριαρχία του επιτρέπει να αναρωτιέται και να πράττει.

Ετσι, το τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι απέναντι στο κυριαρχούσον σύστημα, απαντιέται με το τι πρέπει να κάνουν για να ικανοποιήσουν τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά τους απέναντι στη κυριαρχία που τους εμποδίζει να τα ικανοποιήσουν. Γιατί, ο υπέρτατος νόμος δεν είναι ο νόμος της κοινωνίας, όπως τον ορίζουν αυτοί που την κατέχουν, αλλά ο νόμος της ύπαρξης. Η ικανοποίηση της ύπαρξης, του λάχιστον στις στοιχειώδεις ανάγκες της, όπως είναι της τροφής, της ελευθερίας, της κατοικίας, της ηδονής, της συμβίωσης με τους ομοίους της, υπερτερεί της ικανοποίησης της κοινωνίας, της όποιας κοινωνίας. Γιατί, όταν θεωρείται πιο αναγκαία η ικανοποίηση της κοινωνίας σε βάρος των ατομικών στοιχειωδών του λάχιστον υπαρξιακών αναγκών, τότε σημαίνει πως, η κοινωνία αυτή καταναγκάζει, εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους. Μια κοινωνία είναι δίκαιη, όταν οι ανάγκες των ατόμων είναι ίδιες με τις συλλογικές ανάγκες, δηλαδή με τις δικές της ανάγκες. Οταν το κοινωνικό συμφέρον δεν ταυτίζεται με το ατομικό και αντίστροφα, τότε, υπάρχει η καταναγκαστική εξουσία, η κυριαρχία, αυτή που διαχειρίζεται "το πρέπει".

Η αρχική μας λοιπόν διαπίστωση, διαμορφώνεται με βάση όχι μόνο τον άνθρωπο και την λειτουργία του ανάλογα με τη φύση του για την ικανοποίηση των ατομικών του αναγκών, αλλά και τον άνθρωπο που λειτουργεί ανάλογα με τη φύση του για την ικανοποίηση των συλλογικών του αναγκών. Το γιατί δεν κάνουν οι άνθρωποι αυτά που θα έπρεπε να κάνουν αφορά τελικά τους ανθρώπους σαν άτομα αλλά και σαν σύνολα.

Σε σχέση λοιπόν με τα παραπάνω, μπορούμε να προχωρήσουμε για να περιγράψουμε το τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. Από τη πρώτη στιγμή λέμε "τα πάντα", προκειμένου να ικανοποιήσουν τις υπαρξιακές και κοινωνικές τους ανάγκες που απορρέουν από τη φύση της ύπαρξης και της κοινωνίας, όπως τις περιγράψαμε πιο πάνω. Υπάρχει εδώ μια αναντίρρητη πραγματικότητα. Υπάρχει κάποιο κριτήριο που να εμποδίζει τους ανθρώπους να κάνουν τα πάντα προκειμένου να βιώσουν το πέρασμά τους από τη ζωή; Θα απαντήσουμε πως όχι. Όμως, όπως επανειλημμένα έχουμε πει, η υπαρξιακή φυσιογνωμία, κατέχει το μέτρο, τους τρόπους, τα όρια, μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του ανθρώπου.

Οταν λέμε "τα πάντα", έχουμε υπ'όψη μας το τι μπορεί να κάνει η ανθρώπινη φύση και όχι "η φύση" που κατασκευάζει για τους υπηκόους της η κυριαρχία. Ο άνθρωπος είναι ειρηνικός και όχι βίαιος, επιθετικός και μπορεί με ιδιαίτερη ευκολία να επιλέξει τις ενέργειες εκείνες για την ικανοποίηση των αναγκών του, ιδιαίτερα όταν αυτές εμποδίζονται να ικανοποιηθούν από την κυριαρχία. Το ένστικτό του τον οδηγεί στον προσφορότερο δρόμο για την ικανοποίηση των αναγκών του. Στο βαθμό βέβαια πάντοτε που οδηγείται από τη φύση του, στο βαθμό που διαχειρίζεται ο ίδιος τις αιμέτρητες ικανότητές του.

Ετσι λοιπόν, αυτό που εμποδίζει τους ανθρώπους να κάνουν τα πάντα, έχει σχέση, όχι με τον κατεστημένο κόσμο που ορίζει τα όρια του "πάντα", αλλά με τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της ύπαρξης. Και λέμε πως, ή ύπαρξη δεν έχει όρια για να ικανοποιήσει τις φυσικές της επιθυμίες και ανάγκες, γιατί τα όρια που βάζει η φύση της δεν μπορούν να νοηθούν σαν καθ'εαυτά όρια, σαν οριοθετήσεις που μπορούν να την περιορίσουν. Η φύση δεν περιορίζει τελικά αλλά καθοδηγεί.

Είναι οπωσδήποτε εν γνώσει μας οι δυσκολίες και οι κίνδυνοι αυτών

των συλλογισμών, αλλά αν θέλουμε να βρισκόμαστε σε αντιεξουσιαστικές διαδρομές θα πρέπει να αναζητήσουμε τα δικαιώματα της ύπαρξης, όχι οπας τα ορίζει η κυριαρχία, αλλά η ίδια η φύση της. Μέσα στην ατομική και συλλογική φύση υπάρχει η νομιμότητα του τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. Και δεν υπερτερεί καμιά, βρίσκονται σε μια συνθετική σχέση, όπου η μια είναι το αποτέλεσμα της άλλης.

Οι άνθρωποι λοιπόν, θα πρέπει κατ' αρχή να ανατρέψουν το καταναγκαστικό σύστημα που κυβερνά τη κοινωνία τους. Η νομιμότητα της διατύπωσης αυτής, ξεκινά όχι από μια ταξική νοοτροπία, αλλά από την ανάγκη να ικανοποιηθούν αρχέτυπα στοιχεία που συνθέτουν τόσο τη φύση της ύπαρξης όσο και της κοινωνίας και αυτά είναι, η ικανοποίηση των στοιχειωδών βιοτικών και πνευματικών αναγκών για την ύπαρξη, η ικανοποίηση των συνθηκών εκείνων που διασφαλίζουν την ισότητα, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τη χωρίς καταστατική εξουσία διαχείριση της κοινωνίας. Η μη ικανοποίηση από την κυριαρχία των αρχέτυπων αυτών, με τον πλέον βάναυσο και εγκληματικό τρόπο, ελευθερώνει την ατομική και συλλογική φύση στο να πράξουν σύμφωνα με τη φύση τους.

Η εξειδίκευση της παραπάνω διαπίστωσης, μέσα στην καθημερινότητα της ύπαρξης, στις ανάγκες και επιθυμίες της, στις προσπάθειές της να βιώσει, να πραγματοποιήσει την ατομική και συλλογική φύση της, οδηγεί στον καθορισμό πρακτικών και συμπεριφορών, που είναι σίγουρα καταδικαστικές και πολλές φορές παράνομες από το κατεστημένο σύστημα. Οταν ένας άνθρωπος πεινάει θα πρέπει να απαλλοτριώσει. Οταν δεν έχει σπίτι θα πρέπει να κάνει κατάληψη. Οταν τον προσβάλλουν θα πρέπει να τους περιφρονεί έμπρακτα. Οταν του επιβάλλουν την ηθική τους θα πρέπει να γίνεται ανήθικος, να κατέχει την ηθική της φύσης του. Οταν του ορίζουν το ωραίο να αναζητά το "άσχημο", γιατί ωραίο είναι μόνο αυτό που δεν ορίζεται από την εξουσία. Οταν προσπαθούν να του αφαιρέσουν τα ένστικτα του, την ηδονή των δυνατοτήτων του, θα πρέπει να αναθρέψει τα ένστικτά του, να επαναφέρει την λειτουργία των αισθήσεών του, να εισχωρήσει στην ηδονή του αδιάκοπου οργασμού.

Οταν εκμεταλλεύονται την εργασία του, πρέπει να εργαστεί μόνος του ή να απεργήσει, να απεργήσει για να αποτινάξει τον οικονομισμό, τις όποιες άλλες τακτικές του κατεστημένου συνδικαλισμού, να απεργήσει για να βοηθήσει τους συνανθρώπους του, όλη τη κοινωνία και όχι τη συντεχνία του. Να στραφεί με την πρακτική του σ' αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την κατάστασή του και όχι στους άλλους σαν αυτόν εκμεταλλευόμενους. Να διεκδικήσει τη φύση του στην εργασία, αμφισβητώντας την ιεραρχία, την εξουσιαστική νοοτροπία. Να προτιμήσει αν δεν μπορεί τίποτα άλλο, τη φυγή στους κόσμους που ο ίδιος δημιουργεί, από το να ζει στους κόσμους που του έχουν δημιουργήσει.

Οταν τον πληροφορούν θα πρέπει να ξέρει ότι τον παραπληροφορούν και πως μπορεί να κατέχει την αλήθεια, αρκεί να αντιστρέψει τις πληροφορίες που του επιβάλλουν. Η δημιουργία του κόσμου της αντιπληροφόρισης είναι ένα εξαίρετος τρόπος για την αποδέσμευση από την κυριαρχία. Οταν του επιβάλλουν τη πολιτική τους θα πρέπει να τους αγνοήσει. Είναι η πολιτική των κυριαρχών ή στην χειρότερη περίπτωση των πουλημένων στην κυριαρχία. Και μέσα από την αγνόηση θα πρέπει να αναδυθεί η γνώση της πολιτικής, της αμεσοδημοκρατίας, η γνώση της διαχείρισης του ατομικού και συλλογικού με υπαρξιακούς όρους. Οταν του ζητούν να τηρήσει τους

νόμους, τους θεσμούς, τις αξίες όταν πρέπει να τους αγνοεί. Και όταν τον καταστέλλουν όταν πρέπει να αγωνίζεται με πείσμα ενάντια στους βασανιστές του, γιατί είναι βασανιστές όποιοι στο όνομα του όποιου νόμου καταστέλλουν.

Ισως κάποιοι αναρωτηθούν, ότι όλα αυτά είναι αποσπασματικά και δεν συνθέτουν κάποιο συνολικό σχέδιο σαν απάντηση στην διατύπωση του τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. Ομως δεν είναι έτσι. Περιγράψαμε μερικές μόνο από τις εκδηλώσεις της κυριαρχίας και τις τακτικές εναντίων της, σύμφωνα με την ατομική και συλλογική ανθρώπινη φύση, που όμως αρκούν για να δείξουν τη φιλοσοφία των προλέγομενών μας. Αναζητάμε μέσα από την αντιθεσμική πρακτική την ανθρώπινη ιδοσυγκρασία, ζητάμε την αναβίωση των ανθρώπινων αρχέτυπων που εγγυώνται την ελευθερία, την αλληλοβοήθεια, τη διατήρηση της μνήμης, την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, την ειρήνη, την δημιουργική αντιπαλότητα, την υπερηφάνεια, τη χωρίς συμβιβασμούς θέληση. Αυτά δείχνουν οι παραπάνω ενδεικτικές προτάσεις και αυτά όταν πρέπει να δείχνουν κάθε άλλη πρόταση ενάντια στο καταναγκαστικό σύστημα.

Βέβαια, το να απαντήσουμε γιατί οι άνθρωποι δεν απαλλοτριώνουν, δεν απεργούν, δεν καταλαμβάνουν, δεν αναζητούν την πραγματική πληροφορία, τη δικιά τους ηθική, την απελευθέρωση της πνευματικής και σωματικής ηδονής, δεν τιμωρούν τους υπεύθυνους για την καταστροφή του πλανήτη, τους υπεύθυνους για την πείνα αμέτρητων ανθρώπων, αυτούς που καθημερινά μας κοροϊδεύουν, μας αποπλανούν, μας δολοφονούν, το γιατί τελικά δεν ανταρέπουν τους εκμεταλλευτές και το σύστημα τους, έχει αξία στο βαθμό που όταν δείξουμε στους ανθρώπους το γιατί πρέπει να κάνουν όλα αυτά και πολλά άλλα. Μόνο εφόσον οι άνθρωποι βιώσουν την έλλειψη της φυσικής τους υπόστασης, αυτής που νομιμοποιεί τις παραπάνω πρακτικές, όταν βιώσουν το γιατί πρέπει να κάνουν αυτά που δεν έκαναν μέχρι τώρα, να βιώσουν ουσιαστικά τον ελευθεριακό λόγο.

Κορυφαία σημασία έχει, να αποκαλύψουμε τον αντιδραστικό λόγο. Το να μιλάμε για την κυριαρχία με τους όρους που αυτή θέτει όπως κάνει η πλειοψηφία των σχημάτων που ισχυρίζονται ότι εναντίωνονται στο σύστημα με εκσυγχρονιστικούς ή επαναστατικούς όρους, είναι σαν να μιλάμε και να πράττουμε για τη διαιώνισή της. Ο αντιδραστικός λόγος δεν είναι μόνο ο καθ'εαυτό λόγος της κυριαρχίας αλλά και ο λόγος εκείνων που υποτίθεται πως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι εναντίον της. Και για να τους αποκαλύψουμε, δεν έχουμε παρά να δούμε τι πιστεύουν για τον άνθρωπο. Μιλούν όλοι για ανθρωπισμό, αλλά προβάλλουν γενικότητες, γιατί θέλουν να αποκρύψουν την αδιαφορία τους για τα καθ'εαυτά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης. Η αποδοχή της ανθρώπινης φύσης προϋποθέτει ένα διαφορετικό λόγο, οπωσδήποτε υπερβατικό, οπωσδήποτε ενάντιο στο καταναγκαστικό σύστημα. Και αποδοχή της ανθρώπινης φύσης, σημαίνει αποδοχή όλων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που απόκρυψε η κυριαρχία, που θωράκισε μέσα στη κτηνωδία της η εξουσία. Σημαίνει αποδοχή του ανθρώπου των ενοτίκτων, των αρχέτυπων, της πολυδιάστατης έμφυτης γνώσης, του ελευθεριακού χαρακτήρα, της αξιοπρέπειας. Σημαίνει την αποδοχή μιας επικίνδυνης εικόνας για την ύπαρξη, μιας εικόνας επικίνδυνης για την εξουσία. Και μια τέτοια εικόνα ποτέ δε όταν πρόκρινε ο κατεστημένος λόγος στη μια ή στην άλλη μορφή του.

Η θεοποίηση της κοινωνίας, της όποιας κοινωνίας, της οργάνωσής της, των θεσμών της, των αξιών της, των παραδεκτών νόμιμων ή "παράνομων" επιλογών της, όπως είπαμε και πιο πάνω, συνθέτουν τον Λόγο που αποδέχεται τη "φύση" που προσδίδει στον άνθρωπο η εξουσία, γι' αυτό και δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση ο Λόγος αυτός να την ενοχλήσει. Γιατί πάντοτε όταν αναρωτιέται, το γιατί δεν κάνουν οι άνθρωποι αυτά που θα έπρεπε να κάνουν, με τον ίδιο τρόπο που το αναρωτιέται και η εξουσία.

Τελικά, αν θέλουμε η ριζοσπαστική σκέψη να αναδυθεί από τη σκοτεινή πλευρά όπου την περιόρισε η εξουσία σήμερα, θα πρέπει να πείσει τους ανθρώπους να γνωρίσουν τη φύση τους, να ανακαλύψουν την ουσία της ύπαρξής τους, των δικαιωμάτων που η ουσία αυτή επιβάλλει, των δυνατοτήτων που η ουσία αυτή νομιμοποιεί. Η εξουσία έχει δώσει μια ανούσια μορφή στον άνθρωπο και ο ελευθεριακός λόγος θα πρέπει να αναδύσει την ουσία του, την ικανότητά του δηλαδή να ζει σε αρμονία με τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό του. Μόνο έτσι θα τον πείσει να κάνει αυτά που δεν του επιτρέπουν να κάνει αλλά που πρέπει να κάνει.

A.M



# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ



Οπως επανειλημμένα έχουμε αναφέρει, πιστεύουμε πως, η εξέταση της τρέχουσας πραγματικότητας πρέπει να γίνεται με κύριο κριτήριο την εξουσία και τη διαπάλη όλων για την κατάκτηση της. Κάθε άλλο κριτήριο και ειδικά αυτό της οικονομικής οργάνωσης, πρέπει να λαμβάνεται σαν ένα μέσο για την ιδιοποίησή της, όσο καταλυτικά και αν είναι τα αποτελέσματα που επιφέρει, όσο και αν φαίνεται ότι κυριαρχεί στην κοινωνία, ότι είναι το μοναδικό μέσο και αιτία ύπαρξης της εξουσίας.

Κάθε έκφραση της πραγματικότητας στο βαθμό που στοχεύει στην ιδιοποίηση κάποιας από τις αμέτρητες μορφές της κατασταλτικής εξουσίας, είναι ένα μέσο και τίποτα περισσότερο, το ενδιάμεσο για τη μετάβαση σε κάποια από τις βαθμίδες της ιεραρχίας που καλύπτει τη κοινωνία σε όλες τις εκφάνσεις της.

Μ' αυτές τις σκέψεις, θέλουμε να ερμηνεύουμε κάθε φορά και σε κάθε έκφρασή της, την Ελληνική αλλά και παγκόσμια πραγματικότητα. Η ερμηνεία με οικονομικούς όρους, όπως γίνεται συνήθως, εξετάζει το μέσο, η ερμηνεία με όρους εξουσίας, την ουσία, το σκοπό.

Ας δούμε λοιπόν γι' αλλη μια φορά την Ελληνική σημερινή πραγματικότητα, που βέβαια, δε διαφέρει ιδιαίτερα από το παρελθόν, στον τρόπο τουλάχιστον που όλοι αγωνίζονται για ορατούς και αόρατους εξουσιαστικούς στόχους. Διαφέρει όμως οπωδήποτε, στην αθλιότητα, στην αδικία, στις ανισότητες, στη δυστυχία, στη καταστολή, στα αποτελέσματα δηλαδή αυτής της εξουσιαστικής διαπάλης. Η πάλη που διεξάγουν οι παλιοί, οι ανακαινισμένοι, οι νέοι εξουσιαστές, γίνεται κάθε φορά με τα ίδια μέσα, τις ίδιες δικαιολογίες και με αυτά που προσφέρει η κάθε τρέχουσα πραγματικότητα. Η πάλη αυτή αλλάζει με τον καιρό μόνο στο προφίλ, στην εξωτερική φυσιογνωμία της. Η κυριαρχη πραγματικότητα δε χρειάζεται έντονους νεωτερισμούς, καταλυτικές υπερβάσεις για να επιζήσει. Χρειάζεται μόνο, πίστη, υπακοή κι αυτά τις τα προσφέρουν με αφθονία οι Ελληνες εξουσιαστές σήμερα. Αυτό που ήταν χθες η κυριαρχία είναι και σήμερα, μια ιεραρχημένη οντότητα που διαχειρίζεται την εξουσία της κοινωνίας καταναγκαστικά, δια μέσου μια τάξης ανθρώπων και των μέσων που τους προσφέρει. Η μόνη ίσως διαφορά της από το πα-

ρελθόν, είναι, ότι στο χθες, διατηρούσε μια σαφέστατη ταξική διαστρωμάτωση μέσα στους ανθρώπους, ένα πάγιο διαχωρισμό, όπου κάθε τάξη είχε το ρόλο της στις εξουσιαστικές διεργασίες. Σήμερα υπάρχει η ίδια διαστρωμάτωση, μόνο που διακατέχεται από ρεύστοτητα. Η ταξική σύγκρουση υπάρχει, υπάρχουν οι εκμεταλλευτές και οι εκμεταλλευόμενοι, μόνο που σήμερα, ο καθένας μπορεί να γίνει εκμεταλλευτής ή εκμεταλλευόμενος ή και τα δύο μαζί. Η κυριαρχία σήμερα είναι δυναμική και όχι στατική όπως χθες και αυτό είναι ίσως το νέο της στοιχείο.

Στη χώρα μας διαδραματίζονται όλα τα παραπάνω, με μια κυρίαρχη βέβαια οντότητα, που δεν κατορθώνει να βάλει σε τάξη τις λειτουργίες της, τους εκπροσώπους της, την ιδεολογία της, που δεν κατορθώνει να γίνει όπως οι κυριαρχίες τουλάχιστον της Ευρώπης. Οι αιτίες δεν είναι ιδιαί-



ερα δύσκολο να εντοπιστούν. Εχουν σχέση με την υποτέλεια για δεκαετίες της ντόπιας εξουσίας στις μεγάλες δυνάμεις, < οχι βέβαια τώρα ότι δεν είναι > τη μαύρη επταετία, με την ανικανότητα των εκάστοτε κυβερνώντων να διαχειριστούν το σύστημα και να ακολουθήσουν τους νεωτερισμούς του και τα μέσα που τους προσφέρει, με τον έντονο παλαιομοδίτικο κομματισμό, με την εναλλαγή των μπλοκ εξουσίας, ειδικά με τη μεταπολίτευση. Εχουν ακόμη σχέση, με τους δισταγμούς των κυβερνώντων να χρησιμοποιήσουν έντονες καταστατικούς μεθόδους εξ αιτίας των νοπών στη μνήμη των Ελλήνων γεγονότων της δικτατορίας και της ύπαρξης ενός δυναμικού, σχεδόν αντιθεσμικού, μαζικού κινήματος, με τη δημιουργία και συντήρηση ενός κράτους αρπακτικού, σπάταλου, ιδεώδους κρησφύγετου για τους κάθε λογής πολιτικούς και οικονομικούς απατεώνες.

Ολες σχεδόν οι παραπάνω αι-



τίες, δημιουργησαν και δημιουργούν βέβαια, ένα σύμπλεγμα αξιών, σκοπών, καταβολών, πρακτικών, δικαιολογιών, που σε συνδιασμό με την αδύνατη σημερινή θέση της Ελλάδος στον γεωπολιτικό παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό χάρτη ιδιαίτερα, με τους εθνικούς κινδύνους να τη περιβάλλουν από παντού, παράγουν όπως είπαμε, μια κυρίαρχη οντότητα, με την αποκρουστικότερη αλλά και πλέον αληθινή μορφή της. Μια πραγματικότητα που δε μπορεί να κρύψει την ασχημιά της, την εγκληματική φυσιογνωμία της, που βέβαια είναι προτιμότερη, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, απ' αυτή που εκθιάζουν οι πάσης φύσεως σημερινοί εκσυγχρονιστές. Αυτοί, είναι και οι πλέον επικίνδυνοι για τους Ελληνες γιατί δε ζητούν την υπέρβαση της κυριαρχίας αλλά τον εκσυγχρονισμό της, δηλαδή τη βελτίωση της ικανότητάς της, να διαχειρίζεται τις λειτουργίες της, με πιο αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τα πρότυπα των εξελιγμένων κυριαρχιών.

Βέβαια, όσο ανίκανη είναι να κρύψει την αθλιότητά της, άλλο τόσο είναι και επικύνδυνη για τους εκμεταλλευόμενους. Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες της βίας της, βίας οικονομικής, πολιτικής, πολιτιστικής, φεσμικής, κρατικής. Για να μη ξεχνάμε, η κυριαρχία εμπεριέχεται στον ίστο που δημιουργούν τα κόμματα, τα οικονομικά μπλοκ, το κράτος με τους φανερούς και μυστικούς μηχανισμούς ελέγχου και καταστολής, η εκκλησία, ο στρατός, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι εξουσιαστικοί διαχρονικοί φεσμοί που έχουν σχέση με την ηθική, την αισθητική, το σεξ, και που λειτουργούν ανάλογα με τη θέση που κατέχουν στην ιεραρχία της κυριαρχίας.

Η κυβέρνηση, ο εκπρόσωπος της κυριαρχίας σε πολιτικό επίπεδο, προσπαθεί να τη διαχειριστεί με δυσβάστακτες για τις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις επιβαρύνσεις, με προνόμια για τις υψηλές, με τη καταστολή, τα ρουσφέτια, τα ψεύδη, την αδιαφάνεια. Και η αντιπολίτευση προσπαθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο να κερδίσει την εξουσία για να κάνει τα λίδια. Ενας αδυσώπητος πόλεμος με έπαθλο την εξουσία και τίποτα άλλο. Και το οικονομικό κατεστήμένο, κάνει σήμερα αυτό που έκανε χθες, πάντοτε. Απομυζά από την εργασία, την καταναλωτική μανία, το θέαμα, τα δάνεια, τα μονοπώλια και ολιγοπώλια, την φοροαπαλλαγή και φοροδιαφυγή, το εισόδημα των Ελλήνων, συσσωρεύοντας δύναμη που τη μετατρέπει σε εξουσία, σε πολιτική ισχύ, μέσα από διαδρομές που διατηρεί με όλο το φάσμα των κομμάτων. Το κράτος βέβαια, συμμέτοχο σε όλα αυτά, ενισχύει με την ύπαρξή του και με τα μέσα καταστολής που διαθέτει τους διαχειριστές της εξουσίας και την πολιτική τους, έχοντας τη φιλοδοξία, που σχεδόν την έχει ικανοποιήσει, να ταυτιστεί με την λίδια την κυριαρχία. Και μέσα σ' όλη αυτή τη βάρβαρη κατάσταση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναδεικνύονται στον κυριότερο μέσο άσκησης εξουσίας από τους κρατικο - πολιτικούς και οικονομικούς άρχοντες της κυριαρχίας.

Ολο αυτό το σύμπλεγμα, υφίσταται ελάχιστες αλλαγές και μετατοπίσεις. Στοχεύει στην εξουσία και την ιδιοποιείται με τον οποιοδήποτε τρόπο. Το τραγικό είναι, ότι, ζητά την συνένναιση, την αποδοχή των ανθρώπων, που τη δίνουν. Δεν έχει σημασία αν χθες διαμεσολάβησαν οι μικρομεσαίοι σοσιαλιστές για να εξουσιάζει το

Πασόκ και σήμερα οι μικρομεσαίοις και οι μεγολοσχήμονες φιλελεύθεροι της Ν. Δημοκρατίας. Δεν έχει και μεγάλη σημασία αν χθες επήλθε μια ανακατονομή του εθνικού εισοδήματος και σήμερα μια άλλη. Αυτό που έχει σημασία είναι πως, όλοι τους, προσπαθούν να εξουδετερώσουν τη λαϊκή εξουσία, να γίνουν διαμεσολαβητές της, για να ιδιοποιηθούν ανάλογα με το τι επιδιώκουν, την πολιτική, την οικονομική, την κρατική, την πληροφορική εξουσία.

Η Ελληνική πραγματικότητα σήμερα, όταν μπορούσε να περιγραφεί με όρους εξουσίας ως εξής: Μια αποδιαρθρωμένη οικονομική πραγματικότητα παράγει ισχύ, που διοχετεύεται δια μέσου ενός επίσης αποδιαρθρωμένου ιεραρχημένου δικτύου στα ντόπια κέντρα οικονομικής εξουσίας. Μια αποδιαρθρωμένη πολιτική πραγματικότητα, ιδιοποιείται τη λαϊκή - δημόσια εξουσία, την εξουδετερώνει, δινοντας τη δυνατότητα στην οικονομική εξουσία να λειτουργεί και να εκμεταλλεύεται. Και οι άλλες εξουσίες, που δυστυχώς υπάρχουν μέσα στο κοινωνικό σώμα, όπως η ανισότητα των φύλων, η πατριαρχική οικογένεια, οι προκαταλήψεις, η ηθική της θρησκείας, της πατρίδας, του έθνους καθώς και τόσες άλλες υποβοηθούν στη λειτουργία του εξουσιαστικού συμπλέγματος που προαναφέραμε.

Για να κατανοηθεί καλύτερα όλη η κατάσταση πρέπει να πούμε ότι, όλο αυτό το εξουσιαστικό σύμπλεγμα, λειτουργεί με αυστηρά ιεραρχικό τρόπο, αναπτυγμένο σ' όλες τις διευθύνσεις της κοινωνίας, μέσα και έξω από τους ανθρώπους. Η παραγωγή, η ροή της εξουσίας, η άσκησή της, μόνο μέσα από ιεραρχικά μοντέλα θα μπορούσε να γίνει. Βέβαια, προύποθεση για την ιεραρχία είναι η



ύπαρξη της εξουσίας, αλλά η ύπαρξη της εξουσίας δεν προϋποθέτει πάντοτε την ιεραρχία. Στην Ελληνική κοινωνία πάντως, όπως και σε κάθε σύγχρονη κοινωνία που λειτουργεί με επίφαση δημοκρατίας, λειτουργεί η ιεραρχική οργάνωση, γιατί η εξουσία έχει την ανάγκη κάποιας νομιμότητας που της τη δίνει η "φυσική αναγκαιότητα" σύμφωνα με τη κυριαρχη άποψη, της ιεραρχίας. Ετοι λοιπόν, έχει οπωδήποτε μεγάλη σημασία, η ανίχνευση των διεργασιών, των μετατοίσεων, των μεταμορφώσεων, του εξουσιαστικού δικτύου της ελληνικής κοινωνίας. Και έχει σημασία, γιατί, μπορούμε να ανακαλύψουμε τα αδύνατα σημεία του, τις διακοπές και εμπλοκές των λειτουργιών του και κυρίως γιατί, έχοντας την εικόνα ενός εξουσιαστικού ιστού για τη κυριαρχία, που αντλεί τη δυναμή του από τη δύναμη που συγκεντρώνει το οινονομικό, το πολιτικό, το αξιακό, το θεσμικό μοντέλο οργάνωσης, έχουμε την πραγματική εικόνα της Ελληνικής κυριαρχίας.

Σήμερα στην Ελλάδα, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στην ανικανό-

τητα του συστήματος να ξεπεράσει τη κρίση του, αλλά στην αδιαφορία των Ελλήνων να το υπερβούν ή τουλάχιστον να το αμφισβητήσουν. Η κριτική μας λοιπόν και οι προσπάθειές μας θα πρέπει να στραφούν προς τον απο-εξουσιασμό των Ελλήνων, στο να στραφούν ενάντια στον αποτραβιγμό τους από τη δημόσια ζωή, αποτέλεσμα της ιεραρχίας που τους έχει μετατρέψει σε οπαδούς των πάντων και σε χρήστες του τίποτα.

Και δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, πως, η καταναγκαστική ε-

ξουσία προυπήρχε της οικονομικής καπιταλιστικής οργάνωσης. Και όταν υπάρχει, ακόμη και αν αυτή η τελευταία καταστραφεί, ακόμη και αν ανακαλύψει κάποιον άλλο τρόπο για να παράγεται και να ασκήται. Με αυτό το σκεπτικό πρέπει να ερμηνεύουμε την σύγχρονη Ελληνική και παγκόσμια πραγματικότητα. Μόνο έτσι θα πλησιάσουμε περσότερο την εικόνα της κυριαρχίας και άρα τον τρόπο για να την ανατρέψουμε.

E.M





## ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

**ΕΚΕΙΝΗ:** Θα πήδε λα σήμερα να συζητήσουμε, για το πώς  
πιστεύεις πώς μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα  
που έχουμε με τα γελτονικά μας ψάρια. Θα πήδε λα να  
μου δώσεις την ειμόνα αυτών των προβλημάτων, τις  
αιτίες τους, από πούς παρουσιάζονται, πούς έχουν  
δικαιο λα πούς από πούς άδικο. Κι όλα αυτά, μέσα από τα  
πιστεύω σου, μέσα από τον ελευθεριανό λόγο σου.

**ΕΚΕΙΝΟΣ:** Συμφωνώ να συζητήσουμε για τα προβλήματα  
που παρουσιάζουν με τους γελτονές μας, γιατί είναι σο-  
βαρά πα παρούν να μας οδηγήσουν σε ολέθριες πα-  
ταστάσεις. Θα πήδε λα δε να απαντήσω για όλα αυτά,  
μέσα από μια ρεαλιστική οπτική. Αυτό θέλω να το  
προσέξεις. Ρεαλισμός σημαίνει οπωσδήποτε πάτι το  
εφικτό. Όμως, η έννοια του εφικτού έχει στους πα-  
ρούς μας απουσίει μια ρευστότητα, με αποτέλεσμα  
να κρησιμοποιούνται πα να ορίζεται από τον παδένα,  
ανάλογα με τις ανάγκες του. Εποι, η εξουσία, η υ-  
περάρχη λογική, ορίζει το εφικτό πώς αυτή θέλει  
πα θεωρεί ανέφικτο αυτό που δεν της συμφέρει. Ο  
ρεαλισμός λοιπόν που εννοώ, δεν έχει σχέση με το  
πώς τον ορίζει το υπεράρχο σύστημα, αλλά πώς τον  
ορίζουν οι ανάγκες πα οι επιθυμίες των ανθρώπων,  
τόσο μέσα στη ποινωνία τους, όσο πα σε σχέση με  
άλλες ποινωνίες. Όπως τον ορίζουν τελικά, ο αν-  
θρώπισμός, η ποικιλίη. Η πραγματικότητα, πώς την ο-  
ρίζουν οι εξουσιαστές, είναι ρεαλιστική μόνο γι' αυτούς. Η πραγματικότητά τους για όλους εμάς πα  
τους γελτονες λαούς, είναι παράλογη, επιμίνδυνη,  
παταστροφική. Η δική μας πραγματικότητα, θα πρέπει  
να είναι της ειρήνης, της δημοκρατίας συνεργασί-  
ας. Αυτή είναι πα η φράση παθοδηγητής των όλων  
όσων πα πα στη συνέχεια.

**ΕΚΕΙΝΗ:** Συμφωνώ σχεδόν με αυτά που λέσ, άμως, έ-  
χουμε παραπούς πανδύνους από την Αλβανία, πα Σιό-

μια και μηλώς την Τουρπία. Μάρορούμε με αυτά δου  
λες να εξουδετερώσουμε τους μινδύνους και μηλώς  
τις αιτίες δου τους δημιουργούν;

**EKEINOΣ:** Το θέμα είναι να διατυπώσουμε τις αιτίες  
δου μαράγουν όλες αυτές τις παταστάσεις. Τις εμ-  
φανεις δεν θα τις περιγράψω. Είναι άλλωστε γνω-  
στές. Αυτό δου θέλω να δώ, είναι δως, μέσω από τις  
δημοτήσεις, τις εδαφικές, μεταρρυθμικές,  
τις αλληλουαστηγορίες για παταδάσεις των διατι-  
μάτων των μελονοτήτων, τις συγχρούσεις για την οι-  
νονομική, δολητική, θρησκευτική μητραρχία της Αε-  
ριοκής από τις διάφορες δινάμεις δου μητραρχούν  
στο θαγιόδομο και ευρωπαϊκό δροσιάνιο. μέσω από το  
μεγαλοιδεατισμό, το λιτρωτισμό, τον εδνικισμό, το  
θρησκευτικό φανατισμό, μάρκει η θεμελιώτικη αιτία  
δου μαράγει όλα αυτά: τα μάρκοντα και μάρο  
δημιουργία υράτη. Οι στρατοί, οι αιβέρνήσεις, τα οικο-  
νομικά συμφέροντα, οι θρησκείες, είναι εξουσίες,  
στην εποχή μας του λάχιστον, μαραθητρωματικές του  
υράτους. Αυτό είναι δου μητραρχεί, δου μητραγματο-  
δοτεί τις αιδοφάσεις των εξουσιαστών, αυτό είναι  
δου βάζει τους λαούς να αλληλομησούνται, να αλλη-  
λοσυγκρούονται.

**EKEINΗ:** Συμφωνώ σ' ότι λες για το υράτο. Όμως,  
διαφωνώ στο ότι η αδηλότητά του, είναι ο ρεαλισμός  
και δως ο ρεαλισμός αυτός μάροει να μας οδηγήσει  
στο εφικτό. Ο ρεαλισμός είναι, ότι, τα υράτη μάρ-  
κονταν και ότι θα μάρκονταν για δολύ αιόμην και επομέ-  
νως οδοιαδήνοτε θέση για τα εδνικά μας δροβλήματα,  
θα πρέπει να έχει μά' όγη της την ύπαρξη τους, εν-  
δεχομένως την υριτική τους, αλλά όχι την πατάργηση  
τους.

**EKEINOΣ :** Δεν συμφωνώ και νομίζω δως νοδετείς την  
εξουσιαστική δροσιάτική. Αν συμφωνείς για τον ρόλο  
του υράτους, δε μάροει αυτό να σημαίνει μαρά μόνο,  
δως, θα επιδιώκεις την πατάργηση του μαδώς και  
αυτή των εξουσιών του, της στρατιωτικής, της θρη-  
σκευτικής, της οικονομικής αφού αυτές δημιουργούν  
και δημιουργούνται από το υράτο. Αυτός είναι ο  
ρεαλισμός δως σου είδα μέτο θάνω, δου αφορά τους  
λαούς και όχι τους εξουσιαστές δου αιβέρνοιν. Σι-  
γουρά, δε μήλω για εδώ και πώρα πατάργηση του υρά-  
τους. Θα ήταν αδύνατο και ανότο. Μήλω αιδεναντίας  
για μια δροσιάτική, μια συνειδητή διαδρομή, ένα λό-  
γο, δου θα οδηγούν μπροσ την πατάργηση του.

**EKEINΗ :** Εντάξει, δέχομαι σαν αρχή την εξουδετέρωση  
του υράτους. Δεν ρωτώ πώρα δως μάροει να γίνει αυ-  
τή, αλλά δες μου, δως μάρορούμε να εξειδικεύσουμε  
μέσα από την αρχή αυτή και έως ότου παταργήσουμε  
το υράτος, μια πρατική δου θα εστιάζεται στα εδ-



νικά οαι εδαφικά μας συμφέροντα. Αιώνισε σε αυτά  
που σε ρώτησα πρόγουμένως, όws δα εξουδετερώσουμε  
τους μνδύνους οαι τις αιτίες τους οαι αιώνη, αs  
διώμε όws εμείς έχουμε τη βούληση να λύσουμε τις  
δύοις διαφορές μας με τους γείτονες, αιστεύεις  
ώws αυτοι την έχουν; Μήws σε μια υδοχώρη μας,  
σε μια διαλλαγική στάση, δε δα βρουν την ειμαρία  
να μας ειμβληθούν;

**EKEINOS:** Καταλαβαίνω, είναι δύσιολο να αντιλη-  
θείς, όti, η αλήθεια δε βρίσκεται στη πραγματισ-  
τητα που παρουσιάζει τόσο η Ελλάδα όσο οαι τα γει-  
τονικά της υράτη. Οιωσδήποτε, μάθοις έχουν περισ-  
σότερο δίκαιο αιώνι μάθοις άλλους, οαι η Ελλάδα  
μάθορώ να ώω όti βρίσκεται μέσα στους πρώτους, αλλά  
στο βαθμό που για την πατάσταση αυτή, μάθηται εί-  
ναι τα πρατικά οαι διαμαρτικά συμφέροντα, να είσαι  
σίγουρη όti το δίκαιο δεν μπομνεί πατάστικά τις  
πράξεις μανεύος αιώνι του εμπλεμένους, μη εξαιρού-  
μενης οαι της Ελλάδος. Αυτό το γεγονός θέλω να το  
δώσεις ιδιαίτερη σημασία. Θα πρέψει να αναρωτη-  
θείς: είναι αληθινά όσα μας λένε για τους μνδύνους  
που μας περιτριγυρίζουν οαι τις αιτίες τους; Μήws  
οι μίλιδοι δεν μάρχουν μαδ' εαυτοί, με την έν-  
νοια όti δεν μάρχουν ουσιαστικές αιτίες που τους  
δημιουργούν, αλλά τεχνικές, που τις δημιουργούν τα  
υράτη, οι στρατοί, οι επιλοπές με τις έμφυτες ε-  
πειτατικές τους διαδέσεις; Μήws για όην αυτή τη  
πατάσταση φτάμε με εμείς, το δίκαιο μας υράτος με  
τις εξουσίες του; Άς διώμε το πρόβλημα των Σιο-  
δίων. Άς δεν μάγκραν τα υράτη, μανεύος αιώνι τους λα-  
ούς που πατομούν στην περιοχή δεν δα ειμιχειρούσε  
να θέσει θέμα για το πόλος είναι Μακεδόνας, για το  
πόλος πρέψει να πατομεί εδώ ή αλλού. Θα ήταν πα-  
ράλογο, γιατί ο πάθε λαός σαν αυτόνομη οντότητα δα  
πατουαδοριζόταν χωρικά, εδνολογικά. Ξενιτας ο πα-  
θένας τους ιστορική, γλωσσική, πολιτιστική ταυτό-  
τητα, σε ιαμά περιάτων δεν δα διειδησούσε την  
ταυτότητα του άλλου. Σήμερα όμως, μάρχουν τα υρά-  
τη μάνω αιώνι τους λαούς αυτούς, αιδαίρετα, πατα-  
στικά, που τους παταμεριατίζουν, που τους μπο-  
μνούν σε αντιπαλότητες, σε παράλογες διειδη-  
σεις. Η ειμβούλη των Σιάβων στο όνομα οαι την ι-  
στορία των Μακεδόνων δεν σημαίνει παρά την ειμβού-  
λη του μάσ σημασταση υράτος των Σιοδίων στο υράτος  
των Ελλήνων. Το δε Αιθανικό πρόβλημα, δείχνει με  
τον μήλον γλαφυρό τρόπο την αλήθεια των όσων ισχυ-  
ρίζομαι. Ελληνες βρίσκονται χωρισμένοι, γιατί μάρχουν τα υράτη που τους χωρίζουν οαι όηι μάθοια  
αιδαίρετη χάραξη των συνόρων, με τον ίδιο τρόπο



ῶν βρίσκονται χωρισμένοι οι Αλβανοί από το ιπάτο των Συούλων.

**EKEINH:** Καὶ μὲ τη Τουρκία μᾶροπες να φέλει τα ίδια; Η αντιπαράθεση μὲ τους Τούρκους χρονολογήται εδώ καὶ ειαστοντάδες χρόνια, εἶναι γνωστός ο Τούρκιος εἰπειταξιούς, η αναβίωση του ισλαμού, οι διωγμοὶ των Ελλήνων, των Αρμενίων, των Κούρδων καὶ τόσων ἄλλων. Ξεσύμενοι καὶ την εισβολή στην Κύπρο, της διειδικήσεις στο Αιγαίο, στη Θράση.

**EKEINOS:** Θα μᾶρούσα να φέλει τα ίδια καὶ για τη Τουρκία. Θέλω να ματαλάβεις ότι, οι λαοί απότελούσαν στην ιστορία δεν βρίσκονται σε αντιπαράθεση. Εἶναι η πόρελα της εξουσίας μέσα στην ιστορία, ώντας δημιουργεῖ τα ιράτη, τους αδολέμους, τις ματαποσεις, τις συνεχείς διειδικήσεις. Οι Έλληνες καὶ οι Τούρκοι θα μᾶρούσαν να ζήσουν ειρηνικά καὶ αιστεύων ὡς οιάσσοια μέρα, εφόσον ματαλαθούν τα ιράτη καὶ η αυταρχική εξουσία, θα το ματορδώσουν. Ήλα αυτά βέβαια, όπως σου έχω φέλει συνθέτον τη γενιάν, ματευθυντήρια σημέγυν μου. Από μει καὶ μέρα βέβαια, μάρκει η σημερινή ματάσταση μὲ τους μαρτυρούσις μνδίνους, μὲ ιράτη, στρατούρατες, πγέτες, αλλοτριωτιούς, τούτια καὶ θαγιόσμα συμφέροντα. Μια ματάσταση ευρυπιτική, ώντα όλα όσα είδα δεν βοηθούν στην ευτόνωση της, γιατί μὲ τη σημερινά δεδομένα, αυτά δεν είναι άμεσα θραγματωδοτήσιμα. Ο ρεαλισμός σημερα ανατεί τη διακείριση του μαραζόγου, του εφιλού όπως τα ορίζουν οι ματατειοι αυτής της ματάστασης, την εάλιμην των μποβλημάτων σύμφωνα μὲ τη μηριάρχη αδούη, σύμφωνα μὲ τις ανάγνεις των ιράτων, Σ' αυτόν το ρεαλισμό, όπως είδα καὶ στην αρχή της συζήτησής μας δε θα εισχωρήσω. Και δεν μᾶροψ μὲ τα ιράτηρια ώντα αυτός θέτει να αναντήσω σ' αυτά ώντα μὲ πώτοις, γιατί τότε, θα αναντήσω μὲ τα λόγια της βίας, του αδολέμου, της εξουσίας. Η ούσσα λύση στα μητέρια αυτού του ρεαλισμού, το μόνο ώντα θα μετύχει να είναι μια συντήρηση των μποβλημάτων της θεριοχής. Αδενατίας, ο ρεαλισμός της αυτοδιάθεσης των εδνών, της ειρήνης, του σεβασμού των ανδρωτών διμαιωμάτων, της ματάργυνσης του στρατού, εἶναι ο μόνος δρόμος ώντα μᾶροψ να απολουθήσω. Αυτή η στάση μου δίνει τη δυνατότητα να μποτείνω την άμεση επαφή των λαών στη βάση του αλληλοσεβασμού, των ιοινών ανησυχιών καὶ μπροσδοσιών, της αγάπης καὶ του αυτομαδορισμού, να μποτείνω την αλληλουατανόν, τη σύνδεση των μηνημάτων ώντα είναι ενάντια στο στρατό, στον εδνισμό, στην μαραχάραξη της ιστορίας καὶ της εδνολογικής ταυτότητας των ματούμων της θεριοχής. Γιατί μπέωσει να δεχθείς, ώπως, όπως φέλεις αποζητάμε την



ειρήνη, απεκδανόμαστε ωα φοβόμαστε τον άδλεμο, θεωρούμε τους "γείτονες" όταν ξεφεύγουμε από την αλλοτρίων της εξουσίας, φίλους μας, τα ίδια αισθάνονται ωα αισοζητούν ωα οι γείτονές μας από εμάς. Είναι τα υράπτη ώντα διαστρεβλώνονταν εμόνα ώντα έχει ο ιαδένας μας για τους άλλους.

**EKEINH:** Ξέρεις ώοιο είναι το πρόβλημα σ' αυτά ώντα λες; Είναι ότι μιλάς εξειδανικευμένα, ουτούμια, θεωρητικά. Μοιράζεις το δίωρο ωα την αδυτία σ' όλους, αναυπύτεις σε αύριους εχθρούς τα υράπτη ωα τις εξουσίες τους ωα νομίζεις ότι προτείνεις. Ουμας τα πράγματα δεν είναι έτοι. Σε ιάδε στιγμή, μπορεί ο άδλεμος ώντα έχει ξεσάσει στα Βαλιάνια να έλθει ωα στην περιοχή μας. Τότε εμείς τι πρέπει να ιάνουμε; Να δηλώσουμε ειρηνιστές, να ζητήσουμε την αυτοδιάθεση ωα να μην αμιλθούμε του λάχιστον; Να αφήσουμε δηλαδή τους Σιωνιανούς να αναυπρυχθούν σε Μακεδόνες, τους Αλβανούς να ευδιώξουν τους Ελληνες;



**EKEINOS :** Να σου απαντήσω, όσο μι αν θα σου φανούν περίεργα αυτά που θα μω. Σε μάθε μηδέ μηδέ συγκή των λαών, πριν από μάθε σύγχρονον, λέμε μάντοτε ότι είναι πολύ αργά για να μάνουμε αυτά που θα έπρεπε να μάνουμε για να μάνουμε τη σύγχρονη αυτή. Όμως, μάντοτε μάρχει ο απαραίτητος χρόνος, η συλλογική συνελδον των λαών έχει μάντοτε χρόνο. Είναι όμως οι στρατουράτες ήαι μητουράτες που μάντοτε αδιαφορούν για το χρόνο αυτόν, είναι αυτοί που λένε πως δεν μάρχει χρόνος ήαι προσωπική για στιδήστε αλλο ειπώς αι' τον πόλεμο. Εποι ήαι στα διαία μας προβλήματα, μάτε δεν είναι αργά για να τα λύσουμε, με το ρεαλισμό του ανθρωπισμού όμως τον προανέφερα. Όσο μι αν ο μίνδυνος γίνεται μιθανόν όλο ήαι πιο ορατός, μάρχει ο χρόνος για να τον εξαλείγουμε. Να είσαι σίγουρη, ότι, πολύ περισσότερα είναι αυτά που μας ενώνουν αι' αυτά που μας χωρίζουν με τους γείτονες. Πάντοτε μάρχει χρόνος αν θέλουμε να εμπεδώσουμε την άρνηση στη λογική των διήλων, του ιπράτους, μάντοτε μάρχει χρόνος να τους τα μεταδώσουμε ήαι να μας τα εταδώσουμε οι γείτονες λαοί. Ο διεθνισμός, όσο ήαι αν απούγεται μαλαιομοδίτιμος, είναι η λογική που μάροει να μας σώσει από την ιαταστροφή. Η δημιουργία μινημάτων που θα διαματέχονται από διεθνιστική λογική ήαι επιομένως λογική ενάντια στα ιπράτη, στους στρατούς ήαι τα συμφεροντά τους, είναι ο μόνος τρόπος για να αμυνθούμε εμείς ήαι οι γείτονιμοι λαοί.

**EKEINH:** Κι αν για τον ένα ή τον άλλο λόγο αρχίσει η σύγχρονη; Δεν θα πρέπει να αμυνθούμε τουλάχιστον;

**EKEINOS:** Αυόμα μι αν αρχίσει μάσια σύγχρονη θα πρέπει σινεκώς να έχουμε στο μιαλό μας ότι είναι τα ιπράτη ήαι οι πγέτες τους που πόλεμούν ήαι όχι εμείς ήαι ο αντιδάλος λαός. Και να ξέρεις μάτι, αν μας επιτεδεί είναι γείτονας δε θα είναι ο λαός που θα επιτίθεται αλλά το ιπράτος, οι πγέτες του. Και ο επιτιδέμενος λαός θα φοβάται όσο μι εμείς, δε θα θέλει τον πόλεμο όσο μι εμείς. Τώρα, στην ερώτησή σου αν θα πρέπει τουλάχιστον να αμυνθούμε, θα σου απαντήσω πως ναι, δε θα μάροούμε να μάνουμε διαφορετικά. Πως όμως θα αμυνθούμε; Είναι γεγονός, πως, όταν μινδυνεύει ο ανθρώπος, έστω ήαι αν ξέρει ότι ο μίνδυνος αυτός δεν προέρχεται από τη θέληση των ανθρώπων αλλά από την εξουσία που τους μαούνει, χρησιμοποιεί τις περισσότερες φορές, τα ίδια μέσα ήαι χειρότερα, την ίδια λογική ήαι χειρότερη από τους αντιδάλους του. Είναι τα ένστικτα της επιβίωσης, της αγάπης για τα πρόσωπα της οικογένειας, του τόπου, που επιβάλλονται στους ανθρώπους

και σε βάρος μάθε διαφορετικής τους διάδεσης και συμπλεγμάτων, όλα διμαιολογημένα. Από την άλλη όμως πλευρά, η άρνηση να απορθείται αυτόν που σε απορθεί, είναι οδηγός μεγαλειώδης, τημά του άνθρωπο και δείχνει το μεγαλείο του και μακάρι να μπορούσαν όλοι να συμπλεγμένοι έτσι. Και προς αυτή τη συμπλεγμάτων και στάση να φέρεται να ματεύθυνουμε τις προοπτικές μας. Αν αναπτυχθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στις γείτονες χώρες, αλλά και παντού βέβαια, όπως σου είδα και λέγo ότι πριν, μινημάτα ειρήνης, ελευθερίας, που να διευδυνών την ματάργηση όλων αυτών που παράγουν τις αιτίες των πολέμων, τα υράπτη δηλαδή με τις διάφορες εξουσίες τους, να είσαι σίγουρη ότις να βρεθούν πολλοί άνθρωποι, αλλ' όλες τις πλευρές, που να πουν όχι στη ΒΙΑ των εξουσιαστών, που να αποτινάξουν το μίσος και τα δώλα. Η άρνηση να απολουθήσουν οι άνθρωποι τις επιταγές τους, να μπορεί να γίνει μαζική, στο βαθμό που να γνωρίζουν, όπως και από τις άλλες πλευρές μηάρχουν άνθρωποι που συέπιπται και πράττουν το ίδιο.

**EKEINH:** Νομίζω ότι ματάραβα τις συέγεις σου. Σίγουρα, όπως θέτεις τα πράγματα, τουλάχιστον όσο αφορά την ανάγκη ανάπτυξης ειρηνιστικών μινημάτων στη Βάση ματάργησης του στρατού, την ανάγκη επαφής των λαών για αλληλουατανόντος, για να γυρεμίσουν τα τείχη που υγώνουν οι διάφορες συούδιμότητες, σύμφωνώ. Όμως, δε βλέπω πώς μπορούν όλα αυτά να προφθάσουν τη σημερινή ματάσταση, να μαζιμούσουν, να λειτουργήσουν ματαλυτικά στις εξελίξεις, όταν τα πάντα είναι υπό διάλυση, όταν παντού απριαρχεί η αδιαφορία, οι ευτελείς συέγεις. Όσο ουτούμιο είναι προς το παρόν ένα μίνημα αμφισβήτησης της ματεοπτιμένης τάξης πράγματων στην Ελλάδα, άλλο τόσο και περισσότερο είναι η δημιουργία τέτοιων μινημάτων και η μεταξύ τους σύνδεση και συμφωνία σε μηερεθνικό επίπεδο. Γι' αυτό μιστεύω, όπως, τουλάχιστον σ' ουτήν τη χρονική στιγμή, μόνο με τους ματάληπτους χειρισμούς μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Μόνο η Ελληνική ομογενεία, που να την εξειδικεύει μια ματάληπτη, μηερεθνή και μακή πολιτική εξουσία μπορεί να μηερβεί τους μηδόνους που μας περιτριγυρίζουν.

**EKEINOΣ:** Δεν συμφωνώ με τα τελευταία τουλάχιστον λόγια σου. Η εδνική ομογενεία μπορεί να λειτουργήσει ματαλυτικά, μόνο στο βαθμό που μηδορέσει να αυτονομηθεί από την πολιτική - ιοματική εξουσία. Όσο για το αν είναι ουτούμιο ένα μίνημα ή μια ομοσπονδία μινημάτων, με διεθνιστική, αντιμετωπι-

στιςή, αντικρατική προσωπική, είναι ουτόπιο στο βαθμό που δεν προσπαθούμε να τα δημιουργήσουμε, μποτεύοντας ότι μάντοτε είναι πολύ αργά, μάντοτε και πιο δύσιο λόγο να τα δημιουργήσουμε. Πάντως είναι σίγουρο, ότι, η πολιτική εξουσία δώς είναι διαμορφωμένη δεν μπορεί ποτέ να είναι συνετή και επομένως δεν μπορεί να λύσει ουσιαστικά πανένα από τα προβλήματα μας. Τουλάχιστον σε αυτό θα πρέπει να συμφωνείς.

**EKEINH:** Συμφωνώ, αλλά δε μπορούμε να μάνουμε και τίσσοτα άλλο από το να ελλιβάζουμε, τουλάχιστον σε μια πολιτική εξουσία το ολιγότερο ανίσαντ, το ολιγότερο ανεύθυνη, που θα λύσει τα προβλήματα μας με το ολιγότερο από μέρους μας πόστος.

Σ.Π.



## Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ



Εχει μεγάλη σημασία να δεχθούμε την ύπαρξη της ανθρώπινης φύσης. Κι αυτό γιατί, είναι η απόδειξη ότι ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει και να ζήσει σε μια κοινωνία χωρίς εξουσιασμό και καταναγκασμό. Διαφορετικά, αν δεχθούμε ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη φύση, αλλά ο άνθρωπος διαμορφώνεται αποκλειστικά από το περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννιέται και αναπτύσσεται, τότε, δεν δίνουμε στον άνθρωπο τη δυνατότητα, την προπτική, να απαλλαγεί κάποια στιγμή από την καταπιεστική, καταναγκαστική εξουσία, και από τις κοινωνίες που αυτή δημιουργεί.

Κι όλα αυτά μπορούν να γίνουν εύκολα κατανοητά. Αν δεχθούμε αποκλειστικά, πως, η ανθρώπινη φύση είναι συνάρτηση των κοινωνικών σχέσεων ή όπως λέει ο Φουκώ και εννοεί το ίδιο " είναι όλες οι γενικές ιδέες και έννοιες που σχηματίστηκαν μέσα στο πολιτισμό μας, μέσα στον τόπο της γνώσης μας και μέσα στη μορφή του ταξικού μας συστήματος", τότε, δεχόμαστε, πως, ό ανθρωπος είναι ένα ον που γεννιέται χωρίς κάποια ιδιαίτερη φυσιογνωμία, ένα όν που έχει απλώς τη δυνατότητα να διαμορφώνεται ανάλογα από τον εξωτερικό κόσμο. Αυτή η παραδοχή, είναι και υποτιμητική και παράλογη. Υποτιμητική, γιατί θέτει τον άνθρωπο σε υποδιέστερη θέση από κάθε ον του πλανήτη, που το καθένα έχει τη δικιά του φύση. Παράλογη, γιατί αποκλείει την κλινητήριο δύναμη στη σχέση ανθρώπου και κοινωνίας και που είναι η διάθεση του ανθρώπου να επιδρά στην κοινωνία. Εάν ο άνθρωπος διαμορφώνεται αποκλειστικά από το κοινωνικό περιβάλλον, τότε, δεν μπορεί να έχει τη διάθεση αυτή. Το κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να δημιουργεί τις αιτίες για την αλλαγή του, να τις μεταφέρει μέσα στην ύπαρξη, να τις μεταφέρει σε διάθεση, αλλά δε μπορεί να δώσει στην ύπαρξη την ανθρώπινη διάθεση, τη διάθεση δηλαδή για μια δίκαιη κοινωνία.

Αυτή η διάσθεση δε μπορεί παρά να πηγάζει από μια εσωτερική ψυστογνωμία, κοινή σε κάθε ύπαρξη, την ανθρώπινη φύση. Μόνο εφόσον ορίσουμε

την ύπαρξη μέσα από ένα σύνολο ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, που βρίσκονται μέσα στο "είναι" της, σωματικό και πνευματικό από τη στιγμή της γέννησής της, μπορούμε να της δώσουμε προοπτική. Γιατί, μόνο ένα ον με αυτόνομα χαρακτηριστικά και ιδιότητες, μπορεί να υπερβεί την κοινωνική πραγματικότητα μέσα από τη διαμόρφωση ιδεολογιών, οραμάτων, πρακτικών, που θα είναι αποτελέσματα της ιδιαίτερης ανθρώπινης φύσης και όχι της επιβολής της βούλησης μιας κοινωνικής οντότητας.

Αν ο άνθρωπος διαμορφώνεται αποκλειστικά από το κοινωνικό περιβάλλον και όπως είπε ο Μαρξ από το οικονομικό περιβάλλον, είναι δηλαδή αντανάκλαση της οικονομικής πραγματικότητας, τότε, είναι δέσμιος αυτού του περιβάλλοντος, που δεν του επιτρέπει σε καμιά περίπτωση να το υπερβεί. Άν ο άνθρωπος δεν χαρακτηρίζεται από μια έμφυτη φύση, τότε, δε θα έπρεπε να υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ ενός παιδιού και ενός ενήλικου. Θα συμπεριφερόντουσαν με τον ίδιο τρόπο, θα είχαν τις ίδιες απόψεις. Το περιβάλλον επιδρώντας και στους δυο με τον ίδιο τρόπο θα τους έκανε ίδιους. Κι όμως, βλέπουμε πόσο τα παιδιά είναι διαφορετικά. Το περιβάλλον ελάχιστα τους επιβάλλεται. Αποκτούν γνώσεις, διαχειρίζονται τις ορμές τους, τα ένστικτα τους, επικοινωνούν, οργανώνουν την αντίληψή τους, ομιλούν, έχουν αξίες, αντιδρούν στις προσπάθειες κοινωνικοποίησης των ενηλίκων. Στα πρώτα της χρόνια, η ύπαρξη λειτουργεί με τη φύση της, αντιστέκεται μ' αυτή, στις προσπάθειες της κοινωνίας να την καταστρέψει, να την κοινωνικοποιήσει.

Άλλα η ύπαρξη της ανθρώπινης φύσης θεμελιώνεται και από το γεγονός ότι, παρότι το κοινωνικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα αρνητικό για τους ανθρώπους, προσδίδοντάς τους αρνητικά χαρακτηριστικά, εν τούτοις, είμαστε συνεχώς μάρτυρες περιστατικών, όπου κάνει την εμφάνισή του, ο θετικός άνθρωπος, ο αλτρουιστής. Σε κάθε στιγμή της ανθρώπινης Ιστορίας, γράφονται αμέτρητες Ιστορίες αγάπης, αυτοθυσίας, ηρωισμού, μεγαλειώδους ανθρωπισμού, γράφονται Ιστορίες της ανθρώπινης φύσης.

Βέβαια την ανθρώπινη φύση είναι ιδιαίτερα δύσκολο να την καθορίσουμε. Πάντως, δίνοντας τη γενική της εικόνα ότι είναι "πλούσια και αυθόρμητη, με έμφυτη αγνότητα, ικανή να πετύχει την αυτοπραγμάτωση αν δεν τεθούν μηχανικά εμπόδια στο δρόμο της" όπως μας λέει ο Τσόμσκι. Πορσπαθώντας δε να καθορίσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όταν λέγαμε πως είναι, τα συμπαθητικά αισθήματα του ανθρώπου, οι επικοινωνιακές του δυνατότητες, η αξιοπρέπεια, οι αυθόρμητες πρωτοβουλίες, η δημιουργική εργασία, η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη. Βέβαια, όλα αυτά είναι γενικές ιδέες και όταν λέγαμε πως δίνουν μια εικόνα για τη φύση αόριστη και ρεύστη. Κι έτσι όταν πρέπει να είναι. Το να ορίσουμε τη φύση της με ρητούς και επεξεργασμένους όρους όταν ήταν ανόητο. Μπορούμε πάντως να πούμε πως, είναι έμφυτη μέσα στην ύπαρξη η τάση να ζει ελεύθερη, χωρίς καταναγκαστικούς όρους, ικανή να συνυπάρχει με τους ομοίους της, μέσα σε συνθήκες Ισότητας, αλληλοσεβασμού, αλληλεγγύης.

Οπως γίνεται αμέσως κατανοητό, η αποδοχή της ανθρώπινης φύσης, μπορεί να δημιουργήσει πλήθος αρνητικών σκέψεων και πρακτικών. Οτιδήποτε στην ύπαρξη, που ορίζεται με σαφήνεια, μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα επικύνδυνο. Από την άλλη, είναι σίγουρο, πως, η ασάφεια, η γενικότητα, βοηθούν την εξουσία. Στην περίπτωση βέβαια της ανθρώπινης φύσης, η γενικότητα είναι η δυναμή της, δηλαδή, στο βαθμό που η κοινωνία βοηθά

ώστε αυτή να λειτουργήσει, ο καθορισμός της σαν μιας έμφυτης υπόστασης, η γενικότητά της δηλαδή, μπορεί να παράγει στους ανθρώπους πλήθος θετικών ιδιοτήτων. Όμως, αυτή η γενικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν υπέρτατη αναμφισβήτητη αλήθεια, να ιδεολογοποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί σαν άλλοισι για τις οποιεσδήποτε εγκληματικές πράξεις. Γι' αυτό, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρησιμοποίησή της. Εφόσον θεωρούμε την ύπαρξη της δεδομένη, πρέπει να την εντάξουμε μέσα σ' ένα σχέδιο υπέρβασης όλων των καταναγκαστικών θεσμών που τη φυλακίζουν, έτσι ώστε να γίνει ο καθοδηγητής των ανθρώπινων πράξεων, ατομικών και συλλογικών. Μόνο έτσι θα απομακρυνθούμε από τον κίνδυνο να λειτουργήσει η ύπαρξη της αρνητικά.

Ο ελευθεριακός λόγος πίστεψε στην ύπαρξη της ανθρώπινης φύσης γιατί πίστεψε στις δυνατότητες του ανθρώπου. Στο σημείο αυτό δεν θέλουμε να γίνει καμιά παρεμπηνεία. Το περιβάλλον, το οποιοδήποτε περιβάλλον, επιδρά με καταλυτικό τρόπο στην ύπαρξη, διαμορφώνοντας ανάλογα τη συνείδησή της, το κάθε στοιχείο της, πνευματικό και σωματικό. Ο εξωτερικός κόσμος κατασκευάζει την ύπαρξη, αλλά και εδώ εφιστούμε την προσοχή, καταστέλλοντας την ανθρώπινη φύση. Ο ελευθεριακός λόγος είναι στην ουσία του ένας υπαρξιακός λόγος, δηλαδή πιστεύει στις δυνατότητες που έχει έμφυτες η ύπαρξη. Ήταν βάση την πίστη του αυτή, έχει δημιουργήσει τον Λόγο του, πρακτικό και θεωρητικό. Θεωρώντας την ύπαρξη από την φύση της ελευθεριακή, επικεντρώνει τις προσπάθειές του, στην απελευθέρωση της σκλαβωμένης από την κυριαρχία φύσης της.

Εξάλλου, μια ύπαρξη υλιστική δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβαδίσει με την πολυδιάστατη φυσιογνωμία του ελευθεριακού λόγου. Γιατί, το να μη



δεχθούμε την ύπαρξη της ανθρώπινης φύσης σημαίνει πως, θεωρούμε αποκλειστικά τον άνθρωπο προιόν του εξωτερικού περιβάλλοντος, προιόν της εξωτερικής "ύλης", είτε αυτή είναι οικονομική, πολιτική, είτε γενικά κοινωνική. Άλλα ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να εκπληρώσει τις προσδοκίες του ελευθεριακού λόγου αλλά και πάνω απ' όλα να τον δημιουργήσει.

Ο ελευθεριακός λόγος για να υπάρξει πρέπει να προυποθέτει για τον άνθρωπο, ότι έχει μια συγκεκριμένη δύναμη που μπορεί από μόνη της, χωρίς καμιά καθοδήγηση, να λειτουργήσει απελευθερωτικά, οργανώνοντας τη ζωή του, ατομική και συλλογική, χωρίς καταναγκαστικούς όρους. Μόνο έτσι, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να ελπίζει πως θα εξουδετερώσει την κατασταλτική εξουσία. Μόνο εφόσον πιστέψει στη δύναμη αυτή και θεωρώντάς την σαν φύση της ύπαρξης, θα μπορεί να ελπίζει στην πραγματοποίηση του Λόγου του. Το εξωτερικό περιβάλλον, όπως κι αν είναι διαμορφωμένο, πάντοτε θα είναι αρνητικό για την ύπαρξη. Κι αυτό γιατί, θα επιζητά πάντοτε να εισχωρήσει μέσα της, να αυτοκαθοριστεί δια μέσου της, γιατί, όπως και να το κάνουμε, είναι η ύπαρξη αυτή που το καθορίζει, που το κάνει να υπάρχει. Το γεγονός αυτό, δημιουργεί μεταξύ της ανθρώπινης φύσης και του περιβάλλοντος μια διαρκή συγκρουσιακή αλλά και συμβιωτική αλληλεπίδραση που ποτέ δεν θα μπορεί να σταματήσει. Θα μπορούσαμε να πούμε κατά μια έννοια, πως, ο ελευθεριακός Λόγος παράγεται μέσα από τη σύγκρουση αυτή. Εξωθεί την ανθρώπινη φύση να κατακτήσει το περιβάλλον για να το διαμορφώσει, σύμφωνα με τη φυσιογνωμία της.

Ο ελευθεριακός Λόγος, από τις απαρχές του, συγκροτήθηκε γύρω από την ύπαρξη της ανθρώπινης φύσης. Αναφέρουμε τον Μπακούνιν που μεταξύ των άλλων είπε ότι, "Λόγω της ικανότητας που είναι έμφυτη στην ύπαρξή του, της αρετής δηλαδή να απολαμβάνει το περιβάλλον του και να μαθαίνει πως να το ελέγχει, ο άνθρωπος μπορεί σταδιακά να απελευθερωθεί από τη φύση και να συντρίψει την εχθρότητα του εξωτερικού κόσμου - φυσική και κοινωνική - με τη βοήθεια της γνώσης, της σκέψης και της εφαρμογής της τελευταίας στο γνωστικό ένστικτο, δηλαδή με τη βοήθεια της λογικής, της θέλησης". Και στο σήμερα, χαρακτηριστική είναι η άποψη του Τσόμσκι, που θέτει την ανθρώπινη φύση "ως δημιουργική αρχή, εντοπίζοντάς την στις δομές του ανθρώπινου νου και πως πρόκειται για μια συλλογή σχηματοποιήσεων ή έμφυτα οργανωτικών αρχών που καθοδηγεί τη συμπεριφορά μας." Πάντως, η ύπαρξη ή όχι της ανθρώπινης φύσης, βρήκε πολλούς υποστηρικτές αλλά και πολέμους. Και ήταν λογικό επακόλουθο, αφού πάνω στην ύπαρξή της ή όχι, στηρίχθηκαν ιδεολογίες, πρακτικές, οράματα και κυρίως στηρίχθηκε με τον ένα ή άλλο τρόπο η εξουσία.

Το να μη γίνεται δεκτή η ύπαρξη της, σημαίνει πως, δικαιολογήται μόνο, κάθε λόγος και πρακτική που ορίζονται από τους νόμους του περιβάλλοντος - φυσικού και κοινωνικού -, γεγονός που αναντίρρητα οδηγεί στο διηγεκές, κάθε κοινωνική βελτίωση. Άλλα και το να γίνεται δεκτή, χωρίς να εντάσσεται με ουσιαστικό και σαφή τρόπο, μέσα στο λόγο και την πρακτική για κοινωνική αλλαγή, ενέχει σημαντικούς κινδύνους να μετατραπεί σ' άλλοθι για τη δικαιολόγηση αλλότριων πρακτικών. Εδώ είναι σκόπιμο να αναφέρουμε και πάλι τον Τσόμσκι, που με σαφή τρόπο καθορίζει τη σχέση μεταξύ ανθρώπινης φύσης και ελευθεριακού λόγου. Λέει: "Η έννοια μας της ανθρώπινης φύσης, είναι σίγουρα περιορισμένη.... Ταυτόχρονα

έχει κριτική σημασία το γεγονός ότι γνωρίζουμε πόσο αδύνατους στόχους προσπαθούμε να πετύχουμε.... Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε αρκετά τολμηροί, ώστε να συλλάβουμε και να δημιουργήσουμε κοινωνικές θεωρίες στη βάση μιας μερικής γνώσης < δηλαδή της ανθρώπινης φύσης>.

Η ύπαρξη της ανθρώπινης φύσης καταρρίπτει την ανοησία του εξουσιασμού, ότι δηλαδή, οι άνθρωποι δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς καταναγκαστικούς θεσμούς και ότι επομένως, χρειάζονται συγκεκριμένους θεσμούς, πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς που θα τους καθιδηγούν. Και αυτό γιατί, ο άνθρωπος από τη φύση του, δεν είναι βίαιος και μπορεί να συνεργαστεί αυτοβούλως θαυμάσια με τους συνανθρώπους του. Υποκινήται από ένστικτα, αρχέτυπα, που στη σύνθεσή τους, διαμορφώνουν μια ύπαρξη ικανή να λειτουργήσει αυθόρυμητα, αυτεξούσια, με απεριόριστο σεβασμό για τις άλλες υπάρξεις και κυρίως ελεύθερα χωρίς κανένα εξουσιαστικό περιορισμό.

Σήμερα παρά ποτέ, οι άνθρωποι κυριαρχούνται από πλήθος καταναγκαστικών θεσμών που διατρέχουν όλες τις εκδηλώσεις της ζωής των. Η κυριαρχία με τη βοήθεια της τεχνολογίας έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα που έχει εισχωρήσει μέσα στην ύπαρξη τείνοντας να την κυριεύσει ολοκληρωτικά, κάνοντάς την να εγκαταλείπει με οριστικό και αμετάκλητο τρόπο τη φύση της. Ιδεολογίες, πολιτικοί σχηματισμοί, αξιακά και ηθικά συστήματα, έχουν ενσωματώσει την ιδεολογία του εξουσιασμού, όπου, πίστη στον άνθρωπο, σημαίνει πίστη στη δυνατότητά του να υπακούει χωρίς αμφισβήτηση στις εντολές των καταναγκαστών.

Σ' αυτή την εφιαλτική κατάσταση, η μόνη ελπίδα για την ύπαρξη, είναι να προχωρήσει το δρόμο προς τη φύση της, προς τις έμφυτες ικανότητές της. Μόνο μια αυτοκαθοριζόμενη ύπαρξη μέσα από τα δικά της φυσικά στοιχεία, μπορεί να αντιπαρατεθεί στη σύγχρονη κυριαρχία, μπορεί να παράγει λόγο για να πείσει και τις άλλες υπάρξεις, μπορεί να δημιουργήσει προοπτικές για την αλλαγή του κόσμου που ζούμε.

Η φύση υπάρχει μέσα στην ύπαρξη, αλλά δεν υπάρχει σήμερα στο έξω απ' αυτή περιβάλλον. Γι' αυτό θα πρέπει να επιδιώξουμε, να την εμφανίσουμε στον κοινωνικό χώρο, να την αντιπαραθέσουμε στην κατασκευασμένη φύση της κυριαρχίας. Ετσι μόνο θα αποδείξουμε, ότι, ο ελευθεριακός λόγος μπορεί να δημιουργήσει και να ζήσει σε μια κοινωνία χωρίς εξουσιασμό και καταναγκασμό.



προστασία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η υπαρξη αυτή είναι μερικός της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Ελλάδας, με σημαντικές διαφορές στην κατασκευή των κτιρίων.

## ΥΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΚΤΙΣΜΕΝΟΣ

## ΧΩΡΟΣ

"Η φυσιογνωμία της ύπαρξης επιτρέπει τις οποιεσδήποτε μορφές στο κτισμένο χώρο. Η φυσιογνωμία της εξουσιαστικής κοινωνίας μόνο ορισμένες."

Όταν λέμε ότι, ο κτισμένος χώρος πρέπει να έχει εκτός των αλλων μια συμβιωτική σχέση με την ύπαρξη, σημαίνει πως πρέπει να είναι έτσι μορφοποιημένος, ώστε να της δημιουργεί ένα πολυδιάστατο πραγματικό και φανταστικό χώρο, μέσα στον οποίο να μπορεί να αναπτύξει τα διάφορα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της. Κι αυτό γιατί, ο κτισμένος χώρος μαζί με το φυσικό βέβαια, επιδρούν καταλυτικά στην ύπαρξη, καθοδηγούν πολλά από τα στοιχεία της και επομένως, είναι θεμελιακής σημασίας για την επιβίωσή της, η μορφή του και οι δυνατότητες που της δίνει για να ικανοποιήσει τις διάφορες επιθυμίες και ανάγκες της, όπως τις ανακαλύπτει, τις βιώνει, στη σύντομη πορεία της από την παγματικότητα της ζωής.

Οπως επανειλλημένα έχουμε πει,



ο κτισμένος χώρος της εξουσιαστικής, μονοδιάστατης, ορθολογικής κοινωνίας που ζούμε, δεν προσφέρει πολλές δυνατότητες στην ύπαρξη κι αυτό γιατί έχει μια πολύ φτωχή εικόνα για τις ανάγκες της, τη φυσιογνωμία της, μια εικόνα που η ίδια με μεγάλη επιμέλεια κατασκεύασε. Βέβαια, η ύπαρξη με τις απεριόριστες δυνατότητές της, κατορθώνει και μεταμορφώνει το κτισμένο χώρο που δημιουργεί η κοινωνία της εξουσίας. Τον πνευματοποιεί, τον κάνει δικό της όσο ξένος και αν είναι, ζει μέσα του, τον κάνει σύντροφο στα ονειρικά της ταξίδια, προστάτη από τις εφιαλτικές παραστάσεις της ισοπεδωτικής κοινωνίας.

Όμως αυτό δεν αρκεί. Η ύπαρξη ιδιοποιείται το κτισμένο χώρο χάρη στις δικές της πρωτοβουλίες, χάρη στην άχρονη και άπειρη

φαντασία της. Ο κτισμένος χώρος δεν της προσφέρεται, δεν την προκαλεί να ανακαλύψει νέα μονοπάτια συνειδητότητας, δεν την προσκαλεί να γνωρίσει το φυσικό είναι, τη γνώση της υπέρβασης, όλα αυτά που μπορεί να προσφέρει ένας χώρος συμβιωτικός με την ύπαρξη. Ο κτισμένος χώρος της έχουσίας παράγει μια κτισμένη πραγματικότητα, με την οποία ο άνθρωπος, πρέπει να είναι συμβατός. Η ύπαρξη πρέπει να αναγνωρίζει το περιβάλλον και κυρίως να αναγνωρίζεται απ' αυτό. Να το αναγνωρίζει, σημαίνει, να αναγνωρίζει το λόγο που εκπέμπει, τι δηλαδή αυτό επιτρέπει στην ύπαρξη να βλέπει, να ερμηνεύει και κυρίως να κτίζει για να το αναπαραγάγει. Να αναγνωρίζεται από το περιβάλλον, σημαίνει, να είναι η ύπαρξη δομημένη πνευματικά και βιολογικά, σύμφωνα με το πρότυπο που το περιβάλλον μπορεί να δεχθεί στο χώρο του. Ο άνθρωπος του κτισμένου χώρου της έχουσίας, παρά τις δυνατότητες

που έχει να αποτονεύει, δυνατότητες που δεν μπορεί να περιορίσει η εξουσία, εν τούτοις, είναι περιορισμένος να πράττει, να σκέπτεται, να κινείται, μέσα στους εξωτερικούς και εσωτερικούς κτισμένους όγκους, σύμφωνα με τα πρότυπα της, για να μπορεί να τους αναγνωρίζει και να αναγνωρίζεται απ' αυτούς.

Ο κτισμένος χώρος τελικά, έχει τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες που έχει, γιατί το κοινωνικό σύστημα, στερεί από τον άνθρωπο τη δύναμη να πραγματοποιεί τη φαντασία του, στερεί την ικανότητά του να αποδέχεται το σχετικό, στερεί τη διάθεση της εξερεύνησης, της αναζήτησης, της αποδοχής του άγνωστου που θα παρουσιαστεί. Μόνο ένας άνθρωπος αποστερημένος από την ουσία της ύπαρξής του, από τα προηγούμενα χαρακτηριστικά δηλαδή και από πολλά άλλα βέβαια, μπορεί να αποδεχθεί τον κτισμένο χώρο της εξουσίας, να τον δικαιολογήσει, να τον αναπαραγάγει. Ενας άνθρωπος που θέλει να βιώσει τα υπαρξιακά χαρακτηριστικά του, που θέλει να αιωρηθεί στο "είναι" της ύλης και του πνεύματος, που θέλει να υπερβεί τις χωροθετήσεις του "ορισμένου", που θέλει να ηδονιστεί από το απρόβλεπτο της μορφής, από τις ονειρικές καταστάσεις που αυτή μπορεί να δημιουργήσει όταν ελευθεροποιηθεί, πρέπει να αναζητήσει τον κτισμένο χώρο που μπορεί να δεχθεί τις οποιεσδήποτε μορφές, που μπορεί να δεχθεί την υπέρβαση της ιστορικότητας, τη λειτουργικότητα σαν επιθυμία, την αισθητική σαν τυχαιότητα.

Μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα χώρο σουρεαλιστικό, μεταφυσικό, υπερβατικό, μαγικό, αλλά και ορθολογικό, τεχνολογικό, ένα χώρο ήρεμο αλλά και προκλητικό, αντι-



φατικό, μυστηριώδη. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μορφές μοναδικές, που θα μας μεταφέρουν από την άλλη πλευρά του "είναι", που θα μας δείχνουν τις διαδρομές της συμφιλίωσης με τη ζωή και τον θάνατο. Μπορούμε, δε μας εμποδίζει κανένας μορφολογικός κανόνας, καμιά αισθητική, παρά μόνο η απολυτότητα της εξουσιαστικής κοινωνίας με την ιστορικότητά της, τη μονοδιάστατη γνώση της, την τάξη στις μορφές και τις λειτουργίες τους.

Ανθρωπος και χώρος πρέπει να παράγουν τη συμβιωτική σχέση τους από τη συνύπαρξη του χάους και της τάξης, των αντιθέτων, των ασυμβίβαστων, αυτών που δινούν στη μορφή, μια μορφή μεταβαλλόμενη, απροσδιόριστη, αλλά και μια μορφή, σταθερή, προσδιορισμένη, προβλέψιμη. Η σχεδίαση της δυαδικότητας, μπορεί να παράγει μια κτισμένη συμβιωτική με την ύπαρξη μορφής. Η σχεδίαση του σκότους και του φωτός, της τάξης και του χάους, της λογικής και του παράλογου, της πραγματικότητας και της φαντασίας, μπορούν να δώσουν στον κτισμένο χώρο τη μπαντική μορφή, τα στοιχεία με τα οποία μορφοποιείται η δυαδικότητα του "είναι". Μπορεί η δυαδικότητα να κάνει τη κτισμένη μορφή, να υπερβεί το "φαίνεσθαι" και να εισχωρήσει στην ουσία του "είναι". Η δυαδικότητα μπορεί να λύσει τη σύμβαση με αυτό που παρουσιάζεται, ίσως, μπορεί να ανοίξει τις πύλες για τις άλλες πλευρές του κόσμου, τις άλλες διαστάσεις του. Ισως μπορεί να δημιουργήσει μορφές που θα είναι το κλειδί για την υπέρβαση του χρόνου. Μια πολύμορφη κτισμένη πραγματικότητα μπορεί να δημιουργήσει πρωτόγνωρες ικανότητες, μπορεί να αφυπνίσει την αρχέτυπη σύνδεση με την ουσία των πάντων.

Μπορούμε να μεταφέρουμε το παρελθόν και το μέλλον στο σήμερα του κτισμένου χώρου; Άν μπορούμε, τότε αυτός είναι ο ελευθεριακός χώρος. Μόνο όταν η ύπαρξη αισθάνεται την ιστορία του "είναι" μέσα στα κτισμένα σχήματα, στους χώρους που αυτά περικλείουν, στις περιπτύξεις της ηρεμίας και της μοναξιάς, της θύελας και της συντροφιάς, μόνο όταν αισθάνεται τη ζωή της ύλης, μόνο όταν μπορεί να επαναπροσδιορίσει τον προσανατολισμό των διευθετήσεων, την αντίληψη του πάνω και κάτω, του μέσα και έξω, μπορούμε να πούμε πως ο κτισμένος χώρος, έχει τις προϋποθέσεις για να κάνει την ύπαρξη να ζει σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες της φύσης της.

Η λειτουργικότητα του κτισμένου χώρου έχει αξία για την ύπαρξη στο βαθμό που δεν εξυπηρετεί κατευθυνόμενες ανάγκες, έχει αξία εφόσον μπορεί να αποφύγει τις λειτουργικές διαδρομές της εξουσίας, τις διαστάσεις και δι-



ευθετήσεις των χώρων σύμφωνα με τη λογική της. Οι ανάγκες της ύπαρξης δε μπορούν να διευθετηθούν στο χώρο, μέσα από τυπικές μορφές, μέσα από επαναλαμβανόμενες διατάξεις. Όπως η ύπαρξη είναι μοναδική έτσι πρέπει να είναι και η οργάνωση του χώρου. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου πρέπει να δημιουργεί και ιδιαίτερους χώρους, πρέπει η πολυπλοκότητα της ύπαρξης να γίνεται πολυπλοκότητα του χώρου, μέσα από τη σύνδεση της απλότητας και της διαφορετικότητας. Η μοναδικότητα της ύπαρξης πρέπει να παράγει μοναδικές κτισμένες μορφές που θα συνθέτουν την πολυμορφία του κτισμένου χώρου.

Ο άνθρωπος πρέπει να εκ - τίθεται στο χώρο και ο χώρος να τον εκ - θέτει στο είναι του συμπαντικού πνεύματος, να τον χρονομεταφέρει σε κάθε πλευρά του κόσμου και της Ιστορίας. Η συμβίωση του ανθρώπου με το χώρο εφόσον λειτουργεί, τον προτρέπει να ζει υπαρξιακά, να γνωρίζει τον εαυτό του και τη μοίρα του, να ελευθεροποιείται, του μεταδίδει σκέψεις και πρακτικές ανθρωπιστικές, τον κάνει να θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους ανατρέποντας τελικά την ασχημιά, την αδικία, την εκμετάλλευση.

Πρέπει να φανταζόμαστε τον κτισμένο χώρο ότι είναι ζωντανός, ότι μπορεί να ζήσει, να κινηθεί, να εκφραστεί, να αποκτήσει σχέσεις, ότι μπορεί να έχει ανάγκη απελευθέρωσης, αν θέλουμε να τον ιδιοποιήσουμε, να ιδιοποιηθούμε την ουσία της ζωής του. Όλα μέσα στον κόσμο, έχουν την ίδια πηγή ζωής, όλα βρίσκονται σε σχέσεις εξάρτησης, σε σχέσεις ζωντανές. Η ύπαρξη έτσι είναι χωρική, ο χώρος ύπαρξη. Κανείς δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον άνθρωπο από τον χώρο. Ο άν-

θρωπος βρίσκεται μέσα στο χώρο. Το "σκέπτομαι άρα υπάρχω" μπορεί εύκολα να γίνει "σκέπτομαι άρα παράγω χώρο". Ο χώρος δημιουργεί την τυχαιότητα της ύπαρξης αλλά και το θάνατό της. Με τη βοήθειά του παράγεται ό χρόνος. Η ύπαρξη είναι χρονικότητα και χωρικότητα και τα δύο μαζί. Ο χώρος, ο κτισμένος χώρος, αποκτά οντότητα, γιατί είναι οι άνθρωποι που του δίνουν αυτή τη δυνατότητα, να αποκαλυφθεί δηλαδή σαν τέτοιος. Η συμβίωση με τον κτισμένο χώρο σημαίνει ότι, μας δημιουργεί, μας κάνει να τον παρατηρούμε, να τον αισθανόμαστε, να τον διαισθανόμαστε.

Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ελευθεριακή αρχιτεκτονική, θα πρέπει τελικά, να συνθέσουμε την πραγματικότητα όπως μας παρουσιάζεται και την πραγματικότητα όπως τη φανταζόμαστε. Και θα πρέπει να δώσουμε στην ύπαρξη την ευκαιρία να αντιληφθεί τη ψευδαίσθηση του εξουσιαστικού κτισμένου χώρου για να βιώσῃ την αλήθεια του ελευθεριακού κτισμένου χώρου.

A.M



## O XΩΡΟΣ

• •

Όταν θέλουμε να μηδίσουμε για το χώρο, δεν μάθορούμε πάρα να μηδίσουμε για το "είναι" ή αλλιώς την ύπαρξη. Είναι τα μοναδικά στοιχεία που μάθορούν να μας ποδοδετίσουν στο δρόμο για την ματανότητά του. Ο χώρος έχει μια ουσιώδη σχέση με την ύπαρξη: αναγνωρίζεται σαν τέτοιος, γιατί η ύπαρξη του αναγνωρίζεται σαν τέτοιο. Σύμφωνα με τον Χαντέγιανερ "η ύπαρξη είναι χωρική ή αλλιώς δεν μάθορει να ξεκαρπίζεται τον άνθρωπο από τον χώρο."

Ο ίδιος ιόσιος είναι η προηγότητα για την ύπαρξη. Η ύπαρξη χωρίς ιάτι άλλο έχει απ' αυτή, δεν μάθορει να γονδεί σαν τέτοια. Ο χώρος είναι μάθοτητας ή αλλιώς του "είναι". Κι όσο δεν φτησιαίστε στη γνώση του "είναι", < που βέβαια δεν θα τη φθάσουμε ποτέ >, τόσο θα φαίνεται το "υπάρχειν" σαν χώρος, σαν το εμπόδιο προς τη γνώση του "είναι".

Όλοι οι διμορφοί του κόσμου, αντικείμενο-ιδουείμενο, ομέγη-ύπη, σώμα-ψυχή, νοητό-αισθητό, είναι αποτελέσματα του χώρου που εισχωρεῖ "μεταξύ" της ύπαρξης ή αλλιώς του "είναι". Ο χώρος, είναι το "υπάρχον" που αποκρύβεται το "είναι". Το "υπάρχον", δηλαδή η φύση, ο ιόσιος των ζωντανών ή αλλιώς των ζωντανών, των ορατών ή αόρατων δυνάμεων, είναι η παράσταση του ιόσιου που μας εμφανίζεται.

Γίνεται είναι λατανοπτό, ήτοι, ο χώρος είναι ένα "υπάρχον" από τα πολλά που μάθορει να πάρει το "φαίνεσθαι", που όμως είναι απαραίτητο για την ύπαρξη στο βαθμό που αυτή το μαθορίζει σαν τέτοιο, στο βαθμό που αυτό την μαθορίζει σαν τέτοια. Παραπομπές δια μέσου των αναμαζύγεων των φυσικών ειδικοτήματων, μας φαρουσιάζεται ένας ιόσιος με απέλευθερες διαφορετικές εμφανίσεις, έχει από μάθε λογική ή αλλιώς αισθητική, ένας ιόσιος, που που προσεγγίζεται μέσω της αναμάζυγης των φυσικών ειδικοτήματων, μας φαίνονται σαν οι συμπληρωματικές δύεις της ίδιας πραγματικότητας. Αυτή η συνεχής αναμάζυγη ιάτι από το πέντε του υπόταρκου "υπάρχοντος" ή αλλιώς μορφών του ιόσιου, μέσα στις οποίες η ύπαρξη δια μάθορούσε ενδεχομένως να ζήσει αν ιατά μάθορο τρόπο μάθορούσε να τις αναδείξει σε υπόταρχα "υπάρχοντα", δείχνει τη σχετικότητα των μορφών του χώρου, που φαρουσιάζεται σαν τέτοιος, γιατί μέσα του πρέπει να επιβιώσει η ύπαρξη.

Ο χώρος, σαν φυσικός χώρος, φαίνεται ότι περιέχει αντικείμενα που τον μαθορίζουν ποδολογικά, τον διασπασιολογούν, τον δίνουν ματευθύνσεις, αντικείμενα που δείχνουν ήτοι, η ύπη είναι αλλού συγκεντρωμένη, αλλού αραιωμένη, που δείχνουν τα μεσοδιαστήματα μέσα στα οποία μινήται η ύπαρξη. Η ύπαρξη υπενέται μέσα στην αραιωμένη ύπη ή αλλιώς σε αναφορά με την συγκεντρωμένη. Είναι η απαραίτητη ιατά-



σταση του "μάρχοντος" που φανερώνει, που μερικινά για την μάρξη, για τη συνείδηση της. Όμως, αυτός ο έξω από την μάρξη υόμος, έτοι φαίνεται αλλά δεν είναι μόλις, αφού αυτό που φαίνεται μέσορει να φανεί και με αμέτρητους άλλους τρόπους. Ο χώρος φαίνεται πως είναι αέρας-γη, όντα-οντότητες. Με μια άλλη αντίληψη, σίγουρα θα φανέταν υάτι αλλο, λοις να γινόταν αντιληπτός και σαν μη-χώρος, όπως λεγει ο Σαρτρ: "αυτό που φαίνεται στην πραγματικότητα είναι μονάχα μια δύν του αντικειμένου και το αντικείμενο είναι ολόκληρο μέσα στην δύν του αυτή και σινάμα έξω απ' αυτή".

Ο χώρος λοιπόν, σαν ένα όλο-αντικείμενο, είναι μια δύν του χώρου, ο χωρόχρονος ή ο χώρος των ψολλασθών διαστάσεων μάτοις άλλες, ο χώρος του ψεύματος ή της παρ' αλοδοπο αντίληψης εάλοντο, ο υπισχέμενος, ο ποινωμένος, ο εξουσιοδοτημένος, το ίδιο. Ετοι τελικά, ο χώρος και σινασόλοιδα ο χρόνος, είναι "αυτό που δεν είναι το είναι", είναι η μάρξη και μάδε "μάρχειν".



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- \* ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ;
- \* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
- \* ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ.
- \* Η ΑΝΟΡΩΤΙΝΗ ΦΥΣΗ.
- \* ΥΠΑΡΞΙΑΚΟΣ ΚΤΙΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ.

## ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1992

Το "ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ" έκδιδεται κάθε δύο μήνες περίπου. Στο τεύχος αυτό ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: Ε.Μ, Θ.Μ, Σ.Π, Α.Μ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ  
ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:  
Τ.Θ. 3646 10210 ΑΘΗΝΑ **350 δρχ**