

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οι "Κοινωνικές Εκθέσεις" εκδόθηκαν από την ανάγκη έκφρασης καί επικοινωνίας, με δύο συστηματικές στοιχεία την κοινωνία τής εξουσίας, τής λεραρχίας, τής εκμετάλευσης ανθρώπου από &νθρωπο, τής καταστολής κάθε ελεύθερης συνείδησης, τής κατανάλωσης καί του θεάματος.

Το Κράτος είναι η προσωποποίηση τής αμής δυναστικής επιβολής. Ακόμα καί στην μυθολογία τού Ήσιοδου, αναφέρεται σαν αδελφός τής Βίας.

Εξουσία σημαίνει το δικαίωμα, η ισχύς. Λέγοντας πολιτική εξουσία, στήν αρχαία ελληνική γλώσσα, εννοείται "τού μόνον εἰς τήν πολιτείαν ανήκον ἰδιον δικαίωμα τού επιτάσσειν ελευθέροις προσώποις καί εξαναγκάζειν ταύτα πρός τήρησιν τῶν επιταγῶν". Η δημιουργία τῶν κοινωνικών συνθηκών για πραγματικό ανθρώπινες σχέσεις, είναι η μόνη απάντηση στο ερώτημα τού πώς θα ξεφύγουμε από τον δρόμο πού μάς οδηγούν δλοι αυτοί πού καθορίζουν τήν ζωή μας.

Για δύο συστηματικές στοιχεία την κοινωνία την διεύθυνση πού μπορούν να γράψουν είναι : T.Θ. 78534
17602 Καλλιθέα (Τζιτζιφιές)
ΑΘΗΝΑ

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ;

"Μάς ζητούν να ψηφίσουμε;... Αυτό δα πεί να ξεχάσουμε δτι το Κοινοβούλιο είναι μιέ μέση κι δτι στη σημερινή κοινωνία η πραγματική εξουσία βρίσκεται κι εμείς δεν ξέρουμε που-σ' απίστευτο βαθύ ανεξέλεγκτη και μυστική"

(Τ.Ράνταλιφ, "ANARCHY", No 37, 1964)

Γιά μιέν ακόμα φορά, οι αναρχικοί δε θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές έα επεδοθούν σε μιέ προπαγανδιστική προσπάθεια για να εξηγήσουν δτι τό να ψηφίσουν δε χρησιμεύει σε τίποτα. Εδώ, ανεξάρτητα απ' τα φαινόμενα, δεν πρόκειται για μιέ συναισθηματική αντίδραση ("η κοινωνία δεν είναι καθαρή, οι αναρχικοί δε θέλειαν ν' ανακατευτούν μαζί της"), αλλά για μιέ στάση υπολογισμένη και ζυγισμένη εδώ και πολύ καιρό.

Η επανεξέτασή της δεν είναι ίσως διχρηστη, τόσο για να επαληθεύσουμε το δτι εξακολουθεί να είναι λογική, δσο και για να εξηγήσουμε με σαφήνεια το γιατί δεν ψηφίζουμε μέσα στό κρατιστικό σύστημα.

Γιά να καταλάβουμε καλύτερα τη θέση των αναρχικών απέναντι στις εκλογές, προεδρικές ή κοινοβουλευτικές, πρέπει να καταλάβουμε δτι αυτή είναι συνοπτικά η άποψή τους για τη σημερινή κοινωνία. Αυτή η τελευταία είναι οργανωμένη σύμφωνα με το σχήμα ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ-ΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΟΙ: αυτοί που διατάζουν κι αυτοί που υπακούουν. Το παραμύθι της δημοκρατίας δεν σερβίρεται παρά με το κόλπο της ψήφου που νομιμοποιεί το σύνολο της εξουσίας που ασκούν οι κυβερνώντες με την μεσολάβηση του Κράτους: την ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ...
... Η διενέργεια των εκλογών συνίσταται εις το δτι, διά της ψήφου, δίδει τις μίαν εντολήν. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν δύο μηχανισμοί που πρέπει να διακρίνουμε:

1. ΗΨΗΦΟΣ: Κατά το λεξικό Λαρους, η ψήφος είναι μιέ ετυμηγορία, μιέ ευχή που απαγγέλλει καθένα από τα πρόσωπα που καλούνται να εκφράσουν μιέ γνώμη.

Η λέξη, λοιπόν, ορίζει μιέ τεχνική διαδικασία, και μάλιστα μιέ τεχνική διαδικασία που παίρνει αρκετές μορφές. Οι αναρχικοί, άλλωστε, δεν είναι, γενικά, αντίθετοι στην τεχνική διαδικασία της ψήφου αυτή καθεαυτή, με την έννοια της ενδεικτικής ψήφου, η αποία δεν έχει αναγκαστικές συνέπειες παρά μόνο για εκείνους που το θέλουν.

Γιά να είμαστε πιό σαφείς, δεν είναι η ψήφος, εκείνη με την οποία τα έχουν οι αναρχικοί, είναι η εντολή, η μνημειώδης βλακεία που αντιπροσωπεύει μέσα στη σημερινή κοινωνία, η φευτο-ανέθεση από το "λαό" της υποτιθέμενης "κυριαρχίας" του.

Το να ψηφίζεις από μόνο του, δεν έχει τίποτα το "αξιομεμπο", στα μάτια των αναρχικών. Τι το πιό φυσιολογικό απ' το να εκφράζεις μιέ γνώμη μ' ενα ψηφοδέλτιο. Στις εκλογές, δμως, η ψήφος δε χρησιμεύει για να εκφράσει κανείς μιέ γνώμη, χρησιμεύει για να αναθέσει μιάν εντολή.

2. Η ΕΝΤΟΛΗ: "Ηεντολή ή εξουσιοδοτησις είναι μιέ πρέξις διά της οποίας εν άτομον δίδει εις άλλον την εξουσίαν ή να προβαίνει εις την εκτέλεσιν ωρισμένων πραγμάτων διά την εκπλήρωσιν της εντολής, εν ονοματι του". (Αστικός Κώδικας, §1984).

Το να αναθέτεις εξουσίες, σημαίνει να δίνεις μιάν εντολή. Κι ο δρός αυτός συναντίται σε δύο τομείς: αστική εντολή στό ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ και κοινοβουλευτική, προεδρική, κ.λ.π. εντολή, στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η αστική τάξη γνωρίζει, εδώ και πολύ καιρό, την αστική εντολή, ηληροδότημα του Ρώμαικου Δικαίου. Η έννοια, δμως, της δημόσιας εντολής, της κοινοβουλευτικής εντολής δεν εμφανίζεται παρά μόνο κατά τον 180 αιώνα. Άν λοιπόν, συγκρίνουμε την ιδιωτική εντολή με τη δημόσια, διαπιστώνουμε γρήγορα δτι διαφέρουν κατά πολύ, ή για να γίνουμε σαφέστεροι ο "αστός" δεν έχει την ίδια αντιληφή για την ανάθεση της εξουσίας στην περίπτωση που πρόκειται για τη διενέργεια πράξεων αστικού δικαίου, εν ονδματί του από κάποιον μεσάζοντα (αστική εντολή) και στην περίπτωση που πρόκειται για τη διαχείρηση του Κράτους (δημόσια εντολή). Ας συγκρίνουμε αυτές τις δύο

ΕΝΤΟΛΕΣ:

ΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

Αν εκλέβουμε την εντολή με τη γενική της έννοια (πληρεξουσιό-τητα, κλπ.), δεν περιλαμβάνει παρά απλές διοικητικές εξουσίες, δηλαδή εξουσίες τής καθημερινής ζωής.

Για τις σημαντικές πράξεις (πώληση, κλπ.), η εντολή πρέπει να είναι ρητή, δηλαδή να εξουσιοδοτεί ακριβώς τη διενέργεια ΑΥΤΗΣ Η ΕΚΕΙΝΗΣ της πράξης. Κι ο εντολοδόχος δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο απ' αυτό που του ανατίθεται.

Καθε εντολοδόχος, με το πέρας της διαχειρίσεως του, λογοδοτεί στον εντολέα του.

Ο εντολοδόχος είναι υπεύθυνος για τα σφέλματά που διαπρέπτει κατά την εκτέλεση της εντολής. (και πάνω απ' όλα στην παρίπτωση δόλου, δηλαδή στην περίπτωση απάτης).

Ο εντολέας, εκείνος δηλ. που δίνει την εντολή, μπορεί να ανακαλέσει την εντολή του, δύποτε θελήσει.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

Το φηφοδέλτιο είναι μιά εντολή εν λευκώ. Ο υποφήφιος δεν δεσμεύεται σε τίποτα απ' τό πρόγραμμά του (που, στην πραγματικότητα, δεν το υλοποιεί ποτέ). Αυτή η εν λευκώ εντολή, διμως, καθώς είδαμε, του εμπιστεύεται την απόλυτη εξουσία, την κυριαρχία.

Αυτοί, στούς οποίους ο "λαός" ανθέτει την "κυριαρχία" του, δεν λογοδοθετούν ποτέ.

Δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα καταδίκης κάποιου πολιτικού ιδύνοντος για τα σφέλματά του, ούτε για τον αποδεδειγμένο δόλο του.

Ο πολίτης δεν μπορεί να ανακαλέσει την εντολή του παρά μόνο σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν μπορεί ούτε κάνει να επιλέξει, εφόσον οι "αντιπρόσωποι" του είναι εκείνοι που αποφασίζουν το πολέμη στιγμή είναι ευνοϊκή για την ανανέωση της εντολής τους.

Βλέπουμε δια στην αστική εντολή, ο εντολέας ελέγχει κάθε στιγμή του εντολοδόχο του και επομένως λογικά μπορεί να θεωρηθεί ο τελευταίος σαν αντιπρόσωπός του. Αντίθετα, στη δημόσια εντολή, ο εντολέας δεν ελέγχει τους εντολοδόχους του, παρά μόνο κατά διαλείμματα, λίγο-πολύ αραιά, και πάνω απ' όλα τη στιγμή που διαλέγουν οι ίδιοι (άς θυμηθούμε τους εκλογικούς διαμελισμούς, την εκλογική τακτική, τις οικονομικές πιέσεις, την προπαγάνδα, και τα περδόμοις τεχνάσματα). Επιπλέον ο δημόσιος εντολοδόχος είναι ανεύθυνος, ο πολίτης ελέγχει ελάχιστα τον εντολοδόχο του, αφού ο τελευταίος δεν είναι αντιπρόσωπός του.

...Το εκλογικό σύστημα δεν μπορεί να είναι ένα τεχνικό μέσο εκλογής υπευθύνων. Υπάρχει, ωστόσο, κάποιος λόγος για δόλη αυτή τη σπατάλη χρόνου και χρήματος, την οποία συνεπάγεται μια εκλογική εκστρατεία. Αυτό που δεν αποτελεί παρά έναν εντελώς απλούχο νομικό μύθο, γίνεται στην ζωή, μια σημαντική επιχείρηση ψυχολογικής τοξίνωσης. Αν η εξουσία της άρχουσας τάξης και μειονότητας ασκούνται χωρίς καμιά μέση, σύντομα θα γίνεται ανυπόφορη για τους περισσότερους ανθρώπους. Ετσι η εξουσία υποκρίνεται δια ασκείται εν ονδματι των ίδιων των κυβερνώμενων. Περα απ' αυτό πρέπει κάθε τόσο να δίνει την εντύπωση δια συμμετέχουν. Πρόκειται για το κλασικό παραμύθι της νεράϊδας που δίνει σε κάποιον το μαγικό ραβδί της: κάνε μιαν ευχή, κλπ. Πολύ συχνά η ευχή στρέφεται ενάντια σ' αυτόν που την έκανε, και το μαγικό ραβδί επιστρέφει σε πιστή κανέ χέρια. Για μια μέρα ο απλός εργάτης μπορεί να έχει την εντύπωση δια κατέχει την εξουσία. Για μερικές εβδομάδες, δόλοι οι πολιτικοί δόλων των κομμάτων, "επαναστατικών" και μή, θα προσπαθήσουν να τον κάνουν να πιστέψει πώς είναι σπουδαίος, πώς η γνώμη του μετράει.

...Για τούς αναρχικούς, λοιπόν, οι εκλογές είναι κύρια ένα είδος διευθύνμενου, ανοιχτού κοινωνιο-δράματος, στο οποίο το σύνολο καλείται να συμμετάσχει, για να ξαναγυρίσει έπειτα με μεγαλύτερη δρεξη στη δουλειά.

Τότε, διμως, που βρίσκεται η εξουσία; Στά χέρια μιάς μετριοπαθούς και διακριτικής κοινωνικής ομάδας, η οποία τόσο στην Ανατολή δύσι καίστη

Δύση, κάνει δτι μπορεί για να εξηγήσει πώς δεν υπάρχει.

...θα μπορούσε να υπάρξει κάποια σύγχυση ανέμεσα στη δική μας ΑΝΤΙΚΟΙ-ΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ (αυτές γίνονται κοινοβουλευτικές δταν μπορούν να οργανώσουν την αστυνομική τρομοκρατία). Αν είμαστε αντικοινοβουλευτικοί, αυτό συμβαίνει επειδή κατηγορούμε τον κοινοβουλευτισμό για την ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ του (με την έννοια της "λαϊκής εξουσίας"), ενώ οι ολοκληρωτικές θεωρίες τον κατηγορούν για ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Καί οι μεν καί οι δε θεωρούν ότι το εκλογικό καί κοινοβουλευτικό καθεστώς, δσο κι αν έχει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά μιάς "VOX POPULIS", δεν αποτελεί αληθινή έκφραση της φωνής του λαού, πιστεύουμε πώς αυτό προέρχεται από δύο γεγονότα: ο βουλευτής και η νομοθετική εξουσία αποτελούν κάλυμμα της αληθινής εξουσίας, δηλαδή εκείνης της άρχουσας τάξης που χρησιμοποιεί τις φευτο-λαϊκές βιτρίνες για να επιβάλλει πάντοτε τις αποφάσεις της, μέ το τέχνασμα της φήμου συνεχίζει να κρατάει και να διαιτωνίζει τα παλιά συναισθήματα, τις παλιές συνήθειες και τα σύμβολα της αντιπροσώπευσης, της υποταγής, της συγκεντρωποίησης, της ανευθυνότητας, της ανωριμότητας των μαζών, εμποδίζοντάστες ν' ασχοληθούν αποτελεσματικά κι άμεσα με τα προβλήματα της ζωής τους της ζωής, σαν παραγωγού, καταναλωτές και πολίτες.

Οι αυταρχικές θεωρίες, κι ακόμα περισσότερο οι ολοκληρωτικές, αντίθετες αρνούνται κάθε λαϊκή συμμετοχή, ακόμα και τον μύθο του κοινοβουλευτισμού, διακηρύσσοντας πώς η μάζα δεν έχει περά μόνο ένα καθήκον, να υποτάσσεται, να υπακούει, να εκτελεί τις ντιρεκτίβες, που έρχονται από πάνω, είτε πρόκειται για κάποιον προ-καί παντογνώστη αρχηγό, είτε για μιάν ολιγαρχία, κάποιο κόρμα, κίνημα, στρατό.

Η κλασική αντικοινοβουλευτική θέση μάς φαίνεται ανεπαρκής. Οι περισσότεροι εκλογείς συμφωνούν για τη γελοιότητα και ανικανότητα της εκλογικής πρακτικής, αλλά ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΟΛΟΝΤΟΥΤΟ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ, επειδή δεν βλέπουν άλλη δυνατότητα. Η αντικοινοβουλευτική προπαγάνδα, ξεκάθαρα αρνητική, δεν αρκεί, πρέπει να προτείνουμε ταυτόχρονα κάτι άλλο. Αυτό το "άλλο" μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο πλάνα: ένα πλάνο ΜΑΚΡΙΝΟ-η αλλαγή του καθεστώτος από ένα άλλο, πιδ δίκαιο, πιδ ανθρώπινο, αληθινά δημοκρατικό, και ένα πλάνο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ-η ενθάρρυνση και η ατομική συμμετοχή (σε ορισμένες περιπτώσεις και η ομαδική ή ομοσπονδιακή) στην καθημερινή κοινωνική δραστηριότητα, πάνω απ' όλα εκεί δπου τι, κρατική επιβολή είναι λιγότερο δυνατή, για να μπορέσουμε να υποκινήσουμε, τις πρωτοβουλίες, τις προσδοκίες, τις ανάγκες που πηγάζουν απ' τη βάση, δηλαδή από τα πλευρά στρώματα του λαού.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, δεν είναι περά η έκφραση του πρωθημένου κι αποτελεσματικού εκδημοκρατισμού: ένα πλήθος τοπικές οργανώσεις, δσο το δυνατό περισσότερο αυτόνομες (άρα όσο το δυνατό περισσότερο υπεύθυνες και περισσότερο "ενηλικιωμένες"), ενωμένες κατά συνοικία, κατά περιφέρεια, κατά εδαφική ενδητητα, ενωμένες επίσης σύμφωνα με την ομοιότητα των σκοπών, των συμφερόντων και της εργασίας, πάνω στη βάση της αλληλοβοήθειας, του φεντεραλισμού, της αυτοδιεύθυνσης.

Η κατάργηση των τομέων της τεχνιτής διανομής (καθώς σήμερα ένα προΐν δυ πουλιέται στον καταναλωτή 5-8 φορές ακριβότερα απ' ότι αγοράζεται από τον παραγωγό) θα κατεβάσει το κόστος της παραγωγής. Η συνέννωση των βιομηχανιών, οριζόντια και ίσθετα, θα καταργήσει τον ανταγωνισμό και θα επιτρέψει τις διαφοροποιήσεις, την προσαρμογή της προσφοράς στη ζήτηση. Η ισοπέδωση, τη εξίσωση των μισθολογικών διαφορών, θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε τις κοινωνικές αδικίες που δημιουργούνται στα σημερινά καπιταλιστικά και κομμουνιστικά καθεστώτας αποτελώντας έδαφος για δημαρχίες και καταπιέσεις ("διαίρεται και βασίλευε").

Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι τα τρία αυτά μέτρα-τη κατάργηση των παρασιτικών τημάτων της κοινωνίας, η κατάργηση του ανταγωνισμού και η εξίσωση των μισθών, ταυτόχρονα με την δημιουργία εργατικών ή αγροτικών συμβουλίων ή επιτροπών-είναι τα φαινόμενα που εμφανίζονται σ' όλη την Ιστορία του κινήματος, δπου οι μάζες παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο.

Η Ρωσία στα 1917-21, τα κινήματα των γερμανών ΣΠΑΡΤΑΚΙΣΤΩΝ στα 1919-20, οι καταλήψεις εργοστασίων στην Ιταλία το 1920, η Ισπανία το 1936, η Ουγγαρία το 1956, η Αλγερία το 1962, για να αναφερθούμε περά στα πιδ

χαρακτηριστικά παραδείγματα, εφέρμοσαν αυτές τις μεθόδους. Κατά συνέπεια δεν πρόκειται για μια θεωρητική έποφη. Και είναι επίσης ενδιαφέρον το να επισημάνουμε ότι ακριβώς στην Ισπανία, δημού ο αναρχισμός ήταν πιο δυνατός καί πιο οργανωμένος, η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαχείριση της κοινωνίας προχώρησε περισσότερο απ' όπουδήποτε αλλού. Οι αναρχικές αντιλήψεις για τη διαχείριση δεν είναι μόνο απλώς ιδέες του αναρχικού κινήματος, αποτελούν αναγκαιότητα σε μια κοινωνία που οι ανάγκες κι οι αντιφέσεις της δημιουργησαν τους θάλαμους αερίων καί τις πυρηνικές βδυβες.

Π.Ζ.ΒΙΝΤΑΛ

(Τα αποσπάσματα αυτά είναι από το κείμενο "Οι εκλογές εκδήλωση της λαϊκής κυριαρχίας;" του Π.Ζ.Βιντάλ, που περιέχεται στό βιβλέο ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ Εκδ. Ελεύθερος Τύπος)



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑΪΧ

Ο Βίλχελμ Ράϊχ γεννήθηκε την 24η Μαρτίου 1897 στην Γαλικία της Αυστρίας. Το 1918 γράφτηκε στην Ιατρική σχολή της Βιέννης, ενώ ήταν φοιτητής, μετά από δύο χρόνια, έγινε μέλος της Ψυχαναλυτικής Εταιρίας που διεύθυνε ο Σ. Φρόδιντ. Το 1927 έγινε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος και το 1928 επιστημονικός σύμβουλος της "Σοσιαλιστικής Εταιρίας Συμβουλών στα ζητήματου σέξ και των σεξουαλικών ερευνών" της Βιέννης. Το 1928-30 ήταν υποδιευθυντής της Ψυχαναλυτικής Εταιρίας.

Το 1930 εγκαταστάθηκε στο Βερολίνο και μέχρι το 1933 ήταν υφηγητής στην Ψυχαναλυτική Κλινική, δίνοντας ταυτόχρονα διαλέξεις στο Κολλέγιο Μαρξιστών Εργατών. Το 1931 ίδρυθηκε η "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ", η SEX-POL, και έρχισαν οι πρώτες προστριβές με την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Η μελέτη της ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ στην κοινωνία (γράφτηκε το 1931), αποτελεί την πρώτη προσπάθεια του Ράϊχ να λύσει το πρόβλημα των νευρώσεων στις ανθρώπινες μζες. Ξεκινώντας από το ερώτημα της ιατρικής της σεξουαλικής απώθησης, προσπάθει να ερμηνεύσει, ιστορικά, το πρόβλημα των σεξουαλικών διεταραχών.

Οι απόφεις του είχαν ριζοσπατικοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό, που γινόντουσαν δύσκολα αποδεικτές και από τους πιο προθευτικούς επιστήμονες. Το 1933 και η ίδια η SEX-POL στρέφεται ενάντια του. Μετά από διαφορές γνωμών με την γραμμή της Κομμουνιστικής Διεθνούς από το ένα μέρος και με την Σχολή του Φρόδιντ από το άλλο, το 1934, τον διέγραψαν από το Κόμμα και από την Διεθνή Εταιρία Ψυχαναλυτικής.

Ο χιτλερισμός τον καταδίωξε και έκαψαν στην Γερμανία τα βιβλία του. Τα επόμενα έξη χρόνια έζησε στην Ευρώπη, ζητώντας δύσλογο στις "δημοκρατικές" χώρες, αλλά δεν έγινε δεκτός από καμιά εκτός από την Νορβηγία.

Το 1933 είχε γράψει την "ΜΑΖΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ". Είναι μια ιριτική του φασισμού και της δομής του γενικότερα. Ο Ράϊχ διέκρινε την θεμελιακή σχέση ανάμεσα στην καταπίεση των ορμών και την φασιστική ιδεολογία. Η απογοήτευση από την ανασταλμένη επαναστατική εξέλιξη και την συνδεδμενή με αυτήν αντισεξουαλική στάση στην Σοβιετική Ενωση, μετέβαλε την προοπτική του σε σημαντικά σημεία. Ο Ράϊχ δεν βλέπει τον Φασισμό περιορισμένο σε μερικά κράτη και κυβερνήσεις, αλλά τον αναγνωρίζει σαν φαινόμενο της σύγχρονης κοινωνίας γενικά. Η θέση του είναι ιδιαίτερη: Η υπερνίκηση του Φασισμού είναι δυνατή μόνο με νέα ορθολογική ρύθμιση της σεξουαλικής οικονομίας της κοινωνίας.

Μετά από πρόσκληση της Εταιρίας Ψυχοσωματικής Ιατρικής, το 1939, εγκαταστάθηκε στις Η.Π.Α., δύρισε το ινστιτούτο Οργόνης, κατ' αρχάς στο Φρεστ Χίλς της Ν. Υόρκης και αργότερα στο Μαΐην.

Η Οργόνη, σύμφωνα με τον Ράϊχ, είναι η πρωταρχική κοσμική ενέργεια, βρίσκεται παντού και μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη της δύπτικα, θερμικά, ηλεκτροθεσκοπικά και με τον μετρητή GEIGER-MULLER. Στούς ζωντανούς οργανισμούς είναι η βιοενέργεια, δηλαδή η ζωική ενέργεια.

Το 1946 έγραψε το "ΑΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΑΚΟ", για τα αρχεία του ινστιτούτου Οργόνης, που εκδόθηκε το 1947. Είναι μια μελέτη που αναλύει πως ο απλός ένθρωπος μεταχειρίζεται τον εαυτό του και πως μετατρέπεται σε φασίστα μαύρης ή κόκκινης απόχρωσης. Ο Ράϊχ υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος πρέπει να αναγνωρίζει την πραγματικότητα και να εξουδετερώσει την καταστροφική του δύναμη για την κοινωνία.

Ομως και το "φιλελεύθερο" καθεστώς των Η.Π.Α. τον κυνήγησε για τις επιστημονικούς του απόφεις.

Το 1947 ο Ράϊχ έγινε αντικείμενο ανακρίσεων εκ μέρους της Διεύθυνσης Τροφίμων και Φαρμάκων.



Το 1954 υποβλήθηκε μήνυση εναντίον του. Ο Ρέιχ αρνήθηκε να παρουσιαστεί σαν "κατηγορούμενος" στο δικαστήριο και η απόφαση, καταδικαστική, εκδόθηκε ερήμην.

Σύμφωνα μέ αυτή, έπρεπε νά αποσύρει από το εμπόριο και να καταστρέψει δλούς τους οργονικούς συσσωρευτές που είχε κατασκευάσει.

Καταδικάστηκε επίσης να κάψει κάθε κείμενο, άρθρο ή περιοδικό που ανέφερε και αφορούσε την κατασκευή ή χρήση των συσσωρευτών.

Τέλος τού απαγόρευσαν να πουλά τα βιβλία του.

Στην συνέχεια κατηγορήθηκε γιά εγκληματική περιφρόνηση και απείθεια πρός την παραπάνω απόφαση και καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Πέθανε στις ομοσπονδιακές φυλακές τού Λούισμπουργκ την 3η Νοεμβρίου του 1957.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η μαζική ψυχολογία του Φασισμού

Ακού ανθρωπάκο!

Η εισβολή της σεξουαλικής ηθικής

Η βιοπάθεια τού καρκίνου

Η διολοφονία του Χριστού

Ο αιθέρας, ο θεός και ο διάβολος

Η κοσμική υπέρθεση

Η λειτουργία τού οργασμού

Η πάλη των τάξεων και η ψυχανάλυση

Ταξική συνείδηση και σεξουαλική

χειραφέτηση

Ο Φρδίντ και εγώ

Το ένστικτο τού θανάτου

Η σεξουαλική επανάσταση

Η ανάλυση τού χαρακτήρα №1, №2, №3

Ο παρορμητικός χαρακτήρας

Η λίμπιντο

Η βιοηλεκτρική θεωρία της σεξουαλικό-

τητας και τού άγχους

Υπόθεση Αύνστεϊν

Ανθρωποι σε μπελάδες

Το ξεπέρασμα τού οιδιποδείου συμπλέγματος

Ο μαζοχιστικός χαρακτήρας

Χειροδργαφα βιοφυσικής

Ερωτισμός και αυτοερωτισμός

Ψυχανάλυση στο θέατρο

Ορμή και ηδονή

Ο σεξουαλικός αγώνας των νέων

Τα παιδιά τού μέλλοντος

Οι ρίζες της σεξουαλικής καταπίεσης

Διαλεκτικός υλισμός και ψυχανάλυση

Εκδ.ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗ

Εκδ.ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ

Εκδ.ΠΥΛΗ

Εκδ.ΑΚΜΩΝ

Εκδ.ΠΥΛΗ

Εκδ.ΠΥΛΗ

Εκδ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Εκδ.ΔΙΔΥΜΟΙ

Εκδ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Εκδ.ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΕΚΗ

Εκδ.ΠΥΛΗ

Εκδ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Εκδ.ΡΑΠΠΑ

Εκδ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Εκδ.ΠΥΛΗ

Εκδ.ΠΥΛΗ

Εκδ.ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ

Εκδ.ΣΠΗΛΙΩΤΗ

Εκδ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Εκδ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Εκδ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Εκδ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Εκδ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Εκδ.ΠΥΛΗ

Εκδ.ΠΥΛΗ

Εκδ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Εκδ.ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ

Εκδ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Εκδ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ

Η κοινωνική επανάσταση έχει σκοπό την κατέργηση κάθε Εξουσίας και κάθε Αυθεντίας.

Αυτού που σκοπεύουν στην δημιουργία μιές Ελευθεριακής κοινωνίας δλοι είναι επαναστάτες. Αποβλέπωντας στην ριζική αλλαγή των σημερινών κοινωνικών σχέσεων και θεσμών, ο καθ'ένας λειτουργεί και αγωνίζεται με τους δικούς του δρους. Δεν μπορεί να γίνει απόδειξη δτι κατοις αγωνίζεται λιγότερο και κάποιος περισσότερο.

Ο έξοντας του κοινωνικού αγώνα είναι κοινός, φιλαφέρουν οι τρόποι. Ο ελευθεριακός συλλογισμός αποκτώντας ένα νέο και συγκεκριμένο υδημα, δέχεται την διαφοροποίηση των μορφών αγώνα, δλων δσων αγωνίζονται ενάντια στην καθημερινή καταπίεση. Διαφοροποίηση που εξαρτάται από την δυνατότητα τού τές και πώς μπορεί να προσφέρει καποιος στον κοινό αγώνα.

Ο Α.Μπέρημαν αναφέρει ότι: "δλοι οι άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν χρήσιμη δουλειά υιά το κοινό καλό, χρειάζονται στην επανάσταση για να κτίσουν την καινούργια ζωή. Καμμιέ επανάσταση δεν μπορεί να πετύχει χωρίς την αλληλεγγύη τους. Οσο πιο γρήγορα το καταλέβουμε αυτό, τόσο το καλύτερο."

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρεί το έτομα, για να αποδείξει τον βαθμό επαναστατικότητας του. Η συνειδητοποίηση της θέσης του είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα.

Η κοινωνική πραγματικότητα δημιουργεί έτομα, που φέρνωντας να συνειδητοποιήσουν το ασυνείδητο του χαρακτήρα τους, στρατεύονται στα διάφορα κδμματα γινόμενοι αποδέκτες των διάφορων αναλύσεων για την κοινωνία δίχως να εξαιρείται και τη επαναστατική θεώρησή της.

Αυτή τη επαναστατική θεώρηση δεν πρέπει να γίνεται μέσο αυτοεπιβεβαίωσης δλων αυτών που έχουν ανάγκη την ανάδειξη τους σε αυθεντίες κάποιου χώρου.

Η φιλοσοφία της αυτοθυσίας και αυταπέρνησης της ίδιας της ζωής, δηλαδή της "στράτευσης", κάνει αδύνατη την προσωπική ευτυχία.

Αυτός που δεν αισθάνεται την ίδια την καθημερινή ηδονή, δεν αισθάνεται την ζωή. Οι κοινωνικοί επαναστάτες πρέπει να κατενοήσουν την ζωή, για να μπορέσουν να κντρέψουν το κατεστημένο που ευθύνεται για την μιζέρια δλων μας.

Η Εξουσιαστική κοινωνία είναι αυτή που ενδιαφέρεται για τές αρχές και τεύς δρους που οδηγούν στην τυφλή υπακοή. Είναι αυτή που επιζητεί και προσπαθεί για το πνίσιμο μιές άλλης φωνής που μιλά και αγωνίζεται για την δημιουργία των πραγματικά ανθρωπινών σχέσεων.

Ακριβώς εδώ βρίσκεται η αντίφαση της θεωρίας με τις πράξεις πόλλων αρνητικά "στρατευμένων" επαναστατών.

Κριτικόροντας και απαγορεύοντας κάθε άλλη επαναστατική πορεία, πέρα από αυτή που θεωρούν οι ίδιοι σωστή, ενεργούν με έναν καθαρέ εξουσιαστικό τρόπο, ασυνείδητα μεν, και προσπαθούν να επιβάλουν μιές αντιεξουσιαστική θεώρηση και πρακτική στούς άλλους συναγωνιστές τους.

Κάθε κριτική είναι αποδεκτή δταν είναι καλοπροσέρετη. Πρέπει να υπάρχει αντίλεγος στές διάφορες ενέργειες, γιατί χρησιμεύει ώστε να βοηθέει τους υπόλοιπους στην πορεία που ακολουθούν και να αποφεύγουν τις παγίδες της Εξουσίας, γιατί δλοι έχουμε γεννηθεί και μεγαλώσει ανάμεσα σε πρότυπα ζωής αυτής της κοινωνίας.

Η ανελαστικότητα και ο μη σεβασμός πρός τις επιλογές των συντρόφων λόγω διεκφορών, δεν δημιουργεί τον "τέλειο" ανατροπέα του κατεστημένου. Πρέπει να κατανοείται η διαφοροποίηση του καθενός, ανέλογα με τις δυσκολίες και τις προσπάθειες για επιβίωση, από δεδομένους τρόπους αγώνα.

Ψευδείσθηση είναι πώς υπάρχουν μόνο συγκεκριμένοι τρόποι πραγμάτωσης του κοινού σκοπού, δηλαδή την ανατροπή του σημερινού κοινωνικού συστήματος ή σωστώτερα την αλλαγή της εξουσιαστικής νοοτροπίας των ανθρώπων.

ΑΝΑΡΧΟΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ : ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΥ

Η επικράτηση τής ελεύθερης ζωής στήν κοινωνία πραγματοποιήθηκε, δταν κυριότερη αξία είναι ο σεβασμός στήν προσωπικότητα τού ατόμου. Η εξουσία τη ιεραρχία και η καταστολή είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια στήν αναπτυξη καί εξέλιξη της.

Η οργάνωση τής ελεύθεριακής κοινωνίας καί ο τρόπος τού πώς θα πραγματωθεί, έφεραν σέ σύγκρουση τούς αναρχικούς. Οι διαφορές θεωρητικής ανάλυσης και πρακτικής, δημιουργησαν τά ρεύματα στούς κόλπους τού κινήματος. Ένα από τά ιστορικότερα και σημαντικότερα ήταν αυτό τού αναρχοατομικισμού. Το ιστορικότερο και σημαντικότερο μέχρι οι αναρχικοί να συνειδητοποιήσουν τήν ανάγκη τού ατόμου να συνεργασθεί μέ άλλους, για τήν επίτευξη τού κοινού σκοπού.

Οι ανάγκες τού ανθρώπου πού αναζητά, έστω καί τήν στιγμιαία, επαφή με τήν ελεύθερία, τήν ειλικρίνεια και τίς πραγματικά ανθρώπινες σχέσεις οδήγεισαν στήν δημιουργία μικρών κοινωνικών συνδλων πού απόρριψαν τίς ατομικές μορφές εξέγερσης.

Ο αναρχοατομικισμός έδινε απόλυτη βαρύτητα στό διομο, παρά στήν κοινωνία δπου ζεί καί δημιουργεί. Αυτό οδήγησε στό συμπέρασμα, δτι χάνεται η δυνατότητα ανάπτυξης τής προσωπικότητας, ακόμα καί στήν ελεύθεριακή κοινωνία, εξ αιτίας τής απορρόφησής του από τίς επιθυμίες και ανάγκες τών άλλων μελών τής κοινότητας. Αυτή είναι λανθασμένη θέση, γιατί αν χαθεί η δποια δυνατότητα οφείλεται στήν χάρακτηρο δομική αδυναμία τού ατόμου. Η πορεία και η εκλογή της είναι καθαρά προσωπική υπόθεση, η ελεύθεριακή κοινωνία δίνει μόνο τίς ευκαιρίες δεν καταπιέζει τα μέλη της. Το 1793 ο άγγλος Γκρόντουν έγραψε δτι "υπέρτατος νόμος είναι η ευημερία τού ατόμου, πού μόνο με τήν κατάργηση τού Κράτους μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Νόμος είναι η ατομική ευημερία και δχι η ευημερία τού δικαίου τών νόμων".

Θεωρητικοί τού αναρχοατομικισμού ήταν ο γερμανός ΣΤΙΡΝΕΡ και οι αμερικανοί ΓΟΥΩΡΕΝ και ΤΑΚΕΡ. Αναπτύχθηκαν δύο τάσεις, η ευρωπαϊκή και η αμερικανική, με αρκετές διαφορές στούς προσάνατολισμούς τους.

Οι ατομικιστές τής Αμερικής πίστευαν στήν προσωπική ευημερία, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στόν φιλελευθερισμό παρά στόν αναρχισμό. Εξαιρέσεις υπήρχαν χωρίς σημαντική παρουσία.

Ο Γουώρεν αναφέρει πώς "η αφιλοκερδής κοινωνική συλλογικότητα δεν μπορεί να πραγματωθεί λόγω τής φύσης και τής ιδιοσυγκρασίας τών ατόμων".

Με αυτό το σκεπτικό καταλήγει στήν άρνηση τής επιβολής κάθε κοινωνικής υποχρέωσης, γιατί, κατά τήν αποφή του, τα μέλη τής κοινότητας, μπορούν να εκτελέσουν τίς διάφορες υποχρεώσεις τους προσλαμβάνοντας άλλους πληρώνοντας τους ανάλογα με τον χρόνο εργασίας τους.

Στο 1827 ίδρυσε, στό Σινσινάτι, τό "TIME STORE". Προπαγάδισε τό σύστημα αυτό με κείμενα και με τήν εφημερίδα "THE PEACEFUL REVOLUTIONIST" πού κυκλοφόρησε πρώτη φορά τό 1833. Πιθανότατα ήταν και η πρώτη αμερικανική αναρχική εφημερίδα. Τα βιβλία του "ΙΣΟΤΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ" και "ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΣΙΤΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" διαδόθηκαν πολύ.

Ο Στέφεν Πέρλ Αντριους προπαγάδισε τό ισότιμο εμπόριο με διαλέξεις.

Το 1851-52 έγραψε τό βιβλίο "Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ". Όλοι αυτοί ασχολήθηκαν κυρίως με τόν χρηματιστικό τομέα.

Το 1851 αμερικανοί αναρχοατομικιστές δημιουργησαν στήν Τρανσαντιλέν ένα κοινόβιο με τό δνομα "MODERN TIMES". Ο αμερικανικός εμφύλιος και οι οικονομικές του συνέπειες εξέθρωσαν τό κοινόβιο.

Ολοι αυτοί αγωνίσθηκαν ενάντια στόν κρατισμό, στήν παρέμβαση τής συλλογικότητας, στήν οικονομική εξουσία τών μονοπωλίων και ενάντια στήν σκλαβιά τής οικογένειας. Ειχαν μιά εχθρική στάση σε κάθε τι που γινόταν στό δνομα τόσο τού κρατικού κομμουνισμού, δσο και τού αναρχικού.

Τίς ιδέες αυτές προπαγάδισαν εφημερίδες δημοσίες οι "SOCIALIST REVOLUTIONIST", "FAIR PLAY", "THE WORLD", "LIBERTY", "LUSIFER" και αρκετές άλλες.

Ο Γουώρεν πέθανε τό 1879. Ο H. GEOGE δημιουργησε τούς "οπαδούς τού μο-

ναδικού φόρου", από αυτούς με διευθυντή τον Φέντεκοστ κυκλοφόρησε για 40 περίπου χρόνια η εφημερίδα "200Σ ΑΙΩΝΑΣ". Αυτού είχαν κάποιες σχέσεις με αναρχοκομουνιστές και σημαντική συμετοχή στο αμερικανικό συνδικαλιστικό κίνημα.

Ο Τάκερ διέδοσε τέσσερις αντιλήψεις τού Γουώρεν. Αν καί ακαμπτος αντικομμουνιστής, μετάφρασε τό "ΕΕΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ" τού Μπακούνιν στές Η.Π.Α., στήν Ευρώπη από τό σύνολο τών αμερικανικών αναρχοατομικιστικών απόφεων τα μόνα γνωστά ήταν η αποικία "MODERN TIMES" και τό βιβλίο τού ANDREWS. Επιρρεασμένος από αυτό τό βιβλίο ο Μαργκάλ, τό 1851, έγραψε τό "Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ". Τό 1853, στό Λονδίνο, δημιουργήθηκε η ομάδα "ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ". Ένας από τούς λόγους τής δημιουργίας της ήταν η αλληλογραφία τού Γουώρεν με τόν ΑΜΠΡΟΖ KANTON.

Ενώ στήν Αμερική αναπτύσσεται αυτός ο εγωισμός πού στηρίζεται σε έναν οικονομικό ορθολογισμό, ξένο πρός τούς κύριους άξονες τού αναρχισμού, στήν Ευρώπη έχει αναπτυχθεί μιά τάση ανθρωποκεντρική ως πρός τα ουναισθήματα και δχι με οικονομιστική κατεύθυνση.

Τό 1840, στό Βερολίνο, δημιουργείται ο "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ", στόν οποίο συμμετέχει για δύο χρόνια και ο Κ. Μάρξ. Ο Κάσπαρ Σμίτ, γνωστότερος σαν STIPNER, ήταν από τα σταθερά μέλη τού Κύκλου.

Στούς κόλπους τής ομάδας αναπτύχθηκε, αρχικά, ένας μηδενισμός πού σκόπευε στήν εξάλειψη τών καθιερωμένων αξιών. Με τούς αδελφούς ΜΠΑΟΥΕΡ, τόν STIPNER και αριετούς άλλους η ομάδα κατέληξε στήν ίδεα τής οικονομικής καταργησης τού κράτους. Η έκδοση εφημερίδας πού είχε αναγγελθεί για τήν 13 Ιουλίου 1843 απαγορεύθηκε. Τα άρθρα πού είχαν συγκεντρωθεί εκδόθηκαν σε ένα τόμο, πού ξέφυγε από τήν λογοκρισία, και ονομάστηκε "ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ". Αυτή ήταν η πρώτη συλλογή αναρχικών κειμένων στή γερμανική γλώσσα.

Ο Στρίνερ, τό 1844 από τό Παρίσι, έκδοσε τό "DER EINZIGE UND SEIN EINGENTUM" (Ο μοναδικός και η ιδιοκτησία του). Ο MAKAY αργότερα επιμελήθηκε τήν έκδοση και άλλων κειμένων τού Στίρνερ με τήν ονομασία "KLEINE SHINIFTEN" (Μικρά κείμενα).

Τό πρώτο βιβλίο τού Στίρνερ επανεκδόθηκε τό 1882 και τό 1892. Μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, δπως ισπανικά, αγγλικά, σουηδικά, ρωσικά, τουρκικά, ελληνικάκαι άλλες. Γένθανε πάμφτωχος τό 1856, γύρω στά πενήντα. Ο Στίρνερ επιρρέεσε πολλούς αναρχικούς. Πρόδρολε τόν ιδιόμορφο εγωισμό του σαν άμυνα ενάντια στόν κρατισμό, δπως ενάντια στόν εξουσιαστικό κομμουνισμό. Ο εγωισμός αυτός, αν και είναι παρεξηγημένη έννοια ακόμα και από τούς αναρχικούς, δεν είναι τίποτα άλλο από τήν δημιουργική πρωτοβουλία τού ατόμου. Η εθελοντική ομαδοποίηση ή όπως αναφέρει ο ίδιος "Η ένωση τών εγωιστών", προστατεύει τό έτομο από τήν εξουσία, παρέχοντας του τήν δυνατότητα τόσο τής πνευματικής ανάπτυξης και καλλιέργειας δοσο και τής ατομικής ευημερίας. "Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΕΓΩ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΛΩΝ" λέει ο Στίρνερ πού από τό 1845 δεν χρησιμοποιεί τόν δρό αναρχισμός. Καταδικάζει τήν ιδιοκτησία, δλων τών μορφών, και υποστηρίζει τήν διενομή τών αγαθών, βάσει τών απαρτήσεων για τήν ατομική ευημερία. Χρησιμοποιώντας τόν δρό "ΕΓΩΙΣΜΟΣ" δίνει διαφορετική διάσταση στήν ατομικότητα.

Ο Στίρνερ διαφοροποιείται και συγκρούεται με τούς ατομικιστές τής Αμερικής, πού απλά πιστεύουν στήν ατομική οικονομική ευημερία.

Οι αμερικανοί αναρχοατομικιστές ήταν κάτι ξένο και πόλος περιέργειας για τούς ευρωπαίους αναρχικούς. Πολλοί ταξίδεψαν στήν Αμερική και είχαν κάποια προσωπική επαφή. Ένας από αυτούς ο PEKLY, σε ένα ταξίδι συνάντησε μερικούς και τό 1877 συνεργάστηκε στό περιοδικό "THE RADICAL REVIEW" πού διεύθυνε ο Τάκερ.

Τό 1877, με αφορμή τήν άγρια απεργία στό Πίτσμπουργκ, ομάδες αναρχοατομικιστών υιοθέτησαν μιά αδιάλακτη ατομική στάση. Στην Βοστώνη από τής ομάδες αυτές, τό 1881, εκδόθηκε η επιθεώρηση "THE ANARCHIST". Τό πρώτο τεύχος έγινε ανάρπαστο, τό δεύτερο διώρετος απαγορεύθηκε πρίν κάνει κυκλοφορήσει.

Το 1881 εκδόθηκε η εφημερίδα "LIBERTY" με αρχισυντάκτη τον Τάκερ. Σε αυτή αμφισβητήθηκε τό δικαίωμα στούς αναρχοκομουνιστές να αποκαλούνται αναρχικοί.

Η "LIBERTY" κυκλοφόρησε για λίγο καί στο Λονδίνο, δύο χρόνια μετά το 1885 ο HENRY SEYMOUR ίδρυσε τήν εφημερίδα "THE ANARCHIST". Στα 1880-90 εμφανίστηκε στήν Αγγλία ο "Σύνδεσμος για τήν υπεράσπιση τής ελευθερίας και τής ιδιοκτησίας". Πρόβαλε έναν στείρο δογματικό ατομικισμό. Καλλιεργήθηκε ένα κλίμα ευνοϊκό για τήν ανάπτυξη ενδιαφέροντος σε αναρχοατομικισμό, που ουσιαστικά ήταν ένας ασύδοτος αστισμός.

Στίς υπόλοιπες χώρες εμφανίστηκαν πολλές ομάδες αναρχοατομικιστών. Στο Βέλγιο "Οι ξυλοκόποι τής ερήμου" κυκλοφόρησαν, παράνομα, μια δεκαετία μπροστούρες από το 1863 έως το 1867.

Στήν Μελβούρνη το 1887 εκδόθηκε η "HONESTY". Το 1890, επίσης στήν Αυστραλία, εκδόθηκε η "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ", που αργότερα ονομάστηκε "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ". Εδώ υπάρχει ο αμερικανικού τύπου αναρχοατομικισμός. Ο ΓΑΙΓΚΕΡ, ο ΙΨΕΝ και ο ΡΟΛΦ ΧΑΜΜΕΡ ήταν οι γνωστώτεροι και πιο δημιουργικοί σκανδινανοί αναρχοατομικιστές.

Τόσο στήν Ευρώπη, δύο και στήν Αμερική, οι ομάδες αυτές σιγά-σιγά άρχισαν να διαλύονται. Στήν αρχή τού εικοστού αιώνα έπαψαν να υπάρχουν, παρά τήν κάποια επιστροφή στόν Στίρνερ λίγο μετά τήν αρχή τού αιώνα.

Ο αναρχοατομικισμός ήταν μια έκφραση ελευθερίας που μέσα από τήν συνειδητοποίηση τών κοινωνικών συνθηκών προχώρησε σε πολυπλοκότερες και πειστηκότερες μορφές κοινωνικής επαφής και αντίδρασης στήν εξουσιαστική κοινωνία.

Ο αναρχοατομικισμός υπήρξε η δημιουργική εφηβεία τού αναρχικού κινήματος. Αρκετά θετικά στοιχεία, κύρια τού ευρωπαϊκού, βροήθούν τούς αναρχικούς στήν επαφή και τήν ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ τους μέχρι σήμερα.

