

Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Η αναδημοσίευση των τευχών 60 & 61,
καθώς κι άλλων των τευχών του ANAPHTIKΟΥ
είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ και ΔΩΡΕΑΝ...

ΑΘΗΝΑ, 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 1992. ΤΕΥΧΟΣ 61



ΦΙΛΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Το τεύχος 60 του ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ υικλοφόρησε σε ελάχιστο αριθμό αντιτύπων, λόγω της αδυναμίας μας να εξοφλήσουμε το τυπογραφείο. (Αν και μειώσαμε το ΧΡΕΟΣ κατά 90 χιλιάδες, εξακολουθούμε να χρωστάμε 100.000 δραχμές).

ΦΙΛΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ θα συνεχίσει να κυκλοφορεί έτσι, μέχρι... την απόδειξη της φιλίας των αναγνωστών του.

ΦΙΔΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Το τεύχος 60 υπάρχει στα βιβλιοπωλεία ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ/ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ, ΝΗ-ΠΕΝΘΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΘΕΡΣΙΤΗΣ, στις καταλήψεις ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ και ΒΙΛΛΑ ΑΜΑΛΙΑ και, φυ-σικά, στο αρχείο μας. Οποιος θέλει, λοιπόν, μπορεί να το ζητήσει και να το φωτο-τυπίσει είτε για ατομική χρήση, είτε για να το διανείμει...

ΦΙΛΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ,

Οπως είναι γνωστό, ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ δεν είναι ούτε κρατικός, ούτε κοινωνικοποιημένος κι έτσι, όσο κι αν είναι προβληματικός, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ... ΚΑΛΤΣΕΣΤΡΟΥΤΣΙ !

ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ

Σε απεργία πείνας κατέβηκαν οι σύντροφοι Θεόδωρος Τριανταφύλλης και Γιάννης Μπαλής, από τις 10 Μάρτη 1992. Θυμίζουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά, που ο Γιάννης Μπαλής κάνει απεργία πείνας & επομένως η κατάσταση της υγείας του είναι - από χέρι - ικλονισμένη. Ουσιαστικά τον θέρισε ο Καθηγητής Σταύρος Λαζαρίδης, μετά από μετασχηματισμό στην έρευνα της Επιτροπής Ανατροπής της Δημοκρατίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΔΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ πολύ να είναι πολύ αργά!

ΣΤΙΓΜΑΤΑ: Ο συνταξιούχος Νίκος Πλαστήρας, μη μπορώντας να επιβιώσει με τις 10.000 (!) δραχμές της σύνταξης, ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ, στις 16/3/92, προς δόξαν του νεοφύι λελευθερισμού. . . -● Φαντάρος, που υππρετώσει στις διαβιβάσεις ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ, μη μπορώντας ν' αντέξει την καταπίεση των στρατοκρατών, στις 16/3/92... -● Άλλοι δύο υπαψήφιοι φαντάροι, στη Θεσσαλονίκη, δήλωσαν την άφοντή τους να υππρετήσουν τα συμφέροντα των αφεντικών του τόπου. Πρόκειται για τους Ν. Δημητραϊά & Δ. Πανίδη. -● Στα Χανιά, η συντονιστική επιτροπή αγώνα ελαίας σπαραγγών προτείνει προσωρινή λήξη του αποκλεισμού της πόλης από τους αγρότες. Οι περισσότεροι, ωτόσο, παραμένουν στα οδοφράγματα, αποφασισμένοι να συνεχίσουν. -● Συλλαλητήριο οργανώνουν ΣΗΜΕΡΑ και οι ελαίασπαραγγοί της Ζακύνθου. -● Το δουλεμπόριο ανθεί για τα καλά στην Ελλάδα. Οι Αλβανοί μετανάστες εγκαταλείπουν τη χώρα τους, για να βρουν την δύνεση και την ησυχία τους, ενώ οι Ελλήνες πατριώτες ανταποκρίνονται στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, διπλας θα ανταποκριθούν και στην εκμετάλλευση του εξευτελιστικού φτηνού αλβανικού εργατικού δυναμικού. Οι αγρότες της Πελοποννήσου, "απλοί δάνθρωποι" στην καθομιλουμένη, χρησιμοποιούν Αλβανούς με μεροκάματα, κυριολεκτικά, ανύπαρκτα. Οι οικοδομικές εταιρίες εξευτελίζουν αιδημ και την ίδια την έννοια της εκμετάλλευσης. Ωτόσο, Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΑ' ΝΑΙ ΚΑΔΑ... Είναι ξεκάθαρο ότι τα σύνορα άνοιξαν για... τον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής της δεξιάς (Ν.Δ.-Π.Α.Σ.Ο.Κ.-ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ και Σια). -● ΕΛΑ-1η ΜΑΗ ανέλαβαν στις 17/3/92 την ευθύνη για τις εκρήξεις στα ΕΟΚινά αυτοκίνητα και στο υποκατάστημα της Εθνικά Τράπεζας. -● Κατατέθηκε ΣΗΜΕΡΑ στη βουλή ένα αιδημ νομοσχέδιο για τη "μεταρρύθμιση των Συρρούντικων Κύρων κα"

ΔΙΕΘΝΗ: Ναζιστές τοποθέτησαν βόμβα στα γραφεία της οργάνωσης Διεθνής Σοσιαλισμός, στην Κοπεγχάγη. Από την έκρηξη σκοτώθηκε ο Χένρικ Κρίστενσεν. ΣΗΜΕΡΑ, γίνεται στη δανέζικη πρωτεύουσα συγκέντρωση διαμαρτυρίας. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, Η Ο.Σ.Ε. ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ, στις 6 μ.μ., στΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ. —• Διαδήλωση ενάντια στο ΔΕ ΠΕΝ, γίνεται ΣΗΜΕΡΑ στο Παρίσι.

**ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΓΙΕΛΤΣΙΝ
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ :**

Τη Δευτέρα, 10 Φλεβάρη 1992, δύο Αναρχικοί από τη Μόσχα καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 3 ετών ο καθένας, επειδή αντιτατάθη - καν στη βίαιη επίθεση που δέχτηκαν από πράκτορες της Κ.Γ.Γ., που φορούσαν πολιτικά. Λίγα αργότερα, την ίδια μέρα, Αναρχικοί συγκρότησαν αυθόρυμη διαδήλωση στο κέντρο της πόλης και διέκοψαν την κυκλοφορία στην οδό Γκόρκι. Οι ειδικές δυνάμεις επιτέθηκαν σχεδόν αμέσως και διέλυσαν τους διαδηλωτές με τα κλόμπικ, τραυματίζοντας αρκετούς, ευτυχώς ελαφρά. 19 διαδηλωτές συνελήφθησαν - ανάμεσά τους και δύο μικρά κορίτσια 13 ετών - αφέθηκαν, ωστόσο, ελεύθεροι μετά από 5 ώρες, χάρη στην παρέμβαση κάκων ριζοσπαστών σοσιαλιστών του Σοβιέτ (Δημοτικό Συμβούλιο) της Μόσχας. Ωστόσο, οι δύο καταδικασμένοι σύντροφοί μας, ο Αλεξέϊ Ροντιόνωφ και Αλεξάντρ Κουζνέτσωφ, εξακόλουθούν να βρίσκονται στη φυλακή και ζητούν τη βοήθειά σας.

ΠΡΟ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Ο Αλεξέϊ Ροντιόνωφ και ο Αλεξάντρ Κουζνέτσωφ, δύο Μοσχοβίτες Αναρχικοί, ήλικιας αντίστοιχα 17 και 18 ετών, πιλάστηκαν στις 12 Μάρτη 1991, καθώς επήγανταν σε μια διαδήλωση, που είχε οργανωθεί από τη Δημοκρατική Ενώση για να τιμήσει την 74η εκείνη της Εκανάστασης του Φλεβάρη. Επί επτάμισυ μήνες, ο Ροντιόνωφ και ο Κουζνέτσωφ κρατήθηκαν στις φυλακές της ΚΓΓ, κατηγορούμενοι για χουλιγκανισμό και αντίσταση κατά της αρχής.

Είναι δύσκολο να δώσουμε την αστυνομική εκδοχή της ιστορίας, επειδή, κάθε φορά, η αστυνομία παρουσίαζε διαφορετικά τα πρόγραμμα. Έχει παραγγελεί φανέρω πώς όλα σάρωνται λένε είναι φέματα. Βασικά, λένε ότι δύο πάνω ενοχολόγουσαν κι έσπρωχναν τους διαδηλωτές στο υπόγειο πέρασμα της πλατείας Τζερέζνσκαγια κι ότι επιτέθηκαν σε δύο άντρες της ΚΓΓ που φορούσαν πολιτικά. Επομένως, αυτοί οι δύο "άτυχοι κύριοι" αναγκάστηκαν να τους δείρουν & να φωνάξουν τις δυνάμεις της κατεύθυνσης μιλάντσας για να μπορέσουν και τους συλλάβουν. Σ' όλο αυτό το διάστημα, οι Αναρχικοί, χρησιμοποιούντας ένα μαχαίρι κι ένα ξυράφι, τους χτυπούσαν και τους τραυμάτιζαν.

Ο Ροντιόνωφ και ο Κουζνέτσωφ λένε ότι, καθώς τήγανταν στη διαδήλωση, δέχτηκαν επίθεση από δύο άντρες, που δεν είχαν κάνει λόγο να πιεστούν των ήταν αστυνομικού. Τους έρριξαν κάτω και τους κλώτσαγαν και γρονθοκοπούσαν με τόση μανία, ώστε ο ένας τους έμεινε ανασθήτος. Στη συνέχεια τους έβαλαν στην αστυνομική κλούβα, δύο τους κάτηκαν και τάλι κι όπου με τη βία τους κούρεφαν. Μέσα στην κλούβα, τους έφαξαν και βρήκαν το μαχαίρι και το ξυράφι.

Στη συνέχεια, κλείστηκαν στις φυλακές της ΚΓΓ, στο Λεφόρτοβο, σ' έναν θάλαμο για 30 άτομα, όπου, όμως, έμειναν 70 κρατούμενοι. Μόλις και μετά βίας, οι δύο σύντροφοι καταφέρναν να κομηθούν για 3 ώρες τη μέρα. Επειδή ήταν ασχημά χτυπημένοι, τους απαγόρεψαν να δύνηται τους δικηγόρους τους, επί έναν ολόκληρο μήνα. Κάθε πρωί, τους έκαρπαν στο θάλαμο στις 4 τα ξημερώματα και γύρναγαν στο θάλαμο στις 12 τα μεσάνυχτα. Οταν έφτασε η μέρα να παρουσιαστούν στο δικαστήριο, ο Κουζνέτσωφ ήταν τόσο άρρωστος, του ήταν αδύνατο να μεταφερθεί από το νοσοκομείο της φυλακής.

Αυτού του είδους η μεταχείριση φαίνεται να είναι υπερβολικά άγρια για δύο κάνις που πιάστηκαν τυχαία. Για το σωφρονιστικό σύστημα, ωστόσο, οι δύο πάνω δεν θεωρούνται καν ανθρώπινα όντα. Τα ρούχα και οι υδέες τους αποτελούν προσβολή για το κατακλεστικό σύστημα. Οπως γνώριται και επί Μπρέζνιεφ, έτσι και τώρα η αστυνομία χρησιμοποιεί εναντίον των πολιτικών ακτιβιστών, τον ποινικό κώδικα.

Επειδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έδειξαν να συγκεντώνουν καθόλου απ' όλη αυτή την ιστορία, αρκετοί Αναρχικοί από διάφορες ομάδες της Μόσχας κατέβηκαν σε απεργία πείνας έξω απ' τον Λευκό Οίκο (κατοικία του πρέδρου Γιελτάλιν). Κατόρθωσαν έτσι να τραβήξουν την προσοχή κάποιων μελών του σοβιέτ της Μόσχας και του ρωσικού κοινοβουλίου, με αποτέλεσμα την προσωρινή αποφυλάκιση των Ροντιόνωφ και Κουζνέτσωφ, μέχρι την δίκη τους.

Η απαγγελία της κατηγορίας του χουλιγκανισμού είναι στην ουσία μια διαδικασία πουτίνας και, συνήθως, ξεκινεί πριν κανείς μέσα σε μια μέρα. Αυτή τη φορά, χρειάστηκαν 4 ολόκληροι μήνες, μετά την προσωρινή αποφυλάκιση, για να φτάσει η υπόθεση στο δικαστήριο, καθώς δικαστές και εισαγγελείς προσκαθούσαν μ' όλα τα μέσα να την καθυστερήσουν. Τελικά, αφού τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είχαν δείξει κανένα ενδιαφέρον, οι δύο σύντροφοι βρέθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν σε τρία χρόνια, μολονότι οι διωκτικές αρχές είχαν καταφέρει να πείσουν κάθε λογικά σκεπτόμενο άτομα ότι όσο έλεγαν ήταν φέματα.

Μετά τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε η υπεράσπιση, έγινε φανερό ότι η έρευνα της υπόθεσης είχε διεξαχθεί, μ' έναν

τρόπο εντελώς ακαράδεκτο. Τα "τραύματα" των αστυνομικών αποδείχτηκε ότι ήταν αδύνατο να έχουν γίνει με μαχαίρι ή με ξυράφι. Οι αστυνομικοί πιάστηκαν να αντιφέσουν, καθώς προσπαθούσαν από τη μια να καλύψουν την ιστορία τους κι από την άλλη να καλυφθούν οι έδησοι. Τη μια στιγμή έλεγαν ότι είχαν ρίξει τους δύο πανικούς στο έδαφος και την επόμενη στιγμή λογχυρίζονταν ότι οι πανικούς τους είχαν τραυματίσει. Μολονότι δύο οι μάρτυρες, που κατέθεσαν, είχαν κληθεί απ' τις διωκτικές αρχές, οι τελευταίες δεν είχαν καταφέρει να τους κάνουν να επιβεβαιώσουν την εκδοχή της αστυνομίας.

Βάλαμε τα δυνατά μας για να προσελκύσουμε την προσοχή του κοινού στην υπόθεση, επειδή πρόκειται για την πρώτη πολιτική δίκη στο αποκαλούμενο "δημοκρατικό" καθεστώς. Οι προσκάθετές μας, ωστόσο, αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια, αφού είναι ασφές ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ελέγχονται από την κυβέρνηση και, μούραιά, θα προσπαθήσουν να παρουσιάσουν και τους φυλακισμένους Αναρχικούς και τους υποστηρικτές τους, σαν εγκληματίες. Σηκώδης τους είναι, να χρησιμοποιήσουν αυτή την υπόθεση για να τρομοκρατήσουν ολόκληρη την αντικολύτευση και για να δείξουν ότι η δικαιοσύνη βρίσκεται κάτω από τον απόλυτο έλεγχό τους.

Παρ' όλα αυτά, είναι ευαίσθητο στη διεθνή πλευρή το καθεστώς του Γιελτάλιν πρέπει να διατηρήσει το "ανθρώπινο πρόσωπο" του ώστε να μη διαταραχθεί η ροή της οικονομικής βοήθειας.

Στις 29 Φλεβάρη 1992, οργανώνουμε μιαν ακόμη συγκέντρωση για να προσελκύσουμε την προσοχή της κοινής γνώμης στην υπόθεση και ν' αναγκάσουμε τις αρχές ν' απελευθερώσουν τους συντρόφους μας και να σταματήσουν αυτή την πολιτική δίκης.

Εποιησαν επίσης να διαδηλώσετε έξω από τις Σοβιέτικες πρεσβείες και τα προξενεία στις χώρες σας, και να δείξετε τη συμπαράστασή σας.

Η πέμπτη μας δείχνει ότι οι σοβιέτικες αρχές δίνουν εδώπου την προστασία στις εκδηλώσεις που γίνονται έξω από τις πρεσβείες και τα προξενεία τους, που εν πάση περιπτώσει σπεύδουν να πληροφορήσουν σχετικά τη Μόσχα.

από την K.A.S. - K.O.R.

|||||
Την Παρασκευή, 27 Μάρτη 1992,
Ο Αναρχικός Μαύρος Σταυρός Αθήνας και το Δελτίο Πληροφρόντης στο "ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ" ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΔΑΝΔΕΓΓΥΗΣ
ΣΤΟΥΣ
ΡΟΝΤΙΟΝΩΦ ΚΑΙ ΚΟΥΖΝΕΤΣΩΦ
ΣΤΙΣ 6 η.μ.

Οσοι θέλουν να στείλουν μηνύματα συμπαράστασης στους δύο συντρόφους, γράφοντας στη διεύθυνση :

109462 MOSCOW
Volzhsky Boulevard 21-62
MIKHAIL TSOVMA

R U S S I A

