



Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

-Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ- δεν αποτελεί προϊόν που υπόκειται στους εμπορικούς νόμους και ως εκ τούτου δεν αποτείται για την απόκτησή του η καταβολή δραχμικού αντίτυπου. Η συνέχεια ής έκδοσης του διαφανίζεται με την εθελοντική προσφορά χρημάτων, εργασιας κειμένων και ιδέων και όχι με την υποχρεωτική χρηματοδότηση που επιβάλλει η οποιαδήποτε τιμή πώλησης. -Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ- δεν είναι φορέας απόψεων μιας αναρχικής ομάδας. Κοινή αντίληψη δώνων προσφέρουν για την έκδοση, είναι η ανάγκη διεύρυνσης της αναρχικής-αντιεξουσιαστικής πληροφόρησης, έξω και πέρα από τους κρατικούς και εμπορικούς νόμους, ως γνήσιο δημιούργημα της κοινωνικής ελεγέρτης. Για την εγκαθίδρυση ενός κοινωνικού ουσιτήματος που θα στηρίζεται στην αριθμοτική θορήθια και την εθελοντική συνεργασία των μελών της. Ενάντια σ' όλες τις μορφές διακυβέρνησης και οικονομικής καταπίεσης.

28^Η ΟΚΤΩΒΡΗ.

Με την ευκαιρία της 46ης επετείου της εισόδου της Ελλάδας στη 2η Παγκόσμια Αλληλοσφαγή των Εργαζομένων τονίζουμε για μιαν ακόμα φορά: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΟΡΑ. ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΤΡΙΑ. ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ. ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΟΛΕΜΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ.

«Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ»

Για αναγνώστες-μαθητές (και μόνο)

Φίλε αναγνώστη, επειδή ο κοινωνικός ρόλος του σχολείου είναι η λειτουργία του ως φορέα μετάδωσης και συντήρησης της κυριαρχησι μετάδωσης, που στηρίζεται στην λογική της αναγκαιότητας της εξουσίας και του ταξικού διαμελισμού των ανθρώπων, οι μαθητικές εκλογές που διεξάγονται καθ' εικόνα και ομοίωση των πολιτικών εκλογών, απλά επιβεβαίωνται αυτόν ακριβώς των κοινωνικού ρόλου του σχολείου. Τα πρότυπα εξουσίας που διδάσκονται οι μαθητής στο πρόσωπο του δασκάλου, η κοινωνική συμπεριφορά που του επιβάλλεται μέσα από την πειθαρχία και την αναγκαστική μάθηση καθώς και μέσα από τον ανταγωνισμό με τους συμμαθητές του, και -τέλος- η βάρβαρη καθυπόταξη κάθε δημιουργικότητας και επιθυμίας, πρέπει να περιβληθούν των μανδία του φιλελευθερισμού για να στηρίξουν το φεύδος τους.

Φίλε αναγνώστη, όπως και στο επίπεδο της άμεσης πολιτικής, έτσι και εδώ, στο επίπεδο του σχολείου-φυλακής, ανασύρρεται ο μύθος των εκλογών όχι μόνο για την εθιστούν οι σημερινοί μαθητές στον αυριανό κομματικό τους εγκλωβισμό, αλλά και για να εκτονώθει κάθε τάση ανάπτυξης πρωτοβουλιών κάθε τάση αυτονομίας, κάθε τάση άρνησης στην ομοιογενοποίηση του ατόμου. Οι μαθητικές εκλογές στα σχολεία, απροκάλυπτα εκτιμούνται ήδη σαν δείγματα της αυριανής κομματικής δυναμικότητας: οι μαθητές σήμερα «ψηφίζουν πολιτικά», δέσμοι μιας κατάστασης προπαρασκευής τους για τον αυριανό ρόλο τους στην κοινωνία των ψυχονευρωτικών οπαδών, συζύγων, εξειδικευμένων εργατών, στρατοκρατών, κρατιστών, πολιτικάντηδων και νομιμοφρόνων πολιτών.

Φίλε αναγνώστη, όπως στις βουλευτικές και δημοτικές εκλογές, έτσι και στις μαθητικές, η άρνηση της συμμετοχής σου είναι βασική προϋπόθεση του απεγκλωβισμού σου από την κοινωνία της μιζέριας. Η περιφρόνηση στην ανάθεση κάθε πρωτοβουλίας σε αντιπροσώπους, ετοιμάζει την ρήξη σου με την εξουσία του καθηγητή και οδηγεί στην ανατροπή του σχολείου-φυλακής, στην κατάργηση της υποχρεωτικής μάθησης που κατευθύνεται από τα αφεντικά για τις ανάγκες τους.

Φίλε αναγνώστη, τα μαθητικά συμβούλια δεν μπορούν πάρα να βελτιώσουν την σχολική μιζέρια, να την εκσυγχρονίσουν, διατηρώντας ανέπαφη την καταστροφική αντίληψη που τη διέπει. Όμως η σκλαβιά δεν επιδέχε-

Αθήνα 30 Οκτωβρη 1986

No 9

ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Αν το κράτος αποφασίζει να εντείνει την καταστολή του για να προστατεύει τον εαυτό του από την πάλη των εξεγερμένων προλεταρίων, τότε και οι εξεγερμένοι θα οργανώνουν την αυτοάμυνά τους και θα συνεχίζουν να αγωνίζονται με περισσότερη μαχητικότητα» (Απόσπασμα από κείμενο-κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Αναρχικών, όπως δημοσιεύτηκε στην αντιεξουσιαστική εφημερίδα ΔΟΚΙΜΗ No 6, του Οκτώβρη 1986).

Πολλοί στο παρελθόν μα και σήμερα ακόμη αντιμετωπίσαν με διστακτικότητα και κάποιο σκεπτικισμό την συμμετοχή σε κινήματα συμπαράστασης προς φυλακισμένους συντρόφους. Κι αυτό γιατί τέτοια κινήματα εμπειρίζουν τον κίνδυνο εγκλωβισμού των δραστηριοτήτων και των παρεμβάσεων του αναρχικού κινήματος μέσα σ' ένα φαύλο κύκλο συλλήψεων, φυλακίσεων, συμπαράστασης προς τους κρατούμενους αναρχικούς, αποφυλακίσεων, νέων συλλήψεων, νέας συμπαράστασης, νέων αποφυλακίσεων και πάει λέγοντας. Κατανούμε και θεωρούμε απόλυτα δικιολογημένη και βάσιμη την διστακτικότητα και τον σκεπτικισμό τους από τη στιγμή που ένα κίνημα συμπαράστασης αποτελεί την μοναδική και υποκλειστική δραστηριότητα του αναρχικού χώρου. Όμως, από το να αποφευχτεί ένας τέτοιος φαύλος κύκλος, μέχρι το να μη οργανώνεται καρμά κίνημά συμπαράστασης προς τους φυλακισμένους για τις ίδες και την πρακτική τους αναρχικούς συντρόφους, υπάρχει τεράστια απόσταση.

Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι πρέπει να πάψουμε να απευθυνόμαστε προς τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα που πρέπει να πληροφορηθούν για την αναρχική θεώρηση της κοινωνικής πραγματικότητας, καθώς και για τις προοπτικές που η θεώρηση αυτή μπορεί να προσφέρει. Προοπτικές που μπορούν να συμβάλλουν τόσο στην κατανόηση της ταξικής, καταστατικής και απάνθρωπης φύσης του Κράτους, όσο και στην αυτορράγανση των καταπεζόνεντων και εκμεταλλεύμενων. Αυτορράγανση που είναι απαραίτητη για την δυναμική διεκδίκηση των δικαιομάτων για τους για ελευθερία, ισότητα και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της πρωτοπότητας τους. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη αρκετοί, που όχι μόνο έχουν πιστεψει στην αναρχική θεώρηση και προοπτική, αλλά και μέσα από τους αγώνες τους και την γενικότερη πρακτική τους έχουν αποδείξει την πίστη τους και την αφοσίωσή τους στον αγώνα για την ανατροπή του κράτους των αφεντικών. Αυτοί οι σύντροφοι είναι πολύτιμοι για το κίνημα γιατί είναι αυτοί που θα διαδόσουν τις επαναστατικές ίδες του αναρχισμού και θα αγωνιστούν για την πραγματοποίησή τους.

Όταν αυτοί οι σύντροφοι κλείνοντας στην φυλακή για τους αγώνες τους, πρέπει με την οργάνωση ενός κινήματος συμπαράστασης, παράλληλα πάντα με τις άλλες δραστηριότητες του αναρχικού χώρου,

συνέχεια στην 4

ται βελτίωση, παρά απαιτεί κατάργηση. Τα κομματικά όργανα που διακριτικά ελέγχουν τη λογική των σχολικών εκλογών, θέλουν -και το πετυχαίνουν- να χειραγωγήσουν το μαθητικό κίνημα, να το εντάξουν κομματικά, να αποτρέψουν την εξέγερση της νιότης. Οι πορείες του στηλ «Πολυτεχνείου», και τα φεστιβάλ ή οι μαθητικές γιορτούλες είναι η μουσική για το χορό της εξουσίας.

Φίλε αναγνώστη, οι αναρχικοί μαθητές απαιτούν ζωή στα σχολεία. Μπορούν να την πάρουν μόνοι τους, στα χέρια τους μέσα από την αυτορράγανσή τους, την αυτόνομη δράση, έξω και πέρα από τις πουστίτσες του μαθητικού συνδικαλισμού. Τα δεκαπενταρελή και τα προεδρεία είναι η ιεραρχία που πρέπει να ανατραπεί. Οι ελευθεριακές-αναρχικές συνελεύσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες και δίχως την επιτήρηση των καθηηνητών ή τις ευ-



λογίες των συμβουλίων, το είδος και το περιεχόμενο των συζητήσεων, ο καθορισμός των στόχων του μαθητικού κινήματος, χωρίς λογοκρισία, είναι εκείνο που πρέπει να διασφαλιστεί.

Φίλε αναγνώστη, η ανατροπή του ταξικού σχολείου και η δημιουργία του ελεύθερου σχολείου, πρέπει νάναι η προοπτική. Μια προοπτική που μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσα από τις καταλήψεις αιθουσών, την κατάργηση των απουσιών και των βαθμών, την κατάργηση της υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων και της εξουσιοδοτικής σχέσης δασκάλων-μαθητών, μέσα από το σαμποτάζ της λειτουργίας του σημερινού αριτρούσκληρωτικού, καταπιεστικού και βλαβερού σχολείου. Η άρνηση της συμμετοχής στις εκλογές και στα σχολικά συμβούλια, είναι το πρώτο βήμα.

ΟΙ «ΚΑΛΟΙ ΤΑΞΙΤΖΗΔΕΣ» ΚΑΙ Η «ΣΑΛΩΜΗ»

Στις 17 Οκτωβρίου συνελήφθη η Διονυσία Κώνστα, κατηγορούμενη για κλοπές. Αποδεικτικό στοιχείο για τις κατηγορίες δεν υπάρχει, ούτε η ίδια παραδέχεται τις κατηγορίες. Άλλα το βεβαρυμένα ποινικό μητρώο της Διονυσίας που παλιότερα είχε εκτίσει μια ποινή φυλάκισης, έγινε και το αποδεικτικό στοιχείο για να προφυλακιστεί. Αυτά είναι τα στοιχεία της πουλημένης δικαιούνης, για να χαρακτηρίζει τους ανθρώπους «ιδιαίτερα επικίνδυνους».

Οι εφημερίδες και η κοινή γνώμη έβδωσαν περισσότερη σημασία στον τρόπο που διαπράχθηκαν οι κλοπές, διαστρεβλώνοντας εκχυδαίτικά την πραγματικότητα. Μιλούσαν για μια γυναίκα που κατόρθωνε ν' αποκοινίζει άντρες και εν συνεχείᾳ να τους κλέψει. Άντρες που, θέλοντας να εκφράσουν όλα τα σεξουαλικά τους απωθήμενα, βρίσκανε σαν πρόσφορη γι' αυτό, αυτήν την γυναίκα. Άντρες που πιστεύουν πως οι γυναίκες μόνο γι' αυτό τον σκοπό υπάρχουν. Να εκπληρώνουν όλα τα σεξουαλικές διαστροφές τους! Άντρες που τους δικαιώνουν σ' αυτή τους την απαίτηση όλα τα υπάρχοντα ήθη και θεσμοί. Άντρες που θεωρούν τους βιασμούς κατόρθωμα και καυκιόνται γι' αυτούς. Είναι αυτοί που πιστεύουν πως η υποχρέωση των γυναικών είναι να τους υπακούν χωρίς κανένα όφελος. Σύμφωνα μ' αυτό θεωρούν κλοπή κι εξαπάτηση αν

κάποια γυναίκα πάρει ό,τι της ανήκει. Ο μεγαλύτερος υποβίβασμός της ανθρώπινης αξίας ήπηγάζει απ' αυτή την ρατσιστική ιδεολογία.

Η σύλληψη της Διονυσίας Κώνστα έγινε από έναν ταξιτζή με την υποψία πως ήθελε να τον κλέψει. Οι φωτογραφίες των εφημερίδων που παρουσίαζαν τον ταξιτζή σαν ήρωα, για το κατόρθωμά του, ήταν όχι απλά πρόκληση αλλά και προσοβολή απέναντι σε μας που ποτέ δεν θα δεχθούμε να μας παρουσιάζουν σαν ήρωες τους εκφραστές της πιο ποταμής και σιχαμέρης φασιστικής ιδεολογίας, του φαλοκρατισμού.

Λίγες ημέρες αργότερα πέρασε στα ψηλά των εφημερίδων ο βιασμός μια 27χρονης από ταξιτζή, όπως άλλωστε παιρινούν συνήθως όλοι οι βιασμοί που κατορθώνουν να δημοσιευτούν. Και ποιος λοιπόν θα σώσει τις γυναίκες απ' όλους αυτούς τους ταξιτζέδες, τους φορτηγατζήδες κλπ που δεν θεωρούνται «ιδιαίτερα επικίνδυνοι» γιατί ο μύθος της αντρικής υπεροχής τους συντηρεί;

Μόνο η αυτοάμυνα των γυναικών μέσα από την αυτοοργάνωσή τους θα χυτήσει το σύστημα που πιστεύει ότι κάθε γυναίκα πρέπει να πληρώνει με το φύλλο της το δικαίωμα να υπάρχει.

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣΑ

Όλος ο κόσμος είναι διαμορφωμένος σε κράτη, χωρισμένα μεταξύ τους με σύνορα, ώστε να στηρίζεται μ' αυτό τον τρόπο το πο δολοφονικό σύστημα, το κράτος, μ' ελάχιστες παραλλαγές από χώρα σε χώρα.

Κατά το σύστημα κάθε κράτους, οποιαδήποτε χώρας, όποιος δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ' αυτό, δεν έχει δικαίωμα να περνά τα σύνορά του. Γι' αυτό τον σκοπό υπάρχει και νομοθετικό αδίκημα για παράνομη είσοδο. Για παράδειγμα, ένας πολευκατομμυριούχος, ή ένας μπάτος έχει άντετη είσοδο σ' οποιαδήποτε χώρα. Ο πρώτος μπορεί να προσφέρει εγγυήσεις λόγω της οικονομικής άνεσης που διαθέτει κι ο δεύτερος γιατί είναι όργανο του κράτους, κι επομένως μπορεί να φροντίσει για την διαφύλαξη του παντού.

Ένας καταδικώμενος και πολιτικός εξόριστος από την χώρα του όμως, δεν είναι πουθενά επιθυμητός. Στην Ελλάδα έχομε φτάσει στο σημείο όλες οι φυλάκες να είναι γεμάτες από Ιρανούς, Τούρκους, Ιρακινούς, που θέλουν ξεφύγοντας από τη χώρα τους να περάσουν τα ελληνικά σύνορα. Πρόσφατα ανακοινώθηκε απ' την κυβέρνηση η άρνηση να επιτρέψει την ελεύθερη είσοδο σ' όσους πρόερχονται απ' αυτές τις χώρες. Αυτό σημαίνει ότι αν κανένας επιχειρήσει να περάσει τα σύνορα, θα χτυπηθεί θα δολοφονηθεί.

Θάνατος φαντάρου

Άλλος ένας θάνατος φαντάρου στις 10.10.86 προστέθηκε στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο των θυμάτων της στρατοκρατικής αντίληψης και των συνθηκών διαβίωσης στο στρατένια.

Αυτό το γεγονός ήρθε να διαψεύσει για μια ακόμη φορά ότι ο στρατός σαν καθαυτή ύπαρξη του κρατικού-καταστατικού μηχανισμού δεν επιδέχεται καμιά αλλαγή, παρά τις διαβεβαιώσεις πάντοτε των κρατούντων της εξουσίας. Η καθυστερημένη ανακοίνωση του θανάτου του φαντάρου από τη μεριά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δείχνει καθαρά πως αντιμετωπίζει τους στρατιώτες το κράτος. Ως άτομα

του «σκληρού τρόπου ζωής» που πρέπει να υπάρχει σε καθε στρατών. Οι καθημερινές καταγγελίες των στρατιών για τα τόσα παράλογα που συμβαίνουν στο στρατό, δημοσιογράφοι κάποια ρήγματα στην πειθαρχία που θέλουν να εφαρμόσουν οι στρατοκράτες.

Γι' αυτό, σκοπό έχουν να διαχωρίσουν τους στρατιώτες με τις γνωστές μεθόδους χαριεύσματος, διακρίσεων σε βάρος άλλων κλπ, ώστε να μην υπάρχει δυναμική αντίσταση από αυτούς. Το θέμα όμως δεν είναι η βελτίωση του στρατού, γιατί η κατάσταση αυτή θα διαιωνίζεται συνεχώς με τον ένα ή

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΗΣ ΔΕΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ. ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ!

Εδώ και κάποιος καιρό το φαράγγι του Κουρουπητού είχε την αυτιά να επλεγεί σαν τόπος απόρριψης των σκουπιδιών της πόλης των Χανίων.

Το διπλανό χωριό, Μουζουρά, κι όλη η περιοχή του Ακρωτηρίου άρχισαν να γεμίζουν μύγες, κουνούπια και βρώμα. Τα πράγματα χειροτέρεψαν όταν, πριν από 2 περίπου μήνες, το πρόχειρο φράγμα που προστάτευε τη θάλασσα απ' τα σκουπίδια, υποχώρησε με αποτέλεσμα η θάλασσα να μπει στο φαράγγι και να μολυνθεί σε σημείο ώστε πολλά ψάρια να πεθάνουν.

Στις πολλές και έντονες διαμαρτυρίες των Ακρωτηριανών καθώς και πολλών Χανιών το νομάρχης Μπαντουσάκης κι ο δημάρχος Χανίων Κατσανεβάκης απαντούσαν ότι δεν υπήρχε άλλη λύση.

Είδαν κι απόειδαν οι Ακρωτηριανοί κι αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Τα ξημερώματα της 6.10.86 έχτισαν με τοιμεντόλιθους κι πίτρες οδόφραγμα κι έσκαψαν βαθύ χαντάκι στο δρόμο προς το Κουρουπητό εμποδίζοντας τα απορριματώφορα να περάσουν.

Στις απολέλευσις του νομάρχη, του δημάρχου Χανίων και του εισαγγελέα, οι Ακρωτηριανοί δήλωσαν ότι δεν υποχωρούν κι ότι αν χρειαστεί θα υπερασπιστούσουν το δικαίωμά τους στη ζωή ακόρια και ένοπλα.

Ο δημάρχος Κατσανεβάκης σε μια προσπάθειά του να κερδίσει τη συναίνετη των κατοίκων των Χανίων -καθώς μάλιστα πλησιάζαν κι οι δημοτικές εκλογές- υποσχόταν πως θα έγιναν να δρει κάποια λύση.

Στις 20.10.86 ο Κατσανεβάκης κάλεσε τους Χανιώτες σε ανοιχτή συζήτηση. Ελάχιστοι δέχτηκαν να πάνε αλλά κι αυτοί αποδοκίμασαν έντονα τον δήμαρχο και τον νομάρχη όταν οι τελευταίοι απειλήσαν να στείλουν ΜΑΤ στο Κουρουπητό.

Οι Αναρχικοί των Χανίων θρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των Ακρωτηριανών. Σε τρεκ, που κυκλοφόρησε σ' ολόκληρη την περιοχή, έγραψαν:

«Η ΜΟΛΥΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΗ ΑΦΘΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ.

Είναι οι πραγματικές άθλιες συνθήκες που ρίχνουν τη μάσκα του απατηλού μεγαλείου της ταξικής κοινωνίας.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΗΣ ΔΕΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ: ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ».

κι από την άλλη μεριά:

«ΚΟΥΡΟΥΠΗΤΟ η εξουσιαστική κοινωνία είναι στο σύνολό της ότι και οι σκουπιδότοποί της: πηγή μόλυνσης του ανθρώπου. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΟΥΣ. ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΧΑΝΙΩΝ».

Στις 24.10.86 ο νομάρχης, ο δήμαρχος κι ο εισαγγελέας υποσχέθηκαν έγραφα ότι σε 3 μήνες η χωματερή του Κουρουπητού θα σταματήσει να λειτουργεί κι ότι θα γίνει δεκτή η πρόταση των Ακρωτηριανών να θάβονται τα σκουπίδια σε εγκαταλειμένα λατομεία γύρω απ' τα Χανιά.

Οι Ακρωτηριανοί άνοιξαν το δρόμο. Έχοντας όμως συνειδητοποίησε την αναζητηση του κράτους, διάλωνουν ότι συνεχίζουν τον αγώναντι μέχρι την τελική τους νίκη.

χωρίς καμιά προσωπικότητα, χωρίς καμιά αξία το ίδιο. Το μόνο που το ενδιαφέρει είναι να γίνουν πειθήνια όργανά του για την «υπεράσπιση της πατριδίας» και τη μελλοντική ένταξη τους-παθητικοποίηση τους στην Κοινωνία. Επομένως δεν πρόκειται για θανάτους ή αυτοκτονίες των στρατιών όπως κατά καιρούς θέλουν να μας πείσουν τα επίσημα κρατικά χειλί. Άλλα δολοφονίες του ίδιου του κράτους και των στρατοκρατών που το υπερασπίζονται.

Δεν είναι τυχαίο που τέτοια γεγονότα τα αποσιωπούν οκόπιμα για να διαφύλαξουν την πειθαρχία των στρατιών και για να διατηρήσουν το μύθο

των άλλο τρόπο, αλλά η κατάργησή του.

Γιατί ο στρατός σαν δομή και σαν οργάνωση είναι ένας ακόμη καταστατικός μηχανισμός που χρησιμοποιεί η εξουσία.

Και αυτό φαίνεται καθαρά με τη στήριξη όχι μόνο δικτατοριών αλλά και «κοινοβουλευτικών δημοκρατιών».

Η ενεργητική αντίσταση επομένων σε αυτούν τον μύθο που καλλιεργείται για την ανάγκη ύπαρξης του στρατούς πρέπει να γίνει συνειδητά από όλους μας για να μην υπάρχουν άλλα θύματα της κτηνωδίας του κράτους.



ΠΗΡΑΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ...

• Από την Ομάδα Αναρχικοί Ακτιβιστές, πήραμε την παρακάτω επιστολή-πρόταση:

«Προς την προσωρινή επιτροπή σύνταξης του "Αναρχικού"

Παρακαλούσθούμε με ενδιαφέρον την έκδοση του "Αναρχικού". Διατηρούμε όμως συδιάρεις αμφιθύλεις για την αποτελεσματικότητά του, τόσο ως μέσου άρθρων του αναρχικού λόγου, όσο και ως άξονα συσπείρωσης των αναρχικών του ελλαδικού χώρου. Θεωρούμε αυτή την (κατά την κρίση μας) αναποτελεσματικότητα του δελτίου, φυσικό σύμπτωμα του αναρχικού κινήματος, ενός κινήματος που αποδειγμένα στερείται κοινής συνειδήσης για την εμβέλεια, την σύνθεση και τις ανάγκες του. Η λέγαμε ότι στο όνομα του ατομικού αυθωρητισμού, της επιμέρους συναίνεσης, της αναζήτησης ομοιογενοποίησης πρακτικών και απόψεων, το αναρχικό κίνημα αναλόνται συγκροτώντας ομάδες και στάκια, δίχως αντικειμενική δυνατότητα μεταξύ τους επικοινωνίας και οργάνωσης. Οι αποτυχίες του παρελθόντος γίνονται κριτική του παρόντος και παράγοντας πόλωσης του μέλλοντος. Η φιλόδοξη προοπτική της δημιουργίας μιας κοινωνίας αντιεξουσιαστικής, μαγνητίζει την σκέψη όλων μας. Όμως αυτή η προοπτική καθώς και η δυ-

ναρική του αναρχικού κινήματος κατακερματίζεται στις ομαδοποιήσεις. Χωρίς την απαιτούμενη επικοινωνία, οι αναρχικοί ζεκομένοι πέφτουν στην λούμπα της αυτοξερίας σε γειτονιές, σε έντυπα –ο καθένας το δικό του– σε δραστηριότητες εκτόνωσης.

Θεωρούμε απαραίτητο να επιτευχθεί μία σύγκλιση των δραστηριοτήτων, ένας προσδιορισμός του ζητούμενου και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για να κερδήσει. Όσο η σημερινή μορφή και λειτουργικότητα του "Αναρχικού" παραμένει ως έχει, η παρούσια αυτού του δελτίου θα μας υπενθυμίζει με τον οκληρώτερο τρόπο την αδυναμία μας να συσπειρωθούμε, έστω κι αν δεν χρειάζεται να θυοισούμε την υπάρξη των ομάδων μας και της αυτοδυναμίας τους. Ξεπερνώντας τον φετιχισμό των εύκολων αφορισμών και της πικρής εμπειρίας του παρελθόντος, προτείνουμε την πραγματικοποίηση μιας διήμερης συγκέντρωσης των αναρχικών ομάδων της Αθήνας. Καλούμε τις ομάδες να στείλουν τις προτάσεις τους στον "Αναρχικό". Για την ύπαρξη (και μόνο) μιας αρχικής πρότασης, προτείνουμε το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη σαν χρόνο, και κάποιο χώρο με άσυλο σαν τόπο της συγκέντρωσης.

Ομάδα Αναρχικοί Ακτιβιστές..

• Από την μαθητική Ομάδα Παρέμβασης πήραμε το παρακάτω κείμενο:

«Συμμαθήτριες Συμμαθήτριες

Η νέα σχολική χρονιά άρχισε και στον ίδιο ρυθμό όπως πάντα, καλώντας μας να αντιμετωπίσουμε την εντατικοποίηση καθώς και τη στείρα απομνήνευση των μαθημάτων. Η ζωή μας που μπαίνει σ' ένα εξαντλητικό πρόγραμμα:

ΣΧΟΛΕΙΟ – ΣΠΙΤΙ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – ΣΠΙΤΙ. Κάθε μέρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την αυθεντιά, τον αυταρχισμό των καθηγητών και την ανιαρή παρακολούθηση μαθημάτων. Πρέπει να αποδεικνύουμε καθημερινά την υποταγή μας στην εξέταση και την καλή μας συμπεριφορά. Για δύσους δεν συμφρώνονται και αντιδρούν υπάρχουν ο κατάλογος, το απουσιολόγιο και το ποινολόγιο.

Το σχολείο είναι ένας από τους πρώτους μηχανισμούς για την προσαρμογή του απόμερου στη σημερινή δομή της κοινωνίας και λειτουργεί έτοιμος να κατανέμει τους νέους σε διάφορους ρόλους (μαθητές α' και β' κατηγορίας, πολίτες α' και β' κατηγορίας).

Μία από τις "...ελευθερίες" ... που μας προσφέρουν είναι και η εκλογή του 15μελούς όπου μπορούμε να εκφράζουμε τη γνώμη μας διαμέσου των αντιπροσώπων που εκλέγουμε ...αλλά... αποφασίζει πάντα το συμβούλιο των καθηγητών... Άλλα και ακόμα αυτοί που εκλέγουμε δεν δεσμεύονται σε τίποτα απέναντι μας μακριά και αντιπροσωπεύουν τους κομματικούς τους φορείς κι όχι εμάς τους μαθητές.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ!

Ποινική δίωξη κατά τουν 18χρονου Νίκου Κόκκαλη άσκησε ο εισαγγελέας κατηγορώντας τον για «απόπειρα σωματικής βλάβης» σε βάρος του αυτοψύλακα Χαράλαμπου Αθανασούλου που στις 31.3.86 είχε πυροβολήσει και τραυματίσει σοδαρά στην

ωροπλάτη το Νίκο σε σπίτι της οδού Οικονόμου 8 στα πλαίσια των τρομοκρατικών επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ στα Εξάρχεια.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι δικαιολογώντας τον Αθανασούλου που ο Αρκουδέας είχε πει: «Τι να κάνουμε; Αστόχησε!...»

Κι έτσι, ενώ ο Αθανασούλου που

GAETANO BRESCI

μια κατάσταση που ελάχιστοι θα μπορούσαν να την αντέξουν και να επιβιώσουν. Το κράτος, ωστόσο στην περίπτωση του Μπρέσι, δεν έμεινε ικανοποιημένο όύτε απ' αυτή την ποινή. Στις 22 Μάη του 1901 ο Γκαετάνο Μπρέσι βρίσκεται «αυτοκτονημένος» στο κελλί του.

Αντίθετα με πολλές παρόμοιες ενέργειες, η πράξη του Μπρέσι είχε σημαντικές συνέπειες στην ιταλική ιστορία: Ή άνοδος στο θρόνο του Βίκτωρα-Εμπανούήλ του ζυν συνοδεύεται από μιαν «αποφασιστική στροφή που ανοίγει το δρόμο στην εγκαθίδρυση της δημοκρατίας» σύμφωνα με την απόφαση όλων σχεδόν των ιστορικών.

Έτσι η «τρομοκρατική» ενέργεια του Γκαετάνο Μπρέσι, βρίσκεται τη θέση που της αξίζει μέσα στην αλυσίδα των θετικών γεγονότων που βοήθησαν στην εξέλιξη και στην πρόοδο της Ιταλίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρότος, που αναγνώρισε σαν θετική την πράξη του Μπρέσι, ήταν ο ίδιος ο Βίκτωρ-Εμπανούήλ –που, άλλωστε, ήταν κι ο πιο κερδισμένος. Μετά το θάνατο του Μπρέσι όρισε να δίνεται σύνταξη, και μάλιστα απ' το βασιλικό ταμείο, στη χήρα και στα ορφανά του τυρανοκτόνου που ως τότε ζύνσαν σε έσχατη εξαθλίωση.

Σήμερα, 86 χρόνια αργότερα, οι Αναρχικοί της Καρράρα προτίθενται στο δήμο να στήσει το άγαλμα του Γκαετάνο Μπρέσι σε κεντρικό σημείο της πόλης. Με την πρόταση συμφώνησαν το Σοσιαλιστικό, το Δημοκρατικό και το Ριζοσπαστικό κόμμα ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες και το φισιστικό Κοινωνικό Κίνημα αντιτάχηκαν οθενάρα στην πρόσταση πρόβλημάτων λόγους -κοινωνικής ηθικής-. Το ΚΚ Ιταλίας, ως ουνήθως, αποφέυγει να πάρει θέση.

Η απόφαση είναι απόνθρωπη: ιούθια και 7χρόνια απομόνωση σε πειθαρχικό κελλί, δηλαδή 7 χρόνια σ' ένα κελλί 2 τετρ. μέτρων, χαμηλοτάβανο και χωρίς φως, με νέρο, ψωμί και μια σούπα μόνο μια φορά τη μέρα, με αλυσίδα στη πόδια, ενώ απαγορεύεται αυτηρά το διάθασμα, το γράψιμο, το κάπνισμα, η επι-

κοινωνία μ' άλλους κρατούμενους, με λίγα λόγια

τριγυρνάει ελευθερος και οπλισμός, η ανάκριση σε βάρος του θυμάτος του ανατέθηκε στη 10η τακτική ανακρίτρια.

Θα πρέπει να πούμε, επίσης, ότι όταν ο Κόκκαλης πήγε με τη δικηγόρο του στο αστυνομικό τμήμα, διαπιστώσως πως η αρχική του κατάθεση είχε παραπομπή και πλαστογραφήθη.



Τον θυμάτε: Στην Πανελλαδική συγκέντρωση για την κρατική καταστολή, στα Προπύλαια, στις 3 Ιούλη, παριστάνοντας τον φωτορεπόρτερ φωτογράφιζε τους συγκεντρωμένους...

Που θα βρείτε τον -Αναρχικό:-

- Βιβλιοπωλείο -ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-. Ζ Πηγής 17
- Στέκι Σωγράφου. Δαβάκη-Πηνέλου & Ελ. Βενιζέλου.
- Κέντρο Εναλλακτικών Κινήσεων. Σκιάθου 496.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Φαίνεται πως πιστεύουν ότι τα σχολεία αποτελούν καλύτερο περιβάλλον, με μεγαλύτερη εντυμότητα και ειλικρίνεια από τον εξωτερικό κόσμο – πιστεύουν ότι είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά ενας φίλος μου, «μουσεία αρετής». Ή ότι δοσι θρίοκονται στα σχολεία, παιδιά κι ενήλικοι, έχουν ανώτερα και καλύτερα κίνητρα από τους άλλους ανθρώπους. Έχουν μεγάλο λάθος. Υπάρχουν βέβαια μερικά καλά σχολεία. Αλλά γενικά δεν είναι ούτε κάτι αντίθετο προς, ούτε ένα αντίδοτο για, έναν εξωτερικό κόσμο που πλημμυρίζει από φθόνο, φόβο, απληστία, και ιδεοληπτικό ανταγωνισμό τα σχολεία είναι κάτι ανάλογο μ' αυτό τον κόσμο. Δεν είναι παρά χειρότερα, μια φρικιαστική, αφρημένη, απλουστευμένη μικρογραφία του. Στον εξωτερικό κόσμο, γίνονται και μερικά πράγματα τουλάχιστον μ' εντυμότητα, γι' αυτή καθευατή την αξία τους, όχι απλώς για λόγους ανταγωνισμού οι άνθρωποι δεν βρίσκονται παντού και πάντοτε σε κατάσταση συνεχούς ανταγωνισμού μεταξύ τους δεν υφίστανται (τουλάχιστον όχι ακόμα), κάθε στιγμή της ζωής τους τις αυθαίρετες και τελεσίδικες διαταγές και κρίσεις των άλλων. Στα περισσότερα σχολεία όμως, ο μαθητής κάθε λεπτό της ώρας κάνει ό,τι του λένε οι άλλοι, υφίσταται τις κρίσεις τους, βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου μπορεί να βγει νικητής μόνο σε βάρος των συμμαθητών του.

Υπάρχουν ελάχιστοι άνθρωποι σήμερα, όποιο κι αγίναι το επάγγελμά τους, στους οποίους μπορεί να δοθεί τέτοια απεριόριστη εξουσία όπως η εξουσία που ασκούν οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Τα σχολεία φαίνεται ότι συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο αυτιδημοκρατικών, εξουσιαστικών, καταστροφικών και επικίνδυνων θεσμών της σύγχρονης κοινωνίας. Κανένας άλλος θεσμός δεν είναι τόσο βλαβερός για τόσο πολλούς ανθρώπους, κανένας άλλος θεσμός δεν μπορεί να καταστρέψει ολοκληρωτικά σχέδιον την περιέργεια, την ανεξαρτησία, την

εμπιστοσύνη, την αξιοπρέπεια, την αισθητηρία και προωθητική αξία του ανθρώπου. Τα σχολεία δεν προστατεύουν τα παιδιά από την ασχήματα του εξωτερικού κόσμου. Είναι το ίδιο ύσχημα όπως και ο εξωτερικός κόσμος, κι επιπλέον οι επιβλαβείς επιπτώσεις τους στα παιδιά ουμβάλλουν στη διαμόρφωση του βιασθερού χαρακτήρα του εξωτερικού κόσμου. Η ασθένεια που βασανίζει το σύγχρονο κόσμο είναι ως επί το πλείστον μια ασθένεια που προξενήθηκε μέσα στα σχολεία. Στο σχολείο ακριβώς μαθαίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι ν' αποδέχονται ότι κάποιος ει-



δικός θα τους τοποθετήσει σε μια βαθιά της ιεραρχίας. Στο σχολείο εθιζόμαστε και πιστεύουμε στο αναπόφευκτο μιας ολοκληρωτικά ελεγχόμενης κοινωνίας. Δεν αποκτούμε πολλές επιστημονικές γνώσεις αλλά διδασκόμαστε να λατρεύουμε τους «επιστήμονες» και να πιστεύουμε πως ό,τι χρειαζόμαστε ή θέλουμε μόνον αυτοί μπορούν να μας το δώσουν. Το σχολείο είναι ο θεσμός που μοιάζει περισσότερο με τη φρίκη που περιγράφεται στο «θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος» του Χάζλεϋ, με το αλφα και το βήτα, το δέλτα και το έψιλόν του –είναι η πραγματικότητα που απειλεί να κυριαρχήσει παντού.

Απόσπασμα από το βιβλίο «ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» του Τζων Χολτ. Εκδόσεις Καστανιώτη.

συνέχεια από 1

να αποδεικνύνται έμπρακτα από τους συντρόφους τους δύο πράγματα τουλάχιστον: Πρώτον, πρέπει να αποδεικνύεται στους φυλακισμένους συντρόφους ότι δεν είναι μόνοι στον αγώνα τους, αλλά υπάρχουν και οι σύντροφοι τους, που εκτιμούν τον αγώνα τους και θα κάνουν ό,τι περνάει απ' το χέρι τους για ν' απελευθερωθούν. Και δεύτερον πρέπει να αποδεικνύεται απέναντι στο κράτος ότι οι αναρχικοί δεν είναι εύκολα θύματα, αλλά μέλη ενδικού κινήματος που ξέρει να οργανώνει την αυτοάμυνά του και κατά συνέπεια, έχει και την δύναμη και την θέληση να παλεύει για την απελευθέρωση των μελών του, που συλλαμβάνονται σαν όμηροι από το κράτος.

Έτσι, απ' τη μια μεριά, δοσι καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα του αγώνα για την ανατροπή του υπάρχοντος κοινωνικού καθεστώτος, θα επιδιόνται

με μεγαλύτερο θάρρος, αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα στον αγώνα τους, εφ' όσον θα ξέρουν ότι ποτέ δεν θα είναι μόνοι, και απ' την άλλη οι καταστατικοί μηχανισμοί τουικάρτους, αντιλαμβανόμενοι τους κινδύνους που περικλείει η καταστολή σε βάρος των αναρχικών, θα αποφέύγουν να επιδίδονται σε άσκοπη βία και βασανιστήρια σε βάρος τους.

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι αν οι σύντροφοι Κώστας Πέτρου και Πασχάλης Λιάλιαρης, που κλείνουν σε λίγες μέρες 5 μήνες φυλακή μέσα στο απαίσιο κάτεργο του Γεντι-Κουλέ, επειδή συμμετείχαν στην κατάληψη της Φυσικομαθητικής Σχολής, παραμείνουν στην φυλακή, θα ανοίξει ο δρόμος για να οδηγήθουν και πολλοί άλλοι σύντροφοι στη φυλακή. Τα βασανιστήρια αναρχικών θα καταστούν πάγια τακτική της αστυνομίας και το κράτος θα μπορεί να μεταχειρίζεται τους αναρχικούς σαν επιλημ-

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ

- Εδώ ο κόρμος κοιγίται κι η κυρά χτινίζεται - λέει μια παλιά παροιμία.

Φαίνεται ότι κάτι τέως γινόταν τόσο συχνά στην Ελλάδα στο παρελθόν που τελικά έγινε και παροιμία.

Κάτι τέως μόνο μπορεί να οκεφεί κανείς, όταν διαβάζει στις εφημερίδες για τις επικεφαλής των Ευρωπαίων αρχιδεομοφύλακών και ειδικών στην ισοπέδωση της προσωπικότητας των κρατουμένων, στις φυλακές Κορυδαλλού και Τίρυνθας, που έγιναν στις 23 και 24 Οκτώβρη αντίστοιχα.

Γλοιώδεις και ευτελείς δημοσιογράφοι, που «φιλάνε κατουρημένες ποδιές» (όπως λέει μια άλλη παροιμία) στην προσπάθειά τους να αναρριχηθούν σε ανάτερες και καλύτερες αμοιβώμενες θέσεις μέσα στην εφημερίδα τους, μας φλόμωσαν στα ψέματα και στα παραμύθια, παρουσιάζοντάς μας τις παραπάνω φυλακές σαν πολυτελή ξενοδοχεία, όπου οι «παραθεριστές» κρατούμενοι, όχι μόνο δεν πληρώνουν μία για το φαΐ, τον ώπνο και τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται, αλλά διδάσκονται και ένα σωρό χρήσιμα επαγγέλματα και τέχνες, και γεμίζουν τον χρόνο τους τόσο δημιουργικά, που εμείς οι έξι απ' τη φυλακή θα πρέπει να τους ζηλεύουμε!

Επειδή θεωρούμε υποβιβασμό της νοημοσύνης μας το να ασχοληθούμε σοβαρά μ' αυτά τα γελοία δημοσιεύματα γελοίων δημοσιογράφων, το μόνο που μπορούμε να τους ευχηθούμε είναι να κλειστούν κι αυτοί στις φυλακές, για να θρουν κι αυτοί εκεί τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους. Δημιουργικότητα που φαίνεται έχουν χάσει προ πολλού, αν κρίνουμε απ' τις βλακείς που γράφουν.

Όσο για μας που δεν είμαστε τόσο τιποτείνοι, ή τόσο ηλιθίοι, ώστε να καμωνόμαστε στις ξεχνάμε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ναζιστικής Γερμανίας, που στην εποχή τους έκαναν τους Γερμανούς δημοσιογράφους να τους αφιερώνουν αναλόγα εγκώμια, διαπιστώνουμε ότι το τεράστιο ολόπερας ορχήστρες από κρατούμενους, που παιζοντας εκλεκτά κομμάτα κλασσικής μουσικής οδηγούσαν τους συναδέλφους τους κρατούμενους στο δρόμο για «ηθική και σωματική κάθαρση».

Τώρα τι κι αν η Ελλάδα όλη βούλεις απ' τις αποκαλύψεις της αντιεισαγγελέα Γιαταγάνα για το φοβερό κάτεργο του Επταπυρίου, όπου σαπίζουν οι 18χρονοι αναρχικοί διαδηλωτές Κώστας Πέτρου και Πασχάλης Λιάλιαρης; Τι κι αν η Ελλάδα όλη βούλεις απ' τις αποκαλύψεις για το ανθρωποφάγο τέρας που λέγεται Πειθαρχικές Φυλακές Κέρκυρας; Τι κι αν στις μεσωνικές φυλακές Αλικαρνασσού αργοπεθαίνει ο Νίκος Τουσβαλάκης μετά από 45 μέρες απεργίας πείνας; Αυτά το Υπουργείου Δικαιούντης και τους ξευτιλομένους δημοσιογράφους που υπηρετούν, τους αφήνουν... παγερά αδιάφορους!

κιού οιραιωνέδου εξόντωσης, του

Άουσθιτς, - Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ - εμπνέει όσο μίας άλλης

την κυβερνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη διαμόρφωση της συνεργασίας της πολιτικής. Και βέβαια, οι Ευρωπαίοι καλεσμένοι της, πιστοί στις ανάλογες παραδόσεις των χωρών τους που επέβαλαν τα καταναγκαστικά έργα τους κρατούμενούς τους εδώ και πολλές εκατοντάδες χρόνια, αρχή κάνοντας με τις γαλέρες, μπορούν να φύγουν ικανοποιημένοι απ' την Ελλάδα. Μπορούν να φύγουν ικανοποιημένοι, γιατί είδαν με τα μάτια τους την μίμηση της λογικής των στρατοπέδων συγκέντρωσης να ανάγεται σε αρετή και σε κεντρική κατευθυντήρια γραμμή της κοινωνίας.

Όσον αφορά το Υπουργείο Δικαιούντης, τους δεσμοφύλακες και τους διευθυντές των φυλακών που οργάνωσαν όλο αυτό το θέατρο, μπορούμε να τους καταλογίσουμε ανικανότητα σε σχέση με τους Γερμανούς ομόλογους τους των στρατοπέδων συγκέντρωσης της Χιτλερικής Γερμανίας. Γιατί σ' αυτά οι «αρμόδιοι» επισκέπτες μπορούσαν να αποθαυμάσουν ολόκληρες ορχήστρες από κρατούμενους, που παιζοντας εκλεκτά κομμάτα κλασσικής μουσικής οδηγούσαν τους συναδέλφους τους κρατούμενους στο δρόμο για «ηθική και σωματική κάθαρση».

Τώρα τι κι αν η Ελλάδα όλη βούλεις απ' τις αποκαλύψεις της αντιεισαγγελέα Γιαταγάνα για το φοβερό κάτεργο του Επταπυρίου, όπου σαπίζουν οι 18χρονοι αναρχικοί διαδηλωτές Κώστας Πέτρου και Πασχάλης Λιάλιαρης;

Τι κι αν η Ελλάδα όλη βούλεις απ' τις αποκαλύψεις για το ανθρωποφάγο τέρας που λέγεται Πειθαρχικές Φυλακές Κέρκυρας; Τι κι αν στις μεσωνικές φυλακές Αλικαρνασσού αργοπεθαίνει ο Νίκος Τουσβαλάκης μετά από 45 μέρες απεργίας πείνας; Αυτά το Υπουργείου Δικαιούντης και τους συνευτιλομένους δημοσιογράφους που υπηρετούν, τους αφήνουν... παγερά αδιάφορους!

... Η ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ.