

ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ

Τεύχος 20 Φλεβάρης '03 Άνευ Αντίτιμου

Υπάρχει μόνο
η συνείδησή μας,
η δράση μας και
η πραγματικότητα.



Το τελευταίο επιχείρημα της κοινωνίας είναι η απόδοση χαρακτηρισμών, εν είδη ταυτοτήτων, π.χ. είστε αισιόδοξοι, είστε απαισιόδοξοι... Όταν οι στάσεις που αγκαλύπτουν αυτοί οι προσδιορισμοί ενσωματώνονται από το ίδιο το άτομο, τα πράγματα πάργουν χειρότερη τροπή. Και αυτό γιατί ο ρόλος τους είναι να προκαλούν σπαστική παράλυση στη διαύγεια και της σκέψης και της πράξης. Το Τραίνο είναι μία έκδοση που διανέρεται χωρίς κάποιο αντίτιμο κάθε περίπου τρεις μήνες. Η συλλογικότητα πέραν του να συντάσσει το έντυπο, και στο βαθμό που το επιτρέπει η συνοχή της, αναπτύσσει και δράσεις. Τα κείμενα όπου δεν αναφέρεται το αντίθετο φέρουν την ευθύνη της συλλογικότητας. Η χρήση των κειμένων είναι απολύτως ελεύθερη. Κριτικές, κείμενα, προτάσεις, ηθική και υλική συμπαράσταση ικρίνονται (όχι από εμάς αλλά από την εποχή μας) απαραίτητα. Διεύθυνση: (από εδώ και πέρα θα παρακαλούσαμε στην αλληλογραφία που απευθύνεται προς το έντυπο να μπαίνει η σχετική ένδειξη) Τ.Θ. 1013 Τ.Κ. 71001 Βράκλειο Κρήτης

ΟΙ ΕΖΑΠΛΙΩΜΕΝΟΙ,

Οι όροι "μετανάστης" και "πρόσφυγας" δεν διακρίνονται για την σαφήνεια τους, όπως επίσης και για την ευκολία του διαχωρισμού τους. Με απλά λόγια ποιος είναι πρόσφυγας, και ποιος είναι μετανάστης, και τι ενδιαφέρει αυτό εμάς;

Ευρέως μετανάστης θεωρείται αυτός που σηκώνεται να φύγει από την πατρίδα του για να εργαστεί σε μια άλλη χώρα, και πρόσφυγας αυτός που εξαναγκάζεται δια της βίας να εγκαταλείψει την πατρίδα του. Ας αποδεκτούμε αυτή την μυωπική (και ύποπτη) θεώρηση, προς το παρόν...

Καταρχήν, πιστεύουμε είναι αναγκαία μια σύντομη αναφορά σε αυτές τις περιβότες διεθνείς συμβάσεις που αφορούν τους πρόσφυγες. Η πρώτη σύμβαση του 1951, αφορούσε αποκλειστικά και μόνο εκείνους που έγιναν πρόσφυγες στο έδαφος της Ευρώπης μέχρι την 31-12-1950, και αναφέρονταν πρακτικά σε όσους είχαν φύγει από την πατρίδα τους κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάτω από την σκιά αυτού του πολέμου, διατυπώνεται και ο ορισμός για το ποιος είναι πρόσφυγας: "κάθε πρόσωπο, το οποίο επειδή έχει δικαιολογημένο φόβο διωγμού λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα, βρίσκεται έξω από τη χώρα της υπηκοότητάς του, και δεν μπορεί, ή εξ' αιτίας αυτού του φόβου, δεν θέλει να προσφύγει στην προστασία της χώρας αυτής." Μέχρι το 1967, αυτός ο ορισμός ισχυε, όπως είναι, περιορισμένα. Εκείνη την χρονιά υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου, που επεκτείνει τον ορισμό χρονικά και εδαφικά. Από τότε, αυτός ο ορισμός αφορά όλους όσους ταιριάζουν στα μέτρα του, ανεξαρτήτως ημερομηνίας και τόπου¹.



Ας δούμε όμως λίγο πριν προχωρήσουμε αυτό τον περιβότο θεσμό του ασύλου, το άσυλο λοιπόν, είναι δικαίωμα του κράτους ή του ατόμου; Γενικώς, υπάρχει η άποψη ότι το άτομο δικαιούται άσυλο, όμως ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Το δικαίωμα του ασύλου είναι δικαίωμα του κράτους, που απορρέει σαν τέτοιο από το γεγονός της κυριαρχίας του. Το μόνο δικαίωμα που αναγνωρίζεται στον πρόσφυγα είναι αυτό της αιτησης ασύλου...

Υπάρχει ακόμα μια σειρά ψευδαισθήσεων, και παραπληροφόρησης, σε μια σειρά γενικότερων ζητημάτων. Για παράδειγμα, οι απελάσεις προσφύγων δεν απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο, απαγορεύεται μόνο η απέλαση σε χώρα όπου κινδυνεύει η ζωή τους. Με απλά λόγια, αν κάποιος έρχεται από το αφγανιστάν και έχει μπει στην ελλάδα από την τουρκία, το ελληνικό κράτος έχει δικαίωμα να τον απελάσει στην τουρκία, αφού εκεί δεν κινδυνεύει. Γενικότερα πάντως, ελάχιστα από αυτά που κάνει το ελληνικό κράτος στους πρόσφυγες, είναι παράνομα. Και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι νόμιμα, και οι κρατήσεις και οι απελάσεις...

Ας δούμε όμως λίγο, τι συνέβαινε την ίδια εποχή (μέχρι και το 1970 περίπου) πάνω στον πλανήτη. Τον πρώτο καιρό που ιδρύθηκε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, όλα τα κράτη της Δύσης την είχαν κανονικά γραμμένη, ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι ξεκίνησε να λειτουργεί σαν ένα γραφείο με καμιά 10αριά υπαλλήλους... Μία πρώτη στροφή, της σημασίας της Υπ. Αρμοστείας, έγινε το 1956, τότε περίπου 200.000 ούγγροι διέφυγαν μετά την εισβολή της ΕΣΣΔ. Οι δυτικές χώρες δεν έχασαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός στην (και ιδεολογική) αντιπαράθεσή τους με το ανατολικό μπλοκ. Στην πράξη για τα δυτικά κράτη μέχρι το 1991, πρόσφυγας σημαίνει ένα πράγμα: αντιφρονών του ανατολικού μπλοκ. Και αυτό είναι κάτι που ισχύει μέχρι και σήμερα. Ο πρόσφυγας στον δυτικό κόσμο έχει μια σαφή ιδεολογική χρήση. Εφόσον είναι κάποιος που διώκεται, σημαίνει ότι η χώρα του είναι ένα ανελεύθερο αντιδημοκρατικό καθεστώς. Ας μην πάμε πολύ μακριά. Το ελληνικό κράτος αναγνώριζε με σχετική ευκολία το καθεστώς του πρόσφυγα σε τούρκους που διώκονταν στην χώρα τους, όσο η αντιπαράθεση με την γειτονική χώρα ήταν στο φόρτε της. Τώρα, που οι δύο χώρες τα έχουν βρει δεν μπορεί εύκολα κάποιος τούρκος να πάρει το άσυλο. Απλούστατα: τώρα πια η τουρκία δεν διώκει κανέναν... Αντιθέτως, επειδή παίζει εδώ και αρκετούς μήνες το ιράκ, για τους ιρακινούς είναι πιο εύκολο να πάρουν άσυλο. Το ίδιο ίσχυε και λίγο παλιότερα με τους αφγανούς.

Με όλα τα παραπάνω θέλουμε να πούμε το εξής: ο πρόσφυγας δεν αναγνωρίζεται στην βάση του δικαιολογημένου φόβου διώξης. Αναγνωρίζεται πολύ περισσότερο στην βάση του τι πολιτικές και οικονομικές αντιπαλότητες υπάρχουν μεταξύ των κρατών. Διότι απλούστατα, το να αναγνωρίσει ένα κράτος σε ένα άτομο το καθεστώς του πρόσφυγα σημαίνει πάρα πολλά. Φαντάζεστε τι σημαίνει και τι συνεπάγεται η γαλλία να αναγνωρίσει σε έναν γερμανό το καθεστώς του πρόσφυγα; Είναι σαν να αναγνωρίζει η γαλλία ότι στην γερμανία γίνονται διώξεις με βάση την φυλή, την θρησκεία, την εθνικότητα ή τις πολιτικές πεποιθήσεις... Άλλα τέτοια πράγματα δεν γίνονται σε μια δημοκρατική χώρα, επομένως και αυτός που το επικαλείται δεν διώκεται. Απλή λογική έτσι;

Να προσθέσουμε ένα ακόμα σημείο, πιστεύουμε εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μετά τον Β' ΠΠ στις χώρες της δύσης, οι μετανάστες γίνονταν δεκτοί με ανοιχτές αγκάλες. Βλέπετε η ανοικοδόμηση (του καπιταλισμού) ήδελε φτηνά εργατικά χέρια. Αυτό εκεί γύρω στην δεκαετία του '80 άρχισε να αλλάζει, πράγμα που πρακτικά σήμαινε ότι άρχισαν να μπαίνουν φραγμοί στην μεταναστευτική κίνηση. Μέχρι τότε, στις χώρες της δύσης ήταν πιο εύκολο κάποιος να πάει σαν μετανάστης σε μια δυτική χώρα, παρά σαν πρόσφυγα. Αυτό που υποτίθεται ότι συμβαίνει σήμερα είναι το εξής: εξαιτίας των φραγμών στην μετανάστευση, πολλοί



καταφεύγουν στην αίτηση ασύλου, με απλά λόγια οι μετανάστες κάνουν αίτηση ασύλου, προκειμένου να μπορέσουν να εισέλθουν στους "παράδεισους" της δύσης. Τα παραπάνω δεν είναι δικά μας. Είναι η θεώρηση της Υπ. Αρμοστείας, σε σχέση με την σημερινή φύση του προβλήματος. Δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό αυτά μπορούν να ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι δύτικα παραπάνω αποτελούν ένα πολύ καλό επιχείρημα, ένα καλό επιχείρημα στην διαχείριση της τοπικής και υπερτοπικής εργαστικής δύναμης.

Όλα τα παραπάνω κινούνται σε πλαίσιο περιγραφής ενός φαινομένου με τους όρους που έχουν τεθεί, ας δούμε όμως και λίγο το ζήτημα αυτό με τους δικούς μας όρους...

Ένα πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με το ποια αιτία είναι αυτή που εξαναγκάζει κάποιους ανθρώπους να φύγουν από τις πόλεις ή τα χωριά τους. Ποια είναι η διαφορά του εκβιασμού του να πεδάνεις από την πείνα από τον εκβιασμό του να πεδάνεις από τις βρέμες; Και ακόμα περισσότερο: ποιος είναι αυτός που εκβιάζει την μια φορά, και ποιος αυτός που εκβιάζει την άλλη. Εδώ κρύβεται κάτι πολύ ύποπτο. Ο πρώτος εκβιασμός δεν γίνεται αντιληπτός σαν εκβιασμός. Ο εκβιασμός της οικονομίας έχει τον χαρακτήρα του "φυσικού" εκβιασμού. Σε όλα τα μήκη σε όλα τα πλάτη, αυτός ο εκβιασμός λαμβάνει χώρα. Να ποια είναι η "φυσικότητα" του εκβιασμού... Αντιθέτως, ο δεύτερος, ο πόλεμος δηλ. δεν λαμβάνει χώρα σε όλα τα μήκη και σε όλα τα πλάτη... Είναι πιο περιορισμένος. Αυτό είναι το "αφύσικο" σε αυτό τον εκβιασμό. Υπάρχει ακόμα κάτι ύποπτο, πίσω από αυτή την σκέψη, ότι σαν "αφύσικό" το ένα φαινόμενο δεν αλλάζει, ενώ σαν "αφύσικο" το άλλο μπορεί να αλλάζει. Και το αποκορύφωμα, αυτής της σειράς των λαμπρών σκέψεων: Πίσω από τον οικονομικό εκβιασμό δεν κρύβεται κανένας [άντε το πολύ πολύ καμιά πολυεθνική...], ενώ πίσω από τον πολεμικό εκβιασμό κρύβεται κάποιος [ο Μπους δηλ., ο μουλάς Ομάρ, ο Μπιν Λάντεν, ο Σαντάμ... κάποιος με φωτογραφία²].

Για εμάς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο εκβιασμός σε κάθε περίπτωση είναι ένας: η καπιταλιστική συνθήκη. Είτε αυτή ονομάζεται "ειρήνη", είτε ονομάζεται "πόλεμος". Και οι εκβιαστές είναι επίσης γνωστοί και στην μια και στην άλλη περίπτωση... Με αυτή την έννοια, οι μετανάστες δεν είναι μετανάστες, και οι πρόσφυγες δεν είναι καθόλου πρόσφυγες, απλούστατα επειδή τυχαίνει να υπόκεινται όλοι στον ίδιο εκβιασμό. Επειδή έχουμε όλοι τον ίδιο εκβιασμό πάνω από τα κεφάλια μας...

Όλα τα παραπάνω τα λέμε κυρίως για έναν λόγο, δεν πρέπει να πέφτουμε στις παγίδες που τόσο έντεχνα έχουν στηθεί γύρω γύρω, τις παγίδες του ανθρωπισμού, της φιλανθρωπίας, της ελληνικής φιλοξενίας... Δεν χρειάζονται κουβέρτες και ένα πιάτο φαΐ, ούτε και 'μεις τα χρειαζόμαστε, όλα αυτά... Σκοινί θέλουμε, πολύ σκοινί...

Και κάτι ακόμα, στο ραδιόφωνο ο κύριος Λοβέρδος [υφυπουργός εξωτερικών νομίζουμε είναι] είπε, ότι σε περίπτωση πολέμου στο Ιράκ, αναμένεται να δημιουργηθούν από 600.000 ως και 1.000.000 πρόσφυγες [προσθέτοντας μάλιστα ότι η ελλάδα είναι πανέτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση³, "ανθρωπιστική καταστροφή" μάλιστα την αποκάλεσε]. Πόσο εύκολο θα είναι για εμάς να μην αναπαράγουμε, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο τα ιδεολογικά τερτίπια περί "κακού" Σαντάμ, κακόμοιρων ιρακινών, κλπ. τα οποία εμέσως όχι μόνο νομιμοποιούν [συνειδησιακά] ένα πόλεμο, αλλά πολύ περισσότερο την ίδιη την καπιταλιστική συνθήκη;



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ.

Τα πρόσωπα και τα πράγματα

Ο λόγος της αμφισβήτησης διανύει τροχιές ασυνήθιστες, συνήθως απρόβλεπτες και τις περισσότερες φορές υπόγειες. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτός ο λόγος ανθίζει και ευδοκιμεί μέσα στην συλλογική κίνηση των ανθρώπων που ζητούν να πραγματοποιήσουν ανάγκες και επιθυμίες, πραγματικές ανάγκες και πραγματικές επιθυμίες. Και είναι αυτή η συλλογική κοινωνική κίνηση που τροφοδοτεί αυτό το λόγο, που είναι η ζωογόνης δύναμη του. Γ' αυτό και η πότα και η υποχώρηση των πολιτικών υποκειμένων, φέρνει μαζί της την παρακμή του πάθους για την ανακάλυψη, ή για την εφεύρεση του καινούργιου, αυτά δηλ. τα πράγματα που αποτελούν το ουσιαστικό περιεχόμενο της αμφισβήτησης.

Σαν τρήμα του λόγου της αμφισβήτησης το ζήτημα του πρωσποικού-πολιτικού αποτέλεσε και τρήμα της χαρακτηριστικής ιστορικής διαδρομής αυτού του λόγου. Στην καρδιά του προβληματισμού των υποκειμένων του κοινωνικού ανταγωνισμού στα χρόνια του '60 και του '70 σαν ζωτικό πρόβλημα της καθημερινότητας τους, οδηγήθηκε στο σταδιακό μαρασμό της επαναστατικής προβληματικής όταν κόπασαν οι κοινωνικές θύελλες αυτών των εποχών. Αν ξαναπάντησε σήμερα αυτό το ζήτημα δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να γράψουμε την ιστορία του, αλλά επειδή πιστεύουμε ότι θέτει ζητήματα εξαιρετικής σπουδαιότητας, που είτε έχουν παραμελθεί από την επαναστατική θεωρία, είτε έχουν απαντηθεί ανεπαρκώς και πρέπει να επαναπροσδιορισθούν. Και το κάνουμε ξέροντας ότι στην συγκυρία αυτών των καιρών, αφορά μόνο μικρές μειοψηφίες ανθρώπων σαν πρόβλημα της καθημερινότητας τους, πράγμα που από μόνο του δεν σημαίνει και πολλά πράγματα, αφού "το επαναστατικό κίνημα, έστω και στα σπάργανα του εκεί όπου υφίσταται, οφείλει να αναπτύσσει και να επιλύει όσο το δυνατόν βαθύτερα τα προβλήματα μιας επαναστατικής μικροκοινωνίας"⁴.

Θα αρχίσουμε με ορισμένες διευκρινήσεις. Αντιλαμβανόμαστε ως πολιτικό το ζήτημα που σχετίζεται με την συλλογική ρύθμιση των προβλημάτων που αφορούν μια ανθρώπινη κοινότητα, από τα ίδια τα μέλη αυτής της κοινότητας, χωρίς την ύπαρξη διαμεσολαβητικών θεσμών και σε συνθήκες άμεσης δημοκρατίας. Συνοπτικά αναλύοντας αυτόν τον ορισμό: λέγοντας ανθρώπινη κοινότητα εννοούμε κάθε κοινωνία ανθρώπων, κάθε δηλαδή χώρο όπου οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή και αναπτύσσουν μεταξύ τους σχέσεις κοινοτικές. Π.χ. ένα χωριό, η γειτονιά μιας πόλης [και πιο ιδιαίτερα], ο χώρος εργασίας, το σχολείο κλπ. Λέγοντας προβλήματα της κοινότητας εννοούμε τα προβλήματα εκείνα που σχετίζονται με την συλλογική ζωή των μελών της. Λέγοντας θεσμούς διαμεσολάβησης εννοούμε κάθε θεσμούμενο σχέση που διαχωρίζει τους ανθρώπους μεταξύ τους με διάφορα κριτήρια και διαμεσολαβεί αυτό το διαχωρισμό. Π.χ. η σχέση αφεντικού-εργαζόμενος διαμεσολαβείται από συνδικάτο, εργατικό δίκαιο, κράτος. Λέγοντας τέλος άμεση δημοκρατία εννοούμε την ίση σημείωση στην λήψη των αποφάσεων που αφορούν τα προβλήματα της κοινότητας, ή των κοινοτήτων των οποίων αποτελούν μέλη. Κάποια προκύπτοντα ζητήματα από την ανάλυση που επιχειρήθηκε όπως π.χ. η ανάγκη συντονισμού των κοινοτήτων, η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα κ.α., δεν είναι στις προθέσεις αυτού του κειμένου να τα θίξει.

Στην πραγματικότητα, το πολιτικό δεν αναφέρεται απλά στην ρύθμιση των προβλημάτων της κοινότητας αλλά και στον ορισμό ποια θεωρούνται σαν τέτοια, όπως και στην συνείδηση της συλλογικής φύσης τους, γι' αυτό εμπεριέχει και το πάθος της ενασχόλησης με τα κοινά πράγματα², την αναγωγή του δηλαδή σε κεντρική αξία της κοινότητας. Επίσης στην πιο ολοκληρωμένη του μορφή, το πολιτικό Βρίσκει εφαρμογή σαν κεντρικός και κυριαρχός θεσμός μιας αυτόνομης κοινωνίας, μιας κοινωνίας δηλ. που αυτόνομα υποκείμενα θέτουν τα ίδια τους κανόνες που αφορούν την ρύθμιση της συλλογικής ζωής και έχουν συνείδηση αυτής της δραστηριότητας. Σαν ανθρώπινη δραστηριότητα το πολιτικό εκδηλώνεται στην δημόσια σφαίρα³ στον χώρο που ότι εμφανίζεται μπορεί να ακουστεί από τον καθένα και να ειδωθεί με την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα, και που σαν χώρος είναι κοινός για όλους.⁴

Αντίθετα από το πολιτικό, το πρωσποικό, καταρχήν ειδωμένο, αφορά την ρύθμιση των ζητημάτων που σχετίζονται με την προσωπική ζωή του ατόμου. Λέγοντας προσωπική ζωή εννοούμε τόσο τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες του ατόμου, όσο και τις προσωπικές σχέσεις [και τις ψυχικές επενδύσεις αυτών των σχέσεων] που αναπτύσσει ως κοινωνικό υποκείμενο. Δηλ. τις διαπροσωπικές σχέσεις: οικογένεια, φιλία, έρωτας κλπ. Με αυτή την έννοια το πρωσποικό αφορά την ιδιωτική σφαίρα, τον χώρο δηλ. που συμβαίνει αφορά το άτομο και τους γύρω του, αλλά όχι την κοινότητα. Το πρωσποικό επιθυμεί την ιδιωτικότητα, την εμπιστευτικότητα των διαδικασιών που το διασχίζουν, τον σεβασμό στην οντότητα του.

Ένα πρώτο ενδιαφέρον ερώτημα από τον τρόπο σύλληψης των

1. Οι αφρικανικές χώρες έχουν υπογράψει όλη διεθνή σύμβαση στην οποία ο ορισμός του πρόσφυγα περιλαμβάνει όλους όσους διαφεύγουν από την χώρα τους λόγο πολέμου, κάτι ανάλογο ισχύει και στις χώρες της λατινικής και κεντρικής αμερικής.
2. Το θέαμα δεν είναι ένα σύνολο εικόνων, αλλά μια σχέση που διαμεσολαβείται από εικόνες...
3. Αλήθεια άραγε πως; Τοπολίζοντας πλοιάρια;

σημασιών πολιτικό-προσωπικό, αφορά στο αν υφίστανται και πως, σαν κοινωνικές σχέσεις το πολιτικό και το προσωπικό εντός του σημερινού πολιτισμού. Ένα δεύτερο αφορά την ύπαρξη, ή όχι μιας σχέσης μεταξύ τους, το πώς αυτή έγινε αντιληπτή από τα υποκείμενα του ανταγωνισμού όταν τους τέθηκε αυτό το ερώτημα, την διερεύνηση της φύσης αυτής της σχέσης.

Είμαστε ότι το πολιτικό εκδίπλωνται στην δημόσια σφαίρα, στον χώρο που αποτελεί τον γαλαζία των ανθρώπινων υποκειμενικήτων, και που για αυτό δεν γίνεται αντιληπτός σαν γεωγραφία αλλά σαν κοινωνική κατασκευή. Σαν τέτοια κατασκευή η δημόσια σφαίρα υπήρξε μια ιστορική δημιουργία της ελληνικής πόλης, του πολιτισμού της κλασσικής Αθήνας. Σοβαρή κριτική επιβάλλεται να αισκείται σε ένα τέτοιο πολιτικό καθεστώς σε σχέση με ζητήματα που αφορούν την ύπαρξη της δουλοκτησίας, τον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας, την έννοια του πολίτη, την ανισοκατανομή του πλούτου, τον "ιμπεριαλισμό" που διέκρινε κάποιες φάσεις του, κουβέντα μεγάλη που τολμούμε να πούμε ότι δεν την φοβόμαστε αλλά ξεφεύγει από τις επιδιώξεις του ζητήματος μας. Αυτό που μας αφορά σε σχέση με το ζήτημα αυτό, είναι ότι το καθεστώς εκείνο που ονομάστηκε αθηναϊκή δημοκρατία ανακάλυψε την δημόσια σφαίρα, ως χώρο που όλα όσα είναι σημαντικά πρέπει να είναι δημόσια. Το καλύτερο [ένα από τα καλύτερα] παράδειγμα αυτής της υπόθεσης, το περιγράφει ο Δημοσθένης στον "Κατά Τιμοκράτους" λόγο ότι και είναι η διαδικασία της επιχειροτονίας, το πώς δηλαδή το σώμα των αθηναίων πολιτών ανεξάρτητα από διαφορές στην κοινωνικό οικονομική θέση του κάθε μέλους του;⁴ Θεσμίζει τους κανόνες που ρυθμίζουν την συλλογική ζωή της πόλης. Κατά την επιχειροτονία λοιπόν: "Ο αθηναϊός που θέλει να προτείνει έναν νόμο, πρέπει να τον καταγράψει και να τον εκθέσει μπροστά από τα αγάλματα των επωνύμων της πόλης"⁵, ώστε να είναι ορατός από όλους, πριν από την συνέλευση του δήμου όπου θα συζητηθεί ο προτεινόμενος νόμος. Οι λέσχες της Γαλλικής Επανάστασης, οι επιτροπές των διαμερισμάτων της Παρισιάνης Κομμούνας, τα σοβιέτ της Ρωσίας [πριν τα γραφειοκρατικοί προσωπικοί σεισάγοντας την εργαρία σε αυτά με απόφαση του 10^ο Συνεδρίου του κόμματος] και τα εργατικά συμβούλια της Βαρκελώνης είναι παραδειγματικά δημόσιου χώρου σαν χώρου εκδίπλωσης του πολιτικού, που αποτελούν τμήμα της ιστορίας του επαναστατικού κίνημάτος.

Στην πραγματικότητα, ο δημόσιος χώρος έχει ευρύτερη σημασία από το να είναι χώρος εκδίπλωσης του πολιτικού. Για παράδειγμα σαν τμήμα του δημόσιου χώρου νοούνται και συλλογικές ανθρώπινες δραστηριότητες, δηλαδή δραστηριότητες που δένουν τους ανθρώπους με μια σχέση κοινωνικού δεσμού, π.χ. οι λαϊκές γιορτές, τα υπαίθρια θέατρα, τα καφενεία των παλιότερων εποχών.

Λέγεται συχνά ότι ο καπιταλισμός κατέστρεψε τους δημόσιους χώρους. Αυτό είναι εν μέρει αλήθεια. Έχουμε ξαναπεί (Tx 12) ότι ο καπιταλισμός κατέστρεψε τους δημόσιους χώρους σαν χώρους εκδίπλωσης της συλλογικής ζωής της κοινότητας άρα και του πολιτικού. Μιλάμε φυσικά για διαδικασία που καθ' αυτήν δεν υπήρξε αυτοσκοπός του νέου συστήματος. Ένα σημαντικό ρόλο σ' αυτήν την κατεύθυνση είχε η καταστολή.⁶ Το 1858 για παράδειγμα, θεοπίστοκαν νόμοι στην Γαλλία, που απαγόρευαν τις δημόσιες συζητήσεις μεταξύ συναδέλφων στα cafè των πόλεων. Πιο σημαντικό ρόλο έπαιξε η εγκατάσταση της αρχιτεκτονικής του θεάματος στην κατασκευή του νέου δημόσιου χώρου, δηλαδή της διαμεσολαβημένης σχέσης. Για παράδειγμα, το κοινοβούλιο σαν σχέση, δεν διαφέρει ουσιαστικά από μια πλατεία κομματικής συγκέντρωσης. Το ίδιο πνεύμα διείσδυσε σε κάθε νέο δημόσιο χώρο, που δημιουργήθηκε. Ο καπιταλισμός κατακερμάτισε την δημόσια σφαίρα και την ανασύστηση αρθρώντας τα μέλη της στους αρμόδιους της διαμεσολάβησης.

Όντας σε έκλειψη από το κοινωνικό πεδίο η δημόσια σφαίρα επιβιώνει μόνο αποσπασματικά, ή με διαστρεβλωμένο τρόπο. Π.χ. στις συνελεύσεις κάποιων χωριών ή στις λίγες φορές που αναβιώνουν αυθεντικά λαϊκά έθιμα. Ειδικά το πολιτικό στην αυθεντική του μορφή επιβιώνει κάθε φορά που οι συλλογικές ανθρώπινες επιθυμίες έρχονται στο κοινωνικό προσκήνιο με σκοπό να αμφισπίτησουν συνολικά τον κυρίαρχο πολιτισμό. Επιβιώνει όμως μερικά επίσης, κάθε φορά που ομάδες ανθρώπων αποφασίζουν να απαλλοτριώνουν χώρους και χρόνους από την κυριαρχία της καπιταλιστικής σχέσης. Αντιγράφουμε: "...Νιώθουμε ότι μόνο μέσα από την συλλογική δράση και τον ζωντανό καθημερινό διάλογο μπορούμε να αναπύσουμε αντιστάσεις απέναντι σε μια οργάνωση της κοινωνίας που προάγει το κέρδος, εμπορευματοποιώντας κάθε πτυχή της ανθρώπινης δημιουργίας και έκφρασης. Ένας αυτοργανωμένος χώρος, όπου ο καθένας συμμετέχει απορρίπτοντας οποιαδήποτε μορφή ιεραρχίας και οικονομικής συν-

διαλλαγής, αποτελεί μια διαφορετική πρόταση, μια πρόταση που προωθεί την φαντασία και τον προβληματισμό, την δημιουργία και την δράση⁷. Σε αυτές τις λέξεις και στην συνέδηση όσων λένε, υπάρχουν τα κάρβουνα που δεν αφήνουν να ξεσπάνει το πολιτικό από το κοινωνικό πεδίο, που το διατηρούν σαν ζωντανή παράσταση στο κοινωνικό φαντασιακό. Σε αυτές τις λέξεις υπάρχει η επιθυμία και η συνέδηση μαζί, έστω στην πιο πρωτόλεια μορφή της, έστω εξορισμένη σε ένα χώρο, έστω και κυρίαρχες μόνο εντός ισχνών κοινωνικών μειοψηφιών.

Η αντίστοιχη συζήτηση που αφορά το προσωπικό είναι λίγο πιο περιπλοκή. Χωρίς να επιμείνουμε σε μια γενεαλογία του προσωπικού, ωστόσο θεωρούμε πως μερικά προσδιορισμένα (ως διαπροσωπική σχέση) πρωτεμφανίζεται στην κλασική Αθήνα και περισσότερο στην *res publica* (Ρώμη). Προφανώς οι θεσμίσεις αυτές αφορούν το αρσενικό. Ο πρώιμος καπιταλισμός ανακαλύπτει το άτομο.⁸ Η προσωπικότητα για παράδειγμα, θεσμίζεται σαν η ύπαρξη του ατόμου εντός του δημόσιου χώρου. Μεταπολεμικά γίνεται πιο έκδηλη η τάση του συστήματος να καταστρέψει το προσωπικό στην ολότητα του, δηλαδή τόσο ως προσωπικότητα, όσο και ως διαπροσωπική σχέση. Δύο διαδικασίες εκδηλώθηκαν ως αποτέλεσμα αυτής της τάσης. Η πρώτη είναι η διαδίλωση του ατόμου, η αναδίλωση στην ιδιωτική του σφαίρα, η αδιαφορία για ότι συμβαίνει γύρω του, και η ενίσχυση αυτής της στάσης του ζειν από την κυριαρχία στο όνομα υποτίθεται της ατομικής προσόδου. Η δεύτερη χτύπησε στην καρδιά της αμφισθήτησης. Η κυρίαρχη κουλτούρα πρόσπαθησε να μεταφράσει στον δικό της κώδικα αξιών τις ριζοσπαστικές ιδέες των κοινωνικών κινημάτων που έβαζαν την διαφορετικότητα στην έκφραση σε θέση πολικού ασέρα στο φαντασιακό τους στερέωμα, ως αντανακλαστική αντίδραση τόσο στην μονοτονία της δυτικής πλήξης, όσο και στον ολοκληρωτισμό της ανατολικής ομοιομορφίας. Το όχημα γι' αυτό το στόχο ήταν το εμπόρευμα. Ο ιμπεριαλισμός του εμπορεύματος άλωσε το προσωπικό πλασάροντας ξεχωριστά είδη μουσικής, ξεχωριστούς τρόπους ενδυμασίας, ξεχωριστά στηλ κόμμωσης, ξεχωριστές στάσεις ζωής τελικά. Μόνο που καταράστηκε το κάθε ξεχωριστό να διαφέρει τόσο από την πλειοψηφία ώστε να μπορεί να χωράει εύκολα στην κολυμπήθρα της ομοιομορφίας. Στην συνέχεια, κατακερμάτισε την ιδιωτική σφαίρα και την ανασύστηση αρθρώντας τα μέλη της στους αρμόδιους της εμπορευματικής σχέσης. Επιβιώνει σήμερα το προσωπικό; Πώς να ισχυριστεί κάποιος να, έχοντας την εμπειρία του γενικευμένου κομμοφριμού της εποχής, η γνωρίζοντας ότι για να επιβιώσει μια διαπροσωπική σχέση σήμερα είναι αναγκασμένη να διασχίζει συνεχώς τις συμπληγάδες της αλοτρίωσης.

Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ προσωπικού και πολιτικού, ή όχι; Και αν ναι, πως αντιλήφθηκαν τα πολιτικά υποκείμενα της αμφισθήτησης αυτή τη σχέση;

Ηταν το φεμινιστικό κίνημα και κυρίως η ριζοσπαστική εκδοχή του λόγου και της πράξης του που προσπάθησε να απαντήσει πρώτο σ' αυτό το ερώτημα. Οι φεμινίστριες⁹ μέσα "από την ανάλυση της αντρικής κυριαρχίας που επεξεργάστηκαν, συνειδητοποίησαν γρήγορα την σημασία του προσωπικού ζητήματος", βάζοντας βόμβες στα θεωρητικά θεμέλια μιας ορθοδοξής μαρξιστικής παράδοσης που επέμενε πεισματικά ότι υπάρχει μόνο κοινωνικό ζήτημα [αντιλαμβανόμενον έτσι το πολιτικό], τυφλωμένο από την ιδεολογία του κοινωνικού ντετερμινισμού.¹⁰ Όσο όμως και αν οι φεμινίστριες έβαλαν στο κέντρο τους ενδιαφέροντος τους το προσωπικό-πολιτικό, αφιερώνοντας σε αυτό ένα τεράστιο δυναμικό πολιτικών διαδικασιών και όσο και αν κληρονόμησαν την ιδέα της σπουδαιότητας του στα υποκείμενα που τις διαδέχτηκαν, άλλο τόσο κατάφεραν να συσκοτίσουν την διαλεκτική σχέση μεταξύ πολιτικού-προσωπικού, μεταβαίνοντας αυτή την φορά στην άλλη όχθη της κριτικής, δηλ. στον δογματισμό. Αυτήν ακριβώς την τάση αντανακλά το κυρίαρχο πολιτικό σύνθημα μιας εποχής: το προσωπικό είναι πολιτικό.

Υπάρχει μόνο μερική αλήθεια σε αυτό το ζήτημα και οι φεμινίστριες δεν το αντιλήφθηκαν. Το προσωπικό ζήτημα είναι και πολιτικό ζήτημα. Είναι πολιτικό ζήτημα γιατί κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, κάθε είδους σχέση μεταξύ των ανθρώπων υποκειμένων που αναπτύσσεται στους κόλπους της σημερινής κοινωνίας, τείνει να υποταχθεί στους όρους της καπιταλιστικής συνθήκης, έστω και αν προσπαθεί να υπάρξει σαν άρνηση αυτής της συνθήκης. Τείνει δηλαδή να κυριαρχεί από την κεντρική άξια του σημερινού πολιτισμού, την εμπορευματική άξια, και να αποκτήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της [διοικητικά, εκμετάλλευση, διαχωρισμός]. Από την άλλη πλευρά όμως το προσωπικό μπορεί να διαπρεπεί κάποια χαρακτηριστικά που διαθέτει [ευθύνη, επιλογή] στην σχέση του με το πολιτικό.



Ας μιλήσουμε με ένα παράδειγμα. Αναφερομένη σιωπηρά ή δυνατά, η μοναξία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του σημερινού ανθρώπου [ειδικά των χορτασμένων της δύσης]. Η προσωπική μοναξία, προσδιορισμένη σαν αδυναμία επικοινωνίας με τους άλλους, είναι ένα φαινόμενο που τείνει να γίνει καθολικό. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει κάτι που γεννάει αυτή την κατάσταση έξω από το προσωπικό. Πράγματι ο καπιταλισμός καταστρέφοντας την δημόσια σφαίρα και ανάγοντας όλες τις κοινωνικές σχέσεις στην εμπορευματική τους μορφή, έκανε την μοναξία, ένα μαζικό κοινωνικό φαινόμενο. Όμως η προσωπική μοναξία του καθένα, αυτό το σκληρό υποκειμενικό βίωμα, είναι και προσωπικό ζήτημα στο βαθμό που το άτομο αποδέχεται την κατάσταση που βιώνει. Στον βαθμό δηλαδή που δεν επιθυμεί να σπάσει έμπρακτα την προσωπική του μοναξία, διαλύοντας απόξενωμένες σχέσεις, περιφρονώντας κοινωνικές νόρμες και τολμώντας να πειραματιστεί με κάτι καινούριο. Και κυρίως αρνούμενο να αντιληφθεί την συνολικότητα του φαινομένου που βιώνει το ίδιο υποκειμενικά και άρα που αυξημένη πιθανότητα συβαρής αντιμετώπισης του μόνο με συλλογικές ρήξεις στους τρόπους και τους όρους της ζωής.

Η παρανόση που δημιουργήθηκε από την ταύτιση πολιτικού και προσωπικού υπήρξε πολλές φορές καταστροφική για τα πολιτικά υποκείμενα της αμφιβίτησης. Αν το προσωπικό ταυτίζεται με το πολιτικό δεν χρειάζεται κάποιος να ασχοληθεί με την δημόσια σφαίρα, αφού ασχολούμενος με τις προσωπικές του σχέσεις και τα προσωπικά του προβλήματα είναι σαν να ασχολείται με την πολιτική δραστηριότητα. Στην Βάση (και) τέτοιων ιδεών κτίστηκαν νέες μορφές αλλοτρίωσης μετά την ήταν το '60 όπως η απομόνωση πολλών υποκειμένων σε κοινωνικές μορφές ζωής, που ζέκοιβαν κάθε δεσμό με τον γύρω κόσμο τους, αλλοτριώσεις εξίσου άθλιες με αυτές του παλιού κόσμου.

Από την άλλη πλευρά, αν το πολιτικό ταυτίζεται με το προσωπικό, προβάλλει μπροστά στα μάτια μας το φάντασμα του ολοκληρωτισμού: οτιδήποτε συμβαίνει στον προσωπική μας ζωή είναι άμεση αντανάκλαση του πολιτικού, οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι η αποκλειστική ενασχόληση με το πολιτικό, παραβλέποντας την προσωπική μας ζωή, ή λοιδορώντας σαν μικροστιάρη την ενασχόληση με αυτήν. Μια συνθισμένη εκδήλωση αυτής της κατάστασης αναδύεται συχνά μέσα σε πολιτικές συλλογικότητες, όπου μια προσωπική διαφορά μετατρέπεται έντενα σε πολιτική, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη μιας κάποιας διαύγασης στα όρια μεταξύ πολιτικού και προσωπικού, εντός τέτοιων ομάδων.

Μια άλλη όψη αυτής της παράνόσης εκφράστηκε μέσα στο επαναστατικό κίνημα, ήδη στις απαρχές του. Ήταν η θυελλώδης είσοδος της γαλλικής επανάστασης στην ιστορία και η σφράδροτη των ανακατατάξεων που έφερε στην προβιομηχανική εποχή, όταν ένας τυφώνας αισιοδοξίας και προσδοκίας για την ανάδυση του καινούργιου, έσπρωξε ένα επαναστάτη να διακρύξει:¹¹ "η ευτυχία είναι μια καινούργια ιδέα στην Ευρώπη". Το ίδιο σύνθημα πρότειξε η Καταστασιακή Διεθνής στα χρόνια πριν και κατά την διάρκεια του γαλλικού Μάν. Τι θέλανε να πούνε μ' αυτό το σύνθημα δύο επαναστατικές παραδόσεις που τις χώριζαν χρονικά δύο περίους αιώνες πολιτικών αγώνων; Ότι το επαναστατικό κίνημα που εποιημαζόταν πραγματοποιήσει την τελική έφοδο στον ουρανό της ελευθερίας, εποιημαζόταν ταυτόχρονα να κτίσει ένα νέο κόσμο ευτυχίας. Με άλλες λέξεις: το περιεχόμενο της επαναστατικής πολιτικής (δηλ. του πολιτικού υπό τις σημερινές συνθήκες) είναι η ευτυχία. Δυστυχώς και ευτυχώς ταυτόχρονα, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δυστυχώς γιατί όπως σωστά λέγεται¹² "η ευτυχία είναι κάτι προσωπικό και που ευθύνομαι εγώ γι' αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση να μοιράζεται με την μερίδα από κανένα εργατικό συμβούλιο, από κανένα συμβούλιο γειτονιάς". Κι ευτυχώς γιατί αν το επαναστατικό κίνημα θάζει σαν στόχο του την κοινωνική ευτυχία, πάει να πει ότι ζέρει από πριν πιο είναι το περιεχόμενο της ευτυχίας και επίσης ότι αυτή πραγματώνεται με τον ίδιο τρόπο για όλους. Είναι φανερό ότι στο βάθος αυτής της ιδέας ακνοφέγγει μια σκιά ολοκληρωτισμού. Γιατί σκοπός της επαναστατικής πολιτικής είναι η ατομική και κοινωνική αυτονομία ταυτόχρονα και όχι η ευτυχία. Κι αν εντός μιας αυτόνομης κοινωνίας υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για να αναζητήσει κάποιος στιγμές ευτυχίας [με την έννοια ότι θα επιχειρηθεί μια συλλογική διαδικασία κατάργησης της αλλοτρίωσης, και με αυτή την έννοια το ζήτημα της ευτυχίας είναι και πολιτικό], αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταργηθεί και ο προσωπικός πόνος¹³.

Άποψη μας είναι ότι προσωπικό και πολιτικό Βρίσκονται και οφείλουν να βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση μεταξύ τους. Και να διευκρινίσουμε επ' ευκαιρίας ότι χρησιμοποιώντας τον όρο αυτό δεν έχουμε υπόψιν μας

καμιά Έγελο- μαρξιστική διαλεκτική, καμιά διαλεκτική της φύσης. Έχουμε υπόψιν μας όμως μια διαλεκτική της κειραφέπτωσης, μια μη ντετερμινιστική διαλεκτική, δηλαδή μια σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλοκαθορισμού δύο πραγμάτων, που σχετίζονται με ειδικό τρόπο μεταξύ τους, και που αυτή η σχέση τους είναι ρευστή, επιδεχόμενη πολλές ερμηνείες και δυνάμεις, ικανή να οδηγήσει προς διαφορετικές κατευθύνσεις, οι οποίες φυσικά δεν μπορούν εκ των προτέρων να προκαθορίστούν [ή να προβλεφθούν]. Αντιλαμβανόμαστε αυτή την διαλεκτική σχέση μεταξύ πολιτικού και προσωπικού σαν μια αρμονική συνύπαρξη της 1ης Ιωνικής και της δημόσιας σφαίρας. Φυσικά γνωρίζουμε ότι μια τέτοια συνύπαρξη είναι δυνατή μόνο εντός πολιτισμού που τόσο η δημόσια όσο και η ιδιωτική σφαίρα αναγνωρίζονται από αυτόν σαν κεντρικές αξιακές αναπαραστάσεις, οπότε αναγνωρίζεται και η σημασία της διάκρισης των ορίων μεταξύ των δύο σφαιρών. Για παράδειγμα η ελληνική πόλις είχε σε κάποια φάση της ιστορίκης της διαδρομής νόμους,¹⁴ που απαγόρευαν οι τοίχοι των σπιτών να ακουμπάνε μεταξύ τους, ένδειξη ότι η διάκριση μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας έμπαινε σαν πρόβλημα στην κοινωνία, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή όχι με την απάντηση που δόθηκε.

Αυτό που μας χρειάζεται σήμερα, σαν ανθρώπους που επιλέγουμε να φτιάχνουμε μέτωπα ενάντια στην αλλοτρίωση τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, είναι η συνείδηση της διαλεκτικής αυτής της σχέσης και η διαυγής αντιμετώπιση ζητήματος. Ειδικότερα εκεί που το ζήτημα τίθεται πιο επιτακτικά, όπως σε ένα αυτοφραγανωμένο χώρο, ή εντός μιας πολιτικής συλλογικότητας απαιτείται περισσότερη διαύγεια. Ένας τέτοιος χωροχρόνος που επιθυμεί να προάγει το πολιτικό και εκτός των ορίων του, οφείλει να πράττει αντιλαμβανόμενος τον εαυτό του όχι σαν μια διαλεκτική ελευθερίας μέσα στην έρημη της σκλαβιάς, αλλά σαν μια προσωρινά απελευθερωμένη ζώνη που πρέπει διαρκώς να αγωνίζεται ενάντια στην εσωτερική και εξωτερική αλλοτρίωση. Και να το κάνει αυτό αναγνωρίζοντας την αδυναμία να το πετύχει, αν κλειστεί στην εαυτό του, με την ευρύτερη έννοια της κλειστότητας. Το ίδιο επιτακτικά μπαίνει σε τέτοιες καταστάσεις το ζήτημα του προσωπικού. Το να σπρίζεται μια πολιτική συλλογικότητα σε μια "παρέα", πέραν του ότι υποτιμά το πολιτικό σαν σχέση, ορθώνει ταυτόχρονα νέα τείχη με το γύρω της κόσμο, αφού δεν τον αντιμετωπίζει σαν δυνάμει πολιτικό σύμμαχο, αλλά σαν μια άλλη "παρέα".¹⁵ Διαδοχικές περιγύσεις μεταξύ προσωπικού και πολιτικού, δηλ. συνέπεια στην δέσμευση μας στο πρόταγμα της κοινωνικής απελευθέρωσης και ταυτόχρονα υπεράσπιση της προσωπικής μας ευτυχίας, θα ήταν μια δυνατή απάντηση στο πρόβλημα που τέθηκε. Δεν είναι εύκολο η ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο και δεν έχουμε την ψευδαίσθηση, ότι απαντήσαμε εξαντλητικά σ' αυτό το ζήτημα με το συγκεκριμένο κείμενο. Ωστόσο θέσαμε ένα πρόβλημα.

Ερμής .K.

1. Ντεμπόρ, Κανζέρ: Προκαταρκτικές σημειώσεις για ένα ορισμό της ενόπτητας του επαναστατικού προγράμματος, Sosialisme ou Barbarie.
2. Θουκιδίδης: Ιστορία. Με αυτήν την έννοια χρησιμοποιούμε την λέξη πράγματα στον τίτλο του κειμένου.
3. Χάνα Άρεντ: Vita Activa.
4. Πράγμα που κάνει πλήθισμα κάθε απόπειρα μαρξιστικής ανάλυσης που προβάλλεται ανιστορικά με έννοιες όπως τάξη, ή άλλες , σε αυτό το καθεστώς.
5. Δημοσθένης: Κατά Τιμοκράτους.
6. Η πολεοδομική καταστολή είχε και αυτή ένα σημαντικό ρόλο, για παράδειγμα η μεταρρύθμιση του Παρισιού από τον Βαρώνο Hausmann αδίζει προσοχή αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
7. Από προκήρυξη παρουσίασης της κατάληψης του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο, που υπογράφεται από την γενική συνέλευση της.
8. Η γαλλική εθνοσυνέλευση που προκύπτει μετά την 4 Αυγούστου 1789,"με την Βοήθεια του υπέρτατου όντος, διακηρύσσει τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη".
9. Κόλμαν:Πολιτική ζωή και προσωπική ζωή.
10. Σε άλλο κείμενο του τεύχους υπάρχει η ερμηνεία αυτής της θεώρησης.
11. Σαιν Ζυστ.
12. Κ.Καστοριάδης: Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας.
13. Στο μυθιστόρημα "Ο αναρχικός των δύο κόσμων", η Ursulla le Guin, επεξεργάζεται περισσότερο αυτή την ιδέα με τρόπο εξαιρετικά ενδιαφέρον.
14. Αναφέρεται από τον Goulange στο "Η αρχαία πόλη".
15. Τυραννία της οικειότητας, έχει χαρακτηρισθεί αυτό το φαινόμενο.

Το ζήτημα της πρωτοπορίας οιο οποίο αναφερθήκαμε στο πρηγούμενο τεύχος έχει κατά καιρούς, και υπό διαφορετικές ιστορικές ουγκυρίες, υποστεί διεξοδική κριτική. Τι είναι εκείνο ωστόσο, που μας αναγκάζει να ασχοληθούμε ξανά με το ζήτημα αυτό; Καταρχήν, η διαπίστωση ότι σαν ζήτημα δεν αποτελεί αιτιώς μια ιστορική καιηγορία αλλά εξακολουθεί να προβάλλεται ως θεματοφύλακας αξιών από μια ουγκεκριμένη ιδεολογική τάση (την μ.-λ. τάση) ακόμα και σήμερα. Και δεύτερον, επειδή πολλές φορές, σε μια πιο διάχυτη μορφή εξακολουθεί να αποτελεί κύριο καρακτηριστικό πολιτικών υποκειμένων (ορισμένοι ανιεζουσιαστικοί κύκλοι), που μπορούν να διαρρήξουν με λύσα τα μάτια τους, υποστηρίζοντας το αντίθετο. Ποια λοιπόν θεωρητική ή πρακτική αξία έχει, όταν ένα πολιτικό υποκείμενο αυτοανακηρύχθεται σε πρωτοπορία; Ποια είναι τα πρακτικά ωφέλη;

Θα οκιαγραφήσουμε πρώτα -έκοντας ουνείδηση της αποσποματικότητας του εγχειρήματος μας- μια ουγκεκριμένη ιστορική πορεία που οδήγησε οι συγκρότηση της πρωτοπορίας. Θα ουζητήσουμε έπειτα κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσαμε παραπάνω.

Θα ξεκινήσουμε από την άποψη του Μπλανκί, η οποία έλκει την καταγωγή της από τη Γαλλική Επανάσταση, που θεωρούσε πως ο λαός, κάτια από αιώνες αρμάθεις και ανιδραστής εξουσίας, δεν είχε τη δυνατότητα να σχηματίσει ουνείδηση για την κατάσταση του και να αποφασίσει ο ίδιος για την τύχη του, αλλά πώς αντίθετα ήταν αναγκαίο ένα διάτημα "δικτατορίας" που θα τον "εκπατίενε", οτι νέο πνεύμα της ελευθερίας. Έτοι, την εξουσία θα την καταλάβημε μια μικρή ομάδα **"επαγγελματών"** επαναστατών που θα καθοδηγούσε προς την κειραφέτηση τους εκμεταλλευόμενους.

Την ίδια περίοδο οι Μαρξ και Έγκελς θα διακηρύξουν πως ο οσοιαλισμός τους είναι **επιστημονικός**, δηλώνοντας είσι την πλήρη αντίθεσή τους τόσο με την παράδοση των ουτοπιστών οσοιαλιστών (Καμπέ, Βάιπλινγκ) όσο και των μικροαστικών αντιλήψεων (Σιομόνι, Προυνιόν) που, κατ' αισιούς, ήθελαν να οιτρέψουν τη ροή της ιστορίας σε μεσαιωνικούς τρόπους κοινωνικής οργάνωσης. Έτοι, υποστηρίζαν πως η ουνείδηση του προλεταριάτου, το οποίο προόριζαν για νεκροθάρητη του καπιταλισμού, θα σχηματίζονταν οη βάση μιας **επιστημονικής** θεωρίας¹ και όχι μιας **επαναστατικής** θεωρίας. Και είναι ακριβώς αυτή η "επιστημονική" που, πιοτεύουμε, άνοιξε το δρόμο για τη μετάλλαξη μιας επαναστατικής θεωρίας σε ιδεολογία, απαγορεύοντας έτοι με την ποινή της "αίρεσης" την οποιαδήποτε υπόνοια για την ύπαρξη λαδών οη θεωρία αυτή. Αυτό οήμανε, πως ο οσοιαλισμός, όπως ονομάζονταν ιώτε η ελεύθερη κοινωνία, έπαινε να είναι υπόθεση των εκμεταλλευόμενων και αναγορεύονταν σε "επιστημονικό" ζήτημα. Έτοι, κάποιοι απέκτησαν το περίεργο δικαίωμα να οκεφτονιανειν ονόμαια όλων των υπολούπων. Αποιέλεσμα, η δράση και η οκέψη διαχωρίζονται. Από τη μια η επαναστατική πράξη που έχει γίνει υπόθεση των "επαγγελματών" και από την άλλη η επαναστατική θεωρία που έχει γίνει υπόθεση των "επιστημόνων".

Να θημειώσουμε κάτι εδώ. Όλα τα παραπάνω είναι διαδικασίες και οι διαδικασίες ακολουθούν μια πορεία που ομηρίνει δια ακόμα και τότε οι διαχωρισμοί δεν ήταν απόλυτοι. Κατά μια έννοια, η διαχωρισμένη θεωρία έτεινε προς την ολοκλήρωση αυτού του διαχωρισμού, δηλαδή η ουνεπαγδενή διαχωρισμένη πράξη και ανιοιρόφωση. Εξάλλου, ιώτε το κίνημα για την αλλαγή του κόδιμου ήταν με μια έννοια ενιαίο: οι μπλανκιστές, οι μαρξιστές, οι προυνιόνιστές, οι αναρχικοί ήταν τάσεις του ίδιου κινήματος, παρά τις επιμέρους διαφωνίες. Και κατά μια έννοια, αυτή η ενότητα του κινήματος ήταν ίσως ο λόγος που δεν επέτρεψε ούτε οιον Μπλανκί ούτε οιον Μαρξ και Έγκελς να ολοκληρώσουν τους διαχωρισμούς τους.

Το 1904 ο Λένιν θα γράψει το "Ένα βήμα μπρος, δυο βήματα πίσω" για να προτείνει ένα νέο τρόπο οργάνωσης του ΡΣΔΚ οη βάση του λεγόμενου "δημοκρατικού ουγκεντρωτισμού". Στο μιαλό του Λένιν γίνεται αυτή **η μεγαλειώδης συνάντηση** μεταξύ αυτών των δυο διαχωρισμών για να έλθουν εις γάμο κοινωνία και να ενοποιηθούν σε ένα: **στην πρωτοπορία**. Εκείνο που προτείνει ο Λένιν, είναι να δημιουργήθει ένα υποκείμενο το οποίο **και θα σκέφτεται και θα πράττει εν ονόματι των εκμεταλλευομένων**, κάπι που μερικά χρόνια αργότερα, ως γνωστόν, θα το πετύχει. Πρόκειται δηλαδή, για ένα οιραευμένο οηη επανάσταση υποκείμενο του οποίου οκέψη και δράση ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις οδηγίες ιων "επαγγελματών" που το διευθύνουν. Πρότυπο, δε, για την οργάνωση του επαναστατικού κόμματος θα αποτελείται το καπιταλιστικό εργοστάσιο, με όλες τις iεραρχικές και εξουσιαστικές οχέσεις που αυτό περικλείει. Θα μπορούσαμε να παραπέμψουμε σε κραυγάλεα γεγονότα, για να δείξουμε που οδήγησε η αντίληψη αυτή, ωστόσο θα αναφερθήκαμε σε κάπι πιο "ταπεινό". Είναι μια αφήγηση της Κλάρας Τούτιν, μέλος του Σπάρτακου, η οποία μας μεταφέρει ένα διάλογο που είχε οια 1920 με τον Λένιν, ο οποίος αφορούσε κάποιες ουζητήσεις ομάδων εργατικών για τις οεξουαλικά τους προβλήματα. Τάδε έφη Λένιν: "Μπορείτε να μου εγγυηθείτε οιβάρα πως τα οεξουαλικά ζηήματα και τα προβλήματα του

γάμου ουζητήθηκαν οις ουγκεντρώσεις οας κάτια από το φως του ζωνιανού, ώριμου ιστορικού υλιομού; Αυτό προϋποθέτει πλούσιες και βαθιές γνώσεις, ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη μαρξιστική κατάρτιση και έναν ιεράσιο πλούτο αποδεικτικού υλικού [...]. Σας παρακαλώ να μου πείτε, είναι η οιγμή κατάλληλη ν' απασχολούμεις ις εργάτιρες για ολόκληρους μήνες μιλώντας για τους τρόπους με τους οποίους αγαπάει κανές και αγαπάται [...]; Τούτη η οιγμή όλη η σκέψη των εργατιών [...] θα πρέπει να οιρέψεται προς την προλεταριακή επανάσταση². Βλέπε πια εδώ κανές, πόσο έχει επέλθει ο **διαχωρισμός** και πόσο εγκληματική έχει κατατίθησε η λογική της πρωτοπορίας για το επαναστατικό κίνημα. Ο Λένιν αν θεωρεί ανίκανες ις εργάτιρες να ουζητήσουν για τα οεξουαλικά τους προβλήματα, για τι θα ις θεωρήσει ικανές, για να καταλάβουν τα εργοστάσιά τους; Από τη μια ο διαχωρισμός της πρωτοπορίας: "Αυτό προϋποθέτει... ...αποδεικτικού υλικού" και από την άλλη ο διαχωρισμός της πράξης "Σας παρακαλώ... ...και αγαπάται", ενοποιημένα σε μια πρωτοπορία "Τούτη η οιγμή... ...προλεταριακή επανάσταση".

Αυτό ακριβώς το αποκρυστάλλωμα εννοούμε μιλώντας για πρωτοπορία. Εννοούμε εκείνο το υποκείμενο που, στη βάση ενός περίεργου ουλλογιούμοι, έχει αποκήσει κάθε δικαίωμα να δρά και να οκεφτείται εν ονόμαι της "επανάστασης", ιους "λαού", ιους "προλεταριάτου", ιους "εργατών" και των "πιγκουίνων" όλου του πλανήτη. Οι εχθρικές μιας διαδέσεις απέναντι στην πρωτοπορία δεν προέρχονται απλώς και μόνον από το γεγονός πως κάποιοι γνωρίζουν το "καλό μας" και δρουν πριν από εμάς για εμάς, αλλά και πολύ περισσότερο διότι δεν επιθυμούμε άλλα οιρατόπεδα ουγκεντρωσης στο σύνομα της επανάστασης.

Οιτόσο, η λογική της πρωτοπορίας δεν είναι ένα απλά και μόνον ένα λογικό οφάλμα που αποδεικνύονταις κανείς τα λανθασμένα του κατηγορήματα μπορεί να ξεμπερδέψει εύκολα μαζί της. Σημη πραγματικότητα, η λογική αυτή ουγκροτείται γύρω από πέντε άξονες όχι κατά ανάγκη στεγανοποιημένους αλλά σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Ποιοι είναι αυτοί; α) ο ιστορικός τειερμηνιούδης, β) το καθήκον της διαφώτησης, γ) ο διαχωρισμός οκοπών και μέων, δ) η ιδεολογία και ε) η υπούμηση των ανθρώπων.

Η ανιδήληψη του ιστορικού τειερμηνιού, ισχυρίζεται πως η εκδίπλωση της ανθρώπινης δράσης μέσα στην ιστορία ακολουθεί μια ουγκεκριμένη λογική, την οποία η θεωρία, μας επιτρέπει να ουλλάβουμε. Έτοι, η κοινωνία διατέχει μια προδιαγεγραμμένη πορεία προς το "οσοιαλισμό", τον "κομμουνισμό", την "αναρχία" ή γενικότερα προς την "επαναστατική αλλαγή" του κόδιμου. Αν και δεν υπάρχει η δυνατότητα να αναλυθεί η ιστορική πορεία της αντίληψης αυτής, θεωρούμε ουμανικό να εοινάσουμε οις ουνέπειες της. Πρώτα από όλα, οη οιασμότητα, εφόσον δηλαδή, ο επαναστατικός μετασχηματισμός θα έρθει ούτως ή άλλως δε χρειάζεται να εξετάζει κανές ις ουνέπειες των πράξεών του, αλλά απλώς και μόνο να ουνεκίσει να δρά υπό την καθοδήγηση κάποιων που γνωρίζουν. Από το γεγονός αυτό, οδηγούμαστε οηη ανιδήληψη πως δε χρειάζεται να οκεφτίμαστε και να κρίνουμε κάθε είδους θέση και οιάση, αλλά πως αντίθετα αρκεί να γανιζωθούμε από οριομένες έτοιμες αλήθειες και άφθαρτα νοήματα που δίνουν ις εγγυήσεις για όλα ούσα επιθυμούμε.

Η ιστορία όμως, δεν είναι ένα μηχανάκι εξεγέρσεων και επαναστάσεων που άταν βαράνε κόκκινο οι ανικειμενικές ουνήκης να παράγει και μια εξέγερση. Πολύ περισσότερο, η αναιροπή του καπιταλισμού δεν είναι παρά μόνο μια επιθυμία ενός ιμματος της κοινωνίας. Εκείνο που κάνει απαράδεκτη τη θεώρηση αυτή είναι, άταν η επιθυμία αυτή θεωρητικοποιείται και ανικειμενικοποιείται αναγόμενη σε "ιστορικό νόμο". Το ότι η ουνείδηση δεν ευδοκιμεί το ίδιο σε όλα τα κλίματα της κοινωνίας, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανές... Με αυτό δεν θέλουμε να υπονοήσουμε τίποτα άλλο πέραν του απλού γεγονότος, ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο ουνειδηποτημένοι σε οχέση με την αθλιότητα της κοινωνικής ύπαρξης τους³. Κάποιοι από τους εκμεταλλεύμενους είναι πιο ουνειδηποτημένοι, κάποιοι είναι λίγο και κά-

Το χαλάζι πάνω στις



ποιοι δεν είναι καθόλου. Λεν είναι ιου παρόντος να εξετάσουμε τα της συνείδησης (μεγάλη κουβέντα και όχι μόνο δική μας). Ας σταθούμε απλά και μόνο στο γεγονός, γεγονός από το οποίο κάποιοι βγάζουν το συμπέρασμα ότι εξαπατάς ενός ανώτερου(;) επιπέδου συνείδησης έχουν.

το καθήκον τα διαφωτίσουν όλους τους υπόλοιπους. Σ' αυτό το συμπέρασμα υπάρχει ένα πρώτο πρόβλημα, την συνείδηση ο καθένας (και εμών συμπεριλαμβανομένων) την μετράει με τα δικά του μέτρα και σταθμά, αυτό δεν είναι "κακό" από μόνο του. Το πρόβλημα είναι στην αντικειμενικοπότηση μας αφηρημένης έννοιας και στην αυτία αυτής της τάσης. Αυτή η αντικειμενικοπότηση και η ίδια η λογική της, είναι που γεννά το καθήκον της διαφώτησης. "Επαναστατική συνείδηση είναι αυτό, εμείς το έχουμε οι άλλοι δεν το έχουν, αρά εμείς που το έχουμε θα πρέπει να τους το δώσουμε", είναι ή κοντροκομμένη σκέψη πολλών πρωτοπόρων.

Όμως, δεν ξέρουμε με σιγουριά ότι είναι επαναστατική συνείδηση, παρά μόνο εκ των υστέρων, από τα αποτελέσματα της. Ακόμα ξέρουμε ότι η επαναστατική συνείδηση δεν είναι μεταλλικό νερό που πουλιέται στα περίπερα της πρωτοπορίας. Η συνείδηση δεν είναι ούτε ορατή ούτε καθαρή, είναι όμως σίγουρα φωτεινή και καλό είναι να μην ουσιούτεται με αντικειμενικοπότησης...

Εδώ μπαίνει και το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης, και σε

μια γενικότερη αλλά και σε μια ειδικότερη προσέγγιση. Δεν αναγνωρίζουμε σε κανέναν το δικαίωμα ή το καθήκον να διαφωτίσει της "μάζες".

Κάθε φορά που έγινε αυτό είδαμε τα αποτελέσματα. Η επανάσταση να πειάζει την βρωμερή ήβεννο της απόλυτης αλήθειας και να μείνει γυμνή σαν αυτό που είναι: **μια πρόταση.** Οι εκμεταλλεύμενοι θα απελευθερωθούν μόνοι τους και για τον εαυτό τους. Ειδάλλως, να μην απελευθερωθούν ποτέ. Καλύτερα η συνείδηση της οκλαβίας, από την φευδαϊσθηση της ελευθερίας.

Ορίζοντας λοιπόν την συνείδηση και την ιστορία με αυτό τον τρόπο, είσαι αναγκασμένος να ορίσεις και τους σκοπούς και τα μέσα πάλι με τον ίδιο τρόπο...

Σε αυτό το ζήτημα έχουμε αναφερθεί και παλιότερα μέσα σις σελίδες αυτού του εντύπου και πάντα με σαφήνεια: Δεν μπορείς να διαχωρίζεις τα μέσα σου από τους σκοπούς σου. Ο σκοπός πρέπει να καθορίζει τα μέσα, γιατί και τα μέσα καθορίζουν τον οκοπό. Οι άνθρωποι διαμορφώνονται μέσα σε ένα κίνημα, αν αυτή η διαμόρφωση δεν δέτει τις βάσεις για μια διαδικασία απαλοιτρώσης τις οποίες δεν θέσει τις βάσεις για μια διαδικασία απαλοιτρώσης. Ένα οωρό κόμματα, οργανώσεις και ουλλογικότητες λένε ότι παλεύουν για τον κομμουνισμό και την αναρχία, αναπαράγοντας σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό τους διαχωρισμούς της κυριαρχίας από την ανάποδη ή ακόμα και από την ορθή. Όμως, η απαλοιτρώση δεν μπορεί να είναι μια απαλοιτρώμενη ή αλλοιωτική διαδικασία. Πόσο ούκολο είναι αυτό μέσα σε μια απαλοιτρωμένη και αλλοιωτική συνθήκη (την καπιταλιστική κοινωνία); Πρώτων, δεν είναι καθόλου εύκολο, καὶ δεύτερον, αυτήν ακριβώς την σύγκρουση θα πρέπει να επιζητούμε. Την συνείδηση απαλοιτρώσης κόντρα σε όλες τις αλλοιωσεις. Δεν αναζητούμε "ακραιφείς" επαναστάτες και δεν καιηγορούμε κανέναν ότι δεν έχει "έντιμο επαναστατικό βίο", ωστόσο αναζητούμε την εξάπλωση της συνείδησης της αλλοιωσης μας (δηλ. κατά μία έννοια την επαναστατική δεωρία), και την πράξη της απαλοιτρώσης (δηλ. κατά την ίδια έννοια την επαναστατική πράξη).

Επιθυμούμε να μην αναπαράγουμε τα πράγματα που μας σκλαβώνουν. Αυτό.

Σ' αυτή την ζωγραφιά του όμορφου ανοιξιάτικου τοπίου απλώνεται πάνια η ομίχλη, η αλάνθαστη δεωρία, η ορθοδοξία, η **τιδεολογία** εν τέλει. Αναφερθήκαμε στην αρχή ότι αυτό ανάγεται κυρίως σιην μαρξιστική ιδεολογία και τον επιοιημονισμό της. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μόνη, αν και είναι η πιο "οκληρή". το ίδιο τοχεύει και για τον αναρχισμό, του οποίου πολύ συχνά οι αιτιάσεις έχουν έναν μεταφυσικό ή και μεσοιανικό χαρακτήρα. Να ξεκινήσουμε από το δεδομένο ότι καμία δεωρία δεν είναι αλάνθαση, διότι μόνο οι ιδεολογίες έχουν την θαυμαστή ιδιότητα; Και δεν εννοούμε το κουκούτιο του κερασιού που, όπως και να γίνει, είναι απαραίτητο για την καιαστροφή

αυτού του κόδιμου, αλλά μια ορθότητα που περιλαμβάνει με την αξιοποσία της αγίας γραφής τα άπαντα των αγίων της κάθε ιδεολογίας, του Μαρξ, του Μπακούνιν, του Ντεμπόρ, του Καστοριάδη "οι μεγάλοι θεωρητικοί που έλυσαν τα προβλήματα του πλανήτη..." Από καθαρή αντίδραση και μόνο δα θέλαμε να πούμε, ότι δεν υπάρχει τίποια στα μιαλά και των πιο μεγάλων "θεωρητικών" που να μην υπήρχε **ήδη** και στα μιαλά και του τελευταίου εκμεταλλευμένου. Όμως αυτό είναι λάθος, η αλήθεια είναι ότι κανένας "θεωρητικός" δεν οκαρφίστηκε την Παρισινή Κομμούνα, ούτε το '36, ούτε το '56, ούτε το '68, ούτε και στο μέλλον θα οκαρφιστεί το '24, ή το '52. Βέβαια, από την άλλη πλευρά αυτό δε σημαίνει πως η δεωρία δεν είναι αναγκαία. Ωστόσο, η δεωρία είναι αναγκαία, εξίσου αναγκαία με την πράξη. Για να το πούμε αλλιώς η δεωρία και πράξη είναι **ένα** αναγκαίο πράγμα. Ακόμα αυτό το **ένα** δεωρία-πράξη, δεν μπορεί παρά να είναι αποκλειστικά και μόνο υπόθεση του επαναστατικού υποκειμένου⁴. Επίσης, δεν μπορεί παρά να είναι εν κινήσει, όπως η ιστορία. Αυτό που ονομάζεται "μεγάλοι θεωρητικοί" δεν ήταν καθόλου "μεγάλοι" και καθόλου "θεωρητικοί", ήταν άνθρωποι **μέρος** της ιστορικής κίνησης της εποχής τους, που έδρασαν ρητά για την αναροπή αυτού του κόδιμου. Όλοι αυτοί ήταν **μέρος** του επαναστατικού υποκειμένου. Οι αδυναμίες τους ήταν μέρος επίσης των αδυναμιών τους, και η δύναμη τους μέρος της δύναμης του.

Για επιδόρπιο σε αυτή την παναστατική γεύσεων έχουμε την υποτίμηση των ανθρώπων. Υποτίμηση που εκφράζεται με άπειρους τρόπους. Να διευκρινίσουμε: η υποτίμηση αυτή συχνά παίρνει την μορφή της "ανωριμότητας των μαζών", "της έλλειψης επαναστατικής γηγείας", "της ανικανότητας τους να δράσουν", "άγνοια", "παραπληροφόρηση"⁵ κλπ. Μια ακόμα πιαχή της ίδιας υποτίμησης της δράσης και της συνείδησης των ανθρώπων είναι και ο πολιτικανισμός που δέρνει δύσος τους αριστερούς και αριστερούς, και δύσος τους μοιάζουν... Ο πολιτικανισμός συνίσταται σε δύο πράγματα, πρώτων προσπαθών να είμαι αρεστός, ώστε και άλλοι να με ακολουθήσουν, και δεύτερον αποκρύπτω μες μεγάλες αλήθειες από τις μάζες που δεν είναι έισιμες να ακούσουν αυτές τις λαμπρές και μεγάλες αλήθειες της ΚΕ ή του ΚΣ ή του ΠΓ... Αυτό πέραν όσων τόσων είναι ξεκάθαρη αθλιότητα. Και δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Ότιαν έχεις τοποθετήσει την υποκειμενικότητα σου πέραν των πάνιων, και πάνω στο βωμό του αλάνθαστου, δύνας το μόνο που μένει πια είναι να συνειδητοποιήσουν οι "μάζες" την επιοπτονική και σοφή αλήθεια σου. Οι άνθρωποι δεν είναι ηλίθιοι. Όσοι ισχυρίζονται κάπι τέτοιο, το κάνουν για την αποκρύψουν την δικιά τους ηλιθιότητα. Οι άνθρωποι μπορεί να μην ξέρουν τα πάνια, όπως νομίζουν και εννοούν το πάνια μερικοί, αλλά συχνά ξέρουν πολύ περισσότερα από όσο νομίζουν, αυτοί οι μερικοί. Λεν ξέρει ο εργάτης ότι τον εκμεταλλεύνονται; Το ξέρει και το παραξέρει. Τι θα πας να του πεις; Σε εκμεταλλεύονται; Χαίρω πολύ θα απαντήσει. Τι να κάνουμε θα ρωτήσει. Ένα τι να κάνουμε που ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να απαντήσουμε.

Ένα τι να κάνουμε που διαν δεν είναι ο μπαλάκι της ανευθυνότητας, είναι το κεντρικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, όχι οιο το χαρτί αλλά στον χώρο και το χρόνο. Ένα τι να κάνουμε, του οποίου η απάντηση δεν μπορεί να είναι "κάνε αυτό ή εκείνο". Ένα ερώτημα που η απάντηση είναι το ίδιο το ερώτημα. Να κάνουμε.

Μέχρι εδώ δεξιάμε περιοστέριο τα σημεία εκείνα που μας διαθέτουν εκδηρικά απέναντι στην πρωτοπορία, χωρίς να δίξουμε εκτενώς εκείνο το πολύ οημαντικό κομμάτι που λέγεται "τι να κάνουμε εμείς". Αυτό το περιβόλιο τι να κάνουμε, είμαστε σε θέση να το απαντήσουμε μόνο για τους εαυτούς μας. Είναι όμως μαιασδόξο να το απαντήσουμε για την πάριτ μας την οιγμή που είμαστε τόσο λίγοι, αν όχι και ύποπτο προς το παρόν το κρατάμε για εκεί που ανήκει και το μοιραζόμαστε εκεί που θα πρέπει να μοιραστεί (στην κοινή μας δράση δηλ. με άλλους ανθρώπους). Αυτό το τι να κάνουμε, δεν θα το απαντήσει κανένας Λένιν, θα το απαντήσουν όλοι όσοι θα κάνουνε.

1. Αν και βέβαια ο νεαρός Μαρξ γνώριζε πως η «χειραφέτηση των εργαζομένων θα είναι έργο των ίδιων των εργαζομένων» και άρα δεν υπάρχει κάποια εξακοινωνική αλήθεια που να μπορεί να εγγυηθεί γι' αυτήν, ενιούσιος ήδη από τη Γερμανική Ιδεολογία δεωρεί πως ανακάλυψε τους άδηλους νόμους που κινούν την Ιστορία και που, όπως αργότερα πιστεύει πως αποδεικνύει στο Κεφάλαιο, αυτοί οδηγούν αναπόδραστα στον Κομμουνισμό μέσα από την ανιμεσηση και μόνο παραγωγικών δινημεων-παραγωγικών σχέσεων.
2. Το απόσπασμα στα ελληνικά υπάρχει στο *To Παράλογο στην Πολιτική, Διεθνής Βιβλιοθήκη*.
3. Αυτό δεν έχει σε καμία των περιπτώσεων το ύφος της κατηγορίας...
4. Σαν επαναστατικό υποκειμένο, εννοούμε αποκλειστικά και μόνο αυτούς που επιθυμούν να επαναστατήσουν.

Κάθε Σάββατο μέσα από τις γυαλιστερές σελίδες και τις πολύχρωμες φωτογραφίες του περιοδικού Γεωτρόπιο ταξιδεύουμε σε τόπους μακρινούς αλλά τόσο ουκείους, εξωτικούς αλλά στην ουσία τους τόσο κοντινούς. Κάθε Σάββατο ξεκινάμε με προσδοκίες την προδιαγεγραμμένη μας πορεία για να καταλήξουμε με ασφάλεια στο ίδιο ακριβώς σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε.

Το Γεωτρόπιο δε διατείνεται πως είναι οδηγός διακοπών. Αντίθετα, ναρκωτισμένεται με την ιδέα πως ασχολείται με “γραφικά τοπία” που τραβούν την προσοχή με τη σαγήνη τους, προένοντας το εύλογο ενδιαφέρον του παρατηρητή. Τοπία με φυσικό πλούτο που περιλαμβάνουν φαράγγια, απόκρημνες πλαγιές, επιβλητικές οροσειρές, χειμαρρούς, ακρωτήρια και οροπέδια που όλα τους εμφανίζονται αριστοτεχνικά τοποθετημένα στις σελίδες του, με τρόπο ώστε να συνδέονται επιτυχώς ο μύθος της φυσιολατρίας με το μικροσωτικό κομφορδισμό: “αναζωγόνηση με καθαρό αέρα”, “βάδισμα για ευεξία”, “τρέξιμο για σωματική υγεία”, “ορειβασία για ορθή εκγύμναση”, “απομονωση για διαλογισμό”, με σκοπό να υπερτονιστεί η ηθική των μόχθων και της απομικρότητας. Τοπία που διατρέπουν τη λογική δομή των θεάματος ώστε να δημιουργούν θελκτικές παραστάσεις “φυγής από την πραγματικότητα” έως ότου, βέβαια, γίνεται επιτακτική η επιστροφή σ’ αυτήν την πραγματικότητα. Πειστικές φωτογραφίες από τοπία που επιχειρούν να χωρέσουν πειστικά την πραγματικότητα στη φωτογραφία και να εξομοιώσουν τη φωτογραφία με την πραγματικότητα. Φωτογραφίες, η τεχνική ακριβεία και η πιστότητα των οποίων επιστρατεύονται για να συγκαλυφθεί μια πολύ ορισμένη θέαση του κόσμου, για να αποσιωπηθεί το αξιολογικό τους περιεχόμενο και να φιμωθεί ο ιδεολογικός τους χαρακτήρας. Φωτογραφίες από τοπία που, σε τελική ανάλυση, αποκούν το πλήρες και αυτοτελές νόημά τους όταν και εφόσον ιδωθούν σε έναν ορίζοντα κοινό με αυτόν των φωτογραφιών από τις διαφημίσεις...

Στις σελίδες του Γεωτρόπιου δε συναντούμε ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών παρά μόνο διαφορετικούς και αυτόνομους ανθρωπολογικών τύπους που αντιστοιχούν σε κάθε γεωγραφικό τόπο. Καθένας από αυτούς, έχει ενσωματωμένο ένα πλήρες και ειδοποιό στερεοτυπικό νόημα το οποίο δηλώνει τη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητά του. Υπάρχουν πάντοτε -και αλιμόνο- οι “μοναχοί και φιλήσυχοι Ινδιάνοι Αρουάκος της Β. Κολομβίας”, οι “ριψοκίνδυνοι αλλά εργατικοί ναυτικοί της Λιοσαβόνα”, οι “κατατρεγμένες αλλά αξιοπρεπείς γυναίκες της Μογγολίας”, κ.ο.κ. Όλοι τους περιμένουν αποσβολωμένοι να τους ρίξουμε τη στωική μας ματιά. Όλοι τους, λέει, είναι τόσο “διαφορετικοί”, αλλά κατά βάση τόσο “ιδιοί” εξαιτίας της κοινής τους καταγωγής, εξαιτίας της “κοινής ανθρώπινης φύσης” που τώρα ηθικοποιείται και επενδύεται σύναισθηματικά με ουμανιστικές αξίες: “όλοι οι άνθρωποι μοιράζονται τα ίδια συναισθήματα”, “τους ίδιους πόνους”, “τις ίδιες χαρές και λύπες”, “όλοι ανήκουν στην οικογένεια του ανθρώπου”, η “μοιρά του ανθρώπου είναι κοινή”, παραβλέποντας, βέβαια, πως ορισμένων δεν είναι τόσο “κοινή” όσο των υπολογίων...

Το Γεωτρόπιο, σε αντίθεση με όσα διατείνεται, μας καθηλώνει μέσα σε προοπτοποιητή σχήματα και μιας εγκλωβισμένης μέσα σε εικόνες από τόπους, πολιτισμούς και ανθρώπους που δεν είναι ούτε ξένοι ούτε πρωτότυποι, ούτε μακρινοί ούτε απρόσιτοι, αλλά που υπάρχουν -και που, προπάντων, υπήρχαν- πάντα ήδη μέσα στο δυτικό φαντασιακό. Κάτω από τα καλλιεπή κείμενά του και πίσω από τις φανταστερές φωτογραφίες του διακρίνει κανείς στο βάθος τα σημεία των κουκιδών του καπιταλιστικού φημιδωτού που σχηματίζουν μια και μόνο λέξη: **Καταν-άλωση**.

Στις 15-2, η πλανητική αριστερά ετοιμάζεται να εξουσιοδοτήσει τημήματα του παγκόσμιου κεφαλαίου να ξεκινήσουν την ανθρωποσφραγή στο ιράκ. Στρατηγικά ο στόχος αυτός έχει δύο άξονες: α. “σταματήστε τον πώλεμο του Μπουν” (από αφίσα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ) και β. “χτυπήστε τα τύμπανα της ειρήνης” (εξώφυλλο Εποχής 2-2-03). Πώς να εμπνευθούν αυτές οι παρανέσεις αν όχι σαν μια συσπείρωση γύρω από το γαλλοεγραμνικό πετροκεφάλαιο (που είναι ειρηνόφιλο, δηλ. ο “καλός” στο παχιγάνι της σημερινής συγκυρίας) όπως και γύρω από το ελληνικό κεφάλαιο εντός και εκτός των συνόρων); Πάνε σχεδόν 90 χρόνια όταν οι γερμανοί Σπαρτακιστές μιλούσαν για την προδοσία της σοσιαλδημοκρατίας, όταν αυτή έδινε την συγκατάθεση της στις κυριαρχείσες συμφιορδίες του παγκόσμιου κεφαλαίου να ξεκαθαρίσουν τους ανοιχτούς λογαριασμούς που είχαν μεταξύ τους. Μόνο που τότε η σοσιαλδημοκρατία ήταν μια σχετικά ενιαία οργάνωση που σπαρασσόταν από την μάχη μεταξύ θερμοδιαματικού και επανάστασης. Ενώ η σημερινή σοσιαλδημοκρατία (κυβερνητική η αντιπολιτευόμενη, κοινοβούλευτική η εξωκοινοβούλευτική) είναι ένας πολυυστάλεκτικός καθεστωτικός μηχανισμός διαχείρισης του καπιταλιστικού συστήματος. Υπό τις σημερινές συνθήκες η μομφή αυτή είναι ανεδαφική. Η αριστερά σε όλες τις αποχρώσεις κάνει αυτό για το οποίο την έχει επιφορτίσει η κυριαρχία. Όσοι θέτουν την ζωή τους στο πρόταγμα της κοινωνικής απελευθέρωσης δεν χωράνε στο παγκόσμιο τοίχο που θα στηθεί στους δρόμους στις 15-2, ούτε σε κανένα άλλο τοίχο του ίδιου είδους. Η επίκληση των ευθυνών μας και η εγρήγορση σε αυτή την κατεύθυνση, διατρέπουν ακόμα όλο το νόημα τους.

ΚΑΡΟΙ



ΣΗΜΕΙΩΝ

...Η ώρα της επιλυσης του κυπριακού έφθασε! Ζούμε ώρες που απαιτούν αποφασιστικότητα και συνέπεια, ενότητα και αγώνα έχοντας, βέβαια, πάντα ως απώτερο σκοπό τα δίκαια του Ελληνισμού. Οι Έλληνες έχουμε ραντεβού με την Ιστορία μας! Έχουμε ηθικό χρέος να συνεχίσουμε τη λαμπρή πορεία του πολιτισμού μας, η φήμη του οποίου χάνεται στα βάθη των αιώνων και διασχίζει το Χρονό αιώνα του Περικλέους, τα ελληνιστικά χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, διέρχεται μέσα από τον ένδοξον μας βυζαντινισμόν, την εθνική παλιγγενεσία για να συνεχίσει την ευθύγραμμη πορεία της με το έπος του '40 και την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Στο πλαίσιο αυτό, η επιλυση του φλέγοντος ζητήματος του κυπριακού αποτελεί κατεξοχήν πολιτικό ζητήμα το οποίο ο ελληνοκυπριακός λαός έχει εξουσιοδοτήσει τη νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση του να επιλύσει μέσα από διπλωματικές διαδικασίες που πράγματον το διάλογο και τη συνεννόηση, τη διαβούλευση και την αλληλοκατανόηση. Γιατί, βέβαια, το κυπριακό μπορεί και πρέπει να επιλύσει μέσα σε κλίμα εθνικής ενότητας και ομοιψχίας μακριά από τις διχόνιες, τα μικροπολιτικά συμφέροντα και τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Έφτασε λοιπόν, ο καιρός για να ανατελεί της δικαιοσύνης ο νοητός ήλιος. Έφτασε η στιγμή για να δοθεί μια πολιτισμένη απάντηση, βασισμένη σε ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, απέναντι στο δόλιο και αιμοβόρο Αττίλα που κατέχει παράνομα την άδολη και προδομένη μας παιδιά...»

Και ο εθνικιστικός λόγος συνεχίζει. Με τον ασφυκτικό ιδεολογικό του εναγκαλισμό περιζένει συνειδήσεις για να οριοθετήσει το φάσμα της διαφορετικής άποψης. Προητηθεύεται το πολεμικό του υλικό από την “ιστορική αλήθεια” χρησιμοποιεί για πυρομαχικά τα “πάντα δύκαια αιτήματά μας” οπλίζει την επιχειρηματολογία για τα “εθνικά μας συμφέροντα” και μετατρέπεται σε όπλο της σκέψης που δολοφονεί το σκέπτεσθαι...