

# μαύρα γράμματα

Δελτίο της Ομοσπονδίας Αναρχικών Δυτικής Ελλάδος (Ο.Α.Δ.Ε.) -Τοπική Ομάδα Πάτρας

1

Μάρτιος 2004

τιμή: € 0,5

## ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004

**Κάθε ψήφος  
είναι λευκή  
επιταγή  
στα χέρια των  
επίδοξων  
αφεντάδων μας**

### ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΜΕ

**K**αι αυτές οι εκλογές έληξαν. Ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών αποφάσισε, με πιέσεις, διλήμματα, εκβιασμούς, πλύση εγκεφάλου κ.τ.λ. για το ποιοι θα αποφασίζουν τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Εμείς δε συμμετείχαμε με οποιοδήποτε τρόπο(ούτε σαν πολιτευτές, ούτε σαν ψηφοφόροι) στις εκλογές, όχι γιατί θα πάριναμε λίγους ψήφους, αλλά γιατί διαφωνούμε ριζικά με τον ίδιο τον θεσμό. Διαφωνούμε με τη λογική να αναθέτουμε σε κόμματα ή άτομα τη διακυβέρνηση μας, να αναθέτουμε σε άλλους το ρόλο της λήψης των αποφάσεων που αφορούν την ατομική μας ζωή και της κοινωνίας στην οποία είμαστε ενταγμένοι. Εμείς πιστεύουμε πως ο κολλεκτιβισμός είναι η πλέον σύγχρονη μορφή οργάνωσης της κοινωνίας που διασφαλίζει την συμμετοχή όλων των πολιτών



στον καθορισμό της ζωής τους σε όλα τα επίπεδα: οικονομικό - πολιτειακό - πολιτιστικό. Μόνο με αυτού του τύπου την πολιτειακή - θεσμική οργάνωση μπορεί να εξασφαλιστεί η εκτίναξη της γνώση, της παραγωγης, των τεχνών, της τεχνολογίας, και γενικότερα όλων των επιστημών του ανθρώπου. Είναι το πολιτειακό μοντέλο το οποίο, παρ' ότι συλλογικοποιεί δράσεις και σκέψεις, αναδεικνύει την ατομικότητα. Παρόλο που σήμερα πρεσβεύεται το αντίθετο, οι επιστήμες δεν έχουν προοδεύσει όσο έπρεπε, η γνώση είναι άγνοια, και οι ανίκανοι θεωρούνται ικανοί, γιατί καπιταλισμός σημαίνει αναξιοκρατία και όχι αξιοκρατία. Θα επανέλθουμε, αναλύοντας διεξοδικά το μοντέλο οργάνωσης της αταξικής κοινωνίας που προτάσσουμε.

### Σημείωση για την έκδοση

Η Ο.Α.Δ.Ε.-Τοπική Ομάδα Πάτρας λειτουργεί μέσα στα πλαίσια που ορίζει το Καταστατικό της Ομοσπονδίας Αναρχικών Δυτικής Ελλάδος (Ο.Α.Δ.Ε.). Η Ο.Α.Δ.Ε. ιδρύθηκε στις 24/8/2003 στην πόλη του Αστακού Αιτ/ίας όπου πραγματοποίησε και την πρώτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών της. Η ιδρυτική της πράξη ήταν αποτέλεσμα Περιφερειακών Συνδιασκέψεων Αναρχικών στις πόλεις της Ναυπάκτου και του Αγρινίου αντίστοιχα. Ο ορισμός Δυτική Ελλάδα δεν καθιερώνεται με βάση γεωγραφικά κριτήρια αλλά με την διάθεση για την Οργάνωση

Αναρχικών που διαμένουν σ' αυτή την περιοχή. Θα επανέλθουμε στα οργανωτικά της Ο.Α.Δ.Ε. σε επόμενο φύλλο.

Σήμερα στην πόλη της Πάτρας θέλοντας σαν Τοπική Ομάδα της Ο.Α.Δ.Ε. να εκθέσουμε τις θέσεις μας σε περισσότερο κόσμο και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη και την οργάνωση αγώνων με αναρχικές διεκδικήσεις εκδίδουμε το δελτίο «μαύρα γράμματα» που κρατάτε στα χέρια σας.

Για επικοινωνία: τηλ. 6934998413  
(κάθε Κυριακή, από 12:00 έως 20:00)

#### Το αγροτικό ζήτημα

Την νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη πρωί, στις 18-19 Φεβρουαρίου αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή του Αιγίου καταδιώξαν αγρότες οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τον εμπαιγμό της κυβέρνησης απέναντί τους, στο θέμα των επιδοτήσεων του λαδιού... (συνέχεια στη σελ. 2)

#### Πατρινό καρναβάλι

Αρκετός κόσμος έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι καρναβάλι και εκμετάλλευση είναι έννοιες ταυτόσημες. Και αυτή η εκμετάλλευση από λίγους Πατρινούς τώρα πια δεν είναι καθόλου διακριτική, είναι ξεκάθαρη. Όσο και να προσπαθεί η εξουσία να «μεθάψει» τον κόσμο με τραγούδια, μαυροδάφνη και άλλες εξαρτήσεις αυτός αρχίζει να ξυπνά... (Συνέχεια στη σελ. 3)

#### Εκπαίδευση και πόλεμος

Το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε κράτους, χθες και σήμερα, είναι που διαδραματίζει το σημαντικότερο ρόλο για τη διάπλαση του ιδεολογήματος της εθνικής συνειδήσης στον άνθρωπο, η οποία είναι το βασικό συστατικό στοιχείο για έναν δυνατό εθνικό στρατό που σα σκοπό πάντα έχει την εδραιώση και επέκταση του κράτους. Το νεοελληνικό κράτος, από την αρχή της γέννησής του... (συνέχεια στη σελ. 4)

#### Πρωτοβουλία Οικοδόμων

Πάνω από 80 είναι οι νεκροί οικοδόμοι από το 2002 έως σήμερα. Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ... (συνέχεια στη σελ. 4)

# Προς τους Εργάτες της γης Προς τους καταναλωτές Προς όλους!

**Τ**ην νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη πρωί, στις 18-19 Φεβρουαρίου αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή του Αιγίου καταδίωξαν αγρότες οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τον εμπιαγμό της κυβέρνησης απέναντι τους, στο θέμα των επιδοτήσεων του λαδιού. Η εξουσία, έχοντας σαν εμπροσθιοφυλακή τα Μ.Α.Τ., έδειξε την βαρβαρότητά της εισβάλλοντας σε σπίτια και καιφενεία, σπάζοντας πόρτες, ρίχνοντας χημικά, δέρνοντας αγρότες και περαστικούς. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά, ούτε θα είναι η τελευταία. Καταγγέλλουμε στον Λαό της περιοχής την κυβερνητική πολιτική σαν βασική υπεύθυνη για την κατάσταση που έχει φέρει όχι μόνο τους ελαιοπαραγωγούς αλλά και ολόκληρη την αγροτική τάξη της χώρας. Οι εκάστοτε κυβερνώντες ενώ τη μια γλείφουν τους αγρότες, για να αποκτήσουν την συμπάθειά τους που θα φέρει εκλογικά οφέλη, την όλη τους λένε ότι δηλώνουν ψεύτικα στοιχεία στα κιλά του λαδιού και όχι μόνο, ώστε να πάρουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Αυτό που επιμελώς κρύβουν είναι ότι οι επιδοτήσεις της Ε.Ε. δεν έπεσαν από τον ουρανό, αλλά είναι αποτέλεσμα της φορολόγησης των εργαζομένων στην Ε.Ε., καθώς επίσης ότι αυτές είναι που συγκρατούν τις τιμές στο λάδι και σε άλλα βασικά προϊόντα στο περιβότο καλάθι της νοικικότητας, που μόνο σε προεκλογικές περιόδους το θυμούνται. Όσο για τους ελέγχους περί ψευδών δηλώσεων, αν τα αρμόδια όργανα του κράτους που έχουν την ευθύνη για τους ελέγχους δηλώνουν την αποτυχία τους, ας παραιτηθούν και όχι να εφαρμόζουν την συλλογική ευθύνη την στιγμή που όλοι παραδέχονται ότι η περσινή χρονιά επί του συγκεκριμένου ήταν από τις πιο παραγωγικές χρονιές, στην συγκομιδή της ελιάς.

Οφείλουμε όμως να απαντήσουμε στο όργιο κατασυκράτησης της αγροτικής τάξης της χώρας μας, η οποία παρατηρείται ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, και προβάλλεται με λαϊκότικο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. Όπου φτωχός και η μοίρα του λέει μια λαϊκή παροιμία, η οποία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα στο παρόν θέμα με το οποίο βλέπουμε πολιτικάντηδες «Μαυρογιαλούρους» του στιλ «Κουλούρη» μαζί με φτωχά λαϊκά στρώματα να φωνάζουν για την τιμή της πατάτας και της ντομάτας στις λαϊκές αγορές πραγματοποιώντας φραστικές επιθέσεις στους αγρότες-παραγωγούς για αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες των πόλεων ότι από το να διαμαρτύρονται στις λαϊκές για τις τιμές των προϊόντων, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τα κόστη για την παραγωγή, το ρόλο των καιρικών συνθηκών στην ανάπτυξη των καλλιεργούμενων προϊόντων και τον μόχθο των εργατών της γης, θα ήταν προς το συμφέρον τους σε κοινό μέτωπο με τους αγρότες να παλέψουν ένα κοινό πρόγραμμα διεκδίκησεων, που θα λύνει προβλήματα στον παραγωγό και θα δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να προμηθευτεί βασικά είδη ανάγκης, χωρίς το όγχος για το αν θα έχει να φάει αύριο.

Καλούμε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα την αγροτική τάξη, να παλέψουμε τις παρακάτω διεκδικήσεις:

1. Πάγωμα όλων των τιμών βασικών ειδών ανάγκης,

από την παραγωγή-κατασκευή μέχρι την κατανάλωση. Άτοκη πληρωμή των δανείων που έχουν πάρει οι αγρότες από τις τράπεζες, σαν μια αποκατάσταση της αδικίας και καταλήστευσης που πραγματοποίησε το κράτος και οι τράπεζες με τα πανωτόκια. Άμεση καταβολή αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές. Άτοκος δανεισμός από τις τράπεζες, για τα πρώτα τους έξοδα, σε όσους πολίτες επιθυμούν να ασχοληθούν με την γεωργία και να γίνουν νέοι αγρότες.

2. Μεγάλες αυξήσεις των μισθών όλων των χαμηλά αμειβόμενων εργατών, εργαζομένων, συνταξιούχων, και των επιδομάτων ανεργίας. Ο στόχος είναι η ισοβάθμηση όλων των μισθών και ο συνολικός ανασχεδιασμός του οικονομικού προϋπολογισμού, προς όφελος της κοινωνίας για την εδραίωση της πραγματικής ισότητας.

3. Κολεκτιβοποίηση της γης με πρωτοβουλία των ίδιων των αγροτών, με ταυτόχρονη συλλογική εργασία και εκμετάλλευση της. Δημιουργία νέων διοικητικών οργάνων αμεσοδημοκρατικού χαρακτήρα τοπικού και περιφερειακού επιπέδου που οι ίδιοι οι εργάτες γης έχουν θεσπίσει και ελέγχουν.

4. Απαλλοτρίωση της γης χωρίς αποζημίωση από τους σύγχρονους τσιφλικάδες, οι οποίοι το «παιίζουν» αγρότες, ενώ στην πραγματικότητα είναι αφεντάδες που έχουν στην δούλευσή τους εργάτες γης, χωρίς ασφάλιση και με ημερομίσθια πείνας. Επίσης η απαλλοτρίωση γης να γίνει και στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις γης που έχει στην κατοχή της η εκκλησιαστική ιεραρχία. Ο έλεγχος των απαλλοτριωμένων εκτάσεων γης να περάσει στους κολεκτιβοποιημένους συνεταιρισμούς ή σε όσες περιοχές δεν υπάρχει συλλογική-κολεκτιβιστική συνείδηση στις αγροτικές μάζες, να γίνει διανομή με τέτοιο τρόπο στους αγρότες ώστε να εξισορροπηθεί το μέγεθος των ιδιοκτησιών της γης ανάμεσα στους αγρότες που έχουν ιδιοκτησία και σ' αυτούς που δεν έχουν.

5. Καλλιέργεια της γης με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, για την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και τη διάρκεια αντοχής του εδάφους στη καλλιεργητισμό της. Αυστηρές ποινές σε όσους παράγουν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Οικονομικές διευκολύνσεις (άτοκος δανεισμός) σε όσους χρησιμοποιούν στις καλλιέργειες φυσικά λιπάσματα και αναπτύσσουν την φυσική γεωργία.

6. Σχεδιασμός, στο είδος και στην ποσότητα των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, ανάλογα με τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες και την κάλωψη των αναγκών, σε περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο. Τον σχεδιασμό αυτό να τον αναλάβουν όργανα των αγροτών και των παραγωγών χωρίς την διαμεσολάβηση κομμάτων και κράτους. Καμία πειθαρχία στις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού κράτους, που σχεδιάζουν τον Ελληνικό χώρο να τον καταντήσουν μια τουριστική χαβούζα και να είναι εξαρτημένος σε πολλά είδη γεωργικών προϊόντων.

7. Γεωργική αυτονομία κάθε περιφέρειας, κάθε χώρας. Ανάπτυξη των μικρής έκτασης ατομικών γεωργικών πρωτοβουλιών. Όχι στη συγκέντρωση και άλλων πολιτών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Να δοθούν κίνητρα σε πολίτες των πόλεων (π.χ. σπίτια, γεωργικές εκτάσεις σε εγκαταλειμμένα χωριά, άτοκα δάνεια) και να οργανωθούν ορθολογικά ομοσπονδίες χωριών στην

ύπαιθρο, ώστε να πραγματοποιηθεί πραγματική αποκέντρωση.

Η πραγματοποίηση των παραπάνω διεκδικήσεων μπορεί να έλθει με κοινούς αγώνες των αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και των καταναλωτικών οργανώσεων. Προειδοποιούμε όμως, ιδιαίτερα την αγροτική τάξη, για τον ύποπτο ρόλο που διαδραματίζει σε κάθε κινητοποίηση ο κρατικός-κομματικός συνδικαλισμός που θέλει να διαταράξει την ανεξαρτησία των εργατικών αγώνων, και να κάνει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις τσιφλίκι των κομμάτων και του κράτους. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι αγροτικές μάζες ότι οι αλλαγές θα γίνουν με την ανεξαρτησία του αγώνα τους, με τη δημιουργία συνδικαλιστικών οργάνων βάσης. Το αγροτικό κίνημα στην Ελλάδα πρέπει να γυρίσει σελίδα, πριν γυρίσει όμως πρέπει να κοιτάξει στο ένδοξο παγκόσμιο παρελθόν του. Πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του και να απομονώσει από τις γραμμές του όλες εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που αφού το χρησιμοποίησαν, σαν ασπίδα στα πολιτικά τους παιχνίδια, στη συνέχεια το πέταξαν στο κάλαθο των αχρήστων, δυσφημώντας το και ειρωνευόμενό το. Απέναντι σ' αυτούς που υπονόμευσαν τους αγώνες τους και τις θυσίες τους, για το δικό τους όφελος, που χαρακτηρίσαν την αγροτική ζωή σαν «ηλίθια ζωή» Καρλ Μαρξ, που το διαχώρισαν από το εργατικό κίνημα των πόλεων γιατί αυτό εξυπηρετούσε τον ψευτο-επιστημονικό σοσιαλισμό τους, που πρέσβευαν ότι η συνείδηση στα συνδικάτα μπορεί να έρθει μόνο απ' έξω από πεφωτισμένους κομματικούς διανοούμενους, που υποτιμούσαν την εναλλαγή ρόλων και αρμοδιοτήτων μέσα στα συνδικάτα, απέναντι σε όλους αυτούς οι εργάτες της γης, πρέπει να απαντήσουν ξεκάθαρα και δυναμικά, γιατί αυτοί είναι οι ύπουλοι εχθροί των αγώνων τους.

Μοναδική λύση, ο πραγματικά ανεξάρτητος από κράτος και κόμματα Επαναστατικός Συνδικαλισμός, η λειτουργία στην Ελλάδα Επαναστατικών Συνδικάτων βάσης με κοινή πλατφόρμα αναρχικών αιτημάτων στους εργάτες, στους εργαζόμενους, στους ανέργους, στους μαθητές, στους φοιτητές, στους συνταξιούχους. Η μόνη λύση είναι οι αμεσοδημοκρατικού χαρακτήρα Γενικές Συνελεύσεις στις πόλεις, στις γειτονίες στα χωριά. Να «πάρουν πόδι» οι καρεκλοκένταυροι της πολιτικής εξουσίας, κανείς να μην αποφασίζει για εμάς.

**Εμπρός αγρότες, για γη και ελευθερία!**

**-ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ!**  
**-ΗΛΙΘΙΑ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ!**  
**-ΖΗΤΩ Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ!**  
**-ΖΗΤΩ Η ΑΝΑΡΧΙΚΗ-ΚΟΛΕΚΤΙΒΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ**

# Παρουσίαση

**Ε**πιλέγουμε την έκδοση της οργανωτικής "Πλατφόρμας" των εξόριστων Ρώσων αναρχικών ως τη στοιχειοθετημένη κοινωνική αποτίμηση της παρουσίας των αναρχικών στη Ρωσία μέσα από την εμπειρία του υπαρκτού αναρχισμού των ελευθερων σοβιέτ σε αυτή. Επιδιώκουμε την έναρξη ενός διαλόγου, ο οποίος έχει ήδη καθυστερήσει, για το ζήτημα της οργανωμένης παρέμβασης των αναρχικών στην κοινωνία και των μεθόδων δράσης, απευθυνόμενοι άμεσα σε όσους επιζητούν ένα διαφορετικό σύστημα οργάνωσης, δημιουργημένο από τη βάση, χωρίς διευθυντές και διευθυνόμενους. Η οργανωμένη απαξίωση των κρατιστικών θεσμών, η πρόταση καινοτόμων τρόπων αυτοκαθορισμού και αυτοοργάνωσης, η απομάκρυνση από τα στερεότυπα που μας έχουν καταδικάσει έως αυτή τη στιγμή σε (αυτό-)απομόνωση, η κατάθεση προτάσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις και τις επιταγές της εποχής, αποτελούν ορισμένα μόνο από τα στοιχεία που πρέπει να εξετάσουμε άμα τη ενάρξει του διαλόγου.

(Μέλη της Ο.Α.Δ.Ε., που συμμετέχουν στην έκδοση)

\* Στο παρόν βιβλίο (112 σελ.), Παρουσιάζονται ακόμη η σχετική αλληλογραφία Μάχνο-Μαλαπέστα και ένα άρθρο του Αρσίνοφ.



## Κυκλοφορεί τον Απρίλιο από τις εκδόσεις ΑΡΔΗΝ

Περιοδικό contAct,  
Τεύχος 6  
Εκδοση μετώπων Ο.Α.Δ.Ε.

Στις 84 σελίδες του, περιλαμβάνει 16σέλιδο ένθετο για τα 60 χρόνια από τη δοϊοφονία του αναρχοσυνδικαλιστή Κώστα Σπέρα από τον ελληνικό σταθλινισμό. Κυκλοφορεί σε κέντρα τύπου και κεντρικά περίπτερα όπις της Ελλάδος.

Για επικοινωνία:  
Τ.Θ. 93, 30100, Αγρίνιο



# Πατρινό καρναβάλι... για πάντα!!!

**Τ**ο καρναβάλι τέλειωσε! Και τώρα; Τι κάνουμε; Παρ' όλο που φέτος το καρναβαλικό κλίμα κράτησε πιο πολύ, μιας και οι δύο παρελάσεις χωρίστηκαν σε δύο Σαββατοκύριακα (για να έχουμε περισσότερο καρναβάλι, καρναβάλι για όλους!), φτάνοντας στο απόγειό του το τελευταίο τριήμερο εμείς θέλουμε και άλλο!!!

Θέλουμε καρναβάλι κάθε Σαββατοκύριακο!

Γουστάρουμε καρναβάλι όλο το χρόνο!

Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το επόμενο. Είμαστε ανυπόμονοι! Γιατί είμαστε νέοι και βράζει το αίμα μας!!!

Μας αρέσει να «διασκεδάζουμε» πίνοντας μαυροδάφνη χορεύοντας και τραγουδώντας μέχρι τα ξημερώματα στις πλατείες και στους δρόμους της Αχαϊκής πρωτεύουσας, του Ευρωπαϊκού πολιτισμού(!), που βρίσκεται τις καρναβαλικές μέρες στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Τρελανόμαστε από τη χαρά μας και αισθανόμαστε μεγάλη υπερηφάνεια όταν φοράμε κακόγουστες και κακοφτιαγμένες στολές που τις πληρώνουμε 50 ευρώ ενώ κοστίζουν το πολύ 3 ευρώ. Στολές από γκρουπάκια που το όνομά τους ούτε που το θυμόμαστε μιας και η στολή δεν παραπέμπει σε τίποτα.

Μας αρέσει να μαζευόμαστε στο στέκι του γκρουπ μας, να πίνουμε, να χορεύουμε μαζί με τους άλλους καρναβαλιστές και να πηγαίνουμε και στα πάρτι που γίνονται σε διάφορα κλαμπάκια, από τους διοργανωτές των γκρουπ για να βγάλουν και αυτοί κανά φραγκάκι. Να μην ανταμειφθούν τα παιδιά; Τόσα προσφέρουν!

Μας αρέσει να ντυνόμαστε αυτό που θα θέλαμε να ήμασταν τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου, αλλά δεν το κάνουμε για να μην αντιμετωπίσουμε τις συντηρητικές φωνές της κοινωνίας. Μας αρέσει να κάνουμε πράγματα με την μάσκα της ανωνυμίας μας γιατί επόνυμα φοβόμαστε ή ντρεπόμαστε. Μας αρέσει τέλος πάντων η «φάστη», η αλλιώς η αφοσία που μας προκαλεί η μεγάλη ουσία του καρναβαλιού.

Γουστάρουμε τις μέρες του καρναβαλιού να

πηγαίνουμε για καφέ στις ίδιες καφετέριες που πηγαίναμε και πριν αλλά να υπάρχει (να βλέπουμε) διαφορά! Και η διαφορά να μην έγκειται απλά στο πλήθος του κόσμου που συρρέει στην Πάτρα αυτόν τον καιρό αλλά πάνω απ' όλα στην τιμή του καφέ που διπλασιάζεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό το σύγχρονο «νέκταρ» έφτασε 5 ευρώ στην αγίου Νικολάου που πριν έκανε 2,5 (όχι, ότι ήταν και φτηνός βέβαια, αλλά τέλος πάντων).

Γουστάρουμε τις νύχτες να βλέπουμε όλα σχεδόν τα μαγαζιά να γίνονται κλάμπτς! Και να έχουν και είσοδο! Ακόμα και οι ταβέρνες! Πριν πήγαινες με την παρέα σου να φας σε ήσυχη περιβάλλον. Με τον καρνάβαλο απέκτησαν «πορτιέρη», έβαλαν δυνατά τη μουσική και μεταλλάχτηκαν σε μπαρ! Γιατί όχι; Γιατί να μην βγάλουν τίποτα και αυτοί; Γιατί να βγάζουν μόνο οι άλλοι; Πρέπει όλοι οι μαγαζάτορες να πλουτίσουν από το καρναβάλι. Άλλιώς τι χαβαλέ θα «χε; Αν ήταν να μην βγαίνει κέρδος ποιος ο λόγος της ύπαρξής του; Άλλωστε δεν θα μπορούσε να διασκεδάσεις! Δεν θα σου πήγαινε! Κάτι θα σε χάλαγε!!

Αισθανόμαστε «ασφαλείς» όταν ξέρουμε ότι εκτός από τους αστυνομικούς της Πάτρας έχουν έρθει και άλλοι από Αθήνα για να διασφαλίσουν την τάξη και τα κέρδη. Αισθανόμαστε «ασφαλείς» όταν βλέπουμε να κυκλοφορούν ανάμεσά μας ένοπλες δυνάμεις καταστολής, έτοιμες να παρέμβουν ανά πάσα στιγμή για να σώσουν την πόλη από τους μεθυσμένους ταραζες. Αισθανόμαστε «ασφαλείς» όταν σκεφτόμαστε ότι ο διπλανός μας «μασκαράς» μπορεί να είναι ασφαλίτης. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οποιεσδήποτε υλικές καταστροφές στη καρναβαλική περίοδο είναι γέννημα-θρέμμα του ίδιου του θεσμού και σε καμία περίπτωση βέβαια, δεν αντιμετωπίζονται με την αστυνομικρατία.

Μας αρέσει να ανεβαίνουμε τη Γεροκωστοπούλου που είναι κατακλυσμένη από κόσμο σπρώχνοντας ο ένας τον άλλο. Έτσι ερχόμαστε πιο κοντά! Υπάρχει ένας είδος επικοινωνίας το οποίο καλλιεργείται από το καρναβάλι!! Έχει γούστο να περπατάμε ανάμεσα από σπασμένα μπουκάλια, χρημένες μαυροδάφνες και ξερατά από μεθυσμένους

καρναβαλιστές και να έχουμε το νου μας διαρκώς μήπως και γλιστρήσουμε. Έτσι, κρατούμε και το μυαλό μας σε εγρήγορση! Απορούμε γιατί υπάρχει η άποψη ότι το καρναβάλι σε αποβλακώνει, ότι χρησιμοποιείται από την εξουσία να κρατάει το Λαό σε παθητικότητα. Εδώ είδαμε ότι καλλιεργείται η εγρήγορση του πνεύματος για να μην γλιστρήσουμε και χτυπήσουμε!!!

Εξάλλου το ότι ο κόσμος, πίνει, μεθά, χορεύει, τραγουδά, ενώ ζει σε μια πόλη με μεγάλα καθημερινά και οικονομικά προβλήματα είναι δείγμα παθητικότητας!. Όταν ο κόσμος ξεχνά τα προβλήματά του και την «βρίσκειν» αλλιώς ή ακόμα θεωρεί ότι δεν έχει ούτε καν προβλήματα είναι δείγμα παθητικότητας! Είναι δείγμα αποβλάκωσης;! Μπα!!! Το ευχάριστο πάντως από το φετινό καρναβάλι είναι ότι αρχίζει και παρακμάζει. Αυτό το κλίμα αισχροκέρδειας και εμπορευματοποίησης το οποίο το χαρακτηρίζει και το οποίο αυξάνεται αντιστρόφως ανάλογα από τα εισοδήματα των πολιτών είναι η βασικότερη αιτία φθοράς του και ελπίζουμε σταδιακής εξαφάνισή του.

Αρκετός κόσμος έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι καρναβάλι και εκμετάλλευση είναι έννοιες ταυτόσημες. Και αυτή η εκμετάλλευση από λίγους Πατρινούς τώρα πια δεν είναι καθόλου διακριτική, είναι ξεκάθαρη. Όσο και να προσπαθεί η εξουσία να «μεθάψει» τον κόσμο με τραγούδια, μαυροδάφνη και άλλες εξαρτήσεις αυτός αρχίζει να ξυπνά από τον λήθαργο και τη μαστούρα, καταλαβαίνοντας το παιχνίδι που παίζεται εις βάρος του με αυτόν τον αποξενωμένο θεσμό που δεν έγινε τώρα, ήταν πάντα. Είναι καιρός να αποχωρήσουμε και από αυτό το παιχνίδι της εξουσίας, είναι καιρός τα λαϊκά στρώματα να γυρίσουμε την πλάτη σε όλους τους θεσμούς της εκμετάλλευσης και της αποξένωσης, είναι καιρός να ασχοληθούμε με την λύση των προβλημάτων μας, να διασκεδάσουμε με άλλους τρόπους και όχι με αυτούς που το καπιταλιστικό-εξουσιαστικό σύστημα, θέλει από εμάς. Αφού μπορούμε, ας το κάνουμε!

**K**ατά την διάρκεια του περασμένου χρόνου, αντιμετωπίστηκε επιφρανειακά ο πόλεμος του Ιράκ και εκθειάσθηκαν οι μικρές σε διάρκεια χρόνου και μεγάλες σε όγκο αυθόρμητες αντιτολεμικές κινητοποίησεις, στις οποίες οι μαθητές αποτέλεσαν τον κύριο όγκο. Στα σχολεία η κινητοποίηση αυτή εκφράστηκε μόνο στην περίοδο της στρατιωτικής κατάληψης του Ιράκ από την πολυεθνική στρατιωτική δύναμη, κυρίως με μερικές ημέρες αποχής από τα μαθήματα συνοδευόμενες από ολιγάριθμες μαζικές πορείες. Αυτή η αυθόρμητη κίνηση ολόκληρου του αντιτολεμικού κινήματος τονώθηκε από όλο το φάσμα του επίσημου πολιτικού κόσμου και από τους πολιτικούς παράγοντες που ελέγχουν τα Μ.Μ.Ε., οι οποίοι πήραν θετικές θέσεις προς αυτές τις εκδηλώσεις, με το δικό τους σκεπτικό και συμφέροντα.

Όμως η ειρήνη στο Ιράκ και η αδελφοσύνη μεταξύ των λαών για να μην είναι μια ουτοπία αλλά να γίνει πραγματικότητα, πρέπει να διεκδικηθεί σταθερά, συλλογικά, μαζικά από τους ίδιους τους λαούς με κινήματα αναπτυσσόμενα μέσα στους κοινωνικούς χώρους. Τα κινήματα όμως αυτά πρέπει να βάζουν διεκδικήσεις και να οργανώνουν αγώνες, συνδέοντας τον αντίστοιχο κοινωνικό χώρο τους σε ένα ουσιαστικό κίνημα ενάντια σε όλους τους πολέμους, το οποίο θα έχει την συγκρότηση να αντιμετωπίζει τα ζητήματα σφαιρικά, με ενότητα στόχων και τακτικών.

Για τον πόλεμο στο Ιράκ το ζητούμενο είναι να κατανοηθεί από πλατεία στρώματα ότι:

**α.** Ο πόλεμος στο Ιράκ είναι σχέδιο της παγκόσμιας ελίτ για μεγαλύτερη πλανητική ιγεμονία.

**β.** Συνυπεύθυνη είναι η Ελληνική κυβέρνηση και η Ε.Ε.

**γ.** Για την παραγωγή των πολέμων ευθύνεται ο ταξικός τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας, ο καπιταλισμός, ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός, ο εθνικισμός.

Τα σχολεία, ένας μαζικός κοινωνικός χώρος, είναι το κρίσιμο σταυροδρόμι για να πετύχουμε μακροπρόθεσμα ένα αταλάντευτο κίνημα ειρήνης με σταθερές βάσεις. Μέσα στο χώρο των σχολείων οι διεκδικήσεις και οι κινητοποίησις μας για να έχουν νικηφόρα προοπτική είναι ανάγκη να γίνουν οργανωμένα, με συμμαχίες μαθητών-εκπαιδευτικών-γονέων, για ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δε θα αναπαράγει τα αίτια που γεννούν τους πολέμους και θα πολεμά στη ρίζα της την ιδεολογία του πολέμου, που διδάσκεται σ' αυτά.

Το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε κράτους, χθες και σήμερα, είναι που διαδραματίζει το σημαντικότερο ρόλο για τη διάπλαση του ιδεολογήματος της εθνικής συνείδησης στον άνθρωπο, η οποία είναι το βασικό συστατικό στοιχείο για έναν δυνατό εθνικό στρατό που σα σκοπό πάντα έχει την εδραίωση και επέκταση του κράτους. Το νεοελληνικό κράτος, από την αρχή της γέννησής του, εκτός από τη στρατιωτική βία χρησιμοποίησε τα σχολεία για να επιβάλλει σε όλους τους πληθυσμούς που βρίσκονταν μέσα στα όριά του την «ελληνική» γλώσσα θρησκεία ιστορία για την κατασκευή της ελληνικής εθνικής συνείδησης, του περιβόλου ελληνικού έθνους. Μέσα στα σχολεία της Ελλάδος καλλιεργήθηκε μεθοδικά ο εθνικός σωβινισμός και ο ορθόδοξος χριστιανικός φονταμενταλισμός. Ο στόχος ήταν να διαμορφωθούν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι αργότερα στάλθηκαν να πολεμήσουν με προθυμία, εξυπηρετώντας τα σχέδια εξουσίας

στρατοκρατών-πολιτικών-δεσποτάδων για την ιδέα μιας μεγάλης και ισχυρής Ελλάδας, των τριών ηπείρων και των πέντε θαλασσών.

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα είναι:

**Αρχές 1919:** Με εντολή Βενιζέλου στέλνεται ταξιαρχία ελλήνων φαντάρων, στα πλαίσια της Αντάντ, στην Ουκρανία, για να καταστείλουν την αναρχοκομιουνιστική επανάσταση των αγροτών και τα νέα όργανα διοίκησης που ιδρύουν τα ελεύθερα σοβιέτ.

**1919-1921:** Ο εθνικός ελληνικός στρατός, με τη βοήθεια συμμαχικών κρατών, πραγματοποιεί επεκτατικό πόλεμο στα βάθη της Τουρκίας.

**1940:** Ο εθνικός ελληνικός στρατός πραγματοποιεί εισβολή στην Αλβανία μετά την υποχώρηση των Ιταλών.

**Τελευταία δεκαετία :** Μισθοφόροι έλληνες επαγγελματίες στρατιώτες, για τη μεγάλη Ελλάδα του Σημίτη του Γιωργάκη και της Αγγελοπούλου, συμμετέχουν σε «ανθρωπιστικές» βοήθειες όπου για το μοίρασμα του κόσμου στους ισχυρούς πολυεθνικούς στρατιωτικούς οργανισμούς όπως το NATO, οι ΗΠΑ, ο ΟΗΕ, η Ε.Ε.

Μέσα στην ιστορία όλοι οι κρατούμενοι στρατοί ήταν, είναι και θα είναι, από τη φύση τους επεκτατικοί. Ο συσχετισμός δυνάμεων κάθε φορά και οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες από την άλλη, ήταν που τους έκαναν άλλοτε επιτιθέμενους άλλοτε αμινόμενους κι άλλοτε ευρισκόμενους σε κατάσταση «ειρήνης», ή καλύτερα πολεμικής ετοιμότητας.

Σήμερα, για να μην έχουμε ένα κίνημα ειρήνης «μαϊμού» που θα χειραγωγείται από πολιτικούς οργανισμούς, οι οποίοι θέλουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της Ε.Ε. έναντι των Η.Π.Α., τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας και πάει λέγοντας, πρέπει να έχουμε ριζοσπαστικές διεκδικήσεις, οι οποίες θα βάζουν φρένο στους πολέμους μεταξύ των κρατών.

Για τον κοινωνικό χώρο των σχολείων, καλούμε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, να πολέψουμε σε κοινό μέτωπο για τις παρακάτω διεκδικήσεις:

1. Κατάργηση των στρατιωτικού τύπου μαθητικών παρελάσεων, που καθιέρωσε το καθεστώς Μεταξά.
2. Κατάργηση των θρησκευτικών και της πρωτίστως προσευχής.
3. Αποκαθήλωση κάθε θρησκευτικού και εθνικού συμβόλου (εικόνες, σημαίες, κλπ)
4. Να σταματήσει η εθνική, θρησκευτική, καπιταλιστική, προπαγάνδα και η πλαστογράφηση της ιστορίας στα διδασκόμενα βιβλία.
5. Να απαγορευθεί η λειτουργία του σχολικού χώρου για προπαγάνδα από παπάδες, πολιτικούς, στρατιωτικούς.
6. Να αποβάλλονται από τον κλάδο των εκπαιδευτικών όσοι χρησιμοποιούν την έδρα τους για εθνική θρησκευτική κομματική προπαγάνδα και όσοι χρησιμοποιούν την εξουσία τους για να προσβάλλουν τιμωρήσουν μαθητές από την παραπάνω σκοτιά.
7. Διδασκαλία (μη υποχρεωτική) οποιασδήποτε μειονοτικής γλώσσας (αλβανικά, βλάχικα, τούρκικα, σλαβομακεδόνικα, κ.α.).
8. Κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Σταμάτημα των στρατιωτικών δαπανών.

## Πρωτοβουλία Οικοδόμων Αθήνα

Με αφορμή ένα ακόμα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα το οποίο συνέβη την Παρασκευή 9/1/04 στην υπό κατασκευή στάση του ΜΕΤΡΟ στην Ηλιούπολη, η «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ» απευθύνθηκε, την Δευτέρα, 12/1/2004, στους εργαζόμενους στο εν λόγω έργο και τους πρότεινε να γίνει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα θανατηφόρα αυτοχήματα. Για το τελευταίο θανατηφόρο, αλλά και για τα προηγούμενα, πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για καθαρά εγκλήματα, μιας και κανένα μέτρο προστασίας δεν υπήρχε.

Πάνω από 80 είναι οι νεκροί οικοδόμοι από το 2002 έως σήμερα. Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

Σε μια περίοδο όπου οι κατασκευαστικές εταιρίες βλέπουν τα κέρδη τους να εκτινάσσονται στα ύψη, οι εργατικοί χώροι έχουν μετατραπεί σε σφραγίδα. Η υπόθεση αυτή αφορά ολόκληρη την εργατική τάξη, αφορά όμως περισσότερο τον κλάδο των οικοδόμων, ο οποίος έχει τους περισσότερους νεκρούς. Οι οικοδόμοι, ένας κλάδος με αγωνιστικές παραδόσεις, δεν είναι διατεθειμένοι να παρακολουθούν άπραγοι αυτή τη σφραγίδα. ΠΡΕΠΕΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ!

Μ' αυτά τα λόγια απευθυνθήκαμε στους εργαζόμενους στο ΜΕΤΡΟ στην Ηλιούπολη και αποφάσιστηκε επιτόπου να διαμαρτυρηθούμε γι' αυτή την κατάσταση, κλείνοντας τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Πάνω από 200 οικοδόμοι και άλλοι εργαζόμενοι συμμετέχουν στο κλείσιμο της Βουλιαγμένης, κάνοντας γνωστό στους διερχόμενους, αλλά και διαμέσου των ραδιοφωνικών σταθμών σε όλη την Αθήνα, την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους και την απόφαση των οικοδόμων να αντιδράσουν αγωνιστικά.

Τη στιγμή που γίνονταν όλα αυτά, από απόσταση παρακολουθούμε τα δρώμενα η ηγεσία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας και η ηγεσία της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, χωρίς να συμμετέχουν στο κλείσιμο του δρόμου. Την επόμενη μέρα η Συνδικαλιστική ηγεσία, κατήγγειλε στην «πιάτσα» των οικοδόμων την αγωνιστική αυτή πράξη ως «ακραία ενέργεια» και διαχώρισε τη θέση της, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι δεν είναι διατεθειμένη να κάνει το παραμικρό.

Την ίδια μέρα της αγωνιστικής κινητοποίησης, δηλαδή τη Δευτέρα 12/1/2004, συνέβη στην Πάτρα κι άλλο θανατηφόρο αυτύχημα.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Πάτρας κήρυξ