

ΣΤΗ ΓΗ ΤΩΝ “ΤΕΡΟΝΤΩΝ”

στέκι νεολαίας Αγίας Παρασκευής



Το στέκι νεολαίας Αγίας Παρασκευής λειτουργεί εδώ και δυο μήνες, σαν αποτέλεσμα προσπάθειας πολλών ανδρώπων, κυρίως νέων, που απαιτούν να διαμορφώσουν την καθημερινότητα τους με διαφορετικούς ορούς.

Αυτό που κάνει το στέκι να διαφέρει από άλλους χώρους που υποτίθεται ότι ικανοποιούν τις ανάγκες τις νεολαίας είναι η ενεργή συμμετοχή όσων βρίσκονται σ' αυτόν. Ο καδένας με βάση το μεράκι, τις ιδέες, τα μέσα και το χρόνο που διαδέτει προσφέρει στη διαμόρφωση του χώρου. Υπάρχουν ομάδες που δουλεύουν για τη δημιουργία βιβλιοδήκης, στούντιο μουσικής, φωτογραφικού δαλάμου, καφενείου, ομάδες δεάτρου και κινηματογράφου. Θέλουμε ο χώρος επίσης να στεγάσει πρωτοβουλίες, κουβέντες για δέματα που μας αφορούν (ρατσισμός, πρέζα, εργασία, περιφερειακή Υμποτού) και γενικότερα δέματα παρέμβασής μας στην πόλη.

Στο διάστημα που λειτουργεί έχει να παρουσιάσει μια εκδήλωση ενάντια στα ναρκωτικά, εκδέσεις βιβλίου - περιοδικών, σκίτσου, δεατρικές παραστάσεις, προβολές, συζητήσεις.

Οι αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση του στεκιού παίρνονται συλλογικά από μια Γενική Συνέλευση ανοιχτή σε όλους όσους ενδιαφέρονται να δέσουν απόμεις, ιδέες, προτάσεις. Στόχος μας είναι να υπάρχει ένας χώρος όπου δα μιλάμε και δα αποφασίζουμε για εμάς χωρίς αντιπροσώπους, μεσολαβητές, ειδικούς, προέδρους.

Σε ένα τέτοιο εγχείρημα σίγουρα πολλοί αντίτιθονται. Αρχικά όσοι δεν το καταλαβαίνουν, όσοι νιώθουν μακριά από διαδικασίες διαλόγου, συμμετοχής, συναπόφασης. Ακόμα περισσότερο όσοι συνήθισαν να βλέπουν τους νέους ανδρώπους σαν πηγή ενόχλησης σαν “αλήτες” και ανίκανους.

Αποτέλεσμα αυτής της εχδρικής στάσης είναι η δημιουργία ομάδων πίεσης - κάτι σαν “ηδική πλειοψηφία” - με συνέπεια ένα κατάπυντο δημοσίευμα σε μια διαφημιστική φυλλάδα (βλ. “Η Γειτονιά μας”).

Απ’ την πλευρά του ο Δήμαρχος, είτε απαντώντας σε πιέσεις είτε υιοθετώντας και ο ίδιος απόγεις τέτοιου είδους, απαιτεί την αποχώρηση των “ενοχλητικών” που λειτουργούν στο στέκι. Χρησιμοποιήθηκε η πρόφαση πως μέσα στο χώρο πρέπει να γίνουν “αναγκαίες εργασίες”, οι οποίες βέβαια διαρκέσουν επ’ αόριστον. Στόχος αυτής της κίνησης είναι να ξανανοίξει το στέκι, ύστερα από μερικούς μήνες με τελείως “καδαρό” πρόσωπο. Σαν ένας γυχρός, αποστειρωμένος χώρος με διοίκηση και πρόεδρο. Σαν κάτι που αποφασίστηκε για εμάς χωρίς εμάς. Σαν ένα πνευματικό κέντρο με αλλαγμένο όνομα.

Πολλοί δέλουν να “αγκαλιάσουν” τη νεολαία.
Το δέμα είναι να μην την “αγκαλιάζουν” ασφυκτικά...

- Τετάρτη 6/12 ώρα 19:00 ανοιχτή κουβέντα στο χώρο του στεκιού (Μπουμπουλίνας 15, Τσακός)
- Πέμπτη 7/12 ώρα 19:00 συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο (απέναντι από το κτίριο της Ε.Π.Τ.)



JONES