

ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ



Τεύχος No 6

Δρχ. 50

Τ.Θ. 11251

541 10 Θεσσαλονίκη

12 Μαΐου 1989



ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ

ENANTIA STIS

ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΤΑ

ENANTIA STHN

ΕΞΟΥΣΙΑ

Σελ. 4-5

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται πλέον από νέες μορφές εκμετάλλευσης και κυριαρχίας πάνω στο κοινωνικό σώμα. Είναι η εποχή που καθορίζεται από τις νέες σχέσεις, εργασιακές, κοινωνικές κλπ., άμεσα προσδιοριζόμενες από τα κέντρα εξουσίας του κεφάλαιου, μέσω ενός πιο σύγχρονου όπου του τεχνολογικού έλεγχου.

Είναι λοιπόν η εποχή που αναγγέλει το θάνατο μιας ολόκληρης κοινωνίας, της βιομηχανικής κοινωνίας και μαζί της δώλων των ιδεολογιών που αυτή γέννησε. Η σύγχρονη πραγματικότητα σήμερα και η αναγκαιότητα διερεύνησης της θέτει το πρόβλημα του επαναπροσδιορισμού της πάλης, που θα πρέπει να ακολουθήσει την αναρχική και επαναστατικό κίνημα, αφού στόχοι και επιλογές παλιότερες αφορούσαν και την ανάλογη κοινωνική πραγματικότητα, έτσι λοιπόν είναι σήμερα αφοριώσιμες. Βασική λειτουργία της σημερινής κοινωνίας, είναι η διαφοροποίηση που συντελείται στην παραγωγική διαδικασία.

Αυτό το γεγονός, αλλάζει και τον χαρακτήρα της κυριαρχίας, διότι τη θέση του αυτού επιχειρηματία πάιρει ο αστός τεχνοκράτης, και από τη στιγμή που κατέχει την τεχνολογία, κατέχει και την κυριαρχία, έχοντας έτσι την καλύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η εκπαίδευση, ένας άλλος θεσμός της κρατικής κυριαρχίας, χαρακτηρίζεται σήμερα από την προσπάθεια που κάνει, να αναπαράγει ανθρώπους για την πληροφορική, ρομποτική, τυποποιημένη λογική, και πειθαρχημένη γνώση προετοιμάζοντας έτσι τον άνθρωπο της μεταβιομηχανικής κοινωνίας.

Συνεπώς όλοι οι θεσμοί εναρμονίζονται με τη νέα πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που προαναγγέλει την οργουανική κοινωνία, που σκοπός της κυριαρχίας μέσα από τη νέα τεχνολογία είναι όχι η απαίτηση της καταστολής ή

της ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής, αλλά ο έλεγχος.

Η αντίσταση στον κρατικό έλεγχο σίγουρα απαιτεί πολύ μεγαλύτερη συνέδρηση απ' αυτή που απαιτούσε η αντίσταση στην καταπίεση της αστικής τάξης, απαιτεί συνείδηση μεγαλύτερη απ'

τεχνολογία - έλεγχος - κυριαρχία, που είναι ζήτημα άμεσης επιλογής προς επεξεργασία και πρόβλημα στην κατεύθυνση μιας ολομέτωπης επιβεττικής αντιπαράθεσης, με το κράτος. Ο αγώνας ενάντια στην εξουσία, όταν δεν έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, ανοίγει το δρό-

δογματολογίας και συνθηματολογίας του ευρύτερου αναρχικού χώρου, είναι επιταχτική ανάγκη στην προσπάθεια να αποκτήσει τη δική του ουσιαστική και ολική γνώση και δράση, μέσα στην κοινωνία.

Η αντίσταση εκφρασμένη μέσα από ποι σύγχρονες μορφές και τρόπους πάλης, ξεκάθαρη από ανώφελες πρακτικές, αλλά και ιδεολογικές αναλύσεις, προερχόμενες απ' το παρελθόν δίνει το ποιοτικό περιεχόμενό της.

Δεν μπορούμε δηλαδή να αγωνιζόμαστε σήμερα για μια αυτοδιευθυνόμενη κοινωνία πια στηγμή που το κράτος προσπαθεί να περάσει τον Ε.Κ.Α.Μ. που θα είναι το πρώτο θεσμοθέτημα της απόλυτης εξουσίας.

Ο αγώνας ενάντια στον Ε.Κ.Α.Μ. είναι και αγώνας ενάντια στην τεχνολογία, στην κυριαρχία, στην απόλυτη εξουσία πριν γίνει αυτή πραγματικότητα και τότε κάθε προσπάθεια αντίστασης, θα είναι πια μάταιη.

Σήμερα λοιπόν, που το κράτος εκσυγχρονίζεται σε όλους τους τομείς της κυριαρχίας του γίνεται για άλλη μια φορά επιταχτική η υπόθεση της αντίστασης και του κοινωνικού πολέμου, σαν αναπόφευκτο δρόμου προς το γκρέμισμα του κράτους και όλων των σάπιων θεσμών που το σπρίζουν.

Ο υποτιθέμενος αγώνας και τα αιτήματα που βάζουν οι διάφοροι εναλλακτικοί, αριστεριστές κλπ. είναι η αρχή της ολοκληρωτικής αφομοιώσης τους. Η πάλη ενάντια στο κράτος δεν γίνεται ούτε στα αμφιθέτρα, ούτε στα κουλτουριάρικα μπαρ με τις συζητήσεις «επιπέδου», αλλά στους κοινωνικούς χώρους, στο πεζόδρομο.

Τονίζουμε πως η αντίσταση ενάντια στις νέες μορφές και μεθόδους που το κράτος πρωθεί και θα συνεχίσει να το κάνει, μέχρι την ολοκληρωτική κυριαρχία του, δεν είναι μόνο υπόθεση όλων των καταπιεσμένων αυτής της κοινωνίας.

Η κατοχή της γνώσης, η σταθερότητα του λόγου, και η επιθυμία της εξέγερσης, θα πρέπει να είναι τα όπλα μας ενάντια στο διεφθαρμένο και αρρωστημένο σημερινό σύστημα.

(Συντρόφου από τη Νάουσα)

αυτή που απαιτούσε ο κομμουνισμός, η αυτοδιευθυνότητα των μέσων παραγωγής, διότι καμία τάξη κοινωνική δεν θέτει ζήτημα στο βαθμό που η ταξιδική διαστρωμάτωση δημιουργήθηκε σε άλλη κοινωνία (βιομηχανική κοινωνία).

Έτσι μπαίνει επιταχτικά το ζήτημα

με προς την καλύτερη περιθωριοποίηση και καταστολή του.

Η εκμετάλλευση και η διαστρέβλωση ενός τέτοιου αγώνα είναι δύτι ποσοφέλιμο για το κράτος στην προσπάθειά του να καθυποτάξει κάθε ζωντανή μορφή αντίστασης. Το ξεπέρασμα της στείρας

ΠΩΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Το να δειξείς την αλληλεγγύη σου σε έναν άνθρωπο που ξύλοκοπείται από μερικούς αστυνομικούς (άσχετα με το τι είναι αυτός) μπορεί να σε οδηγήσει σε περιπέτειες, όπως έγινοδαρμοί στην ασφάλεια, κράτηση, δικαστήριο, φυλάκιση.

Αυτό δείχνει ξεκάθαρα πως οι φορείς της κυριαρχίας ιδεολογίας προσπαθούν να γιγκέσσουν το άτομο στο μικρόκοσμό του, και να τον καταστήσουν αδιάφορο προς την κοινωνικά προβλήματα.

Αυτό συνέβη στον Δ. Βόγλη, που τα ξημερώματα του Σαββάτου 6-5-89 αντέδρασε μπροστά στο φαινόμενο έγινοδαρμού τοξικομανή, με αποτέλεσμα να υποστεί τις προαναφέρομενες συνέπειες. Πολύ περισσότερο που ο συγκεκριμένος ήταν γνωστός για την αντιπληροφόρηση από την μάντα των F.M. σε εποχές μάλιστα έντονης καταστολής, για την οποία έχει διωχθεί και διώκεται ακόμη.



ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΟ

Μετά την έκκληση για αυξημένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή του Ντορέ, από τους περιόκους, για καταπολέμηση, υποτίθεται, του κυκλώματος των ναρκωτικών, ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΠΡΟΣΩΧΗ!!!

Με επίφαση την εξολόθρευση του κυκλώματος εμπορίας, η αστυνομία δεν διστάζει να τρομοκρατεί, επιβάλλοντας εξουνχιστικούς-εξευτελιστικούς ελέγχους σε γνωστούς αναρχικούς αγωνιστές. Αποδικειώντας για μια ακόμη φόρα πως δεν ξέχνα ότι αναρχικοί πολέμουν και πολεμούν την κοινωνική παθητικότητα, που προέρχεται από την ιδεολογία των ναρκωτικών. Δεν ξέχνα, γιατί αυτοί πρώτα βροντοφώναν την αλήθεια: ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΗΡΩΙΝΗ.



— Προηγούμενα τεύχη του «ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ», καθώς και της εφημερίδας «ΑΝΑΡΧΙΑ», διατίθενται από τα γραφεία της Ένωσης στην οδό Σπάρτης 41.

— Το κείμενο του Alexander Shapiro για την Παλαιστίνη στο Νο 5 ήταν από: «Η Διεθνής», περιοδικό για το επαναστατικό εργατικό κίνημα, την κοινωνική κριτική και την σοσιαλιστική οικοδόμηση, έκδοση της FAUD (Απρίλιος No 6 και Ιούνιος No 8) 1930.

— Αφορά για το κείμενο του Γιάννη Ταμπάκου ενάντια στην Αστυνομία, ήταν η πρόσφατη προκήρυξη 2.000 νέων θέσεων στην Αστυνομία και η συμμετοχή 14.500(!) στις σχετικές εξετάσεις.



Η ιστορική εξέλιξη της φυλακής, ενταγμένη γενικότερα στον τρόπο εκτέλεσης της ποινής στην εξουσιοτάκτική κοινωνία, είναι μια ιστορία ανάπτυξης και αναζήτησης τεχνικών μεθόδων από την πλευρά της εξουσίας, που σαν μοναδικό τους οκοπό είχαν πάντοτε την καταστολή και τον έλεγχο όλων των αδικημένων και καταπιεσμένων.

Το πέρασμα από την ποινή του φυσικού-
ωματικού πόνου στην εκυγχροιμένη
ποινή φυλάκισης κατ' οίκον, που σήμερα
βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο, προδιο-
ρίζει τις πιο ακραίες εκδοχές αυτής της α-
ναζήτησης.

Στο μεταβατικό στάδιο αυτής της εκουγχρωνιστικής διαδικασίας, το ελληνικό κράτος μετά το κλείσιμο της Κέρκυρας αναγγέλει και το κλείσιμο του Γεντί-Κου-

μόνωση, ένα μέσο πολύ μελετημένο τα τελευταία χρόνια. Η παράλληλη χρήση ψυχοφαρμάκων και μετά το κοινωνικό λειτουργού, οι ήδη ενταγμένοι κρατούμενοι και οι ίδιες οι σκέψεις του κρατούμενου με τις αρχές, που λειτουργούν στη βάση «ανταποθήτιμωρία», συμβάλλουν στο να υιοθετήσει ο κρατούμενος κανούνγρους τρόπους αυτηροφάρος και ίσως αυτοφορά για και αξίες. Εδώ τα παραδοσιακά ουγιώ-νιστικά μέσα αποκοπούν στη «θεραπεία» του κρατούμενου π.χ. οι φυλακές δεν λειτουργούν απλά για να μη φύγει η μόνο για εκφοβισμό, αλλά για να εξαφαλίσουν τη φύλαξή του μέχρι την «αποθεραπεία» του. Και την εξαφαλίζουν χρηματοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Η ανάθεση του σχεδιασμού της νέας φυλακής στο Λαγκαδά, στο Πανεπιστήμιο, αποτελεί από κει και πέρα το ποιοτικό βήμα των κράτους, που ουνθέτει μια νέα για την ελληνικά δεδομένα πραγματικότητα.

Πίσω από τον γνωστό μύθο της ουδετέρωτης της επιστήμης και της πλοτιάς κοινωνικής αποδοξίας που αυτός τυγχάνει, πεπιγγώνται από τη μά η κοινωνική ουναίνεση και απάθεια, ενώ ταυτόχρονα συντελείται μια αναβάθμιση των καταστατικών μεθόδων. Και λέμε μύθο, αφού σύμφωνα δηνάρια με αυτόν τον τρόπο «αγνοείται» σε ποιανού τα χέρια αναπτύχθηκε και σε ποιανού τα χέρια βρίσκεται και αναπτύσσεται, άρα και ποιανού συμβέρουν ικανοποιεί. Κι ακόμα πο ξεκαθάρια, αφού ο' αυτήν τη στηρίζεται σήμερα η εφαλτική δυνατότητα και προστική απόλυτου ελέγχου της κοινωνίας.

Και βέβαια δεν πας εγδιαφέρει να φτιάχνεις.



Το Πανεπιστήμιο και η νέα φυλακή

έργους οριμούνται χωροί. Σε χωρίς οποιο-
π. η Σουηδία, ή η Ιταλία, καθηρώνονται
σιγά - σιγά ποιές όπως τη υποχρεωτική
(βλ. καταναγκαστική) εργασία έχω από τη
φυλακή, αποκοπώντας στην επανέταξη
του «παράνομου» αφού πρώτα «συμμορφώ-
θεί» από την πολύνορη υποχρεωτική τρί-
βη του με τους κοινωνικούς-ταξικούς θε-
μούς. Πιο πρωθιέρια στην Αγγλία, ε-
φαρμόζεται ηδη πειραματικά και κ' οίκον-

Θώμψε ξεκομίνεια οπι ομηρία της Αρχιτεκτονικής, που στις χώρες που η ασφρονιστική έχει ανανέψει σε επιστήμη γίνεται ολένα και μερικότερη και το ίδιο θα ισχύει και εδώ.

ΝΑΙΟ σε συνδυασμό με κάποια γεγονότα όπως πειραματο-ελεκτροσύκ (Φατούρου κλπ.) και τώρα σχεδιασμός των νέων φυλακών από πανεπιστημιακούς, δίνουν το οπίγμα.

του «παράνομου» αφού πρώτα «συμμορφώθει» από την πολύχρονη υποχρεωτική τριβή του με τους κοινωνικούς-τακτικούς θε-
ραύδους. Πιο προϊθήμενα στην Αγγλία, ε-
φαρμόζεται ήδη πειραματικά η κατ' οίκον
φυλακισμό, βασισμένη στη δυνατότητα ε-
λέγχου που την προσφέρει η ηλεκτρονική πα-
ρακλόδιοθηρίο.

Ούτε αποπαιωματικά στους μικρομεσαίους οχεδαίστες του Α.Π.Θ.: Κάστρο, Μάζη, παλαιωπτήριον, Κουκόπολιν, Κοντάξαρη κλπ., που στη συγκρέμινη περίπτωση δεν οχεδιάσαν τίποτα περιούσιτερο στο σύνολο τους, από πιοτές αντυγράφους κάποιων φυλακών στις ΗΠΑ ή στην Δ. Ευρώπη. Αυτό που έχει σημασία είναι να κατανοήσουμε ουσιολικά, με βάθη τα γεγονότα, τα νέα ρόλο που έχεται να αναλάβει το πανεπιστήμιο σήμερα.

Έγαν ρόλο που ακριβώς συνίσταται στην οριοθέτηση του Πανεπιστήμιου όχι πλέον σε ακάρα με την παραγωγή, αλλά σε

ΝΑΙΟ σε συνδιασμό με κάποια γεγονότα όπως πειράματα-ηλεκτροούβ (Φατούρου κλπ.) και τώρα σχεδιασμός των νέων φυλακών από πανεπιστημιακούς, δίνουν το στίγμα.

Εν κατακλείδι, είναι λοιπόν αναγκαίο

Εν κατακλείδι, είναι λοιπόν αναγκαίο σημέρα, να ξεπεραστούν κατ' αρχήν ριζικά όλες οι βασικές αντιλήψεις που διαμόρφωναν εδώ και χρόνια τη σάστι αυτών που αντιπέτεκονταν, τόσο απέναντι στο ζήτημα των φυλακών, όσο και του Πανεπιτόμιου. Πολύ περισσότερο να κατανοηθούν συνολικά οι νέες συνθήκες που τα διαμορφώνουν.

Αυτό βέβαια, αν πραγματικά δεν μας ενδιαφέρει... «ο ρόλος του πλατανιού που ρίχνει σκιά» και αν δεν είμαστε διατεθμένοι να κάνουμε κάτι μόνο και μόνο, για να το κάνουμε. Διαφορετικά

**Η επιστημονικοποίηση
της φυλακής και...**

Η φιλελεύθερη μεταρρυθμιστική ιδεολογία της δεκαετίας του 60 στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, δεν παρέλειψε βέβαια να αναφερθεί και στο πρόβλημα των φυλάκων. Η γνώμη που ήταν πως η ασφυρνιστική ιδρύματα θα έπρεπε να αποβάλλουν την ολοφάνερα κατασταλτική τους μορφή. Έπρεπε να ξεφύγουν, όπως συνήθιζε να λέει, απ' τα χέρια της **Βαρβαρότητας** και να περάσουν στα χέρια της **επιστήμης**. Οι ποινές έπρεπε να γίνουν πιο ανθρώπινες και η τιμωρία να μην γίνεται άμεσα αισθητή.

Από τότε η επιστημονικοποίηση της ποινής, προχωρά σταθερά ολοένα και πιο πολύ, αντανακλώντας βέβαια ακριβώς και τη συνολική αναδίλθωση του παγκόσμιου συστήματος κυριαρχίας, στη βάση της επιστημονικής έρευνας.

Ηδη οι χώρες που βρίσκονται στα πρόθυρα ως «μεταβιωματικές» εποχής, άρκισαν από καιρό για γίνονται αισθήτες οι καινούργιες αντιλήψεις για την παρανομία, τον παράνομο και την ανημετάποιηση την ήταν εξόντωση, τον ασφρωνισμό ή την ποδόπημα μέστοινα για τυχών παρασκευές.

Χαρακτηριστικά των νέων αντιλήψεων είναι η συστηματοποίηση, η συγχώνευση και αξιοποίηση όλων των εμπειριών των περιορέμενα αιώνων και η χρησιμοποίηση του μέγιστου δυνατού των επιπεγμάτων της σύγχρονης Τεχνολογίας και Επιστήμης.

Σ' αυτό το πλαίσιο διακρίνονται να κυριαρχούν κατά κάποιο τρόπο ήδη δύο μεγάλες τάξεις.

γαλεις ταῖς.
Στην πράτη ο κρατούμενος δεν αντιμετωπίζεται σαν «φτιάχτη» αλλά περιοστέος σαν «ασθενής» και ο σωφρονισμός εδώ ομηρίνει «θεραπεία». Ο κρατούμενος πρέπει να ξέσει την αυτοεκτίμηση του και την επαφή με το παρελθόν του, ώστε να σταθεροποιηθούν οι αξίες του, που συμφέρουν μ' αυτές ουμαγερφέρονταν. Κύριο και βασικό μέσο γι αυτό, είναι η πλήρης απο-



*...ο επαναπροσδιορισμός
του Πανεπιστήμιου
από την εξουσία*

Οι ίδιες αναγκαιότητες και αυτά τα πρότυπα αθούν και το ελληνικό κράτος στις επιλογές που κάνει.

Η έντονη κοινωνική κατακραυγή για τις βίαιες και απάνθρωπες συνήθικες κράτηση με κυρίων οι ίδιες οι εξεγέρσεις των κρατουμένων και ο μεγάλος κίνδυνος που αποτιθετούνταν από την έντονη πολιτική ποίηση ενός τμήματος των τελευταίων (βλ. Κέρκυρα), είναι φανέρω πως οδήγησε τη κρατική εξουσία, υποκρινόμενη με αρκετή δύση φλελευθεριού, στο κλείσιμο των συγκεκριμένων φυλακών.

σχέση με την νέα κυριαρχία που έρχεται

Αν δηλαδή, η γνώση και η ιδεολογία ανταπάρχουνταν και καταμερίζουνταν στο Πανεπιστήμιο πριν, για να εναρρούνται με την παραγωγή, σήμερα και στο μέλλον, το Πανεπιστήμιο θα πρέπει αντικείμενο να εναρρούνται με τη μέλλουσα πραγματικότητα του κράτους και της εξουσίας στην προοπτική απόλυτων ελέγχου της πόλης από κοινωνία

Η αυριανή κυριαρχία στηριγμένη στη γνώση και στην τεχνολογία, θέλει το Πανεπιστήμιο χώρα για να το πετύχει. Κανέδη μπορούμε να πούμε πως αυτό ευθύνεται.

Η ολοκληρωτική εξάρτηση του ερευνητικού προγράμματος των AEI από τις πρεκτίβες των κέντρων της EOK και του

ΣΗΜ. Τα στοιχεία που αφηνόνται για την εξέλιξη του συγχρόνου στην πολιτισμική παράδοση της Ελλάδας, διατίθενται στο βιβλίο:
ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. Η αναζήτηση αυτού
για τον ιδιαίτερο τρόπο έργωντος. Την επιμέλεια αυτού
του βιβλίου έχει κανείς ο φωτιστής Κ. Γρίβας, που με βού-
την πολιτισμική παράδοση της Ελλάδας, παραπέμπεται
στην 1988 στη Νέαρχος ως πιότερο ρίζα πολιτισμού
της Ελλάδας, που υπήρχε σε όλον τον πλανήτη. Μιας προ-
πτελέας της περιοχής, η οποία παραπέμπει σε μιας προ-
κατόλικης περιοχής, πάρα πολλά κοντά στην πόλη.
Επίσημα, πάρα πολλά στο δρόμο κοντά στην πόλη.
Επίσημα, πάρα πολλά στην πόλη.

«Μας ζητούν να ψηφίσουμε... Αυτό θα πει να ξέχασουμε ότι το Κοινοβούλιο είναι μια μάσκα κι ότι στη σημερινή κοινωνία την πραγματική εξουσία δρίσκεται —και εμείς δεν έρουμε πού— σ' απίστευτο βαθμό ανεξέλεγκτη και μυστική». (Τ. Ράντκιφ, «Anarchy», No 37, 1964)

Για μια ακόμη φορά, οι αναρχικοί δε θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Θα επιδοθούν σε μια προπαγανδιστική προσπάθεια για να εξηγήσουν ότι το να ψηφίσουν όχι μόνο δεν χρησιμεύει σε τίποτα, αλλά λειτουργεί καταστατικά στην προοπτική αυτοοργάνωσης-απελευθέρωσης της κοινωνίας.

Για να καταλάβουμε καλύτερα τη θέση των αναρχικών απέναντι στις εκλογές, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή συνοπτικά, είναι η άποψη τους για την σημερινή κοινωνία. Αυτή η τελευταία είναι οργανωμένη, σύμφωνα με το σχήμα κυβερνώντες-κυβερνόμενοι: αυτοί που διατάζουν κι αυτοί που υπακούουν. Το παραμύθι της δημοκρατίας δεν σερβίρεται πάρα με το κόλπο της ψήφου που νομιμοποιεί το σύνολο της εξουσίας που ασκούν οι κυβερνώντες με την μεσολάθηση του Κράτους: την ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ (η κατάσταση σήμερα είναι που ξεκάθαρη, η Βουλή δεν έχει παρά τυπική εξουσία, τα κέντρα αποφάσεων κι ελέγχου δρίσκονται αλλού*).

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ

Ο αναρχισμός επιθεβαιώνοντας την ιστορικότητα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης δίνει μια εξήγηση της δομικής ρίζας της ανισότητας μεταξύ των ανθρώπων που δεν είναι οικονομική, αλλά πολιτική.

Η κύρια διάρεση της κοινωνίας, αυτή που θεμελιώνει όλες τις άλλες, συμπεριλαμβανομένης, δίχως αμφιθολία και της διάρεσης της εργασίας, είναι η κατακόρυφη διάταξη ανάμεσα στη βάση και στην κορυφή, είναι η μεγάλη πολιτική τομή ανάμεσα στους κλεπταπόδους της δύναμης, πολεμικής ή θρησκευτικής και ουσίας που υφίστανται την δύναμη αυτή. Η πολιτική σχέση της εξουσίας προηγείται, υπερτερεί και θεμελιώνει την οικονομική σχέση της εκμετάλλευσης. Προτού γίνει οικονομική, η αλληλωρίωση είναι πολιτική, η εξουσία προηγείται της εργασίας, το οικονομικό προκύπτει από το πολιτικό, η ανάδυση του κράτους καθορίζει την εμφάνιση των τάξεων⁽¹⁾.

Σύμφωνα με την αναρχική θεώρηση της αλληλεξάρτησης «το γεγονός προηγείτο πάντοτε του δικαιου (...) όμοια ήταν αναμφισθήτη πώς το δίκαιο, αφού γίνοταν ένα γεγονός, θα γινόταν με την σειρά του αιτία άλλων γεγονότων».

Κάθε μορφή εξουσίας (πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική, πολιτική, πνευματική, οικογενειακή κλπ.) έχει μια δική της αυτόνομη δομή, δηλαδή ένα δικό της λόγο ύπαρξης, που δεν προέρχεται πάντα κατ' ανάγκη από τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Επομένων πρέπει να χτυπήθουν οι εξουσίες αυτές σαν τέτοιες που είναι, αυτές καθ' εαυτές, και όχι σαν εξουσίες που προκύπτουν από κάτι αλλο⁽²⁾.

Στην ιεραρχική διάρεση της κοινωνίας επικεντρώνεται κύρια, σήμερα η κριτική των σύγχρονων επαναστατικών κινημάτων, γιατί αυτή αποτελεί την σπουδαίλικη στήλη του συστήματος εκμετάλλευσης-κυριαρχίας. Αυτή είναι: που εκφράζεται με τον ακραίο δυσιμό κυβερνώντες-κυβερνώντες και πρέπει να ειδωθεί σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής της αρχής της εξουσίας, της διαμόρφωσης και ύπαρξης καθε εξουσίας, της εξουσίας σαν εξουσία. Από όως ξεπηδά η αναγκαιότητα για μας τους αναρχικούς, να κατα-

Αγώνας τώρα ενάντια στην Αγώνας πάντα ενάντια στην



στραφεί η αρχή της εξουσίας, η ανώτερη ιστορική έκφραση της οποίας δινεται με το κράτος. Είναι γι' αυτό που δεν συμμετέχουμε στις εκλογές, κι όχι γιατί μας διακατέχει κάποιο κόμπολεξ, αλλά γιατί αρνούμαστε να εναπόθεσουμε τις τύχες μας και την διεύθυνση της κοινωνίας στα χέρια κάποιων «ειδικών». Γιατί προσπαθούμε να καταστρέψουμε (άρα δεν συμμετέχουμε), τις διαδικασίες δημόσιου παράγεται και αναπαράγεται η αρχή της εξουσίας, με την εν λευκώ εξουσιοδότηση της διαχείρισης και λήψης αποφάσεων, που αφορούν την κοινωνία, εδραίωντας την αυθαίρετη όσο και ψευδή κατοχή της γνώσης, του διευθύνειν-διοικείν.

Θα δώσουμε σ' αυτό το σημείο το λόγο σε δύο από τους κύριους εκφραστές της αναρχικής σκέψης, που μέχι απλότητα, σαφήνεια, αλλά και διοριακότητα πολέμησαν τον κοινοβουλευτισμό:

«...Ενόσω, όμως οργάνωναν την κοινοβουλευτικοποίηση των θουλών του βασιλιά ενάντια στην υπουργεία, διαπραγματεύονταν την αλλαγή του βασιλικού προνομίου με την πρωτοβουλία των αντιπροσώπων, της αυθεντίας του στέμματος με την εθνική κυριαρχία, ενώσαν αντιπαράθεταν λέξεις στις λέξεις, μύθους στους μύθους, παραχωρούσαν στην κυβέρνηση, χωρίς καμία επιφύλαξη χωρίς αλλο αντιθέρο, έξω από τη μάταιτη δυνατότητα κριτικής, το προνόμιο της απόλυτης διοίκησης...

...Οι συνέπειες δεν αργούν πια να φανούν: αφού ο πολίτης και η κοινότητα απογυμνώνονται από κάθε αξιοπρέπεια, οι κρατικές εισοδές πολλαπλασιάζονται και οι φόροι αυξάνονται αντιστοιχά. Δεν είναι πια η κυβέρνηση που υπάρχει για το λαό, είναι ο λαός που υπάρχει για την κυβέρνηση. Η εξουσία εισθάλλει παντού. κατατρέωται τα πάντα...

...Ο πολίτης δεν έχει πια να κάνει τίποτ' άλλο απ' το να εκτελεί το καθήκον του, να πάρει το μισθό του, να ταΐζει την οικογένειά του, και για τα υπόλοιπα να έχει πίστη στην κυβερνητική πρόνοια».

P.Z. PROUDON

... «Όλη η απάτη του αντιπροσωπευτικού συστήματος στηρίζεται στο μύθο, ότι μια εξουσία και μια νομοθετική δουλή θα υπάρχει, θα επάρχουν κυριαρχούμενοι, αφέντες και σκλάβοι, εκμεταλλευτές κι εκμεταλλεύμενοι...».

M. BAKOUNIN

Τα ένοτικά όμως εκείνων που κυβερνούν, καθώς κι εκείνων που κάνουν τους νόμους και αυτών που ασκούν την εκτελεστική εξουσία, είναι, εξαιτίας της ιδιαίτερης θέσης τους, εκ διαμέτρου αντίθετα. Όποια κι αν είναι τα συναισθήματά τους κι οι δημοκρατικές τους προθέσεις, απ' το ύψος που βρίσκονται, δεν μπορούν να δουν την κοινωνία μ' άλλον τρόπο, παρά μ' εκείνων που βλέπει ο κηδεμόνας τον κηδεμονεύομενο. Ανάμεσα τους όμως ισότητα δεν μπορεί να υπάρχει. Από τη μια μεριά, υπάρχει το συναισθήμα της ανωτερότητας, που το εμπνέει αναγκαστικά η ανώτερη θέση· από την άλλη το συναισθήμα της κατωτερότητας, που προκαλείται από την ανωτερότητα του κηδεμόνα ο οποίος ασκεί είτε την εκτελεστική, είτε τη νομοθετική εξουσία. Όποιος μιλάει για πολιτική εξουσία, μιλάει για κυριαρχία εκεί όμως, όπου υπάρχει κυριαρχία, πρέπει αναγκαστικά να υπάρχει μια λίγο πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, που να κυριαρχείται και φυσικά εκείνοι που κυριαρχούνται απεχθάνοντας εκείνους που τους κυριαρχούν, ενώ εκείνοι που κυριαρχούν πρέπει, πάλι, αναγκαστικά να αναστέλλουν, και επομένως να καταστέλλουν, εκείνους που υπόκεινται στην κυριαρχία τους. Αυτή είναι η ιστορία της πολιτικής εξουσίας, από τη στιγμή που εγκαθιδρύθηκε στον κόσμο. Αυτό εξηγεί και το γιατί και το πώς άνθρωποι, που υπήρξαν οι πιο φανατικοί δημοκράτες, οι πιο φλογεροί επαναστάτες, δύο βρίσκονταν μέσα στη μάζα των κυβερνώμενων, γίνονταν εξαιρετικά μετριοπαθείς συντηρητικοί, από τη στιγμή που άνεβονταν στην εξουσία...

...Διαποτισμένος απ' αυτή την αλήθεια, δε θα διστάνω να εκφράσω την πεποιθηση ότι, αν, αύριο εγκαθιστούσαμε μια κυβέρνηση και μια νομοθετική εξουσία, ένα κοινοβούλιο, αποτελούμενο αποκλειστικά από εργάτες, οι εργάτες αυτοί, που σήμερα είναι αφοσιωμένοι δημοκράτες-σοσιαλίστες, αύριο θα γίνονταν φανατικοί αριστοκράτες, δειλοί ή τολμηροί λάτρεις της αρχής της εξουσίας, καταποστές της εκμεταλλεύσης. Το συμπέραμά μου είναι ότι εξής: πρέπει να καταργήσουμε εντελώς, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη, οι τιδήποτε ονομάζεται πολιτική εξουσία, γιατί όσο αυτή η εξουσία θα υπάρχει, θα υπάρχουν κυριαρχούμενοι, αφέντες και σκλάβοι, εκμεταλλευτές κι εκμεταλλεύμενοι...».

πις εκλογές την εξουσία

λούν στην αέναη λειτουργία του φαύλου κύκλου, που δεν είναι άλλος από την προώθηση της υποταγής και τον εθισμό σ' αυτήν, ολόκληρης της κοινωνίας.

Η συμμετοχή στη δομική ρίζα της ανισότητας —στην αρχή της εξουσίας— δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι λόγω της διαπιστωμένης κοινωνικής αδράνειας.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Σήμερα στη χώρα μας έγινε ολοφάνερο —μέσα από τις συγκρούσεις για το πώς και ποιος θα διαχειριστεί την εξουσία— ότι αυτοί που εμφανίζονται ως «ειδικοί», «ικανοί» και «πεπεύθυνοι» για να κυβερνούν, όχι μόνο φροντίζουν αποκλειστικά για τα δικά τους συμφέροντα, σε βάρος της κοινωνίας, αλλά ότι είναι έτοιμοι να ξεπουλήσουν απόδηπτο και οποιονδήποτε προκειμένου να συνεχίσουν να κατέχουν τα προνόμια τους. Η αγωνία των πολιτικών-κομματικών αυτών των εραστών της εξουσίας, κορυφώνεται αφού προσπούν να πείσουν την κοινωνία ότι υπάρχουν και «έντιμοι», μετά τον ατέλεωτο κατάλογο σκανδάλων, μόνο και μόνο για να μην υπάρχουν αντιδράσεις, που θα έβαζαν σε κίνδυνο το σύστημα καταπίσης, εκμετάλλευσης.

Ιδιαίτερα λοιπόν σήμερα, που η κρίση σφιχτάγκαλάζει την πολιτική εξουσία και τους εραστές της (το κοινοβούλιο στην ολότητά του) οι συνθήκες είναι εξαιρετικά ώριμες, παρά την κοινωνική παθητικότητα, για αγώνα ενάντια στην αντιπροσώπευση, αγώνα ενάντια στην διαδικασία θεσμοθέτησης της αρχής της εξουσίας. «Οσοι συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες είναι κατάπυπτοι, γιατί είναι συνυπεύθυνοι στη διατήρηση και στήριξη του καθεστώτος.

Ο καταλληλότερος για να τους απαντήσει είναι ο αναρχικός αγωνιστής E. Malatesta:

«Δεδομένου ότι να υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει καμιά αυθεντία που να αποκτά ή να χάνει το δικαίωμα να αποκαλείται αναρχικός, είμαστε αναγκασμένοι από καιρό σε καιρό, να σημειώνουμε την εμφάνιση κάποιου, ο οποίος στράφηκε στον κοινοβουλευτισμό και που συνεχίζει τουλάχιστον για ένα διάστημα να δηλώνει ότι είναι αναρχικός. Δε βρίσκουμε τίποτε το κακό, ούτε το ατιμωτικό στο να αλλάζει κανεναν γνώμη, όταν τον έχουν ωθήσει σ' αυτή την αλλαγή νέες και ευλικρινείς πεποιθήσεις και όχι το προσωπικό συμφέρον. Θα θέλαμε ωστόσο να δη-

λώνει κανείς ελεύθερα αυτό που έγινε και αυτό που έπαψε να είναι, για να αποφεύγονται άχροτες συζητήσεις. Πιθανόν όμως κάτι τέτοιο να μην είναι δυνατόν, γιατί αυτός που αλλάζει ιδέες δεν έρει συνήθως πού θα καταλήξει. Επειτα, αυτό που μας συμβαίνει, συμβαίνει σε μια μάλλον μεγαλύτερη αναλογία σ' όλα τα πολιτικά και κοινωνικά κινήματα...

...Ένας άρχοντο το νάρθω και να σας πω, όπως το κάνουν αυτοί οι καλοί φίλοι, ότι λίγη ελευθερία αξίζει περισσότερη από την απεριόριστη και αχαλίνωτη κτηνώδη τυραννία, ότι ένα λογικό ωράριο εργασίας, ένας μισθος που επιτρέπει να ζούμε λίγο καλύτερα από τα ζώα, η προστασία των γυναικών και των παιδιών, είναι προτιμότερα από την εκμετάλλευση της ανθρώπινης εργασίας μέχρι την πλήρη εξάντληση της εργαζόμενου, ότι το κρατικό σχολείο όσο σχόσημο κι αν είναι, είναι πάντα καλύτερο από την άποψη της ηθικής ανάπτυξης του παιδιού, από εκείνο που διευθύνεται από τους παπάδες και τους καλόγερους... Ευχαρίστως, συμφωνώμενο ότι μπορεί να υπάρχουν περιστάσεις μέσα στις οποίες το αποτέλεσμα των εκλογών σ' ένα κράτος ή μια κοίνωντη, μπορεί να έχει καλές ή κακές συνέπειες κι ότι το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε να καθοριστεί με την ψήφο των αναρχικών, αν οι δυνάμεις των αντίπαλων κομμάτων, ήταν περίπου ίδιες.

Συνήθως εδώ πρόκειται για μια πλάνη· οι εκλογές όταν είναι κάπως ελεύθερες, δεν αξίζουν πάρα μόνο όσο ένα σύμβολο: δείχνουν την κατάσταση της κοινής γνώμης που δε θα επιβαλλαν με μέσα πα αποτελεσματικά και με μεγαλύτερα αποτελέσματα, αν δεν της προσφερόταν η πτεκφυγή που αποτελούν οι εκλογές.

Αφού δεν είναι δυνατό να κάνει κανείς τα πάντα μέσα στον κόδωμο, πρέπει κανείς να διαλέξει το πώς θα κινηθεί.

Υπάρχει πάντοτε κάποια αντίφαση ανάμεσα στις μικροβελτιώσεις, στην ικανοποίηση των άμεσων αναγκών, και στην πάλη για μια κοινωνία πραγματικά καλύτερη από αυτήν που υπάρχει.

Εκείνος που θέλει να αφοσιωθεί στην κατασκευή ουρητηρίων και συντριβανών όπου αυτά είναι αναγκαία, που θέλει να αναλαθεί για να πετύχει την κατασκευή ενός δρόμου ή την ανέγερση ενός δημοτικού σχολείου, ή την ψήφη: στην ουδήποτε νόμου για την προστασία της εργασίας, ή την απόλυτη κάποιου κτηνώδους αστυνομικού, ίσως θα κάνει καλά να χρησιμοποιήσει το εκλογικό του βιθλάριο, υποσχόμενος την ψήφο του σ' αυτόν ή στον άλλο ισχυρό. Τότε όμως —μια και θέλει νάναι «προσεχτικός» πρέπει νάναι ως την τελευταία συνέπεια του πράγματος— τότε αντί να περιμένει το θρίαμβο του κώματος της αντιπολίτευσης, θα ταν καλύτερα να ψηφίζει το κόμμα με τις περισσότερες πιθανότητες, να κολακεύει το κυριαρχο κόμμα, να υπηρετεί την υπάρχουσα κυβερνηση, να γίνεται πράκτορας του νομάρχη ή του δημάρχου της κάθε περιόδου...

...Μα τότε, πού θα φτάσουμε;...

Επειδή για τους πολιτικούς η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, ενώ για τους καταπιεσμένους είναι η τέχνη της επανάστασης, αγώνας τώρα ενάντια στις εκλογές, αγώνας πάντα ενάντια στην εξουσία.

* Πώς μπορεί να εξηγηθεί το ότι η κοινωνική νομοθεσία, υπερέχει σήμερα των «εθνικών» νομοθεσιών, ενώ η διάκριση του νόμου και του κανονισμού, είναι ασαφής σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

Le Monde

1. Σύμφωνα με μελέτες εθνολόγων-ανθρωπολόγων, για τις πρωτόγονες κοινωνίες, οι σχέσεις εξουσίας προϋπάρχουν και συντελούν στην εμφάνιση των τάξεων. Βλ. «Η κοινωνία ενάντια στο κράτος», Pierre Charles.

2. Η σημασία μιας σύγκρουσης, Niko Bertl.



ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣ ΤΗΣ RAF

Στις 20.4.89 σύντροφοι στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησαν συμβολική ενέργεια διεθνιστικής αλληλεγγύης προς τους κρατούμενους απεργούς πείνας της RAF.

Συγκεκριμένα διέκοψαν κινηματογραφική προβολή ταινιών μικρού μήκους, σχετικές με το φοιτητικό κίνημα στη Δ. Γερμανία τη δεκαετία του '60, καταγγέλοντας με κείμενο που διαδάστηκε στην ελληνική και γερμανική γλώσσα, την εξοντωτική στάση του γερμανικού κράτους, απέναντι στους αγωνιστές κρατούμενους της RAF.

Χωρίς να επεκταθούμε παραπέρα, δημοσιεύσαμε την εν λόγω προκήρυξη των συντρόφων:

Από τις 1.2.89, 45 περίπου πολιτικοί κρατούμενοι της RAF στη Δ. Γερμανία συνεχίζονταν τον εδώ και 18 χρόνια αγώνα τους για την διασφάλιση της επιβίωσής τους στις φυλακές, έχοντας κατέβει σε απεργία πείνας.

Με την πλέον 10η απεργία πείνας από τις αρχές της δεκαετίας του 70, οι κρατούμενοι απαιτούν:

Την τοποθέτησή τους σε μεγάλες ομάδες ατόμων, την άμεση απελευθέρωση όσων για λόγους υγείας δεν μπορούν να ζώνε στη φυλακή, την ελεύθερη φαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους κρατούμενους, την ελεύθερη πληροφόρηση και επικοινωνία των κρατούμενών με όλες κοινωνικές ομάδες και την αναγνώριση τους ως πολιτικούς κρατούμενους.

Η αγωνιστική στάση των κρατούμενων σε σχέση με τα αιτήματά τους, πολλοί από τους οποίους βρίσκονταν πάνω από 70 μέρες σε απεργία πείνας, συναντά στον αντίποδα της την αμειλική και δολοφονική στάση του δυτικογερμανικού κράτους, που σίγουρα δεν μπορεί να ερμηνεύεται ως μια συγκυριακή επιλογή του.

Το πέρασμα ενός τημήματος γερμανών αγωνιστών στις αρχές της δεκαετίας του 70 από το σε υποχώρηση φοιτητικό κίνημα, στον ένοπλο πολιτικό αγώνα, επιλέχτηκε κάποια στιγμή από την εξουσία να γίνει το κύριο άλλοθι της στην προσπάθεια πραγμάτωσης της προαιρετικής υπημένας για την απόλυτη υπαστήση της κοινωνίας. Σήμερα με επίφαση του «πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία» σ' ολόκληρον τον κόσμο, συντελείται η καταστολή της κοινωνικής αντίστασης και κατά συνέπεια ολόκληρης της κοινωνίας. Το αστυνομικό κράτος ελέγχου ως το αναγκαίο στάδιο για την εφαλτική κοινωνία του απόλυτου ελέγχου αποτελεί σήμερα παγκόσμια εκλογή των δυνάμεων της κρατικής κυριαρχίας.

Οι ΗΠΑ πρωτοστατούν και διευθύνουν αυτούν τον τονόπλεμο και το δυτικογερμανικό κράτος αποτελεί εδώ και χρόνια την πρώτη και καλύτερη γέφυρα για να περάσουν οι επιλογές της στην Ευρώπη.

Η προσπάθεια αποπολιτικοποίησης-εγκληματικοποίησης της πολιτικής δράσης αποτελεί το κυριότερο μέσο αυτού του πολέμου και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από την σημερινή στάση του γερμανικού κράτους στους αγωνιστές της RAF, μέσα και έξω από τις φυλακές, για να αποτελέσει έτσι η αντίσταση παραδειγμα προς αποφυγή και να κυριαρχήσει η κοινωνική παθητικότητα που το βολεύει.

Η ένταση της κρατικής τρομοκρατίας, η διεθνοποίηση της καταστολής με την διαρκή και στενή συνεργασία των αστυνομιών (θλ. TREV), η θεσμοθέτηση «αντιτρομοκρατιών» νόμων σε συνδυασμό με τα τεχνολογικά συστήματα ελέγχου αποδεικύουν ότι η «τρομοκρατία» είναι η επιλεγμένη επίφαση για την θεσμοθέτηση της καταστολής και του ελέγχου σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Η φετινή Πρωτομαγιά ανά τον κόσμο «έσπασε» εν μέρει, το παραδοσιακό κλίμα του «άρτου και θέαμα». Βέβαια στην Ελλάδα και μάλιστα στην πόλη μας, μόνο κατά το ήμισυ, δύσον αφορά το «θέαμα» δηλαδή. Με την υποτονική εμφάνιση των αριστερών «προσδευτικών» δυνάμεων. Όσο για «άρτο», ούδεν σχόλιο.

Στη Ρωσία αντίθετα, οι θεαματικές στρατιωτικές όσο και πολιτικές παρελάσεις των 100.000 ατόμων, δεν στάθηκαν ικανές να συγκαλύψουν το γεγονός ότι κάποιοι άλλοι διαμαρτύρονταν δυναμικά για άλειψη ποιοτικού «άρτου». Όσο και το ότι την παραμονή του γιορτασμού της Πρωτομαγιάς σημειώθηκαν επεισόδια στη Μόσχα, όταν αστυνομικοί συνέλαβαν κάποιους «περιθωρια-



Η περίφημη «Ευρωπαϊκή ενοποίηση», στην οποία εντάσσεται και το ελληνικό κράτος, αποτελεί μ' αυτόν τον τρόπο την προσπάθεια για την ορθολογικοποίηση και εφαρμογή σε διακρατικό επίπεδο-αυτού του σχεδίου. Θεωρούμε λοιπόν μ' αυτή την έννοια, ότι η ιυιόθετη παρόμιοι πρακτικών από το Ελληνικό κράτος με πρότυπο το γερμανικό, στο μέλλον θα επιχειρηθεί ακόμα πιο ουσιαστικά από σήμερα.

Γίνεται κατανόητο λοιπόν, γιατί η αντίσταση και η αλληλεγγύη τίθονται επιτακτικά για δύσους θέλουν ακόμα να σκέφτονται ελεύθερα.

Ταυτόχρονα γίνεται κατανόητη η σκληρή στάση του γερμανικού κράτους απέναντι στην απεργία πείνας των αγωνιστών της RAF —που τα προηγούμενα χρόνια έχει εκφραστεί με δολοφονίες, με τα λευκά κελλιά, με σκληρούς νόμους— που καταρχήν εκφράστηκε ως εξής:

— Άμεση απομόνωση κρατουμένων που είχαν επαφή μέχρι τότε.

— Επιθέσεις στα κελλιά σε βάρος των κρατουμένων.

— Ποινικοποίηση των συμπαραστάτων της απεργίας πείνας.

— Εισαγωγή νέων παραγράφων στον «αντιτρομοκρατικό» νόμο.

Είναι λοιπόν αναγκαίο σήμερα, να ξεσκεπάσουμε το απατλό ψέμα της ευημερησης Γερμανίας, της πρόσδου και του οικονομικού θαύματος και ενάντια στον εξωραϊσμό που δέχεται από τη εγκατεστημένα κέντρα του γερμανικού κράτους στην Ελλάδα, που εμφανίζονται όψιμα προσδετικά και φιλελεύθερα (το Goethe π.χ. πρόπερος πρόβαλε την ταινία που έχει γυριστεί σχετικά με τις φυλακές Stammtisch και τη δίκη του 75) να καταδείξουμε τη Γερμανία της κρατικής τρομοκρατίας, της καταστολής και του ελέγχου, καταδεικνύοντας ταυτόχρονα την παγκοσμιότητα των επιλογών του.

Δηλώνουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στους πολιτικούς κρατουμένους της RAF. Θεωρώντας την ενέργεια αυτή αναπόσπαστο κομμάτι του ταξικού αγώνα που διεξάγουμε στη χώρα μας, ενάντια στο διεθνοποιημένο κρατικό σχέδιο εκμδένισης κάθε κοινωνικής αντίστασης.



φασε από το Βερολίνο, λέει για τις μεγαλύτερες συγκρούσεις της δεκαετίας. Τουλάχιστο 320 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ από πέτρες και θόβμες μολότωφ καταστράφηκαν τουλάχιστο 120 αυτοκίνητα της αστυνομίας και προκλήθηκαν ζημιές σε πάνω από 100 κτίρια.

Και ο φόρος αίματος από την Τουρκία, όπου δύο εργάτες σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν στην Κων/πολη όταν η αστυνομία επιτέθηκε σε 2000 διαδηλωτές ανοίγοντας ανεξέλεγκτα πυρ και χτυπώντας με γκλομη τους συγκεντρωμένους στην πλατεία Ταξί. Η κυβέρνηση είχε απαγορεύσει κάθε εργατική κινητοποίηση για την Πρωτομαγιά και είχε προειδοποιήσει ότι η αστυνομία θα διέλευσε κάθε συγκέντρωση.

Και ο φόρος αίματος από την Τουρκία, όπου δύο εργάτες σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν στην Κων/πολη όταν η αστυνομία επιτέθηκε σε 2000 διαδηλωτές ανοίγοντας ανεξέλεγκτα πυρ και χτυπώντας με γκλομη τους συγκεντρωμένους στην πλατεία Ταξί. Η κυβέρνηση είχε απαγορεύσει κάθε εργατική κινητοποίηση για την Πρωτομαγιά και είχε προειδοποιήσει ότι η αστυνομία θα διέλευσε κάθε συγκέντρωση.

Εξι αστυνομικοί βρήκαν το θάνατο,

Ένα επαναστατικό πρόγραμμα, πρέπει να περιλαμβάνει την καταστροφή όλων των δομών που έχουν δημιουργηθεί από το κεφάλαιο. Μια προσποτή που στοχεύει στη διατήρηση της τεχνολογίκης πτυχής του σύγχρονου καπιταλισμού, πιστεύοντας ότι μπορεί να έχει κοινωνικό όφελος, θα σήμαινε τη διαίρεση ενός ουσιώδητας γνώσης που θέλει προκύψει από στρατιωτικές έρευνες. Η επανάσταση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στους τομείς της κοινωνικής πραγματικότητας που δεν μας είναι αρεστοί. Επανάσταση, συν τοις άλλοις, σημαίνει το άνοιγμα νέων σφραγών στην ανθρώπινη γνώση.

Η προσποτή που στηρίζεται στην αναγκαιότητα της πλήρους καταστροφής της τεχνολογίας, μπερδεύει πάρα πολλούς συντρόφους και πολλούς απ' αυτούς αρνούνται να τη δεχτούν. Βρίσκουν πολύ πολυτικό και ρεαλιστικό πώς της λεγόμενης «βαριάς τεχνολογίας» (κάθε είδος πυρηνικών όπλων κλπ.). Θεωρούν ότι η «ελαφριά τεχνολογία» (κομπούτερ, ήλεκτρονικά κλπ.) είναι κοινωνικά χρήσιμη και πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να τη χρησιμοποιήσουν σωστά στο μέλλον, λες και θα μπορούσε ποτέ η

να κατανοήσουμε τους ανεπιόθιτους μηχανισμούς, που λειτουργούν σε μαζικό επίπεδο, με οκοπό να υπερικήσουν την αυθόρυητη απόρρηψη των κρατικών δομών από τους ανθρώπους και να εξαφαλίσουν την πλήρη υποστρεφή τους. Μόνο λίγοι άνθρωποι αντιδρούν στην κυρίαρχη λογική. Η συνήθηση αντίδρασης απέναντι της είναι το αίσθημα του αναποθέτου. Θεωρείται απόλυτα απαραίτητη, άρα κοινωνικά χρήσιμη. Ο καθένας που επισημαίνει την αναγκαιότητα της πλήρους καταστροφής της τεχνολογίας —γνήσιον δημιουργόματος του κεφαλαίου— παραμερίζεται σαν ανεισιθνούς τρελός, που θέλει να πάει τον πολιτισμό πίσω, στη λίθινη εποχή.

Φυσικά, από κάποιο το καλοκεφτέτη, δεν είναι απαραίτητη αυτό το ζητούμενο. Η σύγχρονη τεχνολογία είναι το πρακτικό αποτέλεσμα μιας μορφής γνώσης, η οποία ωρίμασε κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής ανάπτυξης του κεφαλαίου, που πάντα δικαιολογείται από τους εξουσιούστες. Το να θέλεις να διαφυλάξεις κάποιο είδος τεχνο-

οτα πλαίσιο της, προς το παρόν, περιορίζει την γνώσης μας.

Το πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνικής επανάστασης, δεν μπορεί να ειδωθεί με βάση τη γνώση που έχει αποκτήσει μέχρι τώρα και που περιορίζεται από τα ενδιαφέροντα του κράτους. Είμαστε ενάντια σ' όσους θεωρούν τη σύγχρονη γνώση σαν κάτιο που έχει αγγίξει τα όρια της ολοκλήρωσής του.

Όσο για το πώς έχουν τα πράγματα σήμερα: οι επονομαζούμενοι επιστήμονες, που εντροφύνουν την τεχνητή ευφύια ή στην εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας σ' άλλους τομείς, είναι στην πραγματικότητα «επιτημονικοί εργάτες». είναι φοβερά ειδικευμένοι σ' έναν κλάδο (τον επιστημονικό), μα οι περισσότεροι απ' αυτούς δε γνωρίζουν τι γίνεται σ' άλλους τομείς έρευνας, για να μην πούμε πως δεν έχουν τίποτα, για την κοινωνία, την οποία παραμελούν κλειστούμενοι στα αποστειρωμένα εργα-

ENANTIA ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

δεύτερη, όπως και η πρώτη, να αποσποτεί από τη λογική της κυριαρχίας, η οποία τη γέννησε και την ανέπτυξε.

Έτσι, οι σύντροφοι αυτοί επιδεικνύουν μια «φωτιομένη» θετική στάση απέναντι στην επιστήμη. Ισχυρίζονται ότι τα προϊόντα της τεχνολογίκης και επιστημονικής γνώσης είναι ουδέποτε και η κριτική τους, στρέφεται ενάντια μονάχα στην κακή κοινωνική χρήση τους από το κράτος.

Εμείς, υπενναντίας, πιστεύουμε πως ό, τι έχει δημιουργήσει η κρατιστική κοινωνία, δεν μπορεί, παρά να ανταποκρίνεται στη λογική που το δημιουργήσε, δεν μπορεί παρά να λειτουργεί για να προσθέτει τους οκονόμους της, άσκετα από το ποιος το χρησιμοποιεί και από τα φαινομενικά οφέλη που ίσως φέρνουν στο κοινωνικό σύνολο.

Είμαστε ενάντια σ' όσους προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα πράγματα δέγοντας ότι κατά βάθος υπάρχει κάτιο καλό ή όλα και αυτό αξίζει να προστατευθεί. Επιπλέον, πιστεύουμε πως είναι χρήσιμο να οπεριούμε την αρφούδια στο τέλμα των θεωρητήτων και κοινωνιούπινων που υφίστανται.

Αυτοί που διατείνονται πάνω υπάρχει απόλυτη ανάγκη για την ύπαρξη της τεχνολογίας είναι τ' αφεντικά, οι κυβερνήσεις κι ο συρρετός των υπηρετών τους. Έχουν όλοι τους κάθε λόγο να το κάνουν, δεν υπάρχει αρφούδια. Οι σύντροφοι θα έπρεπε να αυτοί από τη μεριά τους που θέλουν επίσης την ανάγκη λόγου για να είναι πάντα κακούποπτοι απέναντι στους κυριαρχους. Τα πράγματα όμως γίνονται τραγικά, όταν διαιτούσινεμε ταυτότητα προφώνων ανάμεσα στους εξουσιούστες και ο' αυτούς που αγνίζονται ενάντια στην εξουσία.

Όλη η στοιχειώδης τεχνολογία που χρησιμοποιείται σήμερα σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, πρόσφεται από στρατιωτικές έρευνες. Η χρήση της από τον κόριο εξυπηρετεί τη στρατοκρατική λογική σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ' ότι γίνεται αμέσως αντιληπτό. Μέχρι τώρα το μόνο που καταφέραμε να καταδειχθούμε, είναι το ακριβές, επιστημονικό, εξουσιοδοτικό σχέδιο σε οργανωτικό επίπεδο. Είναι ομηρικό

λογίας και να καταστρέψεις κάποιο άλλο, θέτει αυτόματα ένα φράγμα στην πορεία της πλήρους καταστροφής ολόκληρης της εξουσιοδοτικής παραγωγικής διαδικασίας. Περιορίζει τη διαδικτική λογική και είναι ανίκανοι να σκεφτούν πέρα απ' αυτήν. Δεν υφίσταται δημιουργικός αυλλαγούμος, δεν μπορούν να επεκτείνουν τη σκέψη τους στον τομέα της γνώσης. Είναι μονάχα η δική μας άγνωση που μας κάνει να τους θεωρούμε «εγκεφάλους». Αυτό είναι το ουσιαστικό που πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος. Οι επιστήμονες στην πραγματικότητα είναι η καινούρια ενδιάμεση τάξη, που δημιουργήθηκε από την τεχνολογική επανάσταση.

Ανέκαθεν, οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις γίνονται, όταν το στοιχείο της εξουσίας απονοίαζε ότι δεν παρουσιάζονταν με την ίδια ένταση ο' όλα τα επίπεδα —όπως συνέβαινε στις αρχές του αιώνα— κι αυτό ισχύει και στον επιστημονικό τομέα. Δεν μπορούμε να είμαστε επαναστάτες όταν μας αφορά μόνο τη κοινωνική δομή που απορρίφαμε (το κράτος), αυτό πρέπει να γίνεται σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του επιστημονικού. Η εξουσιοδο-

τοπία τους.

Ο τρόπος με τον οποίο αυτοί οι επιστημονικοί εργάτες οκεφόνται, μοιάζει πολύ με τις μηχανές που προγραμματίζονται. Εφαρμόζουν τη διαδικτική λογική και είναι ανίκανοι να σκεφτούν πέρα απ' αυτήν. Δεν υφίσταται δημιουργικός αυλλαγούμος, δεν μπορούν να επεκτείνουν τη σκέψη τους στον τομέα της γνώσης. Είναι μονάχα η δική μας άγνωση που μας κάνει να τους θεωρούμε «εγκεφάλους». Αυτό είναι το ουσιαστικό που πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος. Οι επιστήμονες στην πραγματικότητα είναι η καινούρια ενδιάμεση τάξη, που δημιουργήθηκε από την τεχνολογική επανάσταση.

Ανέκαθεν, οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις γίνονται, όταν το στοιχείο της εξουσίας απονοίαζε ότι δεν παρουσιάζονταν με την ίδια ένταση ο' όλα τα επίπεδα —όπως συνέβαινε στις αρχές του αιώνα— κι αυτό ισχύει και στον επιστημονικό τομέα. Δεν μπορούμε να είμαστε επαναστάτες όταν μας αφορά μόνο τη κοινωνική δομή που απορρίφαμε (το κράτος), αυτό πρέπει να γίνεται σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του επιστημονικού. Η εξουσιοδο-

τοπία της που θέλουμε να καταστρέψουμε, έχει ρίζες παντού, επομένως πρέπει να της επιμετούμε παντού.

Η μοναδική στάση που μπορούμε να έχουμε απέναντι στην αφεντική της επιστήμη, είναι η διοπρατκότητα να καταλάβουμε τι κρύβουν πίσω από όλα αυτά που φαντάζουν ακίνδυνα και ανθρωποτικά στα μέσα του αδαύος κοινού.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό, μιας και μας έχουμε συνηθίσει να αντιλαμβάνουμε μόνο τα πο «χτυπτά» και επιφανειακά γεγονότα γύρω μας. Τα αφεντικά και οι υπόπτες τους καταβάλλουν μεγάλη προσ πάθεια να μας δειξουν συγκεκριμένα πράματα, όσα ακριβώς χρειάζονται, για να νεκράσουν την έφυτη περιεργεία μας, υποχρέωντάς μας να εκπιμόνεμο πράματα, που στην πραγματικότητα δεν έχουν την καμιά σημασία. Μ' αυτόν τον τρόπο μας ξεφύγουμε σε ανακύπτοντα ενημερωτικά γνώση, μπορεί να προσφέρει, όχι για να ελαττώσουν το μαρτύριο, αλλά για να διασινώνουν μέσων που μη σύγχρονη επιστημονική γνώση, που μπορεί να προσφέρει, όχι για να επιτρέψουν την εξυπόταξη τους στον εχθρό. Ο στόχος των εξουσιοδοτημένων μέσων που μη σύγχρονη επιστημονική γνώση, μπορεί να προσφέρει τίποτα στον εχθρό. Να γιατί είναι απαραίτητο να καταστρέψουμε όλο το τεχνολογικό οικοδόμημα, παρ' όλη τη χρηματοποίηση από τους διεξάγοντες την εξουσιοδοτημένη τάξη; Θα αποτέλεσε (τούτη η καταστροφή) τον αγώνα απ' το να υποπέσει στην παγίδα των ριζοσπαστών μεταρρυθμιστών (ρεφρομιτών), οι οποίοι μέσω από τη μερική καταστροφή των εξουσιοδοτημένων δομών έχουν ήδη αρχίσει την οικοδόμηση νέων δομών.

Έτσι λοιπόν, είμαστε ενάντια σ' όσους υποστηρίζουν την κριτική αποδοχή της κατάστασης, ακόρι και στον τομέα της επιστήμης, επειδή αυτή η κριτική πάντοτε προσπαθούσε να υποβιβάσει τους λόγους που οδηγούν στη ριζοσπαστική εγναντίωση στον απλό ζητημα που αφορά τις λεπτοπέριερεις οριομένων λειτουργικών επαλογών. Μ' αυτόν τον τρόπο, οι υποστηρικτές της κριτικής αποδοχής της παρούσας κατάστασης δεν κάνουν τίποτα άλλο, από το να απορρίπτουν διευθέτηση των προβλημάτων και ουμβισταρό με τον ταξιδικό εχθρό, που είναι, πολύ έχυπνα, διατεθειμένος να μεταβάλλει επίσημα τη δική του στάση, έχοντας σαν στόχο την επαναστρογγάνωση μιας καινούριας, ορθολογικής συναίνεσης γύρω από τους επαπειλούμενους θεομόριους.

Δεν θα πρέπει να έχουμε κανένα φετίχ. Αν έχουμε τη δύναμη να δένωμεστε με χιλιάδες αλυσίδες, σίγουρα έχουμε τη δύναμη και να τις σπάσουμε. Η απόφαση να ωθήσουμε τους εαυτούς μας πέρα απ' τα όρια της προκατάληψης και των ταμπού, εναπόκειται ο' εράς.

ΠΙΕΡΑΕΩΝ ΠΟΡΚΟΥ



15 ΜΑΗ 85

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΟΥΤΣΟΥΒΗ

«Δεν είμι εγώ, η γενιά η δική μου, που θα έπρεπε να μιλήσει σήμερα για τον Χρήστο Τσουτσούβη, για τη γενέση τη δική σας.

Η γενιά μου, λέει πως προσπαθεί, μα στην ουδίσα δεν θέλει να καταλάβει τη δική σας. Κι όταν προσπαθεί, έχει στο νου της πως θα σας επηρεάσει στις επιλογές σας. Να σας καθόδηγήσει.

Έχετε δίκιο που δεν μας δεχόσαστε. Που δεν θέλετε ν' ακούσετε ούτε και τα λίγα σωστά που κατορθώνουμε μερικές φορές ν' αρθρώσουμε.

Μην περιμένετε σήμερα, λοιπόν, δικαιώση σας από μέρους μας. Εξ αλλού, είμαστε βέβαιοις, πως ούτε την περιμένετε ούτε τη ζητάτε.

Η περίπτωση, του Χρήστου Τσουτσούβη, δεν είναι για παροδοσιακά μηνύμαστα, όπου ηγούνται παιάνες και σάλπιγγες, όπου οι ρήτορες ξετύλιγουν πινδαρικούς διθύραμβους. «Όλοι έφερουμε πικς δλ'» αυτά είναι για αριστοκράτες της πολιτικής. Ο Χρήστος ήταν ένας απλός μαχητής, δημος ήταν κι ένας απλός, σκεπτόμενος και όχι μόνο άνθρωπος.

Αυτό σημαίνει πικς σήμερα — περισσότερο από άλλοτε — χρειάζεται να σκύψουμε με σοβαρότητα κι ευθύνη στον άνθρωπο, στο μαχητή και στις επιλογές του.

Η πρώτη παρατήρηση, ως προς αυτό το τελευταίο, είναι ότι ο Τσουτσούβης έκαμε την ίδια επιλογή που έκαμε η γενιά μου στον καιρό της. Βέβαια, μέσω σε άλλες συνθήκες, με άλλους άμεσους, αλλά με τους ίδιους στρατηγικούς, μακρόχρονα, στόχους. Και με βάση την ίδια — σε μεγάλο βαθμό — ιδεολογία.

Αυτό το γεγονός πρέπει να το συγκρατήσουμε όλες οι ηλικίες. Πρέπει ν', αποτελέσει αντικείμενο σκέψης για εκείνα που συνέβησαν τότε. Για δύο συμβαίνονταν και θα συμβούν σήμερα. Είναι σημαντικό για τους νέους να ξέρουν τι έγινε παλιότερα, πως και γιατί έγινε ανεξάρτητα, όμως, για το πως το βλέπουν αυτό οι παλιοί. Οι επιλογές, σαν έχουν τούτο ή εκείνο το αποτέλεσμα, δεν ευθύνονται οι ίδιες, όποιες κι αν είναι.

Το αποτέλεσμα — πέρα από τ' άλλα στοιχεία — είναι συνάρτηση της συνέπειας και της δράσης που διαβέθουν αυτές οι κοινωνικές ομάδες και τα άτομα που τις πρωθυΐνουν.

Μπορεί κανείς να συμφωνεί ή για μην συμφωνεί με τις ιδεολογικο-πολιτικές επιλογές και τη δράση για την πραγμάτωσή τους που έκαμε ο Χρ. Τσουτσούβης. Δικαιώματα του.

Όμως, κανείς δεν θα τον αμφιστήρησε τη σταθερότητα και τη συνέπεια που έδειξε με όλες τις επιπτώσεις που έχαν αυτές στη συνολική ζωή του. Αυτό είναι ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία που πρέπει να εκτιμήσει στην αξία του.

Κι αξίζει περισσότερο, όταν οι επιλογές αυτές είχαν φέρει σε αντίθεση με φίλους, συντρόφους, συγγενών τους στο αυτοδικτατορικό σύγνα. Όταν τον οδήγησαν να δρά σχεδόν στη μοναδιά. Σ' ένα κλίμα γενικής αδιαφορίας, συνέπειας, προσαρμογής. Ακόμα κι εχθρικό.

Όταν το μεγάλο μέρος της «παναστατικής Αριστεράς» έτρεχε για να γίνει σύμβολος υπουργείων και Υπερειών. Όταν αγωνιζόταν να ενταχθεί στο πολιτικό παχινίδι με τους όρους που ήθελε η κυριαρχία ιδεολογίας των ηγετικών ομάδων όχι μόνο της αστικής τάξης.

Δεν θα υμητίσουμε τον Τσουτσούβη — Ανθρώπο. Δεν χρειάζεται. Δεν θα ειπούμε ότι ήταν ωραίος σαν «Αγγελός με δυο φτερούνες ανοιχτέφι τού ποιητή». Ότι έκρυψε μέσα του θησαυρούν από αισθήματα και συνανθρώματα. Αυτά είναι κοινά εγκώμια που λέγονται, κυρίως, κατά σύμβαση. Είναι έννοιες, απλές λέξεις που λένε πολλά.

Η συνολική μνήμη, η συνολική εικόνα του που μπορούμε να έχουμε δεν πρέπει να προβάλλεται σαν θέμα, όποιου τύπου, τέχνης και τεχνικής. Δεν μας επιτρέπει να τον κάνουμε ήρωα. Ήρωες δεν υπάρχουν. Κατασκευάζονται. «Οχι, όμως, κι από μας.

Η τιμή στον Τσουτσούβη δεν είναι θέμα αφίσας, επιγραφής στους τοίχους. Δεν είναι σύνθημα.

Αν τον τιμάς υποχρεώνεται να σκύψεις στα προβλήματα του κινήματος σ' αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο που ζεις και να δωθείς ανωστερόβουλα, σταθερά, με συνέπεια και μιαλό στην υλοποίηση, στον σώματα

υλοποίησης των επιλογών σου.

Μόνο έστι τιμάμε τη μνήμη του.

(Το κείμενο του Γ. Γαλανόπουλου).

