

Κάποιοι μονοπωλούν τον λόγο. Κάποιοι τον πουλούν, κάποιοι τον συσκευάζουν και κάποιοι άλλοι τον αγοράζουν. Φρικτοί διαχωρισμοί ανάμεσα σε ανθρώπους που ειδικεύονται στο να μιλάνε και να γράφουν και σ' αυτούς που - ποτισμένοι με αισθήματα κατωτερότητας - αρκούνται στο να ακούν και να διαβάζουν.

Κάποιοι εμπορεύονται τον λόγο, σαν να πρόκειται για είδος προς κατανάλωση. Τον απομακρύνουν έτσι από τον φυσικό του χώρο που δεν είναι άλλος από τον ίδιο (τον κάθε) άνθρωπο μέσα στο οποίο υπάρχει σαν σκέψη. Κι αυτή η σκέψη αναζητά χώρο για να εκφραστεί, ν' αποτυπωθεί για να μπορέσει να ταξιδέψει.

Ας της δώσουμε αυτό τον χώρο. Μπορεί να είναι ένα απλό χαρτί που θα φιλοξενήσει ένα κείμενο, δύο στίχους, οτιδήποτε. Ένα απλό χαρτί που μοναδικό σκοπό θα έχει να μοιραστεί, για να συναντήσει τις σκέψεις άλλων.

Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι :

Ξεκινάμε ένα δίκτυο ανθρώπων που θα γράφουν - ποιήματα, λογοτεχνία, ιστορίες, εσώψυχα και εξώψυχα. Θα δοκιμάσουμε να διανείμουμε αυτά τα κείμενα σε αυτοοργανωμένους χώρους, σε δρόμους, πλατείες, μέσω αλληλογραφίας και χέρι με χέρι σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται. Χωρίς συμβάσεις εμπορικές (όμορφα τετράχρωμα εξώφυλλα κ.λ.π.), χωρίς αντίτιμο (η συμμετοχή στα έξοδα - φωτοτυπίες κ.λ.π.- θα είναι εθελοντική), χωρίς διαχωρισμούς καλλιτέχνη - κοινού.

Φέρτε τα κείμενά σας χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα στο στέκι Άνω-Κάτω Πατησίων : Νάξου 75, Πλ. Κολιάτσου, ή στείλτε τα στην διεύθυνση αλληλογραφίας του στεκιού : Τ.Θ. 31827 Αθήνα 10035. Θα τα δακτυλογραφήσουμε και θα τα φωτοτυπήσουμε. Η συμμετοχή στα έξοδα θα είναι εθελοντική από τους συμμετέχοντες (αυτούς που γράφουν κι αυτούς που διαβάζουν).

Αν οι λέξεις περιγράφουν δικούς μας κόσμους, δικές μας σκέψεις, όνειρα και συναισθήματα, ας κρατήσουμε μακριά τους μεσάζοντες και τους ειδικούς.

Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Άνω-Κάτω Πατησίων.