

ΑΔΕΣΠΟΤΟΣ

περιοδική δρόμου

μάης '97

τεύχος 1

Zουμε
σαγ
χαμένα
παΐσια
TIS
ανολοκληρωτες
περιπετειες
μαίσ



ΜΑΣ ΚΛΕΨΑΝ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ φίλε

Η ζωή είναι refresh, η αγάπη είναι Sunny, ο έρωτας μια καρδία κομμένη στην μέση, σε δύο μπλουζάκια I Love Paros. Μην στεναχωρίεσαι, πιάσε μελωδία FM .

Την ήθελε λέει, γιατί εκείνη την μέρα έβρεχε (σκέψου να χίονιζε κίολας, θα έτρωγε όλο το κουτί). Αν αυτός είναι ο κόσμος μας , κάποιοι, προτιμούν τον κόσμο του milko. Εγώ, λέω, ότι οι μόνοι, που έχουν εκτιμήσει, πραγματικά και απεριόριστα τον κόσμο του milko είναι τα παιδία , που βαράνε υπογλυκαιμίες στα παγκάκια της Ομόνοιας.



Μετά από όλα αυτά , και άλλα περισσότερα, τι λέξεις να πούμε μεταξύ μας;. Ή θα κερδίσουμε το νόημα τους, μέσα από τις σχέσεις με τους "δικούς" μας ανθρώπους ή θα πάφουμε να τις χρησιμοποιούμε. Είναι φοβερό ρε παιδιά αλλά έχουμε καταλήξει, περισσότερο οι άνθρωποι να τρώνε σκατά από ότι οι μύγες.

Αν δεν μας νοίαζει για εμάς, ας σκεφτούμε, τουλάχιστον αυτούς , που λιμοκτονούν.....

ΚΑΠΙΟΙ ΞΕΝΕΡΩΣΑΝ ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ΕΤΣΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΖΩΗ.

Ο Χρήστος είναι γύρω στα 23. Έχει τελειώσει το σπαστικό και τώρα δουλέυει. Η Βασιλική είναι στα 21. Έχει μάθει από το σπίτι της, να είναι καλή νοικοκυρά και να σκέφτεται τον γάμο..

Είναι αρραβωνιασμένη με τον Χρήστο και τώρα δουλέυει.

Η Βασιλική και ο Χρήστος, μένουν μαζί. Νοίκιασαν ένα σπίτι, ακριβό, μελά "μεγάλο". Αγόρασαν έτλεόσση στεφεοφονικό ηλεκτρική σκουπιά... κτλ για να το "γεμίσουν"

και να το κάνουν πιο "όμορφο".

Βέβαια τώρα δουλέυουν, 12 ώρες την ημέρα, διότι πρέπει να πληρώνουν τα γραμμάτια κάθε μήνα.

Με τους φίλους τους χαθήκανε. Κάνουν "έφωτα" μόνο τις Κυριακές και στα γρήγορα. Υπάρχει ελάχιστος ελένθερος χρόνος πάντα.

Όταν, ξελαφώσουν οικονομικά, σκέφτονται να παντευτούν-με την βοήθεια των γονέων τους-, να πάρουν ενα αυτοκίνητο, ενα οικόπεδο για να κτίσουν το δικό τους σπίτι και θα κάνουν και ένα μπόμπιρα... Θα βάλουν και άλλα γραμμάτια και -αναπόφευκτα- θα συνεχίσουν να δουλέυουν 12ωρα.. Στα 35 τους χρόνια θα τα έχουν "όλα": παιδία, σπίτι, αυτοκίνητο, σταθερή δουλεία. "Όλα", εκτός από: ευτυχία, ζωντάνια, κέφι για επικοινωνία, φίλους, ΖΩΗ, δηλαδή.

Ο Χρήστος και η Βασιλική, ήδη από, τα 22 χρόνια τους, θα είναι αποξενωμένοι μεταξύ τους: λόγω πολλής δουλείας και υπερβολικού άγχους.

Αποξενωμένοι με τον χρόνο που ζούνε, διότι δεν θα υπάρχει ελένθερος χρόνος να το γνωρίσουν. Αποξενωμένοι από τους φίλους τους, αφού δεν θα υπάρχει δρέξη για επικοινωνία(λόγω της κούρασης). Αποξενωμένοι με το περιβάλλον τους, διότι ο μόνος δρόμος που θα γνωρίζουν, θα είναι από την δουλεία στο σπίτι και αντίστροφα. Αποξενωμένοι από τους ίδιους τους τους εαυτούς, για όλους τους παραπάνω λόγους και ακόμα περισσότερους.

Έτσι ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΟΙ ΆΠΛΑ ΘΑ

ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ.

Όταν γέρασουν και θα έχουν σκευβρώσει από την πολλή δουλεία...που και που ίσως τρώνε κανα φλάς και να σκέφτονται "ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΖΩΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥΣ"

OXI-OXI-OXI-OXI-OXI-OXI-OXI-OXI-OXI-OXI-OXI-OXI-OXI-OXI



ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕΗΛΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΡΑΖΟΥΜΟΦΣΚΟΪ ΕΞΠΑΓΑΝ ΤΙΣ
ΠΟΡΣΕΛΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗ-
ΣΟΥΜΕ ΟΔΕΣ ΤΙΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΛΑΕΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΖΩΗ...»



ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ
ΟΣΟ ΚΙ ΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥΛΑΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ,
ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΜΑΣ, ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΑΣ, ΤΗ ΝΙΟΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΑ ΤΑ ΜΕΤΑΤΡΕ-
ΠΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΓΙΑ
ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΗΘΙΚΗ, ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ρόλΟ ΤΟΥ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΕΝΑΣ
ΔΟΥΛΟΠΡΕΠΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣ. ΚΑΙ
ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΦΕΙ-
ΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥ ΤΟ ΠΟΥΜΕ
·ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ...



ΑΦΕΝΤΙΚΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ-
ΦΟΙ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ, ΓΡΑ-
ΦΙΟΥΚΡΑΤΕΣ, ΔΙΕΘΝΟΤΟΙ... ΑΡΓΟΥΜΕ
ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΑ...



...ΣΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Γ' ΑΥΤΟ
ΤΟΛΜΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ
ΕΝΑΝ ΕΡΓΑΤΗ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
Α ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ



ΕΝΤΟ ΜΕΤΑΣΥ

ΣΙΩΠΗΑ ΣΤΕΓΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΦΑΝΤΑ-
ΣΙΩΠΛΗΚΤΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΜΑΣ,
ΣΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ
ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΜΜΟΝΩΝ ΜΑΣ.
Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΑΘΗΚΟ-
ΝΤΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ
ΕΞΟΥΣΙΑΣ: ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΕΝΩΣΕΙ ΕΠΙ-
ΚΙΝΔΥΝΑ. Ο ΣΤΑΒΕΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΛΟΥ
ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΛΕΥΡΕΣ, ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗ-
ΤΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ...



στερεοφωνικό όχο dolby surround που συμπληρώνει την

...ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ...



Συχνά οι άνθρωποι καταδικάζουν τη σιωπή, τη συνδέουν με την ανυπαρξία λόγου, με την έλλειψη ενδιαφέροντος για επικοινωνία· όμως πόσοι εγκάρδιοι ή παθιασμένοι διάλογοι, μπορούν να κρύβονται μέσα στην σιωπή! Διάλογοι, που συχνά ολοκληρώνονται μέσα μας και δεν εξωτερικεύονται..

Κι οι άνθρωποι, που σιωπούν, είναι νησίδες με όρια που φοβούνται να τα υπερβούν. Προστατευμένοι από πιθανές επιθέσεις των άλλων, εξορισμένοι μέσα τους, μέσα σε γνώριμα εδάφη από τα ο-

ποία δεν τολμούν να απομακρυνθούν. Κι όμως, πολὺ συχνά κρύβεται μέσα τους η επιθυμία να αφήσουν άλλους κόσμους να εισβάλλουν στον δικοτους. Ανθρωποι βυθισμένοι μέσα τους, με βλέμματα βουρκομένα από τα συναισθήματα και τις σκέψεις που δεν τολμούν να εκφράσουν με τον έναθρο λόγο. Υπάρχουν άνθρωποι που πνίγονται στη σιωπή τους κι εκδηλώνουν την ύπαρξη τους, στο να ακούν τους άλλους.

Υπάρχουν και άλλοι, που πνίγουν τα συναισθήματά τους στα λόγια τους και στην προσπαθειά τους να αναγνωριστούν ως έξυπνοι, κοινωνικοί, ενδιαφέροντες. Μιλούν πολύ για να αποφύγουν τη θλίψη που, φέρνει μέσα της η σιωπή.

Συχνά οι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να μιλήσουν. Χρειάζεται θάρρος για να θελήσεις να εκθέσεις τις απόψεις σου και να ξεφύγεις από την προστασία της σιώπης. Πιστεύω όμως ότι χρειάζεται μεγαλύτερο θάρρος, για να μπορέσεις να δεχτείς την κριτική των άλλων και την αυτοκριτική σου.

Συχνά οι άνθρωποι φοβούνται την κριτική, φοβούνται μήπως κλονίσει την ορθότητα των επιχειρημάτων τους και μείνουν γύμνοι και απροστάτευτοι, χωρίς το ορθολογιστικό περίβλημα με το οποίο προστατεύουν τις απόψεις τους.

Η σκέψη , που έχει διαμορφωμένες -με απολυτότητα- απόψεις για κάθε θέμα κι επιθυμεί απλά να πείθει τους άλλους για την ορθότητα της, είναι μια νεκρή σκέψη. Κι οι άνθρωποι που διαμορφώνουν μια άποψη, εμμένουν σε αύτη και απλά τη φορτώνουν με αδιαπέραστα και εντυπωσιακά επιχειρήματα, δεν θα μπορέσουν ποτέ να επικοινωνήσουν.

Γιατί η επικοινωνία προϋποθέτει τη διάθεση για σύγκλιση απόψεων, και την επιθυμία για συναντήση.

Καμιά φορά οι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να ακουστούν πολύ, μα είναι συγχρόνως ανίκανοι να ακούσουν, να κατανοήσουν. Ομως ο διάλογος προϋποθέτει την ικανότητα αύτη, διαφορετικά μετατρέπεται σε πλήθος μεμονομένων και θλιβερών μονολόγων. Νιώθω πως μερικές φορές η επικοινωνία περιορίζεται στο επίπεδο των συζητήσεων, και αύτες με τη σειρά τους, συχνά παραμορφώνονται σε πεδία διανοητικού ανταγωνισμού. Η ίδια μας η υπόσταση περιορίζεται στο να εκδηλώνεται μόνο στο διανοητικό επίπεδο, καταδικάζοντας το σώμα μας σε αδράνεια και τα συναισθηματά μας σε λήθαργο.

Δεν θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, αν εκθέτουμε ΜΟΝΟ τις καλά δουλεμένες απόψεις μας και καθόλου τις βαθύτερες πτυχές του εαυτού μας.

Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να συναντηθούμε αν δεν αποδεχτούμε την πραγματικότητα της μοναξιάς μας και την μελαγχολία που κρύβει μέσα της κι αν δεν εκτεθούμε ολόπλευρα απογυμνωμένοι από τις προσπάθειες, που καταβάλλουμε για να φαινόμαστε ευτυχισμένοι και για να συνοδευόμαστε πάντα από μια προσποιητή ευθυμία κι άνεση.

Ας επικοινωνήσουμε με το σώμα, τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας, διαφορετικά ας αφεθούμε στην έκρυθμη ενέργεια της σιωπής.



- 1ο) Ο καλός στρατιώτης δεν πρέπει να εγκαταλείπει ποτε την θέση του.
- 2ο) Ο καλός στρατιώτης δεν πρέπει να αντιμιλά ποτέ στους ανωτέρους του.
- 3ο) Ο καλός στρατιώτης πρέπει να δίνει και την ζωή του για την πατρίδα.



Ο ΚΑΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣ!!

Οι εθνικοί πολεμοί σας μας αφήνουν αδιάφορους.
Πόλεμος μόνο ταξικός....

ΛΙΠΟΤΑΚΤΕΣ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ!!!!

Κοντία που πάρκαρεις τον εαυτό σου, σκιές και χρώματα, γκρίζο παντού και κόκκινα ρουχά, για να δώσουμε χρώμα στην ζωή μας. Κίτρινο μπόξερ, πράσινο σουτίεν και ο Αβραμόπουλος, φτίαχνει τεχνητούς χώρους πρασίνου, γιατί σωθήκαν οι φυσικοί. Εκεί φτάσαμε virtual reality και στην φύση, όχι μόνο στο SEX.

Σε λίγα χρόνια ο άνθρωπος δεν θα χρειάζεται να βγαίνει από το σπίτι του. Εκεί στον καναπέ, παρέα με το COMPUTER θα παραγγέλνει αγαθά, θα επι-

λέγει ερωτικούς συντρόφους. Επιτέλους ο άντρας θα καταλάβει σεξ με την Κιμ Μπάσιντζερ και η γυναικουλά: Τομ Κρούζ και δεν συμμαζένεται.

Με την αναπαραγωγή δύμως τι θα γίνει;. Μα πως το ξέχασα, τεχνητή γονιμοποίηση, στα δύο σπέρματα και ενα τρίτο δωρεάν.

Τζάμι, μόνος στο σπίτι, μόνος στο κρεβάτι, κίτρινο μπόξερ, πράσινο σουτίεν, για να δώσουμε χρώμα στην ζωή μας.

Σκιές και χρώματα, κοντία για να πάρκαρεις τον εαυτό σου.



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τριτη 21/12/2100
Ανακοίνωση:

Ο πρόεδρος της "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ" απαγορένει εις το εξής τα συναισθήματα.

Η αγάπη, ο έρωτας, η επικοινωνία, βλάπτουν σοβαρά το κοινωνικό-πολιτικό καθεστώς, που το ίδιο το Κράτος ενφράζει.. OVER..

ΜΥΝΗΜΑ ΕΛΗΦΘΕΙ.....
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΗΝ ΣΥΠΗΝΗΣΕΤΕ !!!
ελατε να γίνουμε ΖΟΜΠΙ δλοι μαζι..

ΝΙΩΘΕΙΣ:
ΕΓΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ; ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕ
ΝΟΣ;.

ΘΕΛΕΙΣ: ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΘΕΙΣ;
ΝΑ ΞΕΧΙΣ ΜΙΑ ΑΙΣΘΗΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

ΕΧΕΙΣ ΟΡΕΞΗ: ΓΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ;
ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ;.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

DRUGS ψώνια,ένα τάλιρο στην τσέπη σου,κατάλληλη στολή IN εμφάνιση, υπομονή στην πόρτα, ευπρεπής συμπεριφορά στους πορτιέρηδες και μέσα στο μαγαζί μας, αντοχή στις μπόμπες ποτά, -και τέλος-, να σου αρέσει να είσαι σαν σαρδέλα στο κουτί.

ΑΝ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ(που είμαστε σίγουροι ,οτι τα έχεις),
ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΜΑΣ.

Σε περιμένουμε-κυρίως- κάθε Παρασκεύη και Σάββατο βράδι στο CLUB \BAR μας για να μιζερίασεις . Θα χαρούμε πολυ να σε δούμε στον χώρο μας και ακόμα περισσότερο, που θα μας ακουμπάς τα λεφτά σου και τον ελεύθερο χρόνο σου.

ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΗΡΡΕΙΑ ΟΡΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.

**ΝΑ
ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΤΙΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ.
ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΜΕ ΜΕ
ΦΩΝΕΣ ΤΑ ΑΔΕΙΑ
ΣΟΚΑΚΙΑ.
ΑΣ ΕΙΝΑΙ Η
ΠΑΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ.**

Η σκιά του χθές....

Η σκιά του χθές τριγυρίζει στο νού μου, με πάει πίσω. Δεμένη σε ένα παρελθόν χωρίς να ξέρω..., χωρίς να έχω ευθύνες. Τότε ήμουν παίδι, έτρεχα στους δρόμους και έπαιξα κρυφτό. Πάντα κρυβόμουνα και σας έφτινα εσας τους μεγάλους, μου φαινόσασαν γελοίοι, κλεισμένοι στις τεράστιες παράγκες σας, που ιδρώσατε να αποκτήσετε, βλέπατε μαγνητισμένοι τηλεόραση. Ενώ εγώ ίδρωνα, μόνο, παίζοντας ποδόσφαιρο και τρέχοντας, όχι δουλένοντας.

Το πυρετό του Σαββατόβραδου δεν τον είχα βιώσει ποτέ, γιατί, κάθε μέρα για μένα ήταν πυρέτος.

Τώρα μεγάλη πτα, προσπαθώ, να παίζω κρυφτό με εσάς τους με-

γαλύτερους, παρενοχλόντας σας
, σαν μύγα, που γαργαλάει την
μύτη σας, σας
σκονντάω μα
εσείς δεν ξε-
φεύγε-
ται



α πο

τον ληθαργό σας, φο-
βάστε να έρθετε στον δικόμουν πυρε-
τό.

Μην φοβάστε δεν απογοητένομαι, θα συνεχίσω να σας παρενο-
χλώ.....

Συναντηθήκαμε πάλι εχθές,
τυχαία,
πάνω σε μια ταράτσα μιας πολυκατοικίας, αυτήν την φορά,
στο κέντρο της ζούγκλας,
μιλήσαμε, γελάσαμε, αγκαλιαστήκαμε, νοσταλγήσαμε, αγνα-
ντέψαμε
από ψηλά...

Ήταν πολύ ωραία και όλα συνέβηκαν απρόσπτα, αυθόρυμητα...
..Μας βρήκε το βράδι, ξημέρωσε...
Χαιρετήθηκαμε,, σκύψαμε τα κεφάλια μας και χωρίσαμε.
Οι δρόμοι περίμεναν, να μας καταβροχθίσουν και πάλι.
Μια καινουργία μέρα ξεκίναγε, και τα "πρέπει" άρχισαν ξανά
να μας καταδιώκουν.

ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ
ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ



Το έντυπο αυτό είναι μιά πρωτοβουλία από μία παρέα ανθρώπων, με κοινές ανησυχίες. Οποιος - όποια ενδιαφέρεται να συμμετέχει με ένα σκίτσο, ένα κείμενο ή οπιδήποτε άλλο, στον ΑΔΕΣΠΟΤΟ, μπορεί να έρθει στο στέκι Ανω - Κάτω Πατησίων (Νάξου 75). Στο χώρο αυτό, βρισκόμαστε κάθε δυό τετάρτες (14 μαΐου, 28 μαΐου, κλπ) και συζητάμε για την ύλη του έντυπου.

...και για όσους ντρέπονται



Τ.Θ. 31827, Τ.Κ. 10035. αθήνα