



Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ

Την ίδια στιγμή που ένα ανεκτό σπίτι προϋποθέτει τα δύο τρίτα του μισθού ενός νέου εργαζόμενου ανθρώπου...

Την ίδια στιγμή που για ένα ανεκτό σπίτι, όπου μπορεί να στεγαστεί μια οικογένεια, απαιτείται ένας ολόκληρος μισθός και μια ζωή ακρωτηριασμένη από τη σέρφωση και τον αγώνα για την επιβίωση...

Την ίδια στιγμή που χιλιάδες οικογένειες στοιβάζονται σε άθλια σπίτια - κλουβιά, προσπαθώντας να επιβιώσουν στον καπιταλιστικό παράδεισο της ελληνικής επικράτειας...

Την ίδια στιγμή που χιλιάδες απόκληροι μετανάστες στοιβάζονται δέκα - δέκα μαζί σε τρώγλες και σάβλους, χωρίς τις περισσότερες φορές στοιχειώδεις συνθήκες υγεινής και χωρίς καμία δυνατότητα αντίδρασης απέναντι στους ιδιοκτίτες τους...

Την ίδια στιγμή που το μπετόν και το πλαστικό δηλητηριάζουν και δολοφονούν ό, τι απέμεινε στη φύση (μαζί με μας τους ίδιους) προσφέροντας υπέρογκα κέρδη και αρπακτές στους εργολάβους και τις αλυσίδες των βιομηχανιών που βρίσκονται από πίσω...

Αυτή τη στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια παραμένουν άδεια, όχι γιατί είναι απαραίτητα στους ιδιοκτίτες τους αλλά γιατί η κοινωνία αυτή είναι οργανωμένη με βάση το ψέμα, την εκμετάλλευση και την αδικία. Είναι οργανωμένη έτοι ώστε να προσαπίζεται το συμφέρον του ιαχυρότερου ενάντια στον ασθενέστερο και να προστατεύεται η ατομική ιδιοκτησία, το χρυσωμένο χάπ που πουλάνε οι κρατούντες στους υπκόους τους, για να διατηρήσουν τα προνόμια τους και για να τους δίνουν την ψευδαίσθηση ότι έχουν και αυτοί κάτι από τον κοινωνικό πλούτο.

Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΡΓΙΑΖΕΙ

Το όνειρο των μεγάλων κοινωνικών κομματιών της ελληνικής κοινωνίας τις τελευταίες δεκαετίες ήταν η απόκτηση κατοικίας. Αυτό συνέπεσε, όχι τυχαία, με τη μαζική συρροή των ανθρώπων στις πόλεις. Το κράτος και το κεφαλαιού έτριβαν τα χέρια τους για τις ιδανικές συν-



θίκες εκμετάλλευσης που δημουργήθηκαν. Άλλωστε ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού κράτους στηρίχθηκε στην ανάπτυξη της οικοδομικής βιομηχανίας. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι με διάφορους τρόπους οδηγήθηκαν στην εξάρτηση και την ενσωμάτωση στις σύγχρονες συνθήκες υποταγής που το κράτος και τ' αφεντικά δημιούργησαν, ακριβώς για να μπορέσουν να αποκτήσουν το στοιχειώδες αγαθό της στέγασης:

Ασύμφορα δάνεια, υπέρογκα γραμμάτια, εξοντωτικές συνθήκες εργασίας, αμέτρητες υποχωρήσεις και συμβιβασμοί, αναγωγή του φιλοτομαρισμού και του ατομισμού σε υπέρτατες αξίες, καθημερινό άγχος και στερήσεις ήταν το αντίτιμο για την εκπλήρωση του ονείρου. Και φυσικά ο φύλακας της τάξης, της αδικίας και της στυγνής εκμετάλλευσης, με μια κουβέντα της ιδιοκτησίας, δεν είναι άλλος από το κράτος.

Εππίδειοι μεγαλοεργολάβοι, συντροφιά με κρατικούς υπαλλήλους και άθλιους επιστήμονες, κατέστρεψαν το ανθρώπινο περιβάλλον, κτίζοντας άθλιες κατοικίες και εξίσου άθλιες πόλεις, πάντα με γνώμονα το συμφέρον και σύχο το ύψηστο κέρδος, εκμεταλλευόμενοι όσο μπορούσαν την ανθρώπηνη ανάγκη για στέγαση και κατοικία. Παράλληλα η κατοικία γίνεται εμπορεύσιμο είδος με αποτέλεσμα η απόκτηση ή η ενοικίασή της ολοένα να δυσκεραίνει για τους ανθρώπους του καθημερινού

Έχουμε και νέα ισχυρή κυβέρνηση τώρα:
σοσιαλιστική, τεχνοκρατική, και εκσυγχρονιστική! Με
πρωθυπουργό διανοούμενο - βομβιστή!!! Ρε μάγκα, τί
μας περιμένει;



“ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΗΣΥΧΟΙ”

★ Ομαδικά άκυρο έριξαν στις εκλογές οι κάτοικοι δύο χωριών της Χαλκιδικής (Ολυμπιάδα και Βαρβάρα) αντιδρώντας στη λειτουργία της μονάδας μεταλλουργίας χρυσού της καναδικής πολυεθνικής TVX - Gold. Είναι γνωστή από καιρό η απόφαση της πολυεθνικής να δημιουργήσει εκεί τη μονάδα της και οι κάτοικοι φρόντισαν να μάθουν εκ των προτέρων το τι συνέπειες θα έχει αυτή στο περιβάλλον και ξεκίνησαν εδώ και μήνες κινητοποιήσεις, για να αποτρέψουν τη λειτουργία του εργοστασίου. Κινητοποιήσεις που χαρακτηρίζονται από την έλλειψη κομματικής επιρροής και υποκίνησης. Και βγήκε και το ΚΚΕ και δήλωσε ότι <<έχουμε πάρει μέρος στις κινητοποιήσεις και στους μαζικούς αγώνες τους>>. Πώς ρε παλληκάρια; Νοερά ή με τηλεοπάθεια; Τα λένε αυτά τη στιγμή που το εργατικό κέντρο οργανώνει συλλαλητήριο για να σταματήσουν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων και να προχωρήσει η κατασκευή των μεταλλείων; <<Είναι εγωιστική η στάση των κατοίκων>> δηλώνουν τα τομάρια. Τη στιγμή που οι κάτοικοι διατηρούν μπλόκα στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας.

Είναι ζωτικό να ξεφύγει το θέμα από την απομόνωση που το έχουν περιορίσει κράτος, κεφάλαιο και ΜΜΕ. Για τους κατοίκους των δύο χωριών η λειτουργία της πολυεθνικής θα οδηγήσει στο μαρασμό και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της περιοχής τους.

★ Με άκυρο επίσης απάντησαν και άλλα δύο χωριά, το ένα στο Αγρίνιο, και το δεύτερο στα Γιάννενα. Σ. αυτό το τελευταίο μάλιστα στην είσοδο του χωριού είχε αναρτηθεί πανώ που έγραφε:

ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ!

Το παραπάνω σύνθημα έγραφε το πανώ της διαδήλωσης που πραγματοποίησαν στο κέντρο της Καβάλας πρόσφυγες από την πρώην ΕΣΣΔ στις 26/9/96. Ήταν η πρώτη πρόσφαση της διεύθυνσης του ΕΙΥΑΠΟΕ να κινήσει διαδικασία ποινικής δίωξης ενάντια σε πενταμερή οικογένεια για κατάπληψη ενός παραπίγματος του οικισμού παλλινοστούντων στο Ζυγό Καβάλας. Η οικογένεια, μην έχοντας τη δυνατότητα να νοικιάσει ένα σπίτι, πραγματοποίησε κατάπληψη στο παράπονα για να το χρησιμοποιήσει για στέγη. Και οι “μάγκες” του ΕΙΥΑΠΟΕ τους κόψανε το ρεύμα και τους στείλησαν δικηγόρο για να συνεχίσουν οι δικαστές αυτήν την απάνθρωπη επίδειξη τσαμπουκά.

Τι γίνεται ποιοπόν όταν όλοι αυτοί οι πεγόμενοι οικισμοί παλλινοστούντων πειτουργούν όχι μόνο σαν γκέτο αλλά με πλήρη έπειγχο από τους κρατικούς μπχανισμούς; Είναι πλέον φανερό ότι το κράτος, παρουσιάζοντας ένα ευαισθητοποιημένο πρόσωπο, σκίστηκε λίγα χρόνια πριν να μας πείσει για το καλό των προθέσεών του. Για να αποδειχθεί πλέον ότι δεν ήταν τίποτα άλλο από μια καλή επένδυση: αλποίωση των πληθυσμιακών ισορροπιών σε θεωρούμενες από το κράτος “ευαισθητες” περιοχές, εισαγωγή φτηνών εργατικών χεριών, αύξηση εσόδων από φόρους, καλωπισμός του κοινωνικού προσώπου του κράτους. Μέχρι και για σύγχρονους ακρίτες των συνόρων τους προορίζανε. Σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερα να σφαγιάζονται οι “παρακατιανοί” παρά οι “γγήσιοι” έλληνες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι γνώρισαν το απηθινό πρόσωπο της σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας: την απόγνωση, τον εκβιασμό, τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τη στυγνή εκμετάλλευση.

Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα δεν ήρθαν για τα κρατικά καθάρματα όπως θα ήθελαν. Η απάντηση στη δίωξη της κατάπληψης ήταν η άμεση συσπείρωση των εξοργισμένων κατοίκων του οικισμού ενάντια στο σύγχρονο ρατσισμό της “μπτέρας πατρίδας”. Ο εισαγγελέας Καβάλας άρχισε ποιοπόν να το ξανασκέφτεται και όχι βέβαια από την πολλή ανθρωπιά του...

★ Στη Θεσσαλονίκη τον ίδιο καιρό είχαμε κι άλλα καραγκιοζίλικα. Στο τρίτο πάνελ (που πρόσφατα ονομάστηκε “σχολείο παλλινοστούντων”) γονείς των θεσσαλονικέων μαθητών έκλεισαν το δρόμο, ζητώντας την απομάκρυνση των προσφύγων (γίνεται ταυτόχρονη λειτουργία δύο σχολείων). Θεωρούμε το σχολείο ένα μπχανισμό κατασκευής υποτακτικών και ως εκ τούτου λίγο μας νοιάζει το πώς θέλουν οι γονείς να παιδεύουν τα παιδιά “τους”. Αυτό που συνέβη σ' αυτό το σχολείο θα μπορούσε να συμβεί σε μια πλατεία, σ' ένα πάρκο ή μια γειτονιά. Αυτό που έχει σημασία είναι ο καθημερινός ρατσισμός της “καθαρής(;;;) ελληνικής φυλής”. Πρόφαση ποιοπόν των γονιών για να φύγουν οι πρόσφυγες είναι το ότι από τον τρόπο λειτουργίας (πρώι - βράδυ) τα δικά τους παιδιά δεν μπορούν να ακολουθήσουν τα προγράμματα των φροντιστηρίων. Βέβαια... Τόσες επενδύσεις στα παιδιά “τους” δεν πρέπει να πάνε χαμένες... Πρέπει να γίνουν “επιτυχημένα” με κάθε κόστος... Και τρέχουν στις φυλλάδες να καταγγείλουν, να βρίσουν και να αποδίξουν λέει το δίκιο τους.

Οσο βέβαια για τους πρόσφυγες μαθητές που δεν φυμίζονται για τη μετριοπάθειά τους, πέρα βρέχει. Ας πάνε, πλέον, αν μπορούν να τους διώξουν...

Στις 24 Σεπτέμβρη επιχειρήθηκαν εξεγέρσεις σε πολλές φυλακές της τουρκίας, μετά από απόφαση του τουρκικού καθεστώτος να μεταφέρει φυλακισμένους σε απομακρυσμένες φυλακές, αντίθετα με αυτά που είχε υποσχεθεί μετά τις μεγάλες εξεγέρσεις και απεργίες πείνας του Ιουλίου, που στοιχίσαν τη ζωή 12 κρατουμένων. Η αντίδραση του καθεστώτος στις εξεγέρσεις ήταν άμεση: εισβολή του στρατού στη φυλακή του Ντιγιαρμπακίρ της Ανατολίας και Βίαιη καταστολή της εξέγερσης. Η επιχείρηση ήταν σύντομη και είχε σαν αποτέλεσμα το δάνατο II αγωνιστών κρατουμένων και των τραυματισμό δεκάδων. Όλοι σχεδόν οι δάνατοι προήλθαν από Βιαίους ξυλοδαρμούς με ποστούς, σούβλες(!!) και σφαίρες.

Ακολούθησαν πολλές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας έξω από τις περισσότερες φυλακές της τουρκίας. Στα πλαίσια της ιδιαίς διαμαρτυρίας ακολούθησε η αυτοπυρπόληση τριών κούρδων κρατουμένων. Η αδιάλλακτη στάση του τουρκικού κράτους να μη βελτιώσει τις άμπλιες συνδήκες, καθώς και η βίαιη καταστολή της εξέγερσης στο Ντιγιαρμπακίρ και των διαδηλώσεων συμπαράστασης οδήγησαν σε νέα ομαδική απεργία πείνας 500 κρατουμένων στις αρχές του Οκτώβρη.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΡΑΤΙΣΤΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ

I) Στα μουλωχτά εκδόθηκε στους τούρκους κρατούντες τούρκος πολιτικός κρατούμενος από τον πρώην υπουργό δημόσιας τάξης Γείτονα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την αναμοιηπούλη των εκλογών για να προβεί σ' αυτή τη γενναιόδωρη προς το τουρκικό καθεστώς ενέργεια. Η παράδοση του τούρκου έγινε την τελευταία μέρα της θητείας του Γείτονα στο υπουργείο δημόσιας τάξης πριν τις εκλογές. Ασφαλώς δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό. Πολλές φορές έχουν εκδοθεί τούρκοι και κούρδοι αγωνιστές πίσω στην τουρκία όπου τους περιμένουν βασανιστήρια ή θάνατος. Ας σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και σε πολλές άλλες, δεν ήταν υποχρεωμένος, βάσει των διεθνών κανονισμών, να τον παραδώσει. Ωστόσο πρόκειται για μια ακόμη ενέργεια που εντάσσεται στο πλαίσιο της οικοδύμησης μέτρων εμπιστοσύνης ανάμεσα στα δύο καθεστώτα, το ελληνικό και το τουρκικό. Εχθροί όταν πρόκειται να μοιράσουν πετρέλαια και νησιά πίσω από τα οποία συγκρούονται και διάφοροι οικονομικοπολιτικοί κύκλοι· φίλοι όταν πρόκειται να καταστείουν τους κοινωνικούς αγώνες και να εξοντώσουν τους κοινωνικούς αγωνιστές.

Από την άλλη, σε 400.000 ανέρχεται ο αριθμός των λιποτακτών και των ανυπότακτων στρατιωτών του τουρκικού στρατού. Όλοι αυτοί οι τούρκοι και κούρδοι στρατιώτες είναι η απόδειξη ότι ακόμα και σε συνδήκες πολέμου και ιδιαίτερα καταπιεστικές, όπως αυτές του τουρκικού κράτους, δεν είναι λίγοι αυτοί που αρνούνται να πολεμήσουν στο πλαίσιο και για πογαριασμό των αφεντικών. Βοηθώντας τους έτσι να εξολοθρεύσουν τον ίδιο το λαό τους.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΡΕΑΣ ΓΙΑ ΟΒΙΔΕΣ

II) Όπως λέγαμε πριν δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό, κι αυτό επιβεβαιώθηκε στις 9 Οκτώβρη, όταν τρεις νεαροί (δύο στρατιώτες του τουρκικού στρατού και ένας φίλος τους) σπάσαν με ένα θυτοκίντο τη μπάρα των συνόρων στον Έβρο και πέρασαν στο ελληνικό έδαφος. Μόλις συνεπήφθησαν δήλωσαν "καλύτερα να μας σκοτώσετε παρά να γυρίσουμε πίσω". Σε περίπτωση επιστροφής τους στην τουρκία η ποινή, βέβαια, είναι εκτελεστηριακή. Αυτό προφανώς δεν στενοχώρησε τους εγκληματίες που εδρεύουν στο δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης που γρήγορα - γρήγορα αποφάσισαν να στείλουν τους τρεις πίσω στην τουρκία. Ευτυχώς όμως το θέμα πήρε έκταση τις επόμενες μέρες και ούτε ο Ρωμαίος (υπ. Δημόσιας Τάξης) ούτε ο Γιαννόπουλος (υπ. δικαιοσύνης) ήθελαν να βάψουν τα χέρια τους με αίμα κάτω από το φως των προβολέων, με αποτέλεσμα την τελευταία στιγμή να τους χορηγηθεί πολιτικό άσυλο. Αμέσως μετά οδηγήθηκαν στο στρατόπεδο πολιτικών προσφύγων στο Λαύριο.



Οι εφοπλιστές πεινάνε (Εμείς τρώμε με χρυσά κουτάλια)

Πέντε χιλιάδες ναυτικούς θέλουν να απολύσουν η ένωση εφοπλιστών και οι ιδιοκτήτες κρουαζιερόπλοιων. Οι καιροί είναι δύσκολοι λένε (τα κέρδη τους βέβαια άλλα λένε) και θεωρούν απαράδεκτο να διατηρούν και τους χειμερινούς μήνες το προσωπικό που δεν τους είναι απαραίτητο. Τα υπόλοιπα αιτήματά τους δεν υστερούν σε θράσος βέβαια. Ανάμεσα στα άλλα ζητούν λοιπόν:

- Άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση από το κράτος για τον εκσυγχρονισμό του στόλου τους.
- Να αυξηθούν από 1/1/97 οι ναύλοι επιβατών και οχημάτων.
- Να τους κάνει τοσάμπα διαφήμιση ο ΕΟΤ στο εξωτερικό.

Μόνο δηλαδή να μας πηδάνε και να τους πληρώνουμε κιόλας δεν μας ζήτησαν... Άλλα που θα πάει...

Εν τω μεταξύ τα ίδια καθάρματα χρωστάνε στο NAT 90 δις (ασφάλιστρα επιβατών και οχημάτων). Τα χρήματα αυτά αποτελούν τη σύνταξη 74.000 συνταξιούχων ναυτικών. Αριθμός ελάχιστος μπροστά στους πολύ περισσότερους που δουλεψαν στα καράβια και δεν είδαν ποτέ σύνταξη. Δεν θέλουν μάλιστα να τα δώσουν ή αν τα δώσουν να είναι χωρίς τόκους καθυστερίσεων, πρόστιμα κλπ. Δηλαδή, λίγο πολύ πάνε να μας πείσουν ότι πεινάνε κι όλας και τους αρπάζουμε το φωμή απ' το στόμα.

Είναι γνωστό σε όλους (μα άλλους) το πώς δύοι αυτοί οι εφοπλιστές γίνανε μεγάλοι και τρανοί. Με απάτες, κομπίνες και κλεψίες, που είναι χρόνια γνωστές. Συνήθως άγνωστες παραμένουν μόνο οι συνθήκες των ναυαγίων που έχουν στοιχίσει τις ζωές χιλιάδων ναυτικών. Άγνωστα επίσης παραμένουν τα χιλιάδες "ατυχήματα" των ναυτεργατών λόγω έλλειψης συνθηκών ασφαλείας. Αυτά τα καθάρματα, τελειοποιώντας την εκμετάλλευση, έχουν κάνει τεράστιες περιουσίες. Αυτά τα καθάρματα δεν έχουν κανένα ενδοιασμό όταν δολοφονούν ανθρώπους και φύση. Είναι μια εγκληματική φάρα και αποτελούν βασικό στρίγιμα του καπιταλισμού και εχθρό της κοινωνίας,

αγώνα για την επιβίωση.

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Ακόμη αναδεικνύεται και όργανώνεται μια νέα κάστα εκμεταλλευτών των ανθρώπων αναγκών, αυτή των μεγαλοιδιοκτηών ακινήτων, οι οποίοι θυσιαρίζουν μέσα σε λίγα χρόνια, κανονικά και με το νόμο, αναπύσσοντας με ζήλο τη φιλοσοφία της αρπακτής. Κι όταν μιλάμε για μεγαλοιδιοκτήτες καταρχήν αναφέρομαστε στο κράτος και το κεφάλαιο που έχουν και τα τεράστια κέρδη απ' αυτό το εμπόριο. Ωστόσο δε θα πρέπει να αφήνουμε απ' έξω όλους αυτούς τους ιδιοκτήτες που, έχοντας ανάγει το μικρό ή μεγάλο ουμφέρον τους σε υπέρτατη αξία, γίνονται καθημερινά βασιλικότεροι του βασιλέως, προσπαθώντας να βγάλουν από τη μύγα ξήρα.

Διάφοροι νόμοι και νομοθετήματα έχουν κατασκευαστεί κατά καιρούς από το κράτος, ακριβώς γιά να ενισχυθεί και να παγιωθεί αυτό το προνόμιο της εκμετάλλευσης από τους αρκετούς στους περισσότερους, αλλά κύρια για να προστατευθεί η ιδιοκτησία και το ουμφέρον των λίγων που κατέχουν το κεφάλαιο και ασκούν την εξουσία. Αυτή η μαζική υιοθέτηση της λογικής της εκμετάλλευσης από τους μικροιδιοκτήτες κατοικιών είναι που λύνει τα χέρια των νομοθετών οι οποίοι, ελαφρά τη καρδία, βοηθούν, νομοθετώντας αναλογικά, ώστε να μεγιοτοποιηθούν τα κέρδη των μεγαλοιδιοκτηών αλλά και του ίδιου του κράτους. Και είναι πάρα πολλά τα κέρδη του κράτους απ' αυτή την ιστορία. Τεράστια περιουσία ακανήτων, η αξία των οποίων με νομοθετικά τερτίπαια συνεχάς ανεβαίνει, υπέρογκα κι εξρητικά από την ενοικίασή τους, καθώς και ολοένα αυξανόμενη φορολόγηση των κατοικιών των ανθρώπων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ευρύτερα κοινωνικά κομμάτια. Φορολόγηση που, ειδικά με τις υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις επιβαρύνει, έμμεσα πλην ουμφώς, τους ενοικιαστές, αφού η αύξηση της φορολόγησης των ακανήτων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αύξηση και των ενοικίων.

Το αγαθό της στέγασης όπως και κάθε αγαθό αναγκαίο γιά τη ζωή και την ευημερία των ανθρώπων βρίσκεται και αυτό υπό τον έλεγχο και τη συγγνή εκμετάλλευση του κράτους και του κεφαλαίου και δύον βολεύονται μέσα σ' αυτό το καθεστώς και το χρονομητούν· οικειοποιούνται για αύξηση των προσωπικών τους κερδών. Ο αγώνας γιά το τέλος της παρασιτικής και αντικοινωνικής ύπαρξης και δράσης του κράτους και του κεφαλαίου είναι η μόνη εγγύηση για ανθρώπων και αξιοπρεπή στέγαση αλλά και για το τέλος της εκμετάλλευσης του ανθρώπου και της φύσης. Ας αγωνιστούμε άμεσα με κάθε μέσο που έχει αναδειχθεί από τους αγωνιζόμενους για να επανακτήσουμε τον έλεγχο της ζωής μας και για να βελτιώσουμε εδώ και τώρα την καθημερινή μας διαβίωση.

Η υπόθεση της παιδεραστίας έφυγε όπως ξαφνικά ήρθε. Σαν να τελείωσε το ζήτημα.

Φύγανε κι όλοι αυτοί από τα παράθυρα της ΤV που είχαν αγανακτήσει: μπάτσοι, εισαγγελείς, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες. Καλύπτοντας ο ένας τον άλλο τα κουκουλώσανε πάλι. Βρήκανε κι έναν άθλιο καραγκίδζη και του τα φορτώσανε όλα. Πίσω λοιπόν στην κοινωνία δικαίου. Πίσω στην συγκαλυμμένη υποκρισία.

Όλα τα καθάρματα δουλεύουνε μαζί, λοιπόν. Και μια κοινωνία που παριστάνει το μαλάκα, μιας και είχε το σημαντικό θέμα των εκλογών για ν' ασχοληθεί. Ακόμα κι οι εναλλακτικοί, οι ευαίσθητοι, οι πονόψυχοι τρέχανε στις κάλπες για ν' αρπάξουν καμία ψήφο. Όλους αυτούς τους νοιάζει η κοινωνία, λένε, τους νοιάζει ο πολίτης τάχα. Αρχίδια, λέμε εμείς. Όλοι τους υποψήφιοι εξουσιαστές. Καθάρματα πρώτης διαλογής. Κωλογύλφτες των κοινωνικών προβλημάτων. Κι έχουν και απόψεις τα γουρούνια.

Φυσικά και έχουν... Για την πάρτη τους, για το κόμμα και την προβολή τους.

Απόψεις έχουν και ορισμένες εξουσιαστικές φυλλάδες, οι ιδιοκτήτες των οποίων συμμετέχουν σε κυκλώματα σωματευμορίας και εκμετάλλευσης αλλοδαπών (κυρίως) γυναικών. Αυτή η λεγόμενη κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού άνοιξε και σ' αυτόν τον τομέα χρυσές δουλειές. Οι "ροζ" διαφημίσεις στις φυλλάδες τους αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Είναι οι ίδιες φυλλάδες που σε κάποια φύλλα τους μπορεί κανείς να θαυμάσει την "κοινωνική τους ευαίσθησία" σχετικά με την πορνεία ή τα παιδιά που πέφτουν θύματα κακοποίησης ή εκμετάλλευσης.

Κάποια παιδικά κορμιά και μυαλά συνεχίζουν να βιάζονται και να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης κάθε μέρα και θα συνεχίσουν εκτός αν οργισμένοι σπάσουμε τα κεφάλια των βιαστών της ανθρωπότητας.

Ο Κώστας Κουντούρης, 53 χρονών, έπεσε από υψος 12 μέτρων ενώ επισκεύαζε στέγη αποθήκης στο εργοστάσιο Λιπασμάτων της Δραπετσώνας.

Καθημερινά σε όλα τα εργαστάσια, οι εργάτες είναι αυτοί που πληρώνουν με τη σωματική ή ψυχική τους ακεραιότητα ή και τη ζωή τους ακόμα τα ψίχουλα που τους δίνουν τα αφεντικά. Είτε με αργό δάνατο από διάφορες ασθένειες ή όγκω της έκθεσής τους σε χημικές ουσίες, ακτινοβολίες και άλλες επικίνδυνες ύπερ, είτε με μικρά ή μεγάλα ατυχήματα, που σπνη καθητέρη περίπτωση κοστίζουν έναν ακρωτηριασμό. Και τα αφεντικά σε κάθε περίπτωση μιλάνε για απροσεξία του εργάτη, παραπάτημα και άλλα «εξωτερικά αίτια». Για τους εργάτες, π

πραγματικότητα είναι πάντα η ίδια. Έλλειψη μέτρων ασφαλείας, έλλειψη προφυλάξεων ή όγκω υψηλού κόστους. Το κέρδος έρχεται πάντα πρώτο. Οι ζωές των εργατών σε κάθε περίπτωση ακολουθούν. Αφού για κάμποσα χρόνια τους ξεζουμίσουν τα αφεντικά ρίχνοντάς τους στο άγχος, τη μιζέρια και την εξαδηλωση των λογίτης λογίτης κατέργων της μισθωτής σκλαβιάς, έρχεται ίσως π στιγμή να χάσουν και τη ζωή τους.

Για το δάνατο κάθε εργάτη υπεύθυνος είναι αυτός που τον εκμεταλλεύεται, που τον εκβιάζει, που τον καταπίει. Κάθε νεκρός εργάτης είναι ένα δύμα του κοινωνικού πολέμου.



Θηκε στην Μ. Βρετανία σε 10.000 υπαλλήλους γραφείου, σε όλες τις κλίμακες της ιεραρχίας. Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι "είναι μάλλον πιο ανώδυνο να δίνει κανείς εντολές παρά να παίρνει"... Για δες τι καινούρια πράγματα ανακαλύπτουν οι ερευνητές!

Οι δε ερευνητές, λέει, αντιμετώπισαν με μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι τα στελέχη που βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας, παρά τις αυξημένες και ιδιαίτερα βαριες (...) ευθύνες τους, είναι λιγότερο ευάλωτα στις καρδιαγγειακές παθήσεις από τους υπαλλήλους τους. Ε, βέβαια είναι να απορεί κανείς. Γιατί όπως και να 'χει, δεν είναι και λίγο πράγμα το άγχος για ένα δύο παραπάνω αυτοκινητάκια, μια βιλήσα παραπάνω, για ένα κάπως πό.... άνετο σκάφος. Γιά να μην πούμε ότι το άγχος για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης - εκμετάλλευσης μέχρι και θανατηφόρο μπορεί να είναι... (για ποιόν;)

Όλα κι όλα όμως. Έχουν και τα αφεντικά τις απώλειες τους λόγω του άγχους και του στρές για το κυνήγι του κέρδους. Το ότι οι απώλειες αυτές είναι μικρότερες, συγκρινόμενες μ' αυτές των υπαλλήλων, είναι ένα γεγονός που, κατά την άποψη ερευνητών και ειδικών επιστημονών, οφείλεται στο ότι οι πρώτοι, οι... υψηλά ιστάμενοι, είναι πιο "προσεκτικοί" με την υγεία τους. Όσο για τους "υπαλληλάκους", ποιός τους φταίει αν δεν είναι τόσο καλοί στη διαχείριση των οικονομικών τους όσο είναι τα αφεντικά τους, με αποτέλεσμα να άγχονται για πράγματα τόσο μικρά όσο ένα ενοίκιο; Ποιός τους φταίει αν η ασφάλι-

ση πολλές φορές δεν καλύπτει ούτε τα στοιχειώδη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης; Και πάνω απ' όλα, ποιός τους φταίει αν έχουν και μιά γενετική ευαίσθηση στα εγκεφαλικά και καρδιακά επεισόδια; Θα πρέπει το αφεντικό να άγχεται και γι' αυτά; Το άγχος των διαταγών είναι υπεραρκετό.

Και γά να είμαστε και δίκαιοι οι διευθυντές κάνουν ότι μπορούν για τους εργαζόμενους. Μέχρι και ψυχολόγους προσλαμβάνουν για την ψυχολογική προετοιμασία ενόψει επικειμένων απολύσεων. Το ότι έχουν ήδη αρχίσει να καθιερώνουν τα γενετικά τεστ για την πρόσληψη μόνο συγιών εργαζομένων είναι μια άλλη ιστορία. Όπως, βέβαια, άλλη ιστορία είναι και το γεγονός ότι οι πάστς φύσεως διευθύνοντες τα καταφέρνουν μιά χαρά στη μετατόπιση του άγχους του κέρδους των επιχειρήσεων τους στα κατώτερα στελέχη, που κατά ένα παράδοξο τρόπο, έχουν αρχίσει να συνθίζουν πά στο να ταυτίζουν τα προσωπικά τους συμφέροντα με αυτά των αφεντικών τους.

Όσο για τους ερευνητές που εξεπλάγησαν με το γεγονός ότι τα αφεντικά είναι ανθεκτικά στο βαρύ φορτίο που φέρουν, στο να δίνουν εντολές δηλαδή, θα πρέπει να αντιμετώπισαν με λιγότερη έκπληξη τα αποτελέσματα μιας άλλης έρευνας που απαριθμεί σε 8.000 το χρόνο τους θανάτους και σε 8 εκατομμύρια τους τραυματισμούς που οφείλονται σε ατυχήματα σε χώρους εργασίας, στην ευρώπη.

Η ΕΠΙΣΤΗΤΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

Η πρώτη μεταμόσχευση οργάνων από γουρούνια σε ανθρώπους πρόκειται να πραγματοποιηθεί αυτό το μήνα στις ΗΠΑ.

Μέχρι πριν λίγα χρόνια αυτό ήταν απλώς ένα σενάριο που, κατά τους εμπνευστές του, σκόπευε να δώσει λύση στην ανεπάρκεια μοσχευμάτων σε παγκόσμια κλίμακα. Ένα σενάριο για το οποίο αφήνονταν να διαρρέουν πληροφορίες κάθε τόσο, ώστε να προετοιμαστεί ο κόσμος να το αποδεχτεί και να το αφομοιώσει σαν σποικείο μιας πραγματικότητας που εξελίσσεται ραγδαία και καθορίζεται από την προσπάθεια μεταλλάξης της ζωής στον πλανήτη κατά τις επιθυμίες των αρρωστημένων μυαλών των γενετιστών και των αφεντικών τους: των κυρίαρχων αυτού του κόσμου.

Η επιτυχία των πειραμάτων τους βασιζόταν στην παραγωγή γονιδιακά μεταλλαγμένων γουρουνιών των οποίων οι ιστοί θα παρουσίαζαν συμβατότητα με τους ανθρώπινους. Οι μεταμοσχεύσεις που θα επιχειρηθούν τώρα σε 25 άτομα θα δείχουν αν βρίσκονται σε καλό δρόμο οι "ευαγείς" δραστηριότητές τους. Ας σημειωθεί ότι τα άτομα στα οποία συνηθίζουν να πειραματίζονται αυτά τα καθάρματα είναι εξαθλιωμένοι (άστεγοι, ζητιάνοι, ναρκομανείς, άποροι, φυλακισμένοι) που είτε πληρώνονται γι' αυτό είτε, σε άλλες περιπτώσεις, "εξαφανίζονται" μιας και κανείς δεν πρόκειται να τους αναζητήσει.

Θα δούμε λοιπόν ανθρώπους με καρδιά γουρουνιού - στην κυριολεξία πλέον. Εφόσον καρποφορήσουν αυτά τα πειράματα και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί η αποδοχή της κοινωνίας, αργά ή γρήγορα θα δημιουργηθεί μια ελεγχόμενη και ανθηρή βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας τέτοιων μοσχευμάτων που, σύμφωνα με τους διαφημιστές αυτής της κατάστασης,



θα εκτελείται το φιλάνθρωπο έργο της σωτηρίας τόσων ασθενών...

Ίσως πάλι να μην είναι αυτός ο απώτερος στόχος, αν και θα αποτελέσει ένα ιδανικό πρόσκημα για να συνεχίσουν αυτά τα υποκείμενα το έργο τους. Άλλωστε, τόσοι πόλεμοι ανά τον πλανήτη αποτελούν ανεξάντλητη πηγή μοσχευμάτων. Το ίδιο και οι οργανωμένες απαγωγές και δολοφονίες κιλιάδων εξαθλιωμένων ανθρώπων - και παιδιών - σε περιοχές του λεγόμενου τρίτου κόσμου, γιά να μετατραπούν σε μοσχεύματα.

Ο απώτερος στόχος γίνεται ορατός αν κατανοίσουμε ότι τα εν λόγω πειράματα είναι μόνο ένας μικρός κρίκος στην αλυσίδα των γενετικών ερευνών που γίνονται σε συνδυασμό με άλλες επιστήμες (πληροφορική, κειρουργική) για να επιτευχθεί ο έλεγχος στην ίδια την ουσία της ζωής, κάτι που υπόσχεται πολλά εφιαλτικά για το μέλλον σενάρια, καθώς αυτοί που θα ελέγχουν αυτές τις εξελίξεις, το σύνολο δηλαδή της κυριαρχίας (καπιταλιστές, επιστήμονες, στρατιωτικοί, πολιτικοί) θα επιχειρήσουν να προσαρμόσουν ακόμη περισσότερο απ' ότι ήδη κάνουν, κάθε ζωή στον πλανήτη στα πλαίσια της λειτουργίας του εξουσιαστικού συστήματος. Τα πρόγραμματά τους ανθρωποειδή δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία αλλά ένας στόχος που σιγά - σιγά παίρνει σάρκα και οστά (και καλώδια).

Βρισκόμαστε στην αρχή αυτής της εξέλιξης. Στις επόμενες δεκαετίες, οπότε και οι εξουσιαστές προσδοκούν τη γενικευμένη χρήση της γενετικής, αυτή θα αποτελέσει ένα από τα πιο ισχυρά όπλα τους στον έλεγχο της ανθρώπινης βούλησης και της κοινωνίας. Όχι μόνο το να σαμποτάρουμε αυτήν την εξέλιξη με κάθε τρόπο, αλλά και να καταστρέψουμε το σύνολο της συγκεκριμένης επιστημονικής γνώσης και τεχνογνωσίας, καθώς και των εμπνευστών και των καθοδηγητών της, αποτελεί και θα αποτελέσει επιθυμία κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται για την ελευθερία αλλά και τη ζωή στον πλανήτη.

ΕΜΠΟΡΑΚΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΟΝΟΥ

Ε όχι ρε σου! Απίστευτο! Οι ξεδιάντροποι να κατηγορούν τον τίμιο οικογενειάρχη, τον εθνευεργέτη, τον σωτήρα τόσων ανθρώπων για δωροδοκία! Οχι. Αλιμόνο. Ο κ. Σπύρου είναι αθώος. Μην τον κατηγορείτε άλλο. Ένας απλός ανθρώπος του λαού είναι, με πίγες γνωριμίες περισσότερες στη δικαιοσύνη, τον Άρη και τους δημοσιογράφους. Τι ζηλεύετε; Τη δόξα του και το χρήμα του; Ο ανθρώπος με την αξία του τα απόκτησε. Τι πάει να πει <<δωροδοκείται>>... Συκοφαντίες...

ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Απλαγή φρουράς στο Αφγανιστάν. Αποχώρησε από την πολιτική ζωή του τόπου (δι' απαγχονισμού) ο πρών κομμουνιστής πρόεδρος και αρχηγός των σωμάτων ασφαλείας Νατζιμπουλάχ και την εξουσία πήραν - χωρίς να την έχουν εδραιώσει ακόμα - οι αντάρτες φοιτητές Τατιμπάν. Ο ταταιπωρημένος λαός του Αφγανιστάν πέρασε από την κομμουνιστική καταπίσση στην ισλαμική. Έβαλαν και οι ΗΠΑ το χέρι τους γι' αυτή την απλαγή και αμέσως μετά άρχισαν να διαμαρτύρονται για την αυστηρότητα του ισλαμικού νόμου. Η υποκρισία όμως είναι το πλιγότερο κακό σ' αυτή την περίπτωση. Γιατί σε κάθε περίπτωση αυτός που την πληρώνει είναι ο λαός. Και γιατί σε κάθε περίπτωση γίνεται κατανοτό ότι κάθε εξουσία - είτε (αυτο)ονομάζεται επαναστατική είτε οτιδήποτε άλλο - έχει σα στόχο την καταπίσση και τον έλεγχο των ανθρώπων.



Τον πρώνη πήγέτη της Κου Κλουξ Κλαν Ντέιβιντ Ντουκ φιλοξενούσε τη πλεοπλεική κουβέντα που είχε οργανώσει η φοιτητική ένωση του Πολιτειακού πανεπιστημίου Καλιφόρνιας στο Νόρθριτζ. Όσον ώρα αυτό το κάθαρμα ανέπτυσσε τις θεωρίες του περί φυλετικής καθαρότητας και ανωτερότητας της λευκής φυλής, απ' έξω συγκεντρώνονταν οργισμένοι διαδηλωτές απ' όποι την πόλη με σκοπό να τον λυντσάρουν επί τόπου. Όταν όρμησαν προς το κτίριο, η αστυνομία επιτέθηκε στους διαδηλωτές με γκλομπ και πλαστικές σφαίρες. Τα σπεισόδια πήραν έκταση και γρήγορα συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος ο οποίος συγκρούστηκε με τους μπάτσους, προσπαθώντας να μπεί στο κτίριο. Υπήρξαν αρκετοί τραυματισμοί και από τις δύο πλευρές καθώς και έξι συλληφτείσι.

ΟΛΑ ΕΔΩ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ

Θυμάστε τη γενική αίσθηση που διοχετεύτηκε στην κοινωνία, όταν πραγματοποιούνταν ο πόλεμος στον Κόλπο; Βρισκόταν σε εξέλιξη ένας από τους πιο καταστροφικούς πολέμους στον πλανήτη και μέσω των ΜΜΕ κατασκευάστηκε η εντύπωση πως εκεί κάτω οι εξουσιαστές απλώς παίζουν με... υπερμεγέθη παιχνίδια.

Σταδιακά, αλλά σταθερά όμως, αποκαλύπτεται το μέγεθος των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στην περιοχή, καθώς και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Πράγματα που κάθε νοήμων περίμενε ότι συνέβησαν σιγά σιγά επιβεβαιώνονται, καθώς γίνεται φανερό πως εκεί οι "υπερασπιστές της ελευθερίας" χρησιμοποίησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, βρίσκοντας το κατάλληλο πεδίο για να διαπιστώσουν σε πραγματικές συνθήκες το αποτέλεσμα των όπλων τους.

Ο λόγος γίνεται τελευταία για τη διάφορα χημικά αλλά και πυρνικά όπλα που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του Ιράκ. Όπλα που βέβαια έχουν μακροχρόνια αποτέλεσματα και εξακολουθούν να εξοντώνουν το λαό του Ιράκ μαζί με το εμπάργκο που έχει επιβληθεί από τον ΟΗΕ (τουλάχιστον 2.000.000 ιρακινοί νεκροί μετά το τέλος του πολέμου).

Ίσως να μη γινόταν τόσος λόγος γι' αυτά τα όπλα εάν επρόκειτο μόνο για το λαό του ιράκ. Το νέο στοιχείο που προέκυψε είναι πως χιλιάδες αμερικανοί στρατιώτες που πολέμησαν εκεί εμφανίζουν - φαινομενικά από το που θεωνά - διάφορα συμπτώματα: απώλειες μνήμης, αναπνηρίες, καθηλώσεις και ανεξήγητους αιφόρητους πόνους πριν καταλήξουν είτε φυτά είτε στο θάνατο.

Φυσικά δεν τρέφουμε καμία λύπη για τις ορδές των μισθοφορικών γουρουνιών που έσπευσαν να εκτελέσουν τις εντολές των αφεντικών τους σφαγιάζοντας το λαό του ιράκ. Και οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν, όπως και τα θύματά τους, σαν πειραματόζωα για να εξαχθούν συμπεράσματα για τη δράση διαφόρων νέων χημικών, ώστε προφανώς αυτά να βελτιωθούν.

Οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί στις ΗΠΑ βέβαια διαφεύδουν τα πάντα, καπνιγορώντας αποκλειστικά τον Σαντάμ για τη χρήση χημικών, όμως πολλοί αμερικανοί στρατιώτες δίνουν μαρτυρίες για το αντίθετο. Μέχρι και χάπια τους έδιναν -υποτίθεται για την αύξηση της αντοχής και κατά του άγκους - που όμως περιείχαν ουσίες ιδιαίτερα τοξικές. Οποία μεταχείριση επιφυλάσσει στα παιδιά της η πατρίδα! (Με παρόμοιο τρόπο πειραματίζονταν στον πόλεμο του Βιετνάμ χορηγώντας χάπια LSD).

Η τελευταία δε αποκάλυψη είναι για πυρνικά αντιαρματικά βλήματα κατασκευασμένα από πυρνικά απόβλητα. Η ειρωνία είναι πως πολλοί στρατιώτες μολύνθηκαν από κάλυκες τέτοιων βλημάτων που πήραν μαζί τους όταν επέστρεφαν. Θέλαν και ενθύμια οι μάγκες...

Ο πόλεμος αυτός ήταν προς παραδειγματισμό όχι μόνο των αντίπαλων εξουσιαστών, όπως ο σφαγέας του ιρακινού λαού Σαντάμ, αλλά και κάθε κοινωνίας στον πλανήτη. Γιατί βέβαια, παρόμοια μέσα χρησιμοποιούνται και οπουδήποτε η κοινωνία σηκώνει κεφάλι για να απειλίσει τα συμφέροντα των κυρίαρχων. Χημικά, πυρνικά, θανατηφόροι ιοί, όλα ενδείκνυνται προκειμένου να κατασταλεί μια πιθανή γενικευμένη κοινωνική ανταρσία που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην παγκόσμια κυριαρχία.

Όσον άφορα το νέο υπουργό δημόσιας τάξης Γ. Ρωμαίο, απ' ότι φαίνεται σκοπεύει όντως, όπως λέει, να "συμφιλιώσει την αστυνομία με τον πολίτη" μ' έναν απλό τρόπο. Έχει στόχο να κάνει την αστυνομία πολυπληθέστερη από την κοινωνία!! Έναν μπάτσο του ζητάνε; Δέκα στέλνει αυτός... Σώμα ειδικών αλβανοφάγων στην Κέρκυρα, σώμα ειδικών τουρκο - πακιστανο - κουρδο - ιρακινοφάγων στις Φέρρες Έβρου και πάει λέγοντας. Θα αυξήσει κιόλας τις πεζές περιπολίες στην Αθήνα κι έτσι όπως πάει έχει σκοπό να μην καταφέρουμε να συναντήσουμε άνθρωπο στο δρόμο παρά μόνο μπάτσους.

Θέλει λοιπόν κι ο Ρωμαίος να δοκιμάσει ήταν να αυξή-



σαν να φύγουν την επομένη το μεσημέρι, οπότε και είχε πιστοποιηθεί ότι δεν είναι παράνομα στη χώρα. Από 'κει κατευθύνθηκαν στο νοσοκομείο για να μπει το σπασμένο πόδι του ενός στο γύψο και να περιποιηθούν τις κακώσεις που έφεραν από τον ξυλοδαρμό.

Τα τσακάλια της ΕΛ.ΑΣ ίδεα δεν είχαν για το πώς τραυματίστηκαν οι δύο αλλοδαποί. Τί θα γίνει ρε παιδιά; Θα τα φτιάξετε εκείνα τα σκαποπάτια στην ασφάλεια, που πέφτουν όλοι και χτυπάνε μόνοι τους!!!

★ Εν ψυχρώ εκτέλεσε ο 62χρονος Λάμπρος Δήμου 13χρονο αλβανό λαθρομετανάστη τραυματίζοντας και έναν 16χρονο στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας. Οι δύο πιτσιρικάδες μαζί με τον πατέρα του 13χρονου είχαν μπει στο ακατοίκητο σπίτι του Δήμου για να κοιμηθούν. Μόλις τον άκουσαν να φτάνει με το αυτοκίνητό του, προσπάθησαν να φύγουν από το παράθυρο γιά να γλιτώσουν τη φριμισμένη "ελληνική φιλοξενία", που περιλαμβάνει ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια, απελάσεις και άλλα κομφόρ. Ξύπνησε το ελληνικό πνεύμα του 62χρονου Ιαθάνατο ή θανατηφόρο, αυτό παιζεται ή και τσαμπουκαλεμένος ρίχνει μία στον αέρα γιά εκφοβισμό με την καραμπίνα του. Έλα όμως που τα σκάγια βλέπουν τον 13χρονο και τον 16χρονο, και κάνοντας μια απότομη στροφή, πετυχαίνουν τους δύο νεαρούς.

Αγνοούσαν οι δύο πιτσιρικάδες ότι σ' αυτόν τον τόπο κάποιοι διασκέδαζουν ρίχνοντας σε ζωντανούς στόχους. Αγνοούσαν επίσης, ότι ανήκουν στην ομάδα "υψηλού κινδύνου", αν και απορούσαν με τη γκαντεμιά τους νά 'χουν γεννηθεί έξω απ' τον "παράδεισο" που λέγεται ελλάδα. Αγνοούσαν ακόμα κι εκείνο το "τάγμα θανάτου" στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης που διασκέδαζε, δολοφονώντας αλβανούς μέσα από ένα τζιπ. Δεν έμαθαν ποτέ γιά τον αλβανό στην Πιερία που είχε κλέψει ένα καρπούζι για να φάει κι ο αγροφύλακας του χωριού του φύτεψε μιά σφαίρα Ιπου να ξέραν κιόλας ότι όλοι οι άθλιοι κάτοικοι του χωριού έτρεξαν να συμπαρασταθούν στον αγροφύλακα γιά τη γενναιότητά του...) Ούτε που φαντάζονταν ότι αυτοί που κόπτονται γιά ανθρώπινα δικαιώματα κι ευαισθησίες είναι όλοι καλοταισμένα καθάρματα που διαμαρτύρονται για τα μάτια του κόσμου. Κι ακόμα πού να τους περάσει απ' το μυαλό ότι οι μπάτσοι είναι άσσοι στο να "πυροβολούν στον αέρα" και να πετυχαίνουν κρόταφο...

Δεν περίμεναν ότι ένας ύπνος θα τους κόστιζε τόσο ακριβά. Νόμιζαν πως δημοκρατία σημαίνει ισότητα, αλληλεγγύη, αγάπη και τα τοιάυτα. Νόμιζαν πως δημοκρατία, κομμουνισμός και φασισμός είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Και πάνω απ' όλα νόμιζαν πως στη δημοκρατία σου δίνουν ένα κομμάτι ψωμί να φας κι ένα κρεββάτι να κοιμηθείς...

Έλα όμως που η άγνοια και η δημοκρατία σκοτώνουν (κυρίως αλβανούς)



σει) την ελαστικότητα της κοινωνικής ανοχής. Να συνηθίσει η κοινωνία στην ιδέα μιας αστυνομοκρατούμενης ζωής που οι μπάτσοι θα είναι ανάμεσά μας, "όποτε τους χρειαζόμαστε". Λες κι είναι νοσοκόμες. Για μαλάκες μας περνάνε. Οι ίδιοι μπάτσοι θα 'ναι δίπλα μας, όποτε τους χρειαστούμε. Θά 'ναι μιά γκλομπία απόσταση από κάθε εργάτη, αγρότη, συνταξιούχο, μαθητή, μετανάστη και όποιον άλλο τους... χρειαστεί. Θά 'ναι οι ίδιοι μπάτσοι που τόσα χρόνια προστατεύουν τους κώλους και τα συμφέροντα των αφεντικών και ουδεμία σχέση έχουν με την κοινωνία. Αυτό το ξένο προς την κοινωνία σώμα πάνε να το διασκορπίσουν ανάμεσά μας.

Λες και κρύβεται η μύγα μες το γάλα...

Αναβολή ολών των αθλητικών αγώνων που έχουν προγραμματιστεί για τις 17 Νοέμβρη ζητά η διεύθυνση ασφαλείας αττικής προκειμένου "να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Πολυτεχνείου". Ακόμα δεν μπήκε ο Νοέμβρης και τους έχει πιάσει το άγχος για το τι θα γίνει σ' αυτό το Πολυτεχνείο. Και πώς απλιώς θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα όταν έχουν δοκιμάσει τόσες και τόσες συνταγές απλά κάθε φορά και ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια η 17η Νοέμβρη ξαναγίνεται μέρα εξέγερσης. Αθλιοί κρατιστές, οι συνταγές σας είναι γνωστές και οι απόπειρές σας προσωρινές. Οι βίαιες εξεγέρσεις της κοινωνίας, τόσο αναγκαίες, ζωτικές και απελευθερωτικές παρόλα αυτά θα εξαπλωθούν..."



ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο Οικονόμου συνεπήφθη και φυλακίστηκε στον Κορυδαλλό τον περασμένο Μάρτη, λόγω της συμμετοχής του στην περσινή κατάληψη του Πολυτεχνείου. Ήταν ανάμεσα σ' αυτούς που καταδικάστηκαν χωρίς αναστολή και δεν παραδόθηκαν. Κανένας αγωνιζόμενος όμπρος στα χέρια του κράτους.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ Γ. ΜΠΑΛΑΦΑ

Στις 10 Νοέμβρη ξαναδιάζεται ο Γιώργος Μπαλάφας ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος με διάφορες δικονομικές ακροβασίες των δικαστών οι οποίοι απέδωσαν για άλλη μια φορά δικαιοσύνη ακολουθώντας τις επιταγές ντόπιων και ξένων τρομοκρατικών υπηρεσιών.

★ "Το να μπαίνουμε στα άδεια σπίτια είναι ένα δικαίωμα ανθρώπινο που δεν μπορεί να μας το αφαιρέσει κανείς".

Αυτό είναι το κεντρικό σύνθημα μιας νέας κατάληψης στέγης που ονομάζεται "Το Πιθάρι" και έχει πραγματοποιηθεί εδώ και τρεις εβδομάδες στην πλατεία Καλλιθέας στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για μια νέα προσπάθεια δημιουργίας ενός αυτοργανωμένου χώρου ενάντια σε κατεστημένα πρότυπα ζωής και στην καθημερινή εκμετάλλευση και εξαθλίωση της κοινωνίας από τον καπιταλισμό.

★ Η παρακάτω μπροσούρα κυκλοφόρησε τελευταία από τους ASAS DA VIGANCA



ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗ VILLA BARBARA

Τελεσίγραφο έστειλαν οι αρχές, και συγκεκριμένα ο Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης, στην κατάληψη "Villa Βαρβάρα" ζητώντας την εκκένωση του κτιρίου έως τις 24/10/'96. Ασφαλώς δεν έχουν κανένα δικαίωμα όποιοι αυτοί που πρωθυΐν τα κρατιστικά σχέδια μέσα από την πολιτιστική πρωτεύουσα και τον πολιτισμό να καταστείπουν έναν από τους αυτοδιαχειρίζομενους χώρους που αντιστέκεται στα κυρίαρχα εξουσιαστικά πρότυπα ζωής. Θα έπρεπε να αρκεστούν στα όσα μασουλήσανε τα προηγούμενα χρόνια από τα πεφτά που τους δόθηκαν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η Δ/νση Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ προκηρύσσει την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας από νέους και νέες για τις κάτωθι ειδικότητες:

**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ κλπ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ**
και των ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

**ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ**

→ στο τμήμα ελέγχου συνειδήσεων και αφομοίωσης, καθώς και στα τμήματα διακίνησης ναρκωτικών, μαστρωπείας & βιασμών, προστασίας μαγαζιών, εναλλακτικής κουλτούρας και πολιτισμού, κυνηγιού λαθρομεταναστών και πολεοδομικής καταστολής.

→ Απαραίτητη προϋπηρεσία σε (ακρο)αριστερές, οικολογικές, ανθρωπιστικές, αντιφαταστικές οργανώσεις. Θα εκτιμήθουν ιδιαιτέρως δημοκρατικό προφίλ, αγωνιστικό παρελθόν, ικανότητα στην επικοινωνία και εμπειρία επαναστατικού πολιτικού λόγου.

ΕΛΑ ΚΙ ΕΣΥ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ ΤΟΥ 2000!

Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον συγκεντρώνουν τα παραπάνω προσόντα, παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη δ/νση Ασφάλειας Βαλαωρίτου 11 - 13, τηλ. 554114

Με την ευγενική υποστήριξη
του Ομίλου Επιχειρήσεων

ΜΠΑΤΣΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ®

Τόσο κοντά σας όσο δεν φαντάζεστε!!!

Το παραπάνω αυτοκόλλητο κυκλοφόρησε τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη.
Καλό έ;

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΗΦΗΝΩΝ

Εξαγγέλθηκαν πριν από μερικούς μήνες και έκτοτε οι τσιγγάνοι έχουν χάσει την πουχία τους. Μιλάμε για τα κρατικά κονδύλια που υποσχέθηκε το ΠΑΣΟΚ ότι θα διατεθούν για να αναβαθμιστεί η ζωή των τσιγγάνων. Όπως συνηθίζεται σ' αυτές τις περιπτώσεις μαζεύπικαν τα κρατικά κοράκια (βουλευτές, επιστόμονες, τοπική αυτοδιοίκηση) δίθεν για να μελετήσουν τον τρόπο που θα διατεθούν τα χρήματα, κι άρχισαν τη μοιρασία μεταξύ τους. Επιτροπές, σχέδια, μελέτες και με τα γνωστά κόλπα (βλέπε Πολιτιστική Πρωτεύουσα Θεσσαλονίκης) τα φράγκα γίνονται καπνός πριν να γίνει οποιδήποτε έργο. Και δεν είναι αυτό καθαυτό το πρόβλημα. Πολλές φορές έχουν εξαγγελθεί μέτρα ενίσχυσης των τσιγγάνων και μείναν στα χαρτιά.

Αλλωστε οι τσιγγάνοι αιώνες ολόκληρους ζούσαν με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο, χωρίς να επιζητούν από την κάθε φορά κρατική εξουσία κάτι περισσότερο από την πουχία τους.

Το έναυσμα το δίνουν κάθε τρεις και λίγο τα τζιμάνια της τοπικής αυτοδιοίκησης, πού 'χουν άλλωστε και τη μεγαλύτερη μασέλα στο μοιρασμα της συγκεκριμένης πίτας. Κατόπιν τρέχουν οι "γνωστοί" τους από το ΣΚΑΙ και τ' άλλα κανάλια και ο κύκλος κλείνει με την επέμβαση των μπάτων, τους πικιαίους τίτλους και τα σικέ ρεπορτάζ στις εφημερίδες τις επόμενες ημέρες, που δικαιολογούνταν αδικαιολόγητα κάνοντας το άσπρο μαύρο και προτρέποντας σε ακόμη μεγαλύτερη κρατική μέριμνα, δηλαδή σε περισσότερη αστυνόμευση και καταστολή.

Έχει γίνει κανόνας πλέον κάθε περιστατικό που θα θεωρηθεί παρεκκλίνουσα συμπεριφορά κάποιων τσιγγάνων να παίρνεται από τα ΜΜΕ, να διογκώνεται και να παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δικαιολογηθεί η κιτλερική έμπνευσης αρχί της συλλογικής ευθύνης που εφαρμόζει η αστυνομία στις διώξεις της.

Πρόσφατα είναι άλλωστε και η κατάσταση που δημιουργήθηκε στη χωματερή των Ανω Λιοσίων, με την παρότρυνση του δήμου Λιοσίων όπου εκτυλίχθηκε με τον πλέον γλαφυρό τρόπο το σενάριο που αναφέραμε προηγουμένως. Και μπορεί οι σικέ ευασθησίες του δήμου Λιοσίων και λοιπών προοδευτικών να παραποιούν την πραγματικότητα της εξαθλίωσης, ωστόσο δεν την αλλάζουν (δεν έχουν άλλωστε καμμία τέτοια πρόθεση).

Γιατί όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σ' ολόκληρο τον κόσμο, όπου επικρατεί φτώχεια, στους χώρους που ο πολιτισμός αποθέτει τα σκουπίδια του, συρρέουν κάθε είδους απόκληροι προσπαθώντας να συλλέξουν κάθε τι που θα μπορέσουν να φάνε ή να εμπορευτούν. Αυτή η πάντα και είναι και σήμερα η πραγματικότητα της φτώχειας σ' ολόκληρο τον κόσμο, κι αν σε κάποιους φαίνεται ανατριχιαστική η ιδέα ότι υπάρχουν άνθρωποι που τρέφονται με την αποφάγια από τα σκουπίδια, ας θυμη-

θούν τί έτρωγαν οι παππούδες τους στη γερμανική κατοχή προκειμένου να επιβιώσουν.

Ας επανέλθουμε όμως στο ζήτημα των χρηματικών κονδυλίων που υποτίθεται ότι θα δώσει το κράτος για την αναβάθμιση της ζωής των τσιγγάνων. Ξεκάθαρο είναι πως το κράτος δε δίνει ποτέ τίποτα στους ανθρώπους αν δεν πεστεί από τις καταστάσεις που θα δημιουργήσουν αυτοί ή αν δεν αποβλέπει σε άμεσα ή έμμεσα οφέλη.

Πάγια, άλλωστε, επδίωξη της εκάστοτε εξουσίας πάντα και είναι η αφομοίωση και ενσωμάτωση πληθυσμακών κομματιών και ιδιαίτερα των τσιγγάνων οι οποίοι λόγω του τρόπου ζωής και των παραδόσεών τους λειτουργούν πολλές φορές ανεξέλεγκτα (όχι βέβαια απαραίτητα σε μά θετική κατεύθυνση) δημιουργώντας προβλήματα στην πειθαρχία στρατοπέδου που επιθυμούν οι κρατούντες να επιβάλουν στην κοινωνία. Εξίσου σημαντική επδίωξη των κρατούντων είναι και η διάσπαση συμπαγών κοινωνικών ομάδων, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν και να αποφευχθεί η δημιουργία εμποδίων στη εκάστοτε κρατικά σχέδια. Απώτερος στόχος πάντα είναι, με την ενσωμάτωση και τον έλεγχο των όποιων κοινωνικών κομματιών, να αρχίσει η κροτιμοποίηση και η εκμετάλλευσή τους προς όφελος των ίδιων των κρατούντων.

Στην περίπτωση όμως των τσιγγάνων τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα για τους εξουσιαστές - όχι μόνο της ελλάδας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Γιατί είναι βαθιά ριζωμένοι στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Ακριβώς λόγω του τρόπου που επιλέγουν να ζουν οι τσιγγάνοι πληθυσμοί πολύ δύσκολα μπορούν να αφομοιωθούν. Αυτή την ιδιαιτερότητά τους, η οποία τους κάνει δύσκολα αφομοιώσιμους ακόμα και σήμερα που ο καπταλισμός έχει αλλοτριώσει σχεδόν όλους τους ανθρώπους πληθυσμούς σ' όλα τα μήκη και τα πλάτη της, πολλές φορές την έχουν πληρώσει πολύ ακριβά.

Πρόσφατες είναι οι διώξεις και οι μαζικές εξοντώσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβία και τη Ρουμανία πριν μερικά χρόνια και οι οποίες δεν είναι μοναδικές αλλά αποτελούν τη συνέχεια της αντιπάθειας που έχουν όλες οι εξουσίες για αυτό το νομαδικό λαό που εξακολουθεί να διατηρεί τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής του μέσα στους αιώνες, κόντρα στη ρεύμα της ομοιομορφίας και της ισοπέδωσης που προωθεί και εν μέρει έχει καταφέρει να εδραιώσει ο καπταλισμός σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι κρατικοί κηφήνες της τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπών κρατικών οργανισμών γνωρίζουν καλά πως τίποτα δεν πρόκειται να καταφέρουν στην κατεύθυνση της αφομοίωσης των τσιγγάνων και ασφαλώς ότι κάνουν δεν το κάνουν από καλή διάθεση ή ευσπλαχνία. Τις τσέπες τους θα γεμίσουν και πάλι και τίποτα περισσότερο.