

Αυτό το μικρό εισαγωγικό κείμενο γράφτηκε με τη φιλοδοξία να λειτουργήσει σαν πρόσκληση για μια διήμερη ή πολυήμερη συνάντηση των αναρχικών της Θεσ/νίκης. Μια τέτοια συνάντηση θεωρήθηκε απαραίτητη, για τους εξης-επιγραμματικά διατυπωμένους- λόγους:

α) γιατί η αυτοοργάνωσή μας ειναι, τώρα περισσότερο από ποτέ, αναγκαία, σαν η μόνη ουσιαστική προετοιμασία κι απάντησή μας, τόσο στο επίπεδο μιας ευρύτερης κοινωνικής παρέμβασης δυστοπίας όσο και σ' αυτό της αυτοδύναμης, απέναντι στο κέντρο κρατικής βίας και καταστολής που θ' ακολουθήσει στο χρόνο που έρχεται.

β) γιατί τα γεγονότα, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την κατάληψη της ΦΜΣ, έδειξαν πόσο πλασματικές αποδεικνύονται οι βάσεις της δποιας συλλογικότητάς μας σε ώρες διωγμών και πόσο εύκολη κι εκ των ενδυτων η -έστω και προσωρινή- διάλυσή μας

γ) γιατί αν δεν αποκτήσουμε την ικανότητα για γνωμη κριτική της εμπειρίας, δύσκολα ή ποτέ δεν θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε επανειλημμένα λάθη του παρελθόντος.

δ) γιατί μια τέτοια διάθεση γνωμης κριτικής, απαιτεί την προσέγγιση από πιο ξεκάθαρες σημοπλεύρες, τον επαναπροσδιορισμό και την διεξοδική συζήτηση ένα σωρό ζητημάτων. Και πρόκειται αφενδός για ζητήματα αρχειακά κι αφετέρου για ζητήματα πρακτικότητας που αφορούν τις βάσεις και τις προοπτικές μιας από όως και πέρα κοινής δουλειάς.

Γιατί, τελικά, δεν θέλουμε και δεν πρέπει να βρεθούμε πάλι μπροστά σε οδυνηρές εκπλήξεις, από την επόμενη ήδη μέρα των δημοτικών εκλογών, να ανακαλύψουμε για πολλούς φορά τον εαυτό μας στην ουρά των γεγονότων, ετεροκαθοριζόμενοι γι' αλλη μια φορά αποκλειστικά βάσει των κρατικών προκλήσεων κι αυθαιρεσίων. Και γιατί δεν θέλουμε να διαιτωνόμεται επ' αδριστον η μονοδρομη, εξουσιαστική και διαστρεβλωμένη σχέση απόδοσας από τον υπόλοιπο κόσμο. Θέλουμε ν' αρθρώσουμε ουσιαστικό λόγο κι αν δεν καταφέρουμε να επιλύσουμε, τουλάχιστον να προσδιορίσουμε τα πλαίσια από μια σειρά προβλήματα σε ζητήματα καρία, διπλας:

I) Τι είναι ο αναρχισμός: είναι καιρός, πέρα από τις φετιχοποιημένες "Γραφές των Πατέρων", να σκύψουμε πάνω στη σύγχρονη, πιεστική και τρέχουσα δική μας πραγματικότητα, να ξεκαθαρίσουμε τα ιδεολογικά μας και να διατυπωθεί, στο, βαθμό του δυνατού, τι εννοεί ο καθένας διανοίας πάντα λέει πώς είναι αναρχικός, τι οραματίζεται στα πλαίσια μιας αναρχικής κοινωνίας, πόσο αυτό το δραμα αντανακλά στα μέσα και στην καθημερινή ζωή.

II) Μια κριτική της εμπειρίας των τελευταίων χρόνων, κριτική που πρέπει να καταφέρουμε να μην εκφυλιστεί σε προσωπικές μομφές και επιθέσεις.

III) Οργάνωση: πώς βλέπει ο καθένας μας την μέχρι τώρα, και πώς αντιλαμβάνεται την παραπέρα οργάνωσή μας.

IV) Προσωπικές σχέσεις -πώς κατά τη γνώμη μας οικοδομεύται η περιβόλητη συντροφικότητα-, πώς αντιλαμβανόμαστε το επαναστατικό καθήκοντον σε καιρούς παροξυσμού της τρομοκρατίας.

Για να μην πέσει στο κενό η πρόταση συνάντησης και καταλήξει ν' ανακυκλωθεί μέσα τη στειρότητα προηγούμενων ανδλογών εγχειρημάτων: Οφείλουμε να παραμερίσουμε την κοντραφθαλμή προσκόλληση σε προσωπικές διενέξεις και βεντέτες, τα παιχνιδάκια αυτοεπιβεβαίωσης κι ενθραυστών ή μονολιθικών σφαιρών επιρροής, να παραμερίσουμε επιτέλους την τόσο ύποπτη επιμονή μας στις διαφορές μας και στο κατ' εξοχήν εξουσιαστικό παιχνίδι του διαχωρισμού, ν' αναζητήσουμε δύσα μας ενώνουν και να πάρουμε ώριμα θέση υπένθυνη απέναντι στά σοβαρά και φλέγοντα προβλήματα, που αντιμετωπίζουμε, με πνεύμα σεβασμού και αυτοσεβασμού.