



# ΒΕΛΛΕΥΚΤΟ

## ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δεν ψηφίζουμε κανέναν

**Γ**ια άλλη μια φορά, ποι ξεδιάντροπα από ποτέ, οι εκλεγμένοι διαχειριστές των προβλημάτων μας, μας ζητούν, θεωρώντας μας αρκετά πλίθιους, να ψηφίσουμε στις 22 Σεπτέμβρη, διαλέγοντας αυτούς που θεωρούμε πιο ικανούς γι' αυτό το σκοπό. Να παραβλέψουμε δηλαδή, και πάλι, ότι οι πολιτικοί ήταν και παραμένουν δημουργοί και συμμέτοχοι των μεγαλύτερων κοινωνικών προβλημάτων. Για άλλη μια φορά οι πολιτικοί, εκλεγμένοι και εξωκοινοβουλευτικοί, κόμματα και πάσση φύσεως και χρώματος οργανώσεις, όσοι, με λίγα λόγα, παίζουν ή φιλοδοξούν να παιξουν κάποιο ρόλο στην νομή της εξουσίας, ζητούν εντελώς απροκάλυπτα τη συνενοχή μας στο παιχνίδι της οργανωμένης εκμετάλλευσής μας προς όφελος των εποδιώξεων τους.

Όλοι οι παραπάνω επαγγελματίες και υποψήφιοι επαγγελματίες της ποδηγέτησης των ανθρώπων μας καλούν να στρίξουμε τη δημοκρατία, τον κοινοβουλευτισμό, το πολίτευμα που λένε ότι "εκφράζει τη θέληση του λαού". Αυτό που εννοούν είναι να ανανέωσουμε με την ψήφο μας την εμπιστοσύνη μας σ' αυτούς, να τους δώσουμε το ελεύθερο και την συγκατάθεσή μας στο να συνεχίσουν να παραστούν σε βάρος της κοινωνίας και να δρουν με κάθε τρόπο εναντίον της.

Αυτή τη φορά, δύο είναι οι κυριότεροι λόγοι που επιβάλλουν τις εκλογές στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο ένας είναι σχετικός με τα όσα το σύνολο των εξουσιαστών απεργάζεται για την κοινωνία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και έχει να κάνει με την εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης, με την ακόμη πιο σκληρή καταπίεση και αφαίμαξη ευρύτερων κοινωνικών κομματιών. Αυτές είναι κινήσεις που απαιτούν χρόνο και σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό, ώστε να προχωρήσουν απερίσπαστοι, συνεχίζοντας το αντικοινωνικό τους έργο. Άλλωστε ούτε οι ίδιοι πλέον κρύβουν τις προθέσεις τους. Δεν βγαίνουν να υποσχεθούν λαγούς με πετραχίλια όπως συνθιζόταν κάποτε. Κι αυτό, όχι μόνο γιατί δεν πείθουν πια κανέναν αλλά και γιατί πλέον το κύριο βάρος του

## ΣΤΟ ΠΑΖΑΡΙ

## ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ελέγχου ευρύτερων κοινωνικών κομματιών έχει φύγει από τα κόμματα και έχει μετατοπιστεί σε άλλους εξουσιαστικούς μηχανισμούς (κυρίως τα ΜΜΕ). Επίσης, πολλά από τα κοινωνικά κομμάτια από τα οποία εξαρτώνταν παλιότερα οι εκάστοτε κυβερνώντες, μέσω των πελατειακών σχέσεων (ρουσφέτια), τους είναι πλέον αδιάφορα λόγω της περιθωριοποίησης αυτών των κοινωνικών κομματιών εξαιτίας του εξορθολογισμού της παραγωγής και της γενικευμένης χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας.

Ο δεύτερος λόγος είναι να επικυρωθεί η ανανέωση του πολιτικού σκηνικού. Διακαής πόθος όλων των εξουσιαστών είναι να εγκλωβίσουν την κοινωνία στα γρανάζια μιας νέας πολιτικής που δε θα βασίζεται πλέον σε διαφορετικές ιδεολογίες αλλά σε διαφορετικές τεχνοκρατικές αντιλήψεις διαχείρισης των πραγμάτων. Αυτό προσπαθούν να το πετύχουν με το να προβάλλουν συνεχώς την "ανανέωση", τον "εκσυγχρονισμό", τον "απεγκλωβισμό από το παλιό". Όλες αυτές οι μεθοδεύσεις συγκλίνουν στο να εκσυγχρονιστεί η εκμετάλλευση και η χειραγώηση της κοινωνίας.

Μέσα σ' αυτό το κλίμα που τείνει να διαμορφωθεί, το χιλιοστημένο σκηνικό όπου το κάθε κόμμα συγκρούεται - υποτίθεται - με τα υπόλοιπα για να αποσπάσει τη στήριξη του κόσμου, δε συγκινεί κα-



Στην εποχή της πληροφορίας, όπως αρέσκονται οι κρατούντες πολλές φορές να ονομάζουν τη σύγχρονη εποχή, όπου το εμπόριο της ενημέρωσης και της γνώσης έχει γενικευτεί και βιομηχανοποιηθεί, μετατρέποντας τις περιοστέρες μορφές ανθρώπινης επικοινωνίας σε θέαμα και αποδίδοντας πολλαπλά κέρδη στους κυριάρχους αυτού του κόσμου, τα οποία ασφαλώς δεν περιορίζονται στον οικονομικό τομέα, είναι γεγονός πως δεν υπάρχει πια πληροφόρηση.

Όχι βέβαια γιατί δεν είναι αρκετοί οι δημοσιογράφοι που μπουκάρουν οπουδήποτε κυνηγώντας με μανία τον κάθε πικραμένο ή κατατρέγμένο για να βγάλουν την ειδοποίηση της ημέρας, ούτε γιατί τα σύγχρονα ΜΜΕ έχουν περιτέρω ανάγκη εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης.

Ούτε βέβαια γιατί αυτή πη πληροφόρηση που προσφέρεται δεν είναι αντικειμενική ή αρκετά αντικειμενική, όπως θα έλεγαν οι κάθε λογής ειδικοί της πλιθιότητας, άξιοι υπηρέτες του συστήματος που υπηρετούν και το οποίο, σαν αντάλλαγμα, τους συντηρεί και τους ανεβοκατεβάζει ανάλογα με το έργο που του προσφέρουν στις βαθμίδες του εξουσιαστικού συστήματος.

Δεν είναι, πάλι, γιατί η αλήθεια δεν ενδιαφέρει πια κανέναν, ακόμα κι αν τελευταία έχουν πληθύνει δραματικά αυτοί που η ύπαρξη τους περιορίζεται στον άρτο και το θέαμα της κάθε μέρας.

Κάθε σύγχρονη επικείρηση στοχεύει πρώτα και κύρια στον εθιμό του καταναλωτή στα προϊόντα που εμπορεύεται. Όταν ο αγοραστής είτε από συννήθεια, είτε από κατακεναομένη από τους διαφορούς διαφημιστές ανάγκη εξαρτηθεί, έρχεται η ώρα της νοθείας. Όσο περισσότερο γίνεται ένα προϊόν τόσο περισσότερο μεταλλάσσεται, τόσο περισσότερο νοθεύεται.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η βιομηχανία της ενημέρωσης είναι πλέον σε θέση όχι μόνο να αποκρύψει την αλήθεια, όπως απλοϊκά γινόταν στο παρελθόν, αλλά να την ανακατασκευάσει, να την αναδιαμορφώσει και να την αποκόψει από τα αιμά της, επεμβαίνοντας με την ίδια λογική ακόμη και σ' αυτά τα ίδια τα αιτία, προσφέροντας εν τέλει στο θεατή αυτό που έμαθε μια χωρί να καταναλώνει: ένα προϊόν - θέαμα, εύπεπτο ή δύσπεπτο, που συσκευαζόμενο και προσφερόμενο προκαλεί εκείνες τις ευαισθησίες ή εκείνους τους συνειρμούς που η εξουσία κάθε φορά επιλέγει.

Οι μέθοδοι που οι κειραγωγοί των ΜΜΕ χρησιμοποιούν για να παραπλανίσουν την κοινωνία είναι αναριθμητές και δεν θα θέλαμε να επικεντρώσουμε σ' αυτές. Ωστόσο, θα αναφέρουμε στις λίγη δόση αλήθειας ή λίγη δόση πραγματικότητας, προβαλλόμενη ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες και φορτισμένη συγκινησιακά με τις απαραίτητες εικόνες ή πηκτιαίους τίτλους, είναι απείρως πιο

πειστική από την πλήρη απόκρυψη της. Βέβαια, δεν υπάρχουν ακριβείς κανόνες και συν τοις άλλοις τις περισσότερες φορές το κυνήγι της ειδοποίησης υποτάσσεται στο έργο συντήρησης της υπάρχουσας εξουσιαστικής τάξης πραγμάτων.

Ελάχιστη έως και καθόλου ευημέρωση έχουμε για κοινωνικές αντιδράσεις που που τελευταία πληθαίνουν ανεξέλεγκτα και έχουν το κακό για το κράτος, όταν παρουσιάζονται χωρίς λογοκρισία, πολλές φορές να εξαπλώνονται σαν επιδημία σ' ολόκληρο τον κόσμο.

Στο Νεπάλ, στο Μεξικό, στην Αυστραλία, στην Κίνα, στην Τουρκία, στο Ιράν, στην Ιορδανία, στην Αφρική, και σε κάθε γωνιά του κόσμου οι εξεγέρσεις των καταπιεσμένων πληθαίνουν και γίνονται βραχνάς στους εξουσιαστές. **Και ασφαλώς, το zήτημα μας εξέγερσης δεν προκύπτει όταν οι κρατούντες εξαναγκάζονται να αναφερθούν σ' αυτήν αφού ξεσπάσει. Το zήτημα υπάρχει κάθε μέρα, σε κάθε γωνιά του κόσμου, γιατί οι συνθήκες που επικρατούν παντού προτρέπουν όσο ποτέ άλλοτε κάθε ανθρώπο να εξέγερθεί ενάντια σ' αυτούς που του στερούν την ελευθερία του.**

Ασφαλώς, αν κρίναμε τα πράγματα από την ευημέρωση που μας παρέχουν οι ειδικοί του θεάματος θα οδηγούμασταν στο συμπέρασμα ότι τίποτα δεν κινείται σ' αυτόν τον κόσμο πέρα από εμπορεύματα, ειδήσεις και επικειρυματίες. Ότι οι πάντες είναι ικανοποιημένοι υπό το συγό της καπιταλιστικής κυριαρχίας και κανείς, πέρα από μερικούς ξεπερασμένους δεν αντιδρά στα σχέδια των εξουσιαστών. "Κανείς και τίποτα δεν μπορεί να απειλήσει τον κρατισμό και τις αμέτρητες αποκρώσεις του" διατυπωνίζουν αυτοί. **Όλοι και ο καθένας μας λέμε εμείς.**

Στα πλαίσια, λοιπόν, της διασάλευσης της εξουσιαστικής τάξης πραγμάτων και της διάδοσης του εξεγερτικού λόγου και δράσης αποφασίσαμε να εκδόσουμε το "Αναρχικό". Αποτελεί άλλο ένα μέσο στα χέρια μας για την πρώθηση και την αναπαραγωγή εκείνων των αντιλήψεων και πρακτικών που θα γίνουν ο εφιάλτης των κρατούντων όπου γης. Το όνομά του δηλώνει ότι οι αγώνες που απειλούν να δώσουν ένα τέλος στην υπάρχουσα αντικοινωνική και απάνθρωπη τάξη που επικρατεί δεν μπορούν να ελέγχονται από κάθε ειδούς αρχηγούς, πηγέτες, πηγετίσκους ή κέντρα αποφάσεων: κομματικά, πολιτικά, οικονομικά, θρησκευτικά ή ότι άλλο μπορούν να εφεύρουν οι κρατούντες για να κουμαντάρουν τα πράγματα προς όφελός τους. **"Αναρχικό" λοιπόν όπως ανέλεγκτες και εφιαλτικές θα είναι για το κράτος και τ' αφεντικά οι εξεγέρσεις που έρχονται.**

Τελειώνοντας, θα διευκρινίσουμε ότι δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση να καλύψουμε ή να αποκαταστήσουμε την ευημέρωση που δεν υπάρχει. Όύτε αντιπληροφόρηση πρόκειται να κάνουμε και προπάντων, δεν είμαστε ειδοποίησης και δημοσιογράφοι ή δημοσιογράφοι. Θα σταθούμε απλά σε κάποια γεγονότα που καθημερινά συμβαίνουν και πέφτουν στην αντιληψή μας γιατί εμείς θεωρούμε πως έχουν αξία και σημασία στην έκβαση του κοινωνικού πολέμου.

**Είμασταν και είμαστε προκατειλημμένοι με τους εξουσιαστές και τους υπηρέτες τους, είμασταν και θα συνεχίσουμε να είμαστε προκατειλημμένοι με το κράτος και τ' αφεντικά. Είμασταν και θα συνεχίσουμε να είμαστε ανάμεσα και δίπλα σ' όσους κάθε φορά επιλέγουν το δρόμο της εξέγερσης.**

**για την ΑΝΑΡΧΙΑ και την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ**



## ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ

Με αρείωτη ένταση συνεχίζεται ο κοινωνικός πόλεμος στην τουρκία. Έτριβαν τα μάτια τους οι ελληναράδες με την πρωτοφανή αντίσταση των τούρκων και κούρδων απεργών πείνας που είχε σαν κατάληξη το θάνατο 12 ανθρώπων μέσα στα μεσαιωνικά κάτεργα που φυλακίζει το τούρκικο καθεστώς τους αντιστεκόμενους.

Άναυδη έμεινε η αριστερά που είχε παρασυρθεί από τα πατριωτικά κυρήγματα των άθλιων πηγετών της, αφού τελευταία στιγμή συνειδητοποίησε το μέγεθος της καθεστωτικής θηριωδίας των τούρκων κρατιστών αλλά και το μεγαλείο της αντίστασης και του αγώνα των φυλακισμένων και όχι μόνο αγωνιστών.

Μνήμες του εμφυλίου ξύπνησαν σε πολλούς αριστερούς όταν το ελληνικό κράτος τους συμπεριφέρονταν με εξίσου απάνθρωπο τρόπο με το τουρκικό και όταν οικ ολίγες φορές σώμπικαν ως εκ θαύματος μετά από εξαντλητικές απεργείες πείνας στις φυλακές και τους τόπους εξορίας μετά την ανάπτυξη και την πίεση της αλληλεγγύης. Ο ίδιος ο αγώνας των τούρκων αγωνιστών έδωσε απάντηση στις άθλιες ρατσιστικές αντιλήψεις που διαδίδονται τελευταία από διάφορους φορείς και προσωπικότητες και προσπαθούν να πείσουν και να φανατίσουν για την "εκ φύσεως Βαρβαρότητα" του τούρκικου λαού.

## Ηθικόν ακμαιότατον...

Ο λοχαγός Ράμπιος, σε στρατιωτική μονάδα της Χίου, έδεσε φαντάρο με τη ζώνη του πίσω από το όχημά του και τον έσυρε για 200 μέτρα. Ο λόγος; Τον έπαισε να κοιμάται στη σκοτά.

Για το ίδιο παράπτωμα στην τουρκία ο στρατιώτης θα τη γλύτωνε με λίγες βουρδουλιές, αλλά εδώ είναι ευρώπη, σύγχρονος στρατός, εκπαιδευμένοι αξιωματικοί και τέτοια πράγματα.

Ο εν λόγω αξιωματικός, πάντως, μεταφέρθηκε αμεσως γιατί στην επόμενη έφοδο δεν θα την έβγαζε καθαρή...

## "Μην παίρνετε τούρκικα λάστιχα της Goodyear"

...ήταν το σύνθημα που έριξαν οι συνδικαλιστές και το εργατικό κέντρο μετά το αιφνιδιαστικό κλείσιμο του εργοστασίου στη Θεσσαλονίκη από τη γνωστή πολυεθνική. Αν έχεις τέτοιους εργατομπαμπάδες, που πασχίζουν να κάνουν πατριωτικό αγώνα εκεί που υπάρχουν ξεκάθαρα ζητήματα ανταγωνισμού κοινωνίας - κεφαλαίου, όχι μόνο τη δουλειά σου θα χάσεις, μαλάκα, αλλά σύντομα θα βρεθείς μπλεγμένος σε κανέναν πλήθιο πόλεμο, να πολεμάς αυτούς που έχουν την ίδια, και χειρότερη, μοίρα από σένα.

Αυτή βέβαια είναι και μια λύση για την καταπολέμηση της ανεργίας, τη διάσωση της χαροπαλεύουσας ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας και την ανάκαμψη της εθνικής "μας" οικονομίας...

Χαρακτηριστικό είναι πως το παραπάνω σύνθημα ρίχτηκε την ώρα που κούρδοι και τούρκοι απεργοί πείνας πέθαιναν στα κάτεργα του τούρκικου καθεστώτος. Ήταν τότε που και οι αριστεροί καθοδηγητάδες μαζί με τόσους άλλους ελληναράδες, "ανακάλυπταν" ότι οι τούρκοι δεν είναι "χασάππεδες" "αγροίκοι" και "βάρβαροι" αλλά ένας λαός με παράδοση δεκαετιών αντίστασης και κοινωνικών αγώνων ενάντια στο καθεστώς των τούρκων κρατιστών.



## Η ΠΑΤΡΙΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΘΥΣΙΕΣ...

Δύο νεκροί ήταν ο τραγικός απολογισμός της πατριωτικής φιέστας που οργανώθηκε από Κύπριους (κυρίως) μπχανόβιους.

Μόνο τσάρκα με μοτοσυκλέτες δεν ήταν αυτό που συνέβη.

Λίγο παίσθηση ότι τους παίρνουν τα κανάλια, λίγο ο τσαμπουκάς της φυλής, λίγο τα πατριωτικά κυρήγματα και μπόλικη βλακεία και έχουμε άλλους δύο ήρωες για μόστρα. Βεβαίως, πάρε πόντους το ζήτημα της Κύπρου στη Διεθνή κοινότητα. Αυτό τουλάχιστον έδειχνε πολύτιμη τη φάτσα του Πάγκαλου που έτριβε τα χέρια του από ικανοποίηση.

Κλασσικό παράδειγμα της πλιθότητας του πατριωτισμού ή της πατριωτικής πλιθότητας. Γιατί, όταν κάνεις έναν αγώνα ο οποίος είναι ξεπουλημένος από τα γεννοφάσκια του, δεν μπορείς να περιμένεις καλύτερην κατάληξη.

Γιατί, κανένας εθνικός πόλεμος δεν έγινε επειδή τον ήθελαν οι λαοί ή από ένα επεισόδιο θερμοκέφαλων πατριωτών. Οι πόλεμοι πάντα γίνονταν όταν τους επέλεγαν το κράτος και το κεφάλαιο για τους εκάστοτε δικούς τους λόγους.

Η κτηνώδης δολοφονία του Τάσου Ισαάκ από τους "Γκρίζους Λύκους" έφερε στην επιφάνεια ορισμένα στοιχεία για τη δημοουργία, τη δράση και την οργάνωσή τους. Σύμφωνα λοιπόν με τα λιγοστά πράγματα που δημοσιεύτηκαν από ελληνικά ΜΜΕ, φέρονται ως δημούργημα της CIA τη δεκαετία του '60, χρηματοδοτούνται από μυστικά κονδύλια του τούρκικου κράτους (ανάλογα μ' αυτά που έδινε ο Σαμαράς στο "Στάχο") για τα οποία μάλιστα κατηγορείται π ίδια η Τσιλέρ και ευθύνονται για τις δολοφονίες εκατοντάδων αντιφρονούντων αγωνιστών στην Τουρκία. Τα μέλη της είναι χλιαρές με ισχυρή παρουσία στο στρατό, την αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες.

Καινούς ήταν ο Αύγουστος στη Σεούλ, την πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας. Εκτεταμένα επεισόδια ξετυλίχτηκαν για μία εβδομάδα στο πανεπιστήμιο Γιονσεΐ, γράφοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία του κοινωνικού πολέμου. Η αφορμή για τα επεισόδια δόθηκε όταν οι αρχές απαγόρευσαν πορεία φοιτητών προς τα σύνορα της βόρειας Κορέας. Κύριο αίτημα ήταν η επανένωση Νότιας - Βόρειας Κορέας και η απομάκρυνση των 37.000 Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στα εδάφη της Β. Κορέας. Άρεσε μετά την απαγόρευση αυτή. 5.000 φοιτητές οχυρώθηκαν στα κύρια του πανεπιστημίου και άρχισαν την επίδεση εναντίον των δυνάμεων καταστολής, με πέτρες, βόμβες μολότοφ και σιδερόβεργες. Η αστυνομία με εντολή της κυβέρνησης απέκλεισε τον πανεπιστημιακό χώρο με 18.000 αστυνομικούς και στρατιώτες. Οι μεγάλες συγκρούσεις της δεύτερης και της τρίτης μέρας της καταληψης είχαν σαν αποτέλεσμα 1.000 τραυματίες αστυνομικούς και πάνω από 1.000 συλλήψεις διαδηλωτών. Αυτό ανάγκασε τον υπουργό εσωτερικών να αποκλείσει στεγανά το χώρο του πανεπιστημίου και να ζητήσει από τους φοιτητές άμεση παράδοση. Κούνια που τον κούναγε... Η ανάνιση των καταληψιών ήταν νέες συγκρούσεις και από την πλευρά της αστυνομίας σφίξιμο του κλοιού. Ταυτόχρονα, 1.500 άτομα προσπαθούσαν απ' έξω να σπάσουν τον κλοιό της αστυνομίας για να ανερριδάσουν τους καταληψίες και στην καλύτερη περίπτωση να καταφέρουν να τους βγάλουν από το πανεπιστήμιο μιας και αυτή ήταν πλέον η επιδίωξη των εγκλωβισμένων καταληψιών. Την τελευταία μέρα της πολιορκίας, μετά από βομβαρδισμό δακρυγόνων και χημικών αερίων, με τη συνδρομή του στρατού, δεκατριών ελικοπέρων και κομμάτος, άρχισε η τελική επίδεση. Οι εναπομέιναντες καταληψίες, περί τους 3.000, αντιστάθηκαν ως την τελευταία στιγμή. Βάζοντας φωτιά στις σκάλες κατά την είσοδο των δυνάμεων καταστολής στο χώρο του πανεπιστημίου. Περίπου 1.700 φοιτητές συνελήφθησαν ενώ οι υπόλοιποι ξεφύγανε στα στενά της πόλης όπου και συνέχισαν τις συγκρούσεις, δείχνοντας πως το καλύτερο μεταπυχιακό είναι αυτό του οδιοφράγματος...



Σφροδρές συγκρούσεις διεξήχθησαν και στην Ιορδανία. Αιτία ο διπλασιασμός της τιμής του ψωμιού που αποτελεί το βασικό στοιχείο της διατροφής των 4 εκατομμυρίων Ιορδανών. Αγανακτισμένοι ξεχύμηκαν στους δρόμους σπάζοντας και καίγοντας αυτοκίνητα των αρχών, και καταστρέφοντας κρατικά κτίρια. Οι συγκρούσεις γενικεύτηκαν και χιλιάδες λαού στις φτωχογειτονίες ήρθαν αντιμέτωπες με τα γκλομπ και τα δακρυγόνα της αστυνομίας. Όταν τα επεισόδια επαναλήφθηκαν την επόμενη μέρα, ο βασιλιάς Χουσέϊν έστειλε τελεσίγραφο ότι διατεβάσει το στρατό για την καταστολή της εξέγερσης, αναστέλοντας μ' αυτήν την απειλή τις συγκρούσεις.



Εικοσιπέντε χρόνια είχαν να γίνουν συγκρούσεις στην Αυστραλία, αλλά βοήθησε αυτή τη φορά η κυβέρνηση με τα νέα μέτρα λιτότητας που ανήγγειλε, δίνοντας έτσι την αφορμή σε 25.000 εργάτες να συγκρουστούν με την αστυνομία. Οι διαδηλωτές οργισμένοι μπήκαν στο κοινοβούλιο με άγριες διαδέσεις. Άκολούθησαν συγκρούσεις στα σκαλιά και στο εσωτερικό του κτιρίου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί μπάτσοι και τα επεισόδια να γενικευτούν. Ταυτόχρονα, σε μικρή απόσταση από το χώρο του κοινοβουλίου, κάτοικοι άνοιγαν νέο μέτωπο, συγκρουόμενοι για τον ίδιο λόγο με άλλες αστυνομικές δυνάμεις. Η έκταση και το αναπάντεχο της βίαιης κοινωνικής απάντησης ανάγκασαν την κυβέρνηση να δέσει το θέμα υπό διαπραγμάτευση.

"Οι αστυνομικοί δίνουν αναφορά στον κύριο Δικαστή που απόψε ξενυχτά και αυτός με τη σειρά του πληράνε ακριβά για κάποιο αγωράκι στη μαύρη αγορά"

ΜΩΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

"Εξεπλάγησαν" λέει οι πολιτούμενοι ευρωπαίοι όταν πριν από λίγες μέρες (ξανα)ήρθε στη δημοσιότητα το θέμα της παιδικής πορνείας και του βιασμού ανηλίκων, με αφορμή την αποκάλυψη κυκλώματος εμπορίας ανηλίκων και παιδεραστίας στο βέλη. Στο κύκλωμα συμμετείχαν διάφοροι "υψηλά ιστάμενοι" (πολιτικοί, μπάτσοι, δικαστές).

Λες και δεν τα ξέρανε από πριν. Λες και δεν τα ξέραν από πρότο χέρι. Λες και δεν ξέραν για τα χιλιάδες ανήλικα, από την ελλάδα, την τουρκία, την αλβανία, τη ρωσία, την βουλγαρία κι ολόκληρο τον κόσμο που καθημερινά βιάζεται το κορμί και το μυαλό τους. Λες και δεν ξέραν ότι πάντα οι μπάτσοι και οι δικαστές συγκάλυπταν και συμμετείχαν στα χειρότερα εγκλήματα της μπουρζουαζίας. Λες και είναι άγνωστος ο τουρισμός των οικονομημένων Ευρωπαίων σε χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου (Ταϊλάνδη, Μπαγκλαντές, Ινδία κλπ) για να ικανοποιήσουν τα βίτσα και τις ορέξεις τους σε παιδιά όσο το δυνατόν μικρότερης πλικάς, κωρίς τον κίνδυνο κάποιας ασθένειας. Οι πλήθοι στη χώρα των θαυμάτων...

Σε μια εποχή που οι ανθρώπινες σχέσεις και ειδικότερα ο έρωτας βάλλονται συνεχώς από την εμπορευματοποίηση και των έλεγχο των διαφόρων ειδικών της εξουσίας (κοινωνιολόγων, σεξολόγων, διαφημιστών κλπ) είναι ασφαλώς αναμενόμενο να πολλαπλασιάζονται ανάλογα φαινόμενα μαζικής σεξουαλικής κακοποίησης.

Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τα αδικαιολόγητα. Δεν υπάρχει κανένα έλεος γι' αυτούς που καθημερινά βιάζουν τις ψυχές και τα κορμά των ανηλίκων, ούτε για όσους τους προστατεύουν.

Και για να μνη ξεχνιόμαστε, εκμετάλλευση ανηλίκων είναι και:

- η εμπορία ανθρώπων παιδικών οργάνων για μεταμοσχεύσεις με την αμέριστη συνδρομή και συμπαράσταση της επιστημονικής κλίκας

- ο σωφρονισμός και η συμμόρφωση στους άθλους κανόνες που διέπουν το εκπαιδευτικό σύστημα για τη μετατροπή των παιδιών σε άβουλα πόνια, χρήσιμα μόνο για το καπιταλιστικό σύστημα

- ο καταστολή και ο έλεγχος, με χιλιούς μύριους τρόπους, των ερωτικών τους επιθυμιών καθώς και η παραμόρφωση και αλλοτρίωση αυτών από τα MME

- η επένδυση των γονιών επάνω στα παιδιά "τους" για να εκπληρώσουν κάποτε όσα αυτοί δεν πρόκαναν να πραγματοποιήσουν

## ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ...

Το κάθε κόμμα τάζει, υπόσχεται και αναγγέλλει το "νέο" του πρόγραμμα προσπαθώντας να πείσει για το μέλλον που επαγγέλλεται στο γυαλιστερό φυλλάδιο που μοιράζουν οι κομματικοί.

Στα φυλλάδια τα ίδια σχέδια, τα ίδια λόγια και η φανταχτερή φωτογραφία του πρωταγωνιστή. (Απ' έξω κούκλα, από μέσα πανούκλα).

Στα έξω λοιπόν: ΠΑΣΟΚ, 180.000 νέες θέσεις εργασίας, ΝΔ, 150.000 θέσεις εργασίας (τί πάθανε όλοι και θέλουν να μας εξαγοράσουν με τη μισθωτή σκλαβιά!);

Από μέσα σκατά και πο μέσα... απόσκατα. Στα πο μέσα λοιπόν: Στο περιοδικό "Κεφάλαιο" (το περιοδικό "της δύναμης και του χρήματος!...") διαβάζουμε κάποιες "συμβουλές" που απευθύνονται σε επιχειρηματίες: "Πώς να απολύτευτε υπαλλήλους χωρίς να χάνετε τον ύπνο σας". Το εν λόγω περιοδικό που εκφράζει κατά τον καλύτερο τρόπο τις απόψεις των ελλίνων κεφαλαιοκρατών, δείχνει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο το τί πραγματικά μέλλει γενέσθαι αμέσως μετά τις εκλογές. Επίσης, σ' αυτές τις συμβουλές μπορούμε να διακρίνουμε τις τάσεις του σύγχρονου management για τη διαχείριση του περιβάλλοντος εργασίας. Έχουμε και λέμε:

1ον. Ειδοποιείστε οπωσδήποτε τον εργαζόμενο πολύ χρόνο πριν την επικείμενη απόλυτή του. ώστε να φροντίσει να βρει λύσεις στο δέμα της υποδήκησης του σπιτιού του, του συνταξιοδοτικού ταμείου στο οποίο συμμετέχει κλπ. Ακόμη κι αν αισθανθεί πικρία. επισημαίνουν οι Αμερικανοί σύμβουλοι, θα σας ευγνωμονεί εάν τον γλιτώσετε από μια οικονομική καταστροφή.

2ον. Βεβαιωθείτε ότι η απόλυτη δεν είναι ξεκαθαρίσμα λογαριασμών, πως δεν οφείλεται σε προσωπική αντιπάθεια. Φροντίστε να είστε σίγουρος γιατί απολύτε, ποιόν και για ποιούς λόγους. Απολύτε τον πιο ανίκανο ή δυσκίνητο, τον λιγότερο επιμελή ή τον πιο τεμπέλη, αυτόν που δεν επιδέχεται βελτίωση.

3ον. Φροντίστε, ειδικά σε περίπτωση μαζικών απολύσεων, να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα ενοχών που νοιώθουν όσοι διατήρησαν τη θέση τους έναντι των απολυμένων. Οι guilt survivors (επιζήσαντες με ενοχές) θα αναγκαστούν να "τραβήξουν κουπή" και μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες. Ίσως η αποδοτικότητά τους πέσει. Οι Αμερικάνοι συμβουλεύουν να προσλάβετε (εάν ήδη δεν υπάρχει στην επιχείρησή σας) ψυχολόγο που θα στηρίξει τους διατηρηθέντες. Είναι αυτονόητη η υποστήριξη των απολυμένων (!...).

4ον. Μην παίζετε τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Απολύτε οι ίδιοι τους απολυμένους. Μην αφροστείτε

κάποιον σύμβουλο επιχειρήσεως ή διευθυντή προσωπικού να το κανει. Οι απολυόμενοι δικαιούνται τουλάχιστον το σεβασμό σας και τη δυνατότητα "αντιπάραδεσης". Εξηγήστε με σαφή λόγια (καλό θα είναι να έχετε κάνει πρόβα προηγουμένως) τους λόγους της απόλυτης. Κοιτάξτε τον στα ματιά, μην υπερβάλλετε στη συμπάθεια και ποτέ, μην ποτέ, μην απολύτε κάποιον με αλκοόλ στην ανάσα σας.

5ον. Μην απολύτε ανδρώπους που έχουν προβλήματα υγείας, ούτε αλκοολικούς εάν δεν τους έχετε προτείνει να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα αποτξίνωσης (ή έστω να πάρουν άδεια).

6ον. Μην απολύτε ανδρώπους για δρησκευτικούς λόγους ή για σεξουαλικούς λόγους ή γιατί είναι ομοφυλόφιλοι. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε μηνύσεις που δύσκολα θα κερδίσετε στα δικαστήρια, και υψηλές αποζημιώσεις.

7ον. Φροντίστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος του μαζικού σοκ. Το σοκ της απόλυτης είναι, μετά τον δάνατο, από τις πιο επώδυνες εμπειρίες που μπορεί να συμβούν σε κάποιον. Είστε η επιχείρηση διαφύλασσει την εργασιακή της ειρήνη και δημιουργεί και κλίμα κοινωνικής πολιτικής.

Και οι συμβουλές συνεχίζονται... Στο ερώτημα "πώς απολύτε κανείς;" υπάρχει μια ακόμα απάντηση: "Δεν απολύτε! Προκαλεί εθελουσία έξοδο!!!!"

Τρομεροί ε; Αυτό θα πει να σε σφάζουν με το βαμβάκι. Εμ, βέβαια. Τόσοι κοινωνικοί αγώνες, τόσες και τόσες κοινωνικές αναταραχές τους ώθησαν να βγάλουν κάποια συμπεράσματα. Ο ανθρωπισμός είναι μια σημαντική παράμετρος άσκησης της εξουσίας σημερα. Και δεν αποβλέπει, βέβαια, στην ανάδειξη του δίκιου των καταπεσμένων. Άλλα στην διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και την απρόσκοπτη και χωρίς κραδασμούς λειτουργία της καπιταλιστικής μηχανής.





**"Ο λύκος κι αν εγέρασε πάλι μυαλό δεν έβαλε..."**

"Υπάρχουν και άλλοι τρόποι συμμόρφωσης των άτακτων μαθητών, χωρίς να πρέπει κανείς να καταλήξει αναγκαστικά στο ξύλο" λέει η καθηγήτρια ψυχολογίας στο ΑΠΘ Μίνα - Χαρίτου - Φατούρου. Προφανώς εννοεί τρόπους ανάλογους με εκείνα τα πειράματα με εικονικά (μόνο;) πλεκτροσόκ που έκανε σε στρατόπεδο πριν μερικά χρόνια και αποκαλύφθηκαν λόγω της ευαισθησίας ενός φαντάρου, που δεν άντεξε στην ψυχολογική πίεση και λιποθύμησε.

Τότε κάποιοι είχαν κάνει λαμπόγυαλο το γρφείο της στα πανεπιστήμια. Το συμβάν αυτό δεν φαίνεται να την προβλημάτισε ιδιαίτερα. Προφανώς, τώρα θα επεκτείνει τις μεθόδους της και στα σχολεία...

Αμετανόπι...

Αφίσσα κυκλοφόρησε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από τους (πρώτους) εργαζόμενους στις εφημερίδες "Μακεδονία" και "Θεσσαλονίκη" της απατεώνισσας Βελλίδη. Η εν λόγω (πρώτην) αφεντικά πίρε όλα τα φράγκα και την κοπάντος για την Ελβετία. "Η κ. Βελλίδη κάνει διακοπές - εμείς είμαστε ένα χρόνο απλήρωτοι" γράφει η αφίσσα. Αλήθεια, περιμένουν αλληλεγγύη κι αν ναι από ποιόν;

Χιλιάδες είναι τα ψέματα που γράφανε τόσα χρόνια. Παραπλανούσαν κοινωνικά κομμάτια κατ' εντολή και καθοδήγησαν τους κράτους και τους κεφαλαίου. Σπέρνανε τη δικόνοια στην κοινωνία προς όφελος των αφεντικών τους και τώρα κλαίγονται... Οι πρώτην "ειδίμονες", "κοινωνικοί αναλυτές", "εκφραστές της κοινής γνώμης" πουλήθηκαν από την αφεντικά τους. Κι αν τα παραπάνω δεν ισχύουν για τους εργαζόμενους στα τυπογραφεία και τη διανομή, για τους δημοσιογράφους και τους συντάκτες είναι πέρα για πέρα πραγματικότητα. Σ' αυτούς τους τελευταίους ευχόμαστε να παραμείνουν 40 χρόνια απλήρωτοι.

### ΧΑΟΤΙΚΕΣ ΚΟΠΡΟΛΑΓΝΕΙΕΣ

Μπόλικες κουλτουρομαλακίες, αναμεμειγμένες με λάσπη για τους αναρχακούς, πήγαν το επόμενο τεύχος του περιοδικού "ΧΑΟΣ" μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Στο αμέσως επόμενο τεύχος, βέβαια, φάνηκε απροκάλυπτα η αντικειμενική του κρίση και η χαοτική του έμπνευση με εκείνη την κουλτουριάρικη διαφήμιση της Motor Oil του Βαρδινογιάννη, η οποία έλεγε πόσο φροντίζει το περιβάλλον (βλέπε Αργοσαρωνικό). Το όπι μια πλουσιοτούγλανοπαρέα χρησιμοποιεί το όνομα "ΧΑΟΣ" για να γράφει τις καθ' όλα συντροπικές και πατριδολαγνικές αιερολογίες της ασφαλώς δεν μας αφίνει αδιάφορους. Όπως και ο καθε κατουρημένος κώλος σε στυλ Αναστασιαδή ή Κωστόπουλου που κάνει εύπεπτο και καταναλώσιμο το ποκραυγαλέο ψέμα, σερβιρισμένο σε μλουστρασιόν έκδοσην με λίγη τσόντα και δημοσιο-ϋπαλληλο - λιμανο - διανοούμενε ύφος. Τρέμετε, σκουλήκια. Σύντομα θα ασχολούνται μαζί σας μόνο για να σας πατήσουν.

Όταν κάποιοι άλλοι δεν καταφέρνουν να καταστρέψουν τελείως το περιβάλλον, αναλαμβάνει ο Βαρδινογιάννης, ο ώμλος του οποίου ευθύνεται για δεκάδες άλλες οικολογικές καταστροφές (γνωστές και άγνωστες). Ο ταλαιπωρημένος και ίδης κατεστραμένος Αργοσαρωνικός εισέπραξε το τελικό κτύπημα. Χιλιάδες τόνοι πετρελαίου κύληκαν στη θάλασσα, όταν αγωγός της Motor Oil έσπασε. Η είδηση καλύφθηκε ελάχιστα και επιλεκτικά από τα ΜΜΕ που, προκειμένου να σπρίζουν τα συμφέροντα του Big Boss, κουκούλωσαν γρήγορα το θέμα, βάζοντας τους υποτακτικούς του Βαρδινογιάννη (περιβαλλοντολόγους, λιμενικούς και λοιπούς ειδικούς στην απόκρυψη περιβαλλοντολογικών καταστροφών) να μας λένε για το πόσο μικρή ήταν η κτλίδα κι ότι στην τελική "δεν έγινε και τίποτα". Οι κάτοικοι βέβαια της περιοχής γνωρίζουν πολύ καλά το μέγεθος της καταστροφής. Χαρκτηριστική ήταν ποτέ η μέλλωση ενός κατοίκου: "...να προυνα παλικάρι να τους έβαζα μα ππόρπα..."



## **Αρτος;;... και θεάματα το μήνα Αύγουστο...**

Ολυμπιακός παροξυσμός, υποδοχές και μεγαλόστομες φανφάρες από τους κάθε λογίς μικρούς και μεγάλους εθνικούς πηγέτες.

Εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τις επιτυχίες των ελλήνων αθλητών (Κακασβίλι, Ρουμπνιάν, Τερζιάν, Τσιρπίδης, Σβάιερ κλπ) κατάφεραν να κάνουν ένα γρήγορο και αποτελεσματικό λίφτινγκ, ανεβάζοντας τη δημοτικότητά τους και δίνοντας παράλληλα τα εθνικά τους διαπιστευτήρια στο λαό.

Σε λίγες μόνο μέρες κατάφεραν να αναστυλώσουν το στραπατοαριστόμενο προφίλ και τις ήπτες που είχαν υποστεί σ' όλα τα μέτωπα (κοινωνία, οικονομία, εξωτερική πολιτική, αξιοποστία). Με συντονισμένες ενέργειες καταφέρανε να αποπροσανατολίσουν το μεγαλύτερο μέρος του λαού και έντεχνα να προετοιμάσουν το κλίμα θετικά για τις πρόωρες εκλογές.

Το επόμενο βήμα του πολιτικού υπόκοσμου ήταν η προσέγγιση ορισμένων αθλητών (Γιαννάκης, Μπακογιάννη, Ιακώβου) για τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια των κομμάτων και την αρπαγή ψήφων.

Ήταν μια αναπάντεκτη αλλά καλή ευκαιρία για την εξουσία ώστε να αποπροσανατολίσει την κοινωνία, προσφέροντάς της άρτο(;) και θεάματα. Και αν από θεάματα έχει γεμίσει το μάπι μας τον άρτο δεν τον βλέπουμε και δεν πρόκειται να τον δούμε αν και πάλι παγιδευτούμε και μπούμε στα εξουσιαστικά καλούπτα και συμμετάσχουμε στο παιχνίδι των εκλογών, που καταλήγει στη συνέχιση της υποταγής μας.

Όσο η εξουσία θα κάνει κολπάκια με τους πρωταθλητές των Ολυμπιακών αγώνων τόσο θα πειραμώνουμε και δεν θα παίρνουμε μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν θα στείλουμε αποστολή. Θα οργανώσουμε δικούς μας Ολυμπιακούς αγώνες! → → →

## **ΕΠΤΑΘΛΟ**

**ΡΙΨΗ ΠΕΤΡΑΣ**

**ΡΙΨΗ ΜΟΛΟΤΩΦ**

**ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΗ ΜΕ ΧΑΦΙΕΔΕΣ**

**ΚΑΤΟΣΤΑΡΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ**

**ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΧΩΡΩΝ**

**ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΔΡΟΜΩΝ**

**ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ**



Συνέχεια από τη σελ. 1

νέναν. Έχει γίνει πλέον ολοφάνερο πως οι συγκρούσεις αυτές δεν είναι επι της ουσίας καθώς κοινός στόχος όλων τους είναι η διεκπεραίωση των εξουσιαστικών σχεδίασμάν και ο αποτελεσματικός έλεγχος της κοινωνίας. Σ' αυτά συνεισφέρουν όλοι τους σε όποια θέση κι αν βρίσκονται. Οι "συγκρούσεις" ή ακόμη και οι "συναινέσεις" τους είναι μόνο για να παιζεται το παιχνίδι της δημοκρατίας - της κοινοβουλευτικής δικτατορίας - να δίνεται η αίσθηση του πλουραλισμού, της υπεράσποσης των συμφερόντων της κοινωνίας, στην οποία όλοι αναφέρονται μόνο και μόνο για να κατορθώσουν - από κοινού - να εξασφαλίσουν την υποταγή της.

Ειδικότερα για τη σπουδειών πραγματικότητα ένα από τα μελίματα των εξουσιαστών είναι η προσαρμογή της κοινωνίας μέσα στο σύστημα της παγκοσμιοποιημένης κυριαρχίας. Οι απανταχού εξουσιαστές ενωμένοι μέσα από κοινά συμφέροντα λί και αλληλοεκβιασμούς, θέλουν όλη την κοινωνία υποταγμένη - άλλοτε με τη βία και άλλοτε με την πειθώ - στις επιδιώξεις τους. Θέλουν μια κοινωνία αποπροσανατολισμένη, καταρρακωμένη κι ανίκανη να αντισταθεί να εξεγερθεί στις επιθέσεις που δέχεται από το σύνολο της κυριαρχίας. Μια κοινωνία που να συναίνει με την ψήφο της, εκλέγοντας αυτούς που στο παρελθόν δεν δίστασαν και ούτε θα διστάσουν στο μέλλον να διαπράξουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα εναντίον της.

**ΕΠΕΙΔΗ οι εκλογές δεν άλλαξαν ποτέ τίποτα περισσότερο από αυτό που ήδη η κοινωνία είχε κατακτήσει με τους αγώνες της...**

**ΕΠΕΙΔΗ ψηφίζω σπραίνει σκύθω το κεφάλι και διαλέγω το τσομπανόσκυλό μου...**

**ΕΠΕΙΔΗ ψηφίζοντας νομιμοποιούμε και επικροτούμε όλα τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν και θα διαπράχθούν από τους εξουσιαστές ενάντια σ' εμάς και τους συνανθρώπους μας...**

**ΕΠΕΙΔΗ οι άνθρωποι πάντα μπορούσαν και μπορούν να ζήσουν χωρίς δυνάστες και αφεντάδες πάνω από το κεφάλι τους...**

**ΕΠΕΙΔΗ ο κοινοβουλευτισμός, όπως και κάθε εξουσιαστικό σύστημα, δεν βασίζεται παρά στη βία, την τρομοκρατία, την εκμετάλλευση και την αδικία...**

**ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ**

**ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ**

## ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΠΗ



έχουν γενετική προδιάθεση για μια τέτοια ασθένεια. Αυτοί οι κατάλογοι θα είναι διαθέσιμοι σε όλους τους εργασίας.

Το μέλλον λοιπόν που μας επιφύλασσουν οι κυρίαρχοι για άλλη μια φορά ανοίγεται μπροστά στα μάτια μας. Κι αν πριν αρκετά χρόνια θα ήταν παρακινδυνευμένο, ίσως, να γίνουν προβλέψεις, τώρα η εξέλιξη της επιστήμης και η αγαστία συνεργασία της με την εξουσία ελάχιστα, εφιαλτικά για τον άνθρωπο, σενάρια τοποθετούν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Η καλύτερη και αποδοτικότερη οργάνωση της παραγωγής - οι επιταγές των αφεντικών με άλλα λόγια - απαιτούν σήμερα όχι μόνο άριστα ειδικευμένο προσωπικό αλλά και με εγγύηση υγείας πλέον. Κι αν εξαιτίας της υποβάθμισης, από κάθε πλευρά, της ζωής, λόγω της εξέλιξης του καπιταλισμού, σε λίγο ελάχιστοι υιείς άνθρωποι θα υπάρχουν, η εξέλιξη της επιστήμης θα επιτρέπει την κατασκευή τους. Ας είναι καλά η κλωνοποίηση. Και οι ευσυνείδητοι επιστήμονες που "εργάζονται για το καλό της ανθρωπότητας" και όσοι απ' αυτούς "αναζητούν το φάρμακο για τον καρκίνο" θα έχουν άλλον ένα λόγο να συνεχίσουν το "ανθρώπινο" έργο τους. Αυτόν της εξασφάλισης υγειούς εργατικού δυναμικού προς κάλυψη κάθε ανάγκης, όχι της κοινωνίας βέβαια, αλλά του καπιταλισμού.

Οι ειδικοί της πληροφορικής εν τω μεταξύ προετοιμάζουν την καλωδιωμένη πραγματικότητα και με τη βοήθεια μέσων και πολυμέσων φιλοδοξούν να απογυμνώσουν το ανθρώπινο μυαλό από κάθε συνειδητή γνώση που θα είναι προς όφελός του. Και όσοι επιλέγουν να ξεφύγουν από αυτό το κατασκευασμένο πλαίσιο δράσης και ύπαρξης θα είναι εύκολο να ανικνεύονται, χάρη στη συνεργασία γενετικής, δυκτύων και υπηρεσιών καταστολής, κάτι που ήδη γίνεται από το FBI και όχι μόνο. Και χωρίς πολλά περιθώρια αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της ανίκνευσης. Ποιός να αμφισβητήσει το γειμάτιο επιστημονικό κύρος τεστ του DNA;

Σενάρια και πραγματικότητα είναι πολύ κοντά πλέον και όλα δείχνουν ότι το μέλλον που κατασκευάζουν οι κυρίαρχοι θα είναι εφιαλτικό για μας. Την ίδια στιγμή, η επιστήμη εργάζεται για να ζήσουν τα αφεντικά καλά και ο καπιταλισμός καλύτερα.

Το παρακάτω θέμα δημοσιεύτηκε στον "Επενδυτή" του περασμένου Φεβρουαρίου: η περιοχή της Θράκης (η οροσειρά της Ροδόπης) περιέχει σημαντικά κοιτάσματα ουρανίου (η αξία τους υπολογίζεται στα 100 τρισ. δραχμές). Ποσότητες ουρανίου ήδη εξορύχνονται "ανεπίσημα" και φορτώνονται σε ελικόπτερα που πηγαινοέρχονται στα σύνορα με τη Βουλγαρία.

Ποιός είπε πως οι έλληνες κρατιστές είναι μαλάκες; Από τη μια κατηγορούν και καταγγέλλουν το βουλγαρικό κράτος για την επικινδυνότητα του πυρνικού εργοστασίου του Κοζλοντούι και από την άλλη τους πουλάνε "ανεπίσημα" ουράνιο. Εκτός κι αν νομίζει κανείς πως τα ελικόπτερα μπανοβγαίνουν στα σύνορα χωρίς τη γνώση, την έγκριση και τη συμμετοχή του ελληνικού κράτους.

Το εργοστάσιο του Κοζλοντούι έχει απασχολίσει επαντλειμένα τη δημοσιότητα και κατά καιρούς έχουν αναφερθεί "μικροατυχήματα". "Μικροατυχήματα" (λες και μπορούμε εμείς να ελέγχουμε τη διάστασή τους...) συμβαίνουν κάποια στιγμή σε κάθε παρόμοιο εργοστάσιο. Πόσο μάλιστα στο Κοζλοντούι που είναι από τα πρώτα που έ-

μετά τη χρήση της γενετικής στον τομέα της καταστολής, τώρα και στον τομέα της εργασίας, όπου η ανίκνευση της γενετικής ταυτότητας φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για τους καπιταλιστές. Τα νέα αυτά τη φορά έρχονται από την αυστραλία, όπου έχει ξεσπάσει σάλος για τη χρήση γενετικών τεστ που θα επιτρέπουν στους εργοδότες να γνωρίζουν τα πιθανά προβλήματα υγείας των υποψήφιων εργαζόμενων που, γενετικά, κρίνονται ακατάλληλοι για εργασία, είτε γιατί πάσχουν από κάποια σοβαρή ασθένεια, είτε γιατί

χουν φτιαχτεί. Ολόκληρα τα Βαλκάνια ζουν με την αγωνία μίπως συμβεί κάπι πραγματικά σοβαρό.

Αυτά βέβαια είναι ψλλά γράμματα για τους κρατιστές. Εμπόριο να γίνεται... Ειδικά αν σκεφτούμε το τι γίνεται παγκοσμίως με τη διακίνηση και την εμπορία πυρνικών πρώτων υλών, λέτε να μην μπίκαν, τουλάχιστον, στον πειρασμό και οι "δίκοι" μας να "σπρώξουν" λίγο ουρανιά κι αλλού;

'Ετσι φαίνεται, γιατί γράφτηκε ότι ουράνιο κατευθύνεται με πλοιάρια και προς τα τουρκικά παράλια, όπου φορτώνεται σε άλλα πλοία με άγνωστη κατεύθυνση.

Από την άλλη, οι άθλιοι του "Επενδυτή" διόλου δεν πειράχτηκαν φυσικά από τις ίδιες τις εξορύξεις και την τροφοδότηση του Κοζλοντούι, αλλά από το γεγονός ότι γίνονται "παράνομα" και ανεξέλεγκτα από το κράτος (κούνια που τους κούναγε). Θέλουν λέσε να επισημοποιηθεί και να νομοθετηθεί το καθεστώς εξόρυξης τους, ώστε έτσι να κερδίζει η οικονομία του κράτους. Γιατί ρε παιδιά, πειράζει που τώρα κερδίζει από "άδηλους πόρους"; Ή μίπως τρώγεστε για να μπουν κι άλλοι στο παιχνίδι;