

ΓΝΑΓΤ ΤΟΝ...

ΕΝΑΝΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΙΤΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΞΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΙΚΙΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΑ ΛΑΕΙΑ ΣΠΙΤΙΑ



ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΣΗ ΜΑς
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΧΑΘΕΙ....







Πάνω στα πρωτομηνιάτικα γενέθλια της Πανδώρας επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά το διτί δλα τα δυμοφα πράγματα δεν εκιτρέπεται να κρατάν για πολύ.

Εμείς τα είκοσι νεαρά δύτεγα δύτομα που καταλάβαμε το κτήριο της οδού Πραξιτέλους 7 γωνία με Ζαΐμη, αποδείξαμε στην πράξη διτί τα ωραία πράγματα μπορούν και επιβάλλεται να υπάρχουν και να γίνονται πάντα καλύτερα στα πλαίσια της αυτοοργάνωσης, αυτοδιαχείρησης και της συνεργασίας.

Το κτήριο που εδώ και επτά χρόνια ήταν ουσιαστικά εγκατελειμμένο καθαρίστηκε μέσα σε διάστημα 10 ημερών από την εσωτερική και γύρω σαβούρα που συνοψίζεται σε 4 φορτηγά των 6 τόνων. Οι υπογραφές των γειτόνων επικροτούν και επιβεβαιώνουν το θετικό αυτής της πρωτοβουλίας που απάλλαξε τη γειτονιά τόσο από μια φοβερή εστία μόλυνσης, δυσκολίας και από τον κίνδυνο για τα ίδια τα παιδιά τους.

Αμέσως μετά την πρώτη φάση των εργασιών αρχίσαμε να αναστυλώνουμε το κτήριο με το δικό μας κόπο, χρόνο και έξοδα. Όλα τα απαραίτητα συγκεντρώνονται από φίλους, γνώστους και συμπαραστάτες με τελείως αφιλοκερδείς προθέσεις. Εκτός από τους ίδιους τους Πανδωρίτες αυτή η κίνηση φαίνεται να απηχεί σε πολύ και διαφορετικό ζωντανό κόσμο της θεο/νίκης.

Όλοι μας είχαμε σαν δυνείρο το μεγάλο σπίτι που θα μας έλυνε δχι απλά το στεγαστικό πρόβλημα αλλά θα μας οδηγούσε σε δλλους τρόπους συμβίωσης μακριά από τα ασφυκτικά κλουβιά των πολυκατοικιών όπου δλοι ζούν μοναχικά και ξεκομμένα από τους γύρω τους, όπου η έννοια γείτονας έχει χάσει πλέον την αυθεντική της έννοια. Επιλέξαμε τον τρόπο που θα συμβιώσουμε και τα δύτομα με τα οποία συγκατοικούμε. Είμαστε ανοιχτοί προς δλους δσους θέλουν να μάθουν το πώς ζούμε στην Πανδώρα.

Σαν άνθρωποι και προπάντων σαν νέοι έχουμε αρχίσει να θέτουμε σε εφαρμογή πολλές και ποικίλες ιδέες που αναβαθμίζουν δχι μόνο το δικό μας βιοτικό επίπεδο, αλλά και δλης της γειτονιάς. Η Πανδώρα είναι τόσο στεγαστική κατάληφη, δυσκολίας και στέκι νεολαίας που δεν την καλύπτουν και δεν την εκφράζουν οι καθαρά εμπορευματικές επικρατούσες απόφεις για διασκέδαση και συνύπαρξη σε χώρους. Εδώ μεδα θέλουμε η χαρά να είναι κάτι αυτονόητο και αυθόρμητο και δχι φορολογημένο αγαθό που αποκτάται μέσω πληρωμής σε αφεντικά κέντρων διασκέδασης ή διακινητές πρώινης.

Η ώρα να πέσουν δύμας τα προσωπεία έφτασε. Το ελληνικό κράτος κοινωνικής πρόνοιας και οι φορείς του που καθημερινά δίνουν στείρες υποσχέσεις θέτει τους μηχανισμούς του σε εφαρμογή.

Χθες στις 20-2-90 το Κέντρο Διάσωσης Αγιορείτικης Κληρονομιάς στο οποίο έχει χαριστεί το κτίριο μετά το θάνατο των ιδιοκτητών δοκησε ποινική δίωξη κατ' αγνώστων με σκοπό να τρομοκρατήσει, να καταστέλλει και τραβήξει στην Ασφάλεια και στις αιθουσές των δικαστηρίων δλους εμάς που το κατοικούμε. Το πληροφορούμαστε από τις εφημερίδες. Η δλη ενέργεια έχει στηθεί εν αγνοία μας και χωρίς καμμιά προειδοποίηση φυσικά.

Το Άγιο Όρος ιδιοκτήτης εκατοντάδων εγκατελειμμένων σπιτιών σε δλη τη χώρα και μιας τεράστιας περιουσίας που επιστατείται και εκμεταλλεύεται απόδιδοντας εκατομμύρια μηνιαίως (χαρακτηριστικά δλα τα νεοβυζαντινά κτίρια της οδού Αριστοτέλους με τα πανάκριβα νοίκια) διεκδικεί μέσω του ΚΕ.Δ.Α.Κ. το κτίριο αυτό χωρίς να έχει δείξει ούτε καν το στοιχειώδες ενδιαφέρον στο παρελθόν για την αξιοποίησή του.

Έτσι τώρα πια τελούμε υπό καθεστώς διαγμού από την ίδια την φιλόπτωχη, φιλάνθρωπη χριστιανική εκκλησία που καταφανώς προτιμάει την νεκρική οικιακή γαλήνη των σκουπιδιών και των ποντικών από την πρωτοβουλία για αυτοστέγαση μιας εικοσάδας ζωντανών ανθρώπων.



- Ως πότε θα μένουμε απαθείς στο κλουβί της καθημερινότητάς μας πιστεύοντας δτι η καταστολή χτυπάει μόνο κάποιους ''περιθωριακούς'';
- Ως πότε θα δεχόμαστε την εμπορευματοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών μας; Την ρομποτοποίηση της υπαρξής μας;
- Ως πότε θα ανεχόμαστε το κράτος να επεμβαίνει και να καταστέλλει την πράξη της αυτόνομης έκφρασής μας;

Είναι καιρός επιτέλους:

- Να βρούμε τις πραγματικές μας επιθυμίες και να τις κάνουμε πρᾶξη.
- Να ανακαλύψουμε ξανά το νόημα των λέξεων συντροφικότητα - συλλογικότητα - συνεργασία
- Να πάρουμε την ζωή μας στα χέρια μας