

ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΤΟ ΚΑΝΕΝΟΣ. ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΣΑΣ.

Προβαίνουμε στην κατάληφη της ΙΛΙΑΔΟΣ 5-7 στις 7/1/1990, γιατί πιστεύουμε ότι η κατάσταση δυνα αφορά το πρόβλημα της στέγασης έχει φτάσει σε εξευτελιστικά για την ανθρώπινη προσωπικότητα και αξιοπρέπεια επίπεδα. Είναι αδύνατον πλέον για χαμηλόβισθους, ανειδίνευτους ή άμισθους να νοικιάσουν ένα σπίτι, τη στιγμή που τα ποσά των ενοικίων έχουν ξεπεράσει το μηνιαίο εισόδημα ενός ατόμου, ενώ παράλληλα εκατοντάδες ιτήρια παραμένουν κλειστά, λόγω απάθειας ιδιοκτητών και ιοινής γνώμης. Οικογένειες, δύοντας και οι δύο εργάζονται, δίνουν δλα τους τα λεφτά σε ενοίκιο και λογαριασμούς και φτάνουν σε ώριμες ηλικίες για εξορτώντας ακόμη από τη βοήθεια γονιών ή μεγαλύτερων συγγενών, για να τα φέρουν βδλτα. Ομως, το πιο εξωφρενικό απ' δλα είναι οι (ιοινωνικές) διακρίσεις που κάνονται οι ιδιοκτήτες, προκειμένου να νοικιάσουν στέγη στον υποψήφιο καλοπληρωτή, ο οποίος δεν πρέπει συνήθως να είναι νέος, φοιτητής, άνεργος, να έχει κατοικίδια ζώα ή ανήλικα παιδιά και επιπλέον πρέπει να φαίνεται εμφανιστικά αποβλακωμένος, ώστε να πείσει δτι δεν μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ει δυνατόν να είναι άχρωμος, άσμος, άγευστος, να πληρώνει δηλαδή, αλλά να μην υπάρχει.

Γι' αυτούς τους λόγους, αντιδρώντας στην ιοινωνική προκατάληφη και ρατσισμό, στη μονοτονία και στην εξομοίωση, αλλά και γενικότερα, γιατί σιχαθήμαε να ζούμε για να πληρώνουμε λογαριασμούς, με το άγχος που μας αναγκάζει να ξεχνάμε δτι η κατοικία είναι φυσικό και αναφαίρετο ιοινωνικό δικαίωμα δλων των ανθρώπων στη γη και θά πρέπει να παρέχεται δωρεάν κι δχι με μαυραγοράτικες διαθέσεις, αποφασίσαμε να πάρουμε αυτή την υπόθεση στα χέρια μας.

Οι πόλεις έχει αποδειχθεί δτι είναι τα μέρη στα οποία γεννιούνται, εργάζονται, δημοουργούν, ερωτεύονται και τελικά πεθαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, απ' τους οποίους κανές σχεδόν δεν μπορεί να ανεχτεί τον διπλανό του και κανένας στην πραγματικότητα δεν έχει συνειδητά επιλέξει το δρόπο που ζει. Εμείς, επειδή δεν είμαστε γεννημένοι βουκόλοι, ούτε αθεράπευτα ρομαντικοί οραματιστές της επιστροφής στην ύπαιθρο, πιστεύουμε δτι έχουμε ένα χρέος να ξεπληρώσουμε σ' αυτή την πόλη που μας χωνεύει μέσα της. Θέλουμε να ζήσουμε αλλιώς εδώ που βρεθήκαμε και να κάνουμε το καλύτερο μέσα από την καθημερινότητα.

Είμαστε νέοι, φίλοι και γνωστοί, έχουμε άλλες απόψεις για τη ζωή και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε την εκπλήρωση των υποσχέσεων οποιασδήποτε αποχρώσεως πολιτικάντηδων για τη νεολαία. Ούτως ή δλως, πιστεύουμε, όπως και δλος ο υπόλοιπος ιδσμος, πως τίποτα δεν αλλάζει, εκτός κι αν το προσπαθήσεις εσύ ο διοις. Ο τελικός μας στόχος είναι να μεταβάλλουμε-με πολλές και δμορφες ιδεες-το εγκαταλειμένο αυτό σπίτι σε ένα αυτοδιαχειριζόμενο κέντρο δημιουργίας, αντίστασης και ανθρωπιάς. Δεν ειαγγελιζόμαστε την αρχή ενός νέου ιδσμου, ούτε πιστεύουμε δτι μπορούμε λγοι ζνθρώποι ν' αλλάξουμε την πορεία της ιοινωνίας και του ιδσμου ολόκληρου-αυτό που πιστεύουμε, δμως, έστω κι αν τελικά δεν το πετύχουμε εξ' ολοκλήρου, είναι δτι το παλιό αυτό σπίτι μπορεί ν' αλλάξει τη δική μας ζωή, τη ζωή της γειτονίας και την ζωή της πόλης μας. Γι' αυτό δλωστε ζητάμε την συμπαράσταση δλων, επειδή ακριβώς προκειται για μιά υπόθεση

που μας αφορά δλους,έμμεσα ή και άμεσα.

Ενα αιδημη από τα ειατοντάδες ηλειστά σπίτια στη Θεσσαλονίκη ηαταλαμβάνεται σήμερα.Το βαφτίζουμε "ΠΑΝΔΩΡΑ",γιατί είναι πολύ ανθρώπινο δνομα για ένα τέτοιο σπίτικο με ψυχή και γιατί η Πανδώρα ήταν αυτή που,αγνοώντας τις απαγορευτικές εντολές των θεών,άνοιξε το κουτί που περιείχε δλες τις δυστυχίες και τα ανθρώπινα πάθη,αφήνοντας δμως στον πάτο του την Ελπίδα.

ΑΛΗΛΕΓΓΥΗ Μ'ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1+1=3 Η ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

(Επρεπε να το περιμένετε δτι,αφού ζευγάρωσαν,θα πολλαπλασιαζόντουσαν,