

Σ μπάτσος δολοφόνος κρίθηκε αθώος! Οι δικαστικοί υπάλληλοι του Κράτους, μέμια προκλητική ενέργεια τους, δικαιώνουν και ανέβουν το πράσινο φώς στον κάθε Μελίστα να πυροβολεί και να εκτελεί οποιονδήποτε αντιστέκεται. Τό νομικό και πολιτικό προηγούμενο πού δημιουργείται, επιτρέπει την κλιμάκωση της "αθώας" πλέον, εξόντωσης μαθητών, εργατών, διαδηλωτών, απεργών, καταληψιών...

Αυτή η προκλητική απόφαση, δείχνει με σαφήνεια την πραγματική φύση της δικαιοσύνης. Κάθε άλλο παρά "τυφλός" μηχανισμός, χρησιμοποιεί δυό μέτρα και δυό σταθμά, ανάλογα με την κοινωνική, ταξική, οικονομική και ιδεολογική θέση του "κατηγορούμενου". Η παρούσα ενέργεια (τόσο εξώφθαλμη υπεράσπιση κυρίαρχων συμφερόντων και αξιών) αποκτά μιά σοβαρή σημασία, στον βαθμό που εκδηλώνει την πρόθεση των αφεντικών να εντείνουν τις προσπάθειες καταστολής των κοινωνικών αγώνων και αντιστάσεων, πού προκαλούνται με οξύτητα σήμερα από τις εκσυγχρονιστικές επιλογές του κεφάλαιου. Ο εγγενής αυταρχισμός της δικαιοσύνης, η βάναυση αντιλαϊκότητα των δικαστών, αποκτούν βιαιότερη και επιθετικότερη διάσταση στο πλαίσιο της επείγουσας ανάγκης του Κράτους και του Κεφαλαίου να επιβάλλουν στην κοινωνία "σιγή νεκροταφείου", εξοντώνοντας τα πιό ριζοσπαστικά και μαχητικά τμήματα της που αρνούνται να συμμορφωθούν με την οικονομική εκμετάλλευση και τον κοινοβουλευτικό αυταρχισμό.

Δίπλα στήν εκδήλωση, πρόσφατα, άμεσης κρατικής τρομοκρατίας (υπ.Παιδείας, υπ.Γεωργίας, κατάληψη, Λεωφ.Αμαλίας), και στην ίδια "γραμμή" σκλήρυνσης, εγγράφονται και οι επικείμενες δίκες των 2 κοινωνικών αγωνιστών Χ.Μαρίνου και Κλ.Σμυρναίου και του αναρχικού Γκίρμπα που συνεχίζει να βρίσκεται προφυλακισμένος για την παλιότερη κατάληψη της ΦΜΣ Θεσσαλονίκης.

Αντιστεκόμαστε στην επίθεση του Κράτους και του Κεφαλαίου (που κομβικό σημείο της είναι η αθώωση του ένστολου εγκληματία) με την πρακτική της Κατάληψης του ΕΜΠ, που σαν κεντρικό στόχο της έχει να λειτουργήσει σάν χώρος αντιπληροφόρησης και σαν πόλος συσπείρωσης των κοινωνικών-ταξικών δυνάμεων που τα συμφέροντα τους βρίσκονται στους αντίποδες εκείνων της Κυριαρχίας. Οι "παραδοσιακές" πρακτικές διαμαρτυρίας έχουν αποδίξει τον ανώδυνο και αναποτελεσματικό χαρακτήρα τους. Πηγαίνοντας πέρα από την ριζική τους ανεπάρκεια, πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος για την θετική και δημιουργική ανάπτυξη των αντικρατικών και αντικαπιταλιστικών αγώνων, είναι η αυτοοργάνωση και η άμεση αντιθεσμική δράση των ίδιων των θυμάτων του κρατικού δεσποτισμού και της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Αυτό είναι το πνεύμα πού διαπερνά την παρούσα Κατάληψη. Δεν χρειαζόμαστε μεσάζοντες και ειδικούς για να αναπτύξουμε την αυτοάμυνα μας και να κατακτήσουμε την ελευθερία μας.

Αυτή η Κατάληψη, ούτε είναι ούτε θέλει να γίνει εφήμερο πολιτικό συμβάν.

Απεύθυνόμαστε στην κοινωνία, σε όλους όσους αισθάνονται να απειλούνται από την κρατική επίθεση, σέ όλους όσους υφίστανται τις οικονομικές βδέλλες και τις πολιτικές χειροπέδες του "συναινετικού εκσυγχρονισμού", τους καλούμε να εκδηλώσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, να ενεργοποιηθούν για την δημιουργία ανάλογων εξεγερτικών κοινωνικών και πολιτικών γεγονότων. Κανείς δεν μπορεί να υποδείξει "πολιτική". Μπορεί, όμως, και επιβάλλεται να άναπτυχθεί ένα δίκτυο ενεργητικών αντιστάσεων στη βάση της οργανικής αλληλεγγύης. Η Κατάληψη δέν δείχνει κανέναν δρόμο. Αξιοποιεί, όμως, την ευκαιρία για αλληλοστηριζόμενες δραστηριότητες, πού θα επικαλούνται τα αυτόνομα κοινωνικά ινήματα και θα ξεφεύγουν από την λογική της διαπραγμάτευσης με τό Κράτος και τους συνεταίρους του.

Ωστό για την λογοκοπία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: είναι γνωστή η σταθερή τους επιδίωξη να μετατοπίσουν το κέντρο της προσοχής, από την κοινωνική και πολιτική σημασία των γεγονότων στο επίπεδο του θεάματος. Το ίδιο επιχειρείται και σήμερα με προφανή στόχο την παραγωγή ψευδών ειδήσεων που θα κρύβουν την πραγματικότητα της κοινωνικής σύγκρουσης. Στο ίδιο μήκος κύματος, παραπλανητικής υποκριτικής δημοκρατικότητας και ανέξιδου ρητορικού ανθρωπισμού, τά "προοδευτικά" κόμματα σπεύδουν να αποστασιοποιηθούν από ένα σκάνδαλο που τά ίδια δημιούργησαν, Ποντάρουν όλοι τους στην κατευθυνόμενη ακρισία για να επιβιώσουν.

Η Κατάληψη είναι μια προσπάθεια για την ανατροπή των στημένων παιχνιδιών. Εμείς δεν έχουμε λόγο να ανησυχούμε και να διστάζουμε. Αυτοί δεν έχουν λόγο να κοιμούνται ήσυχοι.