

# ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ

ΟΤΑΝ ΟΙ 15 ΧΡΟΝΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝΤΑΙ

ΟΙ 85 ΧΡΟΝΟΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ

Ο ΚΑΙΑΔΑΣ Σ' ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΗΡΕΕ: Στο κάτω-κάτω συνεχίζουμε μια παράδοση. Την παράδοσή μας. Ας νοιώσουμε λοιπόν την εθνική μας υπερηφάνεια σ' δλο της το μεγαλείο. Χθες πετούσαμε τα παιδιά που δεν "ενέπιπταν στις προδιαγραφές μας" στον Καιάδα. Σήμερα τα δολοφονούμε γονατίζοντας για να σημαδέψουμε καλύτερα εν μέση οδώ. Ο νόμος δεν είναι απλώς με το μέρος μας. Εμείς είμαστε μέρος του νόμου...

ΠΡΟΣΟΧΗ. ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΝΕΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΔΙΚΗΜΑ: Καταλαβαίνουμε βέβαια πως στη χώρα που τα 85 χρόνια θεωρούνται μιά καλή ηλικία για να αρχίζεις την πολιτική σου καριέρα, το να είσαι νέος δεν μπορεί παρά να είναι αδίκημα.

Μάχη για την παραγωγικότητα, μάχη για την ανάπτυξη, μάχη για την οικονομία, μάχη για το '92, μάχη για το 2.000... η χώρα έχει ανάγκη από άνδρες... Για να υλοποιηθούν τα οράματα των κυβερνώντων. Για να εφαρμόσουν τη βία που αυτά τα οράματα ενσαριώνουν. Πρέπει να τελειώνουμε με τους ύποπτους κάθε μορφής.

ΕΙΠΑΜΕ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΝΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΝΑ ΑΔΙΚΗΜΑ ΆΛΛΑ: Το να είσαι νέος και να συμμετέχεις σε διαδήλωση -ακόμη κι αν αυτή είναι η ετήσια για το Πολυτεχνείο- αυτό πλέον είναι ιδιώνυμο αδίκημα, για το οποίο επιβάλλεται η θανατική καταδίκη.

ΑΦΟΥ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΘΩΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΗΜΑДЕΥΕΙ, ΕΣΥ ΑΣΞΕΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΗΔΗ ΕΝΟΧΟΣ: Χουσεΐν Χακί Οζσομέρ, εκδόθηκε στην Τουρκική χούντα, Μωχάμετ Χαμντάν (Ρασίντ) "παγώνει" μέχρι να εκδοθεί στις Η.Π.Α., 'Ολιβερ Φαλκενστάϊν (καρκινοπαθής με μεταστάσεις), αποφασίστηκε να εκδοθεί στα λευκά κελιά, Γιάννης Γκίρμπας (παρουσιάστηκε αυθόρυμητα, και προφυλακίζεται ως ύποπτος φυγής). Η λίστα άρχισε να μακραίνει και ο Μελίστας κυκλοφορεί ελεύθερος... Καμμιά έκπληξη, καμμιά πρόκληση, κανένα λάθος. Χρειαζόμαστε άνδρες... Για τις μάχες που είναι μπροστά μας... Ας μην ξεχνάμε πως στην Ιστορία αυτής της χώρας, οι αποφασιστικότερες μάχες και νίκες ήταν ενάντια στον εσωτερικό εχθρό.

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΝΔΡΕΣ: για να τους στέλνουμε στην Αραβησσόδ, στις καταλήψεις σπιτιών, στις απεργίες. Τώρα που το σύνθημα "η εργασία είναι απελευθέρωση" δεν είναι απλά ένα μνημείο στην πύλη του Ντα-

χάσου, αλλά ήταν η κοινή συνείδηση του έθνους μας, ότιως διαιτηρύσσουν οι οικουμενικοί εκφραστές της.

ΚΑΛΜΙΑ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΑΤΕ ΔΕΝ ΕΣΩΣΕ ΤΕΛΙΚΑ ΟΥΤΕ ΤΑ ΛΦΕΝΤΙΚΑ ΤΗΣ, ΟΥΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ: Τα χιλιάδες χιλιόμετρα τούνελ δεν μπόρεσαν τελικά να διαφυλάξουν τα μέλη της Σεκιουριτάτες όταν ήταν ξέσπασε η εξέγερση. Άν οι Τσαουσέσκου εκτελέστηκαν, η φράση "εκτελούσε διαταγές" δεν πρόκειται να σώσει τους βασανιστές από τη λαϊκή οργή. Η εξέγερση άργησε πολύ βέβαια, αλλά οι θαυμαστές και κόλακες του Τσαουσέσκου που σήμερα βρίσκονται και εδώ στην εξουσία, χρόνια πάσχιζαν να μας πείσουν πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Σήμερα ισχυρίζονται πως για τον Τσαουσέσκου δεν ήξεραν. Αύριο θα ισχυρίζονται πως και για την Ελλάδα δεν ήξεραν, ή πως εκτελούσαν διαταγές.

ΚΟΥΜΗΣ - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΛΤΕΖΑΣ - ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ - ΟΖΣΟΜΕΡ -  
ΧΑΜΝΤΑΝ - ΦΑΛΚΕΝΣΤΑΪΝ - ΓΚΙΡΜΠΑΣ.

Τους ξέρατε πολύ καλά. Και μεις σας ήρουμε. Έχετε την εξουσία. Γι' αυτό σας πολεμάμε. Γιατί η εξέγερση δεν είναι ουτοπία. Το ξέρετε. Αλλά το μαθαίνουμε κι εμείς στην πράξη.

