

Ai ΣΙΧΤΙΡ



Μηνιαία σφραγίδα ενάντια στην παδοπτικοποίηση

Έτος 10 - Αρ. φύλλου 1 - Νοέμβριος 1998 - Τιμή φύλλου δρχ. 0 - ECU 0

Σ' αυτό το τεύχος:

- ▷ Εκδοτικό σημείωμα
- ▷ Καταλήγεις στένης στα Ιωάννινα;
- ▷ Οι συμμορίες στις γειτονιές των παλιών Ιωαννίνων
- ▷ Η ιστορία των Εβραίων των Ιωαννίνων
- ▷ ΔΝΤ και οικονομικός υπεριαλισμός
- ▷ Διεθνές εμπόριο και διεθνοποίηση του κεφαλαίου
- ▷ Για το κίνημα της βιολογικής γεωργίας





Εκδοτικό σημείωμα

Το «ΑΙ ΣΙΧΤΙΡ» είναι το ώριμο τέκνο της οργής μας. Φτιάχτηκε από άτομα που κάποια στιγμή στη ζωή τους, πίστεψαν σε πολλά πράγματα και... απογοητευτήκαν. Πιστέψανε ότι μπορούν να αλλάξουν από μόνοι τους τον κόσμο, πιστέψανε σε ανδρώπους και νομοτέλειες, εμπιστεύτηκαν τους γύρω τους, νόμισαν ότι ο έρωτας είναι παντοτινός, η βία είναι δύναμη, η αγάπη είναι δύναμη, η παρανομία είναι η λύση, ο θεός είναι παντού, ότι η ζωή είναι παιχνίδι και ο θάνατος νεκρός.....

Βρέθηκαν μόνοι, χυνηγημένοι, ηττημένοι, και βρέθηκαν κάποιοι να τους πείσουν ότι αυτό είναι ωριμότητα. Και τότε ήταν, που χωρίς να το καταλάβουν πώς, φώναξαν:

— ΑΙ ΣΙΧΤΙΡ!!

Και βρέθηκαν κι άλλοι που δεν άντεχαν άλλο τη ζωή που έγινε επιβίωση, την παιδικότητα που έγινε εφιάλτης, και ήταν απογοητευμένοι αλλά και οργισμένοι, όχι γιατί πίστεψαν σε κάτι, αλλά γιατί οι από «πάνω» έσπευδαν μια ζωή -όχι από λάθος τους όμως, αλλά λίαν συνειδήτως- να τους καπτηλεύουν.

Οχι, δεν ισχυρίζόμαστε πως έχουμε την μαγική συνταγή, ούτε ότι είμαστε η πρωτοπορεία που θα διαγάλει το φίδι από την τρύπα. Δε ζητάμε να σας υποκαταστήσουμε. Αυτό που ζητούμε είναι η ενεργός συμμετοχή σας ενάντια σε οτιδήποτε ασχηματίνει την καθημερινότητά σας. Είναι πεποιθησή μας, πως αυτό που λείπει στις απονεκρωμένες κοινωνίες του σήμερα είναι η συλλογικότητα της αντίδρασης.

Τεύχη της εφημερίδας μπορείτε να βρείτε στα κεντρικά βιβλιοπωλεία της πόλης μας κάθε 15 του μηνός, στο βιβλιοπωλείο του ελεύθερου τύπου στην Αθήνα (Βαλτετσίου 53 Εξάρχεια) καθώς και σε στέκια και καταλήψεις, σε όλη την Ελλάδα.

Εάν νομίζεις λοιπόν ότι η αποστάση είναι πολύ μικρή για να την διανύσουμε, και ο δρόμος της αντιπαλότητας μακρύς, μπορείς για επικοινωνία, συνεργασία και συμμετοχή -γιατί το ΑΙ ΣΙΧΤΙΡ δεν είναι ιδιοκτησία μας, αλλά υπόθεση όσων ενδιαφέρονται- να μας βρείτε στην Τ.Θ. 1244 ΤΚ 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ.



Χωρίς πολλές κουβέντες και «κεφάλαια», αλλά με όρεξη για δουλειά αποφάσισαμε να μιλήσουμε, και όχι μόνο να λέμε ΑΙ ΣΙΧΤΙΡ στους εαυτούς μας και στους άλλους.

Με ξεκαθαρισμένο από την αρχή, ότι δεν γουστάρουμε τα λεφτά σας, δεν γουστάρουμε καριέρα, δεν γουστάρουμε διαφημίσεις, δεν γουστάρουμε τους σίγουρους για την καθαρότητα των ιδεών και των πράξεών τους, δεν γουστάρουμε την απάθεια και το ψέμα, και ότι άν τα παραπάνω δεν σας αγγίζουν τότε χαρείτε τη μιζέρια σας καλ.....

ΑΙ ΣΙΧΤΙΡ!!!!!!





Τελευταία, στην πληθώρα ανυπαρξίας ειδήσεων από τα Μ.Μ.Ε. ήρθε να προστεθεί και το τελευταίο, αποκλειστικό νέο. Φοβερές και τρομερές συμμορίες, 16χρονων αγοριών, λυμαίνονται τις πόλεις. "Άγρια αγόρια", απόγονοι του Νταβέλη, υπό την επήρεια χασίς, τρομοκρατούν και ληστεύουν συνομήλικούς τους. Οι κοινωνιολόγοι-ψυχολόγοι, έσπευσαν να αναλύσουν το φαινόμενο, με τη γνωστή φρασεολογία περί "μη ύπαρξης ιδανικών, διαλυμένες οικογένειες, ανεργία και βία στους νέους

ή χρήσης ναρκωτικών". Τώρα ειδικά, που η μόδα των RAVE, που άρχισε να περνάει, πρέπει κάτι να βρεθεί, για να δικαιολογήσουν το ρόλο τους στην κοινωνία. Επειδή βαριέμαι, να κάνω και εγώ[.], μια ανάλυση του φαινομένου θα περιοριστά μόνο, στην ιστορική σκοπιά του.

Οι αντίπαλες συμμορίες, με βάση την περιοχή που μεγάλωσε ο καθένας, είναι ένα φαινόμενο, πάρα πολύ

παλιό. Ακόμη και πριν από δέκα χρόνια, όταν εγώ ανδρωνόμουνα στα Γιάννινα, θυμάμαι ακόμη με τι φανατισμό πολεμούσαμε με πέτρες, ξύλα, φυσοκάλαμα ή ποδόσφαιρο τις άλλες γειτονιές. Το συνθημα ήταν πάντα: "οχι αιχμαλώτους", επηρεασμένοι και από την ταινία "ράμπο" της εποχής. Σε κάθε γειτονιά, υπήρχαν οι αρχηγοί, οι ήρωες, οι προδότες, οι ρουφιάνοι και βέβαια οι αιχμάλωτοι, που αφού τους δέρναμε, τους κλέβαμε και τους κατουρούσαμε, τους αφήναμε να γυρίσουν πίσω ντροπιασμένοι. Αυτό ίσως που δεν ξέρετε, είναι ότι στα Γιάννινα της παλιάς εποχής αυτό το φαινόμενο ήταν.... μαζικό.

Ως το 1913, με την απελευθέρωση, ο κάθε φτωχο-μαχαλάς, ήταν χωρισμένος, με "εθνικά" κριτήρια. Και ο πετροπόλεμος ανάμεσα τους εξελισσόταν σε κανονικό πόλεμο. Επί τουρκοκρατίας, υπήρχαν οι χριστιανικοί μαχαλάδες, οι τούρκικοι και οι εβραϊκοί. Ανάμεσα σ' αυτούς τους μαχαλάδες υπήρχαν συνήθως νεκροταφεία (18 τούρκικα νεκροταφεία το 1890) ή αλάνες που ήταν το πεδίο διεξαγωγής των μαχών. Κάθε μέρα, όταν τα "Ελληνόπουλα" τελείωναν το σχολείο, «μεχτέτ» για τα "Τουρκόπουλα", εκεί που συναντιώνταν οι δρόμοι γινόταν πετροπόλεμος άνευ προηγουμένου. Τα μέρη ήταν σημφωνημένα από πριν και υπήρχαν και από τα δύο μέρη βιγλάτορες (τσιλιαδόροι) για να ειδοποιούν για τούς κοινά μισθούς πολιτομάνους (μπάτσους). Αν κάποιος πιανόταν από τους πολιτομάνους τον έπαιρναν "τζιγκί ραβράν" (σιδηροδέσμιο) στα κρατήρια και αφού έτρωγε πολύ ξύλο, στέλνονταν πίσω στον συνήθως αγανακτισμένο πατέρα του, για να τον αποτελειώσει. Βέβαια τις μέρες της ανακωχής κανείς πιτσιρικάς του αντίπαλου στρατόπεδου δεν τολμούσε να περάσει από άλλες συνοικίες γιατί "φίδ' κουλοβό τ' νέφαγε". Οι πιο ιστορικές μάχες ήταν ανάμεσα στους δυο χριστιανικούς μαχαλάδες [καραβατιανοί-σαβατιανοί] που μερικές φορές συμμαχούσαν ενάντια στους Λουτσινούς [τουρκομαχαλάς στην περιοχή Λούτσα]. Κάθε χρόνο δινόταν και ο επίσημος "αγώνας" στο "Τζεμ", ένα από τα εβραϊκά νεκροταφεία που υπάρχει κι ακόμη. Εκεί έπαιρναν μέρος και οι μεγαλύτεροι, ενώ οι πολιτομάνοι δεν τολμούσαν να επέμβουν. Νικητές ήταν συνήθως αυτοί που είχαν με το μέρος τους τους "Νταήδες" ή "Μπάντιδοι". Αυτοί ήταν η τάξη των "ασίκηδων", δεν είχαν εθνικά κριτήρια, ήταν συνήθως παράνομοι και τους αναγνώριζες: "μι του παλού τ' έκρεμασμένου στού ζερβιό τουν πλάτ', στραβά του φέσ' κι μι του μ' στάκ' τσιγκέλ' κι μαχαίρ' στού ζουνάρ'". Όποιος είχε τους νταήδες μαζί του, ήταν και σίγουρα νικητής. Αυτός ο πόλεμος συμμοριών, δεν ήταν απλά ανεκτός, από τους μεγάλους, αλλά απαραίτητο στάδιο για την εντλικώση των αγορίων. Όπως έλεγαν: "Απ' τ' νάλλ' μιργιά κι οι δάσκαλ', μάθιναν τα μικρά πιδγιά, για τ' έκτρα νάν' μιγάλ'. Κι σαν λιουντάρ' να 'χουν καρδία, γιατί αλλοιώς θα να' νει ζόρ' η λιφτιγριά απ' τα σκλιά. Κι θα πληρώνουμ' όλου φόρ' για να γιουμίζ' αφνών η κλιά". Η σκλαβιά οπως βλέπουμε, εκείνα τα χρόνια, ήταν άμεσα συνδεδεμένη, με τ' έκτρα φόρ' [.]. Και επειδή και τότε υπήρχαν τα "σκληρά ναρκωτικά", κορόιδευαν οι μέν τους δε, όπι: "Δέν ήξιραν άλλου ζανάτ [επάγγελμα], παρά να ρ' φαν του ναργκιλέ".

Η μόνη διαφορά του τότε με το τώρα, δεν είναι ούτε οι συμμορίες, ούτε η βία, ούτε τα ναρκωτικά, ούτε οι διαλυμένες οικογένειες [ούτε οι φόροι]. Η μόνη διαφορά, είναι η αποβλάκωση του σήμερα, μπροστά στην πλεόραση. Σπάστε τ' έρμις κι πείτε: Αι Σιχτίρ!!!.





ΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ



...Και το καλοκαίρι τελικά, τελείωσε. Οι τελευταίοι ρομαντικοί του Σεπτέμβρη, μαζεύονται κι αυτοί στην άνεση του σπιτιού τους. Οι πολυθρόνες ξαναπιάνονται και οι πηλεοράσεις ανοίγουν. Μαζί με το φθινοπωρινό Οκτώβρη, έρχεται και το κρύο των δημοτικών εκλογών. Επιτέλους ήρθε η ώρα (μια φορά ανά τέσσερα χρόνια) να μιλήσεις κι εσύ. Άλλα να που έστω και για μια μέρα δεν σε αφήνουν!! Νέα φαινόμενα έχουν μπει βαθιά στη ζωή μας. Φαινόμενο Αβραμόπουλου στον πρώτο δήμο της χώρας (;) και ενώ όλοι ασχολούνται μαζί του, κανένας δεν θυμάται ότι στο κέντρο της μητρόπολης μένουνε κυρίως φτωχοί μετανάστες, που είναι καθημερινά υποψήφιοι εργάτες, για τους Έλληνες δημοκρατικούς πολίτες. Άλλα και σε άλλους μεγάλους δήμους επαναστατικά φαινόμενα ξεπηδούν από παντού. Αντάρτες από δεξιά, αντάρτες από αριστερά, ανεξάρτητοι, αυτόνομοι, ακομμάτιστοι, δημοκρατία και πλουραλισμό να δουν τα μάτια σου. Επέλεξε σωστά και κυρίως το σημαντικότερο, μην ξεχάσεις να ψηφίσεις. Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ξανακοιμήσου...

Άλλα και στην πόλη μας, όλα τα έχει ο μπαχτσές. Απλά διαλέγεις και παίρνεις. Ο πασοκτζής δήμαρχος φεύγει και ο νεοδημοκράτης έρχεται. Και όλα αυτά πολιτισμένα και δημοκρατικά. Ο νομός Ιωαννίνων ανακαλύπτει ξανά (φάτε τους αρβανίτες) την χαμένη του ελληνικότητα. Αφού όλα τα χωριά έχουν μετανομαστεί με ελληνικά ονόματα γιατί οχι και οι δήμοι: Δήμος Δωδώνης, δήμος Μολλοσών, δήμος Σελλών, δήμος Πασσαρώνος και άλλοι, γιατί ρε εμείς έχουμε ιστορία, πολεμήσαμε στην Τροία. Και βέβαια, αν κάποιος κοιτάξει τα ονόματα των νέων δημοτικών και νομαρχιακών συμβουλάτορων, θα ανακαλύψει το κοινό που έχουν ανεξαρτήτου παρατάξεως που προέρχονται. Είναι όλοι Έλληνες ευϋπόληπτοι και επιτυχυμένοι επιχειρηματίες του τόπου μας, μορφωμένοι και οικογενειάρχες. Δηλαδή, αυτοί που αξίζουν την εμπιστοσύνη σου. Δεν θα σας δώσουμε τα ονοματά τους, για του λόγου το αληθές, γιατί βαριόμαστε να ασχοληθουμε κι άλλο μαζί τους (άντε και "καλή" τύχη μάγκες).

Ο μεγάλος νικητής όμως των δημοτικών εκλογών, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, η δημοκρατία και βέβαια, εσύ ο πωλητής, έ!! ο πολίτης. Οι κρατικοί μηχανισμοί ανησυχούσανε από την αδιαφορία του κόσμου για τα κοινά, δηλαδή από τις εκλογές. Ρέ!! λες να αρχίσανε να καταλαβαίνουνε, ότι τους δουλεύουμε με τις εκλογές (σκεφτότανε οι καθεστωτικοί) και να αρχίσουνε να διεκδικούνε χωρίς εκπροσώπηση, αυτά που θέλουνε. Την έχουμε άσχημα, τι νά κάνουμε; Ας τους κοροϊδέψουμε ότι τουλάχιστον παίρνουν το μέλλον της περιοχής τους στα χέρια τους. Και ξύπνησε στον Έλληνα το ενδιαφέρον για τα κοινά. Φίλοι/ες, θείοι/ες, γειτόνοι/ες, έγιναν ειδικά στην επαρχία, πολίτες που θέλουν την ψήφο μας.

Η διαδικασία των εκλογών τελείωσε, και ενώ γυρνούσαμε το βράδυ της Κυριακής σπίτι, το βρήκαμε κλεμένο. Αρχίσαμε να βρίζουμε θεούς και δαίμονες. Και αφού πέρασε το αρχικό σοκ, αναρωτιόμαστε γιατί ο Αλβανός (γιατί Αλβανοί ήταν σίγουρα) που περνάει εύκολα τα ένδοξα συνορά μας, δουλεύει την τιμημένη γη μας, κλέβει τη δουλειά των παιδιών μας και πληρώνεται και από πάνω με το πλουσιοπάραχο τριχλιαρο για το 10ωρο δε μας σέβεται κιόλας. Μήπως του κάναμε κάτι και νευρίασε; Και αφού στο κάτω κάτω της γραφής δεν υπάρχει κράτος για να μας προστατέψει εμάς και τις περιουσίες μας, ας παραδειγματιστούμε από τον 17χρονο Έλληνα που σε χωριό της Κορινθίας εκτέλεσε τους δύο Αλβανούς που λήστεψαν το σπιτικό του. Οι δε συγχωριανοί του που με γλαφυρότητα περιέγραψαν στις κάμερες πώς ο 17χρονος σημάδευε στον αέρα, αλλά η αναθεματισμένη γκέλαρε σ' ένα σύννεφο και τους βρήκε κατακέφαλα, του επιφύλαξεν τιμές ήρωα όταν αφέθηκε ελεύθερος από τον εισαγγελέα να συνεχίσει το τιμημένο του έργο.



(Ερώτηση προς αλλήλους: εάν οι νεκροί ήταν Έλληνες θα γινόταν το ίδιο);

Στη Θεσσαλονίκη λίγες μέρες πριν ένας 17χρονος που είχε την ατυχία να μοιάζει στον Ρουμάνο (;) που καταγγέλθηκε για κλοπή ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟΥ εκτελείται μέρα μεσημέρι στο κέντρο της πόλης από ευσυνείδητο ασφαλίτη. Φυσικά επειδή επρόκειτο για εκπυρσοκρότηση (πάντα πάνω σε κάτι μετανάστες χαλάνε τα άτιμα) οι συναδελφοί του για να σώσουν την τιμή του (;) από τις αδηφάγες κάμερες -όπως γίνεται πάντα- τον φυγαδεύουν από την πίσω πόρτα κάνοντας χρήση σωσία. Την ίδια δε περίοδο στην ίδια πόλη, παρακολουθείτε διακριτικά Ευρωπαϊκό συνέδριο ακροδεξιών με οργανωτή την Χρυσή Αυγή (μήπως με επίτιμο ομιλητή τον Περίανδρο); Ο δε Αλβανός εργαζόμενος του εστιατορίου (πώς και τη γλύτωσε ο άτιμος;) περιγράφει με λεπτομέρειες τα παρεπόμενα στα κανάλια.

Και εάν τα προαναφερθέντα δεν σας λένε και τίποτα υπάρχει και συνέχεια.

Μπορεί μεν να αδυνατούν να μας φυλάξουν επαρκώς, αλλά τουλάχιστον φροντίζουν για μας αλλιώς. Επειδή ως λαός είμαστε και Λατίνοι εραστές μεριμνούν ώστε οι γυναίκες των κατά τ' άλλα βρωμιάρηδων μεταναστών να βρίσκουν μία "έντιμη" απασχόληση.

Μαστρωπείας συνέχεια λοιπόν, και τα καρφώματα μεταξύ των δίνουν και πάρονται.

Ειδικά μετά το φιάσκο-δολοφονία της Νιόβης θέλοντας να αποκαταστήσουν την χαμένη τους αξιοπρέπεια (και πότε είχαν) άρχισαν την πολυδιαφημισμένη κάθαρση.

Πρόσωπα έρχονται και πρόσωπα φεύγουν μετά βαίων και κλάδων, αλλά η ουσία θα παραμείνει η ίδια. Η διαφθορά θα συνεχισθεί για τον απλό λόγο ότι δεν είναι τα πρόσωπα που γεννούν τη διαφθορά, αλλά οι δομές του ίδιου του συστήματος στην καρδιά του οποίου εδράζει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Όπως ο κάθε βιομήχανος σπεύδει να εκμεταλλευθεί την παρανομία των μεταναστών απασχολωντας τους με μεροκάματα πείνας, έτσι και ο κάθε αστυνομικός σπεύδει να εκμεταλλευθεί τη θέση κλειδί που κατέχει προκειμένου να πλουτίζει από λίαν κερδοφόρες δραστηριότητες όπως είναι αυτή της μαστρωπείας.

Και επειδή βέβαια μιλάμε πάντα για παστρικές δουλειές ένα ντουζάκι στα κρατητήρια κρίνεται απαραίτητο για τις αλλοδαπές καθώς και το οφθαλμόλουτρο και όχι μόνο για τους φύλακες.

Στην Καβάλα 14χρονος αυτοκτονεί στο κελί του μην αντέχοντας τις τύψεις του για το βαρύ αδίκημα της επαιτείας. Την ίδια περίοδο νεαρή Ρουμάνα απαγχονίστηκε στο δωματιό που την είχαν κλεισμένη.

Ο διωκόμενος πρώην διευθυντής ασφάλειας Αττικής Βασιλόπουλος, σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό του Μέγκα τσάνελ έθεσε τα πράγματα στη σωστή τους

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ
ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΙΠΠΙΓΙΩΔΕΙΣ
ΡΥΘΜΟΥΣ.

ΝΑΙ, ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ.
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΩ
ΝΑ ΚΑΤΟΥΡΗΣΟ, ΦΟΒΑΜΙ
ΟΤΑΝ ΒΓΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΙ
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ.



βάση: «Κατάφερα στα δύο χρόνια της θητείας μου να μην υπάρχουν επεισόδια στο Πολυτεχνείο (1996-97) και να μην υπάρχουν βίαιες απεργιακές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας».

Ο αρχιτρομοκράτης επιδεικνύει το έργο του: ο εσωτερικός εχθρός έχει κατασταθεί.

Όσον αφορά τον αναρχικό ολικό αρνητή στράτευσης Νίκο Μαζιώτη καταδικάζεται σε 8μηνη φυλάκιση από το στρατοδικείο. Ακολουθεί και η δίκη του για τρομοκρατικές ενέργειες προκειμένου να συνετιστούν όλοι όσοι έχουν το θάρρος της αντίστασης.

Ο κομμουνισμός ως φάντασμα επιμένει να πλανιέται πάνω από την Ευρώπη.

Νίκη των σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία (εργάτες πανηγυρίστε) και σχηματισμός κυβέρνησης με συνεργασία των πρώην κόκκινων νυν πράσινων και ό,τι άλλο χρώμα ήθελε προκύψει.

Ταξικής συνειδήσεως τυφώνας σάρωσε τις φτωχογειτονιές της Νικαράγουας, Ονδούρας και νοτίου Μεξικού. "Ανθρωπιστική" βοήθεια έσπευσε να προσφέρει ο Αμερικανικός στρατός στους πληγέντες, θέλοντας να σώσει αυτούς που επί τόσα χρόνια έσφαζε.

Για τους εξεγερμένους του Μεξικανικού νότου, τη δουλειά του τυφώνα την έχει αναλάβει το κράτος και όχι μόνο.

Η ένταση στον κόλπο (και όχι μόνο αυτόν της Μόνικας) συνεχίζεται με απειλές βομβαρδισμών στο Ιράκ (υπάρχουν και οι πρόσφατες εμπιερίες του Σουδάν και του Αφγανιστάν). Στη δε κοντινή περιοχή της Μέσης Ανατολής, μία νέα (από τις άπειρες) ειρηνευτικές συμφωνίες μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, κινεί νέο κύμα βομβιστικών ενεργειών.

Για ακόμα μία φορά οι απανταχού ηγέτες φροντίζουν για την ειρήνη.....των συμφερόντων τους.



ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



Μία δημοκρατία, για να εξασφαλίσει την κοινωνική συναίνεση, πρέπει να στηριχθεί σε κάποιες "αλήθειες" που θεωρούνται δεδομένες. Αυτά τα "κατα συνθήκη ψεύδη" στηρίζονται στη λήθη της ιστορίας από το κόσμο, και τη συνεχή προπαγάνδα της θεομοθετημένης ή μη εξουσίας. Μία "αλήθεια" είναι ότι οι "Ελληνες" είναι φιλόξενος λαός και ποτέ δεν έκαναν διακρίσεις. Δεν θα ασχοληθούμε με τους μετανάστες στην Ελλάδα του σήμερα, αφού είναι πάρα πολλοί, οι άντρες είναι όλοι εγκληματίες και οι γυναίκες όλες πουτάνες, είναι βρώμικοι και φέρνουν ναρκωτικά στα ένδοξα νειάτα μας κ.ά. Εκτός αυτού ο καθένας (νομίζω) μπορεί να κρίνει από την καθημερινότητά του, κατά πόσο κάνει ή πέφτει θύμα διακρίσεων.

Θα αναφερθούμε στους Εβραίους, γιατί όταν οι Έλληνες έχουν να λένε για την παραδοσιακή τους φιλοξενία, αναφέρονται συνήθως στους Εβραίους (ή στους ματσωμένους τουρίστες) που είναι μέν "έμποροι και φιλάργυροι ή παρουσιάζουν σαν δικό τους τον πολιτισμό μας, αλλά εμείς τους συμπεριφερθήκαμε πάντα άψογα". Σήμερα, ελάχιστοι Εβραίοι, έχουν απομείνει στο γεωγραφικό τόπο, που λέγεται Ελλάδα. Ειδικά στα Γιάννινα, που κάποτε...

Η πρώτη αναφορά, για εβραϊκή κοινότητα, στο χώρο της Ηπείρου, είναι από τον Απόστολο Παύλο, το 63 μ.Χ. στην αρχαία Νικόπολη. Η εβραϊκή κοινότητα των Ιωαννίνων, εμφανίζεται τα τέλη του 9ου αιώνα μ.Χ. και δημιουργεί, μέσα στο χώρο του κάστρου την πρώτη συναγωγή. Η πρώτη οργανωμένη συνοικία, έχω από το χώρο του κάστρου, εικάζεται ότι ήταν εβραϊκή. Σιγά-σιγά, έπειτα από την διακήρυξη, το 1204 μ.Χ. του δεσποτάτου της Ηπείρου, από τον Δεσπότη Μιχαήλ Α', μαζί με την ανάπτυξη των Ιωαννίνων, εχουμε μια παράλληλη ανάπτυξη της εβραϊκής συνοικίας της περιοχής. Τα τέλη του 15ου αιώνα, με το διωγμό των Εβραίων από την Ισπανία, η ισραηλίτικη κοινότητα των Ιωαννίνων γνωρίζει νέα ανάπτυξη, συμβάλλοντας στην εμπορική άνθηση της περιοχής. Η εβραϊκή συναγωγή των Ιωαννίνων γίνεται μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης. Μία ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, είναι ότι οι ιδρυτές της συναγωγής της Νέας Υόρκης, ήταν Γιαννιώτες - Εβραίοι μετανάστες. Οι έλληνες Εβραίοι λέγονται ΡΩΜΑΝΙΩΤΕΣ (εκ του Ρωμιοί) ενώ οι Ισπανοί-Εβραίοι (Σεφαραδείμη). Την εποχή του Αλή πασιά, η εβραϊκή κοινότητα της πόλης, όπως και η ίδια η πόλη, βρίσκεται στο "χρυσό αιώνα της". Υπάρχουν στα Γιάννινα δύο



συναγωγές, η "kahal kadosh yashan - παλιά συναγωγή" που βρίσκεται μέσα στο κάστρο, και η "kahal kadosh hadash - νέα συναγωγή" που βρίσκεται στην εβραϊκή συνοικία, έξω από το κάστρο. Οι Εβραίοι που παραδοσιακά ασκούν το επάγγελμα του εμπόρου, αποτελούν μόνιμο στόχο των επαναστάσεων της εποχής, που ενώ σήμερα διδάσκονται ως εθνικές, σίκαν έντονο ταξικό χαρακτήρα. Ένα παράδειγμα είναι η επανάσταση του Διονύσιου του Σκυλόσοφου το 1611, που υποσχόμαστε να αναπτύξουμε καλύτερα σε επόμενο φύλλο μας. Την πρώτη επίσημη αντιεβραϊκή αναφορά βρίσκουμε στα λόγια του "Άγιου" Κοσμά του Αιτωλού, που από κοινωνικός επαναστάτης παρουσιάζεται στην επίσημη ιστορία ως "φλογερός πατριώτης και χριστιανός". Ο Κοσμάς ο Αιτωλός, γεννήθηκε το 1714, και οργώνοντας όλη την Ελλάδα, καταφέρεται ενάντια στους πλούσιους Τούρκους, Εβραίους, Ελληνες, και Λατίνους. Βέβαια με τους Λατίνους κάποια στιγμή συμμαχεί, μέχρι να καταλάβει τα ψευματά τους. Ειδικά οι Εβραίοι του έχουν καθίσει στο στομάχι. Άκολουθεί ένας από τους διασωθέντες λόγους του:

"Πώς το βαστά ν καρδιά σας, να αγοράζετε από τους Εβραίους πραμάτειες; Και τα άσπρα (χρήματα) κατόπιν να τα εξοδεύουν διά να εύρουν κανένα χριστιανόπουλον να το σφάξουν, να πάρουν το αίμα του και με εκείνο να κοινωνούν; Ο διάβολος θέλει να πίνωμεν το αίμα των παιδιών και όχι ο θεός." Αυτή η άποψη, περί του τι πίνουν οι Εβραίοι, συνέχιζε να υπάρχει για πολλά χρόνια, όπως θα δούμε και παρακάτω. Και καταλήγει ο Άγιος "Λοιπόν, χριστιανοί μου, μην αγοράζετε τίποτα από αυτούς." Και κάνει τα λόγια του πράξη. Απ' όπου περνάει κλείνει το παζάρι της Κυριακής, που το είχανε μονοπώλιο οι Εβραίοι, και προτρέπει να γίνεται Σάββατο, που οι Εβραίοι, λόγω θροσκείας, δεν πρέπει να κάνουν τίποτα. Όταν σκοτώνεται από τους Τούρκους ο Κοσμάς ο Αιτωλός, παντού ακούγεται ότι πληρώθηκαν από τους Εβραίους, για να το κάνουν...

Όταν το 1821 έχουμε την δολοφονία του Αλί πασιά, από τα σουλτανικά στρατεύματα, και το "μεγάλο καλασσό" των Ιωαννίνων, ακούγεται ότι οι Εβραίοι, αγοράζουν όσο-όσο, από τους στρατιώτες του σουλτάνου τις λεπλατημένες πραμάτειες. Τον Απρίλη του 1851, έχουμε το πρώτο "πογκρόμ" εναντίων τους. Ένας κίρυκας, από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ενώ περνάει από την εβραϊκή συνοικία, δέχεται επίθεση από ομάδα Εβραίων που τον ξυλοκοπούν και φτύνουν την κολυμβήθρα που κρατούσε. Μετά, οι γύρω, τον δωροδοκούν για να μην μιλήσει με 500 γρόσια. Ενώ αρχίζει συνέλευση του μπροπολίτη με τους χριστιανούς δημογέροντες για να 'δουν πώς θα αντιδράσουν, το γεγονός

μαθαίνεται και πυροδοτεί συμπλοκές στην αγορά των Ιωαννίνων, μεταξύ χριστιανών και Εβραίων, με έναν Εβραίο νεκρό. Το μίσος είναι τόσο μεγάλο, που οι χριστιανοί λιθοβολούν την πομπή της κηδείας, παρόλη την επέμβαση του στρατού. Ο δράστης της δολοφονίας, κάποιος Μπαλωμένος, κρύβεται από τον Έλληνα πρόξενο, τον Ρωσσέτο, και φυγαδεύεται "μέσα" δηλαδή στην ελεύθερη Ελλάδα. Ο Ισμαήλ πασιάς, εγγονός του Αλί, δέχεται πέσεις και χρήματα από τους Εβραίους, για την παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

Το κλίμα βαραίνει πιο πολύ από την φήμη οργανωμένου σχεδίου χριστιανών για δημιουργία ταραχών στις τουρκοκρατούμενες περιοχές, αλλά και από τη φήμη ότι οι Εβραίοι πίνουν το αίμα μικρών χριστιανών. Υπάρχει ακόμη η περιγραφή του πώς γινότανε, έρικναν τα παιδιά σε μεγάλα βαρέλια με βελόνες και έπαιρναν το αίμα τους, από τον πάτο.

Ο μπροπολίτης και ο πρόξενος ισχυρίζοταν ότι έφταιγαν οι Εβραίοι για προσβολή της θροσκείας τους, ενώ οι Εβραίοι είχαν να θρονίσουν ένα νεκρό. Τελικά ο Ισμαήλ πασιάς έδωσε δίκιο στους χριστιανούς και το θέμα έληξε.... μέχρι τον Απρίλη του 1872.

Εκείνη την ημέρα, στη συνοικία του Κουρμανιού (εκ του κουρουμάνα = μαύρο ψωμί), ένας 17χρονος χριστιανός, που μοίραζε τα σταυροψώματα, λόγω Πάσχα, δέχτηκε την "επίθεση ενός μεθυσμένου" Εβραίου ο οποίος, αφού τον έριξε κάτω, πάτησε πάνω στην κουλούρα με τα ψωμιά. Ο νεαρός ανταπέδωσε το κτύπημα και δέχτηκε την επίθεση όλης της εβραϊκής συνοικίας. Το γεγονός μαθεύτηκε στους χριστιανομαχαλάδες και θεωρήθηκε προσβολή της θροσκείας, ειδικά που ήταν μεγαλοβδόμαδο. Έτσι, πλήθος χριστιανικού κόσμου, με πέτρες, ξύλα, και μαχαίρια, επιτέθηκε στην εβραϊκή συνοικία και άρχισαν να καλάνε σπίτια και μαγαζιά. Την τελευταία στιγμή επενέβηκε ο Σεβφέτ πασιάς, με πολύ στρατό και προσπάθησε να απωθήσει το πλήθος. Οι χριστιανοί ηρέμησαν μόνο με την παρουσία του μπροπολίτη. Όταν ο πασιάς είδε τη δυναμιά του, τον ρώτησε πονηρά: "Πώς και από μένα δεν φοβήθηκαν, ενώ μόλις ήρθες εσύ νούχασαν; Εσύ τους έβαλες!". Αυτός απάντησε: "Πασιά εφέντη, γι' αυτό το λόγο που είπες, θα πάμε στην πόλη να κριθούμε! φερμανλής εσυ, φερμανλής και εγώ" (φερμάνι= διορισμός από τον σουλτάνο). Ο δεσπότης, έδωσε διαταγή για εκδίκηση, κανένας χριστιανός να μην ψωνίζει από Εβραίους εμπόρους. Μετά από μερικές μέρες, οι Εβραίοι λύγισαν, και λέγεται ότι ο αρχιραβίνος πλήρωσε μεγάλο χρηματικό πρόστιμο στο δεσπότη, για να ανακαλέσει τη διαταγή. Η ιστορία είχε κι έναν νεκρό. Ένας μεθυσμένος Εβραίος, καθώς περνούσε μέσα από χρι-



στιανικό μαχαλά, φώναζε: "Ζέφτσια! - Ζέφτσια!" (Ζέφτσια=χαρές). Ένας χριστιανός, τον έλεγαν Παύλο, νόμιζε ότι κοροιδεύει τους χριστιανούς και τον μακαίρωσε. Και αυτός φυγαδεύτηκε "μέσα".

Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί, ότι αυτά τα φαινόμενα οφείλονταν στην "υποδούλωση" των Ελλήνων στους Τούρκους. Άλλα και μετά την απελευθέρωση,

διαβάζοντας τους στίκους του γνωστού Γιαννιώτη - Εβραίου ποιητή Γιωσέφ Ελιγιά (1901-1931), βλέπουμε τη λύπη του και την οργή του για τους ταξικούς - φυλετικούς - θροσκευτικούς διαχωρισμούς που υπάρχουν στην πόλη των Ιωαννίνων. Τα Γιάννινα την χρονιά της απελευθέρωσης (1913) είχαν 6.000 χριστιανούς, 5.000 Τούρκους και 5.000 Εβραίους. Πιο καλή απόδειξη των





διαχωρισμών, είναι το παρακάτω γεγονός. Όταν το 1915, άρχισαν και οι Εβραίοι να οργανώνουν τα δικά τους Ελέπ (φιλανθρωπίες) όπως της μπτρόπολης και των Ελλήνων του εξωτερικού, ο λαός τους σατίρισε με το παρακάτω τραγούδι, ενδεικτικό των συναισθημάτων του:

“Θέλσαν να κάνουν κι οι Ουβραίοι
των Ζωσμάδων τα ελέν.
Νταβγκιών εφέντης⁽¹⁾ π αρχί²⁾
κι' αυτός του κάν' τη διδαχή
κι' όταν τ' άκοι κ' π Μπαρμπέ⁽³⁾
απ' τ' χαρά τ' σ μέσα μπαίν'.
κι' φέρν' τ' αφέντ' σ τον τζιουμπέ⁽⁴⁾
πούχε μέσ' στην τζιέπη το τζιουλμπέν⁽⁵⁾
Για κι ο Μωνζής τ' Άλκαλάν⁽⁶⁾
με χαρά μεγάλ' τ' ακούει.
Λόγος μεγάλος γίντκε
στο κουρμανιό στην μέσ'.
Χάι! Χάι! είμαστε και εμείς⁽⁷⁾
δεν είστε μουνάχα εσείς⁽⁷⁾.
Σας αρέσ', δεν σας αρέσ'.”

Η μοίρα των Εβραίων των Ιωαννίνων, είναι ίδια με αυτή σε όλη την ευρώπη. Το 1944, ο Γερμανός διοικητής, αφού τους ζήτησε πρώτα χρήματα για να μην τους πάσει, αθετεί το λόγο του. Τα ξημερώματα της 25ης Μαρτίου, επίλεκτες μονάδες του γερμανικού στρατού, κλείνουν την εβραϊκή συνοικία και τους στέλνουν όλους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Το 1944, τα Γιάννινα είχαν 20.000 κατοίκους, από τους οποίους οι 1.900 ήταν Εβραίοι. Κατάφεραν να κρυφτούν, με τη βοήθεια Γιαννιώτων και να επιζήσουν μόνο 30 άτομα. Η εβραϊκή κοινότητα με 1000 χρόνια ζωής, χάνεται σε ένα ξημέρωμα. Σήμερα ζουν στα Γιάννινα γύρω στους 50 Εβραίους. Από τα άδεια σπίτια των Εβραίων, πολλοί Γιαννιώτες έκαναν μεγάλες περιουσίες. Άλλα αφήνονται ερειπωμένα, με “θολό” ιδιοκτησιακό καθεστώς να καταρρεύσουν. Μαζί με τους Εβραίους χάνεται και η πολυεθνικότητα της πόλης των Ιωαννίνων...

(1) νταβγκιών εφέντης: πλούσιος εβραίος, φιλότουρκος

(2) μπαρμπέ: όνομα που έδιναν συνίθως οι πλούσιοι εβραίοι στις υπηρέτριες, όπως οι τούρκοι το φατμέ. (όπως διάβασα σε ένα γράμμα ενός γιαννιώτη-εβραίου, δεν δέχεται αυτή την άποψη).

(3) τζιουμπέ: κειμωνιάτικο πανωφόρι

(4) τζιουλμπέν: μικρό πορτοφόλι, πέτσινο

(5) Άλκαλάν: πλούσιος Εβραίος

(6) εμείς: και εμείς οι Εβραίοι, είμαστε ικανοί για ελέν

(7) εσείς: και όχι μόνο εσείς οι χριστιανοί



Το κίνημα της βιολογικής γεωργίας και η αγορά

Τις 23-27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Λαμία η πρώτη πανελλήνια έκθεση Βιολογικής Γεωργίας και Υγιεινής Διατροφής (BIO-ΑΓΡΙ) Η έκθεση ήταν μια “ευγενική” χορηγία της ΕΤΒΑ, του Υπουργείου “Αναπτυξής”, του οργανισμού Καλοφωλιάς Α.Ε., της νομαρχίας Φθοιώτιδας και της εφημερίδας ΕΞΠΡΕΣ. Όποιος είχε ανταπέτες για το “κίνημα” της Βιολογικής Γεωργίας στην Ελλάδα, θα είχε ενδιαφέρον, να επισκεφθεί την έκθεση.

Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε τι είναι Βιολογική-Οικολογική γεωργία. Όποιος θεωρεί ότι οι παπούδες και οι γιαγιάδες μας έκαναν Βιολογική γεωργία, σφάλει. Σήμερα βιολογικό προϊόν είναι μόνον αυτό που φέρνει το ειδικό σήμα από τους οργανισμούς πιστοποίησης.

Η Βιολογική Γεωργία είναι ένας κλάδος της χημείας, που απλά στηρίζεται σε φυσικά σκευάσματα. Η φιλοσοφία της στηρίζεται στο “προλαμβάνειν” από το “θεραπεύειν” και στο ότι δεν υπάρχουν παθογόνοι οργανισμοί που πρέπει να εξοντώσουμε, αλλά μόνο να τους περιορίσουμε. Οι βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιεί είναι η αφεισπορά, η χρησιμοποίηση φυτών που αλληλοσυμπληρώνονται και η δημιουργία και η διατήρηση ζωντανού εδάφους.

Ιστορικά η βιολογική γεωργία, άρχισε τη δεκαετία του '60, παράλληλα με τα άλλα κινήματα αμφισβήτησης της εποχής. Το 1972, στη διάσκεψη της Στοκχόλμης, υπάρχει η πρώτη επίσημη αναφορά στη βιολογική γεωργία και στην ανάγκη για περαιτέρω αναπτυξή της. Ήταν η εποχή, που

έβγαιναν οι πρώτες επιστημονικές αναλύσεις για τα λιπάσματα και τα ζιζανιοκτόνα της συμβατικής γεωργίας. Είχαν βέβαια αρχίσει να φαίνονται μαζικά πια, τα συμπτώματα της αρρώστειας της συμβατικής-χημικής γεωργίας. Ήταν η εποχή που έμπαινε στη ζωή μας ο καρκίνος. Άλλα και παγκοσμίως εμφανίζοταν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, της ερημοποίησης των εδαφών, του ευτροφισμού των νερών, της εξαφάνισης των ειδών και της εναλλαγής και αντοχής των ασθενειών. Συμπτώματα μιας αρρώστειας που λέγεται εντατική καλλιέργεια, χημική γεωργία και κέρδος.

Πρίν από 15-20 χρόνια, κάθε άνθρωπος είχε συσσωρευμένες στους ιστούς του 0,35 κιλά “ξένων” χημικών ουσιών. Σήμερα αυτό το ποσό έχει φτάσει στο ένα κιλό. Αν και οι αριθμοί κουράζουν θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε κάποια ενδεικτικά στοιχεία. Σήμερα αν σταματούσε η συμβατική γεωργία, το 50% της παγκόσμιας γεωργικής παραγωγής θα χανόταν ολοκληρωτικά με συνέπεια των παγκόσμιο λοιμώ. Κάθε χρόνο οι έρημοι επεκτείνονται σε βάρος των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 2 χιλιόμετρα. Μόνο στις Η.Π.Α., ξοδεύονται ετησίως ενα δισεκατομμύριο δολλάρια για την αποκατάσταση των άμεσων ζημιών από τη χημική γεωργία. Παγκοσμίως χάνονται 15 εκατομμύρια τόνοι γόνιμου εδάφους από τη διάβρωση. Τέλος, σε κάθε γεύμα καταπίνουμε κάτα μέσο όρο 142 χημικές ουσίες “ξένες”



πρός το σώμα μας, από τις οποίες οι 46 είναι αποδειγμένα καρκινογόνες. Η απαρίθμηση αριθμών κουράζει όσο εφιαλτικά και αν είναι τα στοιχεία.

Το μεγάλο "μπούμ" στή βιολογική γεωργία, έγινε με τον ΕΟΚΙΚΟ νόμο 2092/91, που καθόρισε νομικά τι ενοούμε βιολογική γεωργία. Από τότε άρχισαν.... οι επιδοτήσεις. Στην Ελλάδα από τα 8.000 στρέμματα βιολογικής καλλιέργειας το 1992, φτάσαμε στα 100.000 στα τέλη του 1997. Σε χώρες όπως η Αυστρία το 20% της παραγωγής, γίνεται με βιολογικές μεθόδους. Το επιχείρημα του κράτους, για την αναγκη πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων, είναι οτι με την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, χάθηκε η προσωπική επαφή καταναλωτή-παραγωγού. Έτσι ο Γερμανός που αγοράζει οικολογικό ελαιόλαδο Κρήτης [το 47% της βιολογικής παραγώγης στην Ελλάδα], πρέπει να είναι σίγουρος για τα χρηματά του. Αρχικά αυτό το επιχείρημα φαίνεται σωστό. Ένας από τους ομιλητές, ο σύμβουλος του Τζουμάκα σε θέματα αγροτοπεριβαλλοντικά, ο Θ. Πάνου, το έθεσε "σωστότερα": καταφέραμε την ανάγκη του κόσμου [?] να γίνει η βιολογική γεωργία από κίνημα αγορά να την πραγματοποιήσουμε.

Φτάσαμε λοιπόν σήμερα για τις ανάγκες μας να υπάρχουν στην Ελλάδα 3 οργανισμοί πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Η πρώτη και μεγαλύτερη είναι η "ΔΗΩ" και ακολουθεί η "ΣΟΓΕ" και η "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε." Οι εταιρίες αυτές, αρχικά συστήνονται ως μη κερδοσκοπικές [ή για την ψυχή της μάνας τους]. Ακολουθεί για το νέο βιοκαλλιεργητή μια φιλική ενημέρωση και μετά..... α] Συμπληρώνεις ένα χαρτί, ότι γνωρίζεις το νόμο 2092/91 και τον αποδέχεσαι άκριτα.

- β] Υπογράφεις με την πιστοποιητική εταιρία σύμβαση
- γ] Κρατας ημερολόγιο εργασιών παραγωγού
- δ] Βιβλίο εισοδοών
- ε] Βιβλίο πωλήσεων
- ζ] Βιβλίο μεταποίησης τυποποίησης

Κατά τη διάφορα του χρόνου γίνονται δύο τακτικοί έλεγχοι και αρκετοί αιφνιδιαστικοί, συμπληρώνοντας κάθε φορά το "έντυπο επίσκεψης ελεγκτή". Με αυτό το έντυπο αποκτάς το πολυπόθητο σήμα οτι είσαι βιοκαλλιεργητής. Βέβαια σε κάθε επίσκεψη των ελεγκτών, τους ευχαριστείς... πληρώνοντας. Αν αυτά σας φαίνονται γραφειοκρατικά, θα μπορούσα να περιγράψω και τις επιδοτήσεις.

Ακόμη και οι ίδιοι οι ελεγκτές παραδέχονται ότι ο 2092/91 είναι στα μέτρα της βόρειας Ευρώπης. Απευθύνεται σε μεγαλοπαραγωγούς και όχι στα "φυσικά χαρακτηρι-



στικά" της ελληνικής γεωργίας.

Ένα θέμα που συζητήθηκε έντονα στο συνέδριο, ήταν το παρακάτω. Σύμφωνα με το νόμο πρέπει η ελεγκτική εταιρία να διαθέτει ειδικά εξοπλισμένο εργαστήριο. Άλλα τους ελεγκτές, ποιός να τους ελέγξει;

Ένα θετικό που φάνηκε από τις συζητήσεις, είναι ότι οι μικροπαραγωγοί είναι γενικά απογοητευμένοι από τον τρόπο ελέγχου. Βλέπουν τη βιοκαλλιεργεία ως τρόπο ζωής και δεν θέλουν μεσάζοντες-ελεγκτές σ' αυτό που κάνουν και ειδικά ελεγκτές που κάνουν "Τζουμακιές".

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ένας παππούς αγρότης: "Εγώ άρχισα τη βιοκαλλιεργεία γιατί από τα εφτά μου αδέρφια τα πέντε χάθηκαν από καρκίνο και δεν νοιάζομαι αν είμαι επίσημα ή όχι βιοκαλλιεργητής, αλλά ότι κατάφερα κάτι υγιές για τη ζωή". Άλλα και μια παρέα νεαρών αγροτών, που ενδιαφέρονταν για τις βιοκαλλιεργείες, σε μια συζήτηση που είχαμε, μου είπαν ότι και μόνο που μπλέχεται το υπουργείο Γεωργίας στη μέση, η υπόθεση βρωμάει. Το μόνο που θα μπορούσαν να συζητήσουν με το Τζουμάκα, θα ήταν η τελευταία του επιθυμία, πρίν τον εκτελέσουν... Τα παιδιά ήταν ελαιοπαραγωγοί στο νομό Φθιώτιδας.

Για να καταλάβουμε καλύτερα το πνεύμα της εξουσίας, πρέπει να δούμε τι γίνεται και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 1992 με τον περιβότο "κύκλο της Ουρουγουάης" αποφασίστηκε αρχικά η χάραξη κοινής αγροτικής πολιτικής στην Ευρώπη (GATT) και στην Αμερική (NAFTA) πάντα υπό την εποπτεία του παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου (ΠΟΕ, καμία σχέση με τον ποιητή). Από το 2006, όλες οι επιδοτήσεις σε "ευνούμενες" καλλιέργειες, εθνικές ή διακρατικές, περνάνε στον έλεγχο του ΠΟΕ και θα δίνονται με βάση τις "πραγματικές" τιμές.

Τι είναι τότο; Πραγματικές τιμές, είναι οι αξίες που θα τίθονται, από τις ανάγκες της παγκόσμιας κατανάλωσης(;) ή πιο απλά από τις πολυεθνικές που ελέγχουν την παγκόσμια γεωργία και εμπόριο.

Στη Λατινική Αμερική για παράδειγμα, επειδή οι καταναλωτές του "δυτικού κόσμου" έχουν ανάγκη για καφέ ή μπιφτέκια, θα έχουμε μονοκαλλιεργείες καφέ ή εκτροφή βοοειδών για τα απανταχού M'C DONALD'S. Σήμερα το 80% της καλλιεργήσιμης έκτασης στη Λατινική Αμερική, ανήκει σε πολυεθνικές κυρίως από το χώρο των τροφίμων. Ετσι από το 2006, οι εταιρίες αυτές και επίσημα πλέον θα μπορούν να ελέγχουν τις ποικιλίες, τις τιμές, τις ανάγκες, δηλαδή την παγκόσμια διατροφή. Όσο για τους φτωχούς αγρότες της Λατινικής Αμερικής, ας την πέσουν στα τροπικά δάση, που τα προστατεύουν οι... "οικολόγοι".

Υπάρχει δηλαδή μια άμεση σχέση με την λαϊκή της γει-



τονιάς σου, τα ταχυφαγεία της πόλης σου, με τον αγώνα των φτωχών ακτημόνων στη Βραζιλία (ΜΣΤ) ή των Ζαπατίστας στο Μεξικό και του οξυγόνου που αναπνέεις. Μία σχέση καθοριστική για τη ζωή σου, τη ζωή του πλανήτη και... για τις τιμές των τροφίμων.

Τώρα και οι ίδιες οι εταιρίες, ίσως επειδή ο καρκίνος χτυπάει και τα αφεντικά, άρχισαν να αναγνωρίζουν την ανάγκη για αλλαγή της συμβατικής-χημικής γεωργίας, με κάτι εξίσου κερδοφόρο γι' αυτούς. Και οι ίδιες οι εταιρίες, που επί 50 χρόνια μας ποτίζουν με χημικά, με τη βοήθεια της επιστήμης βρήκαν τη λύση: BIOTECHNOLOGIA.

Αν κάποιος ψάξει, σε ποιούς ανήκουν οι εταιρίες γενετικής μηχανικής, πολύ εύκολα θα φτάσει στις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες του χώρου. Σύμφωνα με έρευνες του Π.Ο.Ε., το 2010 το 70% της παγκόσμιας γεωργίας θα στηρίζεται σε γενετικά τροποποιημένα φυτά (και δεν εννοώ εμάς τους καταναλωτές). Επειδή όμως υπάρχει και ο εξίσου κερδοφόρος αντίποδας της βιολογικής γεωργίας, προσπαθούν με νόμους και σήματα, να τον ελέγξουν. Και

πάντα το ρόλο του ελεγκτή δεν τον κάνει το κεφάλαιο, αλλά αυτοί που ξέρουν καλύτερα τη δουλειά, το κράτος.

Η αντίδραση του επίσημου οργάνου των βιοκαλλιεργητών, όπως είπε και ο κ. Δημητριάδης (εκπρόσωπος της Ελλάδας στην παγκόσμια οργάνωση βιολογικής γεωργίας, ΙΦΟΑΜ) είναι να προλάβουν τα ελληνικά προϊόντα να αποκτήσουν κατοχυρωμένη ταυτότητα. (π.χ. φέτα Δωδώνης ισο 2001, ελαιόλαδο Κρήτης ισο 3001, ούζο Μυτιλήνης ισο 4001).

Για τι μπορεί να γίνει, για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, συνταγές δεν υπάρχουν (κλασική ατάκα, όταν δεν έχεις να προτείνεις κάτι συγκεκριμένο). Σίγουρα πρέπει να ενδιαφέρεσαι και όχι μόνο με λόγια, για το τι γίνεται στη γειτονιά σου, όπως και σε όλες τις γειτονιές του κόσμου.

Σε προσωπικές κουβέντες, έχω ακούσει πολλούς και πολλές, να εκφράζονται με αηδία, για τη ζωή στις πόλεις. Και αυτό μπορεί να είναι και η αρχή. Επειδή η τρέλα πάει στα βουνά, μέσα από συλλογικές - αμεσοδημιουργικές διαδικασίες, αλλά και εσωτερικού "ψαξίματος" θα μπορούσαν στην αρχή να δημιουργηθούν αυτόνομες αγροτικές κολεκτίβες. Να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ τους, αλλά και γιατί όχι και με στέκια, καταλήψεις και συλλογικότητες στις πόλεις. Αυτή η συνεργασία, μπορεί να γίνει στο επίπεδο ανταλλαγής προϊόντων, αλληλοβιόθειας, ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων, αλλά κυρίως σε πνεύμα φιλίας, συντροφικότητας και αληθινά ανθρώπινης επαφής.

Πρωταρχικά, στον τόπο που θα βρίσκονται οι κολεκτίβες, πρέπει να αντικατασταθεί η σχέση παραγωγού-καταναλωτή, με την ανταλλαγή προϊόντων ανάλογα με τις ανάγκες και με την ταυτόχρονη κατάργηση του χρήματος. Να μην υπάρχει απομόνωση και ελιτισμός, αλλά ενεργό ενδιαφέρον για τα προβλήματα της μικροκοινωνίας. Η ανταλλαγή προϊόντων, σε μερικά χωριά, είναι μια παράδοση αιώνων. Πρέπει όμως να κλείσω το κείμενο, γιατί το βιολογικό κρασί που έφερα από τη Λαμία, είναι τελικά πολύ καλό.... και πιστοποιημένννννν.

Χαιρετισμούς στο κοινωνικό κέντρο Ηρακλείου. Θα τα πούμε...



Βιβλιογραφία



Για τη συγγραφή του άρθρου “Καταλήψεις” χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τα παρακάτω:

Α) **ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1997** (έκδοση του ράδιου κιβωτός)

Β) **Μ' ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΙΑΟΛΕ** (ΜΑΡΤΗΣ-ΑΠΡΙΛΗΣ '98)

Γ) **ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΤΖΕΗΜΣ ΤΖΟΛ** - Εκδόσεις Επίκουρος

Δ) **Δρόμοι πολιτικής κ' κοινωνικής κριτικής** (Τεύχος ν_Ο 2)

Για τη συγγραφή των άρθρων “Οι Εβραίοι των Ιωαννίνων” και “Οι συμμορίες στις γειτονιές των παλιών Ιωαννίνων” χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τα παρακάτω:

Α) Συζητήσεις και τσιπουράκια με παλιούς Γιαννιώτες

Β) Τα Γιάννινα (Κώστα Ν. Νικολαΐδη-εκδόσεις Δωδώνη)

Γ) Τα Γιάννινα (Κώστα Ι. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ- Ηπειρωτική Εταιρία Αθηνών)

Δ) Ηπειρωτικά κληροδοτήματα (Σπύρος Εργολάβος - Εκδόσεις Ηπειρος)

Ε) Δημήτρη Στ. Σαλαμάγκα (άπαντα- Θρησκευτικά, λογοτεχνικά, ποικίλα - Εκδόσεις Παπαζήση)

Ζ) Περιοδικό Ηπειρωτική Εστία (1972- 1965-1955- 1954)

Η) Δημήτρη Στ. Σαλαμάγκα (Ιστοριοδιφικά - τόμος 2)

Θ) Γιάννενα ταξίδι στο παρελθόν (Ευτυχία Ταχμάν - Εκδόσεις Ταλός)

Σημείωση: Ευχαριστώ για τη βοήθεια και το ενδιαφέρον της την υπεύθυνη Βιβλιοθήκης της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών.



Γκόντουιν: "Το θέμα της ιδιοκτησίας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στο οικοδόμημα της πολιτικής δικαιοσύνης".

Η κατάληψη, ως μια μορφή αγώνα, είναι μια πρακτική άμεσα συνδεδεμένη με την αυτονομία και την ελευθερία. Ιστορικά, εμφανίζεται την περίοδο του μεσαίων στην Ευρώπη, όπου ομάδες εξαθλιωμένων αγροτών καταλαμβάνουν εκτά-

σεις γης, και προσπαθούν να τις κρατήσουν αυτόνομες. Συνήθως αυτά τα κινήματα άρχιζαν ως δυσαρέσκεια στην εκκλησία και άρνηση πληρωμής φόρων, στούς παπάδες και τους φεουδάρχες. Συνεχίζόταν με καταλήψεις γης, χωριών και πόλεων, με ταυτόχρονο κάψιμο του δημαρχείου, όπου συνήθως φυλασσόταν οι τίτλοι ευγενείας και ιδιοκτησίας και κατέληγαν

πάντα στήν καταστολή. Γνωστά, τέτοια κινήματα, ήταν το 1030 στο Τορίνο όπου δημιουργήθηκαν κοινότητες πρωτοχριστιανών με απόλυτη κοινοκτημοσύνη, του Τασλέμ στη Φλάνδρα το δωδέκατο αιώνα, που άρχισε ως άρνηση πληρωμής φόρων και συνεχίστηκε με εκτεταμένες καταλήψεις και εξεγέρσεις, και οι ελευθεριακές καταλήψεις σε περιοχές της Γερμανίας, με



θρησκευτικό αρχηγό τον Μύνστερ.

Με τη βιομηχανική επανάσταση, και τη συγκρότηση εθνικών κρατών με μεγάλα αστικά κέντρα, η κατάληψη των μέσων παραγωγής, γίνεται ισχυρό όπλο, στα χέρια του εργατικού κινήματος. Είναι το όπλο που φοβίζει και φοβίζει τα απανταχού αφεντικά, αφού μέσα από την επαναλειτουργία των κατειλημένων εργοστασίων, φαίνεται η μη αναγκαιότητα τους (των αφεντικών).

Τη δεκαετία του '60, με τη λεγόμενη "γενιά της αμφισβήτησης" έχουμε μια μετατόπιση των "μαχών" στο χώρο των πανεπιστημίων. Το φοιτητικό κίνημα αρχίζει να "μονοπωλεί" τις καταλήψεις. Αργότερα με την υιοθέτηση όλο και πιο συντεχνιακών αιτημάτων, ξεκόβει από την κοινωνία και ξεπέφτει. Είναι η εποχή, στα τέλη του '70, αρχές '80, που εμφανίζονται μαζικά, οι πρώτοι άστεγοι και άνεργοι νεολαίοι, στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις. Άνθρωποι χωρίς στέγη και δουλειά, υπήρχαν πάντα στο περιθώριο των μεγαλουπόλεων. Άλλα για πρώτη φορά ενώ υπάρχουν άδεια παλιά σπίτια, γκρεμίζονται για να χτίστούν πολυτελείς κατοικίες

και γραφεία. Ολόκληρες παραδοσιακές συνοικίες εξαφανίζονται και τη θέση τους παίρνουν εμπορικά κέντρα, πάρκα και αυτοκινητόδρομοι. Αυτή η αντίθεση, ωριμάζει τις συνθήκες για την αρχή του κινήματος καταλήψεων στέγης στη Δυτική Ευρώπη. Έτσι, αρχίζοντας από πόλεις, με "ειδικά" χαρακτηριστικά (π.χ. η εμπειρία των πρόβος στο Άμστερνταμ ή το αυταρχικό κράτος στη Δυτική Γερμανία) εξαπλώνονται σε όλη την Ευρώπη

Η Ελλάδα, λίγο καθυστερημένη, ακολουθεί με βραχύβιες καταλήψεις, στις μεγάλες πόλεις, με πιο μεγάλης διάρκειας, αυτή στο Μανδαλίδειο, που κρατάει πέντε χρόνια. Το 1988-89, ξεκινάει νέο κύμα καταλήψεων, πιο ώριμο πια, με τα κατειλημένα σπίτια εκείνης της περιόδου, να υπάρχουν και σήμερα (Λέλας Καραγιάνη, βίλλα Αμαλίας, Κεραμικού και Μολιέρου). Στα επόμενα χρόνια, γίνονται κι άλλες καταλήψεις, που δεν αντέχουν όμως πολύ και έχουν το χαρακτήρα στεκιού. Αν και είναι νωρίς, για να δούμε αν πέτυχαν οι καταλήψεις, να δώσουν λύση στο στεγαστικό πρόβλημα, και στην ανάγκη αυτοοργάνωσης της

καθημερινότητας, μπορούμε να δούμε την τωρινή τους κατάσταση. Σήμερα, οι καταλήψεις λειτουργούν κυρίως ως στέκια, και χώρος φιλοξενίας ατόμων, με λίγους "μόνιμους" κατοίκους. Ο αριθμός τους, νομίζω πέντε τώρα, δείχνει την αδυναμία του κινήματος, να "παρασύρει" πολύ κόσμο.

Στα Γιάννινα, με τα ακριβά ενοίκια σε άθλια διαμερίσματα, τις μπουλντόζες να κατεδαφίζουν τα τελευταία παλιά σπίτια και τα εμπορικά κέντρα να εξαπλώνονται παντού, ίσως να είναι ο καιρός να αρχίσουμε μια κουβέντα πάνω στο ζήτημα των καταλήψεων.....

Και όχι μόνο....

Υ.Γ. Λόγω χρόνου, δεν καταφέραμε να ετοιμάσουμε ένα πλήρη κατάλογο, των άδειων σπιτιών, της πόλης των Ιωαννίνων, σε αυτό το τεύχος. Επειδή δεν υπάρχει κτηματολόγιο στην πόλη, αλλά και πολλά σπίτια ειδικά, στην "εβραϊκή" γειτονιά, έχουν "άγνωστους" ιδιοκτήτες, μας ήταν και είναι πολύ δύσκολο να βρούμε το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Ευχόμαστε στο επόμενο τεύχος να είμαστε έτοιμοι.



Συνέντευξη με το μυστηριώδη
καταληφθία XXX



Καταλήψεις στο Άμστερνταμ

Αναδημοσίευση
από το περιοδικό
“Μ' ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΙΑΟΛΕ”
Τεύχος 9, Μαρτίου-Απριλίου '98

Ερώτηση: Μίλησέ μας για το πρόσφατο κύμα καταστολής των καταλήψεων

Απάντηση: Λοιπόν, τον τελευταίο χρόνο, η τακτική της αστυνομίας του Άμστερνταμ, πάντα να εκκενώνει έναν αριθμό καταλήψεων σε μια συγκεκριμένη μέρα. Συνήθως περιμένουν δύο τρεις μήνες, μέχρι να μαρευτούν αρκετές και μετά τις εκκενώνουν όλες. Έτσι τους κοστίζει λιγότερο και δεν έχουν πολλά προβληματα.

Ε: Θα μπορούσες να μας πεις κάποια πράγματα για τις καταλήψεις που εκκενώθηκαν πρόσφατα

Α: Θα σου πω για τρεις, τη saphartistraat, τη Villa Omval, και τη Westermarkt. Στη Saphartistraat, κατοικούσαν 10-11 άτομα τα οποία είναι πολλά για τα εδώ δεδομένα, συνήθως 5 είναι αρκετά. Η Villa Omval πάντα πολύ μεγάλη, 25 άτομα έμεναν μόνιμα και υπήρχε συναυλιακός χώρος που πάντα πολύ χρήσιμος. Είχε καταληφθεί για πρόσφυγες πρίν από πέντε χρόνια την πρέμερα της Πρω-

τοχρονιάς. Εκείνη την περίοδο υπήρχαν πολλά άτομα από τη Γιουγκοσλαβία, που είχαν έρθει για να αποφύγουν το πόλεμο και η κατάληψη, έγινε για αυτούς. Τότε έμεναν 30 με 40 άτομα, μαζί με μερικούς Ολλανδούς για πρακτικούς λόγους. Αργότερα αυτοί απέκτησαν “νομική προσωπικότητα” (legal status) και μπορούσαν να βρούν σπίτια, και έτσι εγκαταστάθηκαν άλλοι πρόσφυγες που πάντα παράνομα στην χώρα. Ήταν πάντοτε ενα μέρος για ανθρώπους χωρίς legal status. Υπήρχε χώρος για συναυλιές-εκδηλώσεις, όπως και ένα καφέ, πάντα λοιπόν ένα σημαντικό κτήριο.

Η απειλή εκκένωσης υπήρχε τουλάχιστον για τρία χρόνια, αλλά την ανέβαλαν διαρκώς. Εξάλλου εκείνη την περίοδο, είχαν εκδηλωθεί κινήσεις ενάντια σε επικείμενες εκκενώσεις. Τώρα οσο αφορά τη Westermarkt, πάντα ένα σχετικά μικρό κτήριο ακριβώς στο κέντρο της πόλης, όπου υπάρχουν πολλοί τουρίστες, λεωφορεία και τράμ, έτσι πάντα



σε ιδανική θέση. Εκεί ζούσαν δύο άτομα μόνο. Το κτίριο πάνταν κάποτε coffee shop, που είχε κλείσει λόγω διακίνησης σκληρών ναρκωτικών. Είχε καταληφθεί τρία ίσως και τέσσερα χρόνια πρίν και στην άρχη διαφορετικές ομάδες το διαχειρίζοταν σε διαφορετικές μέρες-Ισπανοί αρνητές στράτευσης, οργανώσεις σπίριξης πολιτικών κρατουμένων, ένα φθηνό χορτοφαγικό εστιατόριο, μια ομάδα για την ενημέρωση καταληψιών, ομάδες ομοφυλοφίλων, κ.α. Ήταν αρκετά σπανιτικό μέρος, αν και δεν χρησιμοποιούταν πολύ τον τελευταίο καιρό.

E: Αυτές οι καταλήψεις εκκενώθηκαν όλες την ίδια μέρα;

A: Δε θα έλεγα πως πάνταν ιδιαίτερα λεπτουργικής όμως μάλλον συμβολική, αφού στο τέλος τα σπίτια εκκενώθηκαν. Πρίν από την καταστολή την Omvall προβλήθηκε αρκετά από τον τύπο, πάνταν όμορφο κτίριο και πάρε θετική δημοσιότητα.

E: Τι συνέβη λοιπόν την ημέρα της εκκένωσης;

A: Αρχικά πήγαν να εκκενώσουν την Omvall όπου ο κόσμος είχε σπίσει οδοφράγματα κι είχε βάλει φωτία σε αυτοκίνητα. 25 περίπου αστυνομικοί επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κτίριο, αλλά υποχώρησαν όταν ο κόσμος άρχισε να τους πετάει αντικείμενα. Επειτα ο κόσμος μπήκε μέσα στο κτίριο κι ο αστυνομία ξαναγύρισε με βαριά μπανίματα και παραμέρισε τα οδοφράγματα. Είχαν έρθει περίπου 200ΜΑΤάδες κι είχαν μια μεγάλη μάνικα με νερό, έτοι δεν μπορούσε ο κόσμος να κανει και πολλά πράγματα, γι' αυτό μαρεύτηκαν όλοι στο υπόγειο όπου παλιότερα γινόταν συναυλίες. Εκεί οχυρώθηκαν πολύ καλά και αφού πέταξαν αντικείμενα για λίγη ώρα, κλείστηκαν μέσα κι περίμεναν. Δεν είχαν τίποτα ιδιαίτερο να κάνουν, αλλά είχαν μια κάμερα, έπαιζαν χαρτιά και γενικώς το διασκέδασαν. Τελικά οι ειδικές δυνάμεις χρειάστηκαν 3-4 ώρες για να καταφέρουν απλά να μπούν στο υπόγειο κι ένας από αυτούς βγήκε στην τηλεόραση κι έδωσε συγχαρητήρια στους καταληψίες για την επαγγελματική οχύρωση(γέλια). Ήταν κάπως αστεία η όλη κατάσταση, αλλά χωρίς νόημα.

E: Και τι συνέβη στη Saphartistraat;

A: Βρισκόμουν εκεί και περιμέναμε μέχρι που η Omvall εκκενώθηκε. Το πρωί πήρθαν τα MAT και τους πετάξαμε διάφορα αντικείμενα κι έτσι έφυγαν. Επειτα τελειώσαμε τα οδοφράγματα κι σπίσαμε κι ένα πύρινο οδόφραγμα στο δρόμο για να διακόψουμε την κυκλοφορία και να τραβήξουμε την προσοχή. Το μόνο που είχαμε να κάνουμε μετά πάνταν να περιμένουμε και σε λίγο συγκεντρώθηκε πλήθος συμπαραστατών και περαστικών που ήθελαν να δούν πι θα συνέβαινε. Περιμέναμε περίπου 5 ώρες και μας έπιασε πείνα γιατί δεν περιμέναμε πι θα συνέβαινε πάνταν πολύ (γέλια). Ήταν βαρετά είναι πι αλήθεια. Επειτα μας ειδοποίησαν ότι πι η Omvall εκκενώθηκε, αλλά οι αστυνομικοί είχαν πάει για φαγητό. Οταν τελικά πήρθαν είχαν





μαρευτεί μερικές εκατοντάδες άτομα γύρω από το κτίριο, τα οποία έδιωξαν τα MAT. Μετά πήρθε πολλές ειδική ομάδα εκκενώσεων, και τους πετάξαμε βόμβες μπογιάς και σάπια φρούτα και διάφορα άλλα αντικείμενα. Δεν είχαμε οχυρωθεί πολύ καλά όμως, γιατί μπορείς να αφιερώσεις εβδομάδες σε αυτό το πράγμα μόνο για να κρατήσεις το κτίριο μια ώρα παραπάνω (γέλια). Για κάποια σπίτια αξίζει, αλλά εμείς κρίναμε ότι δεν ήταν σκόπιμο στην προκειμένη περίπτωση. Εν τω μεταξύ σε κάποια φάση η ομάδα εκκενώσεων μεταφέρθηκε στη σέγη μέσα σε ένα κοντέινερ κι άρχισαν σιγά-σιγά να κατεβαίνουν. Αυτό που κάναμε εμείς ήταν να τοποθετήσουμε μια βόμβα καπνού στο μπροστινό μπαλκόνι και μια μικρότερη στη σοφίτα, έτσι δεν μπορούσαν να δουν πού πήγαιναν. Ο καπνός στο μπαλκόνι ήταν πραγματικά πολύς και κανείς στο δρόμο δεν έβλεπε τίποτα. Υπήρχε μια ομάδα αστυνομικών που περίμεναν να μας συλλάβουν σε περίπτωση που επιχειρούσαμε να διαφύγουμε, αλλά εξαιτίας του καπνού νόμιζαν ότι κάπι συνέβηκε μπροστά και συγκεντρώθηκαν όλοι εκεί. Έτσι εμείς φύγαμε από τη πίσω πόρτα μέσα από κάπους και ταράτσες γειτονικών σπιτιών. Ήμασταν πέντε και στην αρχή νομίσαμε ότι θα μας έπιαναν, καθώς μας κυνηγούσαν από ψηλά με εδικόπερο, αλλά ήταν αργά και χωριστικάμε σε τρεις ομάδες και κάποιοι πήγαν στη βιβλιοθήκη και εμείς πήγαμε για καφέ (γέλια). Μετά από λίγες ώρες πήρθαν κάποιοι φίλοι να μας πάρουν και μας έφεραν ρούχα για να αλλάξουμε κι έτσι ξεφύγαμε, πράγμα που ήταν πολύ καλό. Οι αστυνομικοί τελικά χρειάστηκαν 3-4 ώρες για να εκκενώσουν το σπίτι.

Ε: Τι γίνεται τώρα μετα τις εκκενώσεις;

Α: Εχουν γίνει πολλές νέες καταλήψεις, κάποιες από τις οποίες είναι αρκετά μεγάλες. Το χορτοφαγικό εστιατόριο και το καφέ της Westermarkt μεταφέρθηκαν σε νέο κτίριο όπου πληρώνουν ενοίκιο προσπαθώντας έτσι να το κρατήσουν για περισσότερα χρόνια και να σταθεροποιήσουν τη κατάσταση. Μετά από την Omvall δεν υπάρχουν πολλά μέρη για συναυλίες και δεν έχει δημιουργηθεί και κανένα καινούριο.

Ε: Μετά από αυτές τις νέες εκκενώσεις και τις νέες καταλήψεις, πόσο υγιής πιστευείς ότι είναι η κατάσταση τώρα;

Α: Νομίζω πως ακόμα υπάρχουν πάνω από εκατό καταλήψεις, αλλά πολλές από αυτές λειπουργούν πάνω από 10-15 χρόνια κι έχουν νομιμοποιηθεί (Σ.τ.Μ.: πληρώνουν ενοίκιο δηλαδή) και πολλοί δεν είναι πλέον ενεργοί καταληψίες, ασχολούνται με άλλα πράγματα. Δεν ξέρω ακριβώς πόσα νέα άτομα έχουν εισχωρήσει, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο τελευταίος χρόνος ήταν ιδιαίτερα καλός. Εχουν γίνει πολλές νέες καταλήψεις κι έχει δημιουργηθεί και μια "ομάδα τύπου" που ενθαρρύνει πολύ νέο κόσμο. Επίσης έχουν αυξηθεί κατα πολύ τα ενοίκια στο Αμστερντάμ και παρόλο, που είναι δύσκολο να καταλάβεις ένα κτίριο, η ανάγκη του κόσμου να κάνει κάτι τέτοιο έχει γίνει πολύ μεγαλύτερη.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ





Άλαν Γκρίνσπαν

(διοικητής κεντρικής τράπεζας αποθεμάτων των ΗΠΑ):

«Στην εποχή της χρηματοοικονομικής και εμπορικής παγκοσμιοποίησης καμιά περιοχή του κόσμου δε θα μπορέσει να παραμείνει μια όστη ευημερίας»

Διεθνές εμπόριο και διεθνοποίηση του κεφαλαίου



1. Τι είναι το διεθνές εμπόριο: Είναι το αποτέλεσμα της διεύρυνσης του κεφαλαίου σε όλες τις σφαίρες παραγωγής σε παγκόσμια κλίμακα, και όχι της ανταλλαγής φυσικών πλεονεκτημάτων μεταξύ των χωρών.

Νεοφιλελεύθερη αντίληψη του διεθνούς εμπορίου: Κάθε χώρα ειδικεύεται στην παραγωγή των προϊόντων εκείνων εις τα οποία έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα (π.χ. η Βραζιλία ειδικεύεται στην παραγωγή καφέ, η Νορβηγία στην παραγωγή κρέατος τάρανδου κ.ο.κ.).

Έτσι κατ' αυτόν τον τρόπο επέρχεται μία εξίσωση των χωρών μέσω του διεθνούς εμπορίου το οποίο ακριβώς γι' αυτό το λόγο πρέπει να το αφήσουμε ελεύθερο.

Φυσικά η συνεχής υποβάθμιση των χωρών του τρίτου κόσμου και η σώρευση του "διεθνούς" κέρδους στις χώρες του ανεπτυγμένου καπιταλισμού (ΗΠΑ, Δ. Ευρώπη, Ιαπωνία) μας αποδεικνύει το εσφαλμένο της άποψης των νεοφιλελεύθερων.

Τα όσα ακολουθούν μας εξηγούν και το γιατί.

2. Πώς απορρέει η διεθνοποίηση του κεφαλαίου: Από την επέκταση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής όταν αυτός φθάσει στο μονοπωλιακό του στάδιο ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο. Οταν δηλαδή υπάρχει κορεσμός της εσωτερικής αγοράς τότε το κεφάλαιο έχει την τάση να επεκτείνεται και εκτός συνόρων προκειμένου να αντιστρέψει την συρρίκνωση των κερδών του.

3. Γιατί διεθνοποιείται το κεφάλαιο: Διεθνοποείται προκειμένου να επιτύχει μεγαλύτερα κέρδη από την εκμετάλλευση των ευνοϊκότερων συνθηκών παραγωγής που δημιουργούνται από την άνιση ανάπτυξη των εθνικών καπιταλισμών.

Τι εννοούμε λέγοντας ευνοϊκότερες συνθήκες παραγωγής: Εννοούμε τα μικρότερα ημερομίσθια, την λιγότερο φιλεργατική νομοθεσία, την μικρότερη φορολογική επιβάρυνση κ.ο.κ. Στοιχεία σαφώς πιο έντονα στις υπανάπτυκτες χώρες του τρίτου κόσμου. Π.χ. η μεγαλύτερη εταιρία στην παραγωγή των μπαλακίων



του τέννις έχει εγκαταστήσει την παραγωγική της γραμμή στην Αϊτή όπου οι εκεί απασχολούμενοι εργάτες, εκτός του στις δουλεύουσιν 16ωρα, αναγκάζονται να εμβαπτίζουν τα μπαλάκια σε ένα τοξικό υγρό με το χέρι τους με αποτέλεσμα με την πάροδο κάποιων ετών να εγκαταλείπουν την παραγωγική διαδικασία λόγω μόνιμων στρεβλώσεων στο σκελετό του χεριού (στο κάτω κάτω της γραφής όλοι είστε αναλώσιμοι).

4. Πού οφείλεται η δύνη των ανισοτήτων: Οφείλεται στην άνιση ανταλλαγή μεταξύ των χωρών. Στο γεγονός δηλαδή πως οι φτωχές χώρες μέσω του μηχανισμού των πολυεθνικών εκποιούν τις πρώτες τους ύλες (πετρέλαιο, ορυκτό πλούτο κ.ο.κ.) λίαν απαραίτητα για τη δική τους ανάπτυξη ενώ από την άλλη υποχρεώνονται στην εξαγωγή προϊόντων χαμηλής ελαστικότητας ζήτησης με αποτέλεσμα το μεριδιό τους στο διεθνές εμπόριο να είναι συνεχώς συρρικνούμενο.

Με τον όρο χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή εννοούμε το προϊόν εκείνο το οποίο ακόμα και εαν φθηνήνει αρκετά αδυνατεί να αυξήσει τις πωλήσεις του.

Το αποτέλεσμα είναι η διεύρυνση των ανισοτήτων τόσο από πλευράς μεριδών όσο και από πλευράς των γενικότερων συνθηκών παραγωγής.

Πολυεθνικές επιχειρήσεις και οικονομικές Αντιθέσεις

Γιατί πολυεθνικοί είται μία επιχείρηση:

Θεωρία πρώτη: Είναι ο κορεσμότης ζήτησης ενός προϊόντος και η ανάγκη προκειμένου να διατηρήσουν την κερδοφορία τους να εγκαταστήσουν παραγωγικές μονάδες στο εξωτερικό εκμεταλλευόμενες την χαμηλότερη φορολογία του κεφαλαίου

Θεωρία δεύτερη: βάσει αυτής της θεωρίας η πολυεθνικοί ιστη προκύπτει από τη δυνατότητα για ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού που προσφέρουν οι υπανάπτυκτες χώρες προκειμένου να μειώσουν το κόστος εργασίας και να εκτοπίσουν τυχών ανταγωνιστές πουλώντας φθηνότερα.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα: Είτε ισχύει η πρώτη θεωρία, είτε η δεύτερη, το συμφέρον των πολυεθνικών είναι δεδομένο: Η διατήρηση και η επέκταση αυτής της παγκόσμιας ανισότητας, γιατί είναι αυτή που διασφαλίζει μία συνεχιζόμενη και ολοένα πιο εκτεινόμενη κερδοφορία.

Συμπερασματικά, λοιπόν, αυτό που προκύπτει είναι πως το διεθνές εμπόριο είναι μία σφαίρα ανταλλαγής όπου συναλλάσσονται κυρίαρχοι και κυριαρχούμενοι.

Οσον αφορά δε τις υφιστάμενες ανισότητες αυτές οχι μόνο δεν εξαλλείφονται, αλλά αντιθέτως οξύνονται γιατί αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Ούτως η άλλως είναι αυτή η ανισότητα που ωθεί το κεφάλαιο στο να διεθνοποιηθεί.





Michel Kamdessus

(Γενικός διευθυντής του ΔΝΤ)

1998:

«Η Λατινική Αμερική
βρίσκεται στο σωστό δρόμο»
(“US News” 14 Σεπτέμβρη)

1998:

«Δεν μετανοιώνω γι' αυτό
που έχουμε κάνει. Οι συστάσεις μας
ήταν σωστές, αλλά δεν εφαρμόστη-
καν προς τη σωστή κατεύθυνση»
(“Les Echos” 14 Σεπτέμβρη)



ΔΝΤ και οικονομικός ιμπεριαλισμός

Προκειμένου να γίνει κατανοητός ο ρόλος του ΔΝΤ, πρέπει να γίνουν κατανοτοί οι παράγοντες που καθιστούν αναγκαία την παρουσία του, ο κυριότερος εκ των οποίων, είναι η ουτοπία του νεοφιλελευθερισμού, και συγκεκριμένα η ανεδαφική του θεώρηση σύμφωνα με την οποία η αγορά (το συσσωρευμένο κεφάλαιο) είναι σε θέση από μόνη της να βγάλει τον καπιταλισμό από την κρίση του, δίχως την παραμικρή κρατική παρέμβαση και των υποτιθέμενων στρεβλώσεων που αυτή προκαλεί.

Ας γίνουμε όμως πο συγκεκριμένοι αναφερόμενοι στο παράδειγμα της κρίσης των Ασιατικών τίγρεων. Η κατάρρευση αυτών ήταν αποτέλεσμα της πτώσεως των εξαγωγικών ρυθμών (άρα και της προσδοκίας των μειωμένων κερδών) και της άρσης των περιορισμών στην αγορά συναλλάγματος και στην στην κίνηση των κεφαλαίων (καλως ήρθατε στο βασίλειο του άκρατου καπιταλισμού). Άκολούθησε η κατάρρευση των χρηματιστηρίων (ποιο το νόημα της επένδυσης σε μία μετοχή, όταν η κερδοφορία της επιχείρησης που αντιπροσωπεύει μοιάζει με όνειρο θερινής νυκτός), η ραγδαία υποτίμηση των νομισμάτων (λέγε με άρση της εμπιστοσύνης του υπερεθνικού κεφαλαίου), και η απαξίωση της αξίας των ακινήτων (η συγκεκριμένη έπαυλη αξίζει κάποια εκατομμύρια μπακτ, τα



οποία υπό τις παρούσες συνθήκες δεν αγοράζουν ούτε μισό κιλό ντομάτες).

Όλα τα προαναφερθέντα είκαν ως αποτέλεσμα τη σώρευση τεράστιων ζημιών στις Ιαπωνικές τράπεζες, που μέχρι τότε μέσα στο κλίμα ευφορίας χρηματοδοτούσαν αφειδώς τις Ασιατικές οικονομίες.

Εάν αφίναμε την αγορά να λειτουργίσει ελεύθερα (βάσει των ιδεολογικών αρχών του νεοφιλελευθερισμού) πέραν της ανακοπής των πιστώσεων από μεριάς των τραπεζών, γεγονός υπαρκτό που οδήγησε χιλιάδες μικρομεσαίους στην πτώχευση και την ανεργία στο 4.1% (επί 2 για να είστε μέσα), θα είκαμε επιπλέον ανάκληση των δανείων από το εξωτερικό από μεριάς των Ιαπώνων επενδυτών (θεσμικών και ατομικών).

Τι εννοούμε όμως με τον όρο ανάκληση δανείων;

Πολύ απλά εννοούμε την ρευστοποίηση των ομολόγων του Αμερικανικού δημοσίου, μία αγορά της οποίας το μεγαλύτερο μέρος το κατέχουν οι Ιάπωνες. Η ρευστοποίηση όμως οδηγεί σε άνοδο του επιτοκίου (παιδιά μείνετε σε εμάς, αυξήσαμε τις αποδόσεις) και επιφέρει μαζική κίνηση των κεφαλαίων από τη γουόλ στρητ, και τον ντόου τζόουνς σε επικίνδυνα μακροβούτια.

Η απαξίωση επιχειρήσεων κολοσών, η κατάρρευση χρηματιστηριακών αξιών και η συνεπακόλουθη ανερ-

γία με τη δεδομένη πώση των ρυθμών μεγέθυνσης των οικονομικών δεικτών (ΑΕΠ κ.ο.κ.) είναι το με μαθηματική σιγουριά επόμενο στάδιο.

Πολύ απλά δηλαδή αρκεί η κατάρρευση ενός μέρους του παγκόσμιου καπιταλισμού, για να απειληθεί ολόκληρο το οικοδόμημα με κατάρρευση ως χάρτινος πύργος.

Εδώ ακριβώς είναι που υπεισέρχεται το ΔΝΤ ως ο κυριότερος εκφραστής της ανάγκης για κρατική παρέμβαση (κατεξοχήν κυβερνητικός οργανισμός) την οποία τόσο πολύ απεχθάνονται οι μεγαλοπατέρες του καπιταλισμού.

Βλέπετε για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι ως εξωβελτιώτεα εκλαμβάνεται κάθε κρατική παρέμβαση προς την κατεύθυνση των οικονομικά αδύνατων (όταν και όποτε αυτή γίνεται), ενώ κάθε κρατική παρέμβαση προς την κατεύθυνση της σωτηρίας του σαρθρού οικοδομήματος που λέγεται νεοφιλελευθερισμός θεωρείται ως επιτακτική ανάγκη.

Αυτός ακριβώς είναι και ο ρόλος του ΔΝΤ.

Στηριζόμενο από τις κυβερνήσεις των χωρών του ανεπτυγμένου καπιταλισμού, να επεμβαίνει όποτε το σύστημα παρουσιάζει ρωγμές, είτε αλλάζοντας τους κατά τόπους τοποτηρητές (βλέπε Ινδονησία) είτε επιβάλοντας μέτρα πολιτικής πάντα με τις ευλογίες της





παγκόσμιας γερουσίας του κεφαλαίου.

Ας κάνουμε όμως μία παρένθεση προκειμένου να αναλύσουμε την έννοια παγκόσμια γερουσία του κεφαλαίου.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα της πλεκτρονικής επανάστασης, η οποία οδήγησε στη δημιουργία μίας θα λέγαμε διεθνούς οδού για το κεφάλαιο.

Αυτή η διεθνής των χρηματιστών είναι σε θέση να μετακινεί τεράστιες ποσότητες κεφαλαίων "επανόντας" κατ' αυτόν τον τρόπο οικονομίες προσαρμοζόμενες στις απαιτήσεις αυτής της γερουσίας και από την άλλη να καταβαραθρώνει όσες εξ αυτών επιμένουν να αντιστέκονται.

Πρόκειται για ένα είδος αόρατης κυβέρνησης η οποία εάν και δεν υφίσταται εντούτοις είναι σε θέση να επβάλει τις θέσεις τις με τον προαναφερθέντα τρόπο.

Κλασικό παράδειγμα των προαναφερθέντων είναι ο τρόπος λειτουργίας των κερδοσκοπικών κεφαλαίων, μέσω των οποίων οι λίγοι οι εκλεκτοί αυτής της γερουσίας μπορούν να πολλαπλασιάζουν τον πλούτο τους με γεωμετρικές προόδους και όταν κρίνουν πως η πολιτική στον δεδομένο "εθνικό" χώρο δεν είναι η πρέπουσα "φεύγοντας" προκαλώντας σειρά δονήσεων με τραγικές συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο.

Άρχιζω έστω με κεφάλαιο 1 εκ. δολλαρίων. Μέσω των διεθνών χρηματιστηρίων σπεύδω να επενδύσω σε χρεόγραφα σε όλα τα μέρη του κόσμου (από μετοχές του Ελληνικού ΟΤΕ μέχρι τα κρατικά στεγαστικά ομόλογα του Σουηδικού δημοσίου).

Καταβάλω το 10% της αξίας για κάθε χρεόγραφο και το υπόλοιπο το δανείζομαι από τράπεζες κολοσσούς αφού τους έχω υποσχεθεί εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις. Τυχών κεφαλαιακά κέρδη (πουλώ ακριβότερα από ό,τι έχω αγοράσει) τα επιμερίζω ανάλογα με τη συμμετοχή τη δική μου ως ατομικού επενδυτή και της τράπεζας ως θεσμικού επενδυτή.

Με αυτόν τον τρόπο οι λίγοι και προνομιούχοι της προαναφερθείσας γερουσίας μετακινούμενοι μέσω των Η/Υ μπορούν να πραγματοποιούν αγοραπωλησίες και να συσσωρεύουν κέρδη πάντα όμως με την προϋπόθεση πως υπάρχει συνεχίς κερδοφορία.

Δε θα πρέπει να μας διαφεύγει πως η κερδοφορία ως πρακτική του κεφαλαίου για να συνεχίσει να λειτουργεί απαιτεί την εσaeί επέκταση αυτής.

Σε περίπτωση που κάτι σκαλώσει τότε αρχίζει η αποχώρηση, η οποία εάν λάβει διαστάσεις μαζικής ρευστοποίησης οδηγεί σε κατάρρευση ανάλογη με αυτήν των Ασιατικών τίγρεων.

Η προαναφερθείσα πρακτική είναι ενδεικτική του

τρόπου λειτουργίας των διεθνών χρηματαγορών και αποτελεί την πρακτική ενσάρκωση της πολυακουόμενης παγκοσμιοποίησης του κεφαλαίου (γιατί δε θα πρέπει να ξεχνούμε πως όταν ομιλούμε για παγκοσμιοποίηση εννοούμε αυτήν του κεφαλαίου, μιας και το κεφάλαιο είναι ο μόνος εκ των "παραγωγικών" συντελεστών που παγκοσμιοποιήθηκε, ή μήπως ο συντελεστής εργασία μπορεί να μετακινείται με την ίδια ευκολία που οι χρηματιστές μπορούν να αναζητούν κερδοφόρες προοπτικές ανά τον κόσμο).

Τα προαναφερθέντα αυτά που επιχειρούν είναι να μας καταδείξουν την ουσία της οικονομικής κίνησης και να αποκαλύψουν τους πραγματικούς στόχους των μορφών πολιτικής που το ΔΝΤ ως ο κυριότερος εκφραστής του οικονομικού ιμπεριαλισμού πριμοδοτεί.

Πρόκειται για πολιτικές που αποκλειστικό στόχο έχουν να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες μέσω των οποίων τα χρηματιστήρια θα αναδειχθούν σε κύριους αποταμιευτικούς διόδους του κεφαλαίου.

Αυτό λίγο πολύ από τα προαναφερθέντα γίνεται κατανοτό.

Εκείνο όμως που πρέπει να αποσαφηνισθεί είναι η κοινωνική προέκταση αυτών των μορφών πολιτικής.

Ένας εκ των πο διαδεδομένων μύθων έχει να κάνει με το ρόλο του χρηματιστηρίου. Θεωρητικά και βάσει της αστικής λογικής το χρηματιστήριο είναι ο χώρος εκείνος που μεταφέρει την πλεονάζουσα αποταμίευση από καπιταλιστή σε καπιταλιστή τονόνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την παραγωγική δραστηριότητα και επιφέροντας μείωση της ανεργίας.

Όπως όμως εύγλωτα μας δεικνύουν τα προαναφερθέντα τα χρηματιστήρια δεν είναι παρά χώροι κίνησης κερδοσκοπικών κεφαλαίων στα πλαίσια της αναζήτησης κερδοφόρων προοπτικών.

Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα για του λόγου το αληθές αποτελεί η ίδια η Ελληνική οικονομία.

Η κυβέρνηση του Σημίτη, εκτελώντας στο ακέραιο τις επιταγές του ΔΝΤ, κατάφερε να εκτοξεύσει το Ελληνικό χρηματιστήριο από τις 800 στις 2800 μονάδες. Θεωρητικά λοιπόν και εάν το χρηματιστήριο ήταν συνδεδεμένο με την παραγωγική δραστηριότητα η ανεργία θα έπρεπε να αποτελεί παρελθόν.

Τα νούμερα όμως μας δείχνουν μία πραγματικότητα εντελώς διαφορετική.

Η ανεργία έχει σκαλώσει κάπου στο 10% για δε περιοχές της περιφέρειας όπως η Ηπειρος έχει αγγίξει ποσοστά της τάξεως του 30%.

Η Χιλή είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Με ένα χρηματιστήριο ανάμεσα στα πλέον αναδυό-



Τα δόντια του Τζάγκομπ



μενα, είδε το ποσοστό των βιούντων κάτω από τα όρια της φτώχειας να αυξάνει από το 20% το 1972 στο 41% το 1990.

Και όχι μόνο: μέσα σε μία δεκαετία το πλουσιότερο 10% του κιλιανού πληθυσμού αύξησε το μεριδιό του από το 37 στο 47%, όταν για το αμέσως κατώτερο 30% το μερίδιο συρρικνώθηκε από το 23 στο 18%. Εππλέον οι δαπάνες για την υγεία συρρικνώθηκαν δραματικά και ο αριθμός των αστέγων σχεδόν διπλασιάστηκε. Τα ίδια περίπου συμπτώματα παρουσίασε και η οικονομία του Μεξικού.

Φυσικά τα αποτελέσματα για την κάθε οικονομία είναι λίγο πολύ τα ίδια.

Συνεχώς διευρυνόμενη κερδοφορία για τους λίγους και εντεινόμενη ένδεια για ένα ολοένα και πο διευρυμένο ποσοστό του πληθυσμού.

Προς τούτο λοιπόν δεν θα πρέπει να τρέφουμε καμμία αυταπάτη για τα εκάστοτε εξαγγελόμενα μέτρα της κυβέρνησης Σημίτη και την κοινωνική προέκταση αυτών.

Όλα υπακούουν στη λογική της υποταγής σε μία διεθνώς διαμορφωμένη τάση της αντεπίθεσης του ιδεολογικού σκήματος που εξυπηρετεί στο ακέραιο τα συμφέροντα των αρχουσών τάξεων.

Σειρά εύπκων εκφράσεων όπως "διαρθρωτικές αλλαγές" χρησιμοποιούνται εκτενώς από τα φερέφωνα

της κυρίαρχης ιδεολογίας (μη) προκειμένου να αγιοποιηθεί και να ωραιοποιηθεί μία κατάσταση γκρίζα για τη συντριπτική λειοψηφία του πληθυσμού.

Η εποχή της διεθνούς των χρηματιστών πέραν των τοπικών μεταπρατών απαιτεί πολύ περισσότερο σε διεθνή κλίμακα οργανισμούς φερέφωνα, μεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέση κατέχει το ΔΝΤ.

Πέραν αυτού η παγκόσμια τράπεζα, ο ΟΟΣΑ και πάσι λέγοντας, επιχειρούν από κοινού την προλείανση του εδάφους για την επερχόμενη επέλαση του υπερθνικού κεφαλαίου.

Αυτό λοιπόν που πάνω απ' όλα απαιτείται είναι η κατανόηση του ρόλου των οργανισμών αυτών και κατ' επέκταση του μέλλοντος που μας επιφυλάσσουν.

Σενάρια όπως αυτά της μακροχρόνιας ανεργίας, της εντεινόμενης εξαθλίωσης και της κοινωνικής υποβάθμισης, θα αποτελέσουν μία ζοφερή πραγματικότητα εκτός και εάν καταφέρουμε να μορφοποιήσουμε μία κοινή δράση σε διεθνή κλίμακα όλων εμάς που έχουμε κάθε συμφέρον, αλλά και υποχρέωση να αντισταθούμε στη μιζέρια της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.