

ECLOGES INE...

# Το παραμύθι που λάει

ΥΠΟΜΟΝΗ,  
ΣΕ ΛΙΓΟ ΦΤΑΝΟΥΜΕ



# ECLOGES INE...

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥ  
ΜΗΤΣΟΥ ΚΥΚΛΑΜΙΝΟΥ  
ΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟΥ



... KI ESI NA TOUS  
XANAPSIFIZIS KATHE  
TESSERA HRONIA SA  
MALAGAS





39



2





41



*Sofour* ④  
89

...Εάν υπάσχουν όσια στην ανάπτυξη του καπιταλίσμου, αυτά δεν ποδηλεται να φωνευρεθούν στις λεγόμενες εσωτερικές αντιφάσεις του, στην οικονομική κατάρρευση ή στον ταξινό πόλεμο ανάμεσα στους εργάζομενους και την αστική τάξη, όπως πολλοί ριζοσπάστες οικονομολόγοι συχρίζονται, αλλά στην καταστροφή αυτού του ξενιστή που ακούει στο δνουμα κοινωνία, του οιγανισμού δηλαδή σε βάρος του οποίου ο καρκίνος που προανέφερα παρασιτώσει, απειλώντας τον με πλήρη εικηδένιση. Για να αντιδράσουμε σωστά σε αυτή την κρίση δεν αρκεί απλώς να αναπτύξουμε συγκενδιμένα αντισώματα που θα αναχαίτισουν την επιδημία ή να ομολογουμένως χρήσιμα κατευναστικά που θα επιβραδύνουν την εξέλιξη της, αλλά επιπλέον να δημιουργήσουμε ένα νέο ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο θα αφυπνίσει μέσα στην κοινωνία όλες εκείνες τις αντιστάσεις που θα αποτρέψουν την υποτροπή. Και αυτό που έχω στο νου μου είναι περισσότερο ένα σύστημα παρά διάφορες τεχνικές επινόησεις ή άλλες τεχνολογικές ρυθμίσεις που με ιδιαίτερο ζήλο προθύμως οι λεγόμενοι ρεαλίστες του περιβαλλοντικού κινήματος. Αναφέρομαι σε ένα σύνολο νέων ευαισθησιών, σε μια ολότητα νέων πολιτισμών μορφών, σε μια ηθική οικονομία στο πλαίσιο της οποίας η λέξη οικονομία θα υποδηλώνει την επανοικειοποίηση του αρχαίου ελληνικού δοσού, δηλαδή τη διαχείριση του οίκου. Αναφέρομαι, τέλος, σε μια νέα πολιτική που δε θα είναι τίποτα άλλο από επανοικειοποίηση του αρχαίου ελληνικού θεισμού της, δηλαδή διαχείρηση της τοπικής κοινότητας...

...Είναι προφανές, και δε χρειάζεται να επιμείνουμε άλλο, ότι το κοινωνικό μας περιβάλλον πρέπει να ανακτήσει την ανθρώπινη ικανα και να αποκεντρώθει αρκετά, ώστε δύο να μπορούμε να το κατανοήσουμε και να συμμετάσχουμε σε αυτό. Είναι εξίσου προφανές ότι πρέπει να απελευθερωθεί από εκείνους τους ιρατιστικούς και οικονομικούς, οι οποίοι ευποδίζουν την αυθόρυμη διαφοροποίησή του μέσα σε ένα κόσμο που θα βρίθει από ποικιλόμοσφα ήνητρα, έναν κόσμο όπου η δημιούργια θα είναι ελεύθερη και θα υπάρχει η ευημερία να επιλέγονται εναλλάκτικες λύσεις που θα κάνουν την ελευθερία να έχει υπαρξιακό νόημα. Είναι ιστορική αλήθεια την οποία αφείλουμε να αποκαταστήσουμε, αν θέλουμε να είμαστε αληθινοί άνθρωποι, ότι η ιδιότητα του πολίτη είναι απόρροια ενός ηθικού συμβολαίου και όχι μιας εμπορικής συμφωνίας...

...Ας συμφωνήσουμε ότι καιμά ριζική κοινωνική αλλαγή δεν είναι δυνατή δίχως την υποστήριξη και την πρωτοβουλία του εργαζόμενου λαού ή, εν προκειμένω, των τεχνικών, των επαγγελματιών, των στρατιωτών, των γυναικών, των εθνικών μειονοτήτων, της νεολαίας, των ηλικιωμένων και της αλληλεγγύης των καταπλεσμένων σε παγκόσμια ικανα. Και μά όμως ριζική κοινωνική αλλαγή δεν είναι εφικτή αν το προλεταριάτο δεν υπερθεί την ασφυκτική ταξινή του ύπαρξη και.

Σε γίνεται ένα επανάστατικό ανθοώπινο ου. Αυτή τη πρέοδα της περιενέχει τη «βάθεωση» του φογαζούμενού ως το ξεκινώ δύτη, τον εν πέρι την οικοικυντισμό μιας τάξης και την εξύφωση της σε ένα σώμα κεισαφετημένων πολιτών, οι οποίοι έχουν επέγνωση του κοινού καλού σε αυτήθε ση με το ταξικό συμφέρον. Είναι καθαρή ειρωνεία το γεγονός ότι συνδικαλιστές και σοσιαλιστές έχουν καλλιεργήσει σαν εγγενώς επαναστατικό το αίσθημα του ταξικού συμφέροντος που επιπλάρχει στο προλεταριάτο, ακριβώς δηλαδή εκείνο το τέλεσμα που προτελεί την αναγναία προουπόθεση της αστικής κοινωνίας - η οποία τηρείστερο από κάθε άλλη, έχει θεμελιωθεί πάνω στο συμβόλαιο και στο συμφέρον...»

( ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΕΡΟ ΤΟΥ  
ΜΑΡΕΙ ΜΠΟΥΚΤΕΙΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΑΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ  
ΗΘΙΚΗ, ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΑΙΟ  
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ειδ. ΒΙΒΛΙΟΠΟΔΙΕΣ,  
αθήνα, 1993.)



## Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ

'Η αλήθεια δέν είναι το μυστικό για λίγους'

ιδως θα μπορούσες κάπι τέτοιο να σκεφτείς  
έτσι όπως μερικοί  
βιβλιοθηκάριοι  
και πολιτιστικοί πρεσβευτές και  
κυρίως οι διευθυντές των  
μουσείων φέρονται  
θα νόμιζες πως θα το 'χαν το δικαίωμα τούτο  
έτσι όπως

περπατάνε τριγύρω κουνώντας  
τα ψηλά τους κεφάλια και  
δείχνουν σαν να μην  
πήγαν ποτέ τους σε καμπινέ

ή κάπου αλλού  
Μα δεν θα τους κατηγορούσα  
αν ήμουν στη θέση σου  
Λένε πως το Πνευματικό γίνεται  
καλύτερα αντιληπτό με αφηρημένες έννοιες  
μα και τότε

η βόλτα στα μουσεία με κάνει πάντα  
να θέλω να

"ξελαφρώσω"  
Νοιώθω πάντα τόσο δυσκοίλιος  
σ' αυτά  
τα μεγάλα ύψη.