

"Μπορούν νά μᾶς ἔξοντώσουν μὰ δέν μποροῦν νά πάρουν τή μουσική μας", "Έρικ Μπάρτον.

Μί νά χιλιάδες στό προσκλητήριο τῆς coca-cola, στή συναυλία τοῦ Rory Gallagher. Καί φυσικά τὰ ἑκατομμύρια πού "ἀπαραίτητα" θά εἰσπράξουν ἀπ' ἄλλους ἐμῆς τίς στρατιές τῶν ἑξαθλιωμένων, "ἀπαραίτητα" σ' αὐτούς πού ἐκτίμησαν 2-2,5 ἄρες Roch-η-Roll ἔναντι 450 ἄρχ. "Ὅσο περίπου τιμᾶται 1 κιλό κρέας, 1 κιλό ψάρια μπαρμπούνια, τόσο ἐκτίμησαν οἱ ἑξαγυρωτές τῆς πρόσκαιρης καί ἀκίνδυνης ἐκτόνωσης διασκεδάσεως, τό ξεπούλημα τῆς μίζερης ζωῆς μας. Ἀντιλαμβανόμεστε τόν διακαιῆ πόθο τους νά διασκεδάσουν τίς μάζες τους! Ὅπως ἀντιλαμβανόμεστε καί τό πόθο τους γιά τό γρήγορο τσέπωμα εὐκολων καί νόμιμων ἑκατομμυρίων.

Καί ὁ Rory, ὁ "ἀντι-στάρ", ὁ "τελευταῖος" τῶν Rockers; Πῶς θά αἰσθάνεται κάτω ἀπὸ τό βόρος μᾶς τεράστιας διακήρυξης πού τὴν ὑπογράφει φυσικά, ποιὰ ἄλλη, ἡ coca-cola. Οἱ φήμες τόν πέρουν νά βοηθᾶει τόν I.P.A. Τώρα εἶ σχέση ἔχει αὐτό μέ τὴν λούμπα τῆς coca-cola καί τὰ 450 τῆς ἐμπάνισης αὐτό μόνο ἡ Πυθία ἢ ὁ θεός τοῦ Rock-η-Roll δὲν ὑπῆρχε θά μπορούσε νά τό ἐξηγήσει. "Ὅσο γιά τὴ coca-cola τὴν εὐχαριστοῦμε γιὰ τίς ἀτέριμονες ἀναζητήσεις της στό χῶρο τοῦ Rock καί σάν ἐλάχιστη ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης καί ἀνταμοιβῆς κερῆσουμε μαύρη ἀποχή ἐπ' ἀόριστο ἀπὸ τὴ κατανάλωσή της καί τὴν προτρέπουμε μέ ἀγωνία ἐπιλήρωσης νά χρησιμοποιεῖ στό μέλλον κι ἄλλους σπουδαίους καλλιτέχνες γιά τὴ διακήρυξή της ὥστε νά μᾶς ἀποτρέπει ἀπὸ τό θανατερό γλυκὸ ἀγκάλιασμά της.

"Αγνωστε φίλε καί φίλη (οί περιστάσεις καί ἡ μαλονία μας μᾶς κάνουν ἀγνωστούς) τό Ρόκ δέν ἔχει ἀνάγκη οὔτε ἀπό τή coca-cola οὔτε ἀπό τόν ἀνάθυμο κύριο "Happening".
Ὁ Rory Gallagher σέ λίγο θά τά "δώσει" ὄλα τό ἴδιο ἴσως καί μεῖς. Καί μετά ὅταν τά φῶτα θά σβύσουν καί ὄλα τά κορόνια θά γλύφουν τά δάχτυλά τους ποῖός θά κουβαλᾷ τήν μοναξιά του, τήν βαβούρα ἐκατοντάδων ντεσιμπέλ στό μυαλά του, τό σούρσιμο τῶν βημάτων του μέχρι τό ντιβάνι στό σπιτί ἢ στό πάρκο; Ἐμεῖς. Ὅλοι ἔμεῖς πού πάνω μας πρῖν λίγο παίχτηκε ἄλλη μιά ἀτιμη πορτίδα κατανώσης διασκέψης καί θεάματος.

"Ὅπως Rock δέν εἶναι μονάχα δύο ἄρες μᾶς ἀραίας νύχτας κάποιος 12 Σεπτέμβρη. Rock εἶναι κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας, Rock εἶναι ἡ ἴδια ἡ ζωή μας. Γι αὐτό "ζητᾷμε μιά ἐπαναστατική μουσική, μιά μουσική πού νά κατεβαίνει στούς δρόμους. Μιά μουσική πού νά σπάζει τό φόβο πού κάθε ἀνθρώπος ἔχει μέσα του γιά τούς συνανθρώπους του. Μουσική τῆς Κρίσης. Μουσική τοῦ Τύρα. Μουσική πού νά γνωρίζει ποῖός εἶναι ὁ πραγματικός ἐχθρός...." Τόμ Ρόμπινσον.

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ