

ΔΩΡΕΑΝ

# ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΖΕΡΙΑΣ

No:2 ☆ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

## ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΑ...;

Τελευταία το θέμα των χούλιγκανς ξανάρθε στην επικαιρότητα.

Οι χούλιγκανς λοιπόν, είναι φυσικά άνθρωποι όπως όλοι μας, κι όχι ξώα όπως τους παρουσιάζουν. Δεν είναι άτομα με κοινή οικονομική βάση, δηλαδή με κοινά συμφέροντα και επομένως δεν αποτελούν και κάποια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη.

Στην ουσία λίγοι απ' αυτούς ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο σαν άθλημα ενώ άλλοι καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι για πολλούς ένα ποδοσφαιρικό ματς είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να εκτονωθούν. Έχουν μίσος και το δείχνουν συνέχεια. Δρούν μέσα από ομάδες που έχουν διάρκεια ξωής όσο περίπου και το

και η κατάρρευση των παλιών ισχυρών θεσμών, η αδιαφορία όλων για την παιδεία, και φυσικά η παρουσία της βίας σαν πρότυπο σε κάθε στυγμή της ζωής μας, όπως π.χ στο σπίτι, στην εργασία, στον τύπο, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, στην πολιτική, στις προσωπικές μας σχέσεις, μπορούν εύκολα να εξηγήσουν το φαινόμενο χούλιγκαν.

Αλλά γενικότερα η ποιότητα της ζωής μας η οποία παίζει τεράστιο ρόλο στο πρόβλημα, δεν είναι καλύτερη. Ζούμε σ' ένα περιβάλλον και σε τέτοιες συνθήκες ζωής που χειρότερες απ' αυτές δεν γνώρισε το ανθρώπινο είδος στη διάρκεια της υπαρξής του. Σίγουρα ο άνθρωπος αν μπορούσε πριν από αιώνες να προβλέψει τη σημερινή

ωση των σχέσεών του, από τις τραγικές περιβαλλοντικές συνθήκες και φυσικά από το φάσμα της ανεργίας βρίσκει σαν μόνη διέξοδο την λανθασμένη λύση της βίας.

Εδώ αξιζει να αναφερθεί το γεγονός, κατά το οποίο στην περίοδο 81-84 στην Βρετανία, με την εφαρμογή των σκληρών κυβερνητικών αντεργατικών μέτρων, εκατοντάδες Αγγλοί χούλιγκανς βοήθησαν ενεργά τους απεργούς εργάτες, για την αντιμετώπιση των φοβερών καταστατικών μέτρων της Αστυνομίας, πράγμα το οποία αποδεικνύει περίτρανα την στενή σχέση των κοινωνικών συνθηκών με τον χούλιγκανισμό.

Αλλά και για όποιον δεν μπορεί να παραδεχθεί αυτή την σχέση ας κοιτάξει με προσοχή την ενδυμασία των χούλιγκανς. Η θλιβερή αλήθεια είναι γραμμένη και ζωγραφισμένη πάνω τους μ' έναν χαρακτηριστικό διφορούμενο τρόπο...

Τώρα βέβαια μπορεί κάποιος να πει "καλά υπάρχει και κανένας που δεν έχει προβλήματα". Οπωσδήποτε όλοι μας έχουμε προβλήματα, αλλά το θέμα είναι ότι ο νέος του σήμερα ζει στην χειρότερη εποχή. Μπορεί να έχει στη διάθεσή του αρκετές ανέσεις, (και αυτές όχι όλοι), αλλά του λείπουν εκείνα τα ζωτικά συστατικά της ζωής, τα οποία δεν αντικαθίστανται ούτε με τον καταναλωτισμό, ούτε με το χρήμα. Και σ' αυτό το σημείο ας μην βιαστούνε οι μεγαλύτεροι στην ηλικία να επικρίνουν - ως συνήθως - αφού η σημερινή κοινωνία με τα τεράστια προβλήματά της ανοιχτά σαν πληγές, είναι δικό τους δημιούργημα. Όπως επίσης είναι δημιούργημα της λαθαμένης διαπαδαγώης τους και η σημερινή "χαλασμένη" νεολαία.

Έτσι το κράτος εκμεταλλευόμενο τις παρατάνω συνθήκες και αδυναμίες προσπαθεί να χτίσει στο πρόσωπο του κάθε χούλιγκαν-θύματος των καταστάσεων - την άδικη πέρα για πέρα εικόνα του δολοφόνου, του βάρβαρου, του διεφθαρμένου και του παράνομου, με στόχο να αποκρύψει τη δική του βαρβαρότητα, διαφθορά, και παρανομία της οποίας γνήσιος απόγονος είναι ο χούλιγκανισμός.



ποδοσφαιρικό ματς.

Στην πραγματικότητα οι αιτίες που τους δημιούργησαν έχουν σχέση περισσότερο από κάθε τι άλλο με τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν.

Έτσι λοιπόν οι ανισότητες στη μόρφωση και στην εργασία, η σαπίλα

κατάσταση θα έκανε ότι μπόρουσε για να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Έτσι ο νέος προσπαθώντας να απαγκιστρωθεί από τη ρουτίνα, την καθημερινότητα, από το άγχος και την κατάθλιψη της μιζερης τοιμεντούπλησης, από τη μοναξιά και την αλλοτρί-

Σε συνδυασμό μ' όλα αυτά, το κράτος προχωρά ακόμα πιο πέρα, φτάνοντας κυριολεκτικά στα άκρα. Θεσπίζει λοιπόν νόμους εξοντωτικούς που στόχο δεν έχουν φυσικά την πρόληψη αλλά την εκδίκηση. Το αποτέλεσμα είναι ο νέος, ακόμα κακ μια βρισιά να ξεστομίσει άθελά του παρασυρμένος σε κάποια φάση του αγώνα, να συλληφθεί.

Και αναφέρομαι ειδικά στους νέους, μια και τους μεγαλύτερους στην ηλικία "φιλάθλους" δεν τους θεωρούν ταραχοποιά στοιχεία. Ενώ αντίθετα, οι περισσότεροι απ' αυτούς αποτελούν το γνωστό παράδειγμα του "γραφατωμένου χούλιγκαν" οι οποίοι βλέποντας το ματς, συνήθως από τις θέσεις των επισήμων, προβαίνουν σε δραγμή.

Από τη σπιγμή όμως που θα συλληφθεί ο νέος, τον περιμένει - σύμφωνα με το καινούργιο νομοσχέδιο - τουλάχιστον ένας χρόνος φυλάκισης. Αντό μεταφραζόμενο σε απλά λόγια σημαίνει: μηδέν μέλλον - μηδέν προσπτικές - μηδέν επλατες, δηλαδή ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ.

Το κράτος όμως προσπαθεί και να συντηρεί αυτή την άθλια κατάσταση, αφού το συμφέρει το μοντέλο του εξεγερμένου ταραχοποιού χούλιγκαν, παρά το μοντέλο του εξεγερμένου συνειδητοποιημένου νέου που διαδηλώνει και μάχεται μαχητικά στους δρόμους για τα δικαιώματά του και όχι για τις ομάδες.

Γι' αυτό άλλωστε και χρισμοποιεί το ποδόσφαιρο για τη χειραγώγηση και την αποχαύνωση των μαζών, δη-

λαδή όπως ακριβώς και στην υπανάπτυκτη Λατινική Αμερική, στην οποία λείπει το ψωμί και χορταίνουν με ποδόσφαιρο. Παρόμοια κατάσταση δημιουργήθηκε και επί της εφτάχρονης χούντας η οποία έμεινε πιστή στην παράδοση των στρατιωτικών καθεστώτων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο το κράτος υποθάλπει και ένα μεγάλο μέρος των αθλητικών και πολιτικών συντακτών, οι οποίοι ως γνωστόν όντας λαδωμένοι, θάβουν ή γιπεικνύουν αθλητές και ομάδες, όπως επίσης στολίζουν τα πρωτοσέλιδά τους με φανατισμένους τίτλους με τελικό στόχο τη δημιουργία ταραχών.

Τέλος για τους ίδιους λόγους συντηρείται η βρωμά και η σαπίλα που υπάρχει στο θέατρο που ονομάζεται ποδόσφαιρο, με ηθοποιούς τους παράγοντες των ΠΑΕ, οι οποίοι χωρίς να τηρούν ούτε καν τα προσχήματα, ενισχύουν τους χούλιγκανς με δωρεάν πούλμαν για εκδρομές στα εκτός έδρας παχνίδια, με πάμφθηνα εισητήρια σε συγκεκριμένες θύρες - και πάντα όχι αριθμημένα για να μπορούν να οργανώνονται καλύτερα. Με τους διαιτητές στη συνέχεια, να εκλέγονται για να διευθύνουν παιχνίδια, ανεξάρτητα από την κρισμότητα τους, μόνο αν τα έχουν εντάξει με το ΣΕΔ, και φυσικά με τους παίκτες οι οποίοι μόνο κατά φαντασία είναι επαγγελματίες, αφού στο γήπεδο γίνονται αφορμές για επεισόδια ενώ έξω από το γήπεδο όλοι είναι φίλοι! Όμως οι κουλτουριάρηδες κοινωνιολόγοι δεν γίνεται να λείψουν από το παχνίδι. Χρησιμοποιώντας λοιπόν οι κύριοι αυτοί

πομπώδεις και επιστημονικούς ορισμούς προσπαθούν να ξεγλυστρήσουν από την ουσία του προβλήματος. Και αναταυμένοι στην καρέκλα του γραφίευν τους "μοχθούν" για να βρουν "λύσεις". Εδώ αναγκαστικά πρέπει να τεθεί το ερώτημα: "Πόσοι απ' αυτούς πήγαν στο γήπεδο, έκασταν δίπλα στους χούλιγκανς, είδαν το ματς μαζί τους, και στη συνέχεια τους γνώρισαν συζήτησαν μαζί τους για τα προβλήματά τους, και τους λόγους που τους έκαναν να συμπεριφέρονται βίαια; Απάντηση φυσικά δεν θα πρέπει να περιμένει κανείς, ενώ οι εξαρέσεις επιβεβαίωνται τον κανόνα.

Οπωσδήποτε το μέλλον του προβλήματος δεν διαγράφεται αισιόδοξο. Όσο περνούν τα χρόνια οι χούλιγκανς θα αυξάνονται, είτε μας αρέσει είτε όχι, ενώ η αστυνομική καταστολή δεν θα προσφέρει παρά νέες αφορμές για μεγαλύτερα επεισόδια. Αυτό άλλωστε το μαρτυρούν τα γεγονότα όπου με την ψηφιση του νέου νομοσχεδίου "για τη βία στα γήπεδα", σημειώθηκε έξαρση της βίας αφήνοντας άναυδους όλους τους υπεύθυνους της πολιτείας, οι οποίοι διαπίστωσαν περιτράνα ότι η καταστολή δεν μπορεί να αντικαταστήσει την έλλειψη πρόληψης.

Τελικά το μόνημα που πλανιέται πάνω απ' όλα αυτά είναι ότι "σ' όλο τον κόσμο οι ανεκπλήρωτες παρορμήσεις που γεννάει η σημερινή αθλιότητα της κοινωνίας θα γίνονται μπούμερανγκ για τους υπεύθυνους αυτών των συνθηκών".

## ... JUSTICE FOR ALL

Το θέμα της δικαιοσύνης αποτελούσε πάντα ένα οριακό σημείο, μια αισφαλιστική δικείδια, στην προσπάθεια του κράτους για τη νομική θεσμοποίηση των θέσεών του και των γενικότερων σκοπών. Το αίτημα για ανεξάρτητη δικαιοσύνη, που αρχίζει από τα χρόνια του Διακριτισμού, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Το κράτος ρητοριάζει το μηχανισμό της Δικαιοσύνης με έντεχνα νομικιστικά κόλπα υπέθαλπε πάντα τις πραδάνομες δραστηριότητές του αλλά και τα άτομα εκείνα που του ήταν χρήσιμα. Απεναντίας, μπορούσε να διώκει κάθε ανεπιθύμητο ή αντιφρονούντα που τόλμαιγε να εναντιώθει στις προθέσεις του. Βλέπουμε λοιπόν πως η δικαιοσύνη συστηματικά αναλαμβάνει να «καθαδρίσει» σε όφελος του κράτους διάφορες δύσκολες υποθέσεις και να τις καλύπτει έντεχνα κάτω από το πέπλο της αστικής νομιμότητας. Από την άλλη πλευρά, τρομοκρατεί συστηματικά κάθε ελεύθερο άτομο, που δεν συμβιβάζεται με την κρατική αυθαιρεσία.

Ειδικώτερα, έχουμε μια πύκνωση στις δικαιοπικές ενέργειες, που αποδεικνύ-



ουν τα παραπάνω. Στο προηγούμενο έτος έχουμε λουτόν την αιθώση του δολοφόνου Μελίστα, αν και σκότωσε ένα δεκάχρονο παιδί, τη δικαιοτική φρε-

νίτιδα μπροστά στο φάσμα της μη έκδοσης του Μ. Φολίνι στις ιταλικές αρχές και την υπόθεση Κοσκωτά, όπου έχουμε την διευκόλυνση της φυγής του στο εξωτερικό με την παρανομή και εξωπραγματική προθεσμία απολογίας των 11 ημερών. Ταυτόχρονα, το παξιλ συμπτηρώνεται με το δικαστικό σκάνδαλο στην υπόθεση της ΓΣΕΕ, όπου βλέπουμε απροκάλυπτα την προσπάθεια της εξουσίας να εκλεγεί διοικηση που θα εξυπηρετεί απόλυτα τις προθέσεις του κράτους. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε εξωντοτικές ποινές σε 5 νέα παιδιά και σε ομάδα φοιτητών για ασήμαντες παραβάσεις της καθημερινής ζωής.

Όλα αυτά τα γεγονότα αποτέλεσαν ένα πόλο έλξης για τις ένοπλες ομάδες, οι οποίες επανεμφανίστηκαν με πυκνά χτυπήματα ενάντια στο δικαστικό σώμα. Ταυτόχρονα όμως έγιναν αφορμή για την επανεξέταση της συνολικής ανοπλής δράσης, των θέσεων που εξυπηρετούνται καθώς και για την αναγκαιότητα αυτής της μορφής πάλης μέσα στην τεχνοκρατική μας κοινωνία. Σ' αυτά τα θέματα όμως θα αναφερθούμε εκτενέστερα στο επόμενο τεύχος.

# ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΕΚΑΜ

Με τον ερχομό του καινούργιου χρόνου μια νέα πραγματικότητα κάνει την εμφάνισή της στην κοινωνική ζωή του τόπου μας, που δεν είναι άλλη παρά η εφαρμογή της νέας "κερδοφόρας" επιστήμης της πληροφορικής στη διόμοδα διοίκηση. Με τον νόμο 1599 που αφορά τις σχέσεις κράτους - πολίτη, ψηφίστηκε η καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας, που στο μέλλον θα ονομάζεται Ενιαίος Κωδικός Αριθμός Μητρώου (ΕΚΑΜ). Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Συντάγματος, §4, θα αποτελεί τον αριθμό των ληξιαρχικών πράξεων, του δελτίου ταυτότητας, του εκλογικού βιβλιαρίου, του διαβατηρίου, του ασφαλιστικού βιβλιαρίου, του φορολογικού μητρώου, της άδειας οδήγησης, του προξενικού μητρώου, και του δημοτολογίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων των διάφορων κέντρων κυβερνητικής εξουσίας, με την εφαρμογή του ΕΚΑΜ στην Ελλάδα θα εξαλειφθεί ολοκληρωτικά η ταλαιπωρία των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες και παράλληλα και η γραφειοκρατία και τα "χαρτοβασίλειο".

Η επικοινωνία των επιχειρήσεων με την πελατεία τους θα γίνεται όπως ακριβώς γίνεται στα γραφεία με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι φάκελοι και τα παρόμοια εξαφανίζονται, οι πληροφορίες θα καταχωρίνονται στη μνήμη των κομπιούτερ. Λογιστικά αποθέματα στην αποθήκη, τυποποιημένες επιστολές, τυποποιημένα συμβόλαια θα είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμα. Εξάλλου όλα όσα γράφει ένας κομπιούτερ, τα αποθηκεύει στη μνήμη του, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τεράστιο αρχείο που μπορούμε να το συμβουλευτούμε αυτοστιγμέι και δίχως καμιά δυσκολία, ανάλογα με τις απαιτήσεις της ειδικής περίπτωσης που αντιμετωπίζουμε.

Σύμφωνα όμως με το τελευταίο σκεπτικό, οι περισσότερες εταιρίες, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές αντιλήφθηκαν ότι οι εργασίες θα μπορούσαν να γίνουν πιο αποδοτικές αν ενώνονταν μεταξύ τους όλα τα συστήματα των υπολογιστών. Αν, για παράδειγμα, ο υπολογιστής ενός οργανισμού χρειάζεται κάποια στοιχεία για την οικονομική κατάσταση ενός πελάτη, θα ήταν πιο εύκολο και φερέγγυο να αποτανθεί στον κομπιούτερ της τράπεζας παρά στον ίδιο τον πελάτη. Ήτονταν σα σκέφτονται αρκετοί στις εφορίες, στις τράπεζες και τους οργανισμούς που χορηγούν πιστωτικές κάρτες. Για να μην μιλήσουμε για την αστυνομία που θα την ενθουσιάζει η πρόσβαση σε άλλες "τράπεζες" πληροφοριών.

Η ολοένα λοιπόν αυξανόμενη χρήση κομπιούτερ στη συλλογή πληροφοριών για τον κάθε πολίτη, στην καταχώρησή τους, στην αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση τους ανάλογα με την περίπτωση και σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ των κομπιούτερ, απειλεί άμεσα το δικαίωμα του πολίτη να διαφυλάσσει το απαραβίαστο της προσωπικής του ζωής. Παράλληλα δίνει το δικαίωμα σε διάφορα κυβερνητικά κέντρα να επιδίδονται σε μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια συστηματικής παρακολούθησης αναφορικά με την "διατίκη" και "κοινωνική" δραστηριότητα των πολιτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, §4 διαβάζουμε : "Εως ότου τεθεί σε ισχύ σχετικός νόμος δεν επιτρέπεται η διασύνδεση των αρχείων, ούτε η χρησιμοποίηση του ΕΚΑΜ ως κωδικού αριθμού σε άλλα αρχεία προσωπικών πληροφοριών".

Περιμένουν λοιπόν οι διάφοροι εξουσιαστές και ιθύνοντες να "καταπιούμε" αυτή την ανάρμοστη απάτη.

Γιατί είναι αδύνατον να έχει κάποια χρηματόπιτα για τα κυβερνητικά κέντρα η έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας αν δεν αρχειοθετηθούν όλα τα αρχεία προσωπικών πληροφοριών σύμφωνα με το νόμο 1599 και μαζί μ' αυτά τα αρχεία των τραπεζών και των επιχειρήσεων, ιδιωτικών και κρατικών. Με την εφαρμογή αυτού του νόμου νέες διαστάσεις για το κράτος και τους "μεγαλοκαρχαρίες" καπιταλιστές ανοίγονται. Με τη μεταβίβαση πληροφοριών από τους υπολογιστές των δημοσίων υπηρεσιών για την πολιτική δράση του υπό πρόσληψη απόμου στους υπολογιστές των εργοστασίων, θα δίνει τη δυνατότητα στους εργοστασιάρχες να προσλαμβάνουν άτομα ανεκτά για την "εργασιακή" ειρήνη. Αν καταφέρουν να νομιμοποιήσουν με τον τύπο και το μάρκετινγκ την πληροφοριακή οργάνωση τότε είναι ζήτημα χρόνου η επέκταση της στη σφάρα της πολιτικής δράσης, ενώ ο έλεγχος της κοινωνικής δραστηριότητας θα γίνεται πιό εύκολος. Αν λάβουμε δε υπ' όψιν μας ότι και οι υπολογιστές μπορούν να επειγράζονται και φωτογραφικές εργασίες τότε είναι εύλογο ότι δεν θα καταγράφεται μόνο η διατήρηση της τάξη στο δρόμο και στους εργασιακούς χώρους, αλλά και όλη η κοινωνική κινητικότητα. Ένα "οργουσελικό" 1989 με κάμερες στους διαδρόμους στις τράπεζες και τους κυβερνητικούς οργανισμούς, που θα καταγράφουν τια αντιδράσεις του κόσμου σε διάφορες καταστάσεις με τηγάνιση προοπτική για μεγαλύτερη καταστολή και υποταγή των πολιτών στις νύξεις και αποφάσεις των ειδικών, θα ανοιχτεί μπροστά μας.



Οποιαδήποτε συμμετοχή σε διαμαρτυρία με πολιτικές προεκτάσεις θα καταγράφεται για επειεργασία τέτοιου είδους πληροφοριών<sup>θ</sup> όσα εμποδίζει - με τη βοήθεια των προληπτικών συλλήψεων - κάθε μελλοντική διαμαρτυρία. Σε περίπτωση δε κοινωνικών "αναταραχών" το κράτος μπορεί να χρησιμοποιήσει τους γνωστούς "έκτακτους" νόμους και τότε μπορεί κανείς να εντοπιστεί με προληπτική σύλληψη, με βάση πάντα τα στοιχεία του κεντρικού υπολογιστή. Επίσης επιτυχάνεται και η φασιστική ταξινόμηση του πληθυσμού σε εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο βάσει του βαθμού οικοποίησης της εξειδικευμένης γνώσης με σκοπό την αυθαίρετη κρατική επιλογή των πιο εύκολα προσαρμοσμένων στις δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Για τους κινδύνους λοιπόν που ενέχει η χρησιμοποίηση του προσωπικού αριθμού στη διοίκηση, μπορούμε να παραθέσουμε το περιφέρμο ερευνητικό πρόγραμμα Μετροπολίτη

της σουηδικής κύβέρνησης, που για 15000 πολίτες ο ΕΚΑΜ ήταν το μέσον για να παρακολουθείται η προσωπική τους ζωή πάνω από 20 χρόνια. Κάθε λεπτομέρεια της ζωής από όταν γεννήθηκαν στη Στοκχόλμη, έχει καταγραφεί με κάθε λεπτομέρεια στη μνήμη ηλεκτρονικού υπολογιστή, και είχε γίνει αντικείμενο μελέτης από πανεπιστημιακούς ερευνητές. Ο προσωπικός αριθμός είναι για τους σουηδούς πολίτες το σημείο επαφής τους με τις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές. Οι υπηρεσίες λοιπόν συγκεντρώνουν στις μνήμες των υπολογιστών τους, μέσω του κωδικού μητρώου, τα στοιχεία των ατόμων που έρχονται σε επαφή μαζί τους. Το πρόγραμμα Μετροπολίτη συνδύασε αυτά τα στοιχεία και σε συνδυασμό με έρευνες και τη βοήθεια του τμήματος κοινωνικής ασφυγμομέτρησης, τα πλούτες. Όλες αυτές οι ενέργειες γίνονταν κρυφά και χωρίς οι άνθρωποι των οποίων η ζωή παρακολουθούνταν, να είχαν πληροφορηθεί.

"Όταν λοιπόν το θέμα ήρθε στην επικαρπότητα οι άνθρωποι αυτοί έμαθαν από τον τύπο πως οι ερευνητές τους, ήξεραν γι' αυτούς τα κοινωνικά επιδόματα των γονιών τους πριν γεννηθούν οι ίδιοι, την ψυχική κατάσταση των γονιών τους, τη σφραγίδα της πολιτικής δράσης, ενώ ο έλεγχος της κοινωνικής δραστηριότητας θα γίνεται πιό εύκολος. Αν λάβουμε δε υπ' όψιν μας ότι και οι υπολογιστές μπορούν να επειγράζονται και φωτογραφικές εργασίες τότε είναι εύλογο ότι δεν θα καταγράφεται μόνο η διατήρηση της τάξη στο δρόμο και στους εργασιακούς χώρους, αλλά και όλη η κοινωνική κινητικότητα. Ένας από αυτούς δήλωσε υπεύθυνα πως ξέρουν τόσα πράγματα για την ιδιωτική του ζωή, που ακόμα και αυτούς ο ίδιος τα είχε ξεχάσει!!

Οι υπερασπιστές του προγράμματος δήλωσαν ότι η έρευνα γίνεται για την επιστήμη. Δηλαδή με σπλαχνότητα, το φακέλωμα για φακέλωμα πρόκειται - και η παραβίαση του ιδιωτικού απόρρητου των ανθρώπων, έγινεν για την επιστήμη. Και με πραγματικό θράσος πολύ κυνικά δήλωσαν πως "η έρευνα στηρίζει κοινωνιολογικές μελέτες, την ιατρική και πως ο απώτερος σκοπός του προγράμματος ήταν η καλυτέρευση της ζωής μας". "Πήραμε τα στοιχεία από αρχεία που ήδη υπήρχαν και δεν είναι παράξενο που δεν τους ζητήσαμε την άδεια" είπε ο έπικεφαλής της έρευνας Καρλ Γιάνσον.

Απ' την αντίδραση που προκλήθηκε στο χώρο της αρθρογραφίας, ορισμένοι σύνεφεραν τον πατριαρχισμό της εξουσίας και ζήτησαν να καταργηθεί ο κωδικός αριθμός γιατί τίποτε δεν διασφαλίζει ότι στα μέλλον δεν θα συνδύονται τα διαφορετικά μητρώα. Άλλοι διατύπωσαν μια συμβιβαστική θέση που συνοψίζεται σε μια φράση : "δεν υπάρχουν φάρμακα που να κάνουν κάπου καλό και να μην βλάπτουν κάπου αλλού".

Τέλος θα παραθέσουμε δημοσίευμα μιας εφημερίδας του σουηδικού τύπου, που δημοσίευσε στη κοινή γνώμη κομμάτι των μελετών σύμφωνα με την οποία "αν κάποιος γίνεται χρήστης ναρκωτικών αυτό δεν έχει σχέση με την κληρονομικότητά του, αλλά, με την προσωπικότητα και τις επαράξεις του". Από τα 15000 δείγματα της έρευνας οι 504 είναι χρήστες. Για να φτάσουμε λοιπόν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα χρειάζεται τόσο μεγάλη έρευνα; Τι άλλο μπορεί να κρύβεται πίσω από όλα αυτά;

Την απάντηση στο φοβερό αυτό ερωτηματικό θα μας δώσει η ρήση : "ΚΑΜΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΗ". Κι αυτή που αναπτύσσεται έχει σκοπό να καθυποτάσσει τους πολίτες στις προστατεύεται της καθημετούσας, να διευρύνει το πεδίο της εξουσίας της σε κάθε μας κοινωνική δράση και να φιμώσει τις πιο ριζοσπαστικές κινήσεις της κοινωνίας. Η σουηδική, η γερμανική εμπειρία λοιπόν αποτελεί έναν καλό σύμβουλο που μπορεί να μας οδηγήσει σε νέους δρόμους προβληματισμού κριτικής σκέψης και ταυτόχρονα να αναθεωρήσουμε τις απόψεις που είχαμε για τη προστασία και την κοινωνική έρευνα πάνω στις ζωές μας. Διαφορετικά οι νέοι ορίζοντες που ανοίγει η πληροφορική δεν θα αργήσουν να ξεπούλουν σε μια σκληρή και συνάμα τραγική πραγματικότητα.



• Πράγα '68 «Ματωμένη Ανοιξη». Οράματα για ελευθερία, αυτοδιάθεση προσκρουόντων πάνω στη σοβιετική εισβολή, που πνίγει στο αίμα την εξέγερση.

Πράγα Ιανουάριος '89. Η αστυνομία συλλαμβάνει γύρω στα 500 άτομα που αποπειράθηκαν να συμμετάσχουν σε συγκέντρωση στη μνήμη του Γιάν Πάλας του φοιτητή που αυτοπυρολήφθηκε, διαμαρτυρόμενος για τη σοβιετική εισβολή το 1968. Οι ταραχές που σημειώνονται είναι οι εντονότερες των τελευταίων 20 χρόνων. Ο λαός τότε, όπως και τώρα απαιτεί μεταρρυθμίσεις του τύπου που γίνονται στη Σοβιετική Ένωση, σύμφωνα με τον Άλ. Ντούπτσεκ, πρέτη της «Χαρέντης Ανοιξης».

Η μη αναγνωρισμένη από τις αρχές, οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Χάρτα 77» καλεί το ΚΚ της χώρας, πρέπει να πάρει θέση στο καυτό πρόβλημα με διάλογο, χωρίς να θέτει σε λειτουργία τους μηχανισμούς καταστολής και τρομοκρατίας. Γνωστή και παγκοσμίως διαδεδομένη η απάνθρωπη αυτή αντιμετώπιση των αντιφρονούντων, όταν το καθεστώς δεν διαθέτει άλλο μέσο από την ωμή και απροκαλύπτη βία.

★ ★ ★

Μετα την κατάρυθη της σκευωρίας εναντίον της, η Βαγγελώ Βογιατζή κατηγορήται τώρα για... ναρκωτικά. Παράλληλα παραμένουν έγκλειτα στο Κορυδαλλό οι Κ. Σμυρναίος και Χ. Μαρίνος. Το έγκλημα που διέπραξαν. Οι ιδέες τους και η συμμετοχή τους στους κοινωνικούς αγώνες.

Είναι καιρό να φουντώσει το κίνημα συμπαράστασης στους κρατούμενους και να δείξουμε πως δεν ανεχόμαστε άλλο την κρατική βία και τρομοκρατία, γιατί η πολιτική πράξη είναι κοινωνικό δικαιώμα και όχι ποινικό αδίκημα.

★ ★ ★

Η αστική «δικαιοσύνη» καταδικάζει σε φυλάκιση φοιτητές επειδή κατέλαβαν εγκατελεμένο σπίτι για να μείνουν, αφού δεν είχαν στέγη. Καταδικάζει επίσης 5 νέα παιδιά σε φυλάκιση 2 χρόνων επειδή έκλεψαν 30 δραχμές!

Η ίδια όμως «δικαιοσύνη» δεν διστάζει να αιθωνεί μεγαλοκομπιναδόρους (γνήσια τέκνα του καπιταλισμού), μεγαλέμπορους ναρκωτικών και μπάτσους φονιάδες. Χωρίς σχόλια...

★ ★ ★

• Αυτοκόλητα τατουάζ εμπιπλούμενα με την ναρκωτική ουσία LSD διοχετεύθηκαν το καλοκαίρι στην Ευρώπη. Την πληροφορία αυτή μετέδωσε η Ιντερπόλ στην Ελληνική Αστυνομία εφιστώντας την προσοχή στην προσοχή των διωκτικών αρχών στο νέο τρόπο διοχετευσης ναρκωτικών, κυρίως στις σχολικές ηλικίες. Το Ελληνικό κράτος όμως έκανε πάλι το ναύ κράτος όμως έκανε πάλι το θαύμα του.

Και το λέμε αυτό γιατί το υπουργείο Δημόσιας Τάξης έκρινε σκόπιμο ότι δεν είναι αναγκαία η ανακοίνωση της είδησης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ούτε η διαφώτιση των μαθητών στα σχολεία. Αυτά τα τατουάζ κυκλοφορούν υπό μορφή «ΜΙΚΙ ΜΑΟΥΣ», «ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΝ» και άλλων παιδικών «αιθώνων» ηρώων. Όλα αυτά είναι εμποτισμένα με LSD και για να το κολλήσουν τα παιδιά δεν είναι ανάγκη να το βάλουν εν αγνοία τους στο στόμα. Κάλιστα η απορρόφηση μπορεί να γίνει από τους πόδους του δέρματος, όταν δηλαδή κολληθεί στο δέρμα.

• Και πάλι η αστικοφυλλάδα «Αυριανή» κατέπληξε τους πάντες, αυτή τη φορά με επίθεση κατά της εταιρείας δημοσκοπήσεων «FOCOS» γιατί δεν έβγαλε πρώτο σε ακροαματικότητα το φαδιοσταθμό της! Με αγωγή λοιπόν απειλεί την εταιρεία και τους υπαλλήλους της γιατί ισχυρίζεται ότι μόνιμοι τους συμπλήρωναν τα... αισχρά ερωτηματολόγια. Και δεν φτάνει αυτό. Στρέφεται εναντίον όλων των άλλων σταθμών διότι «τόλμησαν να έχουν μεγαλύτερη ακροαματικότητα! Εν πάσῃ περιπτώση εμείς προτείνουμε να είμαστε επιεικείς με άτομα που χρειάζονται τη βοήθειά μας...

## ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΒΙΑΙΟ

Σε σας βίαιοι τύποι, λάτρεις, φετιχιστές, οπαδοί της εύκολης λύσης, σε σας θλιβερούς συνεχιστές της σκοτεινής μεσαιωνικής περιόδου απευθυνόμαστε.

Εσείς «κύριοι έντιμοι» κυβερνώντες παρόντες και μελλοντικοί που αμαυρώνετε την ειρήνη πιάνοντάς της στο στόμα σας, που χύνετε κροκοδείλια δάκρυα για κάθε πόλεμο, ενώ κρυφά ετοιμάζεστε να κατασπαράξετε τον «εχθρικό σας» γείτονα στέλνοντας τους νέους στη μάχη τροφή για τα κανόνια σας.

Εσείς που προσφέρετε όνειρα και οράματα με το φεύγοντα προσωπείο σας, ενώ με το πραγματικό σκοτώνετε τον λαούτζικο στα πεζοδρόμια στο όνομα της «κοινωνικής γαλήνης και ασφάλειας». Περνιέστε τόσο ισχυροί. Και όμως είστε τόσο ανίσχυροι...

Σε σας «κύριοι έντιμοι» απτυνομικοί που είστε τα σκυλάκια των προηγούμενων «κυριών».

Εσείς που βρίσκοντας καταφύγιο πίσω από ένα κράνος και μια ασπίδα, χτυπάτε τους πολίτες για να σωπάσετε την συνείδησή σας. Το βράδυ όμως οι γυναίκες σας, σας καταστέλλουν την προσωπικότητά σας και σας φτιώνουν το στόμα. Στέκεστε όλοι συζάνια. Φουκαράδες «άνδρες». Περνιέστε τόσο ισχυροί. Και όμως είστε τόσο ανίσχυροι.

Εσείς «κύριοι έντιμοι» τρόμοκράτες που δολοφονείτε για μια καλύτερη κοινωνία. Εναγγελίζεστε ένα καλύτερο μέλλον, το οποίο στηρίζετε με τα πτώματά σας.

Εσείς που χρησιμήκατε εκφραστές της κοινωνικής οργής. Ο φόλος σας ξεσκεπάστηκε. Τα μέσα που χρησιμοποιείτε αποκάλυψαν τους σκοπούς σας. Περνιέστε τόσο ισχυροί. Και όμως είστε τόσο ανίσχυροι. Τέλος σε σας «κύριοι έντιμοι» επαναστάτες νέοι, συνειδητοποιημένοι και μη.

Σε περιέμένα φρικιά, ρεμπεσέδες φοιτητές, επίδοξοι γηγείσκοι που κάνατε μόδα την βία. Ανόητοι κοντορεβυθούληδες που δεν μπορείτε να αρθρώσετε μια λογική πρόταση αλλά μπορείτε να σπάτε κεφάλια. Τα ρόπαλα και οι πέτρες σας γίνονται μπούμερανγκ στη μάτα σας. Ζωάδη δυσοδία και μιζέρια αναδύουν τα οδοφράγματά σας. Όπως όλοι οι προηγούμενοι «κύριοι έντιμοι» περνιέστε ισχυροί. Και όμως είστε τόσο ανίσχυροι.

Από τα αρχαία χρόνια η βία το μόνο που υποδούλωσε στον άνθρωπο ήταν το σώμα, πράγμα άλλωστε φυσικό μια και το σώμα είναι φθαρτό, υλικό, ασήμαντο. Το πνεύμα όμως δεν μπόρεσε να το υποδουλώσει ποτέ.

Σήμερα στα 1988 η ανάγκη για μια διαφορετική θεώρηση της ζωής είναι κάτι παραπάνω από ορατή, και το βλέπομε καθημερινά. Η καταδίκη όλων των παλιών «κοίγουντων» μεβόδων είναι υποχέωντας όλων μας. Το πέρασμα από την βίαιη εποχή στην ειρηνική είναι ένα παλιό όνειρο που όμως τώρα πρέπει να κάνουμε πραγματικότητα αν θέλουμε να ξεφύγουμε απ' την βαρβαρότητα πάνω στην οποία κτίσαμε την ζωή μας. Ας σκεφτεί λοιπόν ο καθένας μας και ας πάρει την απόφασή του τώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι πίστη. Πίστη σε κάτι που θα ανακαλύψουμε μέσα μας.

