

**ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ ΔΙΚΥΚΛΟΥ**

στο ρελαντι

Φλεβαρης '07 - τευχος 1

"Μια υπέροχη μέρα"

Η ταν 9 Δεκέμβρη 2006, μια όμορφη χειμωνιάτικη μέρα. Πολύχρωμα πανό κρεμάστηκαν στο χώρο του Πολυτεχνείου. Συνάδελφοι/σσες που χρόνια τώρα διανύουμε μοναχικά χιλιόμετρα μαζεύτηκαμε να υπογράψουμε το καταστατικό και τη διακήρυξη του σωματείου κόβοντας έτσι την κορδέλα σ' ένα καινούργιο δρόμο. Ένα δρόμο με πολλά χιλιόμετρα, μα όχι πια μοναχικό. Οι ανάγκες μας ίδιες, οι διαδρομές διαφορετικές, ο

τρόπος ένας. Τώρα το ξέρουμε. Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλίες συναδέλφων που αφορούσαν το που, πως, πότε ξεκίνησε και μέσα από ποιές διαδικασίες φθάσαμε στη δημιουργία αυτού του καταστατικού και την ίδρυση σωματείου. Την ίδια ώρα περισσότερα από 100 άτομα υπογράψουμε και εγκρίνουμε το καταστατικό, το "εργαλείο" μας, το "οχημά" μας. Στη συνέχεια ξεκίνησε εορταστική μοτοπορεία στο κέντρο της Αθήνας, με στάση

στη Βουλή και κατάληξη στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Δεν ήμασταν μια μεγάλη, χαρούμενη παρέα που "βγήκε τη βόλτα της". Όλοι εμείς που καθημερινά κινούμαστε προς διαφορετικά σημεία "παραλαβής-παράδοσης", είχαμε το ίδιο δρομολόγιο. Στο αύριο, μέσα από τους παλιούς δρόμους της εργατικής διεκδίκησης.

Ήταν μια υπέροχη μέρα. Θα έρθουν κι άλλες. Μα πάντα η πρώτη έχει μια άλλη θέση στη καρδιά μας.

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ...

Γ' αυτό το νέο επάγγελμα, όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου 25 χρόνια σε μια χρονική περίοδο που η νέα πραγματικότητα επέβαλε την "οικονομική ανάπτυξη", δηλαδή την άγρια επιχειρηματικότητα και τον λυσσαλέο ανταγωνισμό του κεφαλαίου. Με βάση τα νέα δεδομένα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις αναζήτησαν νέους τρόπους παροχής υπηρεσιών με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος ώστε να εξασφαλίσουν μια καλύτερη θέση στην αγορά αφού την ίδια περίοδο βιώναμε την "έκρηξη" του καταναλωτισμού της ελληνικής κοινωνίας. Η αρχή έγινε με τα σουβλαζίδικα, τις πιτσαρίες και τα φυλλάδια με τη φοβερή είδηση, "ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΟΥ" που έκαναν την εμφάνισή τους σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν θεαματική, ο βραχνάς του καθημερινού μαγειρέματος έδωσε τη θέση του σε ένα πολυποίκιλο και λαχταριστό μενού. Όλες οι ψησταρίες, πιτσαρίες, εστιατόρια κ.τ.λ έμαθαν πως με τα δίκυκλα θα κάνουν χρυσές δουλειές και οι τζαμαρίες τους γέμισαν με αγγελίες του τύπου "ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΑΚΙ". Στη συνέχεια, οι διανομές με δίκυκλο επεκτάθηκαν σε όλους τους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών, από τα μπακάλικα και τα περίπτερα μέχρι τα εργοστάσια τα ιατρεία και τα λογιστήρια.

Στις αρχές του '90 είχαμε και τις πρώτες επαγγελματικές υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές, εταιρίες που απασχολούν μέχρι και σήμερα ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων. Ξαφνικά είχε προκύψει ένα νέο επάγγελμα που το συναντούσες παντού και

συνέχεια στην σελίδα 2

Συγκεντρώνουμε χρήματα για την έδρα του σωματείου μας

Όλοι εμείς που δουλεύουμε με μηχανάκι, κούριερ, ντελιβεράδες και εξωτερικοί, είμαστε συνέχεια στο δρόμο και συναντιόμαστε σε κάθε γωνία της πόλης καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Πολλοί από εμάς ανταλλάσσουμε βλέμματα αλληλοκατανόησης, άλλοι λέμε στο πόδι κανα δυο κουβέντες και μερικοί μιλάμε συχνά για τα πακέτα που τρώμε στη δουλειά.

Είμαστε λοιπόν εργάτες του δρόμου και όσο κυκλοφοράμε στους δρόμους αυτής της πόλης πρέπει και να αλληλοαναγνωρίζομαστε και να μιλάμε μεταξύ μας και να νιώθουμε πως είμαστε όλοι μαζί. Τώρα που υπάρχει και το σωματείο μας -η συνέλευση βάσης εργαζόμενων οδηγών δικύκλου- χρειαζόμαστε ανάμεσα σε πολλά άλλα και κάτι ακόμη. Έναν χώρο ("έδρα" λέγεται στη γραφειοκρατική γλώσσα), στον οποίο κάθε συνάδελφος θα μπορεί να έρχεται σε άμεση επαφή με τη συνέλευση βάσης.

Έναν χώρο για να μπορούμε όλοι εμείς οι εργάτες του δρόμου που είμαστε σκορπισμένοι στο βορρά, στο νότο, στην ανατολή και τη δύση αυτής της πόλης, να συναντιόμαστε και να συζητάμε. Έναν χώρο για να μπορούμε να στεγάσουμε τις υποδομές μας. Υπάρχουν σκέψεις, που αυτήν την περίοδο συζητάμε στη συνέλευση βάσης, ώστε ο χώρος να είναι ανοικτός και να λειτουργεί για κάποιες ώρες κατά τη διάρκεια του οκταώρου. Κι αυτό για την περίπτωση που συνάδελφοι θέλουν να περνάνε την ώρα της δουλειάς έστω και για έναν καφέ στα πεταχτά.

Σε κάθε περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι σωματείο χωρίς "έδρα" δεν νοείται. Να πούμε επίσης καθαρά και ξάστερα ότι "έδρα" σημαίνει νοίκι. Και νοίκι σημαίνει μήνας μπαίνει - μήνας βγαίνει λεφτά! Επειδή όμως η συνέλευση βάσης είναι ένα σωματείο που στηρίζεται στις δυνάμεις του, τα λεφτά δεν πέφτουν από τον ουρανό. Γι' αυτό λοιπόν συνάδελφοι είναι αναγκαίο να δώσετε μια οικονομική ενίσχυση ώστε να μαζευτεί ένα αρχικό ποσό. Το αρχικό αυτό ποσό θα χρησιμεύσει ως "κεφάλαιο εκκίνησης", δηλαδή θα χρησιμεύσει για τις πρώτες εγγυήσεις που θα ζητήσει ο ιδιοκτήτης, και αν αυτό το ποσό είναι ικανοποιητικό θα χρησιμοποιηθεί και για όσα νοίκια επόμενων μηνών μπορεί να καλύψει.

Μέχρι λοιπόν να βρεθεί ένας τέτοιος χώρος, η συνέλευση βάσης εξακολουθεί να κάνει τις συναντήσεις της στο Πολυτεχνείο, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα, όπου και μπορείτε να περάσετε να αφήσετε την οικονομική σας ενίσχυση. Θα είναι άλλωστε και μια ευκαιρία να συμμετέχετε και να μάθετε από κοντά για τα ζητήματα που συζητάμε αυτόν τον καιρό.



Σαν συνέλευση εργαζόμενων από την αρχή έχουμε σταθεί δύσπιστοι απέναντι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους. Έχουμε σταθεί επιφυλακτικοί έως αρνητικοί απέναντι στις εφημερίδες, τα περιοδικά, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και την τηλεόραση. Ευκαιρίες για να προβληθούμε μας έχουν δοθεί πολλές, όμως σαν συλλογικότητα, σαν συνέλευση έχουμε αρνηθεί. Και σαν συνέλευση αποφασίσαμε να δημοσιοποιήσουμε τους λόγους που μας έχουν ωθήσει σε αυτή τη θέση ώστε να μη χρειάζεται να λέμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Βέβαια, επειδή κανείς δεν είναι αναγκασμένος να ακολουθήσει την αντί μίντια λογική μας, ελπίζουμε πως με τα επιχειρήματα μας θα πείσουμε και όσους διαφωνούν.

Γιατί λοιπόν όχι στα μίντια;

Ένας από τους λόγους είναι πως σαν συνέλευση λειτουργούμε αμεσοδημοκρατικά. Που σημαίνει πως στις αποφάσεις συμμετέχουμε όλοι μέσα από τις εβδομαδιαίες συνελεύσεις μας. Δεν μας ενδιαφέρει η εκπροσώπηση αλλά η συμμετοχή. Τα μίντια ως γνωστόν ψάχνουν πάντα για τον αρχηγό, τον ηγέτη, τον χαρισματικό, τον ειδικό, τον ένα. Ακριβώς το αντίθετο δηλαδή από αυτό που επιδιώκουμε εμείς. Δηλαδή τους πολλούς, που συζητούν, αποφασίζουν, καταγράφουν και δημοσιοποιούν τις αποφάσεις τους. Κι εδώ τίθεται το δεύτερο ερώτημα.

Aυτές τις συλλογικές αποφάσεις Απώς θα τις μάθει ο κόσμος; Μέσα από τα δικά μας μέσα. Μέσα από τα έντυπα, τις προκηρύξεις, τις αφίσες, τα πανό, τα συνθήματα, το λόγο και τη στάση του κάθε συνάδελφου στις πιάτσες και στους χώρους δουλειάς. Κανείς δεν μπορεί να εκφράσει καλύτερα από εμάς τους ίδιους, τις ανάγκες μας. Δεν έχουμε ανάγκη από ειδικούς, δεν έχουμε ανάγκη από "άκρες" αλλά από τους συναδέλφους που θέλουν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να παλέψουν. Εμείς δεν

Η Συνέλευση Βάσης Εργαζόμενων Οδηγών Δικύκλου και τα Μ.Μ.Ε

αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας ως celebrities, ούτε περιμένουμε τα 15 λεπτά δημοσιότητας που υποσχέθηκε ο Άντι Γουόρχολ στον αποχανωμένο δυτικό κόσμο. Ως συνέχεια των σωματείων του προηγούμενου αιώνα, είμαστε υποχρεωμένοι να μην κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος και να επαναδιατυπώσουμε τον συνδικαλισμό χωρίς διαμεσολάβητές ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα.

Mα έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε τις υποδομές για κάτι τέτοιο;

Ναι, τις έχουμε και το έχουμε αποδείξει με τις μέχρι τώρα καμπάνιες, με τις μοτοπορείες, το μοίρασμα προκηρύξεων και τις αφισοκολήσεις μας. Επιδιώκουμε τη συμμετοχή. Επιδιώκουμε να διαδραματίσουμε τον κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό ρόλο που αντιστοιχεί σε κάθε ένα που θέλει να λέγεται μέλος συνέλευσης εργατικού σωματείου. Κι αυτό θα ήταν λάθος να το αναθέσουμε σε πάσης φύσεως "ειδικούς". Αυτό που θέλουμε είναι όλοι οι συνάδελφοι να έχουν λόγο και άποψη στη διαμόρφωση των κινήσεών μας. Στη διαμόρφωση, στην κλιμάκωση των διεκδικήσεων και του αγώνα μας. Όλοι πάνω κάτω τα ίδια ζόύμε, στο ίδιο καζάνι βράζουμε.

Οπότε έχουμε όλοι πολλά να πούμε, πολλά να γράψουμε και πολλά να μοιραστούμε. Αυτό το έντυπο που τώρα κρατάς στα χέρια σου, όπως και κάθε κίνησή μας, είναι και δικό σου, ανοιχτό και στο δικό σου κείμενο, στο δικό σου άρθρο χωρίς τη διαμεσολάβηση του κάθε δημοσιογράφου που όπως και να το κάνουμε θα δει τα πράγματα από τη δική του σκοπιά ή από τη σκοπιά του αφεντικού του.

Kαι τι είναι ο δημοσιογράφος;

Eνας υπάλληλος είναι. Σε κάποιο έντυπο. Που συνήθως ανήκει σε κάποιο όμιλο. Που εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα. Κι επειδή εμείς δεν πιστεύουμε στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία κι έχουμε δει αρκετές φορές τα μίντια να στρέφουν τον κόσμο ενάντια στους εργατικούς αγώνες {δες αγρότες, λιμενεργάτες} λέμε να κρατήσουμε απόσταση ή όπως λέει κι ο λαός φυλάμε τα ρούχα μας για να 'χουμε τα μισά.

Oσες φορές έχουμε δει αναφορές για μας στα μίντια έχουμε παρατηρήσει τα εξής: Ποτέ δεν έχουν φωτογραφίες που να δείχνουν μαζικότητα. Ποτέ δεν αναφέρουν τα κείμενα της συνέλευσης. Ακόμη και στην πανηγυρική συνέλευση που ψήφισε το καταστατικό του σωματείου δεν αναφέρουν ούτε μία παράγραφο του καταστατικού αλλά στην καλύτερη περίπτωση μας παρουσιάζουν σαν κάτι περίεργους μηχανόβιους.

Kαι είναι λογικό.

Tι να καταλάβει από τις ανάγκες μας ένας άνθρωπος που μας βλέπει σαν επίδοξα θέματα. Που είναι ικανός να μας κρεμάσει και κουδούνια προκειμένου να μας πουλήσει σε καλή τιμή στα αφεντικά του.

G' αυτό κι εμείς επιλέγουμε να κινηθούμε με τα δικά μας μέσα. Χωρίς εξαρτήσεις ούτε από καλούς ούτε από κακούς δημοσιογράφους. Ούτε από προοδευτικούς ούτε από συντηρητικούς. Μέχρι τώρα μια χαρά τα καταφέρουμε και όσο θα περνάει ο καιρός και θα μεγαλώνει η συμμετοχή των συναδέλφων τόσο περισσότερο θα συγκροτούνται και οι υποδομές μας. Τόσο πιο μακριά θα φτάνουν τα έντυπά μας.

Oσο για τους ανυπόμονους που θα θέλανε να μας δούνε πρώτο θέμα τους συστήνουμε υπομονή. Ας

συμμετάσχουν στις διαδικασίες, ας αναλάβουν πρωτοβουλίες, ας βάλουν κι αυτοί λίγη πλάτη στο χτίσμα του σωματείου κι ας αφήσουν τους από μηχανής θεούς στην άκρη. Στην πραγματικότητα που ζούμε κανείς δεν σου χαρίζει τίποτα χωρίς αντάλλαγμα. Κι εμείς δεν θέλουμε να δίνουμε δικαιώματα. Γιατί όταν δίνεις σε κάποιον το δικαίωμα να σε σχολιάσει ακόμη και θετικά δεν σημαίνει πως με ένα γύρισμα του τροχού δεν θα βρεθεί λάβρος εναντίον σου.

Kι εδώ ίσως ρωτήσει κάποιος. **K**όλα αυτά μας διασφαλίζουν από την αρνητική κριτική ή την διαστρέβλωση των μίντια;

Oχι. Όμως τουλάχιστον δεν θα έχουμε συναίνεση σε λογικές που εκ των προτέρων γνωρίζουμε πως αργά ή γρήγορα θα στραφούν εναντίον μας. Και το πιο σημαντικό, η επικοινωνία με τους συναδέλφους αλλά και την υπόλοιπη κοινωνία θα απορρέει από μας και τις διαδικασίες μας. Γιατί είναι άλλο να στηρίζεσαι στις δικές σου πλάτες κι άλλο στις πλάτες άλλων. Στην τελική οι δημοσιογράφοι που θέλουν να μας παρουσιάσουν, με τις καλύτερες προθέσεις εννοείται, ας παραθέσουν αυτούσιο το λόγο μας μέσα από τα κείμενα της συνέλευσης βάσης εργαζόμενων οδηγών δικύκλου που ούτως ή άλλως κυκλοφορούν δημόσια. Γιατί τέτοια εμμονή με τις συνεντεύξεις; Γιατί τέτοια εμμονή με τις προσωπικές ιστορίες, με τα πορτρέτα κι όχι με τους συλλογικούς αγώνες; Ας παρουσιάσουν τα κείμενα του κλαδικού, συνδικαλιστικού μας οργάνου. Αλλά μάλλον δεν πουλάει. Ο εργαζόμενος δεν πουλάει. Η άμεση δημοκρατία στα σωματεία δεν πουλάει. Οι διαδικασίες δεν πουλάνε.

Tουλάχιστον δεν πουλάνε τόσο, όσο τα δακρύβρεχτα στόρι με τα ντελίβερι μπότις, οι χαζόροκ προσεγγίσεις με τους μηχανόβιους κι άλλα τέτοια εμετικά. Γιατί, για εμετικά πρόκειται.

Kαι παραφράζοντας μια παλιά ρήση, "όταν δείχνανε στους δημοσιογράφους την εργατική τάξη, αυτοί κοίταγαν το lifestyle".

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ...

συνέχεια από την σελίδα 1

δεν καταγράφοταν πουθενά, οι εργαζόμενοι στο απέραντο εργοστάσιο των μεταφορών. Τα πρώτα χρόνια στελεχώθηκε κυρίως από νέους σε ηλικία εργαζόμενους που την είδαν είτε σαν δουλειά του ποδαριού είτε σαν δεύτερη (κυρίως ανασφάλιση) απασχόληση. Αυτή η κατάσταση συν το γεγονός πως η εργασία με το μηχανάκι θεωρείται υποτιμητική (τελευταία λύση) άφησαν ένα τεράστιο πεδίο δράσης στην εργοδοσία να εφαρμόσει νέες πρακτικές και νέα εργασιακά καθεστώτα που θυμίζουν μεσαίωνα.

Oι ντελιβεράδες, οι κούριερ και οι εξωτερικοί είναι τα πρώτα "θύματα" της ΜΑΥΡΗΣ, ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οι πρώτες αντιδράσεις των εργαζομένων του κλάδου μας, ζεκινούν από τις ταχυμεταφορικές εταιρείες και στα μέσα του '90 έχουμε τη συγκρότηση επιχειρησιακών σωματείων (ACS, SPEEDEX κ.τ.λ.) που διεκδικούν καλύτερους όρους εργασίας και περισσότερα δικαιώματα που πολλές φορές συνοδεύτηκαν από αγωνιστικές

απεργίες. Πριν από μερικά χρόνια διάφορες επιπροπές και ομάδες εργαζομένων έκαναν δειλά-δειλά την εμφάνισή τους και έβαλαν το ζήτημα της οργάνωσης όλων των εργαζομένων με μηχανάκι για να αναδειχτούν τα ιδιαίτερα προβλήματα του επαγγέλματος και να ενωθούν οι εργαζόμενοι σε μια βάση που θα τους εκφράζει. Η εμφάνιση των caballeros, μιας πρωτοβουλίας που αγκαλιάστηκε από τους συνάδελφους, μιας πρωτοβουλίας που έβαλε με ζωντάνια το ζήτημα της οργάνωσης στους χώρους εργασίας. Η κλαδική συνείδηση που τόσο έλειπε άρχισε σιγά-σιγά να καλλιεργείται ανάμεσα στους ντελιβεράδες, τους κούριερ και τους εξωτερικούς και όλοι μαζί συνειδητοποίησαν την ανάγκη να αναδείξουν τα κοινά τους προβλήματα.

Hνέα αυτή πρωτοβουλία συσπείρωσε πάρα πολλούς εργαζόμενους και απέκτησε μια δυναμική που

από την
πανηγυρική
μοτοπορεία
του σωματείου
9 - 12 - '06



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ "DELIVERY BOYS"

Σαν αφορμή για τα παρακάτω λεγόμενα μας, στάθηκε ένα άρθρο του περιοδικού "έψιλον" της εφημερίδας ελευθεροτυπία.

Ξεκαθαρίζουμε πως είναι η πρώτη και ίσως η τελευταία φορά που μπαίνουμε στον κόπο να απαντήσουμε σε ανάλογα δημοσιεύματα. Στις 9 Δεκέμβρη του 2006 πραγματοποιήσαμε εκδήλωση-παρουσίαση καταστατικού του υπό ίδρυση σωματείου μας. Στη συνέχεια ακολούθησε δυναμική μοτοπορεία. Στην εν λόγω παρουσίαση, παραβρέθηκαν ο συντάκτης του άρθρου κι ένας φωτογράφος. Αφού ρώτησε κάποια πράγματα για τη συγκέντρωση και το σωματείο στη συνέχεια είπε να αυτοσχεδιάσει. Το αρθράκι που σέρβιρε και πούλησε στο ποικίλης ύλης ένθετο "έψιλον" ως "delivery boys" είναι επιεικώς ένα κακόγουστο κατασκευασμα. Περιέχει τη γνωστή πετυχημένη συνταγή, συν βέβαια ένα καλό γλείψιμο στο μέσο, απαραίτητο σε κάθε επίδιοξ, καριερίστα σκουπιδογράφο.

Ζεις με lifestyle κανόνες, γράφεις για lifestyle αναγνώστες, άρα υπάρχεις. Επιβάλλεται λοιπόν να ακολουθείς κάποια στάνταρντς. Μαχητικός μηχανόβιος, αντιεξουσιαστικός χώρος, ροκ υπόκρουση, πολύχρωμες σημαίες, μπόλικη αγανάκτηση και οργή, λίγο από αυτοοργάνωση και έτοιμο το γλυκό! Ο αναγνώστης έχει μια κατεύθυνση, ένα σημείο

αναφοράς, κάποιες ταμπέλες. Η αμφισβήτηση από όπου κι αν προέρχεται στις μέρες μας πουλάει! Με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια λοιπόν. Ακολουθεί μια μικρή αναφορά στο "γιατί μαζεύτηκαν αυτοί οι τύποι;". "Ζητάνε κάτι;" "Στοχεύουν κάπου;" Εδώ έρχεται η κορύφωση με αποτυχημένο μελό δεκαετίας '60. Τα παιδιά που τρέχουν στους δρόμους και τη βροχή για ένα κομμάτι ψωμί και το όνειρό τους; Να έχουν ρεπό για να δουν τον Ολυμπιακό στο champions league! Αυτό κι αν είναι δυστυχία! Το άρθρο κλείνει θριαμβευτικά με την μοτοπορεία. Ένα πολύχρωμο τσούρμο από μηχανάκηδες που αναστάτωσαν με τις κόρνες τους και τις μουσικές τους, το κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή κάτι μεταξύ περιοδεύοντος ταίρου και love parade σε χριστουγεννιάτικο φόντο. Μάγκες, έτοιμο το άρθρο, φάτε το.

Λοιπόν, επίδοξοι Dickens, απόγονοι του Φώσκολου και του big brother, εξηγούμαστε. Δεν είμαστε ούτε ο Μπάμπης ο μαλλιάς, ούτε ο Μήτσος ο σουγιάς, ούτε ο Νίκος ο ρόδας! Δεν είμαστε ούτε παρέλαση ούτε θίασος. Δεν συμμετέχουμε σε reality show ούτε σε παράθυρα. Τέλος, δεν είμαστε ένα ακόμη ευκολοχώνευτο θεματάκι για τον κυριακάτικο καφέ του καθένα.

Είμαστε εργαζόμενοι σε ένα κλάδο που μαστίζεται χρόνια τώρα από εργασιακό

μεσαίωνα. Εργαζόμαστε στην παροχή υπηρεσιών κάτω από δύσκολες συνθήκες, με κακές αμοιβές, πολλές φορές και ανασφάλιστοι. Αυτά δεν είναι παρά λίγα από τα προβλήματά μας. Με το σωματείο θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την ασυδοσία, να σταθούμε όλοι μαζί και να διεκδικήσουμε όσα με το φόβο της απόλυσης και της ανεργίας μας στερούν.

Δηλαδή, το δικαίωμα σε ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για μας και τις οικογένειές μας! Να το παλέψουμε, να μη μένουμε απαθείς περιμένοντας το τέλος που άλλοι θα αποφασίσουν για μας.

Εμίστε από το σωματείο έτσι βλέπουμε τους συζητάμε. Οπότε, αν ξαναγράψετε για μας έχετε κατά vou τα παραπάνω!

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

**ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΑΠΟ ΕΜΑΣ
ΓΙΑ ΕΜΑΣ.**



Hαφορμή ήταν η απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε. στις 13 Δεκέμβρη. Ο συνάδελφος που δούλευε στην Taste n' Diet αποφάσισε να συμμετάσχει στην απεργία.

Πράξη που αποδείχθηκε, ανάμεσα στ' άλλα, δοκιμασία για τη "δημοκρατικότητα" των αφεντικών του. Ελευθερία έχουμε, ο καθένας μπορεί να λέει και να κάνει ό,τι θέλει, αλλά όχι και να απεργεί. Έπρεπε λοιπόν να απαντήσουν σε αυτή την πρόκληση. Αν σήμερα απεργεί ένας, αύριο θα διεκδικούν δέκα, μεθαύριο...

Όχι, αυτά δεν τα σηκώνει η δημοκρατία της ελεύθερης αγοράς, του υγιούς ανταγωνισμού και της αποθέωσης της επιχειρηματικότητας.

Οταν η δημοκρατία κινδυνεύει από το "χάος" που προκαλεί η 24ωρη, υπενθυμίζουμε, απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε. οφείλει και να προστατευθεί, ασκώντας πειθαρχικά μέτρα!

Την επομένη, 14 Δεκέμβρη, ο συνάδελφος κλήθηκε για επίπληξη "παράβασης καθήκοντος"... όπως πάντα.

Σχεδόν δυο χρόνια στη δουλειά, ο συνάδελφος δεν είχε δώσει δικαιώματα, τι κι αν ήταν συνεπής, τι κι αν ο προϊστάμενος είπε ότι είναι καλό παιδί. Την επίπληξη για "παράβαση καθήκοντος" ακολούθησε η μετάθεση. Δυσμενής, όπως αρμόζει, όπως πάντα...

Στην εσωτερική αργκό των εργαζομένων της Taste n' Diet, η "μετάθεση" αυτή μεταφράζεται στο σημείο κάτω απ' την πινέζα. Από το κατάστημα των Αγίων Αναργύρων, στο κατάστημα της Δάφνης. Σαν μετάθεση σε τάγμα ανεπιθύμητων. Όπως πάντα...

Ο συνάδελφος δέχτηκε να πάει, έδειξε όμως ότι δεν ήταν διατεθειμένος να

να παλέψει ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ για την αποζημίωση και την επαναπρόσληψή του. Μόλις τελείωσε την τοποθέτησή του, ακολούθησε ένας καταγισμός ερωτήσεων, ιδεών, προτάσεων, πώς θα μπορούσαμε να οργανώσουμε καλύτερα την απάντησή μας. Πώς μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το... όπως πάντα. Και να το κάνουμε... ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ. Ποτέ ξανά σκύψιμο το

ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝ!!!

Υ.Γ.1 Περαστικά στο συνάδελφο, τη σύγκρουση με τα αφεντικά του ακολούθησε η σύγκρουση με τη μηχανή του. Του ευχόμαστε ολόψυχα σιδερένιος και γρήγορα κοντά μας

Υ.Γ.2 Η Γ.Σ.Ε.Ε., στις δύο 24ωρες απεργίες το χρόνο που κηρύσσει, συμμετέχουν εργαζόμενοι, και καλά κάνουν, οι οποίοι δεν έχουν σωματείο στο χώρο τους. Τόσα χρόνια με τόση εμπειρία, χρήματα, δικηγόρους, σχέσεις κλπ και δεν έχει καταφέρει να φτιάξει ένα μηχανισμό, ώστε να καλύπτονται οι εργάτες που κατεβαίνουν στις απεργίες που καλεί. Έτσι ώστε να μην μπορεί ο κάθε εργοδότης να απειλεί, να μεταθέτει, να απολύει τον απεργό κατά παράβαση του Άρθρου 23, παρ. 1 και 2 της Εργατικής Νομοθεσίας. Ασφαλώς, ανάμεσα σε τόσες χιλιάδες εργαζόμενους, κάποιες περιπτώσεις θα διέφευγαν της προσοχής σας, αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο να μην υπάρχει ΜΙΑ περίπτωση όπου να έχετε καλύψει, εδώ και 20 χρόνια, κάποιον courier, delivery ή εξωτερικό υπάλληλο που υπέστη την οποιαδήποτε δίωξη για συμμετοχή σε απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε.

Taste n' Diet: Χορτάστε Αδυνάτισμα κι Απολύσεις...

υποκύψει. Ήταν φανερό για τα αφεντικά. Την επόμενη φορά θα ξαναπεργούσε! Δεν έφτανε ούτε η "επίπληξη", ούτε η "μετάθεση", αλλά η προβοκάτσια. Βρέθηκαν οι ρουφιάνοι, κατήγγειλαν ότι ο συνάδελφος λουφάρει κι η επυμηγορία ήταν έτοιμη, εντάξει δεν τον έβαλαν και φυλακή. Είπαμε έχουμε δημοκρατία. Τον απέλυσαν, όπως πάντα... Κάπου εδώ θα τελείωνε κι ιστορία, όπως κάπως έτσι τελείωνουν ανάλογες ιστορίες εδώ και χρόνια. Όμως ο συνάδελφος αποφάσισε να παρέμβει, να βρει τρόπο να παλέψει. Ήθελε στην πρώτη συνέλευση της νέας χρονιάς του σωματείου μας, είπε την ιστορία του και έκφρασε τη θέλησή του

κεφάλι, ποτέ ξανά διατάξτε! Είναι αλήθεια ότι μείναμε παραπάνω εκείνο το βράδυ, αλλά γουστάραμε!

Διακατάστημα της Taste n' Diet στους Αγίους Αναργύρους αναζητώντας τα αφεντικά. Μοιράσαμε την προκήρυξη στους υπόλοιπους εργαζόμενους του καταστήματος, όπου έτυχε θερμής υποδοχής. Διαπιστώσαμε επίσης και καταγράψαμε και τη γνωστή κομπίνα με το καθεστώς ωρομίσθιας εργασίας. Γι αυτό και για άλλα τέτοια, θα επανέλθουμε. Κυρίως όμως, οι δεκάδες συνάδελφοι που συμμετέχουμε στη διαμαρτυρία, μέσα κι έξω από το κατάστημα της Taste n' Diet, στείλαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα.

φρίκη. Το πράγμα είναι εντελώς διαφορετικό. Δουλεύουμε από ανάγκη, για μεροκάματα / ψίχουλα, όπως χιλιάδες, εκατομμύρια άλλοι, σε άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες, με "σχέσεις εργασίας" κομμένες και ραμένες στα συμφέροντα των αφεντικών - αλλά αυτό καθόλου δεν σημαίνει ότι είμαστε "φτηνοί". "Αναλώσιμοι". Κουβαλάμε, σερβίρουμε, παραδίδουμε, παραλαμβάνουμε και τρέχουμε - τρέχουμε... αλλά δεν είμαστε cartoos. Δουλεύουμε όπως εκατομμύρια άλλοι και άλλες, είμαστε οι ουσιαστικοί παραγωγοί του πλούτου (ποιός δημιουργεί τον πλούτο αν όχι οι εργάτες και οι εργάτριες) και έχουμε χιλιάδες λόγους να είμαστε θυμωμένοι για την σε βάρος μας λεπλασία. Κι έναν ακόμα μέσα σ' αυτούς τους χιλιάδες: όταν ακούμε, "ευγενικά" ή όχι δεν κάνει διαφορά, αυτό το "άντε ρε πήγαινε από 'κει..." Αυτή είναι η ηχώ κάθε απόλυτης, αυτό είναι το κυριολεκτικό νόημά της. "Άντε ρε... Ωρομίσθιε... Εργάτη... Ψώφα πιο πέρα..." Το αφεντικό προστάζει. Κι όταν το αφεντικό προστάζει "άντε ρε από 'κει" εμείς πρέπει να το βουλώνουμε, και να κλαψουρίζουμε... "πιο πέρα".... Μη χαλάμε και το "καλό κλίμα" της δουλειάς, ε; "Πιο πέρα".... Στην μπάντα, μην εμποδίζετε περνάει το δίκιο του αφεντικού...

Μια απόλυτη λοιπόν. Άλλα και χίλιοι λόγοι ν' αρχίσουμε να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τοις. Στις 8/1/07, μερικές δεκάδες συνάδελφοι / μέλη του σωματείου, πρώι πρώι, έξω και μέσα στο "τμήμα" της Taste & Diet που δρομολόγησε την απόλυτη του συναδέλφου X, πληροφορήσαμε τους αρμόδιους "τμηματάρχες" πως αλλάζουμε τους καιρούς. Τους πληροφορήσαμε πως ο "άντε ρε..." τελείωνε, σβήνει από τον χάρτη. Τους πληροφορήσαμε ότι κανένας δεν είναι μόνος του. Και πως θα ήταν καλύτερα να πάρουν πίσω στη δουλειά τον συνάδελφο X....

Τα είπαμε αυτά δυνατά και όμορφα. Όπως αρμόζει στην περίσταση. Θα δούμε αν ακούστηκε.



Mπορεί να συνεχίσεις να σκέψεταις, τώρα που διάβασες τα παραπάνω, "και τι με νοιάζει εμένα;". Χμμμ... Αν όχι για τίποτα άλλο, για έναν λόγο που αρχίζει με "γαμώτο". Είναι ζήτημα προσωπικού "γαμώτο", το λιγότερο (στην πραγματικότητα είναι ζήτημα ενός τεράστιου συλλογικού "γαμώτο", αλλά το θηρίο της τάξης μας φτιάχνεται από πολλές μικρές φωτιές σαν αυτές που κουβαλάει ο καθένας μέσα του): σ' αυτόν τον κόσμο, στον κόσμο που ζούμε και πεθαίνουμε για "τα προς το ζην", δεν είμαστε θεατές. Κι όποιος είναι στο μεροκάματο και νομίζει ότι μόλις τελειώσει η παράσταση θα φύγει ήσυχα ήσυχα, την έχει πατήσει άσχημα: η μπουλντόζα της κερδοφορίας του αφεντικού περνάει από πάνω του κάθε μέρα, τον λιώνει σιγά σιγά.... Και τέλος δεν έχει η σιωπή του... Ούτε έλεος.

Λοιπόν, όσο κι αν στραβώνουν οι σκελετοί μας πάνω στα μηχανάκια (σίγουρα στραβώνουν πιο γρήγορα απ' ότι οι σκελετοί των μηχανών) θέλουμε το κεφάλι μας ψηλά. Όσο πιο ψηλά γίνεται. Πολύ ψηλότερα από εκείνους που μας εκμεταλλεύονται. Για να βλέπουμε τον ορίζοντα.

Αν είναι να σε νοιάζει κάτι, απ' αυτό το σήκωμα του κεφαλιού θα αρχίσει. Μια απάντηση χρωστάει ο καθένας μας στο "τι με νοιάζει", έτσι δεν είναι; Και δίνοντάς την διαλέγει δρόμο: ή με τους εργοδότες, τους τμηματάρχες, τους τσάτσους και τους ρουφιάνους: ή με το δίκιο των εργατών. Αυτά. Και καλό δρόμο.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΔΙΚΥΚΛΟΥ
8/1/2007

Hαφορμή ήταν η απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε. στις 13 Δεκέμβρη. Ο συνάδελφος που δούλευε στην Taste n' Diet αποφάσισε να συμμετάσχει στην απεργία.

Πράξη που αποδείχθηκε, ανάμεσα στ' άλλα, δοκιμασία για τη "δημοκρατικότητα" των αφεντικών του. Ελευθερία έχουμε, ο καθένας μπορεί να λέει και να κάνει ό,τι θέλει, αλλά όχι και να απεργεί. Έπρεπε λοιπόν να απαντήσουν σε αυτή την πρόκληση. Αν σήμερα απεργεί ένας, αύριο θα διεκδικούν δέκα, μεθαύριο...

Όχι, αυτά δεν τα σηκώνει η δημοκρατία της ελεύθερης αγοράς, του υγιούς ανταγωνισμού και της αποθέωσης της επιχειρηματικότητας.

Οταν η δημοκρατία κινδυνεύει από το "χάος" που προκαλεί η 24ωρη, υπενθυμίζουμε, απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε. οφείλει και να προστατευθεί, ασκώντας πειθαρχικά μέτρα!

Την επομένη, 14 Δεκέμβρη, ο συνάδελφος κλήθηκε για επίπληξη "παράβασης καθήκοντος"... όπως πάντα.

Σχεδόν δυο χρόνια στη δουλειά, ο συνάδελφος δεν είχε δώσει δικαιώματα, τι κι αν ήταν συνεπής, τι κι αν ο προϊστάμενος είπ