

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ

Μια από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου, είναι αυτή της γνώσης, της συλλογής διπλαδής πληροφοριών από το περιβάλλον, της ανάλυσης και κατανόησής τους με σκοπό την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος παρόυσιάτεται με περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Το κράτος, μέσω των θεσμών του όπως αυτός της εκπαίδευσης, παρεμβάλλεται στην ανάπτυξη και διαμόρφωσή της προσωπικότητας και του τρόπου σκέψης του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, βομβαρδίζοντάς τον από μικρή πλικά με ψευδείς και κατασκευασμένες πληροφορίες και λογικές.

Μέσα στα κτίρια-φυλακές, όπου καλλιεργείται η υποταγή και η υπακοή στους υόρμους, ο σεβασμός απέναντι σ' αυτούς που αισκούν εξουσία, η ζενοφοβία, ο πατριωτισμός κ.α. είναι το ιδανικό μέρος για να διδακτεί η ιδέα του όπι η κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς κράτος.

Μέσα σ' αυτά τα κλουβιά, όπου υπάρχουν κανονισμοί συμπεριφοράς και ποινές για την απειθαρκία, είναι το ιδανικό μέρος για να «παραχωρούν» διάφορα δικαιώματα και ν' αναπτυχτούν λογικές, όπως αυτή της «αυτοδιοίκησης».

Με θεσμούς, όπως αυτοί των 5μελών-15μελών συμβουλίων, που στην ουσία είναι οι διαμεσολαβητές-διαπραγματευτές και λίπτες αποφάσεων, δύο αφορά τις κινήσεις και γενικότερα τη σάστη δόλων των υπολοίπων συμμαθητών τους, ανάλογα με τις προσωπικές τους αντιλήψεις, λογικές και συμφέρον.

Πρακτικές με σκοπό τον «εκδημοκρατισμό» των μαθητικών κοινοτήτων, έχουν σαν στόχο να κοροϊδέψουν τους ίδιους τους μαθητές, βάζοντάς τους σε καθαρά συνδικαλιστικές και κινηματικές λογικές.

Από τους μεγαλύτερους, δύμως, εφιάλτες των κρατιστών παραμένει η εξέγερση των «μαθητών», που έχουν αποδειχεί πολλές φορές την ανακρατική τους διάθεσην η οποία ξεσπά κατά καιρούς με πολλούς και ποικίλους τρόπους.

ΘΑ ΜΑΣ ΞΑΝΑΒΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ...

ΑΘΗΝΑ 11-10-96



ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ
"ΑΚΟΜΑ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ"
ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΟΜΑΔΑ "ΟΡΓΗ"