

# Να σπάσουμε το φράγμα της σιωπής

# ΝΑ ΟΥΡΛΙΑΞΟΥΜΕ

Δυόμιση χρόνια πέρασαν από τότε που η παγκόσμια κυριαρχία αποφάσισε το διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, δυόμιση χρόνια αίματος και κτηνωδίας. Είχε προηγηθεί το θεαματικό πείραμα του Ιράκ, που η διεθνής νομιμότητα για να τιμωρήσει το στρατηγό Σαντάμ, κατακρεούργησε τον άμαχο πληθυσμό της Βαγδάτης, διατυμπανίζοντας ότι τίποτα δεν μπορεί πια να σταματήσει την πορεία της, τη ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ. Μια ανακατάταξη που δεν διαφέρει ποιοτικά, μια και η κυριαρχία είναι πάλι το κεντρικό ζήτημα, αλλά ποσοτικά, μέχρι να καταστήσει την κυριαρχία απόλυτη.

Μ' αυτή τη λογική και ο διαμελισμός των κρατών του άλλοτε ποτέ κομμουνιστικού μπλοκ, με πρώτο σταθμό τη Γιουγκοσλαβία. Γνωρίζουν ότι τα μικρά κράτη μπορούν πιο εύκολα να προσεταιριστούν και να χειραγωγηθούν από τα διεθνή κέντρα εξουσίας, για να δημιουργηθούν εκείνοι οι όροι που εξασφαλίζουν την χωρις εμπόδια εισβολή του ενοποιημένου κεφαλαιου. Γνωρίζουν ότι αυτά τα κράτη έχουν μείνει πίσω στην εξελικτική καταναλωτική οικονομία - κάπου στο τέλος του 2ου παγκοσμίου πολέμου - και χρονικά κάπου εκεί πρέπει να γυρίσουν.

Δε δίνουν δεκάρα για το λουτρό αίματος που χύνεται, απεναντίας το χρησιμοποιούν γνωρίζοντας ότι αυτή η παράταση της αιματοχυσίας θα αναδειχεί ότι η διεθνής νομιμότητα είναι ο μοναδικός επιλυτής των προβλημάτων, ο πάνσοφος, ο παντογνωστής, αφού οι περισσότεροι θα αναζητούν εσπευσμένα λύσεις αγνοώντας ποιοι ήταν αυτοί που δημιούργησαν τα γεγονότα σπέρνοντας στους κατοίκους ψέματα για το ποιοι ακριβώς είναι οι εχθροί, για να απαλλαγούν αυτοί από τις ευθύνες και να κρύψουν αυτό που γίνεται όλο και πιο αισθητό, **ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑ-ΛΗΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ**.

Αυτοί που θέλουν να μείνουν τυφλοί μπροστά στο ξεκλήρισμα των Γιουγκοσλάβων σύντομα θα δουν μπροστά τους νέα πολεμικά γεγονότα, νέα αίσχη, καθώς το καζάνι στις χώρες της Κοινοπολιτείας βράζει από κατευθυνόμενους πατριωτισμούς και ψεύτικα μίση!

Μέσα σ' αυτό το ταρακούμημα, είναι λογικό να βλέπουμε την εξελικτική πορεία των μηχανισμών της διεθνούς νομιμότητας. Δεν αφήνουν να πάει η ευκαιρία χαμένη και ανασυντάσσονται, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας του ΝΑΤΟ, αφού νέοι όροι διαμορφώνονται και αυτό σημαίνει κατ' αρχήν την ένταξη στο μηχανισμό νέων κρατών (Λεττονία, Ουκρανία, Εσθονία) και την μελλοντική ένταξη άλλων (Τσεχία, Ρουμανία, κ.λπ.), όσο και την ανάδειξη σε μιλιταριστικό επίπεδο νέων τοποτηρητών (ΕΟΚ) μόνο και μόνο για να υπάρξει το μικρότερο κόστος σε περίπτωση που αποφανθούν ότι στρατιωτικές επεμβάσεις θα εδραιώσουν την ειρήνη τους.

Ταυτόχρονα ξεκινά μια διαδικασία εξέλιξης σε διοικητικό επίπεδο. Αυτό ακριβώς είναι η ίδρυση των δύο στρατηγείων στη χώρα μας, του χερσαίου στον ΤΥΡΝΑΒΟ και του αεροπορικού στη ΛΑΡΙΣΑ. Λόγω της ευθραστής κατάστασης αυτά τα δύο στρατηγεία θα έχουν σαν σκοπό την πιο γρήγορη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών και κατά συνέπεια την ευελιξία που πρέπει να χαρακτηρίζει την πράξη τους. Μια πράξη που ακόμη σε επίπεδο κρούσης δε μένει ξένη προς εμάς αφού προχωρούν στην εγκατάσταση των περιφημών δυνάμεων ταχείας επέμβασης του ΝΑΤΟ, τις RRF, τις οποίες τώρα επιθυμούν πάση θυσία να εγκαταστήσουν στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ προμηνύοντας τα γεγονότα που σαν σίφουνας θα συνταράξουν τα Βαλκάνια διαμορφώνοντας το νέο τοπίο. Ενα τοπίο νεκρό χωρις μνήμη όπου η μια σικόνα κυνηγάει ακαταπαυστατην άλλη. Δεν είναι μόνο η απώλεια μνήμης, αλλά και η απώλεια λογικής που δεν επιτρέπει πια στους κατοίκους να αναγνωρίζουν τι είναι σημαντικό και τι επουσιώδες, μια απώλεια που προκλήθηκε από τους αναισθησιολόγους του θεάματος. Οταν περιμένεις απ' την τηλεόραση - δηλαδή απ' αυτούς - να μάθεις για τους νεκρούς της Γιουγκοσλαβίας, τότε το μόνο σίγουρο είναι δεν θα αντιδράσεις.

**ΑΣ ΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ.** Ας επεξεργαστούμε το σχέδιο του κοινωνικού πολέμου εναντία σ' αυτούς που μας θέλουν νεκρούς και σαπισμένους για να μας βλέπουν έτσι, οι παθητικοί, οι εφησυχασμένοι και να λένε δόξα τω Θεώ.

**ΑΣ ΟΥΡΛΙΑΞΟΥΜΕ !!!!!!!**

ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ από:  
ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ,  
ΞΑΝΘΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ