

Τον τελευταίο καιρό ζούμε στο πετσέ μας μια χωρίς προηγούμενο επίθεση του κράτους σε μια προσπάθειά του να ποινικοποιήσει κάθε χώρο, ομάδα, άτομο που δεν χωρά στα πλαίσια που βάζει σήμερα ο σοσιαλφασισμός του ΠΑΣΟΚ και η κοινωνία των "αγανακτισμένων πολιτών".

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

-Την απαγόρευση κάθε πορείας και συγκέντρωσης στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσ/νίκης, με πρόσφατες φυλακίσεις αντιπυρηνικών διαδηλωτών, με αμέτρητες "προληπτικές συλλήψεις και ξυλοδαρμούς,

-Τα επανειλημένα χτυπήματα ενάντια σε απεργούς, (απαγόρευση της πορείας των εργατών της Στάγιερ, επέμβαση των ΜΑΤ στο εργοστάσιο της Κοκκινόλα στην Πάτρα, την πρόσφατη επιστράτευση των πιλότων στην Ολυμπιακή κ.λ.π)

-Το ηλεκτρονικό φακέλωμα που μας ετοιμάζουν.

"Όλα αυτά συνθέτουν τον εφιάλτη μιας ολοκληρωτικής κοινωνίας που τον ερχομό της πρώτος ο 'Οργουελ διαισθάνθηκε καὶ πέριέγραψε.

Μιά τόσο εκτεταμένη καταστολή δεν άφησε απέξω το γυναικείο και μάλλον εκείνο το κομμάτι του που βρίσκεται πέρα και ενάντια σε κάθε λογική κρατικού φεμινισμού. Έτσι την ίδια στιγμή που η περιβόητη "Ισότητα των δύο φύλων" έχει γίνει καθημερινός λόγος του κράτους, αυτόνομες φεμινίστριες χτυπήθηκαν και πιάστηκαν απ' την αστυνομία, επειδή οργάνωσαν αντι-συγκέντρωση απέναντι στη συνάθροιση θρησκευτικών και παραθρησκευτικών οργανώσεων, που διαδήλωναν κατά των εκτρώσεων (και μάλιστα ενώ λίγο καιρό αργότερα, φηφίστηκε απ' τη βουλή η αποποινικοποίηση της έκτρωσης).<sup>1</sup>

Ακολούθησε το χτύπημα της συγκέντρωσης αυτόνομων γυναικείων ομάδων στην πλατεία Εξαρχείων, από αστυνομία και αγανακτισμένους Πασοκίτες και η κατασυκοφάντηση των γυναικών απ' τον τύπο. Ήταν μερικοί ενδεικτικοί τίτλοι: "Τα ΜΑΤ πήραν αγκαλιά τις φεμινίστριες, φεμινίστριες πιάστηκαν σε επιχείρηση κατά των ναρκωτικών".

Εμείς, οι αυτόνομες γυναίκες προσπαθήσαμε μ' αυτή τη συγκέντρωση ν' απαντήσουμε στην κρατική τρομοκρατία, χρησιμοποιώντας την τακτική της παθητικής αντίστασης, επειδή θεωρήσαμε ότι μόνο μ' αυτό τον τρόπο θ' αποδεικνύαμε ανοιχτά ότι η υποτιθέμενη "άλογη βία" των ατόμων της πλατείας δεν ήταν παρά η αφορμή για την επίθεση που εξαπέλυσε το κράτος. Αυτή η επίθεση πάει πολύ πιο πέρα απ' την συγκεκριμένη πλατεία, στοχεύει στην κατάπνιξη κάθε κοινωνικής και πολιτικής αντίστασης αυτού του χώρου. Η παθητική αντίσταση ήταν ένα συγκυριακό μέσο δράσης και διδύλου η θεωρητικοποίηση της δήθεν "ειρηνοφιλίας" των γυναικών που "αποδοκιμάζουν τη βία σε κάθε περίπτωση". Θυμίζουμε εδώ πως μιά τελείως διαφορετική πρακτική του αυτόνομου γυναικείου κινήματος, η αυτοδικία, εφαρμόστηκε στην περίπτωση του βιαστή Γ. Βαρδαβά, στο βραχάτι και αλλού.

Είναι φανερό διότι ο αγώνας για μας είναι διπλός: ενάντια τόσο στην ταξική δύση και την αντροκρατική φύση της κοινωνίας.

Χώροι που στην πλειοφθερία τους, ούτε κάναντας αναγνωρίζουν την ύπαρξη φυλετικής καταπίεσης, μας καλούν να συμμετάσχουμε σ' αυτή τη συγκέντρωση, μετά από την κίνηση που κάναμε στην πλατεία Εξαρχείων.

Επειδή πιστεύουμε διότι η κρατική καταστολή μας θέγει και σαν άτομα, αλλά και σαν κομμάτι του γυναικέλου χώρου, ήρθαμε εδώ για να κουβεντιάσουμε, ν' ανταλλάξουμε απόφεις και ν' αναζητήσουμε διεξόδους - απαντήσεις στη σημερινή κατάσταση.

Είναι γεγονός διότι η ασφυκτική τρομοκρατία του κράτους και η αφαίρεση των σποιχειωδέστερων συνταγματικών δικαιωμάτων, στένεύει τα περιθώρια πολιτικής δράσης και ωθεί ένα κομμάτι του "χώρου" σ' έναν ατέλειωτο (και πιθανά αδιέξοδο) ανταρτοπόλεμο με την αστυνομία, ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται απ' τη μεριά της κυβέρνησης, των κομμάτων και του τύπου ένα κλίμα κοινωνικής και πολιτικής απομόνωσης και χτυπήματος κάθε ιδεολογίας και πρακτικής που δεν χωρά στις λογικές τους.

Θεωρούμε πως μιά μαζική και ειρηνική πορεία ενάντια στην κρατική καταστολή, πορεία δύον θα συμμετέχει το μάξιμου των δυνάμεων αυτού του χώρου (αναρχικές, αριστεριστές, αντεξουσιαστές, οικολόγοι, φεμινίστριες), θα ήταν μια καλή απάντηση, ένα πρώτο βήμα για το σπάσιμο της απομόνωσης που μας έχει επιβληθεί. Όμως κάτι τέτοιο είναι αρκετά δύσκολο να γίνει κάτω απ' τις τωρινές συνθήκες - δχλιδόν τις αντικειμενικές, αλλά κυρίως τις υποκειμενικές. Είναι γνωστή η δυσπιστία που υπάρχει μεταξύ των ομάδων και ατόμων και η δξενση των μεταξύ τους αντιθέσεων κ.λ.π. Γι αυτό και τη σημερινή κουβέντα τη βλέπουμε περισσότερο σαν μιά ευκαιρία επαφής και διαλόγου (δχλιδόν της υβρεολογίας, ελπίζουμε) ανάμεσα στα διαφορετικά κομμάτια που υφίστανται τις συνέπειες της κρατικής τρομοκρατίας, σαν διερεύνηση της δυνατότητας - αν δχλιδόν μιας μαζικής πορείας - τουλάχιστον οποιασδήποτε μελλοντικής κοινής σύμπραξης ενάντια στην καταστολή.

"Όλα αυτά χωρίς διόλου να ξεχνάμε τα όσα μας χωρίζουν απ' τις πρακτικές και τις ιδέες ένός χώρου που - παρά τις διακηρύξεις του περί αντεξουσιαστικότητας - δεν διστάζει (σε επίπεδο ατόμων) να εκδηλώσει ένα σεξιστικό χουλιγκανισμό σε βάρος των γυναικών.

## ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ Η

„ΛΑΒΡΥΣ,,