

και συ κοριτσάκι, τίποτα να μην
έχεις καταλάβει, τίποτα!!!



Θυμάμαι την πρώτη πέτρα που ρίξαμε και
δε βρήκε το στόχο.

Θυμάμαι την αλάνα
που παίζαμε μικροί. Θυμάμαι
τις μίζερες

Κυριακές. Θυμάμαι τους φίλους που
χάθηκαν στο σκοτάδι.

Θυμάμαι τον
φόβο...τον φόβο για το
δάσκαλο, για το
μπάτσο, για τον πατέρα.

Θυμάμαι την

πρωτη πέτρα που ρίξαμε και δε βρήκε το
στόχο και λέω ότι οι επόμενες θα τον
βρούνε.



να επιμένει, να επιμένει,
αυτή η φωτιά που σιγοκινει
τα σωθικά μας

ΠΕΡΙΠΛΑΝΟΜΕΝΟΙ
ΒΙΑΣΤΕΙΤΕ
ΖΗΣΤΕ
κηφεταρκή:

Τα λόγια αποδυκεινονται

ΚΛΑΙΣΗΡΩΣΤΕ ΤΕ ΜΙΑ ΕΥΧΟΥΜΗ
ΠΥΧΤΕΡΙΩΝ ΛΙΛΑΡΩΜΗ

Αυτή την περιπέτεια αξίζει κανείς να τη βιώσει ως το τέλος
της με όλα τα ρίσκα και τους κινδύνους της, με όλες τις
απολαύσεις και τις συγκρούσεις της.



Το Εημέρωμα μας βρίσκει
ΠΆΛΙ χωρίς έρωτα!!!

... ο εαυτός σου είναι
τόσο δύσκολο
όσο το να' σαι ο εαυτός σου,
είναι τόσο δύσκολο
όσο το να' σαι ο εαυτός σου,
είναι τόσο δύσκολο
όσο το να' σαι ο εαυτός σου,
είναι τόσο δύσκολο όσο...

Αν και τα οδοφράγματα έχουν
πέσει καιρό τώρα στα χέρια
του εχθρού, το πάθος
συλλέγει τα χαμένα
κομμάτια του
δίνοντας έτοι την
υπόσχεση της
ΕΠΙΣΤΡΟΦής!!!

Κι εκείνος καμογελούσε· ΚΛΑΪΤΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΒΡÁΔΥ.

ΕΑΡΝΟΥ ΜΙΑ ΦΡΑΗ ΣΤΑΣΙ ΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΥ ΜΑΖΙ ΉΕ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΕΧΕΙ ΑΙΓΑΡΕΙ
ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΝΩ ΑΔΩ ΤΗΝ ΔΟΛΗ



Δε θα μπορέσαις ποτέ πια να κάνεις μια βόλτα
τόσο ξένοιαστη άπως τό το:
που ήσουν
δεκαεξή!!

**"Ενοχλείτε παιδιά",
φώναξε ο μπάσος στους
πιτοιρικάδες της γειτονιάς.
"Το ξέρουμε", προκλητικά,
απάντησαν εκείνοι προκάλιθρα.
απόρριψαν την πρόταση.
"Το προβλήμα μας είναι ότι δεν**

**Το ποτάμι πάντα εκεί, περιμένει
τους επόμενους.
'Παρακαλώ', σίπε η αλλοτρίωση,
'ποιος έχει σειρά?'**

Τι το ήθελες το πιστόλι;
ρώτησε ο πρόξερος.

“Ηθελα να οκοινώσω το χρόνο
απάντησε εκείνος κι ας ήξερε ότι η
καταδίκη του ήταν βέβαιη.

**Το δι ελπίζουμε το
χρωστάρε ο αυτούς πο
ξπαψαν να ελπίζου**