



Και "ξαφνικά" οι υπεύθυνοι του δήμου Θεσσαλονίκης και διαχειριστές της επιχείρησης "πολιτιστική πρωτεύουσα" "θυμηθηκαν" την ύπαρξη του κτιρίου της Κρίσπου 7, όπου στεγάζεται και λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια, ως αυτοοργανωμένος χώρος έκφρασης και ελευθεριακού πολιτισμού, η κατάληψη Βαρβάρα.

Είναι κοντά η χρονιά που τα αφεντικά αυτής της πόλης
και οι ευρωπαίοι εταιροί τους έχουν ορίσει για να γιορτάσουν τη κυριαρχία τους επάνω στο ανθρώπινο γένος. Και είναι η Θεσσαλονίκη η πόλη όπου θα πραγματοποιηθεί αυτή η φιέστα. Μέσα σε όλον αυτό τον πανηγυρισμό, που συνοδεύεται από λιουστρασίον φυλλάδια, αφίσες και σλόγκαν προσφεύγεια για κουρδισμένους "πολίτες" που το μόνο που τους επιτρέπεται είναι να χειροκροτούν, μέσα από τα φεστιβάλ και τις φιέστες τους για κυρίες με γούνες,

κρύβονται στην πραγματικότητα οι μίες των εργολάβων. Οι στημένοι διαγωνισμοί, οι κολλητοί εγκάθετοι, η εκμετάλλευσή μας από τα αφεντικά

Και ενάντια σε όλα αυτά, στον ίδιο χρόνο και στην ίδια πόλη, η κατάληψη Βαρβάρα. Εκεί όπου ο κόσμος που στεγάζεται, δουλεύει και συμπαραστέκεται στο εγχείρημά της, δημιουργεί καθημερινά έναν πολιτισμό βασισμένο στην αυτενέργεια, στη συντροφικότητα, στην ολληλεγγύη. Μακριά και έξω από διαμεσολαβητές, ειδικούς, αρχηγούς και αυθεντίες.

Ναϊ! Ω πολιτισμός μας δεν έχει να κάνει τίποτα μ' αυτόν που λανσάρει η πολιτιστική πρωτεύουσα και αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που θέλουν να στείλουν τους ένστολους πρατωριανούς τους με τις διμοιρίες των MAT, για να πνέουν αυτόν τον πολιτισμό.

Αυτός είναι ο λόγος που μας φοβούνται, γιατί στην καθημερινότητά μας αυτοί δεν έχουν εξουσία και τρέμουν μπροστά στην ιδέα μήπως μια μέρα όλη η κοινωνία αποφασίσει να αρνηθεί την εξουσία που αποκούν επάνω της και αρχίσει να ορίζει από μόνη της το δρόμο για την ελευθερία και την ευτυχία του ανθρώπου

Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος, όλοι οι υπόλοιποι είναι γεγονόίς προφασίες -ότι δήθεν χρειάζονται το κτίριο της Κρίσπου 7 για να το μετατρέψουν σε πολιτιστικό κέντρο (αφού πνίξουν πρώτα τον δικό μας πολιτισμό). Γιατί κτίρια σαν αυτό υπάρχουν, μόνο στην Άνω Πόλη, σαρανταπέντε διατηρητέα που παραμένουν εγκατελειμένα στη φθορά του χρόνου και στις ορέξεις των εργολάβων

Γιατί είναι ψέμματα ότι αποτελουμε "περιθωριακές ομάδες" και "δημιουργούμε φασαρίες" στους γείτονες της Άνω πόλης. Περιθώριο οποτελεί η ισχνή μειοψηφία που κατέχει την εξουσία του δήμου Θεσσαλονίκης και όχι αυτοί που αποφασίζουν να αυτοοργανώσουν τις ανάγκες τους για στέγαση, για ζωή, για έκφραση. Γιατί η επικοινωνία που έχαμε και έχουμε με τη γειτονιά, οι προκηρύξεις μας, η προσωπική επαφή, οι σχέσεις ιαληλοβιήθεις, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στη πλατεία του Κουλέ Καφέ δημιουργούν φασαρίες μόνο σ' αυτούς που είναι εχθροί της ελευθερης βούλησης και ζηλεύουν όσους παγωνίζονται γι' αυτήν

Εδώ και 3 χρόνια, με τη καθημερινότητα μας, με τις εκδηλώσεις μας, με τα κείμενά μας παροτρύνουμε τη γειτονιά του Κουλέ Καφέ, αλλά και όλη την κοινωνία, να αντισταθεί στο μεσαίωνα του πολιτισμού της εκμετάλλευσης.

Ετοι και τώρα, σας ζητάμε να μην αφήσετε να πνιγεί αυτή η εστία ελευθεριακού πολιτισμού, να αγωνιστείτε για να αποτρέψουμε την επέμβαση των MAT που μεθοδεύει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Να αντισταθούμε στο μονόλιο της εξουσίας και στην υποταγή που θέλει να επιβάλλει πρώτα απ' όλα στα μυαλά μας.

**Πορεία συμπαράστασης
ενάντια στα σχέδια του Δήμου Θεσσαλονίκης
για την κατάληψη Βαρβάρα:
Καμάρα, Πέμπτη 5 Δεκέμβρη, 6.00μμ.**