

Δημοσία Δηλώση

αρνήσεις στρατευμάτων



Σύμφωνα με το δελτίο κατάταξης του στρατού καλούμαται να παρουσιαστεί
την 26/3/96 με την 10/96 ΕΛΥΘΑ/ΓΕΣ/ΔΣΔ Στο 547 ΤΠ - ΡΕΘΥΜΝΟ.

Σαν άνθρωπος με αξιοπρέπεια και ταξική συνείδηση δεν νοιώθω καμία
υποχρέωση να καταταγώ στο δολοφονικό μηχανισμό του κράτους -ΤΟ
ΣΤΡΑΤΟ- και δεν πρόκειται να τους χαρίσω ούτε μια στιγμή από την ζωή
μου.

Αρνούμαται να υπηρετήσω το Στρατό γιατί τον θεωρώ τον κυριότερο ένοπλο
μηχνισμό του κράτους, που εκεί ως σκοπό να θωρακίσει τα συμφέροντα
της άρχουσας ταξης, διατηρώντας και διαιωνίζοντας την κυριαρχία της
στα σώματα των καταπιεσμένων.

Ο στρατός εκεί λειτουργήσει ιστορικά ως καταστατικός μηχανισμός
εξεγέρσεων [βλέπε Πολυτεχνείο '73, εξέγερση των Κολλίγων, εμφύλιος],
ως απεργοσπαστικός μηχανισμός [βλέπε απεργία της ΕΑΣ και απεργία των
υπαλλήλων καθαριότητας των δημων] και έχει χρησιμοποιηθεί για την
εγκαθίδρυση της δικτατορίας το '67.

Το γεγονός ότι γεννηθήκα σ'ένα γεωγραφικό χώρο ο οποίος ονομάζεται
Ελλάδα δεν σημαίνει ότι ειμαί διαφορετικός από έναν άλλο ανθρώπο που
γεννήθηκε σε καποιο άλλο γεωγραφικό χώρο που μπορεί να ονομάζεται
Τουρκία, Αλβανία, πρωην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας,
κτλ. Δεν πιστεύω σε καμμία βιολογική, πολιτισμική ανωτεροτητά
απέναντι στους άλλους λαούς. Συνεπώς δεν πιστεύω στην εννοια του
έθνους, το οποίο δεν αποτελεί εγγενές στοιχείο της ανθρωπινής
υποστάσης. Αντιθέτως, η μιсθωτή σκλαβιά και η εξαθλίωση έχουν το ίδιο
"χρώμα" και είναι τα στοιχεία που αποδεικνύουν τους πλαστούς και
τεχνητούς διακωρισμούς που μας έχουν επιβαλλεί με σκοπό, σταν θιγούν
τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης από μια άλλη άρχουσα τάξη, να μας
βάλουν να σφαγιαστούμε στο ονόμα πατριδος δηλαδή στο βωμό των
οικονομικών συμφεροντων τευ.

Ο στρατός προσειδίαζει όλους τους τρόπους καταπίεσης που υπάρχουν
στους υπόλοιπους θεσμούς, ιατρογενεία, σχολείο, θρησκεία. Το πρότυπο
του αυταρκικού πατέρα και την πειθαρχία, την ιδεολογική σψυρηλατηση
και την ομοιογενοποίηση, την σεξουαλική καταστολή...

Ετσι, ο στρατός ως ο τελευταίος και σκληρότερος ταυτοκρόνα σταθμός
των νεών πριν από την πλήρη κοινωνικοποίηση (υποταγή) τους στον
αστικό πολιτισμό της ανισοτητάς και της καταπίεσης, έρχεται να
ισοπεδώσει και να καταστείται βίαια ο, τιδήποτε έχει μείνει μέσα μας
ορθιό από τους προηγουμενούς θεσμούς.

Βλέποντας ολόπλευρα το στρατό μέσα από το πρισμα ολοκληρωτικής της
εξουσιαστικής μηχανής, η ολική αρνηση στράτευσης έρχεται να
συγκρουεται συνολικά με το συστήμα και γινεται φορεας ολοκληρωτικής
και εποιητης ρηξης με το κράτος, τους θεσμούς και την εξουσία
γενικοτερα.

Θραματίζομαι και αγωνίζομαι για μια κοινωνία χωρίς καταπίεστες και
καταπιεζομένους, που οι άνθρωποι θα είναι απελευθερωμένοι απ'όλα τα
δέσμα τους, ένα κοσμο χωρίς κοινωνικές τάξεις, κράτη, στρατούς,
συνόρα, για την πανανθρωπινή απελευθέρωση.



Πατρίδα μου όλη η γη,
αδέρφια μου όλοι οι καταπιεσμένοι.

Λάσκος Αθανασίος
Αθηνα 8/4/96