

## **ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΓΩΝΑΣ**

Πέντε μήνες μετά την κατάργηση του λεγόμενου πανεπιστημιακού ασύλου και την εισβολή των MAT στο Πολυτεχνείο, οι δίκες των συλληφθέντων συνεχίζονται.

Την Τρίτη 23 Απριλίου, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, θα ξεκινήσουν οι δίκες της τρίτης και μεγαλύτερης ομάδας συλληφθέντων (300 άτομα!).

Το ακτινικό είναι γνωστό. Όλοι οι φορείς της κρατικής και καπιταλιστικής εξουσίας (κυβέρνηση, κόμματα, μπάτσοι, Μ.Μ.Ε., "δικαιοσύνη") που συντέλεσαν στη βίαιη εκένωση του Πολυτεχνείου, συνεχίζουν το "θεάρεστο έργο" τους.

Δίκες-παρωδία, καταδίκες χωρίς αναστολή, εξοντωτικές ποινές χωρίς κατηγορίες σε βάρος όλου του κόσμου που βρέθηκε "εντός των τειχών" εκείνη τη μέρα. Ασφυκτική πίεση στους δικαζόμενους με στόχο δηλώσεις μετάνοιας και υποταγής από τους "παραστρατήσαντες κι εγκλωβισμένους νεαρούς".

Ένα "εμφυλιοπολεμικό ακτινικό" εγκληματοποίησης και "παρανομοποίησης" σε βάρος ενός ολόκληρου κοινωνικού κομματιού που από τη θέση του έθεσε τέλος στο θεσμισμένο μεταπολιτευτικό σύστημα, στο Πολυτεχνείο της Δημοκρατίας των αφεντικών.

Η αλληλεγγύη στους τότε απεργούς πείνας Καλαρέμα και Μαρίνο, η συμπαράσταση στους εξεγερμένους φυλακισμένους, δεν ήταν οι μόνοι λόγοι για τη δημιουργία αυτού του κοινωνικού γεγονότος.

Ήταν ακόμα μια "αφορμή" αντίθεσης και αντίστασης στη βίαιη αναδιαρθρωτική πορεία της ελληνικής κοινωνίας και στη συγγνότητα των πολιτικών και οικονομικών της παραγόντων.

Η ένταση των συνθηκών εκμετάλλευσης και κυριαρχίας δεν είναι λοιπόν μια φυλολογία, αλλά μία πραγματικότητα. Το αποδεικνύει η συνεχής επιθετική κατασταλτική κρατική πολιτική εναντίον κοινωνικών κομματιών που αντιδρούν στη σύνθλιψη των βιοτικών του πόρων, αλλά και κάθε έννοιας πραγματικής τους υπόστασης και αξιοπρέπειας, είτε πρόκειται για τους εργάτες της ναυπηγεστικής, είτε για τη φτωχή και μεσαία αγροτιά, είτε για τους κολασμένους αυτής ποινιατικής πορείας που στιβάζονται στους ανθρωποβιωμούς σωφρονισμού που λέγονται φυλακές, είτε για τους συνταξιούχους.

Το καθεστώς της ευρωποποίησης, αν μη τί άλλο, δεν έχει και τόσο "ανθρωπιστική" προοπτική.

Ο άγριος καπιταλισμός σε όλο του το μεγαλείο...

Οι αστυνομικοδικαστικοί μηχανισμοί ένας και θα γίνονται ολοένα και περισσότερο οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης και προώθησης της διεθνούς κυριαρχίας του κεφαλαίου, της ωμής και στυγνής τρομοκρατίας. Ο ακρογωνιαίος λίθος διατήρησης της κατεστημένης τάξης πραγμάτων πάνω στην κοινωνία είναι και θα είναι ο θεσμός της ταξικής δικαιοσύνης.

Αυτός που σήμερα ανάβει το πράσινο φως στην εξόντωση κάθε αγωνιζόμενου κομματιού.

Που επισφραγίζει το καθεστώς της ταξικής εκμετάλλευσης και την πορεία του εκσυγχρονισμού του.

Το αποδεικνύει η καθημερινή της πρακτική σε βάρος των φτωχών και απόκληρων, όπως και οι συνεχείς μεθοδεύσεις και σκευαρίες σε βάρος αγωνιστών, αλλά και οι πρόσφατες διώξεις-πυροτεχνήματα σε βάρος νεαρών αναρχικών με την κατηγορία του εμπρησμού.

Απέναντι στην επιβολή μίας μίζερης καθημερινής πραγματικότητας, στην παθητική αποδοχή όλων αυτών των σχεδιασμών του κράτους και του κεφαλαίου, είναι απαραίτητη η συνολική απάντηση, η ανάπτυξη και διάχυση των ανεξέγκτων κοινωνικών-ταξικών αγώνων, σε κάθε τομέα, σε κάθε "κοινωνικό χώρο" εκμετάλλευσης και κυριαρχίας.

Η έμπρακτη αλληλεγγύη, σαν μέρος των αγώνων της αντιστοκύμενης κοινωνίας, η αλληλοβοήθεια και αλληλοστήριξη μεταξύ των αγωνιζόμενων εκμεταλλεύμενων, είναι ο μοναδικός δρόμος για την ενίσχυση των απελευθερωτικών προοπτικών, για να μη μοιάζει το μέλλον της κοινωνίας με ένα συνεχή "εφιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες".

Αυτοοργάνωση χωρίς κόμματα και ιεραρχία, ενάντια στην κρατική, εμπορευματική και εκμεταλλευτική δομή του κατεστημένου κόσμου.

Δεν υπάρχουν περιθώρια για υπεκφυγές.

**- ΛΕΥΤΕΡΙΑ Σ' ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ**

**- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ '95**

**- ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕΙ Η ΟΜΗΡΙΑ ΤΩΝ 11**

**- ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΩΣΕΙΣ**

**Πριντοβουλία για την Κοινωνική Αλληλεγγύη**