

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κ^{ΟΥ} Πρόεδρο Δημοκρατίας

Κ^{ΟΥ} Πρωθυπουργό

κ.κ. Αρχηγούς πολιτικών

κομμάτων

κ.κ. Βουλευτές

καὶ στα μέσα μαζικής

ενημέρωσης.

"Η ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ"

Σήμερα που τα πάντα κινούνται με την ταχύτητα του φωτός καὶ καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες κοσμοϊστορίκων αλλαγών σε ανατολή καὶ δύση, στην Ελλάδα συγκροτεῖται, ἐπειτα από πολιτική συναίνεση, "οικουμενική κυβέρνηση", καὶ ονομάζεται κυβέρνηση εκδημοκρατίσμου, εκσυγχρονισμού, κυβέρνηση της Ευρώπης, της προόδου καὶ του πολιτισμού, καὶ, πάνω απ' όλα, οικονομική κυβέρνηση. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΩΣ ΦΥΛΑΚΕΣ με χιλιάδες φυλακισμένους που ζουν τον μεσαίωνα καὶ τη βαρβαρότητα της μοναρχίας του αιώνα. Με όλα τα κατάλοιπα του ολοκληρωτισμού, της κατοχής καὶ του εμφυλιοπολεμικού κλίματος της νεώτερης Ιστορίας, καὶ ενώ αυτό είναι πασίγνωστο, οι πάντες σιωπούν.

Κλείνουν τα μάτια καὶ τ' αυτιά καὶ αρνούνται πεισματωδώς να δουν καὶ να παραδεχτούν την αδικία. Δεν φτάνουν τα ευχολόγια καὶ η "φιλοσοφική" αντιμετώπιση των φυλακισμένων. Η ΦΥΛΑΚΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ της πολιτικής κι οικονομικής πραγματικότητας καὶ αντανακλά τις προθέσεις, τον πολιτισμό καὶ την ανθρωπιά της εξουσίας. Στην προκειμένη περίπτωση την ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ των Μητσοτάκη, Παπανδρέου, Φλωράκη καὶ του πρωθυπουργού Ζολώτα, αλλὰ καὶ την κοινωνική ευαισθησία καὶ αλληλεγγύη του λαού. Είναι ο ελληνικός λαός αναίσθητος, βάρβαρος, μικρόψυχος καὶ απάνθρωπος; ΟΧΙ. Μπορεί όλα να γίνονται στο "όνομα του Ελληνικού λαού". Αλλά γίνονται ερήμην του. Η Ελληνική κοινωνία στα τελευταία δέκα χρόνια των κινητοποιήσεων των φυλακισμένων, έδειξε την ευαισθησία της. Δημοσιογράφοι, επιστήμονες, επώνυμοι καὶ "ανώνυμοι" ΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΜΑΣ, με επιστολές, δράσα καὶ συ-

νευτεύεις. Δεν αγνοούν το δράμα των χιλιάδων φυλακισμένων και των οικογενειών τους. Δεν έκλεισαν τα μάτια και τ' αυτιά, αλλά ένωσαν τη φωνή τους με τη φωνή των φυλακισμένων, και είναι αυτή η στάση τιμή και ελπίδα για τη βαρβαρότητα της εποχής μας, στον τόπο μας.

Η οικουμενική κυβέρνηση πρέπει ν' ανταποκριθεί στα αιτήματα των φυλακισμένων, να δειξει κοινωνική ευαισθησία και ανθρωπιά. Οι εξουσίες και οι λαοί δίνουν εξετάσεις στις φυλακές, ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, τι είναι πρόδος και τι αντίδραση, τι δημοκρατία και τι αυταρχισμός, τι πολιτισμός και τι βαρβαρότητα. Μαθημένοι στα λίγα, λίγα ζητάμε. Μια ακτίνα και όχι τον ήλιο.

Μισό χαμόγελο ζητάμε. Θα είναι μια "χειρονομία" που θα μετρήσει για το παρόν και για το μέλλον του τόπου μας. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα, που που έδωσε τα φώτα του πολιτισμού, να παραμένει απαθής στο σκοτάδι της φυλακής. Στο κάτω-κάτω, στη δύσκολη οικονομική περίοδο που περνάμε, τα αιτήματα μας, όχι μόνο δεν χρειάζονται χρήματα, αλλά και ελαφρύνουν του προϋπολογισμό. Το μόνο που χρειάζεται, είναι ανθρωπιά, και καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει. Περιμένουμε μια απάντηση από αυτούς που κυβερνούν αυτόν τον τόπο.

Δεν αξίζουνε μια απάντηση τόσες χιλιάδες ανθρώποι;

Δεν αξίζουν μια απάντηση οι απεργοί φυλακισμένοι της Πάτρας, που από τις 4/9/89 μέχρι σήμερα 14/12/89 συμπληρώνουν εκατό ημέρες αποχής συσσιτίου και άλλων εκδηλώσεων διαμαρτυρίας, οι οποίες δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου; Τι πρέπει να γίνει τέλος πάντων για ν' αλλάξει κάτι στις φυλακές; Ελπίζουμε στις το σήμερα δεν θα μοιάζει με το χτες, και ίσως τότε το αύριο να είναι καλύτερο για όλους μας.

ΟΙ ΑΠΕΡΓΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΟΙ 422 ΑΠΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΕΡΓΟΙ.

Τα αιτήματά μας είναι πανελλαδικά. Τα υπενθυμίζουμε:

- α) ΜΕΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΣΤΟ ΗΜΙΣΥ (τουλάχιστον).
- β) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ το 1/3 της ποινής.
- γ) ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ.

δ) ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤ'ΟΜΟΛΟΓΙΑ.

ε) ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ.

ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.

Το παρόν έχει κατατεθεί στις 14/12/89 στην Διεύθυνση Κ.Φ. Πάτρας, έχει κοινοποιηθεί στους αναφερόμενους και έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Δικαίου, από τους 422 απέχοντες των Κ.Φ. Πατρών.