

Business in Kiev

Ο Πούτιν έχει δουλειές

και μια ματιά στο χάρτη

Η Τουρκία στην Ε.Ε

Ρωσο-Πογκρόμ

"Το μνηστήριο της ζωής" και το προφανές της εξουσίας



ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ

του ελληνικού καπιταλισμού

κουτσουκέλες
μπαλαμούτιάσματα
απειλές
σακίλα
ξεφτίλα
πισωγυρίσματα
προπαγάνδα
απάτες
ηδονές
και παράνοια

έκδοση των ΜΗΔΕΝ αΠΕΙΡΟ, τεύχος 3, Οκτώβριος '04

Business

Editorial

(ένας μήνας και πολύς μας έπεισε)

Ο "ένας μήνας" που λέμε στον τίτλο έπεισε μες στο καλοκαίρι και διάφοροι από εμάς κάνουν τώρα τις αποδελτιώσεις τους. Γ' αυτό και οι Ουκρανικές περιπτέτεις του κυρίου Μπογράκου υπέπεισαν στην αντίληψή μας ταυτόχρονα με τη γνωστή πα στο πανελλήνιο υπόθεση των χωριών του Πύργου Ηλείας. Εκεί, οι αγαθοί έργηντες χωρικοί ψάχνουν -λέει...- να βρουν νύφες στην Ουκρανία μ' ένα πούλμαν μισθωμένο από έναν κάπιτο ο δήμαρχο της αγάπης" που έχει "ιδιαίτερα στενές σχέσεις" μ' έναν κάπιτο ο Ουκρανό νομάρχη".

Αλλά πάει καιρός που οι βαλκανικές σχέσεις σταμάτησαν να χτίζονται γύρω από ξύλινα τραπέζια με ραδομάγουλους συνδαιτυμόνες κι άρχισαν να χτίζονται σε πατάρια κωλόμπαρων, ειδικά όταν αφορούν γυναίκες και τον Πύργο Ηλείας. Κατα τ' άλλα βέβαια, το ρωσικό κράτος συνεχίζει να θεωρεί τους "πολίτες" του αναλώσιμα προϊόντα, η Τουρκία προσπαθεί να μπει στην Ε.Ε (αν και όχι και πολύ φανατικά) και οι έλληνες απέκτησαν άλλη μια λαμπτρή σελίδα στην ιστορία τους διεξάγοντας ένα πονγκρό που ήταν δύο δικό τους και κορυφώνοντας πάνω από δέκα χρόνια καλής δουλειάς. Αξίος ο μισθός τους.

Μπρος σ' όλ' αυτά τα τεράστια, μπορούμε να είμαστε ήσυχοι για τα μικρά κι ασήμαντα. Μπορεί δηλαδή πίσω από τους διάφορους "προπονητές με άκρες", τους "γιους του ανέμου" και τους "τιτάνες" κάθε είδους να κρύβεται η επέλαση του νέου βιοτεχνολογικού υποδείγματος, αλλά το γεγονός μπορεί να θεωρηθεί πταίσμα. Για τώρα.

Η κρατική καπιταλιστική βία συνεχίζεται α- πρόσκοπτα, δίχως αντίπαλο...

ΠΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ Ο ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τις συνθήκες και τα αίτια σύλληψης του πρώην αδικηματικού της Αστυνομίας Παύλου Μπογράκου που κρατείται στις φυλακές του Κίεβου, εδώ και περίπου δύο μήνες, μαζί με το συνεργάτη του Ηλία Σιμάκο.

Οι δύο έλληνες συνελήφθησαν περί τα τέλη Μαρτίου και κρατούνται χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν κάνει οι προξενικές μας αρχές στο Κίεβο στη Διεύθυνση Αστυνομικής Συνεργασίας του υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Αυτές είναι οι επίσημες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τη σύλληψη του Μπογράκου, ο οποίος αποτελεί παρελθόν και για την αστυνομία εδώ και περίπου 20 χρόνια. Ο Μπογράκος ήταν γνωστός από τις "επιτυχίες" του στον τομέα της διληξης ναρκωτικών στις αρχές της δεκαετίας του '80 και τις άριστες διασυνδέσεις του με την αμερικανική υπηρεσία διληξης ναρκωτικών DEA.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες η σύλληψη του Μπογράκου και του συνεργάτη του σχετίζεται με απόπειρα αγοράς και διακίνησης όπλων προς τη Μέση Ανατολή και το Ιράκ από το ουκρανικό οπλοστάσιο, γεγονός το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί καθώς δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ο συνεργάτης του Μπογράκου, Ηλίας Σιμάκος, είναι ένα μυστηριώδες πρόσωπο, το οποίο λειτουργούσε -όπως αναφέρουν πληροφορίες- προσποιούμενος την ιδιότητα του ως μέλους δημόσιων οργανισμών και αρχών.

Ελευθεροτυπία
(κάπου στον Ιούνιο του 2004)...

in Kiev

Το μονόστιλο αριστερά, αλιευμένο στα ψιλά των εφημερίδων του Ιούνη, εξαφανίστηκε πιο γρήγορα απόστια αινιγματικά υπονοεί. Από τη μεριά μας, μη μπορώντας δυστυχώς να γνωρίζουμε περισσότερα, δε μένει παρά να αρκεστούμε σε εικασίες και σε ερωτήματα (όχι βέβαια αυθαίρετα, αλλά σαφώς σπριγμένα στην εδώ και κάμποσα χρόνια επεκτατική και κυριαρχική πολιτική του ελληνικού κράτους).

Έχουμε και λέμε λοιπόν:

-το ελληνικό κράτος διαπρώντας τα κεκτημένα του στη βαλκανική δείκνει να επεκτείνει το πεδίο δράσης του βορειότερα και βορειοανατολικότερα (π.χ. Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία/Γεωργία), στέλνοντας προς τα εκεί μια τους πράκτορες του και μια τους επενδυτές του.

-αν υποθέσουμε (λέμε τώρα...) ότι οι δύο πράκτορες δρούνσαν όντως για λογαριασμό του ελληνικού κράτους, πώς κατάφερε μια τέτοια είδηση να βρει (έστω και στα ψιλά) χώρο στις εφημερίδες; Πρόκειται μήπως για διαμάκτη αντίπαλων φραξιών εντός του ίδιου μπχανισμού ή μήπως είναι κάπι αλλού που μας διαφεύγει;

-γιατί οι κακοί ουκρανοί μπάτσοι να συλλάβουν τους καλούς Ελληνες μπάτσους; Δεν είναι αυτές οι δουλειές προσυνεννομένες; Αν όχι να υποθέσουμε ότι κάπου τα κάλασαν στη μοιρασιά ή μπλέκτηκαν στα χωράφια τρίτων πιο κακών ή κάπι άλλο;

-υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι ο πράκτορας Μπογράκος και ο συνεργάτης του πράκτορας Σιμάκος δε θα αφεθούν ελεύθεροι; (αν δεν έχουν αφεθεί ήδη;) Άλλα με τι ανταλλάγματα;

-πώς θα γίνει να καταφέρουμε κάποια σπιγμή να δίνουμε τη βαρύτητα που αξίζει σε τέτοιες "άκρες" και πότε θα μάθουμε να αποκωδικοποιούμε ειδιότεις που ξεπερνούν κατά πολύ το μικροκοσμό μας;

Εν αναμονή των εξελίξεων...



Ρέ σου, δες τώρα
που τον πέδανε
ν' αδειασε και
καμιά θεσσαλία;

O πούτιν ἔχει δουλειές.

Κατά τα γνωστά, το ρωσικό κράτος προτίμησε να εξοντώσει μόνο του τους υπηκόους του απ' το να τους αφήσει έρμαια της ανασφάλειας και της τρομοκρατίας. Αναμένεμε: Εδώ δεν κολώνασσε στους μοσχοβίτες θε-
ατρόφιλους, θα λυπηθούντε τα παιδάκια; Όχι
βέβαια! Πάσο μάλλον· που τα παιδάκια ήταν
απ' την Οσετία, οπότε μπορεί να γίνει μια επι-
κληση στον Οσετικό εθνικισμό που δεν τα πά-
ει καθόλου καλά με τους γείτονες (Γαετσενί-
α, Ινγκουσετία) σαν ο μοναδικός ρωσικός βύ-
λακας σε μια κατά τα άλλα εχθρική προς
τους ρώσους περιοχή (δεες χάρτη).

Και ποιος είναι ο εχθρός; Η διεθνής τρομοκρατία βέβαια, και για όποιον δεν καταλαβαίνει το "διεθνής", ο πρόεδρος Πούτιν αναλαμβάνει να εξηγήσει λέγοντας ότι "υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που οργανώνουν τα τρομοκρατικά χτυπήματα". Οι "εξωτερικοί παράγοντες" είναι βέβαια παράγοντες του εξωτερικού, αλλά παραπάνω δεν είπε ο πρόεδρος. Προτίμησε να μαζέψει 120.000 ρώσους για να διαδηλώσουν κατά της τρομοκρατίας και υπέρ της πάρτης του. Βέβαια το νούμερο είναι μικρό σε σχέση με τα μεγέθη της χώρας και των γεγονότων, αλλά τουλάχιστον διευκόλυνε το πέρασμα των διαδηλωτών.

τών από ανιχνευτή μετάλλων προτού ανέβουν στα τείχη του Κρεμλίνου.

Τα καλό είναι ότι σ' εκείνη τη διαδήλωση, το ρωσικό κράτος έδωσε μια ιδέα περί των "Εξωτερικών παραγόντων". Στους διαδηλωτές διανεμήθηκαν πλακάτ που ζητούσαν την έκδοση στη Ρωσία δύο τοετάνων πολέμαρχων ονόματι Αχμάντ. Ζανγίσεφ και Ιλίας Αχμάντοφ. Αυτοί οι δύο έχουν βρει, λέσι, πολιτικό άσυλο στη ζεστή αγκαλιά του αμερικανικού και του αγγλικού κράτους αντίστοιχα. Τα δύο κράτη, γνωστά για την άμεση παροχή ασύλου σ' όποιον κατατρεγμένο υποπέσει στην αντιτίψη τους, δηλώνουν ότι "δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να συνδέουν τους δύο τοετάνους με διεθνείς ένοπλες ομάδες". Μπροστά σ' αυτό το επιχείρημα ο πρόεδρος Πούτιν θεωρήσει καλό να θυμίσει από πού παίρνει μαθήματα για το θέμα: "Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά δεν ήταν η κυρία Θάτσερ που είχε πει ότι 'Αν κάποιος βγει στο δρόμο για να σκοτώσει, τότε αυτός ο κάποιος πρέπει να πεθάνει';".

Με τέτοια αδιάσειστα επιχειρήματα σίναι δύσκολο να πείσουν ο ένας των άλλο, οπότε τα μπλοκ των αφεντικών μπορούν να συνεχίσουν να πλακώνονται...

Κάτω από τη βόρεια Οσετία βρίσκεται η Νότια Οσετία. Γύρω από τη νότια Οσετία βρίσκεται η Γεωργία. Στη Γεωργία, μετά από ένα σκεπτικό ελαφρώς πραξικοπειακό, κυβερνάει ένας κύριος που των λένε Σαακασβί.

Αυτός ο τύπος δύο και πηγαίνοντες στην Ουάσιγκτον για να συντίθεται με το μπους το νεότερο το μέλλον τως περιοχής. Η ώρια Οαστία από την άλλη,

διοιθέτει τα δικά της καθήρματα που δώ-

θέρματα της νότιας Οσείας όλο και λένε ότι θέλουν ν' αποκιστούν από τη Γεωργία για να γίνουν μέρος της

Δηλαδή οι δύο Οστείς είναι, ούτε λόγο ούτε πολύ, το πάτημα του ρώσικου κράτους σε μια περιοχή δύσου και

το αμερικανικό κράτος εχει πατησει ποσι.
Και να που, μετά τη σφαγή στο σκαλέδιο, εμ-
φανίζονται τα δημοσιεύματα του προσώπου μί-
σους: Βόρεια απ' όλ' αυτά υπάρχει η ίνγκουστεία, πι-
ούνκη με μαυροσώμανικό πλήθυνσμό που υποτιθέται πως ουν-

...καὶ μία μονάδα στο χόρτον



Η Τουρκία στην Ε.Ε

(και γύρω γύρω όλοι καλοπροσάρετοι...)

Λοιπόν, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις για την είσοδο της Τουρκίας στην Ε.Ε είναι πολύ χαριτωμένο θέμα, ειδικά γιατί πολλοί από τους καλοπροσάρετους Ευρωπαίους έχουν διαφορετική γνώμη. Ένας απ' αυτούς είναι και ο γερμανός δισαλδημοκράτης και "αρχιτέκτονας" της Οστρούπλιτκ του Βίλι Μπράντ, ανόματος Έγκον Μπαρ. Αυτός, σε άρθρο του στο Der Spiegel κατακεραυνώνει την ένταξη της Τουρκικού κράτους και βλέπει από πίσω τους γνωστούς παλιούς φίλους της Ε.Ε: "Αν ήμουν η Ουάσιγκτον", λέει, "θα επέλεγα καθετή που οδηγεί την Ε.Ε σε ξεχελωμα, που μειώνει την ικανότητά της να λαμβάνει αποφάσεις, δηλαδή καθετή που θα ενίσχυε την αμερικανική επικυριαρχία".

Καθώς άλλωστε αυτός ο Έγκον Μπαρ δεν είναι η Ουάσιγκτον, καταλαβαίνει κανείς ότι η υποστήριξη της εισόδου της Τουρκίας στην Ε.Ε δεν είναι και πολύ φιλική κίνηση προς τα γεωμανικά (και τα γαλλικά, αυστριακά, οσκανδιναβικά κλπ) συμφέροντα. Όντως, μέσα στο καλοκαίρι, όταν ο Μπους έλεγε στους Τούρκους πως "πρέπει πάσι θυσία να πετύχουν την ένταξη", ο Σρέντερ (που σήμερα θεωρείται "τουρκόφιλος" (!)) θεώρησε κομψό να ρωτήσει "μήπως είπα σγώ στον κύριο Μπους τί να κάνει με το Μεξικό?"

Καλά όλ' αυτά, αλλά ποιος υποστηρίζει την

Τουρκία εν προκειμένω; Όχι και πολλοί, αν εξαιρέσουμε δηλαδή το ελληνικό κράτος που, παρά την αλλαγή κυβέρνησης, δε χάνει ευκαιρία να θαυμάσει το πόσο ομαλά προσεγγίζει τώρα τελευταία η Τουρκία τα ιδεώδη του διαφωτισμού. Το νοτοκυπριακό κράτος εξάλλου, σε μια "επίδειξη της απόλυτης συμμόρφωσής του προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς" δεσμευθήκε "να μην ασκήσει το δικαίωμα αρνητικυρίας στην ενδεχόμενη έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ε.Ε με την Τουρκία". Όχι τίποτ' άλλο, για να μην τους στεναχωρήσει...

Α ρε ωραία που ήταν το 1996! Τότε, μετά τη σύνοδο των υπουργών εξωτερικών της Ε.Ε που αποφάσισε πως "οποιαδήποτε προσέγγιση Ε.Ε-Τουρκίας είναι πρόωρη", ο τότε καγγελάριος Κολ τα χέρια της λιγούλακι: "Στο τέλος θα πρέπει να εξηγήσω εγώ στην Τουρκία ότι δεν είναι δυνατό να μπει στην Ευρώπη!". Δηλαδή ποιος είχε αναλάβει να τους το εξηγήσει; Μα φυσικά η ελληνική εξωτερική πολιτική που είχε θεωρήσει την απόφαση "μεγάλη επιτυχία" (απέναντι στους ανθέλληγες ευρωπαίους), που μπλοκάριζε με βέτο κάθε χρηματοδότηση της Τουρκίας, που επεδίωκε θερμά επεισόδια κλπ, κλπ. Κατά τ' άλλα, τα μπλοκ των αφεντικών συνεχίζουν να πλακώνονται...

δέεται με την Τσετσενία. Σύμφωνα με το ρώσικο κράτος, οι αρκηγοί της τρομοκρατικής επιθέσης ήταν Ινγκουσένιοι. Και να σου οι εφιμερίδες που ανακαλύπτουν το πρωινό μίσος Ινγκουσένων Τσετσενών και Οσέτων:

"Οι Οσέτιοι πέταγαν τα παιδιά μας στα γουρούνια και τα ζώα τα κατασπάραγαν μπροστά στα μάτια των γονιών τους.

Ξέρουμε κι εμείς τι σημαίνει να σκοτώνουν παιδιά" λέει ο ανώνυμος Ινγκουσένος στον

Επενδυτή 11/9, που είναι και σημαδιακή πνευμονία.

Κατά ίσηρι ο Ρώσικο κράτος όταν λέει από ποι είναι οι δράστες. Άς σημειωθεί πάντως ότι δεν είναι όλοι ενοσιότων των Ρώσων. Η επίθεση στο σκολείο διέκοψε την κουβέντα του Πούτιν με το Σρέντερ και το Σιράκ, ενώ ο κύριος Γιούνιν είχε στο πρόγραμμά του μια δική του επίσκεψη στη Γερμανία η οποία ματαιώθηκε λόγω ανταρέας θίας. Μα τί λένε τόση ώρα; Είναι πολύ πιθανό να συντάνει για το είδος των "εξωτερικών παραγόντων" που βρίσκονται πίσω απ' τη διεθνή τρομοκρατία...



Πογκρόμ Pogrom



Μπορεί κανείς να διακρίνει τις διάφορες θεωρίες σχετικά με την κοινωνία σε δύο τάσεις: στις θεωρίες του συναινετικού προτύπου και σε αυτές του συγκρουσιακού. Οι συναινετικοί ποικίλουν σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι η κοινωνία σχηματίζεται με κοινωνικά συμβόλαια (Ρουσό) και οι εχθροί της εν ολίγοις είναι αυτοί που τα παραβάνουν, μέχρι αυτούς που θέλουν πάλι την κοινωνία ομοιόμορφη με βασικό της εχθρό το Κράτος, ένα πράγμα έξω απ' αυτή, μεταφυσικής εν τέλει προέλευσης, που την καταπίεζει. Η συγκρουσιακή άποψη βλέπει την κοινωνία σαν κάπι ανομοιογενές, σαν καζάνι που βράζει, και ο, τιδήποτε υπάρχει γύρω της (το Κράτος, ο εθνικισμός κ.α.) ως προϊόν δικό της, των συγκρούσεών της.

Ξεκινάμε ξεκαθαρίζοντας ότι το συναινετικό μοντέλο μάς φαίνεται ότι μπάζει από παντού. Όχι μόνο γιατί κυλάει προς το ρεφορμισμό, αφού η πρόεκτασή του σημαίνει ότι αν εκλείψει το Κράτος, δεν θα υπάρχουν αντιπιθέμενα συμφέροντα και ότι αν τότε κάτσουμε και συζητήσουμε σα πολιτισμένοι άνθρωποι, όλοι, εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι, κυρίαρχοι και κυριαρχούμενοι, θα τα συμφωνήσουμε και θα τα βρούμε. Άλλα επειδή απλώς και μόνο μία εμπειρική προσέγγιση αρκεί για να επαληθεύσει τη σύγκρουση που μαίνεται από το χώρο της εργασίας και της κατανάλωσης, έως το χώρο του οικογενειακού τραπεζιού και του τρόλεϊ. Η σύγκρουση δεν υπάρχει απλώς μέσα στο γίγνεσθαι. Το γεννάει...

Κατά τα παραπάνω, όταν ερμηνεύει κανείς το πογκρόμ εναντίον των αλβανών σαν αποτέλεσμα του εθνικισμού που διέχυσε το κράτος στην κοινωνία, προσπερνά πολλά: την κοινωνία και τις συγκρούσεις της, το κράτος και τη φύση του, τις ευθύνες που πρέπει να επιμεριστούν, γιατί δυστυχώς δεν είμαστε όλοι μια καλή παρέα. Προσπερνά μια πραγματικότητα, ότι δηλαδή αυτοί που βραγαγάν, είναι αυτοί που χρόνια τώρα ζούνε εις βάρος αυτών που έτρωγαν το Ξύλο. Αυτοί που έχπιζαν καινούριο σπίτι χάρη στα φτηνά μεροκάματα των άλλων, αυτοί που άνοιξαν δουλειές (από μαγαζιά μέχρι επιχειρήσεις) γιατί αυτοί που δουλεύαν μετά το '90 ήταν τζάμπα, αυτοί που εμπλούτιζαν την ερωτική ζωή τους με δίμετρες ανατολικές, αυτοί που επιπρούσαν τις γειτονίες τους για να μην εμφανίζονται ένοι και πρεζάκια, αυτοί που έβριζαν, ταπεινώναν, αυτοί που πυροβολούσαν για ένα σακί πατάτες.

Κι αν ακόμη υποθέσουμε ότι το Κράτος είναι έξω απ' αυτούς, έξω από τις συγκρούσεις της κοινωνίας, στα σίγουρα αυτοί που βάραγαν, δεν περίμεναν κανέναν να τους πετάξει την ιδεολογία του ρατσισμού, να τους εξαπατήσει, για να αρχίσουν να χτυπάνε. Αντίθετα, είχαν συμφέροντα να το κάνουν. Δεν είναι δηλαδή πιο ηλίθιοι από μας - είναι απλώς απεναντί μας.

Το πογκρόμ ήταν σίγουρα κομβικό σημείο, αλλά η βία του δε μας ξέφυιασε. Βία υπήρχε πριν το ματς, υπάρχει και μετά απ' αυτό. Η μαύρη εργασία, οι βιασμοί στα μπουρδέλα, ο πλούτος που είναι κλοπή, η επιπρηρηση του γείτονα, οι μπάσσοι, οι φυλακές, η διαφήμιση, το life-style...Η βία είναι προϊόν της σύγκρουσης. Όσο πιο ξεκάθαρο το κάνεις, τόσο πιο ανταγωνιστικός είσαι, τόσο αποφεύγεις τη σύγχυσή.

Και κάτι ακόμη. Τα πιο ωραία συνθήματα είναι αυτά ενάντια σε κάθε είδους εθνικισμό-ούτε έλληνες-ούτε αλβανοί...Αλλά προσοχή. Τρίτος δεν είναι κανένας, για να πει δηλαδή ότι εδώ απλώς κονταροχτυπούνται δύο εθνικισμοί, δύο σημαίες, οπότε να πάνε να γαμηθούνε και οι δύο και καθαρίσαμε. Αυτό δε στέκει γιατί κατά πρώτον, δεν ήταν όλοι οι αλβανοί στην Ομόνοια εθνικιστές, μολονότι ο εθνικισμός έχει περιθώρια ανάπτυξης σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Η αλβανική σημαία όμως είχε συχνά ένα punk συμβολισμό, ενώ μαζί με τους αλβανούς παντηγύριζαν και άλλοι (π.χ. οι ρουμάνοι). Κατά δεύτερον, γιατί ο εθνικισμός δεν έρχεται έτσι σα κομήτης από το πουθενά. Είναι και αυτός δημιούργημα της κοινωνικής σύγκρουσης. Αυτοί που είναι χρόνια από πάνω, βάραγαν αυτούς που είναι χρόνια από κάτω. Και τους βάραγαν για να μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Κατά τρίτον γιατί έτσι κι αλλιώς, δ.πι και να στρίζει ο καθένας θεωρητικά, δος και να νίπτει τας χείρας του, μετέχει αντικειμενικά της σύγκρουσης. Μετέχει από τη θέση του στην εργασία (με προσδιορίζει ότι είμαι αφεντικό κι ας γουστάρω την αριστερά), από τον τρόπο ζωής του (με προσδιορίζουν τα ακριβά αμάξια μου κι ας θέλω να εκλείψει η φτώχεια από τον πλανήτη), από τις πρακτικές του (βαράω αλβανούς αλλά δεν είμαι ρατσιστής).

Το να είσαι ανταγωνιστικός σημαίνει να είσαι όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρος, να μην εξορίζεις το κακό κάπου έξω, μακριά, (φταίει το Κράτος που είναι έξω από την κοινωνία, φταίει η αμερική που είναι πέρα από τον ατλαντικό, φταίει η κακιά μας η μοίρα...). Το να είσαι ξεκάθαρος σημαίνει ότι έχεις εχθρούς. Δε τους δημιουργείς, απλώς τους αναγνωρίζεις.

Απ' αυτήν την άποψη εμφύλιο πόλεμο δεν επιζητάμε, συμβαίνει έτσι κι αλλιώς, είτε το θέλουμε, είτε όχι...



**Pogrom,
Πογκρόμ**

“Το μυστήριο της ζωής”

και το προφανές της εξουσίας

Παραθέτουμε απόσπασμα από το βιβλίο του Γ. Κουμάντου (προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής καθώς και του Οργανισμού Βιοηπανακτικής Ιδιοκτησίας) με τίτλο "Προβλήματα Βιοηθικής" που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2003: "Οι νεότερες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας γεννούν ένα πλήθος προβλημάτων ... κάποια απ' τα οποία αναζητούνται λύσεις και ρυθμίσεις, όπως στο χώρο των υποχρεωτικών κανόνων, που είναι ο χώρος της εξαναγκασμού, δηλαδή του δικαίου, αλλά στο χώρο κανόνων συμπεριφοράς που δημιουργούνται αυτόρρυπτα απ' τις κοινωνικές αντιλήψεις κι από τις ευαισθησίες του καθενες, δηλαδή στο χώρο της πιθανής ... Το κράτος εκφράζει τη βούλησή του με κανόνες δικαίου, ενώ οι κανόνες της πιθανής προέρχονται από την κοινωνία και η γέραιος τους είναι έργο της απομικής συνείδησης. Οι κανόνες της πιθανής μόνο πέρα από ένα βαθμό αποκρυστάλλωσης μπορούν να μετατραπούν σε κανόνες δικαίου..."

Η θικοιλογική αιχμή της γενετικής μπλανκιάς βρίσκει το αφετηριακό σημείο αναφοράς της αρκετά πίσω στο χρόνο και πιο συγκεκριμένα στη διαδικασία κοινωνικής μετάλλαξης που ξεκίνησε το 17ο αιώνα και ολοκληρώθηκε με την καθολική επικράτηση της αστικής τάξης και την παράλληλη εδραίωση του καπιταλισμού το 19ο αιώνα. Η μετάλλαξη αυτή προώθησε το (αλλά και πρωθήθηκε από, το) ιδεολογικό εκείνο πλέγμα που αποτελεί την -κατ' αυτό τον τρόπο- ιστορικά και πολιτικά προσδιορισμένη ιδεοαναφορά των σημειρινών βιοτεχνολογών.

Οι αυτοί βασίστοκαν σε μια νέα μορφή εξουσίας που εκτόπισε το θάνατο (το κυριάρχο -μέχρι τότε- μέσο επιβολής/απόδοσης δικαιούσυνης και βασικό σημαντικόν της κάστας των ευγενών τους οποίους διοδέχονταν) και που στη βάση του εκτοπισμού αυτού ανέλαβε να διαχειρίστει τη ζωή. Οι μπλανκιοί εξουσίας που ενεργοποιούνταν έως τότε μέσω μιας ληστρικής ιδεοποίησης χρόνου, οώματων και πραγμάτων, θα μετατραπούν σε πρακτικές που στοχεύουν σε μια εκ νέου οργάνωση και επιτήρηση της ζωής, σ' έναν εκ νέου τερμασμό, προσδιορισμό και ανασυνδιασμό των οώματων. Παραπερίσται δηλαδή "η είσοδος της ζωής στην ιστορία... η είσοδος των φαινομένων που χαρακτηρίζουν τη ζωή του ανθρώπουν είδους μέσα στο ούστημα της γνώσης και της εξουσίας" [Μ. Φουκά, *Η Ιστορία*

α της Σεξουαλικότητας]. Η εργατική θύναμα αναδεικνύεται στο πολυτιμότερο εμπορεύσιμο μέγεθος ενώ ο πληθυσμιακός έλεγχος συντονίζεται με τις νέες οικονομικές διαδικασίες.

Σχηματικά, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πως το στατικό ούστημα των ευγενών που στήριζε το Λόγο του στην αρχαιότητα εννοιών και συμβόλων (π.χ γαλάζιο αίμα) εκπομπήται από το διαρκώς μεταλλασσόμενο, δυναμικό ούστημα των αστών. Σε ταύτιση με τον εκτοπισμό αυτό βρίσκεται η υποκάρωση της ισχύος του δικαιουόντος ούστηματος του νόμου (που λόγω της ακαμψίας του ανταποκρίνονταν στις ανάγκες μιας στατικής κοινωνίας) εξ αιτίας της εγκυρότητας που αποκτά τη λειτουργία του (θικού) "κανόνα" ο οποίος είναι πιο συμβατός με τις απαιτήσεις μιας κοινωνίας δυναμικής. (Χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο νόμος ξανεται -αλλά κυρίως ότι αποκτά τη ρευστότητα και τη ρυθμιστική δομή του κανόνα, και ότι λειτουργεί περισσότερο ενοχυτικά/προτρεπτικά στα πλαίσια μιας βιο-εξουσίας, παρά σφετεριστικά όπως θα επέτασες μια εξουσία θανάτου). Η διεξαγωγή, λοιπόν, του διαλόγου γύρω από τα σώματα (αλλά και τη ζωή συνολικότερα) στο πεδίο της πιθανής, αποτελεί τον ασφαλέστερο (και ιστορικά συνεπέστερο) τρόπο να επιτευχθεί η ιδεολογική και υλική αποσύνθεση των βιοτεχνολογών απ' το πεδίο του κοινωνικού -ταξικού ανταγωνισμού- να επιτευχθεί η απόκρυψη της ουσιώδευσης των ανθρώπων στη συσσώρευση του κεφαλαίου" [όπ. π.].

Η επιλογή του φύλου ενός παιδιού δεν είναι καλό πρόγραμμα και δεν πρέπει να ενθαρρύνεται. Αλλά με δεδομένη τη γονική αυτονομία στην αναπαραγωγή και την αποστία αντεπιχειρημάτων, η επιλογή φύλου μέσα στο πλαίσιο της ισορροπίας της οικογένειας είναι ιθικό επιποτελή και υιοποτέ δεν πρέπει γ' απαγορεύεται

Εκείνο που προσδοκά κανείς από τέτοιες γενετικές προσεγγίσεις είναι κάποια εκτίμηση της προσποτής ενός υποψήφιου αθλητή (...) και η κατάλληλη εντομέρωση - διαπαίδαγγηση μπορεί να απέλευθερώσει τη πρωτωτική ιθικά αντανακλαστικά για να περιοριστεί ο "ένορε" των τεχνολογιών της γενετικής ενισχυτικής αθλητικής ιστορίας στο πραγματικό πλαίσιο. Για ένα πραγματικό ευαγνίζοντας αλλά και "ευ ζην"