

Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ

35 χρόνια τώρα, δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων έχουν πορευθεί προς την πρεσβεία των ΗΠΑ - σύμβολο υπαρκτό της «χούντας» και της «δημοκρατίας μας» - χωρίς να την έχουν ισοπεδώσει...
Για φέτος, δεν προβλέπουμε κάποιαν αξιόλογη μεταβολή της κατάστασης, όμως, Αγαπητοί κκ. των κοινοβουλευτικών κομμάτων της Ελλάδας και των ΗΠΑ, ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΟΥ ΜΕΝΕΤΟΙ !!!

ΑΘΗΝΑ, 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 2008 - τεύχος 315

35 χρόνια μετά τις 17 Νοέμβρη του 1973

Τριανταπέντε ολόκληρα χρόνια μετά την εξέγερση της 17 Νοέμβρη του 1973, η χούντα των συνταγματαρχών έχει αρκετά να ζηλέψει απ' την σημερινή «ελληνική δημοκρατία» του 2008.

Η μαζική σφαγή των εξεγερμένων του 1973 κατάφερε να στρέψει μεγάλο μέρος του λαού και της διεθνούς κοινής γνώμης ενάντια στην δικτατορία. Ακόμη και οι σπόνσορές της, οι ΗΠΑ, αναγκάστηκαν να αποσύρουν την υποστήριξή τους προς την χούντα που οι ίδιες είχαν σχεδιάσει και επιβάλει το 1967, αποδεχόμενες την ανατροπή της, έστω κι αν κράτησαν - με νύχια και με δόντια - στην εξουσία τον Ιωαννίδη μέχρι να ολοκληρώσει την διάλυση της Κύπρου, τον Ιούλιο του 1974.

Αντίθετα, οι επιλεκτικές δολοφονίες της Κανελλοπούλου και του Κουμή (στις 17/11/1980) και του Μιχάλη Καλτεζά (στις 17/11/1985) εξόργισαν ένα μικρότερο τμήμα του πληθυσμού, αφήνοντας αδιάφορη την μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της χώρας, ενώ η - made in the USA - παγκόσμια κοινή γνώμη δεν πήρε καν πρέφα τα τεκταινόμενα.

Οι πολιτικοί κρατούμενοι της περιόδου 1967-1974 αντικαταστάθηκαν απ' τους ποινικούς (ανεξαρτήτως του είδους της παράβασης του νόμου που διέπραξαν) κρατούμενους της σύγχρονης δημοκρατίας μας, η οποία πάσχει από τόσο μεγάλο βαθμό αχρωματοψίας ώστε να μην μπορεί να διακρίνει την διαφορά ανάμεσα σ' έναν κοινωνικό κι έναν αντικοινωνικό παραβάτη του νόμου, βάζοντας στο ίδιο τσουβάλι μικρολωποδύτες, μεγαλόσχημους καταχραστές του δημοσίου χρήματος, αγωνιστές της 17N και του ΕΛΑ, επίορκους δικαστές και μπάτσους, ληστές τραπεζών και υπουργούς-ληστές φορολογουμένων, Αναρχικούς οραματιστές ενός καλύτερου μέλλοντος και ρασοφόρους νοσταλγούς ενός χειρότερου παρελθόντος, πρεζόνια και φαρμακοβιομήχανους...

Φυσικά (με ελάχιστες εξαιρέσεις) η ντόπια και η παγκόσμια κοινή γνώμη δεν αντιλαμβάνεται πως οι κρατούμενοι εξακολουθούν να είναι δυο ειδών : αυτοί που φυλακίζονται για να τιμωρηθούν κι αυτοί που φυλακίζονται για να προστατευθούν. Ευτυχώς, βέβαια, υπάρχουν και οι ελάχιστες εξαιρέσεις... Μόνο

που οι περισσότερες απ' αυτές δεν αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων, αλλά εκλογικά δικαιώματα αυτών, των οικογενειών, των φίλων τους...

Για όλα αυτά φροντίζουν τα ΜΜΕ (ερμηνεύστε τα αρχικά όπως εσείς κρίνετε λογικότερο), απαλλαγμένα από την χουντική λογοκρισία. Βλέπετε, η δημοκρατία δεν χρειάζεται λογοκρισία (παρά σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως π.χ. στην περίπτωση του «εγκωμιασμού εγκλήματος», της «υποκίνησης σε στάση» ή της «περιύβρισης αρχής και συμβόλων». Όλα τα άλλα - τα οποιαδήποτε άλλα - επιτρέπονται. Δεν είναι μόνο η επικοινωνιακή ανάγκη να προβάλλεται το δημοκρατικό πρόσωπο του σημερινού καθεστώτος. Είναι - ακόμη περισσότερο - η ανάγκη αυτού του καθεστώτος να προκαλεί την απαραίτητη σύγχυση και την συνακόλουθη αφαίρεση κάθε περιεχομένου από έννοιες όπως «ελευθερία», «παιδεία», «ψωμί».

Γιατί, από επικοινωνιακής (με όλη την διαστρεβλωμένη σήμερα έννοια της λέξης) σκοπιάς, η «χούντα» διαφέρει ριζικά από την «δημοκρατία». Από την ίδια σκοπιά, ωστόσο, η «δημοκρατία» μοιάζει όλο και περισσότερο στην «χούντα».

Η διατύπωση των παραπάνω σκέψεων, μ' αφορμή την σημερινή συμπλήρωση 35 χρόνων από τότε, θα οδηγήσει ίσως τον αναγνώστη να πιστέψει πως έχουμε απογοητευθεί και πως τείνουμε να παραιτηθούμε.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ. Όχι μόνο επειδή δεν το θέλουμε, αλλά και επειδή ΠΙΣΩ ΑΠ' ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΖΕΙ.

Εξακολουθεί να ζει επειδή οι άνθρωποι (ο κάθ' ένας κι όλοι μαζί) ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΝΑΓΚΗ.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση, που έχει μόλις αρχίσει να ξεσπάει, δεν επιτρέπει αμφιβολίες και αμφιταλαντεύσεις. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΟΞΥ, ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ, «ΧΟΥΝΤΙΚΑ» ή «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ», ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ !

Ο αιώνας που ανατέλλει θα είναι είτε ο σκοτεινός προϊστορικός αιώνας των φασιστικών ολοκληρωτισμών, είτε Ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΑΣ !

ΣΗΜΕΡΑ, 35 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1973, ΜΟΝΟ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΠΟΥ, ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ, ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΤΑΧΘΟΥΝ !