

# Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ

## ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ θα μεταφέρονται με πούλμαν από τις πρωτεύουσες των νομών οι άνεργοι στην Αμφίπολη.  
(Απόφαση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ μετά από πρόταση της ΔΗΜΑΡ).

Για να επισκεφθούν τον τάφο; ΟΧΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΘΑΨΟΥΝ!!!

ΑΘΗΝΑ, 11 Σεπτέμβρη 2014

τεύχος 391

### 11 Σεπτέμβρη

#### 1973 – 2014: 41 χρόνια από την επιβολή της χούντας του Πινοτσέτ

Τον Σεπτέμβρη του 2013, ο Αναρχικός, είχε ασχοληθεί με τα όσα συνέβησαν στην Χιλή το 1973. Πραξικόπημα, δολοφονία του προέδρου Σαλβαδόρ Αλλιέντε, δολοφονίες χιλιάδων αριστερών αγωνιστών, δεκάδες χιλιάδες εξαφανίσεις. Ήταν από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, στην παγκόσμια ιστορία. Η τρέχουσα επικαιρότητα και κάποιες τεχνικές δυσκολίες δεν μας επέτρεψαν να συνεχίσουμε, όπως είχαμε υποσχεθεί. Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος. Όμως επανερχόμαστε στο κείμενο στο θέμα γιατί θεωρούμε απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε τις ενορχηστρωμένες από τις ΗΠΑ διεθνείς προσπάθειες διαστρέβλωσης της ιστορίας με την προβολή της 11/9 "ως ημέρας των θυμάτων των Διδύμων Πύργων". Πιστεύουν οι ΗΠΑνθρωποι ότι με τον τρόπο αυτό εξαλείφουν τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει και συνεχίζουν να διαπράττουν. Θυμίζουμε απλώς την σφαγή των έξι εκατομμυρίων Ινδονησίων αριστερών το 1945-46 και το γεγονός της, εκ των ελαχίστων διαμαρτυριών, αποστολής τηλεγραφήματος συμπαράστασης προς το ινδονησιακό Κ.Κ εκ μέρους του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας...

Επανερχόμαστε λοιπόν στην Χιλή, συνεχίζοντας από πέρυσι.

Είχαμε γράψει ότι δύο ήταν βασικά οι λόγοι της επέμβασης των ΗΠΑ στα εσωτερικά της Χιλής. Ο πρώτος ήταν ο ορυκτός πλούτος της χώρας (νίτρο, χαλκός) απαραίτητος για τις πολεμικές βιομηχανίες του ιμπεριαλισμού. Ο δεύτερος, ήταν και εξακολουθεί να είναι, η γεωγραφική θέση της χώρας που, μαζί με την Αργεντινή, ελέγχουν το νοτιότερο άκρο της Νότιας Αμερικής. Ας σκεφτεί ο αναγνώστης, τις σοβαρές συνέπειες που θα είχε η εγκατάσταση κάποιας (ρωσικής, κινεζικής...) στρατιωτικής βάσης στο σημείο εκείνο του πλανήτη, η οποία θα έφραζε τον δρόμο στο πήγανε έλα των ΗΠΑνθρώπων από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό και αντίστροφα.

Επισημαίνουμε, ότι το σημείο αυτό απέχει ελάχιστα από τους πάγους της Ανταρκτικής.

Οι δύο αυτοί λόγοι εξηγούν και την επιμονή των ΗΠΑτζήδων και των συμμάχων τους να αναμειγνύονται στα εσωτερικά στο εσωτερικό της Αργεντινής (βλέπε, ληστρική εκμετάλλευση πετρελαίου – φυσικού αερίου από ισπανικές εταιρείες και λυσσαλέα επίθεση των ΔΝΤ κ.λπ. κατά της πολιτικής των τελευταίων σοσιαλιζουσών κυβερνήσεων).

Στην Χιλή τα πράγματα που εξελίχθηκαν με παρόμοιο τρόπο. Αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας του Πινοτσέτ οι ΗΠΑ αναμίχθηκαν ενεργά στις εκλογικές αναμετρήσεις που ακολούθησαν. Με μοχλό τις μεγάλες επιχειρήσεις (με ΗΠΑτζήδικα κεφάλαια) και τους μεγαλοκτηματίες, έκαναν ότι μπορούσαν για την εκλογή δυτικόφιλων (δεξιών) κυβερνήσεων και για την παρεμπόδιση του έργου των αριστεριζουσών κυβερνήσεων (Μπατσελέτ) διαδέχθηκε στην προεδρία έναν πρώην στενό συνεργάτη του Πινοτσέτ, αλλά παρ' όλες τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες δεν κατάφερε να απαλύνει τις διαμαρτυρίες των φοιτητών που βλέπουν την εκπαίδευση να περνάει στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου, όπως δεν κατάφερε να λύσει τα προβλήματα των Ινδιάνων (Μαπούτσε κ.λπ.) στα νότια της χώρας απαλλοτριώνοντας τις τεράστιες ακαλλιέργητες εκτάσεις που εξακολουθούν να ανήκουν στους ιμπεριαλιστές και στους ντόπιους μεγαλοκαρχαρίες.

Σημαντική ήταν και είναι η συμβολή των ΗΠΑ και στο τομέα της ιστορίας και του πολιτισμού. Χαρακτηριστικό είναι το θάψιμο της ταινίας "Χρονικά της Μαρούσα" (με τον Gan Maria Volonte) που αφηγείται τους αγώνες των χιλιανών και των μεταναστών μεταλλωρύχων ενάντια στην καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, από τις βρετανικές εταιρείες, με την σύμπραξη της χιλιανής κυβέρνησης στα τέλη του 19ου αιώνα. Χαρακτηριστική επίσης είναι η προσπάθεια υποβάθμισης και εκμηδένισης του ρόλου του MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria = Κίνημα Επαναστατικής Αριστεράς) και των άλλων ακροαριστερών και Αναρχικών ομάδων και ατόμων στον αντιδικτατορικό αγώνα μέχρι τον θάνατο του Αογκούστο Πινοτσέτ. Απ' αυτήν την ιστορικο-πολιτιστική παρέμβαση των ΗΠΑ με την πρόθυμη βοήθεια τόσο του Δημοκρατικού όσο και του Σοσιαλιστικού Κόμματος, δεν γλίτωσε ούτε το Κ.Κ Χιλής, η πρόεδρος του οποίου Gladis Marin είχε σαφώς τοποθετηθεί υπέρ του ένοπλου αγώνα κατά της χούντας.

Έτσι, μια σειρά ηχητικών ντοκουμέντων, κινηματογραφικών ταινιών και βίντεο, αναφερομένων στην αντίσταση του χιλιανού λαού μόνο σε κάποια ακροαριστερά sites μπορεί κανείς να βρει. Απ' αυτά ξεχωρίζουμε το [www.arcoiris.tv](http://www.arcoiris.tv), την Cinematica Chilena, και το Canal3, όλα τους ακροαριστερά ή αναρχικά.

Μεταξύ αυτών των ντοκουμέντων περιλαμβάνονται μια σειρά βιντεοσκοπημένων συνεντεύξεων στελεχών του MIR, του FPMR (Frente Patriótico Manuel Rodriguez = Πατριωτικό Μέτωπο Μανουέλ Ροντρίγκεθ) και άλλων αγωνιστών, από τις οποίες πρέπει να ξεχωρίσουμε εκείνη με τίτλο Operacion Siglo XX (= Επιχείρηση 20ος Αιώνας) περιγράφει λεπτομερώς την διοργάνωση της, δυστυχώς – αποτυχημένης απόπειρας εκτέλεσης του δικτάτορα. Στα ντοκουμέντα αυτά περιλαμβάνεται και η κασέτα με την μαγνητοφωνημένη εκπομπή του Radio Libertaria (Αναρχικού Ραδιοφώνου) του Σαντιάγκο το 1980, την οποία χιλιανός σύντροφος αναπαρήγαγε και διένειμε κατά το τέταρτο συνέδριο της Διεθνούς των Αναρχικών Ομοσπονδιών (Παρίσι 1986).

Στην συνειδητή προσπάθεια αποσιώπησης και διαστρέβλωσης της ιστορίας πρέπει να προσθέσουμε και την συνειδητή προσπάθεια αλλοίωσης του πολιτισμού της Χιλής, με την εισβολή αμερικανικών προτύπων στον χώρο των εικαστικών τεχνών, της λογοτεχνίας και, φυσικά, της μουσικής. Η ντόπια μεγαλοαστική τάξη βοηθάει με το παραπάνω αυτές τις προσπάθειες. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο οποίος αυξάνει τα ποσοστά τηλεθέασης του σ' όλη την χώρα μεταδίδοντας life-style για την ζωή και τα καμώματα των αστέρων του Hollywood, των "καλλιτεχνών" της εμπορευματοποιημένης Jazz και της ψεύτο-goc. Με τον τρόπο αυτό η σύγχρονη νεολαία αγνοεί την Violeta Parra, τους Illimani, τους Quilapayun, ενώ ο Victor Jarras εξακολουθεί να ακούγεται μόνο κάθε 11 Σεπτέμβρη σαν σύμβολο των αγώνων του λαού ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Αξίζει να σημειώσουμε το άνοιγμα περιφερειακών βιβλιοθηκών στις οποίες συγκεντρώνεται ότι έχει μείνει από την προδικτατορική εκδοτική δραστηριότητα των εργατικών συνδικάτων (Μαρξ, Ένγκελς, Λένιν, Στάλιν, Μάο, αλλά και Μπακούνιν, Κραπότκιν, Νετσάγιεφ).

Δεν θα μπορούσαμε να τελειώσουμε το σημερινό αφιέρωμα στα 41 χρόνια από το πραξικόπημα χωρίς να αναφέρουμε τους συνεχιζόμενους αγώνες των φοιτητών που σχεδόν καθημερινά συγκρούονται με την αστυνομία αλλά και τους αγώνες των Ινδιάνων της Νότιας Χιλής για την επιβίωση, την διάσωση των γλωσσών και των εθίμων τους και την επανάκτηση των εδαφών απ' όπου οι ιμπεριαλιστές και η ντόπια πλούτοκρατία τους έχουν διώξει.

Θα επανέλθουμε σύντομα στα όσα συμβαίνουν στην Χιλή και στην υπόλοιπη Λατινική Αμερική.

### Τα τελευταία λόγια του Σαλβαδόρ Αλλιέντε

“Συμπολίτες. Αυτή είναι μάλλον η τελευταία δυνατότητα που έχω να απευθυνθώ σε σας. Η αεροπορία βομβάρδισε τους ραδιοσταθμούς. Πορτάλες και Κορπορέϊσον. Σίγουρα θα κατέστρεψαν τον σταθμό Μαγγελάνες και η ήρεμη φωνή μου δεν θα φτάνει σε σας. Δεν πειράζει, θα με ακούτε πάντα. Θα είμαι πάντα ανάμεσά σας. Θα με θυμάστε, σαν έναν αξιοπρεπή άνθρωπο, που στην αφοσίωση των εργαζομένων ανταποκρίθηκε με την ζωή του. Ανταποδίδω, σ' αυτή την αφοσίωση, την ίδια μου τη ζωή. Και σας δηλώνω, ο σπόρος που φυτέψαμε στην συνείδηση χιλιάδων Χιλιανών, δεν μπορεί να ξεριζωθεί ποτέ και με τίποτα. Τα κοινωνικά προτσές δεν σταματούν μ' εγκλήματα. Η ιστορία είναι δική μας, γράφεται από τους λαούς. Εργαζόμενοι της πατρίδας μου. Το ξένο κεφάλαιο και η ντόπια αντίδραση, δημιούργησαν το κλίμα, ώστε ο στρατός να προδώσει τις παραδόσεις που τον δίδαξε ο στρατηγός Σνάϊντερ με τον κομαντάντε Αράγια, και οι δύο δολοφονήθηκαν, από τους ίδιους που σήμερα θέλουν την εξουσία, για διατήρηση των προνομίων τους. Απευθύνομαι στην απλή γυναίκα της χώρας μας. Στην εργάτρια, στην αγρότισσα, στους διανοούμενους. Σ' όλους τους πατριώτες, που μέρες τώρα αγωνίζονται ενάντια στην συνωμοσία εκείνων που υπερασπίζονται, τα προνόμια που παρέχει η καπιταλιστική κοινωνία, σε μερικούς λίγους. Απευθύνομαι στη Νεολαία που πρωτοπορούσε. Απευθύνομαι σ' όλο τον λαό, σ' αυτούς που θα κυνηγηθούν. Διότι στη χώρα μας μαίνεται ο φασισμός, με τρομοκρατικές επιθέσεις, ανατινάξεις γεφυρών, καταστροφή πετρελαιοπηγών και αγωγών γκαζιού. Κι αυτά, από εκείνους που ορκίστηκαν να τα υπερασπίστούν. Η ιστορία θα τους κρίνει. Εργαζόμενοι της πατρίδας μου. Πιστεύω στη Χιλή και στο μέλλον της. Άλλοι, μετά από μένα, θα ξεπεράσουν, τις σκοτεινές στιγμές, μέσα στις οποίες προσπαθεί να καθιερωθεί η προδοσία. Ζήτω ο λαός. Ζήτω η Χιλή. Ζήτω οι εργαζόμενοι”. (Ράδιο Πορτάλες, πρώτος ραδιοσταθμός της Χιλής. – Ραδιοσταθμός Μαγγελάνες. Τα λόγια του Αλλιέντε μεταδόθηκαν από τον σταθμό. Οι εργαζόμενοι παρέμειναν στις θέσεις τους, μέχρι τον βομβαρδισμό. – Στρατιωτικό ανακοινωθέν: “10.40 π.μ. Τώρα σιώπησε ο μαρξιστικός σταθμός Μαγγελάνες”). Από την σειρά των DVD, Πολιτικά ντοκιμαντέρ, με τίτλο: “Χιλή των Αλλιέντε – Αλύγιστος στη φωτιά”, που κυκλοφόρησε η εφημερίδα “Το Ποντίκι” στις 30/10/2008

Ο Αναρχικός δεν είναι όργανο καμμιάς συγκεκριμένης Αναρχικής ομάδας. Όσοι συμμετέχουν στην έκδοσή του αγωνίζονται για μιαν ελεύθερη, αυτοδιαχειριζόμενη κοινωνία, απαλλαγμένη από κάθε μορφής εξουσία και εμπορικούς - κερδοσκοπικούς «νόμους». Στα παραπάνω πλαίσια δεν απαιτείται η καταβολή κανενός είδους αντιτίμου για την απόκτηση του τεύχους. Οικονομική και κάθε άλλη ενίσχυση (συνεργασίες, υποδείξεις, ειδήσεις) είναι ευπρόσδεκτη από όσους συμφωνούν με τις παραπάνω αρχές μας. Η αναπαραγωγή όλης ή μέρους της ύλης, όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και αποτελεί επιδίωξή μας. Η αξιοπρέπεια - και μόνο - επιβάλλει την αναφορά της πηγής των αναδημοσιευμάτων.

**στα πεταχτά...στα πεταχτά...στα πεταχτά...στα πεταχτά...στα πεταχτά...στα πεταχτά...**

• **11 Ιούλη 1978:** Δολοφονείται άνανδρα ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης από τον μπάτσο Γεωργακάκη. • **23 Αυγούστου:** Παγκόσμια ημέρα για την Υπενθύμιση του Δουλεμπορίου και της Κατάργησής του. – Τουλάχιστον 170 μετανάστες από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής αγνοούνται μετά την βύθιση του ξύλινου πλοιαρίου στο οποίο επέβαιναν, κοντά στην κοινότητα Γκουαρακούζι, 60 χιλιόμετρα ανατολικά της Τρίπολης ανακοίνωσε η λιβυκή ακτοφυλακή. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της, Αμπντελατίφ Μοχάμεντ Ιμπραχίμ, το ξύλινο πλοιάριο μετέφερε περίπου 200 ανθρώπους. "Καταφέραμε να σώσουμε τους 16, βρήκαμε 15 πτώματα και συνεχίζουμε να αναζητούμε τους υπόλοιπους. Η ακτοφυλακή της Λιβύης, δεν διαθέτει τα αναγκαία μέσα και για τον λόγο αυτό οι έρευνες διενεργούνται μόνο από ένα σκάφος. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες του πλοιαρίου προέρχονταν από την Σομαλία και την Ερυθραΐα". • **Κατολισθήσεις λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων στην Χιροσίμα.** Ο εκπρόσωπος των δημοτικών αρχών Τακατόσι Οκαμότο δήλωσε, ότι "το σχήμα του βουνού έχει κατά τα φαινόμενα αλλάξει". Εκατοντάδες νοικοκυριά δεν έχουν ηλεκτρικό και νερό. 164.000 κάτοικοι έλαβαν οδηγίες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Εκτός από την Χιροσίμα, οι περιφέρειες Ναγκασάκι και Φουκουόκα, στην νοτιοδυτική χώρα και άλλες περιοχές του Χοκάϊντο στον βορρά, έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, καθώς πλήγησαν από καταρρακτώδεις βροχές και απειλούνται κατολισθήσεις. • **Κάθε χρόνο κυκλοφορεί η έκθεση του Steit Department για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο.** Για τον ρατσισμό και τις δολοφονίες πολιτών, από την αμερικάνικη μπατσία, τι θα γράψει; Μόνο στην διάρκεια ενός χρόνου, το 2012, οι μπάτσοι πυροβόλησαν και σκότωσαν 409 ανθρώπους. Σύμφωνα με στοιχεία του FBI, σε εθνικό επίπεδο, η αμερικάνικη μπατσία σκοτώνει κατά μέσο όρο έναν πολίτη την ημέρα. • **23 Αυγούστου 1305:** Ο Σκωτζέζος επαναστάτης, Ουΐλιαμ Ουάλας αποκεφαλίστηκε σε φυλακή του Λονδίνου. • **24 Αυγούστου 1949:** Τίθεται σε εφαρμογή η ιδρυτική συνθήκη του NATO. • **25 Αυγούστου:** Το κοινοβούλιο της Σιέρα Λεόνε ποινικοποίησε την παροχή καταφυγίου σε πάσχοντες από τον ίό του Έμπολα, προβλέποντας κάθειρη δύο ετών για τους παραβάτες, στην προσπάθεια να σταματήσουν την εξάπλωση του θανατηφόρου ιού, όπως ανακοίνωσε στις 23/8 ο υπουργός δικαιοσύνης. • **Ο "σοσιαλιστής" Τόνι Μπλερ,** δίνει συμβουλές στον επί 23 χρόνια δικτάτορα του Καζακστάν, Ναρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ, για το πώς να υπερασπιστεί δημόσια την δολοφονία 14 άσπλων διαδηλωτών. Και η



αμοιβή του; Μόνο από το Καζακστάν 8,7 εκατομμύρια λίρες τον χρόνο. • **Αυτόν που έπνιξε ανθρώπους στο Σαμίνα, δεν το λέγανε Δημήτρη Κουφοντίνα**". 14 χρόνια μετά, οι συγγενείς των 80 πνιγμένων του ναυαγίου του Εξπρές Σαμίνα, μάταια περιμένουν τις αποζημιώσεις, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Δημόσιο χρησιμοποιεί κάθε νομικό μέσο για να μην τις καταβάλλει. • **Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Παντείου Πανεπιστημίου** (ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2011 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2013), για τους πυρόπληκτους του νομού Ηλείας, οι ορεινές πυρόπληκτες περιοχές χαρακτηρίζονται από εξαθλίωση και αυξημένη μορφή κοινωνικού αποκλεισμού. • **26 Αυγούστου:** Εξέγερση σε φυλακή στην πολιτεία Παρανά της Νότιας Βραζιλίας. Δύο κρατούμενοι νεκροί, ενώ δύο δεσμοφύλακες κρατήθηκαν όμηροι. Το 80% της φυλακής, βρισκόταν υπό τον έλεγχο των εξεγερμένων, που ζητούσαν βελτίωση των υποδομών, της διατροφής και της υγιεινής. • **Ερώτηση της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου** προς τον υπουργό Πολιτισμού Κωνσταντίνο Τασούλα "αν έχει γνώση του θέματος" για την ενιαία τιμή του βιβλίου. Μάλλον του βάλανε δύσκολα! • **27 Αυγούστου 1905:** Γεννιέται στην Λαμία ο Θανάσης Κλάρας ή Άρης Βελουχιώτης. • **28 Αυγούστου:** Πέντε μέρες μετά τις κατολισθήσεις στην Χιροσίμα, οι νεκροί έχουν ανέλθει στους 70, ενώ αγνοούνται ακόμη 18 άτομα. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις, εκμηδενίζουν τις πιθανότητες για τον εντοπισμό επιζώντων. Περισσότεροι από 1.400 κάτοικοι εξακολουθούν να διαμένουν στα καταφύγια. Η εντολή των αρχών για εκκένωση περιοχών αφορά πάνω από 4.000 κατοίκους ενώ οι συστάσεις για την εκκένωση συνοικιών που απειλούνται από κατολισθήσεις αφορούν περίπου 150.000 κατοίκους. • **Το διεθνές αεροδρόμιο της Τρίπολης της Λιβύης** βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ισλαμιστών της οργάνωσης Φατζρ Λίμπια (Αυγή της Λιβύης). • **28 Αυγούστου 1995:** Ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Ήταν η αφορμή για τους ιμπεριαλιστικούς νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων.

• **1 Σεπτέμβρη:** Στην Στοκχόλμη 10.000 αντιφασίστες συμμετείχαν σε αντιδημόσια συγκέντρωση για την νεοναζιστικού "Κόμματος των Σουηδών" (SvP). Κύριο σύνθημα των νεοναζιστών: "Η Σουηδία για του Σουηδούς". Όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ είχε ολοκληρωθεί η πορεία των νεοζαντιστών, οι αντιφασίστες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τους μπάτσους. Τραυματίστηκαν διαδηλωτές και έγιναν συλλήψεις. Μια βδομάδα πριν, στο Μάλμε, αντιφασίστες συγκρούστηκαν με τους μπάτσους όταν προσπάθησαν να διαλύσουν συγκέντρωση νεοναζιστών. • **Πρεμιέρα** νέων εισιτηρίων και καρτών και σύσταση μπατσίας συγκοινωνιών. Άμεσα πιάνουν δουλειά 50 μπάτσοι, σε ρόλο ειδικού σώματος Urban Transport Police. Δημιουργία Ενιαίου Σώματος Ελεγκτών του Ομίλου. Ήδη έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση ελεγκτών από το KEMEA. Από την 1η Οκτώβρη τα εισιτήρια αυξάνονται από 25% ως 33%. • **Επίθεση** με μολότωφ κατά διμοιρίας των Ματ στα Εξάρχεια. Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα. • **Νέο βιβλίο** του Χένρυ Κισσινγκερ με τίτλο "Παγκόσμια Τάξη" (World Order) θα κυκλοφορήσει στις 9 Σεπτέμβρη από το Penguin Press. • **Δύο νεκροί** και πάνω από 500 τραυματίες (πολλοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση) ανάμεσά τους και παιδιά, στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, όταν εκατοντάδες διαδηλωτές προσπάθησαν να πολιορκήσουν την κατοικία του πρωθυπουργού Ναουάζ Σαρίφ καλώντας τον να παραιτηθεί. • **Οι γερμανικές μυστικές Υπηρεσίες BfV** εκτιμούν ότι στην Γερμανία ζουν περίπου 43.000 ισλαμιστές. Ο επί κεφαλής της Υπηρεσίας Χανς-Γκέοργκ Μάσεν υποστηρίζει ότι "υπάρχει σύνδεση μεταξύ

των επιτυχιών του Ι.Κ. (Ισλαμικό Κράτος) στο Ιράκ με τις δραστηριότητες εδώ στην Γερμανία, την προπαγάνδα και τις ενέργειες στρατολόγησης που έχουν στόχο "νεαρούς τζιχαντιστές". Η Αλ Κάιντα δεν συγκρίνεται με το Ι.Κ. όσον αφορά την βία". ●Το Μέτωπο Αλ Νόστρα, το συριακό παρακλάδι της Αλ Κάιντα, ανέλαβε την ευθύνη για την απαγωγή των 45 κυανόκρανων από τα νησιά Φίτζι, τους οποίους κρατά από τις 28 Αυγούστου στα Υψίπεδα του Γκολάν στην Συρία, ως αντίοι για την συνέργια του ΟΗΕ με το καθεστώς Άσαντ. ●1

**Σεπτέμβρη 1939:** Αρχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. ●2 **Σεπτέμβρη:** Σε φυλάκιση έξι μηνών με αναστολή, για κατοχή εκρηκτικών υλών, καταδικάστηκε η Θέμις Σκορδέλη (υποψήφια βουλευτής της Χρυσής Αυγής), γνωστή από την δράση της κατά μεταναστών στον Άγιο Παντελεήμονα. Αντιμετωπίζει ακόμη κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση αλλά και για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Το τελευταίο αδίκημα αφορά την συμμετοχή της σε δολοφονική επίθεση εναντίον Αφγανών μεταναστών, υπόθεση που έχει αναβληθεί οκτώ φορές από το αρμόδιο δικαστήριο με την τελευταία αναβολή να είναι επ' αόριστον. ●Πιθανότατα το ερχόμενο Φθινόπωρο θα δρομολογηθούν εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης παρακολουθεί και προσδοκεί να υπάρξει εμπλοκή των ΗΠΑ σε ανώτερο επίπεδο. Καμία κίνηση προς τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας Ρωσία, Κίνα και Γαλλία. Προφανώς δεν τα χρειάζεται. Του αρκούν οι αμερικανικές διαβεβαιώσεις.

●Στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Μεταναστών της Αμυγδαλέζας (και όχι μόνο), η βία και ο ρατσισμός των ενόπλων δεσμοφυλάκων είναι καθημερινό φαινόμενο. Οι κρατούμενοι καταγγέλλουν ότι οι δεσμοφύλακες χτυπάνε με λύσσα τα μικρά παιδιά. Για τους ενήλικους, χρησιμοποιούν και τα MAT. Μετά την τελευταία επέμβαση των ΜΑΤ οι περισσότεροι κρατούμενοι, απ' όσους έχουν στοιβάξει μέσα στο στρατόπεδο, ήταν με ανοιγμένα κεφάλια, κατάγματα στο πρόσωπο και με σπασμένα δόντια. Για την διατροφή των κρατουμένων και τις συνθήκες υγειεινής – ούτε λόγος να γίνεται! Κέντρα Φιλοξενίας τα αποκαλούσε ο Χρυσοχοΐδης. Γ' αυτό, η αμερικανική πρεσβεία τον βράβευσε ως τον πιο επιτυχημένο Έλληνα υπουργό! ●Guardian: Τίποτα δεν έχει αλλάξει στα κάτεργα της Μανωλάδας. Αυτός είναι ο τίτλος, στο ρεπορτάζ της ανταποκρίτριας Έλενας Σμιθ, στην αγγλική εφημερίδα. Η Σμιθ γράφει για τους μαφιόζους φραουλοπαραγωγούς που κυκλοφορούν με Πόρσε, αλλά πληρώνουν με σφαίρες τους αλλοδαπούς εργάτες όταν αυτοί διανοθούν να ζητήσουν τα μεροκάματα τους, καθώς και για τις τρώγλες που τους νοικιάζουν οι εργοδότες τους, χωρίς νερό και ρεύμα. Ο Τίπου Τσουντούρι εργάτης γης από το Μπαγκλαντές, λέει στην Σμιθ: "Μας είπαν να δίνουμε τρία ευρώ για φαγητό, άλλα τρία για το σπίτι και θα παίρναμε 16 ευρώ για 11 ώρες δουλειάς. Άλλα κάθε φορά μας έλεγε ότι θα πάρουμε λεφτά την άλλη βδομάδα. Πήγαμε στην Λάπα στον Βαγγελάτο και είπε ότι θα πλήρωνε εμάς, αλλά οι άλλοι να περιμένουν. Τότε είπαμε να κάνουμε απεργία. Όταν πήγαμε στο χωράφι άρχισαν να μας πυροβολούν. Άκουγες φωνές, κλάματα, όλοι ζήταγαν βοήθεια. Αυτοί έριχναν συνέχεια". Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πάτρας απάλλαξε τους κατηγορουμένους φραουλοπαραγωγούς από την κατηγορία του δουλεμπορίου. Η απόφαση βγήκε μέσα σε 15 λεπτά χωρίς καν να εξηγηθεί το σκεπτικό. Η Σμιθ, αναφέρεται και στην έξαρση των ρατσιστικών επιθέσεων τις τελευταίες εβδομάδες κατά μεταναστών, προσφύγων και ομοφυλόφιλων. Το άρθρο της τελειώνει με το εξής σχόλιο: "Τίποτα δεν έχει αλλάξει στην Μανωλάδα, οι άνθρωποι αυτοί ζουν ακόμα σαν σκλάβοι". ●2 **Σεπτέμβρη 1872:** Σχίσμα στην Διεθνή. Ρήξη Μαρξ – Μπακούνιν. ●2 **Σεπτέμβρη 1970:** Ο Κύπριος κομμουνιστής Γιώργος Τσικουρής με αντιδικτατορική δράση στην Ελλάδα και την Ιταλία, σκοτώθηκε με την συντρόφισσά του Αντζελόνι Μαρία έχω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά από εκπυρσοκρότηση της βόμβας που προοριζόταν για την πρεσβεία. ●2 **Σεπτέμβρη 1984:** Πεθαίνει ο Μάνος Κατράκης. ●3 **Σεπτέμβρη:** Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου αντιναύαρχος Τζων Κίρμπι την 1/9 οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε στρατιωτική επιχείρηση κατά των ισλαμιστών της Αλ Σαμπάαμπ στην Σομαλία, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μία μέρα πριν, οι αντάρτες της Αλ Σαμπάαμπ επιτέθηκαν στην έδρα των μυστικών υπηρεσιών της Σομαλίας στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου. Η αστυνομία και οι δυνάμεις ασφαλείας απέκρουσαν την επίθεση σκοτώνοντας επτά ισλαμιστές. Το τοπικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκαν επίσης τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και ένας πολίτης. Στο Μογκαντίσου, οι ισλαμιστές αντάρτες της Αλ Σαμπάαμπ επιτέθηκαν πρόσφατα εναντίον του οικιστικού συγκροτήματος όπου στεγάζεται η προεδρία της Σομαλίας αλλά και του κτιρίου όπου βρίσκεται το εθνικό κοινοβούλιο. Τακτικές επιθέσεις των ανταρτών, έχουμε επίσης εναντίον των χωρών που οι δυνάμεις τους συμμετέχουν στην Αφρικανική Ένωση και ιδιαίτερα επιχειρούν κατά της γειτονικής Κένυας. ●Το τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ συνδιοργανώνει με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, την παρουσίαση θεατρικών σεμιναρίων, εργαστηρίων και της παράστασης Lysistrata-X, στις 11 με 13 Σεπτέμβρη. Αντιπολεμικές, αντιρατσιστικές οργανώσεις και συλλογικότητες για το Παλαιστινιακό, οργάνωσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αίτημα την ακύρωση των εκδηλώσεων. Οι συγκεντρωμένοι περίπου 200 άτομα, είχαν απέναντί τους, τέσσερεις διμοιρίες των ΜΑΤ που προστάτευαν το κτίριο του Ιδρύματος (Πειραιώς & Χαμοστέρνας). Δεκαπέντε άτομα περίπου, κρατώντας την σημαία του Ισραήλ, έστησαν παράσταση αντί-συγκέντρωσης βρίζοντας και προκαλώντας τους συγκεντρωμένους. ●Το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ εμπλέκεται σε εγκλήματα κατά της παλαιστινιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και συγκεκριμένα στην κλοπή δεκάδων χιλιάδων βιβλίων από παλαιστινιακές βιβλιοθήκες που κατέληξαν στην βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου, που αργότερα έγινε η Εθνική Βιβλιοθήκη του Ισραήλ. ●4

**Σεπτέμβρη:** Δικαστήριο της Άγκυρας καταδίκασε σε κάθειρξη επτά ετών και εννέα μηνών τον 28χρονο μπάτσο Αχμέτ Σαχμπάζ, που την 1η Ιουνίου του 2013 κατά την διάρκεια διαδήλωσης εναντίον του τότε πρωθυπουργού Ερντογάν, πυροβόλησε στο κεφάλι τον 26χρονο εργάτη Ετέμ Σαρισουλούκ. Ο Ετέμ έπεσε σε κώμα και μετά δύο εβδομάδες υπέκυψε. Το δικαστήριο στο σκεπτικό του αναγνώρισε ελαφρυντικά στον μπάτσο, κρίνοντας κυρίως ότι "προκλήθηκε" από τους διαδηλωτές. Η απόφαση προκάλεσε οργή στο ακροατήριο, που εκτόξευαν μπουκάλια προς τους δικαστές και φώναζαν το σύνθημα "κράτος δολοφόνε". Ο μπάτσος κυκλοφορούσε ελεύθερος από πέρυσι και προφυλακίστηκε τον Ιούλιο του 2014. Η εισαγγελία είχε ζητήσει ποινή κάθειρξης 33 ετών. Όχι βέβαια

• από ευαισθησία προς τα “δημοκρατικά ιδεώδη”. ● Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η ΟΑΠ (Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης), στην Λωρίδα της Γάζας οι άστεγοι ξεπερνούν τις 108.000. Στις 31 Αυγούστου το Ισραήλ ανακοίνωσε την επέκταση του εβραϊκού οικισμού Ετζίον, κοντά στην Βηθλεέμ, κατά 4.000 στρέμματα. Με τους εποικισμούς το Ισραήλ επιδίωκε σιγά – σιγά την εκδίωξη των Παλαιστινίων. Τα εδάφη σ' αυτή την περιοχή είναι τμήματα αυτών που καταλήφθηκαν από το Ισραήλ κατά τον πόλεμο του 1967. ● Αρχίζει η δίκη των 6 ατόμων που κατηγορούνται για την ληστεία στο Βελβενδό Κοζάνης. ● Από τα ΜΜΕ αναφέρθηκαν ως “δράστες” της ληστείας στο Δίστομο τρία άτομα με βάση τις ανακοινώσεις της μπατσίας. Μέχρι τώρα όσοι πίστευαν στην δημοκρατία, ήξεραν ότι, “δράστης” χαρακτηρίζεται κάποιος μετά την έκδοση καταδικαστικής, αμετάκλητης και τελεστικής απόφασης δικαστηρίου. Χάθηκε εκείνο το παλιό “φερόμενοι ως δράστες”... ● Αναφερθήκαμε παραπάνω στο βιβλίο του Κίσσινγκερ και στις δηλώσεις του Γερμανού αρχιασφαλίτη Μάσεν, σε σχέση με τους “Ισλαμιστές”. Δεν θα πρέπει ωστόσο να παραβλέψουμε και την δράση των ντόπιων υφισταμένων τους. Εκτός από τους φιλοσιωνιστές (Antifa – Terminal κ.λπ) “διαδηλωτές”, υπάρχουν και οι κάπως πιο “επίσημοι” εκφραστές των συμφερόντων των ΗΠΑ (και φυσικά και των σιωνιστών). Ο λόγος για την βραδυνή εκπομπή 11 με 12 στον Αθήνα 9,84 FM του Θέμη Τσιλόπουλου ο οποίος, ούτε λίγο – ούτε πολύ δικαιολόγησε την επί χρόνια γενοκτονία του Παλαιστινιακού Λαού, προβάλλοντας την πρόσφατη απαγωγή 3 νεαρών Ισραηλινών και την δολοφονία τους που απέδωσε σε συγκεκριμένο Παλαιστίνιο αγωνιστή “και σε δύο συγγενείς του”, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη οικογένεια είναι υπεύθυνη για “πάμπολλες εκρήξεις βομβών κατά τις οποίες έχουν σκοτωθεί δεκάδες αθώοι Ισραηλινοί”. Σε άλλο σημείο ο εν λόγω δημοσιογράφος υπερέβη τους προϊσταμένους του βαφτίζοντας “τζιχαντιστές” τους Αδελφούς Μουσουλμάνους της Αιγύπτου. ● Αρχές Σεπτέμβρη η γαλλική δικαιοσύνη άσκησε δίωξη κατά δημοφιλούς τραγουδιστή για προπαγάνδα υπέρ της τρομοκρατίας και για αντισημιτισμό. Αφορμή δηλώσεις με τις οποίες ο τραγουδιστής καταδίκαζε την σφαγή των Παλαιστινίων από τους σιωνιστές. ● **6 Σεπτέμβρη:** Στην Σαξονία (πρώην Ανατολική Γερμανία), οι κυνηγοί, τα δύο τελευταία χρόνια στέλνουν τα αγριογούρουνα που πιάνουν προς εξέταση των επιπέδων ραδιενέργειας του καισίου-137. Το καθορισμένο όριο ασφαλείας για κατανάλωση, ανά κιλό κρέατος είναι στα 600 μπεκερέλ. Ένα στα τρία αγριογούρουνα εμφάνισε έως και δεκάδες φορές υψηλότερα ποσοστά ραδιενέργειας. Η Σαξονία απέχει περίπου 1.100 χιλιόμετρα από το Τσέρνομπιλ. ● **7 Σεπτέμβρη:** Βάση αποθήκευσης και διακίνησης ραδιενεργών υλικών, εκρηκτικών, χημικών, λάσπης και αποβλήτων δημιουργείται στο λιμάνι της Λάρνακας σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση της εταιρείας L-loyd's Register Energy για λογαριασμό του Δήμου Λάρνακας. Αφορά ουσιαστικά τις εγκαταστάσεις της ENI και της αναδόχου εταιρείας Medserv συνολικού εμβαδού 36.000 τετραγωνικών μέτρων. ● Δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας στις 18 Σεπτέμβρη.

## ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ

Στις Φυλακές Ναυπλίου Χτύπησαν Πάλι  
Τον Πολιτικό Κρατούμενο BILGEHAN KARPAT

Την Τέταρτη 13 Αύγουστου, έγινε η μεταγωγή του από τον Κορυδαλλό στις φυλακές Ναυπλίου. Στην είσοδο, άγριος ξυλοδαρμός από δεσμοφύλακες, τον ξεγύμνωσαν για να του κάνουν έρευνα. Το πόδι του δεν μπορεί να το πατήσει. Ο ένας από τους δεσμοφύλακες που τον χτυπούσαν, του φώναζε ότι είναι από τους γκρίζους λύκους.

Σήμερα στις 14 Αύγουστου ζήτησε να πάει στο γιατρό και του απάντησαν ότι μέχρι την Πέμπτη δεν υπάρχει γιατρός. Ο BILGEHAN KARPAT σε κάθε μεταγωγή του, αντιμετωπίζει τα ιδία βασανιστήρια. Η φυλακή πρέπει να βασιστεί στα δικαιώματα των ανθρώπων, όχι στις αυθαίρετες συνθήκες και φασιστικούς κανόνες. Η φυλακή επιτίθεται σε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατούμενων.

Δεν θα τους επιτρέψουμε να συνεχίζουν αυτά τα βασανιστήρια.

## ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ

Στις Φυλακές Λάρισας στην Απομόνωση

4 αγωνιστές ξεκίνησαν από 29 Ιουλίου απεργία πενίας χωρίς νερό και απ' ότι μάθαμε, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Στις φυλακές Λάρισας, 4 αγωνιστές από την Τουρκία, από τις 29 Ιουλίου βρίσκονται στην απομόνωση με αφορμή ότι έχουν αντισταθεί στις αρχές.

Ο Mehmet Yayla, ο Erdogan Cakir, ο Sinan Oktay Ozen, ο Cengiz Bayir βρίσκονται τώρα στην απομόνωση και ούτε με τους δικηγόρους τους δεν έχουν καθόλου επικοινωνία.

Μετέφεραν τον Hasan Biber σε άλλη πτέρυγα, παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Όταν τον πήγαιναν στο νοσοκομείο, τέσσερεις σύντροφοι οδηγήθηκαν στην απομόνωση.

Οι πέντε αγωνιστές στην Λάρισα ξεκίνησαν απεργία πενίας μέχρι να δοθεί τέλος στην απομόνωση.

Τρεις στον Κορυδαλλό, ένας στο Ναύπλιο, ένας στα Ιωάννινα, ένας στο Δομοκό.

Οι αγωνιστές από την Τουρκία ξεκίνησαν απεργία πενίας σε ενδείξεις συμπαράστασης

# ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΠΛΑΤΕΙΑ «ΤΣΟΠ ΤΣΟΠ»;

Στην σύγχρονη εποχή η πλύση εγκεφάλου βασίζεται στην επανάληψη των ήχων και κυρίως των εικόνων, όπως οι αποκεφαλισμοί των αμερικανών δημοσιογράφων. Ακολουθεί μεταφρασμένο απόσπασμα της κουβέντας που αλιεύσαμε από το "Democracy Now" με τίτλο "Ο αμερικανικός μιλιταρισμός φέρνει το χάος: Καθώς ο Ομπάμα σχεδιάζει πόλεμο στον ISIS, ένα κάλεσμα για απάντηση από την Μέση Ανατολή". Συνομιλητές είναι η δημοσιογράφος Έιμι Γκούντμαν και ο Ράμι Κούρι καθηγητής του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού.

Έιμι Γκούντμαν (δημοσιογράφος): Ένας από τους τρόπους που τράβηξε την προσοχή των ΗΠΑ είναι οι αποκεφαλισμοί των αμερικανών δημοσιογράφων. Η βρετανική εφημερίδα The Independent έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Ποιος αποκεφαλίζει περισσότερους ανθρώπους: Το ISIS ή η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας?». Το άρθρο αναφέρει ότι κατά τους 21 μήνες που διήρκεσε η αιχμαλωσία του Τζέιμς Φόλεϊ και τον επακόλουθο αποκεφαλισμό του από τους άντρες του ISIS τον Αύγουστο του 2014, το ίδιο διάστημα στην Σαουδική Αραβία αποκεφαλίστηκαν 113 άνθρωποι. Και μάλιστα ανέφερε ότι δεν περιλαμβάνονται οι εκτιμήσεις στο τέλος του 2012. Οι περισσότεροι από τους αποκεφαλισμούς πραγματοποιούνται ως δημόσιες εκτελέσεις στην διαβόητη πλατεία Τσοπ Τσοπ (Deera Square), στο Ριάντ για εγκλήματα όπως βλασφημία, εμπόριο ναρκωτικών, στάση και μαγεία, παρόλο που σε συγκεκριμένα αδικήματα όπως τη μοιχεία οι αρχές διατάζουν τον θάνατο μέσω λιθοβολισμού. Τι έχεις να προσθέσεις Ράμι Κούρι;

Ράμι Κούρι: Ξέρεις αυτό είναι πολύ παλιό. Η ουχαμπτική παράδοση του 18ου αιώνα, η οποία αντιπροσώπευε μια σκληροπυρηνική ισλαμική δικαιοσύνη. Σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των μουσουλμάνων στον κόσμο νομίζει ότι είναι κάτι που πρέπει να μείνει στον 18ο αιώνα. Είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που κάνουν αποκεφαλισμούς εκτός από τους Σαουδάραβες, τους τύπους στο Ισλαμικό Κράτος (Islamic State στα αγγλικά) και στην Τζακάρτα, αν και ο κόσμος εκεί έχει σταματήσει να το κάνει. Έτσι δεν θα επικεντρωνόμουν ιδιαίτερα σ' αυτό. Εννοώ ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι που ήταν αθώοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικούς πυραύλους, παρά από εκείνους που εκτελούν οι Σαουδάραβες. Και αυτοί έχουν το δικό τους σύστημα δικαιοσύνης. Απλά μπορεί να μην μας αρέσει. Μπορεί να μην τους αρέσει να βάζουν ανθρώπους στην ηλεκτρική καρέκλα κάθε δύο μήνες στο Τέξας. Οπότε υπάρχει μια ποιοτική διαφορά μεταξύ αυτών που συζητάμε. Φυσικά διαφωνώ με τον τρόπο που κόβουν οι Σαουδάραβες τα κεφάλια των πολιτών τους, σαν μορφή δικαιοσύνης και αποτροπής γιατί δεν λειτουργεί, περισσότερο από την ηλεκτρική καρέκλα στο Τέξας.

Έιμι Γκούντμαν: Και φυσικά οι δημοσιογράφοι φορούσαν πορτοκαλί στολές που θύμιζαν το Γκουαντάναμο.

Ράμι Κούρι: Ναι φυσικά. Οπότε αυτό που κάνουν οι τύποι του ISIS είναι να προκαλούν τον Ομπάμα λέγοντας «Κοίτα, μας σκοτώνεις σε σκοτώνουμε. Μας βάζεις να φοράμε πορτοκαλί στολές κάνουμε το ίδιο και στους ανθρώπους σου». Φυσικά και οι αθώοι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να συλληφθούν ή να σκοτωθούν και σίγουρα δεν μπορούν να φυλακιστούν, όπως γίνεται στην Αίγυπτο, που φυσικά είναι μεγάλος φίλος των ΗΠΑ. Μπορούν να γίνουν πολλοί παραλληλισμοί πάνω σε όλα αυτά αλλά το καθένα είναι διαφορετικό. Είναι δύσκολο πραγματικά να συγκρίνεις τις ΗΠΑ με την Σαουδική Αραβία ή το Ισλαμικό Κράτος. Είναι όλα πολύ διαφορετικά αναμεταξύ τους. Ωστόσο υπάρχει ένα κοινό νήμα μέσα τους, που είναι η χρήση της στρατιωτικής εξουσίας και οι ακραίες πράξεις βίας και βασανισμών ή δολοφονιών σχεδόν πάντα με ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Δεν μπορείς προσπαθείς να έχει μια ειρηνική, απλά τίμια κοινωνία ενώ βασίζεσαι βαριά στον μιλιταρισμό και τον θάνατο ως μορφή αποτροπής. Το πρόβλημα λοιπόν είναι μπροστά σε όλους μας: Τι κάνουμε με αυτό το Ισλαμικό Κράτος. Επιβάλλονται δια της βίας, τρομοκρατώντας τον κόσμο. Και πολύ λίγοι άνθρωποι τους δέχονται με χαρά. Ξέρεις ο συνηθισμένος κόσμος δεν έχει επιλογή. Αν το Ισλαμικό Κράτος έρθει με τα όπλα και κόψει τα κεφάλια ανθρώπων ή σταυρώσει κάνα δύο όλοι μένουν (σημ του Α.: δεν ακούγεται καθαρά στη πρωτότυπη απομαγνητοφώνηση αλλά προφανώς εννοεί «σιωπηλοί»). Και αυτό θα πρέπει να είναι ένα αποκαλυπτικό σημάδι ότι αυτές οι ομάδες μπορούν να λειτουργήσουν μόνο μέσα σε ζώνες χάους. Γ' αυτό και υπάρχει μοιρασμένη ευθύνη για την φρικτή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, μα το σημαντικό είναι ότι χρειάζεται να δούμε πως θα αντιμετωπίσουμε τα δύο πραγματικά προβλήματα, που ο Ομπάμα συνεχίζει να επαναλαμβάνει ως στρατηγική του. Τα δύο πραγματικά προβλήματα. Εκείνο των αυταρχικών, μη δημοκρατικών, καταπιεστικών, διεφθαρμένων, αναποτελεσματικών και μέτριων αραβικών κυβερνητικών συστημάτων και καθεστώτων. Το άλλο είναι η επαναλαμβανόμενη χρήση αμερικανικής, βρετανικής, ισραηλινής και άλλων στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή που προσπαθούν να επιβάλλουν μία τάξη που οι δυτικοί και οι ισραηλινοί νιώθουν ότι είναι βολική γι' αυτούς. Αυτά τα δύο προβλήματα είναι οι ρίζες όλων αυτών που βλέπουμε, και το Ισλαμικό Κράτος είναι απλά ένα σύμπτωμα χρόνων και χρόνων κακής διακυβέρνησης». **ΤΣΟΠ ΤΣΟΠ**

Ο προπαγανδιστής επαναλαμβάνει το ίδιο πράγματα συνέχεια επικεντρώνοντας την προσοχή του κοινού σε συγκεκριμένες λέξεις. Είτε κατανοεί είτε αγνοεί το μέγεθος της προπαγάνδας επαναλαμβάνει συνεχώς συγκεκριμένες λέξεις για να τις εμπεδώσει στο κοινό. Έτσι τις προάλλες στον ραδιοσταθμό του ΣΥΡΙΖΑ Κόκκινο 105.5 κάποιος δημοσιογράφος που αναμετάδιδε ειδήσεις για την Συρία επαναλάμβανε συνεχώς την έκφραση «το Καθεστώς Άσαντ». Ότι δηλαδή κάνει το σύνολο των ΜΜΕ στην χώρα. Ακριβείς μεταφράσεις των ανακοινώσεων της αμερικανικής πρεσβείας. Γιατί όμως χαρακτηρίζεται ως «καθεστώς» μια «δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση», όπως έχουν επιβεβαιώσει παραπομπές από 30 κράτη (πλην ΗΠΑ, Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας) που επέβλεψαν τις τελευταίες εκλογές στην πολύπταθη Συρία; Απλά επισημάνουμε πως η μόνη πληροφόρηση του έλληνα δημοσιογράφου για τις διεθνείς εξελίξεις γίνεται μέσω της ΗΠΑτζήδικης προπαγάνδας που διοχετεύεται από τα «γνωστά άγνωστα» ειδησεογραφικά πρακτορεία (Reuters, CNN κλπ). Τα ίδια μινιατούρα κέντρα βάφτισαν ως «παλάτια του Σαντάμ» τα κτίρια των υπουργείων του κράτους του Ιράκ, μιας μαύρης τρύπας στην καρδιά όλων όσων θέλουν να ονομάζονται ακόμη άνθρωποι. Κάποτε κάποιοι είχαν στραβώσει που διαμαρτυρηθήκαμε για την εκτέλεση του Σαντάμ Χουσεΐν, γεγονός που προβλήθηκε από τα ΜΜΕ (το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε απευθείας στο διαδίκτυο). «Γιατί να νοιαστούμε για ένα δικτάτορα; Εμείς είμαστε αναρχικοί, είμαστε ενάντια σ' όλους». Δυστυχώς ακόμη και σήμερα ελάχιστοι έχουν καταλάβει την πολύπλευρη σημειολογική σημασία του σκοτωμού του επί 35 χρόνια ηγέτη του Ιράκ. Ότι αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα προς την παγκόσμια πολεμική σύρραξη που ετοιμάζεται υπομονετικά και μεθοδικά από ανθρώπους με σάρκα και οστά. Πολιτικοί, επιχειρηματίες, στρατιωτικοί και κέντρα λήψης αποφάσεων πιστεύουν ότι έχουμε γίνει πάρα πολλοί. Ότι η γη δεν μας χωράει όλους. «Μπτα πλέον τα αφεντικά δεν έχουν ανάγκη από παγκόσμιους πολέμους, μας ελέγχουν μέσω της οικονομίας», απαντάει ένας σύντροφος. Μέσω της κοινωνίας του θεάματος. Της ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. **ΤΣΟΠ ΤΣΟΠ, ΤΣΟΠ ΤΣΟΠ, ΤΣΟΠ ΤΣΟΠ, ΤΣΟΠ ΤΣΟΠ, ΤΣΟΠ ΤΣΟΠ...**



**Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα** (18/9/2013), αποτελεί ένα γεγονός που σημαδεύει την πρόσφατη Ιστορία αυτού εδώ του τόπου. Έδωσε αφορμή σε μια σειρά ενεργειών της εξουσίας, στην προσπάθειά της να “ξεπλύνει τα χέρια της” από το αίμα ενός αθώου πολίτη, το έγκλημα του οποίου, ήταν η άσκηση κριτικής μουσικής στους κρατούντες και στα τσιράκια τους.

Ο φυσικός αυτουργός, Γιώργος Ρουπακιάς οδηγήθηκε αμέσως στην φυλακή, αντίθετα με ότι συνέβαινε κατά την περίοδο πριν τις 18/9/2013. Ακόμα, η “δικαιοσύνη” των εξουσιαστών, κινήθηκε σχετικά γρήγορα για τον εντοπισμό και την σύλληψη κάποιων “ηθικών” αυτουργών, δηλαδή του προέδρου, μερικών βουλευτών και απλών μελών ενός κοινοβουλευτικού κόμματος.

Φυσικά, η εξουσιαστική δικαιοσύνη δεν στράφηκε κατά του εαυτού της. Ήτσι δεν προέβη σε καμιά ενέργεια κατά των δικαστικών λειτουργών (και μάλιστα του Αρείου Πάγου) οι οποίοι έχρησαν “πολιτικό κόμμα” μια οργάνωση – συμμορία υπανθρώπων οι οποίοι αναγόρευσαν τα εγκληματικά τους ένστικτα σε πολιτική ιδεολογία.

Η “δικαιοσύνη” δεν στράφηκε κατά των χρηματοδοτών αυτής της συμμορίας και δεν εξιχνίασε, βέβαια, τις προφανείς διαπλοκές τους με το μεγάλο ξένο και ντόπιο κεφάλαιο. Επιπλέον δεν διερεύνησε τις σχέσεις της συμμορίας με βουλευτές και υπουργούς της Ν.Δ (Δένδια, Γεωργιάδη, Βορίδη κ.λπ).

Παράλληλα η “τέταρτη” εξουσία των ΜΜΕ, έσπευσε, να διακηρύξει την “περαίωση των ερευνών” (αφήνοντας και κάποια, δήθεν, σκοτεινών σημείων, έτσι ώστε να υπάρχει τροφή για τα τσακάλια της δημοσιογραφίας, αλλά και για να κρατήσει “πισινή” στην περίπτωση πολιτικών μεταβολών). Στον ίδιο ρυθμό κινήθηκε και το ΠΑΣΟΚ, διακηρύσσοντας, τον “θρίαμβο του δημοκρατικού πολιτεύματός μας”.

Η Αριστερά, κινήθηκε κι αυτή στις ίδιες γραμμές, με τον ΣΥΡΙΖΑ, να εμπιστεύεται τον ρόλο της “δικαιοσύνης” για την “πάταξη του νεοφασισμού”.

Το ΚΚΕ λέει, ότι για να παταχθεί το “νεοφασιστικό” φαινόμενο, χρειάζεται “κοινωνική αφύπνιση” των εργαζομένων οι οποίοι, θα πρέπει να ψηφίσουν το κόμμα.

Η δικαιοσύνη έδρασε, ωστόσο, με τον δικό της τρόπο. Εκτέλεσε δύο μέλη της εγκληματικής συμμορίας, υφιστάμενη τις έρευνες και τις διώξεις των εξουσιαστικών αρχών και την κατακραυγή του πολιτικού κόσμου και των Μέσων Μαζικής Εξαχρείωσης.

Ο Παύλος Φύσσας, λοιπόν μετά θάνατό του, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία, αυτού του τόπου και θέτει στους κατοίκους αυτής της χώρας (και ιδιαίτερα στους αναρχικούς συντρόφους) ένα δίλημμα: θα ακολουθήσουν τον δρόμο της “δημοκρατικής ομαλότητας” ή τον δρόμο της Άμεσης Δράσης;