



ενάντια στην ερήμη

#5-10/05

(η βία των αφευτικών επιταχύνεται)

shoot to kill 'em !!



(μουσουλμάνοι στο Manchester)

Αν ρωτήσεις κάποιον που τελείωσε το σχολείο το 1991, θα σου πει ότι το μηχανογραφικό των πανελλήνων ήταν διαφορετικό. Καλά, τα ίδια περίπου είχε, τις ίδιες σχολές που δεν ήξερε κανένας τί διάολο είναι, το

ίδιο άγχος, τα ίδια κόλπα "να βάλω τελευταίο το ΤΕΙ ανθοκομίας (ότι κι αν είναι αυτό) για να περάσω σίγουρα", αλλά είχε και μια μεγάλη διαφορά: οι σχολές των μπάτσων ήταν κατάπιστες. Οι μπάτσοι και τα λοιπά

επαγγέλματα του ανθρωποφύλακα (εδώ είναι και η σχολή ευελπίδων, η σχολή ικάρων και άλλα σκατά) προορίζονταν για εκεί που πρέπει: ανθρώπους όχι και πολύ έξυπνους, με μια έμφυτη κακία, μια διάθεση να επιτηρούν το διπλανό τους, να φυτρώνουν εκεί που δεν τους σπέρνουν και κυρίως, να κολλάνε δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη έξουσία και να της κάνουν τις δουλειές, να ρουφιανεύουν το διπλανό τους για ένα ξεροκόμπατο. Κατά συνέπεια, τα επαγγέλματα του μπάτσου δεν ήταν και πολύ δημοφιλή. Τα αγοράκια λέγανε ότι "εγώ θέλω

να περάσω σε όποια σχολή να 'vai για να μην πάω φαντάρος, γιατί να πάω να κώσω το κεφάλι μου στον ντορβά!'. Τα κοριτσάκια από την άλλη, δεν το σκέφτονταν καν. Αυτοί που το σκέφτονταν -και τελικά το έκαναν κιόλας- ήταν οι ρουφιάνοι του σχολείου, οι τσάτσοι των καθηγητών, οι καρπαζοεισπράκτορες κάθε είδους, καθώς και οι ελάχιστοι μικροί ακροδεξιοί που κρύβονται σε κάθε σχολική αίθουσα και παριστάνουν τη νεολαία σενών ζέχνουν αρτηριοσκλήρωση.

Σήμερα από την άλλη, φαίνεται πως τα μπάτσικα επαγγέλματα έχουν γίνει πολύ δημοφιλή. Κατά τα άλλα, η σύνθεση των ανθρώπων που κυνηγάει τα συγκεκριμένα επαγγέλματα σαν ζηλευτές ευκαιρίες ζωής δεν πρέπει να έχει αλλάξει και πολύ. Ποιος είναι αυτός που θέλει να γίνει μπάτσος; Ποιος είναι αυτός που θέλει να δει μεθαύριο τους συμμαθητές του στο δρόμο και να τους κόψει κλήση για κράνος; Να τους μπαγλαρώσει για ένα μπάφο και μετά να πει τον μπάφο με τους συνάδελφους; Να πάει στο γήπεδο για να δείρει "αυτούς που κάνουν επεισόδια"; Να κοπανάει γέρους κατακέφαλα επειδή ζητάνε μεγαλύτερη σύνταξη;

Ε, πολύ απλά, ο ίδιος με παλιά είναι! Ο ίδιος ρουφιάνος, όχι και πολύ έξυπνος, τσάτσος της όποιας έξουσίας. Κατά τη γνώμη μας, το πρόβλημα δεν είναι ότι έγιναν περισσότεροι οι τσάτσοι. Πράγματι, κάθε κοινωνία

έχει μια σταθερή παραγωγή τσάτσων και πρέπει αυτοί που δεν είναι τσάτσοι να τους κάνουν καλά προτού ένα ωραίο πρώι τους ανακαλύψουν πάνω

στο σβέρκο τους. Τώρα βέβαια, οι τσάτσοι έχουν αποκτήσει το φοβερό επιχείρημα, που το

λέει κι η τηλεόραση: Μεγάλη η ανεργία, τί να κάνω κι εγώ, ένας κακομοίρης είμαι, και πάει λέγοντας. Ε, όχι κύριε! Ένα σωρό κόσμος έχει προβλήματα, οικονομικά, προσωπικά, οικογενειακά, κι όμως δεν πάει να γίνει μπάτσος. Το αντίθετο: σικαίνεται να καταστέλλει τον διπλανό του για ένα ξεροκόμπατο, και σικαίνεται όσους επιλέγουν να το κάνουν. Και εδώ είναι το πρόβλημα κατά τη γνώμη μας καθώς τα τελευταία χρόνια κίλια στόματα ψιθυρίζουν και φωνάζουν τα επι-

χειρήματα των ρουφιάνων, αυτή η σικαμάρα εκφράζεται όλο και λιγότερο δημόσια. Αυτό είναι λοιπόν που πρέπει να αλλάξει. Είναι βασικό, και είναι και πολύ λογικό αυτή η σικαμάρα να εκφράζεται με κάθε ευκαιρία. Όποιος έχει το θράσος να λέει ότι θα γίνει μπάτσος, λέει στην ουσία ότι μεθαύριο θα έρθει ντυμένος με στολή και θα σου βάλει χέρι για ψύλλου πήδημα. Ε, δεν πρέπει να τον κατραπακιάσεις τώρα που είναι μικρός;

Ένας απλός μνημονικός κανόνας για να θυμόμαστε την κλίση του ουσιαστικού "Ο μπάτσος":

Άμα πας και γίνεις μπάτσος (ονομαστική)

Μετά θα 'κεις φότσα μπάτσου (γενική)

Κι όλοι θα σε λένε μπάτσο (αιγιαλική)

Βρωμοσκατόμπατσε! (κλητική)



Το έντυπο αυτό είναι μια τακτική έκδοση της **συνέλευσης ενάντια στην ειρήνη**. Η συνέλευση είναι μια ευρεία σύμπραξη πολιτικών ομάδων και ατόμων ενάντια στην ταξική ειρήνη. Για το σκοπό αυτό συζητά και παρεμβαίνει, σύμφωνα με τις δυνατότητες της, σε μια γκάμα ζητημάτων. Από τον καπιταλιστικό πόλεμο στη Μ. Ανατολή μέχρι τις ελληνικές κυριαρχικές βλέψεις στα Βαλκάνια. Από την παγκόσμια επέλαση της "αντιρομοκρατίας" μέχρι τις τοπικές αποφύσεις της.

για επικοινωνία: enantiastineirini@yahoo.gr

Τα τέκνα του "Αρχάγγελου"

Στις 17-18 σεπτεμβρίου άλλο ένα υπερθέαμα, διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα μέρη μας, διοργανώθηκε για να χορτάσει το φιλοθεάμον κοινό και όχι μόνο. Πάνω από 200.000 άτομα μαζεύτηκαν στην αεροπορική βάση της Τανάγρας για να παρακολουθήσουν το πρώτο air-show με την ονομασία "Αρχάγγελος" που διοργανώθηκε από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Ένα γεγονός που διαφημίστηκε από κάθε λογής μέσο μαζικής ενημέρωσης (από την NET μέχρι τον *Εν Λευκῷ*) και το οποίο ήταν πράγματι "εντυπωσιακό".

Το σώου που παρουσίασαν οι δεκαεννέα πολεμικές αεροπορίες διαφόρων κρατών και έντεκα εταιρείες κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών ήταν στ' αλήθεια ένα ιδιόμορφο εναέριο τσίρκο: σχηματισμοί μάχης, βουτιές, στροβιλισμοί, καρδούλες και σημαίες να σχηματίζονται από πολύ-χρωμούς καπνούς που άφηναν πίσω τους τα αεροπλάνα, εικονικές αερομαχίες και αναχαίτισεις (που κάθε μέρα ακούμε ότι γίνονται αλλά δεν έχουμε ποτέ δει), κι άλλα πολλά κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού κι ανέβασαν την αδρεναλίνη στα ύψη.

Κι όταν αυτή η παράσταση τελείωσε ήταν όλοι ευχαριστημένοι.

Οι εταιρείες και οι έμποροι όπλων για τα φράγκα που έχουν να λαμβάνουν από την πίτα των 22 δις που προβλέπονται για εξοπλισμούς τα επόμενα δέκα χρόνια.

Οι πολιτικοί και οι μεσάνοντες για τις μίζες που θα προκύψουν.

Οι καραβανάδες επειδή επιτέλους βλέπουν την τόσο παραγωγική δουλειά τους να "αναγνωρίζεται".

Και τέλος το μέγα πλήθος...

Το μέγα πλήθος των ελληναράδων που με την πρώτη ευκαιρία θα το ξαναδούμε στους δρόμους να διαδηλώνει "ενάντια στον πόλεμο και τον ιμπεριαλισμό". Το ίδιο πλήθος που διαρρηγνύει κάθε τόσο τα ιμάτια του υπέρ της ειρήνης, το ίδιο πλήθος που κάθε τέσσερα χρόνια θυμάται να εκφράσει την επιθυμία του για μείωση των κονδυλίων που δαπανώνται για εξοπλισμούς, και την παροχή αυτών στην παιδεία και την κοινωνική ασφάλιση.

Το μέγα πλήθος που κάθε βράδυ παρακολουθεί τους βομβαρδισμούς στο Ιράκ μπροστά στην TV τρώγοντας πίτσες.

Αυτό που σε δύο χρόνια θα ξαναπάτει στην Τανάγρα για να θαυμάσει και πάλι τα νέα επιτεύγματα των εταιρειών θανάτου, τις υπερσύγχρονες φονικές μηχανές.



**ΑΥΤΟ, ΑΥΤΟ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΕΝΑ
ΚΛΟΥΒΙΟ ΑΥΓΟ**

Το βράδυ της κυριακής 25 σεπτέμβρη, η εθνική ελλάδος πήρε το χρυσό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ.

Το βράδυ της κυριακής οι πατριώτες πανηγύριζαν στους δρόμους. Άλλα δεν ήταν μόνοι...

Σύντροφοι και συντρόφισσες στο κέντρο και σε γειτονιές της αθήνας έδωσαν τη δική τους νότα σ' αυτήν την κατά τ' άλλα "νύχτα γιορτής".

Συγκεντρώθηκαν, αυζήτησαν και πήραν τους δρόμους: κι όπου συναντούσαν τους "περήφανους έλληνες" να ανεμίζουν τα λάθαρά τους, έχωνταν μια καρτέλα αυγά στα όλο έκπληξη πρόσωπα τους.

Σίγουρα μερικές δεκάδες αυγά δεν είναι η τελευταία λέξη του ταξικού ανταγωνισμού. Ακόμη και χιλιάδες να ήταν δεν αρκούν για να διαγράψουν από την μνήμη, την ταξική μνήμη, το πογκρόμ της 4ης σεπτεμβρίου 2004, δεν φτάνουν για να εμποδίσουν τους φασίστες να βγαίνουν από τις τρύπες τους σε κάθε "εθνικό δράματο". Δεν είναι όμως επί του παρόντος να εξηγηθεί τι χρειάζεται για να απαντηθούν τα παραπάνω.

Αυτό που εδώ αξίζει να επισημάνουμε είναι ότι αυτή η μικρή πράξη εχθρότητας δείχνει, ότι κανένα τείχος δεν είναι αδιαπέραστο, κανένας εχθρός ανίκητος. Και πράγματι ακόμη κι όταν οι δρόμοι της αθήνας είναι γεμάτοι από αφιονισμένους πατριώτες που πανηγυρίζουν υπάρχει πάντα η δυνατότητα της κόντρας, του "ανταποτόλεμου", του ανταγωνισμού. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες που το βράδυ της κυριακής πέταγαν αυγά, έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στο χτίσιμο αυτής της δυνατότητας· και υποδέτουμε πως συν τοις άλλοις το καταδιασκέδασαν...

ΑΓΑΘΑ ΚΟΠΟΙΣ ΚΤΩΝΤΑΙ

Τριάντα πέντε χιλιάδες σεκιουριτάδες γκρινάζουν.

Επειδή τα αφεντικά τους δεν τους εκπαιδεύουν επαρκώς. Είναι ανεπαρκές λένε το νομοθετικό πλαίσιο και ζητάνε την ιδρυση Ακαδημίας από το κράτος στην οποία θα μπορούν να διδάσκουν έναντι αμοιβής αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.. Είναι δε διατεθειμένοι, αν το κόστος φοίτησης είναι μικρό να το πληρώνουν οι ίδιοι.

Το κράτος από τη μεριά του, τους έχει γραμμένους στα παλιά του τα παπούτσια. Αντιπροτείνει είτε τη λειτουργία σχολών στα πρότυπα των ΙΕΚ είτε την εκπαίδευση των σεκιουριτάδων έναντι αδράς αμοιβής από αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Κι εμείς; Εμείς έχουμε μια πολύ πιο συμφέρουσα και ρεαλιστική πρόταση. Τί ακαδημίες και ΙΕΚ... Η εκπαίδευση των σεκιουριτάδων πρέπει να γίνει σε πραγματικές συνθήκες με το μικρότερο δυνατό κόστος. Προσφερόμαστε δε οι ίδιοι, και υπάρχουν πολλοί ακόμη απ' όσο γνωρίζουμε, να συνεισφέρουμε με κάθε τρόπο στην επίτευξη αυτού του στόχου. Ε τώρα κι αν ταϊλακωθεί λίγο η στολή τους, αν κληρονομήσουν και καμμία γρατζουνί στα φρεσκοξυρισμένα πρόσωπά τους αν έχουν τέλος και κάνα απύχημα....όσο πιο πολλές φάρες τόσο καλύτερη εκπαίδευση.

Έτσι κι αλλιώς "τα σιγαδά κόποις κτώνται".



σεκιουριτού που διαδηλώνει το δικαιώμα της να έχει εκπαίδευση τροχονόμου

Τυφλό χτύπημα

Υπάρχουν διάφοροι που "δείχνουν κατανόηση" για τα λεγόμενα "τυφλά ισλαμικά χτύπημα" στις δυτικές μητροπόλεις. Ως γνωστόν, τα χτύπημα τέτοιου είδους έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δυτικής ζωής μετά το τυπίμα στους δίδυμους πύργους, ενώ από τότε παρόμοια συμβάντα έχουν σημειωθεί στη Μαδρίτη, στο Μπεσλάν, στην Κωνσταντινούπολη, στην Ινδονησία, και το καλοκαίρι που μας πέρασε στο Λονδίνο και την Αίγυπτο. Κάθε τέτοιο χτύπημα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες φιγούρες του είδους "Ισλαμιστής τρομοκράτης". Ο "Ισλαμιστής τρομοκράτης" είναι τύπος που ζώνται με εκρηκτικά και πάει και σκάει στην τύχη μέσα σε τραίνα, λεωφορεία, καφετέριες, για να πάρει μαζί του αλλόθρησκους στην τύχη. (Κάπως τα φέρνει η τύχη και οι αλλόθρησκοι είναι συνήθως πληβείοι, εργατική τάξη, φτωχοί, και πάει λέγοντας).

Αυτοί που "δείχνουν κατανόηση" για τα χτύπηματα είναι πάρα πολλοί στην Ελλάδα. Δείχνουν την κατανόησή τους κατά βάση καθήμενοι σε καφενεία, και με το σκεπτικό της "εκδίκησης του καταπιεσμένου". Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, ο καταπιεσμένος ισλαμιστής πάει και σκάει μέσα σε τραίνα γιατί είναι καταπιεσμένος και ισλαμιστής.

Μια απλοϊκή και φαινομενικά αθώα ιδέα κι όμως, ταυτόχρονα μια ιδέα επικίνδυνη που ήδη χρησιμοποιείται από τους κρατικούς μηχανισμούς για να επιβάλλουν το φασισμό τους. Άς το σκεφτούμε καλύτερα: Σκάει μέσα σε τραίνα γιατί είναι ισλαμιστής και καταπιεσμένος. Από αυτές τις δύο ιδιότητες, υποτίθεται πως η ιδιότητα του "καταπιεσμένου" δικαιολογεί την επιθυμία επίθεσης στα αναπτυγμένα κράτη. Καλά ως εδώ, αλλά ως γνωστόν, η αντίδραση στην όποια καταπίεση μπορεί να εκφραστεί με διάφορους

τρόπους: διαδήλωση, καθιστική διαμαρτυρία, αντάρτικο στα βουνά, και πάει λέγοντας. Στην περίπτωση των τυφλών χτύπημάτων όμως, ο τρόπος αντίδρασης είναι πολύ συγκεκριμένος: ο θάνατος του διαμαρτυρόμενου μαζί με μια ομάδα ανθρώπων επιλεγμένη απόλυτα τυχαία (στο Λονδίνο αρκετά από τα θύματα ήταν μουσουλμάνοι). Κι εδώ είναι το επικίνδυνο: Γιατί, σύμφωνα με το δημοφιλές σκεπτικό "κατανόησης" των τυφλών χτύπημάτων στο οποίο αναφερόμαστε, αυτό το τυφλό μοίρασμα θανάτου, δε συνδέεται με την "καταπίεση", συνδέεται με το Ισλάμ. Σύμφωνα με τη σοφία των καιρών, ο "καταπιεσμένος ισλαμιστής" διαμαρτυρεται γιατί είναι καταπιεσμένος, αλλά σκάει μέσα σε βαγόνια γιατί είναι ισλαμιστής.

Αυτό λοιπόν είναι επικίνδυνο! Γιατί κατ' αυτό τον τρόπο αναγνωρίζεται στο Ισλάμ ένας θεμελιώδης παραλογισμός. Γιατί κατ' αυτό

τον τρόπο τα εκατομμύρια των μουσουλμάνων που ζουν στις δυτικές μητροπόλεις στιγματίζονται ως παράφρονες. Και καλά η "κατανόηση" όταν πεθαίνουν «οι αμερικάνοι». Όταν όμως πεθάνει ο διπλανός σου; Τί κατανόηση θα δείξει τότε, ω καφενόβιε, για τους «παρανοϊκούς ισλαμιστές»; Πολύ απλό: Καμία! Ένα θα είναι τότε το πρόταγμα, το "φάτε τους όλους". Ο ίδιος μηχανισμός έχει δουλέψει και ξαναδουλέψει σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη που έγιναν στόχος τυφλών χτύπημάτων. Δούλεψε τόσο καλά, γιατί τον δουλεύουν τα ίδια τα κράτη από μόνα τους...