

1η Συνάντηση Ιθαγενών Λαών της αποκαλούμενης Αμερικής

(Μέξικο 11-15 Οκτώβρη 2007)



"Ios de abajo-οι από κάτω"
γενάρης 2008

"οι λύσεις που έχουμε υπόψη μας είναι οι παρακάτω: Αυτονομία και Αυτοδιαχείριση. Να οργανώσουμε τα δικά μας συστήματα υγείας και εκπαίδευσης. Συνεχίζουμε να σεβόμαστε τη Μητέρα - Γη όπως το κάνουμε εδώ και πολύ καιρό. Αγωνιζόμαστε για τον πολιτισμό μας και την κοσμοαντίληψή μας και ζούμε με τροφική επάρκεια [...]".

"δεν αναγνωρίζουμε, προφανώς, το καναδέζικο Κράτος, ούτε το Σύνταγμά του, ούτε τους νόμους του, ούτε τους αστυνομικούς του, ούτε το στρατό του, ούτε οτιδήποτε προέρχεται από αυτό. Μας έκλεψε τη γη μας, με τον ίδιο τρόπο που έκλεψε το 90% των εδαφών της Βρετανικής Κολομβίας (νοτιοδυτικός καναδάς) που δεν δόθηκαν ποτέ μα ποτέ με συμφωνίες στο καναδέζικο Κράτος. Κανένα σύμφωνο δεν υπογράφηκε. Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να σεβαστούμε οτιδήποτε δικό τους, είμαστε ικανοί να αυτο-κυβερνηθούμε με πλήρη Αυτονομία", πέει ο Ντορίν, από το έθνος Καγιούγκα (Cayuga)

Το κείμενο αυτό με γενικό τίτλο "Ηρθε η ώρα να σπωθούμε και να παλέψουμε για τη Μπέρα-Γη", γράφτηκε από "μη ιθαγενή" σύντροφο που συμμετείχε στην "1η Συνάντηση Ιθαγενών Λαών" της αποκαλούμενης Αμερικής, που έγινε στο Βικάμ του Β.Μέξικο, στην περιοχή των Γιακί, από τις 11-15 Οκτώβρη 2007.

Επίσης παρατίθεται το ΚΑΛΕΣΜΑ των οργανωτών της ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ που έπειτα από μια σύντομη πολιτική ανάλυση, περνάει στα προτεινόμενα θέματα συζήτησης της ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ και τελειώνει με 5 σημεία όπου περιγράφεται το πολιτικό και οργανωτικό πλαίσιο, που θα πρέπει να σεβαστούν οι συμμετέχοντες.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΕΣΜΑ

Θεωρώντας ότι μετά από 515 χρόνια από την πρώτη εισβολή στα προγονικά εδάφη μας, ο πόλεμος κατάκτησης, απαλλοτριώσεων και καπιταλιστικής εκμετάλλευσης δεν σταμάτησε την πορεία του, αλλά απεναντίας μετατράπηκε σε ένα νέο πόλεμο νεο-φιλεπλεύθερης εξιλόθρευσης που τείνει στην ολική καταστροφή και ληπτασία των αυτόχθονων λαών της Αμερικής,

Θεωρώντας ότι οι πόλεμοι ανεξαρτησίας και οι διάφορες επαναστάσεις που έγιναν στην διάρκεια της ιστορίας στην ήπειρό μας, δεν άλλαξαν την κατάσταση των αποικιοποιημένων λαών, ούτε επέτρεψαν την ολόπλευρη αναγνώριση των δικαιωμάτων μας στα εθνικά κράτη που σχηματίστηκαν τους δύο τελευταίους αιώνες,

Θεωρώντας ότι παρά τη μακριά ιστορία κυριαρχίας, η αντίστασή μας ήταν παρούσα και ότι οι λαοί μας συνεχίζουν να είναι ζωντανοί και όρθιοι στον αγώνα και ότι αυτός ο αγώνας ενθαρρύνθηκε από την εξέγερση του Ζαπατίστικου Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης στην αρχή του έτους 1994,

Θεωρώντας ότι οι στρατηγικές των εθνικών κυβερνήσεων της Αμερικής πάντα στόχευαν στη διάρεση των λαών μας μέσα από τη δημιουργία συνόρων, 'πάρκων' για ιθαγενείς και νομοθεσιών που τείνουν να κατατεμαχίσουν και να εξουδετερώσουν τις προσπάθειές μας για αυτονομία,

Θεωρώντας ότι η ισχυροποίηση και η ενότητα των αγώνων απελευθέρωσης των ιθαγενών λαών της Αμερικής θα' ναι δυνατή στο μέτρο που οι λαοί μας θα ενωθούν και θα γνωριστούν,

Θεωρώντας ότι για τους λαούς μας θα είναι αναγκαίο οι αγώνες τους να έχουν μια παγκόσμια αναγνώριση, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν από όλα τα τίμια κινήματα που παλεύουν για μια κοινωνία πραγματικά δίκαιη, ελεύθερη και δημοκρατική.

Καλούνται οι ιθαγενείς λαοί, φυλές και έθνη της Αμερικής στη

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

που θα γίνει τις μέρες 11,12,13 και 14 Οκτώβρη 2007, στην πόλη του Βικάμ, στα εδάφη της Φυλής Γιακί, στο Δήμο Γκοναγιάμας, στην Πολιτεία της Σονόρα, στο Μέξικο για να ασχοληθεί με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ

1. Ο πόλεμος της καπιταλιστικής κατάκτησης των ιθαγενών λαών της Αμερικής
2. Η αντίσταση των ιθαγενών λαών της Αμερικής και η υπεράσπιση της Μπέρα-Γης, των εδαφών μας και των πολιτισμών μας.
3. Γιατί πολεμάμε εμείς οι ιθαγενείς λαοί της Αμερικής



ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΣΗΚΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ - ΓΗ



"Έρχομαστε από μία γη με δάσος, με παγετώνες, με ποτάμια με κρυστάλλινα νερά, και με απάτητα βουνά. Εξαρτόμαστε απ' όλ' αυτά για να έχουμε την τροφή μας, την ιατρική μας, το νερό μας - ας είναι αγιασμένο -. Ψαρεύουμε σδολομούς, που τρώμε σχεδόν κάθε μέρα, κυνηγάμε, μαζεύουμε μούρα και κάθε είδους τροφές [...]. εκμεταλλευόμαστε την ύπαρξη του αέρα, του πιο καθαρού αέρα, που χαιρόμαστε να αναπνέουμε. Γι αυτό πρθαμε εδώ. Ήρθαμε για να υπερασπίσουμε τη γη μας, τη ζωή μας". Εκπρόσωπος του έθνους Γκιτζάν¹.

Αυτό το βράδυ η κραυγή που αντηχεί στους ξερούς λόγγους της σιέρρα [βουνό] της Σονόρα [Sonora], στο βορειοδυτικό Μέξικο, είναι εκείνη ενός λαού που καλεί όλους σε ενότητα, αλληλεγγύη και αγώνα για την υπεράσπιση της Μπέρεας - Γης. Στη διάρκεια 4 ημερών, οι εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι και "ταχυδρόμοι" 70 ιθαγενών λαών, φυλών και εθνών, παρόντες στη "Συνάντηση των Ιθαγενών Λαών" της αμερικανικής ηπείρου, ένωσαν τις φωνές τους, με τις διαφορετικές αποχρώσεις τους, για να δηλώσουν την αποφασιστικότητά τους για την προστασία του τρόπου ζωής τους, με οποιοδήποτε κόστος, απέναντι στην καταστροφή και το θάνατο που τους έχει προετοιμάσει το Νέο-Φιλελεύθερο Τέρας. Ενα τέρας με αποτρόπαιο πρόσωπο με καλά ροκανισμένα δόντια που ανοιγοκλείνει την απαίσια μασέλα του - κλακ κλακ - για να καταπίνει, κάθε μέρα, ακόμα ένα κομμάτι του πρόγονικού εδάφους και πολιτισμού.

Εδώ, στη καυτή και σκονισμένη μεξικάνικη γη των Γιακί (Yaqui), όπου διεξάγεται η Συνάντηση, με τα πρόσωπα σοβαρά και τις γροθιές υψωμένες, με τις πολεμικές κραυγές και τις σημαίες που κυματίζουν, οι ιθαγενείς δεν άφοσαν καμία αμφιβολία. Μπροστά στην επικείμενη καταστροφή, ήρθε η ώρα να παλέψουμε μέχρις εσχάτων, όλοι μαζί, για τη διάσωση της γης, του κόσμου.

1. Η Μυήμη της ηπείρου που σήμερα ονομάζεται Αμερική

Η "Συνάντηση των Ιθαγενών Λαών", που προτάθηκε και οργανώθηκε από τους Ζαπατίστας του EZLN², το μεξικάνικο Εθνικό Συμβούλιο Ιθαγενών (CNI)³ και τη φυλή Γιακί, στην ανατολική άκρη της μικρής πόλης Βικάμ (Vicam) στο Μέξικο, πραγματοποιήθηκε από τις 11 μέχρι τις 15 του Οκτώβρη του 2007. Η Συνάντηση άρχισε με μια σύντομη τελετή, εκεί όπου

συνεδριάζουν οι παραδοσιακές αρχές της φυλής Γιακί, με την παρουσία αυτών των ιδίων, διαφόρων ιθαγενών εκπροσώπων, δύο εκπροσώπων του Εθνικού Συμβουλίου Ιθαγενών - CNI και της αρωματισμένης πίπας του υποδιοικητή Μάρκος, που ήταν φανερά τεταμένος⁴.

¹ Έθνος που κατοικεί στην περιοχή που ονομάζεται Βρετανική Κολομβία (British Colombia), στον Καναδά, από τους αποίκους. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα στα αγγλικά: <http://www.Gitxsan.com>, ή στην Wikipedia, επίσης στα αγγλικά στο <http://en.wikipedia.org/wiki/Gitxsan>.

² EZLN: Ζαπατίστικος Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης. Το "στρατιωτικό" μέλος της Ζαπατίστικης εξέγερσης του 1994 ενάντια στο μεξικάνικο κράτος, στο κρατίδιο Τσιάπας, που "εγγυάται" την οικοδόμηση της αυτονομίας των Ζαπατίστικων κοινοτήτων.

³ CNI: Χώρος ενεργής συμμετοχής των ιθαγενών κοινοτήτων, λαών και οργανώσεων που στοχεύουν σε μια νέα σχέση με το μεξικάνικο κράτος και την κοινωνία, για την οικοδόμηση μιας ειρήνης με δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια για όλους τους κατοίκους του Μέξικο.

⁴ Τεταμένος και μόνος: εξαιτίας των εκφοβισμών που υπέστησαν μέλη της "Επιτροπής Έκτη" (μέρος της Παράνομης Επαναστατικής Επιτροπής των Ιθαγενών - Γενική Διοίκηση του EZLN, που ασχολείται αποκλειστικά με την οργάνωση της "Άλλης Καμπάνιας"), στα μπλόκα στην έξοδο της Πολιτείας της Σιναλόα (Sinaloa), στο δρόμο προς τη Σονόρα (Sonora) και παρά τις διαβεβαιώσεις των ομοσπονδιακών αρχών, το καραβάνι του EZLN σταματήθηκε από το Στρατό για 40 λεπτά. Αυτό ανάγκασε τα παρόντα μέλη της "Επιτροπής Έκτη" να ξαναγυρίσουν στα βουνά του Νοτιο-ανατολικού Μεξικού και τον Μάρκος να παραμείνει μόνος για να τους εκπροσωπήσει.

Οι παρεμβάσεις εστιάστηκαν στο βασικό μετασχηματισμό που υπόστηκαν οι αυτόχθονες πληθυσμοί από τη στιγμή της άφιξης, με το σταυρό και το ξίφος στο χέρι, των Ευρωπαίων, δηλαδή στη συστηματική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων που θα καταλήξουν στη λαίμαργη νέο-αποικιακή αγορά. Οι ιθαγενείς εκπρόσωποι από 7 γωνιές της αποκαλούμενης "αμερικάνικης" ηπείρου⁵ που ήρθαν για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, έριξαν φως, για 4 μέρες, στις ποικίλες μορφές βίας που υφίστανται οι τοπικοί πληθυσμοί και οι περιοχές τους από την εποχή της βίαιης εισβολής των αποίκων και, αργότερα, των σύγχρονων κρατών. Πρόκειται για μία ανάγκαια επαναφορά στην Ιστορία ενός μακελειού σε μεγάλη κλίμακα, για ένα συλλογικό και ατομικό τραυματισμό, για την απώλεια χώρων ελευθερίας, τόσο γεωγραφικών όσο και πολιτικών. Αλλά, ιδιαίτερα, επαναφορά στο πνεύμα αντίστασης, στην οργάνωση των αυτόνομων κοινοτήτων, στον ένοπλο αγώνα που διέρκεσε μερικές φορές επί αιώνες, στην αυθόρυμπη εξέγερση απέναντι στη βιωμένη καταστροφή, στην ανάπτυξη στρατηγικών που επιτρέπουν την επιβίωση ενός τρόπου

ζωής κι ενός περιβάλλοντος που η ίδια η ύπαρξή του απειλείται εδώ και 515 χρόνια. Η Μνήμη σαν διαδικασία συλλογικής κάθαρσης, σαν φάρμακο που επιτρέπει την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, βασισμένη στην υγιή διερεύνηση του παρελθόντος, αλλά μακριά, βέθαια, από την θλιβερή προοπτική της παθητικότητας. Μία Συνάντηση όπου μπορεί κανείς να διαβάσει σαφέστατα το διπλό παιχνίδι των κυρίαρχων που γράφουν την Ιστορία από την πλευρά τους. Μια Συνάντηση όπου μιλάνε αυτοί, που οι ίδιοι οι κυρίαρχοι λένε ότι δεν έχουν ιστορία.

Πολλές από τις αντιπροσωπείες που είχαν συμμετάσχει σε προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των πρώτων ημερών του Οκτώβρη, σε μεξικάνικο έδαφος, δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στην τελική Συνάντηση στο Βικάμ, όπως τα έθνη των Απάται και Τσερόκι. Όλοι οι άλλοι, με τη συμμετοχή τους, στην κεντρική σκηνή, καταμεσής της κοιλάδας της περιοχής των Γιακί, μοιράστηκαν, μαζί με τους 1000 περίπου συμμετέχοντες, ένα μέρος της Ζωής τους και του Αγώνα τους.



2. Η υπεράσπιση της Μητέρας - Γη, βασικός αγώνας ή τελική μάχη;

"Η Κυβέρνηση μας λέει ότι δεν σεβόμαστε τους νόμους της. Άλλα στη γη μας, οι μόνοι νόμοι που έχουν οποιαδήποτε εξουσία είναι οι δικοί μας... και, ακόμα, δεν πρόκειται για τους δικούς μας, αλλά για τους νόμους της Φύσης, στα πλαίσια της οποίας υπάρχει η λούστη". Αντιπρόσωπος Ανισνεϊβ (Anishnabe).

Τα δεινά που έζησαν οι αυτόχθονες λαοί της ηπείρου που σήμερα αποκαλείται "Αμερική", προέρχονται, βασικά, από την ανεπιστρεπτή καταστροφή των τοπικών οικοσυστημάτων. Ο όρος οικοσύστημα πρέπει, εδώ, να θεωρηθεί με την πιο πλατιά έννοια, ενσωματώνοντας την επιρροή που εξασκείται από τους ανθρώπους σ' αυτό. Γι αυτό όταν μιλάνε για "οικοσύστημα" αναφέρονται σε μια πολύ πλατιά αντίληψη της Ζωής. Έχοντας αυτήν την προοπτική, θα 'ταν άκαιρο να αναφερθούμε μόνο στα

"ανθρώπινα" δράματα που ήταν αποτέλεσμα της "νέο-αποικιοκρατίας", ενώ η κύρια θεματική είναι η "οικολογική" προσέγγιση, δηλαδή, η σφαιρική προσέγγιση του προβλήματος. Απεναντίας, ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα της Συνάντησης, προέρχεται από την κοσμοαντίληψη που έχουν οι ιθαγενείς λαοί και φυλές, που δίνει με μια αξιοσημείωτη ταπεινοφροσύνη το ρόλο που αρμόζει στον άνθρωπο στη διάρκεια της Ιστορίας της ανθρωπότητας.

⁵ Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι για τους ιθαγενείς πληθυσμούς η χρήση του όρου "Αμερική" ή "αμερικάνικης" ηπείρου συμβάλλει στη διαιώνιση της αυταρχικής αποικιοκρατικής αντίληψης.

Πράγματι, ο σύγχρονος αλαζόνας "λευκός" Άνθρωπος αντιλαμβάνεται το άτομό του, μέσα από τις διάφορες ορθολογιστικές και εξεπλικτικές θεωρίες, σαν την κορυφή μιας φυσικής πυραμίδας, πράγμα που επιτρέπει στο "δυτικό Άνθρωπο", κοιτάζοντας το εαυτό του στον καθρέφτη κάθε πρωί, να θεωρεί τον

"Ο λαός μας αναδύθηκε από τη Γη, αφού διέσχισε τρεις κόσμους, όπου ξεπέρασε μεγάλα εμπόδια", εξηγεί ένα μέλος του έθνους των Ντινέχ (Dineh)⁶. "Οι σχέσεις που έχουμε με το φυσικό κόσμο είναι πολύ δυνατές, εφόσον είναι αυτός που μας έδωσε τη ζωή".

Η αγανάκτηση που ένοιωσαν οι ιθαγενείς λαοί με την εμπορευματοποίηση της Φύσης, βασικού παράγοντα των πολιτικών, και στη συνέχεια καπιταλιστικών πολιτικών, που τους επιβλήθηκαν εδώ και 515 χρόνια, δεν έχει ώρια. Και τα παραδείγματα δεν είναι πλήγα:

- Η περιοχή των Ντόκοο Στιϊντ (Doko' o Stiid), που σήμερα ονομάζεται Σαν Φρανσίσκο Πίκς (San Francisco Peaks), στα βουνά της Αριζόνα στις "Ενωμένες Πολιτείες", που 'ναι ιερά για 14 έθνη ιθαγενών, απειλείται από την κατασκευή μιας πίστας σκι.
- Τα 150 ποτάμια της Μπρίτις Κολούμπια απειλούνται με ιδιωτικοποίηση από τις πολυεθνικές που 'ναι εγκατεστημένες στο Βανκούβερ (του "Καναδά").
- Τα ορυχεία της Πιμπόντυ Κόαλ Κόμπανι (Peabody Coal Company) που συνεχίζουν, από το 1960 ως το 2005, να λειτουργούν ληστεύοντας τα ορυκτά πλούτη του εδάφους των Χόπι (Hopi)⁷ που είναι, ήδη, εξαντλημένο.
- Τα απαράδεκτα μεξικάνικα κυβερνητικά προγράμματα PROCEDE και PROCEDOM⁸, όπως και η υπόθεση της Μερ ντε Κορτέζ (Mer de Cortez) ή κόλπου της Καλιφόρνιας και των εκτάσεων λάβας ηφαιστείου στα σύνορα Μέξικο - ΕΠΑ, όπου η πρόσβαση έχει απαγορευτεί στους Τοχόνο Οόντχαμ (Tohono O'odham), αν και είναι γι' αυτούς ιερά μέρη.

εαυτό του σαν το πιο "τέλειο" προϊόν της φυσικής Ιστορίας. Αντίθετα οι ιθαγενείς λαοί και φυλές ήρθαν για να μας εξηγήσουν την απόλυτη άρνησή τους να αποκοπούν από τις ρίζες που τους ενώνουν, αναντίρρητα, με τη Μπτέρα - Γη.

- Τέλος, αλλά όχι τελευταία, η περίπτωση των εκτάσεων που αποκαλούνται, επίτηδες, "οικολογικά πάρκα". Οι Κουσάπας (Cucapas), αρχαίος λαός κυνηγών και ψαράδων που κατέχουν ένα μέρος της Κάτω Καλιφόρνια του βόρειου Μέξικο, εδώ και 9000 χρόνια, ξαφνικά βρέθηκαν στην κατάσταση να μη μπορούν να ψαρεύουν και να κυνηγούν στον Πάνω Κόλπο της Καλιφόρνια και στο Δέλτα του Κολοράντο, ώστε να μπορούν να επιβιώνουν, όπως το κάνουν εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, πέρα από την έλλειψη σεβασμού από την πλευρά των "Δυτικών", ο κόσμος που συμμετείχε στη Συνάντηση "ένοιωθε" ότι είναι γενικευμένη η "οικογενοκτονία", που όλοι αντιμετωπίζουμε, που ωθεί, σήμερα, όλους τους ιθαγενείς λαούς στην οργάνωση και στον αγώνα, με όλες τους δυνάμεις.

"Και να το μάθουν καλά, σήμερα είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τη Μπτέρα - Γη, και θα παλέψουμε, μέχρι το τέλος, ενάντια στις πολυεθνικές που μας καταδιώκουν, καταστρέφοντάς την", μας εξηγεί ο "ταχυδρόμος" Κετσούα, που 'χει έρθει από τον Ισημερινό (της Ν. Αμερικής). Στην πραγματικότητα, πρόκειται για τη Μπτέρα - Γη που, στις μέρες μας, απειλείται με θάνατο.

"Όταν οι άποικοι έλεγαν για μας, ότι ήμασταν ειδωλολάτρες, έκαναν λάθος: δεν λατρεύουμε τα βουνά και τα ποτάμια, τα σεβόμαστε και τα προστατεύουμε".



Από τη "Συνάντηση των Ζαπατίστας με τους Λαούς του κόσμου" στο καρακόλ του Οβεντίκι στα τέλη Ιούλιο του 2007

⁶ Το έθνος Ντινέχ, που ονομάζεται επίσης Ναβάχο, έχει, σήμερα, το μεγαλύτερο πληθυσμό ιθαγενών, στο κράτος που σήμερα ονομάζεται "Ενωμένες Πολιτείες", και κατοικεί στις περιοχές της Αριζόνα, Νέου-Μέξικο και Ούταχ. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: <http://fr.wikipedia.org/wiki/Navajos>, ή στα αγγλικά <http://www.idigenouwpeople.net/navajo.htm>.

⁷ Η περιοχή του έθνους Χόπι, ονομαζόμενη επίσης "Χόπι 'σινόμ" (Hopi' sinom), βρίσκεται στο Νοτιο-δυτικό μέρος της χώρας που ονομάζεται σήμερα "Ενωμένες Πολιτείες" και ειδικότερα στην ονομαζόμενη Πολιτεία της Αριζόνα. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://fr.wikipedia.org/wiki/Hopis>.

⁸ PROCEDE: "Πρόγραμμα για την πιστοποίηση των δικαιωμάτων των Εχίδος" και PROCEDOM: "Πρόγραμμα για την πιστοποίηση των κοινοτικών δικαιωμάτων". Οι οργανώσεις των ιθαγενών, πολλών πολιτειών του Μέξικο, εναντιώνονται στην εφαρμογή των προγραμμάτων αφού στο 70% των περιπτώσεων τα χρήματα δεν έχουν δοθεί στις κοινότητες και στα Εχίδος (οργανωμένη κοινοτική γη), μια και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στα προγράμματα έρχονται σε αντίθεση με τη ιθαγενικό δικαίωμα που αφορά σ' αυτά. Δηλώνουν, επίσης, ότι οδηγούν στο διχασμό των κοινοτήτων και των Εχίδος, αφού τους υποχρεώνουν έμμεσα να πουλήσουν τα εδάφη τους σε μεγάλες επιχειρήσεις και ότι αποτελούν μέρος της νέο-φιλεπεύθερης πολιτικής της κυβερνησης.

Το μόνυμα, από το σύνολο της Συνάντησης, είναι σαφές:

"Αρνούμαστε την καταστροφή της γης, του αέρα και του νερού [...]. αντιτιθέμαστε στην πιστοποίηση της ζωής, των νερών και των σπόρων [...], όπως αντιτιθέμαστε στην κατοχή και στην καταστροφή των ιερών τόπων, όπως στη βίαιη μετατόπιση ιθαγενών πληθυσμών και του λαού Γιακί".

Πρόκειται, ασφαλώς, για ένα μάθημα όπου ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ πρέπει να ενσωματώσουμε στον αγώνα μας ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα και στο τελευταίο έκτρωμά του, το "νέο-φιλελευθερισμό". Ο αγώνας για τη διάσωση του πλανήτη, ενάντια στη συστηματική καταστροφή του, είναι ένα καθήκον που αφορά ΟΛΟΥΣ και ΟΛΕΣ μας. Μια βασική επανεξέταση ορισμένων κριτικών του καπιταλισμού είναι απαραίτητη, όσο ποτέ άλλοτε, σήμερα. Όπως εκείνη του ορθόδοξου μαρξισμού που, βασικά, ευθυγραμμίζεται με τον ορθολογισμό, διακριρύσσοντας την

ανωτερότητα του "πολιτισμένου" κόσμου της βιομηχανικής πόλης και που είναι ανίκανος, εξαιτίας της διανοητικής διαμόρφωσής του στο ευρωπαϊκό πλαίσιο των πόλεων, να λάβει υπόψη την "αγροτική" και "περιβαλλοντική" διάσταση, που 'ναι, ωστόσο, πολύ βασικές. Πρόκειται για μάταιες υποσχέσεις μιας βιομηχανικής επανάστασης με στόχο να παράγει όλο και περισσότερα εμπορεύματα, που στη συνέχεια γίνεται καταναλωτική. Υποσχέσεις, που, όμως, έχουν σαρωθεί από τις θλιβερές διαπιστώσεις της τρέχουσας οικολογικής καταστροφής.



Φυλακή υψηλού ασφαλείας Santiaguito, κοντά στην Πόλη του Μεξικού. Εδώ, όπως και στις φυλακές Molino de Flores και Altiplano, κρατούνται συντρόφοι που συνεπιφθοράν στις αρχές του Μαΐου 2006 στις συγκρούσεις του Αιγαίνου. Οι συμπαραστάτες έχουν στόχοι κατασκόνωσης ("plantón") εξω από τις φυλακές, σε 24ωρη βάση, για εμψυχωση των φυλακισμένων.

3. Αυτονομία και αυτοδιάθεση,

ή μια πρόταση μιας ριζοσπαστικής αντίστασης στη νεκροφόρα θρησκεία του νέο-φιλελευθερισμού

"Οι νόμοι των αρχαίων χρόνων δεν ήταν γραμμένοι πάνω σε χαρτί. ήταν γραμμένοι στις πλαγιές των βουνών, στις πεδιάδες, στα ποτάμια, στον ουρανό και στ' άστρα [...] και {αυτοί οι νόμοι} είναι οι μόνοι αληθινοί". Αντιπρόσωπος Τρίκι (Tríqui).

Οι εκπρόσωποι και οι άλλες αρχές των παρόντων ιθαγενών λαών και εθνών, αναφερόμενοι στην Ιστορία εκμετάλλευσής τους, για παραπάνω από 5 αιώνες, και βγάζοντας πολύτιμα διδάγματα από την πολεμοχαρή αποφασιστικότητα ενός "νέο-αποικιακού" συστήματος, βασισμένου πάνω στην "αυτοκρατορία του Θεού χρήμα", τοποθετήθηκαν υπέρ της οικοδόμησης μια ολοκληρωτικής Αυτονομίας απέναντι στις κυβερνήσεις, όποιες και να' ναι, και μιας Αυτοδιαχείρισης των αντίστοιχων εδαφών τους. Αν μερικές φωνές τοποθετήθηκαν υπέρ μιας μεταρρύθμισης των υπάρχοντων συστημάτων εξουσίας μέσα από μια "παραδοσιακή" πολιτική λύση, όπως ορισμένοι αντιπρόσωποι από τη Νικαράγουα και τη Δομινικανή Δημοκρατία, η μεγάλη πλειοψηφία εκφράστηκε, χωρίς αμφιβολία:

"οι λύσεις που έχουμε υπόψη μας [στη διάρκεια της προπαρασκευαστικής συνεδρίασης της Οαχάκα στις 4 και 5 Οκτώβρη] είναι οι παρακάτω:

Αυτονομία και Αυτοδιαχείριση. Να οργανώσουμε τα δικά μας συστήματα υγείας και εκπαίδευσης. Συνεχίζουμε να σεβόμαστε τη Μπτέρα - Γη όπως το κάνουμε εδώ και πολύ καιρό. Αγωνιζόμαστε για τον πολιτισμό μας και την κοσμοαντίληψή μας και ζούμε με τροφική επάρκεια [...].

Το παράδειγμα των Ζαπατίστικων κοινοτήτων, επαινέθηκε πολύ από τους ιθαγενείς εκπροσώπους που 'ρθαν από τα 4 σημεία της ηπείρου. "Τεράστια πηγή έμπνευσης", ο EZLN δέχεται το σεβασμό, τις παροτρύνσεις και τα χειροκροτήματα από την πλευρά πολυάριθμων ιθαγενών αντιπροσωπειών. Η εκπρόσωπος των Χόπι, μεταξύ άλλων, μας εξηγεί ότι η Ζαπατίστικη πρωτοβουλία είναι η βάση δημιουργίας ενός αυτόνομου σχολείου, ανεξάρτητου από το σύστημα εκπαίδευσης των "Ενωμένων Πολιτειών".

Λέει: "η δημιουργία των καρακόλ⁹, η λειτουργία της ζαπατίστικης εκπαίδευσης και η θέληση για πλήρη αυτονομία που χαρακτηρίζει τον EZLN μας χρησίμεψαν σαν παράδειγμα, σαν έμπνευση".

⁹ Καρακόλ: σημαίνει σαπιγκάρι στα ισπανικά. Πρόκειται για μια νέα μορφή διοίκησης των εξεγερμένων περιοχών των Ζαπατίστας που είναι πιο "οριζόντια" και πιο αντι-ιεραρχική από την προηγούμενη με μικρότερη συμμετοχή του EZLN, του στρατού των Ζαπατίστας. Βασίζεται στη λογική "Διοικώ υπακούοντας στο λαό". Η περιοχή των Ζαπατίστας είναι χωρισμένη σε 1111 κοινότητες οργανωμένες σε 39 αυτόνομους δήμους, που χωρίζονται σε 5 καρακόλες.

Και τότε ανακοινώθηκε ότι στην αρχή του 2008, θα δημιουργηθεί μια δομή που θα επιτρέψει στο έθνος Χόπι να δώσει στις νέες γενιές μια μόρφωση που να σέβεται ολοκληρωτικά την κοσμοθεώρησή του και τον πολιτισμό του". Το ίδιο επευφυμήθηκε η δημιουργία του "αυτόνομου δήμου" του Σαν Χουάν Κοπάλα (San Juan Copala), από την 1η Γενάρη του 2008 στο έδαφος Τρίκι στο Μέξικο¹⁰. Είναι σαφές ότι, μετά από αρκετές μέρες σύγκλισης διαφορετικών αντικαπιταλιστικών οπτικών, η διαδικασία απο-αποικιοποίησης που έχει μπει μπροστά στους κόλπους των κοινοτήτων που ζουν στη σκιά των χωρών που σήμερα ονομάζονται "Καναδάς" και "Ενωμένες Πολιτείες", έχει βάθος κι είναι επεξεργασμένη. Διότι τόσο από πλευράς γλώσσας όσο και από πλευράς θρησκευτικής ή πολιτικής, σπάνια είναι τα έθνη που ήρθαν από το Μέξικο ή την Κεντρική και Νότια Αμερική που εξέφρασαν μία τόσο δραστική απόρριψη των θεσμών που κηλιρονόμησαν από την αποικιοκρατία. Ούτε το κράτος, ούτε οι θρησκείες που 'ρθαν από την Ευρώπη, ούτε ο γλωσσολογικός ιμπεριαλισμός (δηλ. η επιβολή της αγγλικής, γαλλικής, ισπανικής και πορτογαλέζικης γλώσσας), που επιβλήθηκαν με τη βία στους ιθαγενείς λαούς, δεν γλίτωσαν από τις οξείες και συνεχείς κριτικές των εθνών που 'ρθαν από το Βορρά της ηπείρου.

Μερικά από τα σημαντικότερα σημεία συζήτησης και καταθέσεις απόψεων και θέσεων ήταν:

- Κανένας από τους συμμετέχοντες από τον "Καναδά" και τις "Ενωμένες Πολιτείες" δεν αναφερόντουσαν σ' αυτές όπως όλος ο "δυτικός" κόσμος, αλλά, γι' αυτούς είναι "εδάφη που σήμερα αποκαλούνται κακώς Ενωμένες Πολιτείες ή Καναδάς".
- Στην κριτική δεν ξεφεύγει ούτε το αποικιακό Κράτος αλλά ούτε και το σύγχρονο Κράτος που έκλεψε και κλέβει από τους αυτόχθονες τα εδάφη τους, την ιστορία τους και τους τρόπους ζωής τους: "δεν αναγνωρίζουμε, προφανώς, το καναδέζικο Κράτος, ούτε το Σύνταγμά του, ούτε τους νόμους του, ούτε τους

αστυνομικούς του, ούτε το στρατό του, ούτε οιδήποτε προέρχεται από αυτό. Μας έκλεψε τη γη μας, με τον ίδιο τρόπο που έκλεψε το 90% των εδαφών της Βρετανικής Κολομβίας [νοτιοδυτικός καναδάς] που δεν δόθηκαν ποτέ μα ποτέ με συμφωνίες στο καναδέζικο Κράτος. Κανένα σύμφωνο δεν υπογράφηκε. Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να σεβαστούμε οιδήποτε δικό τους, είμαστε ικανοί να αυτο-κυβερνηθούμε με πλήρη Αυτονομία", πέει ο Ντορίν, από το έθνος Καγιούγκα (Cayuga).

- Όλοι, ή σχεδόν όλοι, άρχισαν τις ομιλίες τους με υπερηφάνεια μιλώντας στη γλώσσα τους, πριν ζητήσουν συγνώμην επειδή είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν, για πρακτικούς λόγους, τη γλώσσα του αποίκου, του εισβολέα:

"Θεωρώ τον εαυτό μου σαν έναν επιζώντα μιας γενοκτονίας [...]. Με συγχωρείτε που σας απευθύνομαι σε μια γλώσσα που δεν είναι αυτή του έθνους μας [μιλάει στα αγγλικά], αλλά [οι διάφορες κυβερνήσεις] μας έκλεψαν τη δικιά μας. Συνέλαβαν τη μάνα μου, την έστειλαν μακριά από την οικογένειά της και τη βασάνισαν. Έχασε τις παραδόσεις της και τη γλώσσα της όταν της επέβαλαν να μάθει άλλες", μας εξιστορεί ο "ταχυδρόμος" των Ανισνέϊμπ (Anishnabe)¹¹.

- Τέλος, η χριστιανική θρησκεία δέχθηκε πολλές δικαιολογημένες επιθέσεις

"είναι προφανές ότι πρέπει να επιτεθούμε στην καθολική εκκλησία, όπως και σε κάθε τύπου θρησκεία που έρχεται από την αγγλοσαξονική παράδοση, διότι, πέραν του γεγονότος ότι μας επιβλήθηκαν σε βάρος της προγονικής πνευματικότητας που αναπτύξαμε μέχρι τότε, πρόκειται για ένα από τα υποστυλώματα του καπιταλιστικού συστήματος", πέει ο Σακεΐ, του έθνους Μι 'Κμάγκ (Mi 'Kmag). Πολλοί ήταν αυτοί που αρνούμενοι κάθε επιρροή, θα επιμείνουν, απεναντίας, στη σημασία διατήρησης της πνευματικότητας, που κηλιρονομήθηκε από τα πανάρχαια χρόνια.



¹⁰ Εκμεταλλεύμαστε την ευκαιρία για να αναμεταδώσουμε την πρόσκληση στους συμμετέχοντες να έρθουν στη "Συνάντηση των Αυτόνομων Λαών" (Encuentro de los Pueblos Autónomos), που θα γίνει στο έδαφος των Γιάκι, το Γενάρη του 2008. βλέπε <http://zapateando2.wordpress.com/2007/08/21/convocan-a-reunion-nacional-de-municipios-autonomos/> στα ισπανικά.

¹¹ Για πληροφορίες: http://www.native-languages.org/alonquin_frc.htm

Αυτό, λοιπόν, το θέμα, αντίθετα με τ' άλλα, ξαναμπήκε από έναν από τους εκπροσώπους του λαού Nahuatl [Nahuatl]¹², που 'ρθε από το Χουιτζιλτεπέκ (Huitziltepec) της πολιτείας Πουέμπλα (Puebla) του Μέξικο, και από τον "ταχυδρόμο" Κέτσουα (Quechua) που 'ρχόταν από τον Ισημερινό. Ο πρώτος αναγνωρίζει ότι:

"ο χριστιανισμός πάει χέρι-χέρι με τον καπιταλισμό (...) και [γι αυτό] αρνούμαστε κάθε θρησκευτική κυριαρχία, όπως, και πολιτική κυριαρχία, που μας επιβλήθηκαν. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε θεό, ούτε να προτείνουμε τους δικούς μας, σε οποιονδήποτε. Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι να αγαπάμε και να σεβόμαστε το δάσος, το ποτάμι, τα βουνά, τα ζώα και τα ανθρώπινα όντα".

Από την πλευρά του, ο δεύτερος επανέρχεται, με σαφήνεια, πάνω στο θέμα της πίστης

"που δεν αντιπροσωπεύει τίποτε άλλο για μας, παρά τη σφαγή των αδερφών μας [γυναικών και ανδρών]".

Και, τέλος, θα 'ταν άδικο, να μην επιμείνουμε σ' ένα μέρος του λόγου ενός εκπροσώπου του λαού Γιορέμε Μάγιο (Yoreme Mayo)¹³, από την Πολιτεία της Σονόρα (Sonora) του Μέξικο, που διατύπωσε κι αυτός, μια έντονη κριτική της επιβαλόμενης θρησκείας, της μεξικάνικης σημαίας και του μεξικάνικου ύμνου, σαν επιβίωση της αποικιοκρατικής διαδικασίας ενάντια στην οποία αντιτίθεμαστε όλοι. Είναι προφανές ότι μια τόσο ριζοσπαστική τοποθέτηση, που αμφισβητεί βασικά την παραμικρή πολιτιστική επιρροή της αποικιοκρατίας, ευχαρίστησε ένα μέρος του κοινού, συνηθισμένο σε μια εκτεταμένη παρουσία της καθολικής πίστης και πρακτικής στο εσωτερικό των zapatístikow κοινοτήτων. Το ίδιο ισχύει για όλους αυτούς που εκπλήσσονται - και η λέξη είναι αδύναμη - από την ανάκρουση του μεξικάνικου εθνικού ύμνου στη διάρκεια των συναντήσεων που οργανώνονται από τον EZLN στα αυτόνομα εξεγερμένα εδάφη. Διότι αν είναι προφανές ότι για μας τους "ευρωπαίους" είναι δύσκολα κατανοτό να καταλάβουμε τις ρίζες ύπαρξης, στο εσωτερικό του zapatístikou αγώνα, του σεβασμού σε ένα μεξικάνικο κράτος που 'ναι τόσο σάπιο, άλλο τόσο είναι ευχάριστο να ακούει κανείς ένα λόγο τόσο βίαια αντι-αποικιακό από την πλευρά ιθαγενών λαών και εθνών που μοιράζονται, εδώ και 515 χρόνια, ένα μέρος της τύχης που αφορά επίσης το λαό της Τσιάπας.

Τελευταίο στοιχείο, προφανώς βασικό, των συζητήσεων στο Βικάμ τις 4 τελευταίες μέρες έντονης πολιτικής αναζήτησης ήταν η αναβίωση του πολεμικού πνεύματος των ιθαγενών λαών¹⁴. Το κάλεσμα για οργάνωση, που τόσες φορές ακουγόταν, στο διάστημα δύο-τριών παρεμβάσεων από τους ιθαγενείς έγινε συγκεκριμένο. Ο σχηματισμός, μιας "Συμμαχίας Πολεμιστών" στο εσωτερικό των ιθαγενών εθνών που υπάρχει στα εδάφη που 'ναι κλεμμένα από τις "Ενωμένες Πολιτείες" και τον "Καναδά"¹⁵, δεν είναι μια ακόμα κενή διακήρυξη αρχών. Η εκπαίδευση νέων σε τεχνικές ανταρτοπόλεμου έχει ήδη αρχίσει εδώ και 10 χρόνια περίπου, και οι πρώτες ομάδες είναι έτοιμες για να υπερασπίσουν τα συμφέροντα των ιθαγενών εθνών.

Επίσης, ο νεαρός σύντροφος Ταΐνο, μας εξέπληξε θετικά όταν μας εξήγησε την ύπαρξη, στο εσωτερικό του έθνους του, μιας "Συμμαχίας Νέων Πολεμιστών". Σ' αυτήν συναντιούνται τα πιο ριζοσπαστικά πνεύματα, αυτοί που αντιλαμβάνονται ότι ο πόλεμος που κάνει το διεθνές κεφάλαιο ενάντια στους λαούς του κάσμου και στην ίδια τη Γη είναι ίσως η τελευταία και ότι πρέπει, σ' αυτήν την περίπτωση να μπορούμε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας στο όνομα της Μάβας - Γης, αν όχι στο όνομα του Ανθρώπου. Κι εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Διότι δεν πρόκειται, βέβαια, για το σύνολο των "αμερικάνικων" ιθαγενών λαών που είναι, ήδη, στο δρόμο της ένοπλης οργάνωσης, έτοιμης να χιμήξει στην Αυτοκρατορία. Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι πολλά ήταν τα καλέσματα για οργάνωση άμεσων δράσεων, σαν μόνο μέσο για την ανακατάληψη των δικαιωμάτων τους ή για να αντισταθούν στις επιθέσεις ενάντια στους λαούς. Από τους Μοχώκς μέχρι τους Χόπις, από τους Κακουακινάκς (Kalwakinaks) στους Καγιούγκας, (Cayugas) από τους Λακότας (Lakotas) στους Ονοντάγκας (Onondagas), και σε τόσους άλλους, όλοι αναφέρονται στις επιτυχίες τους στη διάρκεια των καταλήψεων γης, της κατάληψης κυβερνητικών κτιρίων, και του μπλοκαρίσματος οδικών αξόνων. Η αντίσταση των πολιτών, το δικαίωμα της αυτο-οργάνωσης στο περιθώριο ενός πολιτικο-οικονομικού συστήματος απαιτεί σήμερα τη χρήση άλλων όπλων από εκείνη των διαδολώσεων για να εκφράσει την οργή των λαών, έξω κι ενάντια στη δουλειά των συκοφαντιών και της παραπληροφόρησης από την πλευρά των MME.

¹² Nahuatl: ιθαγενείς των περιοχών του Γκερέρο, Οαχάκα, Βερακρούζ, Πολιτεία του Μέξικο κ.α. Η πλέον διαδεδομένη ινδιάνικη γλώσσα στο Μέξικο (που μιλούσαν οι Αζτέκοι) με 1.500.000 ομιλούντες.

¹³ Για πληροφορίες: <http://www.lutisuc.org.mx/mayos.htm> (στα ισπανικά).

¹⁴ Η έννοια του "πολεμιστή" πρέπει να γίνει αντιληπτή σαν μια έννοια πιο πλατιά, αν όχι εντελώς διαφορετική από εκείνη του "στρατιώτη": "ο στρατιώτης είναι ένας απλός υπηρέτης του Κράτους, ενώ η δική μας αντίτιψη του πολεμιστή είναι πολύ πιο πλατιά. Ένας πολεμιστής, για τους Mi 'Kmaγk, είναι ένας υπηρέτης του λαού. Για μας, ο όρος "πολεμιστής" σημαίνει "αυτός που είναι μαζί με τους φίλους του". Το στρατιωτικό καθίκον του δεν είναι παρά μία πλευρά της δραστηριότητάς του, επειδή η αποστολή του εγγράφεται στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κοινότητας. Ασχολείται, π.χ., με τους "Παπιούς" (πλικιωμένους), εκτελεί έργα της κοινότητας. Με τον ίδιο τρόπο, αυτούς φωνάζουμε για να συνειδητοποιήσουν τη νεολαία που σήμερα είναι απκούπικη, μέσα στα ναρκωτικά και στην κατάθλιψη, που ζει σήμερα στα "ιθαγενή πάρκα ώστε να τους εξηγήσουν τα κλειδιά της Ιστορίας που τους έχουν αθίσσει σ' αυτήν την κατάσταση".

¹⁵ Εμπνευσμένη από την εξέγερση της Οκα (Oka), που έγινε από τους Μοχαούκ (Mohawk), από το 1990. για πληροφορίες: http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_d'_Oka.

4. Κριτική της διεθνούς παρουσίας, για να ζεφύγουμε από μια συζήτηση πολλής φορέα αγνοημένη

Η παρουσία "διεθνών παρατηρητών" στην **Συνάντηση**, πρέπει να διερευνηθεί πολύ προσεκτικά. Σχετικά μ' αυτό, η πρόσκληση των οργανωτών ήταν σχετικά σαφής: θα 'ναι καλεσμένοι στη **Συνάντηση**, σαν "μουγκοί παρατηρητές και χωρίς δικαίωμα απόφασης", τα άτομα μέλη της Ζαπατιστικής Έκτης Διεθνούς και τα μέλη της "Αλλης Καμπάνιας"¹⁶. Επίσης θα υπήρχε μία σχετικά "αυστηρή" δυνατότητα παρουσίας ατόμων και συλλογικοτήτων στρατευμένων σε δίκτυα αλληλεγγύης στους ιθαγενείς και στους Ζαπατίστας. Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε μία στρατευμένη και συνειδοτή συμμετοχή, πριν την έναρξη των εργασιών καθώς και μία κοινή πολιτική δουλειά στη διάρκεια των 4 ημερών διάρκειας της **Συνάντησης**.

Ωστόσο, για μία ακόμη φορά, παρατηρήθηκε μία σειρά συμπεριφορών ανάξιων της σχετικής πειθαρχίας που απαιτεί το διακύβευμα μιας τέτοιας **Συνάντησης**. Έτσι, π.χ. , η παρουσία ανάμεσα στους ιθαγενείς 500 περίπου στρατευμένων ατόμων από 21 χώρες ολόκληρου του κόσμου, έδειξε ότι, δυστυχώς, ένας μεγάλος αριθμός προσώπων δεν έχει, ακόμα, αρχίσει τη διαδικασία απο-αποικιοποίησης μέσα στο μυαλό του. Ο "Ινδιάνος" παραμένει ένα εξωτικό πρόσωπο και είναι, δυστυχώς, ο μόνος τρόπος για να εξηγήσει κανείς τον απαράδεκτο καταιγισμό φλας των φωτογραφικών μηχανών που χρησιμοποίησε ένα μέρος των καλεσμένων και που δίνει, τελικά, την εντύπωση ότι πηγαίνει κανείς σε zωολογικό κήπο. Ο "Ινδιάνος" δηλ., είναι ένα αντικείμενο κι όχι ένα υποκείμενο, όταν φοράει τα παραδοσιακά ρούχα του. Μία πραγματική γροθιά στο στομάχι που προκαλεί εμετό... Αυτή η διαπίστωση, επιβεβαιώθηκε περισσότερο από μία φορά, στην κοινοτική κουζίνα, όπου μία 15άδα γυναικών Γιακί, αναπλήρωναν η μία την άλλη από την αυγή μέχρι τη δύση του ήλιου για να προσφέρουν ένα απλό φαγητό, νόστιμο και ΧΩΡΙΣ ANTITIMO σε μια χιλιάδα συμμετεχόντων στη **Συνάντηση**. Εκτός, ελαχίστων εξαιρέσεων, κανείς δεν προσφέρθηκε να τις απαλλάξει λίγο από το βάρος ενός τέτοιου καθήκοντος. Ανώφελο θα 'ταν, επίσης, να φανταστεί κανείς ότι οι "καταναλωτές", μετά το φαγητό έπλεναν τα πλαστικά πιάτα και μαχαιροπήρουνα...



Απλά τα παρατούσαν εδώ κι εκεί ή, απλά, τα έριχναν στους σκουπιδοτενεκέδες, αφού τα έγλυφαν καλά πόγω πείνας. Αποτέλεσμα: την αυγή της 3ης μέρας, όλα τα κουζινικά είχαν εξαντληθεί!

Είναι προφανές ότι η παρουσία "μη ιθαγενών" ατόμων απασχόλησε εκπροσώπους, που 'ρθαν, μερικές φορές, από πολύ μακριά για να προτείνουν μία αντι-ιμπεριαλιστική και αντι-νεο-φιλελεύθερη πρόταση. Πολλοί ιθαγενείς, είχαν το σθένος να θέσουν, ξεκάθαρα, επί τάπτω το ζήτημα της συμπεριφοράς των παρατηρητών και, μερικές φορές, να αναρωτηθούν για τη μελλοντική παρουσία τους σε τέτοιου είδους **Συναντήσεις**. Έτσι, n παρέμβαση των **Ταραχουμάρας** [Tarahumara] ¹⁷ στη διάρκεια της δεύτερης βραδιάς παρουσίασης των χιλιάδων ιστοριών σχετικά με την εκμετάλλευση των αυτόχθονων πληθυσμών της ηπείρου, μας ανακαλούν στην τάξη, με σοβαρότητα:

"ΕΚΕΙ ΚÁΤΩ, στα εδάφη μας, έρχονται από παντού έχοντας την υποτιθέμενη θέληση να πραγματοποιήσουν σ' εμάς ανθρωπολογικές "ΜΕΛÉΤΕΣ", τουρίστες ερχόμενοι από τον πρώτο κόσμο, και μας παίρνουν σαν παιχνίδια, βγάζουν τις φωτογραφικές μηχανές τους, χωρίς ντροπή και αιχμαλωτίζουν την εικόνα οτιδήποτε για μας είναι ιερό, τις φορεσίές μας, τους χορούς μας, τις τελετές μας. Παίρνουν μαζί τους ένα μέρος της ιατρικής μας, εισβάλλουν στο έδαφός μας, και μας απαλλοτριώνουν μετά, επιτιθέμενοι τώρα στο νερό μας. Άλλα εμείς, θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε, δεν θα μας κάνουν ό,τι θέλουν". Ο τόνος είναι σοβαρός, η σιωπή είναι τεταμένη, και δεν ήταν αδύνατο να μη διακρίνει κανείς στις μαύρες κόρες των οφθαλμών των 4 "ραραμούρι" [raramuri]¹⁷ , παρόντων στην κεντρική σκηνή, την λύσσα των πληθυσμών που τόσο καιρό τους καταστέλλουν, τους εκμεταλλεύονται και τους απαξιώνουν. Οι εκπρόσωποι, που 'ρθαν από το Βορρά της ηπείρου, στην τελική απόφασή τους, τοποθετήθηκαν για τη διεξαγωγή μιας **Συνάντησης**, όπου δεν θα ήταν παρόντες παρά οι "Ιθαγενείς Λαοί", ώστε να μπορούν να μοιράζονται συζητήσεις και χορούς με "τη βεβαιότητα ότι θα ακούν οι μεν τους δε με σεβασμό, μεταξύ μας".

16 Αλλη Καμπάνια: Πολιτική εξόρμησης των Ζαπατίστας σε όλες τις πολιτείες του Μέξικο από την 1η Γενάρη 2006, μέχρι το τέλος Ιούνη 2006, για να έρθουν σε επαφή και να "ακούσουν" τους εργάτες, αγρότες, φοιτητές, ανέργους, ομοφυλόφιλους, γυναίκες, πάνκροδες κλπ. Η "Αλλη Καμπάνια", διευρυμένη πλέον, εξακολουθεί τη δράση της μέχρι σήμερα, σε εθνικό επίπεδο, πολιτικά και οργανωτικά.

17 "ραραμούρι": είναι ο όρος που χρησιμοποίησαν οι ιθαγενείς, μεταξύ τους, που οι Ισπανοί και οι διάφοροι συνδοιπόροι τους αποκαλούσαν "Ταραχουμάρας" (Tarahumara) ή "Ταραχουμάνες" (Tarahumanes). Ο Α'. Αρτό (A. Artaud) θα χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο στον τίτλο του βιβλίου του το 1945, "Από ένα ταξίδι στη χώρα των Ταραχουμάρας" ("Dun voyage ou pays des Tarahumara"). Για πληροφορίες: <http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarahumara>.



Ακολούθησαν, με αυτήν την έννοια, τη ριζοσπαστική άποψη του πολεμιστή Τάινο (Taino) που, θυμούμενος το αίμα των προγόνων του, βροντοφώναζε, σίγουρα όχι άδικα, ότι οι οργανωμένοι ιθαγενείς λαοί

"δεν έχουν, διόλου, ανάγκη οποιασδήποτε άλλης επιρροής για να αποφασίσουν για το μέλλον τους".

Υπήρξαν, λοιπόν, κάποιες φωνές που ήταν υπέρ της δημιουργίας ενός χώρου όπου, μόνοι τους οι ιθαγενείς λαοί, θα αισθάνονται καλά ή, μάλλον, καλύτερα παρά κάτω από το μόνιμο βλέμμα, και πολλές φορές βλέμμα-ματάκια, των φακών και καμερών.

Από την άλλη πλευρά, πολλές ήταν οι άλλες αντιπροσωπείες που, όπως οι Πουρχεπέτσας (Purhepechas)¹⁸ το Σάββατο πρωί, χαιρέτησαν αδελφικά την παρουσία των διεθνών παρατηρητών, ευχαριστώντας τους για τη δουλειά τους και για τη διάδοση, παντού όπου είναι δυνατό, του λόγου των ιθαγενών.

'Όποια και να 'ναι η θέση του καθενός, φαίνεται ότι, πάνω απ' όλα, είναι σημαντικό να αρχίσει ένας εσωτερικός διάλογος όπου ο καθένας που συμμετέχει θα 'πρεπε να αναρωτηθεί:

- Τι πάω να κάνω στη Συνάντηση;
- Τι στάση θα κρατήσω;
- Η απλή παρουσία μου μήπως ενοχλήσει;

5. Αποφάσεις μιας Συνάντησης στραμμένης προς το Αύριο ή ένα πρώτο γιγάντιο βήμα

για την οργάνωση μιας ηπειρωτικής εξέγερσης

"Εναπόκειται στη γενιά μας να ξυπνήσει, να βγει από την απάθεια, διότι, διαφορετικά οι επόμενες γενιές δεν θα μπορέσουν ποτέ να μας εμπιστευθούν, δεν θα μπορούν ποτέ να πιστέψουν ότι αφήσαμε να γίνει μια τέτοια καταστροφή". Εκπρόσωπος Ανισανάμπε, που ρέθε "από μια γη όπου οι αετοί φτιάχνουν τις φωλιές τους και όπου τα δέντρα κλαίνε όταν τα κόβουν".

"Ποτέ, στο παρελθόν, η σκληρότητα που αναπτύχθηκε ενάντια στα εδάφη και στα άτομα, δεν είχε φτάσει σε τέτοια μεγέθη και δεν ήταν τόσο ανεξέλεγκτη. Και ποτέ, στο παρελθόν, η βλακεία των κακών κυβερνήσεων από την οποία υποφέρουν οι χώρες μας δεν ήταν τόσο μεγάλη και τόσο πανταχού παρούσα. Διότι αυτό που σκοτώνουν είναι η γη, η φύση, ο κόσμος" [Υποδιοικούτης Μάρκος του EZLN]

Οι μακρόσυρτες κι έντονες μέρες συζητήσεων, κάτω από το δυνατό ήλιο της σιέρρα του εδάφους Γιακί, ευχαρίστησαν όλους και όλες. Διότι, παρά τις αμφιβολίες, τις υπικές δυσκολίες οργάνωσης ενός τέτοιου γεγονότος, τις διαφορές απόψεων, τις απειλές που αιωρούνταν πάνω στους εκπροσώπους που 'ρθαν

από τα 4 σημεία της "Αμερικής", πολλά θετικά σημεία μπορούν να εξαχθούν στη διάρκεια 4 ημερών συλλογικής δουλειάς ενάντια στον καπιταλισμό, έναν καπιταλισμό που είναι "οικο-κτόνος, γενοκτόνος και εθνο-κτόνος", όπως το περιγράφει καλά ο Χουάν του Ιθαγενικού Εθνικού Συντονιστικού.

¹⁸ Ιθαγενής λαός που κατοικεί, ιδιαίτερα, στην πολιτεία του Μισσοοάκαν του Μέξικο. Αγωνίζεται από τις 17 Νοέμβρη 1979 για τη συλλογική ιδιοκτησία των εδαφών τους.



Η ίδια η φύση του εγχειρήματος ήταν, από μόνη της, μια επιτυχία. Να επιτρέψει την προσωπική επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε λαούς που 'ναι, πολλές φορές, απομακρυσμένοι δεκάδες χιλιάδες χιλιομέτρων. Να βγουν από την απομόνωση της σιέρρα του Γκερέρο, και των βουνών της Τσιάπας του Μέξικο, του δάσους της Παραγουάνς, των πλαγιών των Άνδεων του Ισημερινού. Έτσι ώστε να αντιληφθούν ότι τα προβλήματα που εκτίθενται από τους μεν είναι τα ίδια που καθημερινά ζουν οι άλλοι, όποια και να 'ναι η χώρα ή η κυβέρνηση. Να μάθουν να γνωρίζει ο ένας τον άλλο μέσα από συζητήσεις και συνεντεύξεις στα ανεξάρτητα ιθαγενή μέσα ενημέρωσης, είτε συλλογικά, είτε ατομικά [as σημειωθεί η "συγκομιδή" του πλάχιστον 10 επαφών που έκανε μια συντρόφισσα Κουσάπα]. Μ' αυτήν την έννοια, και παρά τις πολυάριθμες βίζες που αρνήθηκε να χορηγήσει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στους εκπροσώπους που 'ρθαν έξω από το Μέξικο, η Συνάντηση κράτησε τις υποσχέσεις της.

Στις προηγούμενες σελίδες αναφερθήκαμε στις σχέσεις μεταξύ συμμετεχόντων "ιθαγενών" και "μη ιθαγενών". Όποιες και να 'tan οι μεταξύ τους σχέσεις, ένα πράγμα είναι σίγουρο: η οικοδόμηση γεφυρών ανάμεσα στην εξέγερση που εγκυμονείται από την μία πλευρά και των "αλληλέγγυων" από την άλλη, που θα επιτρέψει στο μέλλον, να συντονιστούν, ακόμα καλύτερα, δράσεις και πράξεις ευαισθητοποίησης, υποστήριξης και συζητήσεις.

"Είμαστε γεμάτοι θέληση να παλέψουμε, να ενωθούμε, ώστε να αποτρέψουμε την εξαφάνιση του λαού μας. Κι είμαστε, βέβαια, έτοιμοι να ενωθούμε με τους "μη ιθαγενείς", που υποφέρουν από τις ίδιες επιθέσεις, τις ίδιες βιαιότητες", μας λέει μία εκπρόσωπος Κουσάπα, τελειώνοντας την παρέμβασή της.

Πέρα, όμως από τις διηλώσεις αρχών, μερικές πρακτικές αποφάσεις πάρθηκαν, επίσης, μέσα από μια θάλασσα προτάσεων. Για αρχή, ένα συγκεκριμένο κάλεσμα αντίθεσης στη διεξαγωγή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Βανκούβερ, το 2010, το κλεμμένο έδαφος των αυτοχθόνων στη διάρκεια της αποικιοκρατίας της Βρετανικής Κολομβίας. Η αντιπροσωπεία των εθνών που 'ρθαν από το Βορρά μας εξηγεί, κατηγορηματικά: "Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στο έδαφός μας θα επιτρέψει τη συνέχιση της καταστροφής της περιοχής μας. Προκάλεσε και θα προκαλέσει, απειράριθμες εξώσεις πληθυσμών, τις πιο φτωχές του Βανκούβερ. Ήδη έχουν δολοφονήσει μια νεαρή ακτιβίστρια, που πέθανε λίγες μέρες μετά την απόλυτή της από τη φυλακή, επειδή συμμετείχε σε μπλοκάρισμα ενός δρόμου. Διέθεσαν, ήδη, ένα μεγάλο μέρος δημόσιου χρήματος στην οργάνωση της "ασφάλειας", χρηματοδοτώντας την αστυνομία που προετοιμάζεται να καταστείπει τις, καθ' όλα, αξιοπρεπείς διεκδικήσεις μας. Θα κατασκευάσουν απαίσια αθλητικά κτίρια και υποδομές, ώστε να υποδεχθεί αθλητές και πλούσιους τουρίστες [...]. Καλούμε, συνεπώς, όλους τους ιθαγενείς λαούς να ενωθούν με την καμπάνια μας με στόχο να εμποδίσει τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2010."

"ΟΧΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΣΤΟ ΚΛΕΜΜΕΝΟ ΙΘΑΓΕΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ!"

(*"No Olympics on indigenous stolen land"*)¹⁹



¹⁹ Για πληροφορίες: www.no2010.com (στα αγγλικά)



Από τη μεξικανική πλευρά, προτάθηκε ο συντονισμός της ιθαγενικής αντίστασης μέσα από την άρνηση πληρωμής των υψηλών λογαριασμών πλεκτρικού ρεύματος, που παράγεται χάρη στις τεράστιες υποδομές φτιαγμένες στο έδαφος που τους έκλεψαν στη διάρκεια των διαφόρων σταδίων της αποικιοκρατίας και της οργάνωσης του Μεξικανικού κράτους. Πράγματι η υδροπλεκτρική ενέργεια, που τροφοδοτεί τη χώρα, προέρχεται, σήμερα, σε μεγάλο μέρος από τα φράγματα που 'ναι κατασκευασμένα στην Τσιάπας και στο Ταμπάσκο. Κάλεσμα συγκεκριμένο, λοιπόν, για ένα γενικό μποϊκοτάρισμα των λογαριασμών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ηλεκτρισμού και, ανοικτή συμφωνία από την πλευρά των συμμετεχόντων.

Ωστόσο, παρά τα πρώτα βήματα που οι λαοί και τα έθνη, προερχόμενα από το Αμπία-Γιάλα (Abya-Yala) περπάτησαν μαζί, στο Βικάμ, μερικές φωνές υψώθηκαν για να προτείνουν μία υγίη κριτική της διαδικασίας που ξεκίνησε.

Ο Νταβίντ Γκαρσία του έθνους Τοχόνο Ο' οντχάμ (Tohono O'odham) αναρωτήθηκε, με σαφή τρόπο, σχετικά με την πιθανή σύνταξη ενός ντοκουμέντου, προερχόμενου από τους συμμετέχοντες της Συνάντησης, που να αναδεικνύει την έλλειψη καθαρότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από την πλευρά των οργανωτών. Μήπως πρόκειται, για ένα δηλωμένο φόβο εγκαθίδρυσης μιας ιεραρχικής καθετότητας "από αυτούς που είναι πίσω από την κουρτίνα;"

Άλλοι, πάλι, προσπαθώντας να βγάλουν μαθήματα από το παρελθόν, αναρωτούνται "Τι να κάνουμε;". όπως το υπενθυμίζει το CNI, στη διάρκεια των συμπερασμάτων της Συνάντησης.

"είναι προφανές ότι πρέπει να συνεχίσουμε να οικοδομούμε εξεγερτικές και φιλικές σχέσεις, αλλά πως θα καταφέρουμε να δρούμε, να κάνουμε πράξη το "ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ" ("YA BASTA") που νιώθουμε όλοι και όλες; Δεν αρκούν τα ωραία λόγια, αυτή τη φορά πρέπει να φτιαχτεί κάτι στέρεο".

Κι αυτό είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουν οι συμμετέχοντες σε ένα τέτοιο γεγονός. Ελπίζουμε ότι πίσω από τη σκονή και τους λόγους, μακριά από τα φλας της επικαιρότητας, πλέχτηκαν καινούριες σχέσεις για μια απαραίτητη δικτύωση αγώνα. Μια τέτοια Συνάντηση καλεί στο να γίνουν κι άλλες. Η πρόταση να γίνει η επόμενη στην ήπειρο που, κακώς, ονομάζεται Νοτιο-αμερικανική, ώστε να επιτρέψει στους πολυάριθμους πληθυσμούς, προερχόμενους από αυτό το μέρος του κόσμου να συμμετέχουν και να ακουστεί η φωνή τους, φάνηκε ότι συγκέντρωσε την ομοφωνία. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το πρώτο βήμα οργάνωσης ενός ηπειρωτικού ιθαγενικού κινήματος, έτοιμου να υπερασπίσει τον εαυτό του ενάντια στις επιθέσεις των Κρατών και του νέο-φιλελευθερισμού σε τοπικό και διεθνές επίπεδο θα βαδίσει στο μακρύ δρόμο των κοινών και αλληλέγγυων αντιστάσεων παγκόσμια. Όλοι αποφασισμένοι, να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που επιβάλλει μια ριζοσπαστική εξέγερση και μια αμφισβήτηση από τα θεμέλια της νέο-φιλελεύθερης ιδεολογίας.

Υ.Γ. Η συμπεριφορά ενός μέρους των λεγόμενων "εναλλακτικών", "ανεξάρτητων" ή "κοινοτιστικών" μέσων ενημέρωσης, ήταν, για μια ακόμα φορά αντικείμενο κριτικής. Η ατομικιστική λογική του καπιταλιστικού συστήματος είναι, μερικές φορές, πάντα καλά αγκυρωμένη στα μυαλά πολλών ανθρώπων, που αναφέρονται, ωστόσο, στο "κίνημα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση" και άλλα τέτοια. Πράγματι, η αναζήτηση του "κλισέ" με όλα τα δυνατά μέσα (εστιάζοντας π.χ. σε "προσωπικότητες", σε μεμονωμένα γεγονότα χωρίς ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, κλπ.), η απουσία συνεργασίας και η δηλωμένη "ανωτερότητα" ορισμένων βλεμμάτων, από ορισμένους που κάθονται πίσω από μια κάμερα τελευταίας τεχνολογίας, είναι ικανά να σε κάνουν να ξεράσεις. Βέβαια, μια (αυτο-)κριτική της συμπεριφοράς των εναλλακτικών μέσων, βασική για τη συνέχιση των υπέροχων στόχων που έσπρωξαν συλλογικότητες όλου του κόσμου να προτείνουν μια πλούσια εναλλακτική λύση στην απο-πληροφόρηση των παραδοσιακών MME που ημένων στο κεφάλαιο, ξεπερνάει το περιεχόμενο αυτών των σκέψεων.





Φυλή Γιακί (Yaqui)

Ιθαγενής λαός της πολιτείας Σονόρα (Sonora) του Β.Δ. Μέξικο, που κατοικεί από παλιά γύρω από τον ποταμό Γιακί.

Το έδαφος των Γιακί περιλαμβάνει τρεις ζώνες:

- μια ορεινή ζώνη, τη Σιέρρα Μπακατέρε (Sierra Bacatere)
- μια απλευτική ζώνη, τη Γκουασίμας και Μπαχία ντε Λόμπος (Guasimas y Bahia de Lobos) και τέλος,
- εδάφη αγροτικής καλλιέργειας, όπως την πεδιάδα Γιακί.

Σήμερα ο πληθυσμός δεν ξεπερνάει τους 32000 κατοίκους, σύμφωνα με κάποιες πηγές, εξαιτίας της συνεχούς μείωσής του από τους πολέμους των τελευταίων 50 ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα τέλη του 19ου αιώνα, στη διάρκεια της δικτατορίας του Πορφύριο Ντιάζ, οι Γιακί καταδιώκτηκαν άγρια και πολλοί μεταφέρθηκαν με τη βία σε αγροκτήματα του Γιουκατάν και Κιντάρα Ρο του Ν.Α. Μέξικο. Πολλοί, λοιπόν, από αυτούς αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα προγονικά εδάφη και άλλοι να μεταναστεύσουν στην Αριζόνα των "Ενωμένων Πολιτειών" για να αποφύγουν την καταστήση της μεξικάνικης κυβέρνησης. Σήμερα ο πληθυσμός Γιακί της Αριζόνα είναι περίπου 8000 άτομα και έχει αναγνωριστεί σαν μειονότητα από την αμερικανική κυβέρνηση. Τέλος, μέρος της φυλής Γιακί κατοικεί σε διάφορες άλλες πόλεις της πολιτείας Σονόρα του Β.Δ. Μέξικο, συγκροτώντας ομοιογενείς συνοικίες. Στην πόλη Ερμοσίλιο (Hermosilio), πρωτεύουσα της Σονόρα, είναι αναγνωρισμένες σαν συνοικίες οι παρακάτω: Λα Ματάντσα (La Matanza), Ελ Κολόζο (El Coloso) και Σαρμιέντο (Sarmiento), όπου οι κάτοικοι προσπαθούν να διατηρήσουν τα ήθη και έθιμα της φυλής Γιακί.

ΒΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Βάση 1 Οι αντιπρόσωποι, παρατηρητές και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης που συμμετέχουν στη Συνάντηση, θα υπόκεινται στον κανονισμό που η Φυλή Γιακί θα επεξεργαστεί μέσω των Παραδοσιακών Αρχών της, με στόχο να κανονιστεί η παρουσία τους στο έδαφος της Φυλής Γιακί.

Βάση 2 Καλούνται όλοι οι ιθαγενείς λαοί, φυλές και έθνη που συμμετείχαν να εκδηλώσουν την τέχνη και τον πολιτισμό τους, μέσα από τις φορεσιές τους, τα τραγούδια τους, τους χορούς τους και τις υπόλοιπες παραδοσιακές εκφράσεις τους.

Βάση 3 Μπορούν να συμμετέχουν σαν αντιπρόσωποι με δικαίωμα παρέμβασης και απόφασης οι αρχές και αντιπρόσωποι των ιθαγενών λαών, φυλών και εθνών της Αμερικής.

Βάση 4 Μπορούν να συμμετέχουν σαν παρατηρητές, σαν άτομα και μέλη κοινωνικών κινημάτων και οργανώσεων πολιτών, αλληλέγγυων με τους αγώνες των ιθαγενών λαών της Αμερικής που έχουν καλεστεί από την οργανωτική επιτροπή.

Βάση 5 Οι εργαζόμενοι στα εθνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, θα μπορούν να καλύψουν την Συνάντηση, που θα έχουν διαπιστευθεί νωρίτερα στην οργανωτική επιτροπή.

Βάση 6 Οι συμφωνίες που θα παρθούν από την Συνάντηση θα είναι με την συναίνεση των συμμετεχόντων και όχι με τη μέθοδο της ψυφοφορίας.

Βάση 7 Η οργάνωση της Συνάντησης, η εθνική και διεθνή διάδοσή της όπως και η διαπίστευση των αντιπροσώπων που συμμετέχουν, των καλεσμένων και τα ζητήματα που δεν έχουν προβλεφθεί θα λύνονται αποκλειστικά από την οργανωτική επιτροπή που συναποτελούν οι Παραδοσιακές Αρχές του Λαού του Βικάμ και της Φυλής Γιακί, του Εθνικού Συμβουλίου Ιθαγενών και της Επιτροπής Έκτη του Ζαπατίστικου Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Oficina de la Comision Sexta del EZLN, calle de Zapotecos No 7, Obrera, C.P. 06800, Mexico, D.F. Τηλέφωνο: (01 ́ 001) 55 57 61 42 36, από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 10:00 ως τις 20:00 και Σάββατο από τις 10:00 ως τις 18:00.

Ιστοσελίδα: encuentroindigena.org

E-mail: informes@encuentroidigena.org

2. Recinto Oficial de la Guardia Traditional de la Tribu Yaqui en Estacion Vicam, Colonia Yaqui, Municipio de Guaymas, Sonora, Mexico. Τηλέφωνο: (045 ́ 001) 64 49 98 94 08.

3. Oficina de la Organizacion de Comunidades Indigenas y Campesinas de Tuxpan, Jalisco, en Nicolas Bravo, No 65, Tuxpan, Jalisco. Τηλέφωνο: (01 ́ 001) 371 41 764 15, από Δευτέρα ως Σάββατο από τις 10:00 ως τις 20:00. E-mail: comunidad_tuxpan@hotmail.com



ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Με σεβασμό στα ήθη και έθιμά μας, στην ταυτότητα και στον πολιτισμό μας και στην αλήθεια μας, που παραμένουν άθικτες στο χρόνο και που δε ξεχνιούνται.

Τίποτα πια στο Μεξικό χωρίς εμάς
Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Δημοκρατία

- * Πολιτιστική και Ιστορική Οργάνωση του Έθνους Νντέ/Απάχηδες
(Nde Nation Cultural Historical Organization)
- * Γη και Ελευθερία/ Ιθαγενής Οργάνωση Τσικάνος, Τουξόν, Αριζόνα
(Tierra y Libertad/ Organazacion Xicana Indigena, Tucson, Arizona)
- * Μαζεμα Ινδιάνικων Λαών Μεταναστών και Αυτόχθονων (Διεθνική Οργάνωση Μεξικό-Ενωμένες Πολιτείες Αμερικής)
Desarrollo de Pueblos Indios Inmigrantes y Nativos, A.C. (Organizacion Binacional Mexico-Estados Unidos de America)
- * Έθνος Ντινέ-Ναβάχο (Dine Nation-Navajo)
- * Έθνος Τοχόνο Ο'οντχαμ , Μεξικό-Ενωμένες Πολιτείες Αμερικής
(Nacion Tohono O'odham, Mexico-Estados Unidos de America)
- * Παραδοσιακές Αρχές του Λαού του Βικάμ, Φυλή Γιακί¹
(Autoridades Tradicionales del Pueblo de Vicam, Tribu Yaqui)
- * Εθνικό Συμβούλιο Ιθαγενών
(Congreso Nacional Indigena)
- * Ιθαγενής Παράνομη Επαναστατική Επιτροπή-Γενική Διοικηση του Ζαπατίστικου Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης
(Comite Clandestino Revolucionario Indigena-Comandancia General del Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional)





• 1η Συνάντηση Ιθαγενών Λαών της Αμερικής

Το κείμενο αυτό με γενικό τίτλο "Ηρθε η ώρα να σπωθούμε και να παλέψουμε για τη Μητέρα-Γη", γράφτηκε από "μη ιθαγενή" σύντροφο που συμμετείχε στην "1η Συνάντηση Ιθαγενών Λαών" της αποκαλούμενης Αμερικής, που έγινε στο Βικάμ του Β.Μέξικο, στην περιοχή των Γιακί, από τις 11-15 Οκτώβρη 2007.

Επίσης παρατίθεται το ΚΑΛΕΣΜΑ των οργανωτών της ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ όπου έπειτα από μια σύντομη πολιτική ανάλυση, περνάει στα προτεινόμενα θέματα της ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ και τελειώνει με 5 σημεία όπου περιγράφεται το πολιτικό και οργανωτικό πλαίσιο, που θα πρέπει να σεβαστούν οι συμμετέχοντες.

First Meeting of Indigenous people of America

This text, with the general title "The time has come to rise and fight about Mother-Earth", has been written by a "non indigenous" that took part at the "First Meeting of Indigenous people of America" (of the so-called America), that took place at the small town of Vicam, North Mexico, at the area of the Yaqui people, from 11-15 October 2007.

Also, the Call of the Organisers of the Meeting, is included. After a short political analysis, passes to the suggested the-matics of the Meeting and finishes with 5 points in which is described the political and organizational framework, that participants must respect.

1o Encuentro de los Pueblos Indigenos de America

Este texto titulado "Llego la hora de levantarnos y luchar por la Madre-Tierra", fue escrito por un companero "non indigena", que participo en el "1o Encuentro de los Pueblos Indigenos de America", que tuvo lugar a Vicam a Sonora del norte de Mexico, en la region de la tribu Yaqui, desde 11-15 de Octubre 2007.

Se contiene, tambien, la convocatoria de los organizadores del Encuentro que, tras un analysis politico corto, sigue proponiendo temas de discusion y acaba con 5 puntos, donde se describen los principios politicos y organizativos que deben respectar los participantes.