

ΛΙΠΟΤΑΣΙΑ

γένους

ΘΗΛΥΚΟΥ

Άρνηση στο στρατό. Αν παραδεχτούμε ότι όντως ζούμε στην εποχή του εθνικού κορμού, της εθνικής άμυνας, των εθνικών τσαμπουκάδων, η άρνηση αυτή σηματοδοτεί το ελάχιστο (και αφετό) μιας έμπρακτης απόδειξης ότι κάποιοι δεν συμπαραγάπτουνται. Δηλώνουν (φητά ή υπόφερη) ότι οι εχθροί βρίσκονται μέσα από τα εθνικά σύνορα.

Το προνόμιο και το βάρος της άμεσης, της πρόσωπο με πρόσωπο, της εδώ και τώρα "συνάντησης" με το στρατό την έχει προφανώς το ένα από τα δύο φύλα. Κι ενώ την απόφαση κάποιου να πάει στο στρατό μάθαμε να τη θεωρούμε εκ των πραγμάτων και ως τέτοια "ετερόνομη", δηλαδή- εκτός από τις λήγες περιπτώσεις των πορωμένων- επιβαλλόμενη (έμεσα ή άμεσα, ψυχολογικά ή εντελώς πρακτικά) έξωθεν και άνωθεν του συγκεκριμένου επίδοξου φαντάρου, κι ενώ ξέρουμε επίσης πολύ καλά ότι αυτά τα έξωθεν και άνωθεν, όταν είναι πρόσωπα είναι και γυναίκες (μανάδες, φίλες...), γυναίκες που παίζουν οδός συγκεκριμένο και πεστικό στη συλλογική συνείδηση του "έχω να πάω στρατό", την απόφαση κάποιου να αρνηθεί το στρατό μάθαμε να τη βλέπουμε (υπό το βάρος των όπων συνεπειών;) ιδιαίτερα προσωπική, ζήτημα εκείνου που θα την επιλέξει και μόνο. Και εκεί η γυναικεία θέση μάλλον αγκομαχά να ξεπεράσει το αυτονόητο της συμπαράστασης ή της ψυχολογικής στήριξης. Για να φτάσει πού; Το κενό του γυναικείου λόγου στο ζήτημα της άρνησης του στρατού είναι δεδομένο. Ψάχνουμε... αυτό που ζητάμε δεν είναι ένας αρσενικός εσωτερικός εχθρός.

Το πρώτο που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, αναζητώντας την εμπλοκή της γυναικάς στο στρατό και στην άρνησή του, είναι ότι κάτι που συμβαίνει στο μισό κομμάτι μιας κοινωνίας είναι αδύνατον να μην επηρεάζει το άλλο μισό. Αφενός γιατί η θητεία έχει άμεσο αντίκτυπο στις σχέσεις των αντρών με τις γυναίκες που βρίσκονται γύρω τους, αφετέρου για έναν ίσως πιο ουσιαστικό λόγο: γιατί ο θεσμός του στρατού, πέρα από τις όποιες αναγκαιότητες προκάλεσαν τη δημιουργία του και στηρίζουν την ύπαρξή του, θεμελιώνεται και συντηρείται σε επίπεδο συνείδησης από δύο κυριάρχες κοινωνικές σημασίες: η μία είναι προφανώς η εθνική ταυτότητα. Η δεύτερη είναι η έννοια της δύναμης ως αρετής των άρτιων αρσενικού, δύναμη που επιβεβαιώνεται και εξασκείται στη στρατιωτική θητεία, και που υπάρχει πάντα ως αντιπαράθεση με το "αδύναμο": τη γυναικά, αλλά όχι μόνο, τον ομοφυλόφιλο, τον ανάπτηρο, το μη άρτιο αρσενικό δηλαδή. Ετσι η γυναικά είναι παρόύσα ως αυτό που δεν μπορεί να είναι ένας στρατιώτης.



## ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ...

Το συμπληρωματικό δίπολο άντρας-γυναίκα, το παιχνίδι των όβλων, έχει καλλιεργηθεί βέβαια πολύ νωρίτερα. Μέσα από μιας μεγάλης διάρκειας και κλιμακούμενης έντασης κοινωνικοποίηση. Με βασικός παράγοντες την οικογένεια, την τηλεθέαση, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τη σχολική ζωή, τις διαφήμισεις, τα "προχωρημένα" πρότυπα: macho τύποι, top models, και όχι μόνο, πρότυπα που δε θα μπορέσει ποτέ να φτάσει κανές με όσο ζήλο κι αν προσπαθήσει, παραμένοντας πάντα λειψός/ή σε σχέση μ' αυτά.

Η "ολοκλήρωση των φύλων" δεν παίνει παράλληλα να συνοδεύεται από τη "διαχρονική" αλλά πάντα επίκαιων (!) αντιληφή ότι το αγόρι θα γίνει άντρας όταν θα πάει στο σχολείο, το κορίτσι θα γίνει γυναίκα όταν θα κάνει οικογένεια, εκπληρώνοντας, πλάι σε όποιους άλλους όβλους επιφυλάσσει η εποχή και οι συνθήκες, το "φυσικό"- υποτίθεται ρόλο του κάθε φύλου: την απόδειξη της μινικής δύναμης και την μητρότηταν αντίστοιχα.

Αν δούμε πιο συγκεκριμένα το ρόλο του φύλου αναφορικά με τη στρατευση, μια ιστορία που μοιάζει αποκλειστικά αντρική, θα παρατηρήσουμε ότι οι γυναίκες λειτουργούν καταλυτικά στην όλη διαδικασία. Πριν πάει φαντάρος ο άντρας, κατά τη διάρκεια και μετά τη θητεία.

Όταν φτάσει η στιγμή της επιλογής ή όχι της στρατιωτικής θητείας, οι κοντινές στον υποφύφιο στρατιώτη γυναίκες (φίλες, μάνα, αδερφές) θα τον βοηθήσουν να πάρει πιο εύκολα την τελική του απόφαση, αυτή της αποδοχής. Η κοπέλα του με παροτρύνσεις του στιλ "δεντε να τελειώνεις να φτιάξουμε τη ζωή μας", η μάνα του με υστερίες για τα σχόλια των συγγενών και το μέλλον του (πίεσες συμπληρωματικές σ' αυτές των ήδη μυημένων πατεράδων και φίλων που πρέπει να πιστεύουν ότι ο στρατός σε κάνει άντρα). Σε καμια περίπτωση δεν ισχύει ότι το στρατό θα τον υποστεί ο άνδρας, άρα οι γυναικείες παροτρύνσεις γίνονται εκ του ασφαλούς. Η γυναικεία κοινωνικοποίηση πραγματοποιείται πολύ πιο εντατικά, ούτε ώστε η γυναίκα να έχει εμπεδώσει από πολύ νωρίς 'όλες τις κανονικότητες και να είναι έτοιμη να τις αναπαράγει. Αν οι περισσότεροι άντρες -άσχετα με το αν στη συνέχεια "υπηρετούν"- σκέφτονται κάποτε την πιθανότητα να την σκαπουνλάρουν, πρέπει να'ναι ελάχιστες εκείνες οι γυναικείς που κάποια στιγμή αμφισβήτησαν στην πράξη την αναγκαιότητα της ανδρικής στρατευσης (όσο και του προκαθορισμένου ρόλου τους). Σ' αυτή την περίπτωση οι φίλες δεν τολμήσουν να επφέρουν αποτρεπτικό για τη στρατευση λόγο γιατί η θητεία είναι υποτίθεται προσωπική υπόθεση. Η λύπη για την απουσία του αγαπημένου προσώπου θ' αντισταθμιστεί (;) στη συνέχεια από την εξάρτηση που θα δημιουργήσει η παροχή

απεριόριστης συναισθηματικής υποστήριξης. Μια υποστήριξη που μοιάζει εντελώς υποχρεωτική: το διάστημα της θητείας η σχέση μεταξύ του φαντάρου και της φίλης του για παράδειγμα, μπαίνει στο ψυγείο. Η φίλη θα γίνει ο κυριότερος αποδέκτης της φρίκης της θητείας και θα πρέπει να ανακαλύψει όλους τους δυνατούς μηχανισμούς στήριξής του και τρόπους απόσβεσης κάθε πιθανής έντασης, ούτως ώστε κανένα καινούριο δεδομένο να μην μπορεί να επηρεάσει τις συνθήκες της σχέσης τους πριν την κατάταξη. Τυχόν χωρισμός ισοδυναμεί με προδοσία από την πλευρά της γυναίκας. Κι επειδή το θήλυρο του "προδότης" δεν είναι "προδότρα", η εγκληματίας που "τον παράτησε ενώ ήταν φαντάρος", θα χαρακτηριστεί ποτάνια κυρίως από τις ομόφυλες της. Το κεφάλαιο για τη συμπεριφορά της μάνας μοιάζει τεράστιο, αλλά ας κρατήσουμε εδώ τη βαθιά της ικανοποίηση για το ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική για το βίο του κανακάρη της. Αφού πλένει πολύ καλύτερα τα σύβρακά του και το δικό της το φαΐ είναι νοσημένο από αυτό το σχολείο. Και μια κρυφή της ανησυχία για τις νέες αναγκαστικές παρέες του γιού της, ενώ υπό τις δικές της φτερούγιες ήταν απόλυτα προστατευμένος.

Με δεδομένο το ότι η γυναικεία συμπεριφορά κατά την διάρκεια της στρατευσης του φύλου, γιού, αδερφού είναι απόλυτα προκαθορισμένη, δεν είναι υπερβολή το να μιλάμε για μια ιδιότητη, "περιφερειακή" θητεία, αυτή των γυναικών.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτά που κάνουν το ρόλο της γυναίκας αποφασιστικό για το θέμα στρατός. Κάπι άλλο



που παίζει σημαντικό ρόλο είναι το παρενδίδι "παρουσίας-απουσίας" της γυναίκας στο στρατό. Γιατί είναι και δεν είναι εκεί. Είναι μακριά και έτσι χάνει την πραγματική της υπόσταση, μιθοποιείται. Γίνεται πολύ πιο ποθητή και κάποιες φορές αντικειμενοποιείται. Κι όταν ο φαντάρος είναι έχω θα αναζητήσει την παρουσία της οπονδίποτε, στην κάθε ποντάνα, στις κοπέλες που θα τους κάνει καμάκι στο δρόμο, ή στην "πιστή" του σύντροφο. Μέσα στο στρατόπεδο θα αναζητήσει την εικόνα της γυναίκας είτε στη σκέψη του, είτε σε πορνοπεριοδικά, θα την αναπαραστήσει χυδαία συνήθως στους τοίχους του στρατοπέδου, ή λεκτικά, σε συζητήσεις για γαμήσια. Θα τη συναντήσει στα υποτιμητικά σχόλια καρφαβανάδων για τυχόν αδυναμία του και στην επίσημη πρόσπαγάνδα ότι μάνα, γυναίκα και αδερφή πρέπει να προστατευτούν σε καιρό πολέμου ως αδύναμες (ώλωστε αυτό είναι και το πιο βασικό επιχείρημα: "Θα αφήσεις να σου γαμήσουν τη μάνα"), ενώ αν αυτές ανήκουν στους αντίπαλους ο φαντάρος έχει δικαιωμα (αν όχι υποχρέωση) σε καιρό πολέμου να γαμήσει (πολυτραγούνδισμένο στα συνέχεις της εκπαίδευσης)

Πιο εκτεταμένα μπορεί να αντιληφθεί κανείς το ότι ο στρατός λειτουργεί καταλυτικά στην παραπέρα διαώδηφωση των σχέσεων άντρα-γυναίκας μιλώντας για την ίδια τη θητεία.

## ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

Τί αντιμετωπίζει ο άντρας που πάει φαντάρος; Μπορεί να ονειρεύεται αιμάτια, γκόμενες και φράγια, αλλά ποτέ δεν φαντάζεται ότι το να "γίνει άντρας" συνεπάγεται και πολλά άλλα πρόγραμμα που θα του τα μάθει ο στρατός. Κι απόμιν και στην περίπτωση που είναι τύπος που έχει αντισταθεί ως τώρα σε όλη την ηλιθία νοοτροπία για αντριλίκι που έχει ταΐστει από παιδί, είναι αιδύνατο να μη φρικάρει στο στρατό με δύο θεούς αντιμετώπισει και να τα ξεπεράσει απλά και ανώδυνα. Όταν είδει μέσα στα σκατά και είσαι μόνος, ή αναγκάζεσαι να κάνεις,

T I S

περισσότερες φορές τουλάχιστον, ό,τι και οι άλλοι ή τρελαίνεσου.

Γιατί στο στρατό σου μαθαίνουν πολλά πράγματα. Ότι άντρας σημαίνει μεν να είσαι δυνατός και να χειρίζεσαι τα όπλα, αλλά από την άλλη, για να τα καταφέρεις αυτά τα δύο, πρέπει να ακούσεις χυλάδες μπινέλικα απ' τους ανώτερούς σου χωρίς να πεις πουβέντα, ν' αντέξεις καφένια (εκεί μαθαίνεις ότι δεν πρέπει να ιλαις μπροστά στους άλλους ποτέ), να μάθεις την ιεραρχία από πρώτο χέρι πάνω σου, να σταθείς δεκάδες φορές προσοχή μπροστά σε τύπους που θα' θελες να τους σπάσεις στο ξύλο. Να είσαι ένας αριθμός με χαρί ανάμεσα στους άπειδοντες

## ΓΥΝΑΙΚΑ

Το δίπολο: γυναίκα μη βίαζ, αδύναμη-άντρας επιθετικός, δυνατός φαίνεται ότι έχει εμπεδωθεί βαθιά στις συνειδήσεις πολλών μέσα από τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης που αναφέρθηκαν. Από μικρή, αποκομιδένη από τα μαθήματα βίας, προσφιλισμένη να κατακτήσει τη θέση που της αρμόζει (στο σπίτι, καμιά δουλειά για συμπλήρωμα του εισοδήματος της οικογένειας, ή χειρότερα της επιτυχημένης) φύλοι προκαθορισμένοι και άχαροι, που πλάθουν την εικόνα του θηλυκού περιορισμένης νοημοσύνης, την εικόνα της υποταγμένης συζύγου, της άξιας μάνας ή άλλως του αγχωμένου θηλυκού να αποδείξει πως είναι ικανό να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις μιας καριέρας με όποιο τίμημα, αλλά κάνει πίσω συνήθως σταν μπαίνει στα "αντρικά χωράφια". Μιλάμε για το αδύναμο γενικά φύλο που δεν έχει τις δυνάμεις να αντιδρά βίασα στις κατά μέτωπο επιθέσεις που δέχεται. Μην ξεχάμε όμως ότι για πολλούς η γυναίκα διαθέτει άλλα ισχνά "αμυντικά όπλα": την πονηριά, τη θηλυκότητα και άλλα πλάγια μέσα.

Από τη μεριά μας, ένα πάντως είναι το σήγουρο: ότι η οποιαδήποτε αδυναμία, ενασθήσια και φιλειρηγικότητα που αποδίδονται στη γυναικεία συμπεριφορά δεν υπαγορεύεται στη γυναίκα από τις οργήμενες της, ούτε προκαθορίστηκαν από τη δομή του DNA της: οι κνημίαρχοι φύλοι και τα σπερότυπα τα επέβαλλαν. Σε πολλούς όμως, αυτό θα τανεί ως μια κοινότοπη διαπίστωση. Είναι όμως έτοι:

Κι αν είναι άντως μια κοινότοπη διαπίστωση τότε γιατί πολλές γυναίκες καταλήγουν στο σημείο να τροποποιούν την εμφάνισή τους, το λεξιλόγιό τους και τις αντιδράσεις τους για να προσδοκούνται από τις "αντρικές". Μήνως επειδή έχει γίνει συνείδηση του καθενός και της καθεμαίς ότι έτσι χερδίζεται η εμπιστοσύνη και αποκτείται το κύρος σε δραστηριότητες που θεωρούνται αντρικές; Γιατί αντί να απομονώνεται και να ξεπερνιέται αυτό που λέμε αντρική συμπριφορά και νταγλίκι, αντιθέτως αναπαράγεται κατ' αυτόν τον τρόπο ακόμη και από εκείνους και εκείνες που είναι υποτιθέται ανοιχτοί σε τέτοια θέματα και κινούνται σε



ομοίους σου. Το παν είναι να μη δείχνεις αδυναμία. Δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Αν δειχτείς αδύναμος θα υποφέρεις. Γιατί αν είσαι αδύναμος είσαι "γυναικούλα".

Κι εκεί μπαίνει η ουσία του διαχωρισμού στο στρατό και ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα. Ότι η γυναίκα είναι πολύ αδύναμη και ευαίσθητη για να υποστεί κάτι τέτοιο. Ο άντρας όμως μπορεί. Και ένας ολόκληρος μηχανισμός το ενισχύει αυτό' ότι δηλαδή δεν είναι και τόσο χάλια τα πράγματα, αφού ακόμη και απ' τον φαντάρο, που όταν βρίσκεται στη μονάδα νιώθει ο πιο μαλάκις, μόνος, υποτακτικός, υπάρχει πάντα κάτι χειρότερο: η γυναίκα. Που (τι κρίμα!) δεν έχει τα κότσια να αντιμετωπίσει το στρα-

τό. Και ίσως να βγαίνει και μια μνήσικακά, συνειδητή ή ασυνειδητή, σ' αυτές, τις γυναίκες, που δεν πέρασαν και δεν θα περάσουν ποτέ απ' αυτό το λούκι.

Δεν μένουν όμως μόνον αυτά τα απωθημένα που είναι από μόνα τους υπερ-αρκετά. Μπαίνει και το ζήτημα της χειραγώγησης τους σώματος με τις αστηρίσεις και κυρίως η αποχή από τον έρωτα, που στοιχίζει πολύ, πάρα πολύ. Και πρώτα απ' όλα στοιχίζει τις άπειρες μαλακίες που θα τραβήξει ο κάθε φαντάρος κατά τη διάρκεια της θητείας του. Σα φυσική ανάγκη αυτοερωτισμού και σαν μια φαντασιακή προσπάθεια να ελαττώσει ο φαντάρος τη μοναξιά του. Στοιχίζει και τις πρόσκαιρες επαφές για πολλούς- "ένα στα γογήφα" με πουτάνες. Και επίσης τις ατελείωτες συζητήσεις ανάμεσα σε φαντάρους για γαμήσια που δεν έγιναν ποτέ, κολάς από hard core τούρτες, που ενώ όλοι ξέρουν πως είναι ψέματα κανείς δεν κόβει τον άλλον, ίσως γιατί όλο αυτό βγαίνει σαν μια μορφή εκπόνησης της έντασης, του χειρόστοντου είδους όμως. Και τι χειρότερο για κάποιον που δεν γουστάρει την όλη φάση αρρωσταύνει που τους απούνε και δεν μπορεί να τους κάνει να πάψουν γιατί είναι μόνος του.

## Η ΒΙΑΗ:

"χώρους" που διατείνονται ότι είναι ελευθεριακοί; Η απάντηση σ' αυτά τα γιατί φάνεται ότι βρίσκεται στο γεγονός ότι η άρνηση και απόρρηψη των κυρίαρχων συμπεριφορών που αποδίδονται σε αντρες και γυναίκες δεν είναι και πολύ εύκολη. Και ότι δεν είναι εύκολη γιατί θα πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουμε βαθιά ότι:

- τα επιβαλλόμενα στερεότυπα για γυναίκες και αντρες είναι συμπληρωματικά, δεν νοείται δηλαδή η ύπαρξη του ενός χωρίς την ύπαρξη και την αποδοχή εκ μέρους του άλλου.
- ότι η βία, ως ένα από τα στοιχεία που γενικά "δεν προσιδιάζει" στο γυναικείο φύλο και ασκείται πάνω του πολύπλευρα καθημερινά μπορεί να χρειαστεί την ανάλογη απάντηση. Και ότι καμιά γυναικεία μειλχιότητα ή φύλετρινιστήτη δεν υπερισχύουν τότε και δεν αποτελούν τροχοπέδη μπροστά σε κάθε βίαιο λόγο ή πράξη που πολλές φορές είναι μονόδρομος.
- ότι η εναισθησία, το κλάμα και η ανάγκη για συντροφικότητα που σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό είναι ανάγκες του καθενός, ενώ είναι επιφεβλημένα και "φυσιολογικά" για τις γυναίκες καταστέλλονται από πολύ νωρίς στους αντρες. Γι' αυτό και θα' πρέπει να τα υπερασπίζομαστε παρά να τα καταπλήγουμε ως μια γυναικεία αδυναμία που αποτελεί στόμα και "ντροπή".
- ότι η άρνηση των ρόλων πραγματοποιείται παντού και καθημερινά. Στην οικογένεια, στη δουλειά, στο δρόμο, στη σχέση με τους συντρόφους μας. Και πολλές φορές ίως η σύγχρονη να είναι αναπόφευκτη. Και στρέφεται ενάντια σε κάθε ανταρχικό πατέρα και σε κάθε καταπιεστική μάνα, για τους οποίους τα άρρενα βλαστάρια τους μπορούν να καίσουν κάθε ελευθερίας, ενώ οι κόρες τους θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή "προστατευτικό" περιορισμό και παρακολούθηση. Στρέφεται ενάντια σ' οποιονδήποτε στο δρόμο που αδίστακτα, προσληπτικά και χρδαία (με παντελή απονοία αντίδρασης από άλλους) εξεντελίζει στην κυριολεξία οποιαδήποτε γυναίκα με κίνητρα που ποικίλουν από το καμάκι μέχρι το χειβάλε με την παρέα. Στρέφεται ενάντια σ' εκείνους/ες που πιστεύουν ότι στη βία και στις συγκρούσεις του δρόμου "προτεραιότητα" έχουν οι αντρες, ενώ οι γυναίκες μένουν στο μετόπισθεν.

## ΑΥΤΗ Η ΕΡΗΜΗ ΘΗΤΕΙΑ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ...

Όλα αυτά είναι καταστάσεις που οι περισσότεροι φαντάροι δεν θα μιλήσουν σε κανέναν γι' αυτές. Θα τις πνίξουν μέσα τους, προσπαθώντας να τις διαγράψουν απ' τη μνήμη τους σαν κακό εφιάλτη, κρατώντας τις δποιες καλές στιγμές, μεγαλοποιώντας τες, και έχοντας πια γίνει ΑΝΤΡΕΣ. Αφού κατάφεραν να τ' αντέξουν όλα χωρίς ν' αυτοκτονήσουν, μπορούν ν' αντέξουν κάτω απ' οποιεδήποτε συνθήκες, ίσως και σ' ένα πόλεμο. Και γι' αυτούς που δεν θέλουν ν' ανήκουν σ' αυτήν την κατηγορία χρειάζεται τρομερή προσπάθεια για να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους και τον προσωπικό τους τοσαπουκά για ν' αντισταθούν και να παραμείνουν αυθεντικοί.

Ο στρατός δεν είναι ένα κεφάλαιο που κλένει με το τέλος της θητείας, δεν τον περνάει κανείς σαν παιδική αρρώστια και μετά "τελείωσε". Όταν ολοκληρωθεί, οι άνδρες πρέπει να είναι έτοιμοι να παραδοθούν στην κοινωνία: επιθετικοί, ικανοί να ανταπεξέλθουν σε όλα, σεξουαλικά αχρόταγοι, γεμάτοι "καλές" εμπειρίες από τη θητεία -μόνιμο θέμα συζητήσεων για την υπόλοιπη ζωή τους-, χωρίς έγνως υπανιγμού για τοπαλίσματα, παραλογισμού, στερήσεις, χωρίς αδυναμίες, προορισμένοι να καταπνίγουν τα συναισθήματά τους, τις επιθυμίες τους, τη διάθεση για συντροφικότητα. Οριζόμενοι πάντα σε απιπάθεση με τις υποταγμένες, αδύναμες, περιορισμένης ευφύιας και εμπειριών, υπόυλες, εξαρτημένες γυναίκες. Τις οποίες δεν τις βλέπουν σαν κάτι καλύτερο από ένα καινούριο καταλυτικό: πρώτα σαν μέσο κοινωνικής προβολής κι έπειτα σαν χοήσιμο εργαλείο (που αποδέχεται πολύ συχνά το ρόλο του αστραφτερού αντικειμένου και τη ζωή υπό τη σπλιά του δυνατού αφσενικού).

# ΕΛΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΕΛΑ.... ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΚΟΜΑ



Η εμπλοκή της γυναικάς στην ιστορία του στρατού, της θητείας ή της συμμετοχής στον πόλεμο, δηλαδή στην ιστορία της "προσφοράς" στην πατρίδα, έχει μια ακόμα εκδοχή. Είναι η εκδοχή που λέει ότι ενώ οι άντρες υπηρετούν το έθνος με τη στρατευση, οι γυναικές υπηρετούν το έθνος γεννώντας έλληνες και ελληνίδες που θα το διατηρήσουν ζωντανό και πλούσιο σε έμφυγα αποθέματα.

Ο παραλληλισμός θητείας και μητρότητας δεν είναι πρωτάκουστος, και ίσως τελικά να μην είναι τόσο άστοχος. Πολλές φεμινίστριες, υποστηρίζοντας τη μη στρατευση των γυναικών και προσπαθώντας ταυτόχρονα να μην προδώσουν την ιστήτη, έχουν θριαμβευτικά ανακαλύψει ότι γεννώντας ξεπληρώνουν με το παραπάνω την υποχρέωσή τους στην πατρίδα (ώλωστε η ίδια η πατρίδα είναι η μεγάλη μαμά όλων και μάλλον χρειάζεται για βοήθεια κι άλλες μαμάδες). Αυτό σημαίνει ότι η μητρότητα

είναι προσφορά και ταυτόχρονα είναι προνόμιο των γυναικών, ενώ η μειονεκτική θέση που δίνει στις γυναικές η φυσική τους αδυναμία- είναι μάλλον δύσκολο γι' αυτές να στηρίζουν το έθνος στα μπράτσα τους- εξισορροπείται και με το παραπάνω από τη μαγική ιδιότητα του "τροφορδό-

τη" ανθρώπων.

Αν παραδεχτούμε λοιπόν ότι στην κουλτούρα της εθνικής άποψης για τα πράγματα, μητρότητα και θητεία ( ή συμμετοχή στον πόλεμο) έχουν όντως το κοινό στοιχείο της προσφοράς, τότε οι ομοιότητες ανάμεσα στα δύο δεν είναι και τόσο τραβηγμένες, είναι μάλλον ορατές. Πρόκειται και στις δύο περιπτώσεις για μια σκληρή (ψυχικά και σωματικά) δοκιμασία, η οποία όμως μετά τη λήξη της παίρνει μια δόση ιερότητας, θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει ιεροτελεστία, που με κάποιουν τρόπο εξαγνίζει όσους ή όσες συμμετέχουν σ' αυτήν. Και αυτός ο εξαγνισμός (με ή χωρίς εισαγωγικά) απορρέει ακριβώς από το στοιχείο της προσφοράς, που μεταφέρει εκείνους ή εκείνες που είχαν την εμπειρία της σε ένα άλλο επίπεδο από εκείνους ή εκείνες που δεν.... Έτοιμες οι επώδυνες στιγμές γίνονται χαριτωμένες αναψυχήσεις... Τα προσωπικά αιδείξοδα, το βάρος, η απελπισία, απλώς αποσιωπώνται, φαίνονται μάλλον μηδαμινά μπροστά στο μεγαλειώδες του πράγματος.

Μια γυναίκα πρέπει να θεωρεί προνόμιό της και ανεπιτίθετη η πτηνή "τελετή" της γέννας: την πολύωρη ταλαιπωρία, τις οδύνες του τοκετού. Πρέπει να χάιρεται βλέποντας το σώμα της να παραμορφώνεται, πρέπει να απολαμβάνει τις καθημερινές της αδιαθεσίες. Μια γυναίκα πρέπει να είναι περήφανη που είναι μητέρα.

Μόνο έτοιμη θα είναι πραγματική γυναίκα, δηλαδή θα μπορεί να λέει ότι έχει παίξει και τον τελευταίο όρλο που θα μπορούσε να παίξει στη ζωή της. Ενας φαντάρος δεν πρέπει να δυσαναχείτε όταν το σώμα του ταλαιπωρεύεται.. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Ένας άντρας πρέπει να είναι

περήφανος που είναι στο στρατό. Μόνο έτοι θα γίνει πραγματικός άντρας. Δηλαδή, θα μπορεί να λέει ότι έχει παιξει και τον τελευταίο ρόλο που θα μπορούσε να παιξει στη ζωή του. Και οι δηγήσεις μετά.... οι εμετοί και οι ξαλάδες χαριτωμένες... τα καιφώνια διασκεδαστικά... και οι παλιότεροι: οι μιημένες γυναίκες, οι μιημένοι άντρες... αμειλικτοί...

Στο σημείο αυτό θα' πρεπε να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα: ο παραληλισμός που κάναμε έχει σαφή δρια. Η αντιστοιχία από μόνη της είναι γελοία. Είναι γελοία, παράλογη, αλλά είναι εξίσου υπαρκτή. Είναι ο παραλογισμός του να βαραίνει τη μητρότητα αυτή η χρδαία προσφορά, ο ίδιος παραλογισμός του εθνικού ιδεολογήματος που βρίσκεται κάτιο απ' όποια πέτρα κι αν στράσουμε. Είναι υπαρκτή γιατί ίσως να τρομάζαμε αν ξέραμε τον αριθμό των γυναικών που όντως αισθάνονται ότι ξεπληρώνουν με τη μητρότητα το χρέος τους στην πατρίδα, που όντως είναι περήφανες γιατί είναι μανάδες ελλήνων, που συγκινούνται με την εξιστόρηση "ηρωικών εποχών" (το έπος του τάδε)

όταν μανάδες στέλναν με το κεφάλι ψηλά τα παιδιά τους να σφαχτούν και να σφάξουν, πλέκοντας κάλτσες για ή ω ε σ νεκρούς και δολοφόνους, που όντως θα'

θελαν ίσως να ξαναζήσουν τέτοιες εποχές, ή που δακρύζουν έστω βλέποντας το γιό τους στο χακί.

Στον έναν ή στον άλλο βαθμό είναι μια διαπίστωση που δεν σημείζεται στον αέρα. Και είναι μια διαπίστωση που σαφώς δεν "αντιτάσσεται στη μητρότητα" ( η έκφραση σε εισαγωγικά γιατί είναι από μόνη της αστεία). Θέλουμε διώς η μητρότητα να είναι αυτό που είναι και μόνο. Ένα φυσικό γεγονός, επιλογή της κάθε γυναίκας το αν θα το ζήσει ή όχι, απαλλαγμένο από κάθε είδους "προσφορά", απαλλαγμένο από κάθε έννοια αναγκαιότητας. Και σίγουρα απαλλαγμένο από κάθε σχέση με το κακό συναπάντημα έθνους, στρατού, θητείας, δημογραφικού προβλήματος και λοιπών. Αρνούμαστε το στρατό και τη θητεία, πολεμάμε την εθνική κουλτούρα και με τον ίδιο τρόπο πολεμάμε όσες γυναίκες την έχουν δει μανάδες του έθνους, όσους και όσες βλέπουν μέσα από τη γυναικεία μητρότητα τη λύση στα εθνικά, δημογραφικά, αμυντικά και ότι άλλα άσχετα με μας προβλήματά τους.

ΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΒΡΩΜΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ,  
ΘΑ ΣΕ ΜΕΙΣΟΥΝ ΦΥΛΑΚΗ!



ΑΝ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΒΡΩΜΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, Ο ΚΑΛΟΣ ΘΕΟΣ ΘΑ ΤΟ ΝΑΔΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ!



ΕΑΙ Η ΚΟΛΑΣΗ  
ΘΕΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΜΙΑ  
ΔΕΑ ΖΑΝ ΤΙ ΜΟΙΑΖΕΙ;



ΟΡΙΣΤΕ!



# ΠΟΣΟ ΜΑΚΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ;

Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίσαμε το ζήτημα γυναίκας και στρατού μέχρι εδώ ενέχει τον κίνδυνο ενός συμπεριφάσματος που μάλλον συσκοτίζει κάποιες πτυχές του. Για να εξηγηθούμε: πρόκειται για το συμπέρασμα ότι ο στρατός είναι ένας μηχανισμός που - εκτός των άλλων - σχετίζεται άμεσα με τη διάκριση και την ανισοτιμία των δύο φύλων, και μάλιστα εκτοξεύει τη διάκριση αυτή στο απόγειό της, στηρίζει από τη μία τα στερεότυπα της αντρικής και της γυναικείας θέσης και συμπεριφοράς, του αντρικού και του γυναικείου ρόλου, στηρίζεται, από την άλλη, σε μεγάλο βαθμό στα στερεότυπα αυτά. Με άλλα λόγια ο παραδοσιακός ρόλος της γυναίκας είναι απαγόρευτος.

τικός για την είσοδό της στο στρατό.

Το συμπέρασμα αυτό είναι σωστό και λάθος.

Είναι σωστό γιατί ο στρατός προφανώς χρησιμοποιεί όσο μπορεί τα στερεότυπα των ρόλων των δύο φύλων: τον εξυπηρετούν. Είναι λάθος γιατί όσο κι αν η οργάνωση του στρατού είναι αυστηρά "αντρική", ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν πηγαίνουν οι γυναίκες στο στρατό είναι γιατί δεν τις χρειάζεται, αν χρειαστεί θα τις απαιτήσει. Ο συγκεκριμένος καταμερισμός των ρόλων σε σχέση με το στρατό δεν συντηρείται επειδή είναι ένας διαιωνιζόμενος αναχρονισμός -κατάλοιπο μιας νοοτροπίας που δεν έχει ακόμα ξεπεραστεί- συντηρείται γιατί η ανατροπή του μάλλον θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ' όσα θα λύσει (και

αυτός είναι ίσως ο βασικότερος λόγος που κάνει την πεποίθηση ότι η στρατευση των γυναικών θα ήταν ένα βήμα προς την ισότητα μια απέραντη ανοησία). Ένας μικτός στρατός, πέρα από το ότι θα απαιτούσε έναν διαφορετικό κώδικα ενδοσυνενόησης, θα μπορούσε να κλονίσει σημαντικά αυτήν τη μόνιμη ανασφάλεια που δημιουργεί στις γυναίκες το άβατο που έχουν σε συγκεκριμένους χώρους, και ίσως θα δημιουργούνται κάποιες αντιφάσεις ανάμεσα στο εξυπηρετικό θηλυκό πρότυπο και στη γυναίκα στρατιώτη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στις χώρες όπου οι γυναίκες συμμετέχουν στο στρατό (ΗΠΑ, Ισραήλ) οι διαφημιστικές

καμπάνιες που τις προσκαλούν υπόσχονται (ή ίσως θέτουν και την προϋπόθεση) ότι πηγαίνοντας στο στρατό δεν πρόκειται





## ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΆΛΛΑ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ Η ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΘΕΛΟΥΜΕ;

Ένα μικρό σχόλιο πάνω σε συζητήσεις που έχουν γίνει αρκετές φορές μεταξύ μας και σίγουρα έχουν γίνει πολλές φορές μεταξύ άλλων. Οι γυναίκες πολέπι, λέσι, να προτάξουν ότι μπορούν να πάνε στο στρατό, όπως μπορούν και οι άντρες, και στη συγένεια από τη θέση "αυτού που μπορεί" θα νομιμοποιούνται άνετα να πονν κι αυτές: δεν θέλω. Λίγος και μικρός ο συλλογισμός, μιατά τη γνώμη μας. Η σύγχρονη μας με το στρατό δεν γίνεται να περιγράφεται με λέξεις που να μην έχουν αρνητική ή επιθετική σηνούα. Το "μπορούμε να πάμε στο στρατό" ίσως να μην απέχει πολύ από το "θέλουμε" ή από το "θα επελεπε" ή από το "δεν θα μας πείραξε" να πάμε. Αλλί να δείξουμε ότι "μπορούμε" καλύτερα θα ήταν να δείξουμε ότι και οι άντρες "δεν μπορούν". Θέλομε να μην μπορεί κανείς να πάει στο στρατό και να μην θέλει κανείς να μπορεί να πάει. Όσο πιο μαριά τόσο καλύτερα. Δεν θέλουμε, δεν γονιστάρουμε, δεν μας αρέσει, μας χαλάει, δεν μπορούμε, και ό,τι άλλο δεν... δεν μας κάνει... ούτε χρειάζεται να περιέβουμε ξωφαλτσά μέσα από την αποδοχή του με ένα "μπορώ" για να νιώθουμε κάπως όταν θα λέμε "δεν θέλω".

να χάσουν τη θηλυκότητά τους.

Ανάλογη -ή περίπου ανάλογη- μπορούμε να θεωρήσουμε τη θέση της γυναικάς στην παραγωγή, η οποία από τη μία είναι εδώ και χρόνια επίσημα κατοχυρωμένη, από την άλλη όμως η ζυγαριά γέρνει, και η ανατροπή αυτής της ισορροπίας προς μια ουσιαστικά ισότιμη συμμετοχή των γυναικών θα έδινε μάλλον σημαντικά χτυπήματα σ' αυτό που λέμε "κοινωνική συνοχή". Τι σημαίνει αυτό: ότι οι γυναίκες ίσως πλέον να μην είχαν ως άμεση προτεραιότητα να γεννάνε παιδιά (με ό,τι συνέπεις θα μπορούσε αυτό να έχει στην αναπαραγωγή εθνικού δυναμικού, εργατικού δυναμικού και ό,τι άλλου δυναμικού)· ότι οι γυναίκες θα έπαναν να θεωρούν τους εαυτούς τους ως αποκλειστικούς υπεύθυνους για το μεγάλωμα των παιδιών (με ό,τι συνέπεις θα μπορούσε αυτό να έχει σήμερα που κανένα κράτος δεν είναι σε θέση να συνεισφέρει, από άποψη πρόνοιας, σε κάπι τέτοιο). Τέλος, όπως και προηγουμένως αναφέρθηκε, η γυναικά πρέπει στην εργασία να αντιλαμβάνεται τη θέση της ως μόνιμα επισφαλή, ενώ η "μηχανή" έχει στη διάθεσή της ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού έτοιμο να γρούσει στο σπίτι με τη μία σε περιόδους ύφεσης, αφού εκεί είναι η "φυσική" του θέση.

Το ζήτημα τελικά τίθεται μάλλον ως εξής: οι γυναίκες, χρησιμοποιούμενες έντεχνα σε διάφορες θέσεις, σαν να τους γίνεται χάρη, ζώντας μόνιμα με την αγωνία της αποδοχής ή της επιβράβευσης, με το φόβο του "δεν θα το κάνω το ίδιο καλά", έχοντας το βάρος να αποδεικνύουν συνεχώς ότι τα καταφέρνουν, καταλήγονταν σε πολλές περιπτώσεις να γίνονται οι πιο υπάκουες, οι πιο πειθαρχημένες, οι πιο ανταγωνιστικές, με λίγα λόγια οι πιο πορωμένες να είναι και να κάνουν ότι τα αφεντικά ή ο στρατός και το όλο κόλπο θέλουν να είμαστε και να κάνουμε όλοι μας (ανεκδοτολογικά ας θυμηθούμε γυναίκες εισαγγελείς και δικαστίνες, γυναίκες εξεταστές για δίπλωμα οδήγησης, γυναίκες τροχονόμους, γυναίκες γυμνασιάρχες....). Με το ίδιο σκεπτικό, ας μην εκπλαγεί κανείς αν οι γυναίκες σε

μια ανάλογη προσπάθειά τους γίνουν γνησιότατοι στρατιώτες- πραγματικά σκυλιά.

Το συμπέρασμα είναι τόσο προφανές όσο και απαραίτητο να διατυπωθεί στα ίσα: οι γυναίκες μπαίνουν σε χοντρό λούκι αν προσπαθούν μόνιμα να οικειοποιούνται χαρακτηριστικά που είναι συνήθεια να αποδίδονται στους άντρες. Όχι γιατί δεν είναι στη φύση τους, αλλά γιατί στην ουσία προσπαθούν απλώς να γίνουν πιο σωστά, ολοκληρωμένα θύματα ενός συστήματος που αναγνωρί-

ζει και ανταμοίβει τις αρετές που προωθούν τη διαιώνισή του. Αν (άντρες) έξυπνοι είναι οι υπάλληλοι που βρίσκουν τρόπους για να κερδίσουν χρήμα οι εργοδότες τους, ας είμαστε ηλίθιοι/ες. Αν (άντρες) γενγαίοι είναι οι ανεγκέφαλοι εθνολάγνοι που δεν κολώνουν μπροστά σε τίποτα για τη σημαία τους, ας είμαστε δειλοί/ές. Αν (άντρες) σκληροί είναι οι φαντάροι που βιώνουν χωρίς ένας μορφασμό τη θητεία, ας είμαστε αδύναμοι/ες.



Κάπου εδώ βρίσκεται και ένα αρχικό συμπέρασμα για τη γυναικεία θέση στο ζήτημα της άρνησης του στρατού (αρχικό γιατί υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορεί να πει κανείς, πολλά που μπορεί να γράψει ή να κάνει). Και ενώ η αρχική μας στάση απέναντι σε μια τέτοια προσπάθεια ήταν αμήχανη, καθώς και μεις οι ίδιοι δεν ξέραμε πώς να ξεπεράσουμε καταστάσεις "περιφερειακές" και να μπούμε στην ουσία της γυναικείας άρνησης, τελικά τα πράγματα δεν είναι έτοι. Ο στρατός είναι μια σειρά τέτοιων "περιφερειακών" καταστάσεων που αγγίζουν τις περισσότερες πτυχές της ζωής μας. Και είναι ίσως οι αντιστάσεις μας, αντρών και γυναικών, σ' όλα αυτά τα "περιφερειακά" που στοιχειοθετούν ουσιαστικές πολιτικές αρνήσεις,

είτε αυτές διώκονται μετά (ποινικά) είτε όχι. Έτσι οι γυναίκες αρνούνται το στρατό αρνούμενες τη "θέση" που έχουν μέσα στα στρατόπεδα, αρνούμενες το ρόλο που τους παραχωρείται ως "η αντίπερα όχθη" ενός στρατιώτη-άντρα, αρνούμενες να υποστούν τις οποιεσδήποτε συνέπειες έχει για τη ζωή τους η συμμετοχή των αντρών στο στρατό, αρνούμενες, τέλος, κατηγορηματικά την προοπτική της δική τους συμμετοχής. Και αν η γυναικεία αυτή άρνηση δεν έχει την υπογραφή της σε μια δήλωση ή την πιστοποίηση ενός ψυχιατρού, μικρό το κακό (ή μεγάλο το καλό). Εξακολουθεί να είναι μια στάση που αξιώνει την παρουσία της, αξιώνει να χλευάζει όσους και όσες πιστεύουν ότι η άρνηση στο στρατό είναι "προσωπική υπόθεση".

Ένα πολύ συβρέστο ξήριμα που νιώθουμε ότι πρέπει να θίξουμε αλλά δεν θα το ανοίξουμε σ' αυτήν την έκδοση είναι το ξήριμα της σεξουαλικής βίας (օγκωματένης και μη) που υφίσταται το γυναικείο φύλο σε λεφόδο πολέμου. Η πολεμική (օγκωματένη ή μη) σεξουαλική βία πετά την γυνακών, που έχει έρθει σημη επιφάνεια με τη μαρτυρία στογείων και αριθμών για να "σωκάρει"- αυτούς υποπληθετα-που με τη οιωτή τους και την αδιαφορία τους είναι συνένοχοι των πολέμων, για μας δεν αποτελεῖ ένα απότιμη επιχείρηση για να αργηθούμε το στρατό. Αποτελεί κάπι πολύ παρεπάνω, δύσκολο να το περιγράψουμε, δύσκολο να νιώσουμε την οιμορήτα και την αγριότητα του, γι' αυτό και εδώ το αγγίζουμε διαδικτυακά (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το παρατελματίουμε). Και επιφυλασσόμαστε στο μελλον να αρχοληθούμε μ' αυτό σοβαρά και σε όλο το θέμα- και χωρίς στοχεία, αριθμών και πηγές αυτή τη φορά.



αν έξυπνοι είναι αυτοί που βρίσκουν τρόπους για να κερδίζουν φρά

αν γενναίοι είναι οι εθνολάγνοι που δεν κολώνουν μπροστά

αν άντρες σκληροί είναι οι φαντάροι που αντέχουν χωρ

Εκδοση της  
Αρνησης Μητέλεσης Καθήκοντος