



ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΥΤΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΛΙΑ

(512 μέρες μετά)...

διαδήλωση από την "συνέλευση ενάντια στην ειρήνη" στο κέντρο της αθήνας στις 13 μάρτη του 2004



512 μέρες πριν...

Η συνέλευση ενάντια στην ειρήνη δημοουργήθηκε τον μάρτιο του 2003, κάθως ξεκίνησε ο πόλεμος στο ιράκ. Εν μέσω μιας πολεμικής συνθήκης που γινόταν φανερό ότι έχει παγκόσμιες διαστάσεις και απρόβλεπτη εξέλιξη, κρίναμε απαραίτητη τη συγκρότηση μας συλλογικής δομής που θα πάρει ξεκάθαρη θέση, με το λόγο και τη δράση της, μέσα στο θολό τοπίο των εύκολων απαντήσεων, του ανέξοδου αντιαμερικανισμού και της "ουδετερότητας" των ελληνικών αφεντικών απέναντι σε έναν πόλεμο που υποτίθεται ότι αφορά κάποιους άλλους, κάπου μακριά. Εκείνη την περίοδο συζητήσαμε, μιλήσαμε και δράσαμε συλλογικά, προσπαθώντας να αναδείξουμε αφενός τη συμμετοχή των ελληνικών αφεντικών στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, αφετέρου πως ο πόλεμος εκεί αποτελεί μέρος του ταξικού πολέμου που διεξάγεται παντού, σε ολόκληρη την υφήλιο. Μέσα στο 2004 η συνέλευση ενάντια στην ειρήνη εξακολούθησε να έχει μια σταθερή παρουσία στην αθήνα, με βάση συζητήσεις που έγιναν στο εσωτερικό της για τα μέτωπα του ταξικού πολέμου στην Ελλάδα: για την ελληνική επέκταση στα βαλκάνια και τις διευθετήσεις των αφεντικών από τις δύο μεριές του Αιγαίου, για την αναδιάρθρωση του στρατού και την στρατιωτικοποίηση της εργασίας, για την εθνική ενότητα ενόψη της "μεγάλης ιδέας" των ολυμπιακών αγώνων.

Μετά από ενάμιση χρόνια λειτουργίας της συνέλευσης, και παρά τις όποιες αδυναμίες υπάρχουν, κρίνουμε ότι έχει κατακτηθεί μεταξύ μας ένα κοινό πεδίο συνεννόησης, μια συλλογική οπτική πάνω στα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε. Παρακάτω θα διατυπώσουμε συνοπτικά τα βασικά σημεία αυτής της οπτικής.

Βασικές αντιλήψεις στης συνέλευσης ενάντια στην ειρήνη

Ο ενδοκαπιταλιστικός ανταγωνισμός υπάρχει και συνεχίζεται. Οι κρατικές οντότητες είναι σχετικά αυτοτελείς ενσαρκώσεις των συμφερόντων που αντιστοιχούν σε διακριτές ομάδες αφεντικών. Οι μεταξύ τους σχέσεις προσδιορίζονται απ' αυτό το γεγονός και δεν μπορεί παρά να είναι ανταγωνιστικές. Τα τελευταία γεγονότα (ΙΙη Σεπτέμβρη, Αφγανιστάν, Ιράκ) μας οδηγούν να πιστέψουμε ότι αυτές οι ανταγωνιστικές σχέσεις οξύνονται στο πλαίσιο της μοιρασίας του μεταψυχροπολεμικού κόσμου απ' τα αφεντικά και διαφορετικά μπλοκ συμφερόντων συγκρούονται μεταξύ τους. Το που θα φτάσει αυτή η σύγκρουση, ποιες μορφές θα πάρει, μας είναι άγνωστο. Εύλωτες αλλαγές όμως συμβαίνουν διαρκώς και σε πολλά επίπεδα: εργασία, στρατός, δημόσια τάξη, πολιτισμός, κατανάλωση κτλ.

Το ελληνικό κράτος δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο "εξαρτημένο" απ' ότι οποιοδήποτε άλλο. Ζυγιάζει τις δυνατότητες του και σχεδιάζει την στρατηγική του, ανάλογα με τα συμφέροντά του και όσο του επιτρέπουν οι συσχετισμοί, όπως κάνουν όλα τα καθώς πρέπει κράτη. Η σταθερή - οικονομική και στρατιωτική - ελληνική παρουσία στα βαλκάνια τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια επιβεβαιώνει, κατά τη γνώμη μας, πως το ελληνικό κράτος όχι μόνο έχει την πρόθεση, αλλά βρίσκει και τους τρόπους να επεκτείνεται εκτός των συνόρων ισχυροποιώντας τη θέση του στην πλανητική σκακιέρα.

Ο εχθρός μας είναι εδώ. Με βάση και τα παραπάνω, η δράση και η σκέψη μας ως αυτόνομα πολιτικά υποκείμενα, δεν μπορεί παρά να κατευθύνεται ενάντια στα συμφέροντα των ντόπιων αφεντικών, που καθορίζουν τη ζωή μας και εκμεταλλεύονται την εργασία μας. Θεωρούμε λοιπόν προτεραιότητα την εναντίωση στα σχέδια των δικών μας αφεντικών, την εναντίωση στην ταξική ειρήνη της μισθωτής σκλαβιάς, της οικογένειας, της κατανάλωσης, της ανάπτυξης, της επέκτασης του ελληνικού κράτους. Είναι με αυτή την έννοια που είμαστε ανθέλληγες εκτός από αντιεξουσιαστές, αντικαπιταλιστές ή ό,τι άλλο.

Πολιτικές αρχές της συνέλευσης ενάντια στην ειρήνη

'Όπως φαίνεται από την μέχρι τώρα δράση μας, επιλέγουμε την αυτονομία στο λόγο και τη δράση μας, θέτοντας το όριο τους στο σημείο που φτάνουν οι συλλογικές δυνατότητές μας, χωρίς ενδιάμεσους. Είμαστε εχθρικοί/ες απέναντι σε κάθε είδους δομή ή θεσμό διαμεσολάβησης, στα μήντια ή στα κόμματα.

Εξάλλου, η συνέλευση ενάντια στην ειρήνη στέκεται εχθρικά απέναντι στις ιδεολογικές ταυτότητες και συμφωνίες. Ο κοινός τόπος των μελών της είναι οι αρχές και οι απόψεις που έχουν κατακτηθεί συλλογικά, μέσα από την κοινή δράση και τις συζητήσεις τους. Είναι λοιπόν επόμενο να αρνούμαστε τη λογική της "ουράς", όπως αρνούμαστε και τη συνεργασία ή την συνύπαρξη υπό τη σκιά οποιασδήποτε ιδεολογικής ομπρέλας απ' αυτές που έχουν το δελεαστικό προσόν να σου δίνουν όλες τις απαντήσεις δίχως να χρειάζεται καν να φάεις γι' αυτές.

Συνεπώς, η συνέλευση ενάντια στην ειρήνη δεν διαθέτει κάποιου είδους πολιτική πλατφόρμα, που "να απαντά σε όλα". Θα λέγαμε ότι πρόκειται περισσότερο για μία συνέλευση θεματική επιλέγουμε ένα ή περισσότερα θέματα για να ερευνήσουμε, να συζητήσουμε και να δράσουμε γι' αυτά. Αυτή η επιμονή στην επέρους συζήτηση του κάθε θέματος είναι και ο λόγος που η συνέλευση δε θεωρεί καθήκον της να πάρει θέση απέναντι σε κάθε θέμα της επικαιρότητας που προκύπτει (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ασχολείται αν και όταν κρίνει ότι είναι κατάλληλη η συγκυρία).

Τέλος, πρέπει να πούμε πως η λεγόμενη "καθαρή θεωρία", η "θεωρία" δηλαδή που δεν ενδιαφέρεται να δοκιμαστεί

Ο πόλεμος συνεχίζεται με την εθνική ενότητα ενόψη μίας μεγάλης ιδέας.

Αφεντικά και εργάτες συμπορεύονται μπροστά σε οποιαδήποτε ενωτική ιδέα όπως ο αντιαμερικανισμός, ο "φιλειρηνισμός", οι ολυμπιακοί αγώνες στην αθήνα. Όπως και νά 'χει η ελληνική κοινωνία αποκτά την κατάλληλη συνοχή μεταξύ των δύο αντίπολων τάξεων.

Έτσι αντιαμερικανισμός και "φιλειρηνισμός" είναι ιδεολογίες λειτουργικές για τον ελληνικό ιμπεριαλισμό αφού από τη μία ενοχλούνται τις ΗΠΑ για τον πόλεμο στο ιράκ, ενώ από την άλλη αθωάνουν τον ενεργό ρόλο της ελλάδας στον πόλεμο αυτό και την συμμετοχή της στη λεπτλασία των βαλκάνων.

Ο φιλειρηνισμός είναι μία ανθρωπιστική τάση που επιδιώκει να βάλει πλήρη δεξιούς, αριστερούς, πασάρους, αφεντικά και εργάτες και όλους μαζί να τους κατεβάσει από τις "μεγαλειώδεις" διατάξεις πορείες όπως αυτές της δινοιξης του 2003.

Αντιαμερικανισμός και "φιλειρηνισμός" δίνουν τη δυνατότητα σε ευελιξτούς ταρρωτάνους όπως ο λαϊλάτης να το πάρουν αντιμπεριαλιστές και "εργατιστές", τη στιγμή που η κυβέρνηση τους παραχώρησε στον πόλεμο του ιράκ την αεροναυτική βάση της Σούδας και το ναταϊκό στρατηγείο στον Τύρναβο.

Η ελληνική κοινωνία μισεί μόνο τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και δε θέλει να βλέπει ότι οι Έλληνες καπιταλιστές ιδιοκτήτες πετρελαιοφόρων πλοίων ήταν αυτοί που ανεφοδίαζαν των συμματικό σπάλ. Κομμάτι της διακείσης του συστήματος και όν-

στην πράξη, βρίσκεται πολύ μακριά από τα ενδιαφέροντά μας ή, για να το πούμε καλύτερα, προσέχουμε και προσπαθούμε σκληρά να είμαστε ανίκανοι για τέτοιο πρόγμα. Εξίσου όμως ξένη μας είναι και η-δράση-για-τη-δράση και η τυφλή ανακαλυτική σπόκριση στην "επικαιρότητα". Πράγματι, η γνώμη μας είναι πως, αν η σκέψη έχει μια χρησιμότητα σήμερα, αυτή είναι η αποφυγή τέτοιων θλιβερών καταστάσεων.

Υπ' αυτό το πρίσμα, η θεματολογία που θα περιγραφεί παρακάτω, δε θα προσεγγιστεί μέσω αλλεπάλληλων αφισσοκολλήσεων όπου θα ξαναλέμε αυτά που - τάχα... - ξέρουμε γιατί "κάτι πρέπει να κάνουμε", όπως και δεν θα προσεγγιστεί μέσω στελείων σκέψεων και συζητήσεων. Περισσότερο έχουμε στο μυαλό μας μια προσπάθεια συνδυασμού σκέψεων και πράξεων ανάλογα πάντοτε με τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και την ιδιοσυγκρασία του καθενός από εμάς.

Δομή της συνέλευσης ενάντια στην ειρήνη

Η συνέλευση ενάντια στην ειρήνη είναι μια διαδικασία ανοικτή σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να σκεφτεί και να δράσει σχετικά με τη θεματολογία της και σύμφωνα με τις αρχές της. Ο καθένας και η καθεμιά από αυτούς που συμμετέχουν, αναλαμβάνουν την ευθύνη της σταθερής συμμετοχής τους στη συνέλευση και μια δέσμευση απέναντι στους υπόλοιπους συντρόφους και συντρόφισσες.

Είμαστε μια συνέλευση ατόμων και ομάδων. Οι πολιτικές ομάδες που συμμετέχουν δικαιούνται, εφόσον το επιθυμούν, να συζητάνε για τα θέματα της συνέλευσης, να κάνουν προτάσεις και να εκφέρουν συλλογικές γνώμες. Από την άλλη, η συνέλευση δε δεσμεύει τα άτομα και τις ομάδες ως προς τη δράση και τις επιλογές τους εκτός συνέλευσης.

Επιδιώκουμε τις συμφωνίες και παίρνουμε τις αποφάσεις μας μέσω διαδοχικών συμφωνιών και προσεγγίσεων. Η ομοφωνία όμως δεν είναι απαραίτητη για να πάρουμε αποφάσεις. Αντιθέτως προσπαθούμε να βλέπουμε τις διαφωνίες ως φορείς πλούτου και πολυμορφίας. Γι' αυτό η συνέλευση αποδέκεται και προωθεί τη λειτουργία πρωτοβουλιών στο εσωτερικό της, με τους εξής τρόπους: καταρχήν ως τρόπο διαχείρισης των διαφωνιών, με την έννοια ότι αν κάποια μέλη της συνέλευσης διαφωνούν με τις σκέψεις της ή τις πράξεις της, μπορούν να διατυπώσουν ή να πράξουν τις δικές τους, χρησιμοποιώντας μια υπογραφή του τύπου "πρωτοβουλία από τη συνέλευση ενάντια στην ειρήνη", εφόσον φυσικά τεθεί προηγούμενα το ζήτημα στη συνέλευση. Κατά δεύτερο ως απάντηση σε ανάγκες ευελιξίας στις οποίες δεν μπορεί να ανταποκριθεί μια συνέλευση δεκάδων ανθρώπων.

Κατευθύνσεις της συνέλευσης ενάντια στην ειρήνη

Όπως θα φάνηκε κι από τα παραπάνω, η συνέλευση ενάντια στην ειρήνη, από τη σύστασή της, διαμόρφωσε τη βασική της θεματολογία γύρω από την όξυνση του ενδοκαπιταλιστικού ανταγωνισμού, με έμφαση στα έργα και τις ημέρες του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας. Η θεματολογία της συνεχίζει να κινείται σ' αυτή την κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε την πρόθεση να κινηθούμε προς την εκφορά άποψης και τη δράση σχετικά με τη δραστηριότητα του ελληνικού κράτους και τις σχέσεις του με τα γειτονικά κράτη, τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όπως είναι γνωστό, το ελληνικό κράτος διατηρεί αυτή τη στιγμή στρατό σε πολλά σημεία εκτός των συνόρων του, ενώ εξάλλου ολόκληρη η περιοχή των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής κάθε άλλο παρά από σταθερότητα χαρακτηρίζεται. Για να λέμε τα πράγματα με τ' όνομά τους, η περιοχή είναι από τα βασικά πεδία δραστηριοποίησης του αγγλοσαξονικού άξονα και τριβής μεταξύ των αφεντικών, οπότε, κατά τη γνώμη μας, οι σχετικές ευκαιρίες δε θα λείψουν. Δυστυχώς.

Ταυτόχρονα βέβαια, μας φαίνεται πως είναι ανότο να θέτει κανείς στο στόχο του τον επεκτατισμό του ελληνικού κράτους δίχως να ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις στο εσωτερικό αυτού του κράτους. Μπορούμε να πούμε πως έχουμε πια διαμορφώσει μια αντίληψη σύμφωνα με την οποία οι εξελίξεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας, οι λεγόμενες "κοινωνικές" εξελίξεις και αυτές της "εξωτερικής πολιτικής", συνδιαλέγονται για να καθορίσουν τις γραμμές πλεύσης που ακολουθεί το ελληνικό κράτος καθώς εμπλέκεται στον διεθνή διακρατικό ανταγωνισμό. Κατ' αυτό τον τρόπο θεωρούμε ότι ζητήματα όπως το ιδεολόγημα της "ασφάλειας" και η εσωτερική του ζύμωση, η στρατιωτικοποίηση της εργασίας και της κατανάλωσης, ακόμη και ο ρατσισμός των "από κάτω", βρίσκονται απολύτως εντός της θεματολογίας μας.

Και μια - αχρείαστη - διευκρίνιση

Ίσως και να μην είναι απαραίτητο, πάντως, προτού τελειώσουμε θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι όσα προηγήθηκαν καθόλου δεν αποτελούν αδιαπραγμάτευτα δόγματα. Αντιθέτως, είναι στις προθέσεις μας να συζητούνται και να αλλάζουν ανάλογα με τις επιλογές μας και τις εξελίξεις. Τίποτα πιο λογικό άλλωστε: η ιστορία κάθε άλλο παρά τελείωσε.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004

Εμπόδιο είναι κάθε τάση που σε συγμέτερη κρίση, εκφραζεί την αβεβαιότητά για τα κέρδη των μικροαφεντικών και την ανασφάλεια από την απελή της ανεργίας.

Με τη σειρά της η ολυμπόδια σημαίνει εντατικοποίηση της εργασίας, εργασικά σταυρήματα - δαλαφονίες, περισσότερη ασφάλεια και κέρδη για τα αφεντικά (κατασκευαστικές εταιρίες). Οι παραπάνω ίδεες αποτελούν πρόβλημα εθνικής ενότητας που αν χρειάζεται θα οδηγήσει τον ελληνικό μπεριαλισμό σε πολεμική σύνραξη στα βαλκάνια για την υπεράσπιση των συμφερόντων του και μόνο. Ίσως σύντομα αποδειχθεί ότι οι έλληνες καραβανάδες δεν είναι περισσότερο "αλεξίσφαιροι" από τους παλαιούς, ισταντός, πολωνούς και λοιπούς συναδέλφους τους (της "συμμαχίας").

Αυτή η ειρήνη που καταπίνει το ταξιδιό μίας, που αθωάνει το ρατσισμό και την δύρια εκμετάλλευση των μεταναστών, προσταμάζει τον ελληνικό στρατό για σύνραξη και στήριζε τους έλληνες επενδυτές για οικονομική λεπτασία στα βαλκάνια. Αυτή η ειρήνη που οδηγεί στη συμφιλίωση αφεντικών και προλετάριων, στην ελλάδα της ανάπτυξης και των νεκρών στα δημιόσια έργα, αυτή η ειρήνη είναι εχθρός μας.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

(ποσοστόματα από τετραετέλιο που μοιράστηκε σε 80.000 ανάτυπα τον χειρώνα του 2003 και την άνοιξη του 2004 σε γειτονίες και στο κέντρο της αθήνας)



καλλιήθηκε σε γειτονίες και στο κέντρο της αθήνας τον μάρτιο του 2004



καλλιήθηκε τον Απρίλιο του 2004 ενόψη του δημοψηφίσματος στην κύπρο για το σχέδιο Ανάν



καλλιήθηκε σε γειτονίες και στο κέντρο της αθήνας τον Ιούνιο του 2004

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΜΟ

Θυμάστε τον αλβανό εγκληματία; Τον εισβολέα της ήσυχης καθημερινότητας, τον πρωταγωνιστή των δελτίων ειδήσεων; Δεν εξαφανίστηκε, αλλά σίγουρα ξεθώριασε. Η μητρόπολη έχει πλέον να αντιμετωπίσει και πιο αναβαθμισμένους φόβους. Η απειλή της εγκληματικότητας, βουτηγμένη όπως ήταν μέσα στην ανάγκη των αφεντικών για φθηνή και υποτιμημένη εργασία, είκε ένα πρόσωπο. Ο ρατσισμός που έθρεψε την απειλητική φιγούρα του μετανάστη - εργάτη είχε ένα στόχο. Και όσο πιο συγκεκριμένος φαινόταν (και ήταν) ο στόχος, τόσο πιο πολλές διεξόδους είχε ο φόβος για τον κάθε "τρομοκρατημένο" ιδιοκτήτη. Ας το πούμε μ' έναν άλλο τρόπο: μαζί με τον αλβανό εγκληματία, τον μετανάστη εργάτη, πρωταγωνιστούσε επίσης ο φιλήσυχος πολίτης, ο έλληνας ιδιοκτήτης. Ο φιλήσυχος πολίτης έφερε στο προσκήνιο το αίτημα της ασφάλειας, και πολλές φορές ανέλαβε ο ίδιος την προστασία της ιδιοκτησίας του. Ο φιλήσυχος πολίτης έσπρωχνε το νόμο να κάνει το καθήκον του, και πολλές φορές έπαιρνε το νόμο στα χέρια του. Η απαίτηση του φιλήσυχου πολίτη για ασφάλεια ανα/γέννησε τη δημόσια τάξη. Έφερε αστυνομικούς στις γειτονίες, σώματα διώξης λαθρομεταναστών στις πλατείες, ειδικούς φρουρούς στις τράπεζες, συνοριοφύλακες. Τα αφεντικά επένδυσαν σ' αυτό το δίδυμο, στον έλληνα ιδιοκτήτη και τον ξένο εισβολέα, έκαναν τους λογαριασμούς τους πάνω στον ρατσισμό και το φόβο, έπαιξαν και κέρδισαν.

Γνωρίζετε τον ισλαμιστή τρομοκράτη; Σίγουρα όχι. Κανείς δεν τον γνωρίζει, αν και είναι επίσης εισβολέας και πρωταγωνιστής. Η απειλή της τρομοκρατίας δεν έχει πρόσωπο, μόνο τα συμβολικά χαρακτηριστικά μιας αραβικής φιγούρας και τα καταστροφικά της αποτελέσματα. Δεν είναι εδώ μόνο η ιδιοκτησία που απειλείται, είναι η ίδια η ύπαρξη του "δυτικού τρόπου ζωής". Μετά τις 11 Σεπτεμβρίου ένα νέο τοπίο περιβάλλει τους πρωτοκοσμικούς φόβους, η ασφάλεια γίνεται ανάγκη ζωτική, καθολική και αδιαπραγμάτευτη. Πόλεμος ενάντια στην τρομοκρατία λοιπόν, και όχι μόνο στα θουνά του Αιγαίνιοτάν, αλλά επίσης - και κυρίως - μέσα στις μητροπόλεις. Είναι αυτός ο πόλεμος που έχει μεταφερθεί και στην Αθήνα.

Φαίνεται πως παρά τη σημαντική συνεισφορά τους, οι φιλήσυχοι πολίτες μένουν στο περιθώριο αυτού του νέου τοπίου. Ακόμα και η ανα/γεννημένη δημόσια τάξη μοιάζει αδύναμη, ανεπαρκής. Που να αναζητήσουμε το άλλο μισό του ισλαμιστή τρομοκράτη; Ποιά κοινωνική μονάδα θα συμπληρώσει το δίπολο;

Για σκεψείτε λίγο: ο έλληνας ιδιοκτήτης; ο αγανακτισμένος αγρότης; ο μπάτσος της γειτονίας; ο δήμαρχος της μηδενικής ανοχής; Μάταιος κόπος. Τα αφεντικά όμως έχουν δώσει την απάντηση πριν

η προκήρυξη της διαδήλωσης που κάλεσε η "συνέλευση ενάντια στην ειρήνη" στις 25 μάρτιου και μοιράστηκε σε 6.000 αντίτυπα στο κέντρο της αθήνας

από εμάς. Ο στρατιώτης. Κι έτσι, μέσα από το αναβαθμισμένο αίτημα για ασφάλεια, μέσα από τον υστερικό φόβο της τρομοκρατίας, ξεπηδά ο μιλιταρισμός. Ο στρατιώτης γίνεται λειτουργικό κομμάτι της κοινωνικής ζωής, εγγυητής της προστασίας, μοναδικός κάτοχος των απαραίτητων "προσόντων". Πάνω σ' αυτό το νέο δίδυμο, στον πρωτοκοσμικό στρατιώτη και τον ισλαμιστή τρομοκράτη, παιζονται τα νέα παιχνίδια του κεφάλαιου, όχι μόνο στην Ελλάδα πια, αλλά σε ολόκληρη την υφήλιο. Η μιλιταριστική ιδεολογία και οι φορείς της όχι μόνο απενοχοποιούνται απ' όσα θα είχε να τους προσάφει μια κοινωνία σε καιρό ειρήνης, αλλά αντίθετα, μπαίνουν στην "πρώτη γραμμή". Όπως γίνεται σε καιρό πολέμου. Προκειται για σύμπτωση;

Πόσο απέχει η Αθήνα από το Τελ Αβίβ; Το Παρίσι; Τη Ρώμη; Τη Μαδρίτη; Μεσολαβούν κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα αλλά και μερικές χιλιάδες στρατιωτών που εκμηδενίζουν τις χιλιομετρικές αποστάσεις. Στο Τελ Αβίβ ο στρατός παρκάρει τα θωρακισμένα του έχω από τις καφετέριες. Στο Παρίσι οι στρατιώτες λύνουν τα όπλα τους μπροστά στα αδιάφορα βλέμματα των επιθατών του μετρό. Στη Μαδρίτη ο στρατός στους δρόμους είναι το καταπραύντικό για τις οδυνηρές μνήμες της 11ης Μάρτη. Στην Αθήνα η "ασφάλεια των ολυμπιακών αγώνων" μεταιφράζεται σε πυραύλους εδάφους - αέρος, νέα οπλικά συστήματα και Ο.Υ.Κάδες αντί για τροχονόμους...

Η οχυρωμένη πόλη των ολυμπιακών αγώνων είναι ένα στιγμιότυπο της μιλιταριστικής ψύχωσης που έχει καταλάβει όλες τις δυτικές μητροπόλεις. Οι ένοπλες φρουρές στους δρόμους και τις πλατείες, στα λιμάνια και τους σταθμούς, οι αεροπορικές και θαλάσσιες περιπολίες, είναι τα ορατά σημεία αυτής της νέας, πολεμικής διαχείρισης που είναι για τ' αφεντικά απαραίτητη. Οχυρωμένες πόλεις, στρατιωτικοποιημένη καθημερινότητα, απερίσπαστη ταξική ειρήνη: αυτές είναι οι απαίτησεις του νέου δόγματος της ασφάλειας. Στην Αθήνα, στο Παρίσι, στη Ρώμη, στη Μαδρίτη, οι πρωτοκοσμικοί υπήκοοι προσπερνούν αδιάφοροι, αμήχανοι, ακόμα και ενοχλημένοι από την έφοδο του στρατού στα εδάφη της καθημερινής ζωής. Πάντα όμως φοβισμένοι και πρόθυμοι να δικαιολογούν - αντί να εξηγούν.

η παρουσία του στρατού στους δρόμους κάποτε θα λεγόταν πράξικόπημα σήμερα λέγεται ομαλότητα ο πόλεμος των αφεντικών προχωράει

