

ΜΕ ΛΕΝΕ ΜΑΡΙΑ, 25 ΧΡΟΝΩΝ, 48 ΚΙΛΑ
ΥΧΟΣ 1, 60. ΚΛΕΒΟ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ
ΣΥΛΕΙΔΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΚΑΤΕΜΕΤΟ ΜΟΥ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ
ΠΑ ΠΛΑΚΑ, ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΠΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ
ΛΕΦΤΑ, ΣΤΗ ΔΕΣΙΑ ΜΟΥ ΤΖΕΤΗ ΕΧΩ ΕΝΑ
ΣΕΤ ΣΥΡΑΦΑΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ.

ΜΕ ΛΕΝΕ ΜΗΤΣΟ, 25 ΧΡΟΝΩΝ, 85 ΚΙΛΑ, ΥΧΟΣ
1, 65. ΦΥΛΑΡ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΑΠΟ ΤΑ 21
ΜΟΥ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟ ΚΑΙ
ΠΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ, ΠΑΤΙ ΔΕΝ ΠΕΤΥΧΑ ΣΤΙΣ
ΕΦΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΑΤΙ
ΤΑΝΤΑ ΕΚΟΒΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΧΩ ΒΑΡΥ
ΧΕΡΙ ΕΧΩ ΣΥΕ ΣΤΗΝ ΤΣΕΤΗ, ΣΤΟ ΠΕΤΟ ΕΧΩ
ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΛΕΝΕ ΑΡΙΑΝΔΟ, 52 ΧΡΟΝΩΝ, 75 ΚΙΛΑ,
ΥΧΟΣ 1, 75. ΕΧΩ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΑΠΟ
ΠΑΝΤΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΕ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ.
ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟ SHOP LIFTING θΑ
ΠΑΝΤΕΛΟΜΑΖΑ 15% ΠΑΡΑΤΑΝΩ ΦΡΑΓΚΑ,
ΕΔΩ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΠΑΤ ΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.



Η ΗΥΠΟΛΕΥΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ



ο εχθρός είναι εδώ

Την πενταετία 1990-1995, το ελληνικό κράτος σύναψε στρατηγική συμμαχία με το σερβικό με στόχο το διαμελισμό και την κατάκτηση της δημοκρατίας της μακεδονίας. Στα πλαίσια αυτής της συμμαχίας παρείχε άπλετη - αν και υπόγεια - υποστήριξη στη σερβική πολεμική μηχανή ενόσω αυτή αλώνιζε στο σφαγείο της Βοσνίας (200.000 νεκροί). Σήμερα υπάρχει ελληνικός στρατός στη Βοσνία.

Το 1994, πέρυσις του ελληνικού κράτους οργάνωσαν την λεγόμενη "υπόθεση ΜΑΒΗ", μια προβοκατόρικη παρακρατική επίθεση στο αλβανικό κράτος με στόχο να προκληθεί πόλεμος με την Αλβανία. Σήμερα υπάρχει ελληνικός στρατός στο Κόσοβο.

Μετά το 2001, και καθώς οι μιλιταριστικοί κρατικοί βραχίονες έχουν μπει σε κίνηση διεθνώς, το ελληνικό κράτος περιμένει. Οι πάγιοι στόχοι του όπως επιδείχθηκαν κατά τα τελευταία 15 χρόνια παραμένουν ανοιχτοί.

Ο στρατός του συνεχίζει να εξοπλίζεται. Και οι μελλοντικές του προοπτικές ανοίγονται ανθηρές. Σήμερα το ελληνικό κράτος διατηρεί στρατό στο Αφγανιστάν ως μέρος της συμμαχίας του με το αμερικανικό κράτος.

Και περιμένει τα "ανταλλάγματα" στο ζωτικό χώρο που του αναλογεί: τα Βαλκανία.

Οι ελληνικές προοπτικές στην περιοχή ετοιμάζονται να ανθίσουν! Η μικρή αμερική των βαλκανίων κάνει τις συμμαχίες της και λαδώνει τα όπλα της!

Η σίγουρη συνέχεια είναι μία: Οι από κάτω των βαλκανίων θα είναι αυτοί που θα την πληρώσουν.

Κι η μόνη προοπτική από τη μεριά τους, δεν μπορεί παρά να είναι η συγκρότηση ενός συνειδητού εσωτερικού εχθρού.

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ

σάββατο 19 μαρτίου
πλ. Αμερικής, 12:00πμ

συνέλευση ενάντια στην ειρήνη

αν ειρήνη είναι η επέλαση στα
βαλκάνια των ελληνικών

BANKS

αν ειρήνη είναι τα
παρκαρισμένα σε τρεις χώρες
των βαλκανίων ελληνικά

TANKS

τότε τί στο διάδολο είναι

ΠΟΛΕΜΟΣ

Η πρώτη συνδεση του παιχνιδιού με τον μιλιταρισμό είναι ήδη ορατή στον τίτλο. Το πολεμικό παιχνίδι συμβάλλει στην εξοικείωση του παιδιού (πάντα σε συνάρτηση με ένα θετικό προδιατεθειμένο προς το μιλιταρισμό περιβάλλον) με το θέμα του πολέμου, του στρατού, της μπασοκρατίας και των παρομοίων παρατρεχόμενων.

Τα παιδιά τραβάνε ήδη μεγάλο ζόρι για ανεκτούν την εξουσιοδοτική επιβολή των γονέων, του συγγενικού περιβάλλοντος, των δασκαλών ή κλπ., οπότε θα ήταν εξαιρετικά προβληματική η αναγνώριση της αντίστοιχης επιβολής (και της ανάγκης υπαρξής της) των στρατόμπατων. Το πολεμικό παιχνίδι διαμεσολαβεί καφεδιστικά και παιζεί κι αυτό το ρόλο του στο να συμβιβάσει το αρχικώς ασυμβιβάστα. Να προσθέσουμε ότι το πολεμικό παιχνίδι δεν συμβάλλει στην εξοικείωση μόνο, αλλά και στην επενδυση των μιλιταριστικών παραγόντων με λαμπρότητα, υπεροχή, γαμώ-και-δερνισμό, οπότε ο μιλιταρισμός και οι αρχές του (πειθαρχία, υπακοή, εθνικιστικά ιδεώδη) γίνονται έννοιες προσιτές και ενίστε πειθυμητές. Τα παιδιά αντεί να αντιμετωπίζουν με απέχθεια το μιλιταριστικό κόνσεπτ, ως μια ακόμη δικαπτή και καταπιεστική έξιθεν επιβολή, είναι απέναντι του αδιάφορο και πολλές φορές θετικά. Σ' αυτό δεν μπορεί παρό να έχει τη συμβολή του και το πολεμικό παιχνίδι.

Κι αν ακόμη ισχύει το αντίστροφο, δηλαδή τα παιδιά είναι ήδη προετοιμασμένα από το περιβάλλον τους (χωρίς ακόμη την ανάγκη αυγορομής του πολεμικού παιχνιδιού) να δεκτούν την μιλιταριστική σύλληψη - αν δηλαδή ο μπάτσος είναι ήδη αρεστός ως εξουσιοδοτικό πρότυπο, ως καποίος που ακόμη κι ο πατέρας του παιδιού, το κατ' εξοχήν εξουσιοδοτικό πρότυπο, φορβάται, και ως κάποιος χάρη στον οποίο/ με τον οποίο ή μάνα του παιδιού αισθάνεται ασφαλής - το πολεμικό παιχνίδι έρχεται να εντυπώσει στο παιδί τις σχέσεις αυτές, να τις κάνει απτές, και να βάλει το παιδί φαντασιακά, για κάποιες στιγμές εξαιρετικής μαθησιακής αξίας (οι στιγμές που το παιδί "παιζεί"), ως ενεργό υποκείμενο σε τέτοιες σχέσεις.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΜΟΣ · Το Ιτίππα περ Εξοικείωσης



ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ, Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ...

... "γενικά ο κύκλος εργασιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων ασφάλειας αυξάνει στις αναπτυγμένες χώρες ραγδαία, ενώ η αναλογία κρατικής και ιδιωτικής αστυνόμευσης ανατρέπεται υπέρ της τελευταίας" ... Ελευθεροτυπία 4/06/2003

Ποιες είναι οι πολιτικές που διαθέτουν οι κυβερνήσεις στα θέματα ασφαλείας και δημόσιας τάξης; Η παραδοσιακή πολιτική λογική ταυτίζει περίπου τις επιλογές αυτές με την δράση και τις δυνατότητες του κράτους, καθώς η δημόσια τάξη παραδοσιακά θεωρείται ως ένας από τους κλασικούς τομείς όπου κυριαρχεί η έννοια του δημόσιου αγαθού και του κρατικού μονοπωλίου. Η πραγματικότητα όμως, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί διεθνώς στα θέματα τάξης και ασφάλειας, είναι διαφορετική. Σήμερα, σε πάρα πολλές χώρες οι ιδιωτικές υπηρεσίες τάξης και ασφάλειας απασχολούν πολύ περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό από τις δημόσιες υπηρεσίες. Στην Αμερική η αναλογία είναι 3 προς 1 (τρεις ιδιωτικοί αστυνομικοί προς έναν δημόσιο). Στον Καναδά, την Μ. Βρετανία και την Αυστραλία η αντίστοιχη αναλογία είναι 2 προς 1. Στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, από το 1998 έως και σήμερα έχουν χορηγηθεί άδειες σε 877 εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Το προσωπικό των εταιρειών αυτών αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς και σήμερα φτάνει στον αριθμό των 26.745 στόμων (ανεπίσημα υπολογίζονται στους 35.000), δηλαδή ακριβώς τη μισή δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας και είμαστε ακόμη στην αρχή. Η χρησιμοποίηση 3.600 ιδιωτικών αστυνομικών στο σύστημα ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων δείχνει ότι οι σχέσεις μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας αστυνομίας δεν είναι ανταγωνιστικές αλλά ότι η ιδιωτική ασφάλεια καλύπτει πλέον την ολόενα μεγαλύτερη ζήτηση για ασφάλεια.

Και δεν είναι μόνο οι σεκιουριτάδες, η αγορά ασφάλειας διαπερνά όλη την καθημερινότητα. Είναι η ραγδαία αύξηση, έως και 200% ετησίως μόνο στην Αθήνα, των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης. Είναι τα συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης του τριτογενή τομέα που δεν περιορίζονται μόνο περιμετρικά των εξωτερικών χώρων αλλά επεκτείνονται και μέσα στους χώρους όπου κινείται και εργάζεται το προσωπικό. Είναι τα υψηλής ασφάλειας σπίτια (smart home) στις μεγαλοαστικές περιοχές (πχ Διόνυσος) όπου ο πελάτης έχει την δυνατότητα ελέγχου και επιτήρησης του χώρου μέσω του υπολογιστή, του κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα Internet πρόσβασης ή και του pocket PC. Είναι οι σεκιουριτάδες στα πολυκαταστήματα για τους shoplifters, είναι οι πορτιέρες στις συναυλίες για τους τσαμπαζήδες, είναι οι σεκιουρίτι στα γήπεδα υποβοηθούμενοι από οργανωμένους για τον έλεγχο των ατίθασων, είναι οι κοινωνικές συμπεριφορές στο δρόμο, στην δουλειά, στην διασκέδαση που ζητούν όλοι και περισσότερο το προϊόν ασφάλεια. Είναι οι αλλαγές στις κοινωνικές δομές που ευνόησαν την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στο project της ασφάλειας, είναι η αγορά που ανεξάρτητα από τις κεντρικές επιλογές του κράτους δημιουργεί ή επανακαθορίζει κοινωνικές δομές και συμπεριφορές και τις προχωρά ακόμα περισσότερο, είναι..., ...επικίνδυνο είναι, πολύ επικίνδυνο...



Επαγγελματίας της επιχειρηματικής ασφαλείας που λιγότερο.

Οι σχέσεις μ.μ.ε. – μιλιταρισμός κρατάνε καλά. Τα μήντια αν μη τι άλλο προπαγανδίζουν τη "στρατιωτικοποίηση". Οχι τώρα, αλλά πάντα. Στη σημερινή έκφαση του μιλιταρισμού προβάλλουν τα σώματα ασφαλείας, όχι μόνο με την επιδειξη δύναμης (που πάντα γνωτόν) αλλά και με νέους τρόπους. Τα μ.μ.ε. στην

τρέχουσα ειδησεογραφική επικαιρότητα των τελευταίων χρόνων παρουσιάζουν μια αλλαγή στις στρατιωτικές δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας...

Θες απ' τη μία ο στρατος αλλάζει πρόσωπο... οι "καραβονάδες" γίνονται "επαγγελματίες οπλίτες".

Θες απ' την άλλη η αστυνομία αποκτά κοινωνικότητα... το "γουρούνια" γίνονται "προστάτες της γειτονιάς", καθώς η "μόδα" της ιδιωτικής αστυνομίας(security) εξαπλώθηκε σε ανύποπτο χρόνο σε κάθε γωνιά της πόλης!

Οπότε η διαφήμιση καλά κρατεί.

Τα μήντια μαζί με τους συνεργάτες τους (στρατός-αστυνομία κτλ) προσπαθούν να κοινωνικοποιήσουν τα σώματα ασφαλείας. Οτι δηλαδή ο επαγγελματίας οπλίτης δεν είναι κάνας δύστος πολεμοχαρής ή στρατόκαβλος αλλά ένα νέο παιδί μ' άρεξη για δουλειά και για βόλεμα στο δημόσιο. Παρουσιάζουν το στρατό σαν μια σπλή δουλειά στο δημόσιο, αγνοώντας το ρόλο του στρατού που ήταν, είναι και θα είναι μια καθαρά μηχανή καταστροφής. Την όλη κοινωνικοποίηση τέτοιων "επαγγελμάτων" την κάνουν και άμεσα όπως η διαφήμιση από διπλα αλλά και έμεσα όπως σήριαλ, εκπομπές κτλ.

Η ανάδειξη τέτοιων "επαγγελμάτων" από τα μήντια δεν προκαλεί έκπληξη, ούτε στενοχώρια εφόσον δεν τους διαχωρίζουμε από τους προφανείς εχθρούς μας. Είναι αυτοί, οι "αστυνομικοί ρεπόρτερ" που είναι επισήμα ρουφιδιόνι, είναι οι υπαλληλίσκοι του κάθε λαμπράκη, είναι οι συμφωνούντες με το στρατό, είναι οι πολεμικοί ανταποκριτές που δυστυχώνται στους φύτεψαν κομιά αφορά στα πεδία μάχης που τραβιούνται ανά καιρούς.