



ο εχθρός μας είναι εδώ



ελληνικός στρατός στη Βοσνία, στο Κόσσοβο...και στο Αφγανιστάν, για να σιγουρευτεί ακόμα καλύτερα
ο “ελληνικός ρόλος στα βαλκάνια” > συνένοχοι ψίθυροι επ’ αυτού, κι αντ’ αυτού...

“έξω ο μπους από το Ιράκ” απαντάμε:

ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΙΣΜΟΣ - Ο ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΚΟΣ

διαδήλωση από την συνέλευση ενάντια στην ειρήνη 19-3-2005

και είναι ταξικός

Σήμερα, στο πιο προχωρημένο κύμα τεχνολογικών εξελίξεων (και τελικά και στην τεχνοϊδεολογία) τα "προβλήματα" που λύνονται είναι και πάλι στρατιωτικά. Από τα μη επανδρωμένα (άρα ιδιαίτερα "εξυπνα") οχήματα, μέχρι τις καταστροφικές ακτίνες λέιζερ. Και από τις σφαίρες που βρίσκουν μόνες τους τον στόχο τους μέχρι τα βιολογικά υπερόπλα.

Η αναζήτηση της μέγιστης αποτελεσματικότητας των μηχανών, η οργάνωση της ιδανικής σχέσης ανάμεσα σε χειριστές και μηχανές, είναι ιδέες που σήμερα συναντούν καθολική αποδοχή και θαυμασμό. Ο μιλιταρισμός αποθέωνεται στη δολοφονία (όσο μαζικότερη τόσο καλύτερα) με το πάτημα ενός enter - αρκεί, φυσικά, τα θύματα να είναι "εχθροί".

Η μηχανή που σκοτώνει αποτελεσματικά και μαζικά είναι ένα είδος "τέλειας" μηχανής. Άλλα - παρά τις αντίθετες ελπίδες - αυτή η αξιοθαύμαστη "άψογη συνεργασία" ανάμεσα στο ανθρώπινο και στο έξυπνα μηχανικό, δεν δίνει βάση στις ψευδαισθήσεις των υπηκόων. Κι ακριβώς επειδή η κορυφαία της στιγμή είναι ο θάνατος, ο θάνατος σε όλες του τις βάρβαρες εκδοχές είναι σήμερα και πάλι στην ημερήσια διάταξη.

Η κορυφή της τεχνολογικής εξέλιξης είναι τριγυρισμένη από βάραθρα, τα οποία - όπως έγινε ξανά στο παρελθόν - δεν κάνουν διακρίσεις στο πως θα γεμίσουν. **Μπορεί η τεχνοϊδεολογία να διαφημίζει όλο και εξυπότερες μηχανές.**

Η λατρεία όμως αυτής της μηχανικής εξυπνάδας είναι, με μια λέξη, βλακώδης. Μπορεί από παντού να καταφτάνουν νέα για "έξυπνες" μηχανές... Άλλα η ιστορική αλήθεια είναι ότι ο στόχος της "έξυπνάδας" των μηχανών έχει ηλικία πάνω από μισό αιώνα. Και με τον πλέον επειγοντα τρόπο αυτός ο στόχος τέθηκε στη διάρκεια του Β παγκοσμίου πολέμου. Σαν "έξυπνάδα" μια κατάσταση ήταν νοητή: η καλύτερη "συνεργασία" ανθρώπων και μηχανών....

Το αμερικανικό πεντάγωνο λοιπόν είχε να αντιμετωπίσει τα ιδιαίτερα ευέλικτα γερμανικά αεροπλάνα. Και ανέθεσε σε ομάδα ειδικών με επικεφαλής έναν μαθηματικό, να κάνει πιο αποτελεσματικά τα αντιαεροπορικά. Το "πρόβλημα" ήταν το πως θα μπορούσε ένα αντιαεροπορικό (χειριστής + μηχανή) να καταρρίψει πιο εύκολα ένα αεροπλάνο (άλλος χειριστής + άλλη μηχανή) που κάνει ελιγμούς.

Αυτό το πρόβλημα αναλύθηκε σα σειρά επιμέρους προβλημάτων, του είδους πρόβλεψη θέσεων, ταξινόμηση πληροφοριών, προσαρμογή σε νέα δεδομένα κλπ. Απ' αυτήν ακριβώς την αντίληψη προέκυψε η θεωρία - της - επίλυσης. Κι απ' την θεωρία άρχισαν να προκύπτουν έξυπνες μηχανές.

Ο επικεφαλής της ομάδας που δούλεψε πάνω σ' αυτόν τον τομέα, ένας από τους μεγαλύτερους θεωρητικούς και πρακτικούς πατεράδες των σύγχρονων τεχνολογιών (της πληροφορικής και της ρομποτικής) ήταν ο Nobert



φωτό με χαζό περιεχόμενο.

Ο έξυπνος της υπόθεσης έγινε κάρβουνο μέσα στις λαμαρίνες.

Wiener.

Αυτός καθιέρωσε την κυβερνητική στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Σαν μια πλήρη θεωρία / ιδεολογία για το πως πρέπει να οργανωθεί αποτελεσματικότερα η συνεργασία ανθρώπων και μηχανών. Στο βιβλίο του "Κυβερνητική και Κοινωνία" που είναι από τα πιο θεμελειώδη για τις νέες τεχνολογίες, θέτει το ζήτημα καθαρά, έξω απ' τα δόντια:...

Η θέση αυτού του βιβλίου είναι ότι η κοινωνία μπορεί να κατανοηθεί μόνο με την μελέτη των μηνυμάτων και των ευκολιών επικοινωνίας που διαθέτει και ότι στη μελλοντική ανάπτυξη των μηνυμάτων και των ευκολιών επικοινωνίας, μηνυμάτων μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, μεταξύ μηχανής και ανθρώπου και μεταξύ μηχανών, τα μηνύματα θα παιζουν ένα συνεχώς σπουδαιότερο ρόλο...

Οι ιδέες του Wiener περί πληροφοριών (στη σχέση μηχανής και χειριστή της) και ανάδρασης είχαν καθολική επίδραση. Κατ' αρχήν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ανώδυνες. Το σημαντικό είναι ωστόσο ότι η γενέθλια πράξη της ευφυίας των μηχανών ήταν ο Β παγκόσμιος πόλεμος και τα όπλα του! Στην καρδιά των θεωριών και των εφαρμογών που σήμερα θαυμάζονται σαν νέες τεχνολογίες βρίσκεται η αναζήτηση του πως μπορεί κάποιος (κι εδώ σαν "κάποιο" πρέπει να θεωρήσουμε το δίπολο "μηχανή / χειριστής") να γίνει πιο αποτελεσματικά δολοφόνος!

Όταν μια θεωρία ζεκινάει σαν προσπάθεια απάντησης σε στρατιωτικά προβλήματα δεν μπορεί παρά να κουβαλάει στο κέντρο της, σαν αποθέωση των εφαρμογών της, τον μιλιταρισμό. Δεν είναι τυχαίο πως διάφορα τεχνολογικά θαύματα που σήμερα έχουν εφαρμογές στην καθημερινή ζωή προέρχονται από στρατιωτικές έρευνες και εφαρμογές.

Δεν είναι συμπτωματικό πως η αιχμή των νέων τεχνολογιών σήμερα είναι ακόμα πιο έντονα και θεαματικά η βιομηχανία του θανάτου: τα όπλα και οι πόλεμοι, εικονικά για την μαζική εκπαίδευση, πραγματικά όταν "η πατρίς κινδυνεύει".

Πριν 50 χρόνια υπήρχε ένα στρατιωτικό "πρόβλημα" που έδωσε σάρκα και οστά στην κυβερνητική.

E
ξ
υ
π
ά
δ
α

κ
α
ι

μ
η
χ
α
ν
έ
ς

Όπου δεν φτάνει ο νταβατζής φτάνει ο ειρηνευτής

Η εμπορία γυναικών είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα οικονομικά νταραβέρια των ελληναράδων, που στο όνομα των ειρηνευτικών υπόθεσών, στα Βαλκάνια και σε άλλες ώρες, πλουτίζουν.

Τα άλλα δύο είναι τα ναρκωτικά και τα όπλα. Κάποιες καθεστωτικές εφημερίδες κατά καιρούς έχουν αναφερθεί στην πραγματική δουλειά του ελληνικού στρατού, στην περιοχή του Κοσσυφοπεδίου για παραδειγματικά, αλλά και αλλού.

Πολλές φορές δύος δεν τους δόθηκε η σημασία που θα έπρεπε. Όχι ότι περιμένουμε τις εφημερίδες και άλλα καθεστωτικά έντελα για να μάθουμε την αλήθεια, αλλά να τι έχει δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με έρευνα και καταγγελία της διεθνούς αμνηστίας, η διακίνηση γυναικών, απόμα και μισρών κοριτσιών, ήλικιας 11 ετών, για σεξουαλική εκμετάλλευση κλίμακώνεται στο Κοσσυφοπεδίο, με τη συμμετοχή και τη στήριξη των 40.000 στρατιωτών της KFOR και κανόνων στο Κόσσοβο, που βρίσκονται εκαπό το 1999. Η έκθεση βασίστηκε στις μαρτυρίες γυναικών από χώρες της ανατολικής Ευρώπης που διακινήθηκαν ως πάροντες στο Κόσσοβο. Οι περισσότεροι στρατιώτες έχουν τακτικές «επαφές» μαζί τους, ενώ περίπου το 20% των πελατών είναι άνδρες της ειρηνευτικής δύναμης και της διεθνούς αστυνομίας. Να σημειωθεί τέλος ότι η διώξη του προσωπικού της ειρηνευτικής δύναμης αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, καθώς καλύπτεται από διπλωματική ασύλιο.

(Στουγέα: Ημεροσία 7/5/04. Βήμα 7/5/04). «Περισσότερες από 400

γυναίκες έχουν απαχθεί, βιαστεί και ποληθεί» καταγγέλλει η πρόεδρος της οργάνωσης για την απελευθέρωση των γυναικών στο Ισλάζ, Γιανάρ Μοχάμεντ (25/8/03 Ελευθεροτυπία).

Τα επίσημα νούμερα είναι αυτά, σίγουρα τα ανεπίσημα είναι πολύ περισσότερα. Είναι εύκολο να διαβάσει κανείς στοιχεία για γυναίκες θύματα trafficking (εμπορία ανθρώπων κυρίως γυναικών και παιδιών, με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση και τον εξαναγκασμό τους σε εργασία). Είναι εύκολο να νιώσει κανείς εφήμερη συμπόνια. Να αισθανθεί, ως ένα βαθμό τον πόνο και τον εξευτελισμό αυτών των ανθρώπων.

Το ζητούμενο όμως δεν είναι αυτό. Δεν είναι η συναισθηματική συμπαράσταση και φιλανθρωπία που προσφέρεται απλόχερα από ΜΚΟ και φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Το ζητούμενο είναι να κατανοήσει κανείς ότι η επέταση των σχέσεων εκμετάλλευσης του ελληνικού κράτους στις γειτονικές «υπανάπτυκτες» χώρες (που σκοπίμα έχουν χαρακτηριστεί υπο-αναπτυξή) μπορεί παράλληλα με την στρατιωτική, να πάρει και τη μορφή «καινοτομίας» οικονομικής διεύδυνσης και αφαίνεται.

Τελικά στο όνομα των ειρηνευτικών διαδικασιών και υπηρεσιών που η Ελλάδα σε αρκετές χώρες παρέχει, γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα.

Ποιος είπε ότι οι νταβατζήδες δεν κάνουν και εξωτερική πολιτική;

Παιξτε μαζί μου ένα αντρικό παιχνίδι.

Σκέψεις με αφορμή αυτήν την αθώα - ίσως και τολμηρή για την εποχή της - διαφημιστική καμπάνια του ΟΠΑΠ με αποδέκτες γυναικεία περιοδικά, το 1973. Τότε που οι γυναίκες στην Ελλάδα αφήνονταν ακόμα έξω από τα αντρικά παιχνίδια, συμβολικά ή πραγματικά (γεγονός που - εκτός από τις γυναίκες - προβλημάτιζε και τον ΟΠΑΠ) Σήμερα:

Στον πρώτο κόσμο τα αντρικά παιχνίδια δεν χρειάζεται να εφεύρουν κόλπα για να προσελκύσουν τις γυναίκες, και οι γυναίκες με τη σειρά τους φαίνονται να παίζουν τα αντρικά παιχνίδια στα δάχτυλα. Όχι όλα. Τουλάχιστον όμως εκείνα που χρειάζεται, ώστε να συμπληρώνονται σε στελεχιακό δυναμικό τα αντρικά γήπεδα.

Ο πόλεμος, για παράδειγμα, το κατεξοχήν αντρικό γήπεδο. Όταν μιλάμε για τον πόλεμο σήμερα, μπορούμε άραγε να αγνοήσουμε τις πρωταγωνιστικές φιγούρες των ένστολων αμερικανίδων, που «διακρίνονται» στα πεδία μάχης του Ιράκ; Ο στρατός είναι μια δουλειά κι αυτή, ο πόλεμος είναι ένα καλοπληρωμένο οκτάρωρο εκτός έδρας, η μιλιταριστική βία ένα επάγγελμα με απαιτήσεις υψηλής τεχνο-ειδίκευσης. Γιατί όχι και οι γυναίκες λοιπόν; Γιατί η

αμερικανίδα Λίντι Τνγκλαντ να μη βασανίζει εξίσου «καλά» με τους άντρες συναδέλφους της τους ιρακινούς κρατουμένους;

Μέσα από τη νέα σχέση των πρωτοκοσμικών γυναικών με τον πόλεμο καταλαβαίνουμε πρώτα απ' όλα μια διαφορετικής κλίμακας κοινωνικοποίηση του μιλιταρισμού: τα αντρικά παιχνίδια γίνονται παιχνίδια για όλους και όλες. Από την άλλη δεν ξεχάμε, δεν πρέπει να ξεχάσουμε, ότι οι γυναίκες παραμένουν θύματα πρώτης γραμμής και σ' αυτόν τον νέο πόλεμο: ως το πιο ευάλωτο κομμάτι του πληθυσμού που δέχεται εισβολή, και ως υλικό οργανωσης της μετα-πολεμικής σεξουαλικής οικονομίας, προοριζόμενες είτε για τους ιδίους τους εισβολείς είτε για τη σεξουαλική αγορά του πρώτου κόσμου.

Όσο για τον ΟΠΑΠ, οι σημερινές του διαφημιστικές καμπάνιες είναι πιο εκλεπτυσμένες: χωρίς σφυρίχτρες και καυτά σορτσάκια, οι πρωταγωνίστριες παίζουν «στοίχημα» με μαγία. Εδώ παίζαμε άλλα κι άλλα, σ' αυτό το γήπεδο θα κολλούσαμε;



ΓΙΝΕ ΡΟΥΦΙΑΝΟΣ...

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ



Το ακούσαμε κι αυτό δια στόματος δήμου βύρωνα. Το να είναι κανείς ενεργός σημαίνει να'ναι ρουφιάνος. Λίγο καιρό πριν ο δήμος βύρωνα κάλεσε με αφίσες κατοίκους της περιοχής να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα εθελοντικής ρουφιανιάς.

Το σύνθημα; Ενεργοί πολίτες-ασφαλείς γειτονιές. Και η ουσία; Μεσα στον παροξυσμό της ενοχοποίησης κάθε πράξης άρνησης, η ρουφιανιά και ο χαφιεδισμός απενοχοποιούνται μέσα στα πλαίσια της ασφάλειας και σα συνέχεια του ολοένα διευρυνόμενου κλίματος φόβου.

Απο που προέκυψε αυτός ο φόβος που γλιτώνει από τις κλωτσιές τους ρουφιάνους; Το κόλπο είναι γνωστό από παλιά. Οταν οι **συμμαχίες** των «από πάνω» γίνονται ισχυρότερες, κοινώς όταν οι «από κάτω» χάνουν ολοένα και περισσότερο, η καταστολή έρχεται να απαντήσει στις όποιες αντιδράσεις τους.

Και τι πουλάει καλύτερα από τη δημιουργία επίπλαστων αναγκών ασφάλειας.

Το κόλπο του δήμου βύρωνα βρωμάει διπλά.

Ο δήμος βύρωνα, διακυρίσσοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από βανδαλισμούς, κλοπές, μόλυνση, όχι μόνο φωτογραφίζει σαν επικίνδυνους τους κοινωνικά καταπιεσμένους ενισχύοντας τις ρατσιστικές αντιλήψεις και το φόβο του διαφορετικού, αλλά βάζοντας στο παιχνίδι της ασφάλειας τους ίδιους αυτούς «φιλήσυχους πολίτες» επιχειρεί να **καταργήσει τα όρια μεταξύ μπάτσων και «φιλήσυχων πολιτών»** και ταυτόχρονα να οξύνει τους ήδη υπαρκτούς φόβους για την ασφάλεια της ιδιοκτησίας. Και το **αποτέλεσμα** που επιδιώκει;

Η πρόσπιση των συμφερόντων των αφεντικών να προέρχεται από την ίδια την κοινωνία η οποία πλέον απενοχοποιεί το καθεστώς της ρουφιανιάς, αφού το ρόλο του μπάτσου αναλαμβάνει να παίξει ο γείτονας, ο πρώην συμμαθητής, ο συνάδελφος. Είναι εξάλλου προφανές ποιοι έχουν να κερδίσουν από αυτή την ιστορία, αφού πολλοί καταστηματάρχες ήδη έσπευσαν να προσφέρουν έκπτωση στους εθελοντές. Μήπως όμως το πράγμα βρωμάει ακόμα περισσότερο; Γιατί σε ποιους μπορεί να απευθύνεται ένα πρόγραμμα περιπολιών 10 το βράδυ με πέντε το πρωί; Σ ίγουρα όχι σε όσους δουλέουν οχτάρω. Ούτε σε μεγαλοϊδιοκτήτες με ιδιωτικούς φρουρούς.

Εθελοντές φύλακες μπορεί να είναι όσοι έχουν με κάποιο τρόπο λυμένο το οικονομικό τους πρό-

βλημα ή είναι συνηθισμένοι στο σπορ των νυχτερινών περιπολιών. Μήπως λοιπόν το πρόγραμμα προσφέρει τη **νομιμοποίηση** της δράσης των ήδη υπαρχουσών **ακροδεξιών** ομάδων που φανερά πλέον θα αποτελούν το μακρύ χέρι των μπάτσων; Ο δήμος βύρωνα συγκεντρώνει χαρακτηριστικά γειτονιάς και έχει έντονες ταξικές και κοινωνικές αντιθέσεις. Είναι προφανές ότι το πρόγραμμα αυτό αποτελεί **ένα πείραμα** σε μια προσεκτικά επιλεγμένη περιοχή και δεν θα μείνει εκεί.

Τα συμπεράσματα; Κάποιοι που άλλοτε **θα φόραγαν κουκούλες** θα βολτάρουν τη νύχτα μέσα σε καλογυαλισμένα περιπολικά έτοιμοι να καταστείσουν όποιον αρνείται το ρόλο που του δίνει η κοινωνία, κάποιοι μαγαζάτορες θα αγοράζουν φτηνά τη ρουφιανιά με αντάλλαγμα εκπτωτικές κάρτες και κάποιοι θα τρίβουν τα χέρια τους που το κλίμα της τρομούστερίας ξεφούσκωσε μέσα στα εύπεπτα πλαίσια του εθελοντισμού.

Μήπως οι ενεργοί ρουφιάνοι κάνουν ανενεργή κάθε πράξη άρνησης;

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ



αίτηση συμμετοχής

Προ πυροπόλες & αιδηψός
21 - 45 ετών

ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΙΦΕΤΟ:
ΔΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΗΑΚΙΑ:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ:
• ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΣ
η ΕΠΤΥΠΟ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ
• ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Παρακαλούμε να καταβάστε την ολότη σημειωμένη, με αντίγραφο των εντύπων και 4 φωτογραφίες ταυτότητας, στην απόλυτη διεύθυνση.
Τραπέζιο
Γενικού Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
Δημαρχείο Βύρωνα
Καραϊσκ & Δημητρίου 32 - 36
162 33 Βύρωνα

Συνοδευτικό Μελέτιο

Το δελτίο αυτό εκδίδεται κάθε μήνα από την ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ Η συνέλευση είναι συνάντηση ομάδων και ατόμων που δρουν στην Αθήνα ενάντια στην ταξική ειρήνη