

# Ο Τάκτης Οι Κύνεις, κόσμης γεραιότερης



Και ξεκυθήκανε τα ψώνια από δεξιώσεις και σαλόνια να δηλώσουν τον αποτροπαρισμό και την λύτρη τους για ένα αδικοχαμένο παιδί. Σύσσωμος ο συρφετός των μαντανών του πλεκτρονικού λοβοτομπτηρίου (tv) αισθάνθηκε νηροπή και ονειδος για τις παρεκκλίνουσες, υποτίθεται, συμπεριφορές των «αστυνομικών οργάνων». Παρεκκλίνουσες συμπεριφορές που τώρα στοχίζουν τη ζωή ενός δεκαπεντάχρονου –έλλινα για κακή τους τύχη-. Αν είχαν σκοτώσει, όπως συνιθίζεται, ένα τσιγγανάκι, ένα μετανάστη στα σύνορα, ήναν μικροπαραβατό, ο συρφετός που αναφέρεται παραπάνω θα έσπευσε να χειροκροτήσει, ή στην χειρότερη να αναφέρει το γεννόντο λίγο πριν το δελτίο καιρού, στα «ψήλα». Το λάθος όμως είχε γίνει, και πριν μπει σε λεπτομέρια ο μουδιασμένος κρατικός μηχανισμός ή αθηναϊκούς καινούταν. Οχι άκρια όπως θέλουν να παρουσιάσουν άλλο απολύτως οποκευμένα.

Αν θέλουμε να αναλύσουμε στη βάση της τη δολοφονία, δεν έχουμε κάτι που δεν ξέραμε. Δεν ήταν «κεραυνός σε αιθρία». Ο μπάτος που έκλεψε μια ζωή, οαν οπλοφόρος δύον οργανωνουν την «τάξη και ασφάλεια» σε καιρό ειρήνης, δολοφόνος «λάθος» άνθρωπο, σε λάθος χρόνο και σίγουρα στον λάθος τόπο. Σε καιρό ειρήνης που τελικά δεν έχει σε πίστα να ζηλέψει από τον πόλειο. Βιασμοί σε αστυνομικά τμήματα, δολοφονίες από σφαίρες αστυνομικών. Εργασικά «κατυχήματα» στα κάτεργα των βιομηχανιών ή στα ναυπηγεία, πνηγμένοι μετανάστες στο Αγαίο, ακρωτηριασμένοι στα σύνορα από νάρκες. Πιο πέρα, στον τρίτο κόριφο που η δύση έχει καταδικάσει σε αργό θάνατο για να οικοποιείται όλο το φυσικό του πλούτο και την εργατική δύναμη των εξαθλιωμένων, αντιστοιχεί ένας θάνατος κάθε τρία δευτερόλεπτα.

Μιλώντας για κλεμμένες ζωές απαυτείται να ξεκινήσουμε απ' τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, να θυμηθούμε όχι από συναυτοθητισμούς και αναπολήσεις την νεκρική σιωπή της ώρες της παράδοσης στο σχολείο απ' τον «ασφόρ» δάσκαλο, μέχρι την νεκρική σιωπή στην μισθωτή εργασία, μπρος στον προιστάμενο. Απ' τις γνώσεις που πρέπει να αποθηκευτούν στην εγκεφαλική μνήμη, για να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο της εργασίας προς όφελος της Αγίας παραγωγής διαδικασίας.

Mία παραγωγή διαδικασία που από μας μόνο πάρνει και στους κυρίαρχους μόνο δίνει. Και δεν είναι μόνο η εργατική μας δύναμη που βάναυσα κλέβουν. Είναι

που η πλέον εκβιαστική σχέση θα μάζεψε την ζωή στην ολότητά της, θα δολοφονήσει όταν εχει συμφέροντα να το κάνει, στους επεκταπούς πολέμους, ή στις γενικευμένες εξεγέρσεις των καταπεριένων. Θα λεπταίνεται επαίσχυντα άμας οποιαδήποτε πτώχη, αυτού που θα μπορούσε να αποδύσουμε εμείς σε ζωή. Από τα συναισθήματα, τις πραγματικές σχέσεις που επειδύουν των ανθρώπων, το πάθος για να θα δημιουργήσουμε και να κινήθουμε σε όποιο κώρο και χρόνο θελουμε. Χωρίς περιορισμούς. Άντ' αυτών, υπάρχει χρόνος και κώρος, για τις περιορισμένες σχέσεις ελέγχμες και αλλοτριωμένες, στην πλειοψηφία τους ανταγωνιστικές. Ποιός θα είναι καλύτερος στο μέθυμα, ποιός θα πάρει bonus για την αποδοτικότερη εργασία στην επικείμενη. Οι ελένυθροι κώροι πλέον, είναι σιδηρόφρακτοι και ιδόκιντοι, από τις παραλίες, μέχρι τα δάση.

Κουφάλες είμαστε ακόμα ζωτανοί για κακά σας τύχη. Δεν χάθηκε μόνο ένας από μας, χάνονται χιλιάδες. Χανόμαστε όλοι στη δύνη της ανωμάλιας που προσφέρεται για ζωή. Όμως τώρα ξαναζόυμε. Και ο πο δημιουργικό απ' την καταστροφή όλων αυτών που κατοπτρίζουν, συμβάλλουν και πρωθυΐονταν την ιδέα ψας λενταπατμένης ζωής. Επί του πρακτικού; Τραπέζες, εμπορικά πολυκαταστήματα, αστυνομικά τμήματα, υπουργεία. «Έκω 200 υπαλλήλους να πληρώσω ε' έκω και άλλα καταστήματα βέβια», «Ηοι πάρα εμπόρευμα 300.000ευρώ σε ρολόγια.» Αναρρούνταν οι ίδιοι .. μικροκαταστημάτικες στην Ερμού και στο Κολωνάκι. Λαδός ντς κολωνάκι που λέει και το τραγούδι (ελαφρώς διασκευασμένο).

Μιλώντας για την εξέγερση, οφειλούμε να αναγνωρίσουμε τα υποκείμενα που την στελεχώνουν. Νεολαία που έφυγε την κανονικότα της συνθήκης «σχολείο, φροντιστήριο, καφετέρια», εξεγερμένοι κάθε πλικάς που έψυχαν την κρατικευτότητα της αλλορίωσης, μετανάστες που κρατούν τους δρόμους συγκρούμενοι με την αστυνομία. Στην εξέγερση του λόγο έχουν οι εξεγερθέντοι και αυτοί την καθηρίζουν. Ότε αριστερές, ούτε ανορχικές θεωρούσεις, μπορούν να την οριοθετίσουν. Η σύγκρουση.

Με την ολότητα πήρε μαζί της και μαρτιώντα μικρότερα από την Spidr. Μια βιρίνα όμως δεν μπορεί να απογονιασθεί μια ολόκληρη εξέγερση. Το μάτιοκο απ' τους μετανάστες καταδεκτή, με τον πο δίνει τον οικιανότητά τους εξαθλίωση (και σ' αυτό τον κόρο που τα πάντα ορίζονται από το κρήτη η οικονομική εξαθλίωση μεταφράζεται σε εξαθλιωμένες συνθήκες ζωής). Πήραν πίσω τον πλούτο που οι ίδιοι παράγουν συς χώρες από όπου ήρθαν, καλύτερα, γιατί εδώ οι δουλειές τους είναι στις οικοδομές των ολυμπιακών, στα χωράφια της επαρχίας και όπου κρεάζονται φτηνά εργατικά χέρια.

Δημοσιογράφοι, θεωρητικοί της εξέγερσης και κόρητα προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την εξέγερση, μάταια, αφού δεν μπορούν καν να την αντιγράψουν. Τραγικότεροι όλων δύο μιλούν για υπόκιντον από «ξένα κέντρα». Τρογλοδαφικά παλιά τεχνικά των ακρήστων, που τους κάνει πο αστείους απ' όσο τους ζέραμε.

Ψόφιοι νικοκυράιοι, Ταπάνες, Τραγκαουνάκιδες και Πρετενέρηδες, Κκέδες και λοποί κομματικοί, ζεπουλημένοι συνδικαλιστές, Τραπεζίτες και υποτακτικοί, η εξέγερση δίνει μία πρώτη γένον από τις εικόνες του μέλλοντος. Το μέλλον για σας, προβλέπεται κλωρό. Θα έρθουν οι μέρες που θα ρίζουμε μα και καλύ ζαχαρι στις παραγωγικές μπυκανές, που θα ισοπεδώσουμε τα υπουργεία σας, που τα σκολεία και τα γραφεία των εταρειών θα γίνειν κόκκινη, ή κόκκινη από επανάστασης. Έτοι κ' αλλιώς, η γη θα γίνει κόκκινη, ή κόκκινη από θάνατο.

## Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΑΣ ΒΡΑΒΑΙΞΕ ΘΑΝΑΤΟ

### ΟΙΚΟΔΟΜΩΜΕ ΣΧΕΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ



ΑΣΧΗΜΕΣ ΠΟΛΕΣ ΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ★

## ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΝΥΧΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ

Το βράδυ του Σαββάτου της 6ης Δεκέμβρη, δολοφονήθηκε από το κράτος ο μαθητής Αλέξης Γρηγορόπουλος. Η άμεση διάδοση της είδησης, οδήγησε στην συγκέντρωση χιλιάδων ανθρώπων στο κέντρο της Αθήνας, στα στενά των Εξαρχείων, στο πολυτεχνείο, την ασοεε, την νομική σχολή. Η νύχτα δεν μπορούσε παρά να είναι πολύ μεγάλη. Αυθόρμητες γενικευμένες συγκρούσεις σε όλη την Ελλάδα ξέσπασαν από την Κρήτη μέχρι την Κομοτηνή και από τα Γιάννενα μέχρι τη Ρόδο. Επιθέσεις στα μητροπολιτικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, άφησαν πίσω τους κατεστραμμένα αστυνομικά τμήματα, καμένα εμπορικά πολυκαταστήματα της Ερμού και του Κολωνακίου, τράπεζες, και άλλους καπιταλιστικούς- κρατικούς στόχους. Το καταναλωτικό όργιο των Χριστουγέννων φαντάζει να σβήνει μέρα με τη μέρα όσο συνεχίζει να ξεσπάει η εξεγερτική μανία ενάντια στα σύμβολα του σημερινού κόσμου της βιτρίνας και του φαίνεσθαι. Τις επόμενες μέρες χιλιάδες ανθρώπων συνεχίζουν να ξεχύνονται στους δρόμους διαδηλώνοντας για το χαμένο παιδί, και συγκρουόμενοι με τις δυνάμεις καταστολής, περνούν το μήνυμα: ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ. ΟΛΑ ΣΥΝΕΞΙΖΟΝΤΑΙ. Οι μαθητές, όταν δεν επιτίθενται στα MAT, μέρες μετά το φόνο, συνεχίζουν να επιτίθενται στα αστυνομικά τμήματα και να αναποδογυρίζουν περιπολικά. Όσο και αν θέλουν να προφυλαχτούν οι μπάτσοι, είναι εκτεθειμένοι. Τα κάστρα της δημοκρατίας καταρρέουν.

Η δολοφονία του Αλέξη, δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Δεν ξεχνάμε τους δολοφονημένους Κουμή και Κανελλοπούλου, τον Τεμπονέρα που δολοφονήθηκε από το παρακράτος, τον Μιχάλη Καλτεζά. Δεν ξεχνάμε τους εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες από σφαίρες αστυνομικών τα τελευταία χρόνια, τους βασανισμούς, τους βιασμούς, τους εξεντελισμούς στα αστυνομικά τμήματα. Δεν είναι η εξαίρεση στον κανόνα αυτή η δολοφονία, όσο και αν θέλουν να μας πείσουν πως είναι μεμονωμένο γεγονός. Η αστυνομία υπάρχει για να δολοφονεί, είναι ο στρατός κατοχής της δημοκρατίας. Το σύστημα της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης, που μας οδηγεί σε αργό θάνατο από το σχολείο μέχρι την μισθωτή δουλεία, οι φρενήρεις ρυθμοί επιβίωσης που μας οδηγούν οι κυρίαρχοι για να μεγαλώσουν τα κέρδη τους, οι επεκτατικοί πόλεμοι και τα αιματοβαμμένα σύνορα των κρατών, αριθμούν χιλιάδες νεκρούς. Ο τρίτος κόσμος, που πεθαίνει για να συντηρεί τις λαμπερές δυτικές χώρες αριθμεί ακόμα περισσότερους. Ποιος μιλά λοιπόν για μια και μόνο δολοφονία; Η αστυνομία, προστάτης και οπλοφόρος αυτού του κόσμου, έδειξε απλά για άλλη μια φορά τις προθέσεις των εντολοδόχων της, των δολοφόνων πολιτικών, επιχειρηματιών, τραπεζιτών, δημοσιογράφων. Όλοι αυτοί, δεν θα έπρεπε παρά να παίρνουν απαντήσεις εξεγερτικές, με πέτρες και φωτιά στις κοινωνικές εκρήξεις σαν και αυτή που σημειώνεται τις μέρες αυτές σε όλη την Ελλάδα, με ενωμένους όσους καταπιεσμένους δεν θέλησαν να συνδιαλαγούν με την εξουσία στα τηλεπαράθυρα και να παίζουν στα πολιτικάντικα παιχνίδια. Με όσους δεν έχουν τίποτα να χάσουν και θέλουν να τα κερδίσουν όλα.

Μέσα σε όλα αυτά, το καρκίνωμα που λέγεται ΜΜΕ, χρησιμοποιεί τον θάνατο του Αλέξη στο βωμό της θεαματικότητας με τον πιο σιχαμερό τρόπο, σε αγαστή συνεργασία με το κράτος και το παρακράτος (βλ. Χρυσαυγίτες και οννεδίτες που βαφτίστηκαν “αγανακτισμένοι πολίτες” στην Πάτρα) και όλοι μαζί επιχειρούν την απονοματοδότηση του κοινωνικού αγώνα με τις γνωστές συνταγές της τρομοκράτησης, της διαστρέβλωσης και του ασυστόλου ψεύδους που διαδίδουν. Διαχωρίζουν τους έξεγερμένους, σε κουκουλοφόρους, μετανάστες, μαθητές, έτσι ώστε να μιλήσουν για τον δίκαιο και συναισθηματικό αγώνα των τρίτων, και να απαξιώσουν τους δύο προηγούμενους. Είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ότι ο χαρακτηρισμός “κουκουλοφόρος” προσδίδεται σε όσους επιλέγουν να κινηθούν βίαια και για την αυτοπροστασία τους καλύπτουν τα πρόσωπα τους, όμως φαίνεται πως οι δημοσιογράφοι βάσει σκοπιμότητας ποτέ δεν τους αναφέρουν ως τέτοιους. Ξέρουμε όμως πως οι συνειδήσεις γεννιούνται στους δρόμους, πίσω από τα οδοφράγματα, και όχι στους καναπέδες.

Μέσα στο γενικευμένο κλίμα της εξέγερσης στους δρόμους όλης της ελλάδας, ένα σχεδόν πρωτοφανές κατά τα λεγόμενα των δημοσιοκάφρων γεγονός συνάντησε το εμετικό τους μένος.

• Χιλιάδες μετανάστες διαφορετικών εθνικοτήτων, οι πλέον καταπιεσμένοι σε αυτόν τον κόσμο, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τις συγκρούσεις. Η παρουσία τους δίπλα στα οδοφράγματα, η σύγκρουση τους με τις δυνάμεις καταστολής, είναι πλέον γεγονός. Από την Πάτρα όπου συγκρούονταν με τους λιμενικούς λίγους μήνες πριν, συγκρούονται πλέον σε όλη την Ελλάδα. Κάποιοι από αυτούς, βρίσκουν την ευκαιρία να πάρουν ρούχα ή ένα κινητό από καταστήματα, που δεν θα μπορούσαν ποτέ να αγοράσουν. Όσοι μιλούν για πλιατσικολόγους, σκόπιμα αφήνουν στην άκρη όσους έχουν το νόμιμο μονοπώλιο του πλιάτσικου, όσους διαφεντεύουν στην αστική δημοκρατία, αυτούς που γεννούν την εξαθλίωση, άρα και το «έγκλημα». Ρίχνουν ευθύνες στους φτωχοδιαβόλους, οι καθισμένοι στον καναπέ και στα πάνελ των μεγαλοκαναλιών. Έχουν πάρει θέση λοιπόν.

Πολλά ειπώθηκαν και αλλά τόσα θα ειπωθούν. Η εξέγερση δεν χωρά μόνο λόγια, πόσο μάλλον αφ' υψηλού θεωρητικολογίες σαν και αυτές στα δελτία ειδήσεων. Χρέος μας είναι να μεταφέρουμε τις εστίες της παντού. Από τους χώρους των σχολείων-στρατοπέδων μέχρι τα κάτεργα των εργοστασίων. Στα κέντρα των μητροπόλεων. Να γίνουμε επικίνδυνοι, πολεμώντας όχι για διαφορετικό κόσμο, αλλά για άλλο κόσμο.

«Δε χύνουν δάκρυ  
μάτια που συνήθισαν να βλέπουνε φωτιές  
δε σκύβουν το κεφάλι οι μαχητές  
κρατάν ψηλά τ' αστέρι με περηφάνια δεν έχουμε καιρό να κλαίμε τους συντρόφους  
το τρομερό σας όμως κάλεσμα  
μες στη ψυχή μας  
κι οι δεκαπέντε σας καρδιές θε να χτυπάνε  
μαζί μας  
το σιγανό σας βόγγισμα  
σαν προσκλητήρι  
χτυπά σ' αφτιά μας  
σαν τον αντίλαο βροντής.  
Στάχτη θα γίνεις κόσμε γερασμένε  
σου 'ναι γραφτός ο δρόμος της συντριβής  
και δε μπορείς να μας λυγίσεις  
σκοτώνοντας τ' αδέρφια μας της μάχης  
και να το ξέρεις  
θα βγούμε νικητές κι ας είναι βαριές μας οι θυσίες.  
Μαύρη εσύ θάλασσα γαλήνεψε  
τα κύματά σου  
και θα 'ρθει η μέρα η ποθητή  
η μέρα της ειρήνης  
της λευτεριάς σου  
ω vai θα 'ρθει  
η μέρα που θ' αρπάξουμε τις λόγχες  
που μες στο αίμα το δικό μας  
έχουνε βαφτεί.»

## ΑΣΧΗΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ



ΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ