

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΕΝΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΥΨΕΙ ΤΗΝ ΕΝΟΧΗ ΤΗΣ

ΝΑ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΘΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΝΩΝΤΑΣ ΣΚΥΦΤΟΥΛΗΣ

Αυτές τις μέρες γινόμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς σε βαναυσότητα σκευωρίας εις βάρος ενός αναρχικού κοινωνικού αγωνιστή, του Νώντα Σκυφτούλη. Η σύλληψη, οι κατηγορίες και η προφυλάκισή του δεν μπορούν να αποδοθούν στην τύχη. Αντίθετα, γίνονται κατανοητές μόνο στη συνάφειά τους με τη διεθνή και την εσωτερική κατάσταση.

Στο διεθνές επίπεδο, η αναδιάρθρωση των σχέσεων κυριαρχίας καθώς και η επίθεση του κεφαλαίου και του κράτους απαιτούν τη διεθνοποίηση της κρατικής βίας και των κατασταλτικών δυνάμεων.

Στον εσωτερικό χώρο, παρατηρούμε μια γενικευμένη επίθεση της κυβερνητικής πολιτικής ενάντια στην κοινωνία.

- Η αναδιανομή του εισοδήματος εις βάρος των λαϊκών στρωμάτων
- Η φτώχεια και η εξαθλίωση του Λαυρίου
- Η ανεργία της Πάτρας και άλλων περιοχών της χώρας
- Η προώθηση της υποαπασχόλησης και του εργασιακού συστήματος του ωρομισθίου μέσα από το ελεύθερο ωράριο των καταστημάτων
- Η κυβερνητική μεθοδευμένη αθώωση του Καλαμπόκα
- Το ξεπούλημα της ΕΑΣ, το πέταγμα στους δρόμους της ανεργίας 8.000 εργαζομένων, το άνοιγμα των φυλακών για τους εργαζόμενους, η αντιμετώπιση των απεργών ως δυνάμει τρομοκρατών, έχουν απομονώσει την κυβερνητική πολιτική και έχουν διαλύσει κάθε δεσμό της με την κοινωνία.

Η σύλληψη και η προφυλάκιση του Σκυφτούλη δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρίᾳ, αλλά έρχεται ως αγωνιώδης απαίτηση της κρατικής εξουσίας μέσα σ' αυτό το τααραγμένο πολιτικό οικονομικό κοινωνικό σκηνικό. Η τρομοκρατολογία και το τρομοθέαμα τίθενται στην υπηρεσία του αποπροσανατολισμού του κόσμου από τα καυτά προβλήματα, της ενεργοποίησης των συντηρητικών αντανακλαστικών και της δημιουργίας κλίματος φοβίας, έτσι ώστε μαζί με την παρουσίαση μιας «αντιτρομοκρατικής» επιτυχίας να ξαναβρεθούν κάποια σημεία επαφής της κυβερνητικής πολιτικής με τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα.

Ο Σκυφτούλης είναι ένας από εκείνους τους ανθρώπους που από τη μικρή τους ηλικία συμμετέχουν ενεργά στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες. Συμμετέχοντες στην ΚΝΕ παλιότερα, τον ακροαριστερό χώρο αργότερα και τον αναρχικό χώρο τα τελευταία δέκα χρόνια περίπου, συγκροτεί την προσωπικότητά του μέσα στα πλαίσια ενός ευρύτερου χώρου ανθρώπων, που από το 1975 και μετά θεωρούνται ενοχλητικοί και επικινδυνότατοι για τα εκάστοτε σχέδια της κρατικής εξουσίας, αλλά που όλοι τους κρίθηκαν αθώοι από την κοινωνία και τα δικαστήρια.

Για τους ασφαλίτες σκευωροποιούς δεν έχει σημασία το γεγονός ότι το αναρχικό περιεχόμενο του λόγου και της πράξης του Σκυφτούλη τον διαφοροποιεί σαφέστατα από την όλη λογική της «17 Νοέμβρη». Δεν

έχει σημασία η πολύχρονή του ανοιχτή δράση στο Αγρίνιο, τη Λάρισα και την Αθήνα. Όλα αυτά τα γνωρίζουν καλά. Εκείνο, όμως, που τους ενδιαφέρει – και αυτός είναι ο επαγγελματικός τους ρόλος – είναι η συρρίκνωση και ο εξοστρακισμός όλων των πολιτικών και κοινωνικών κατακτήσεων των πολιτών και των εργαζομένων, είναι η κατασυκοφάντηση και ο προσωπικός διασυρμός κοινωνικών αγωνιστών, είναι η φαλκίδευση και η εξαφάνιση κάθε χώρου, κάθε κινήματος και κάθε ατόμου, που αντιστέκονται στην πολυπόθητη για την κρατική εξουσία σιγή νεκροταφείου, που τα οράματά τους ξεπερνούν τον κόσμο της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, της ταξικής και κρατικήςβίας, του συνειδησιακού ξεπουλήματος.

Οι προθέσεις της κρατικής εξουσίας έχουν από τις πρώτες μέρες αποκαλυφθεί:

✓ Από την απόπειρα των κυβερνητικών αξιωματούχων και του δεξιού τύπου να τρομοκρατήσουν και να εμπλέξουν σαν συνένοχους των «δολοφόνων και των τρομοκρατών» δημοσιογράφους, δικηγόρους, βουλευτές, κι αυτό γιατί δεν αποδέχονται την εκ των προτέρων ενοχή του Σκυφτούλη και γιατί καταγγέλλουν την παραβίαση του Συντάγματος και των δικονομικών εγγυήσεων.

✓ Από την προσπάθεια του δεξιού τύπου (κυρίως «Ελεύθερος Τύπος») να συκοφαντήσει το συνεχώς ογκούμενο κίνημα συμπαράστασης του Αγρινίου, παρουσιάζοντάς το σαν έργο του «πράσινου δήμαρχου», τη στιγμή που δήμαρχος, πρώην δήμαρχος, δημοτικοί σύμβουλοι, εργατικά σωματεία, Εργατικό Κέντρο και πλήθος κόσμου έχουν ενωθεί σε μια καθολική αντίσταση απέναντι στη νέα σκεωρία.

✓ Από το πρωτάκουστο ψεύδος του Μητσοτάκη στον «ΑΝΤ – 1». Ψεύδος που από τη μια μεριά τον αναγορεύει σε αρχιψεύτη και από την άλλη, υπερβαίνοντας τη δικομματική διαμάχη, εμπεριέχει την εξής πρόταση: «δεν μπορεί να μιλά κανείς, το κράτος είμαι εγώ και οι αστυνόμοι μου· μπορώ να κατασκευάσω όχι έναν αλλά πέντε και δέκα ταξιτζήδες ψευδομάρτυρες. Μη φοβάστε, γίνετε χαφιέδες· επιτελείτε εθνικό έργο».

Έχουν, φυσικά, ήδη από τώρα πέσει έξω και σε λίγο θα καταστεί πασιφανής η άθλια σκευωρία τους.

Συμπαραστεκόμαστε και απαιτούμε την αποφυλάκιση του Σκυφτούλη, χωρίς να πέφτουμε στην κρατική παγίδα της τρομοκρατολογιδιάρροιας, χωρίς να ξεχνάμε:

- ✓ τους ανέργους και τους φυλακισμένους αγωνιστές της ΕΑΣ.
- ✓ τα συσίτια και τους πεινασμένους του Λαυρίου.
- ✓ την ποινικοποίηση της διαφορετικής σκέψης στα πλαίσια της εθνικιστικής υστερίας.
- ✓ τον επιχειρούμενο δεύτερο θάνατο του καθηγητή Τεμπονέρα.

ΚΑΤΩ Η ΝΕΑ ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΚΑΤΩ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ