

# ΞΥΠΝΗΜΑΤΑ ...

Την Πέμπτη 17/12 στις 7.00 το πρωί η κατάληψη εκκενώθηκε από την αστυνομία. Ευτυχώς προσωρινά, μιά και δεν υπήρχαν κατηγορίες για αυτόφωρο. Θα οριστεί τακτική δικάσιμος με την ασταθή κατηγορία της "κατάληψης δημοσίου κτιρίου". Πρόκειται για μετατροπή παλιότερου νόμου βάσει του οποίου διωκόμαστε αυταπάγγελτα. Βασικά θέλανε να εξακριβώσουν τα "άγνωστα;" άτομα που διαμένουν στο χώρο, έτσι ώστε να κινηθεί κάποια στιγμή διαδικασία έξωσής μας από το σπίτι ονομαστικά πια. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η διαδικασία έξωσής μας από το κτίριο έχει αρχίσει (έστω και άτεχνα).

Δύο μέρες πριν εμφανίστηκε κάποιος εργολάβος που δηλώσε οτι ο Ο.Σ.Κ. έχει σκοπό να αναπαλαιώσει το κτίριο εξωτερικά για λόγους ασφάλειας και αισθητικής, κίνηση διερευνητική και αναγνωριστική μια και στην πραγματικότητα το σχέδιο δεν απαιτούσε την εξωραϊσμένη πρόσσεψη του κτιρίου αλλά την επανάκτησή του από τον Ο.Σ.Κ. (συμπεριλαμβανομένης βέβαια της έξωσής μας). Είναι φανερό ότι η πολιτεία δέ θα μπορούσε να ανεχτεί ανθρώπους που με τόσο εμφανή τρόπο αγωνίζονται να διαμορφώσουν την καθημερινότητά τους με όρους επικοινωνίας και αλληλεγγύης, ανθρώπους που η στάση ζωής τους εναντιώνεται στην απομόνωση, το εμπόριο, την παθητικότητα, τα σπίτια-κουτιά.

Αυτή η πόλη δεν χωράει την διαφορετικότητά μας. Το στέκι, το βιβλιοπωλείο, το συναυλιαδικό είναι χώροι συνεύρεσης και επικοινωνίας που προβάλουν και στηρίζουν την αυτοοργάνωση των αναγκών και επιθυμιών μας. Κάτι που απέχει πολύ από τα πρότυπα μιας κοινωνίας στείρας και καταναλωτικής.

**Η στέγη και η έκφραση είναι δικαίωμα  
κι αυτό το δικαίωμα δεν θα πάψουμε να το διεκδικούμε.**

**Η έμπρακτη αλληλεγγύη όλων όσων στηρίζουν αυτές  
τις επιλογές είναι αναγκαία.**

