

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ

Κόρινθος, 3 Απρίλη 2003. Στο εργοστάσιο της επιχείρησης ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε. εκρήγνυνται φιάλες ασετιλίνης και οξυγόνου με συνέπεια των θάνατο έξι εργατών και των τραυματισμό άλλων τριών. Έξι εργάτες δεν γύρισαν στα σπίτια τους μετά τη δουλειά. Έξι εργάτες έχασαν τη ζωή τους γιατί ο καπιταλισμός τους καταδίκασε σε θάνατο. Έξι εργάτες ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΑΝ.

Οι ανακοινώσεις των αφεντικών του εργοστασίου μιλήσαν για ένα «τραγικό εργατικό ατύχημα». Πόσο, αλήθεια, είναι ακριβής ο όρος «εργατικό ατύχημα»; Αυτοί που μιλάνε για «ατυχήματα» σε χώρους εργασίας είναι οι ίδιοι που έχουν επιβάλει εκείνους τους κοινωνικούς όρους ώστε «αυτά» να είναι αναπόφευκτα. Το δολοφονικό καθεστώς του καπιταλισμού, αυτό δηλ. που επιβάλει με την εξουσία του την μισθωτή σκλαβιά ως προϋπόθεση και καταναγκαστικό όρο για την επιβίωση ενός ανθρώπου, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τον θάνατο αυτών των έξι εργατών, άλλα και των χιλιάδων άλλων σ' ολόκληρη τη γη. Ο όρος «ατύχημα» δεν υπάρχει και δεν πρέπει να υπάρξει ποτέ ανάμεσα στους εργάτες, τους καταπιεσμένους αυτού του κόσμου. Κι αυτό γιατί ο καθένας γνωρίζει ότι η ίδια η φύση της εργασίας είναι δολοφονική. Εμπεριέχει δηλ. εκείνα τα θανατηφόρα ρίσκα τα οποία ο εργάτης, κάτω από το εκβιαστικό δίλημμα της διακινδύνευσης της σωματικής του ακεραιότητας ή της απόλυσής του με συνέπεια την εξαθλίωσή του, πρέπει να πάρει. Ο όρος «εργατικό ατύχημα» είναι η απόλυτη συγκάλυψη, από μεριάς των αφεντικών, μιας δολοφονίας που οι ίδιοι έχουν διαπράξει.

Στην ιστορική συγκυρία που διανύουμε με την στρατιωτική επίθεση στο Ιράκ, θα πρέπει να δούμε καθαρά πως ο ίδιος πόλεμος που διεξάγεται εκεί, ενυπάρχει κι εδώ. Στο εργοστάσιο Σωληνουργεία Α.Ε., στα εκατοντάδες εργοστάσια ανά την ελλάδα, στα εργοτάξια των «μεγάλων έργων», στις οικοδομές... Και δεν είναι άλλος από τον κοινωνικό και ταξικό πόλεμο. Από την μια μεριά τ' αφεντικά κι απ' την άλλη οι καταπιεσμένοι. Από την μια μεριά αυκτοί που σπέρνουν το θάνατο στο Ιράκ για να εξαπλώσουν την κυριαρχία τους και να επιβάλουν τον έλεγχο σ' ολόκληρο τον πλανήτη, αυτοί που καταναγκάζουν ανθρώπους να δουλεύουν σαν σκλάβοι με αντίτιμο την επιβίωση, αυτοί που καταστέλλουν κάθε εγχείρημα που αμφισβητεί το σύστημα και από την άλλη μεριά οι κολασμένοι της γης, αυτοί που δυσανασχετούν και εξοργίζονται από την εξουσία που δέχονται. Η δολοφονία των έξι εργατών στην Κόρινθο είναι μία μόνο από τις καθημερινές πράξεις του κοινωνικο-ταξικού πολέμου, το αποτέλεσμα της λυσσαλέας επίθεσης των αφεντικών.

Όσο για τα κροκοδείλια δάκρυα των δημοσιογράφων, των επαγγελματιών συνδικαλιστών, των πολιτικών αφεντικών του ελληνικού κράτους, θα πρέπει να ανατρέξει κανείς στον λόγο και στις πράξεις τους απέναντι σε γεγονότα όπως άγριες απεργίες ή συγκρούσεις εργατών με τις δυνάμεις καταστολής. Όλοι αυτοί οι «υπερασπιστές» των εργαζομένων που τώρα, δήθεν, αγανακτούν για το θάνατο των έξι εργατών στην Κόρινθο, είναι οι ίδιοι που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να συμπράξουν σε αυτόν. Γιατί, ούτε τα πρόσθημα, ούτε οι καταγγελίες για ελλιπή μέτρα ασφαλείας, ούτε οι μελέτες και οι στατιστικές δε μπορούν να αποτρέψουν τους θανάτους και τους τραυματισμούς στους χώρους εργασίας. Γιατί, όσοι συνδιαλέγονται με τ' αφεντικά ζητώντας την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, όσοι προωθούν την εργασία ως δικαίωμα του εργάτη δε μπορούν να ανατρέψουν αυτό το άδικο σύστημα εκμετάλλευσης και καταπίεσης που γεννά το θάνατο.

Πέρα, λοιπόν, από κάθε είδους διαμεσολαβητές ανάμεσα σ' αφεντικά και τους προλεταρίους, το μόνο «εργασιακό δικαίωμα» για εμάς είναι αυτό του αυτοοργανωμένου αγώνα για την ανατροπή του καπιταλισμού, για την καταστροφή του κράτους και των θεσμών του που επιβάλουν και προωθούν την εργασία ως κοινωνικό αγαθό. Για εμάς τους προλεταρίους, η απάντηση στη δολοφονία των έξι αδελφών μας, άλλα και των χιλιάδων άλλων στην επικράτεια του ελληνικού κράτους, είναι μία: η οξυνση του κοινωνικού και ταξικού πολέμου, η αντεπίθεση σ' αφεντικά μέσα στους χώρους εργασίας και στους δρόμους...

ΤΑ «ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ» ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΚΡΕΜΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ

ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ