

Οι φονιάδες των λαών παριστάνουν τους προστάτες τους!

Για μια ακόμα φορά, οι φονιάδες των λαών υποδύονται τους προστάτες τους. Υποκρισία και βαρβαρότητα σε πλανητική συσκευασία. Όχι, δεν υποστηρίζουν τα δικαιώματα των Αλβανών Κοσοβάρων οι ΝΑΤΟϊκοί στρατοκράτες, έστω με στρεβλό ή αυταρχικό τρόπο. Γιατί το αποτέλεσμα της ιμπεριαλιστικής επίθεσης στη Σερβία δεν θα είναι περισσότερα κοινωνικά, πολιτικά και εθνικά δικαιώματα για τους Αλβανούς του Κοσυφοπεδίου – όπως πιστεύει η ηγεσία τους. Αντίθετα, οι συνέπειες θα είναι περισσότεροι πρόσφυγες, περισσότερο εθνικιστικό μίσος απ' όλες τις πλευρές και, βεβαίως, τρομακτικές συνέπειες για τη σερβική κοινωνία. Οι ΝΑΤΟϊκοί ιμπεριαλιστές δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την επίθεσή τους επικαλούμενοι τη στυγνή καταπίεση των Κοσοβάρων από το καθεστώς Μιλόσεβιτς, το οποίο επί μία δεκαετία έχει εφαρμόσει πραγματικό απαρτχάιντ σε βάρος τους, όχι μόνο γιατί στηρίζουν αντίστοιχα απαρτχάιντ εναντίον των Κούρδων και των Παλαιστινίων, αλλά και επειδή το παράδειγμα της Βοσνίας αποδεικνύει ότι η «διεθνής τάξη» δεν εξασφαλίζει δικαιώματα για τους λαούς, ούτε εγγυάται την ειρηνική συμβίωσή τους. Γιατί δεν έχουν γυρίσει ακόμα στα σπίτια τους οι Βόσνιοι Μουσουλμάνοι πρόσφυγες; Πού βρίσκονται οι Σερβοβόσνιοι πρόσφυγες ή οι Σέρβοι της Κράινας και της Σλοβενίας; Αν διαμελιστεί το Κόσοβο, πού θα πάνε οι Αλβανοί που ζουν στην περιοχή η οποία θα μείνει στην κατοχή των Σέρβων; Οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές –από τον «αριστερό» Ντ' Αλέμα ως τον «εργατικό» Μπλερ– ενδιαφέρονται αποκλειστικά για μια επίδειξη δύναμης, μια άσκηση πλανητικής κυριαρχίας με αποδέκτη όχι τόσο τον Μιλόσεβιτς –και βεβαίως τους Κοσοβάρους– όσο τις κοινωνίες που κυβερνούν και τους απελπισμένους λαούς του «τρίτου κόσμου» που ασφυκτιούν υπό το καθεστώς της πταγκοσμιοποίησης της εκμετάλλευσης. Αυτή η ιμπεριαλιστική άσκηση διεθνούς πειθαρχίας, που επιφυλάσσει για τον ΟΗΕ το τέλος που του αξίζει, αυτό ενός «αχυρένιου» οργανισμού ο οποίος, αφού νομιμοποίησε την αμερικανική ασυδοσία, πετιέται στα σκουπίδια, αποτελεί επίθεση εναντίον της ανθρωπότητας.

Είναι τραγικό ως αντίπαλος και θύμα αυτής της επίθεσης να εμφανίζεται ο Μιλόσεβιτς, ο πρωταγωνιστής της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας και ο υπεύθυνος της σφαγής των λαών της, όμως η αθλιότητα της πραγματικότητας δεν πρέπει να μειώσει την αλληλεγγύη μας στους Σέρβους και τους Κοσοβάρους, ούτε να αμβλύνει την οργή μας απέναντι στη ΝΑΤΟϊκή εισβολή. Δεν υποστηρίζουμε γενικά και αόριστα τους «αδελφούς Σέρβους», αλλά κάθε λαό που υφίσταται καταπίεση και βία. Δεν συμπάσχουμε με το σερβικό εθνικισμό αλλά με τα θύματα των ΝΑΤΟϊκών βομβαρδισμών, δεν θέλουμε τη «Μεγάλη Σερβία», αλλά την ειρηνική συμβίωση όλων των λαών των Βαλκανίων, δεν ταυτίζόμαστε με τον αλυτρωτισμό της ηγεσίας των Κοσοβάρων, αλλά υπερασπίζουμε το δικαίωμα των Αλβανών του Κοσυφοπεδίου στην εθνική αυτοδιάθεσή τους.

Η κυβέρνηση Σημίτη στηρίζει επί της ουσίας την επίθεση στη Σερβία, ανησυχούσα και κοσμίως διαμαρτυρόμενη, ταυτίζόμενη πλήρως με την πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων στα Βαλκάνια, διεκδικώντας για το ελληνικό κράτος το ρόλο του πλέον αξιόπιστου εκφραστή αυτής της πολιτικής στην περιοχή.

Αντιστεκόμαστε στο συνδικάτο του πολέμου. Ζητάμε:

- Άμεση παύση των ΝΑΤΟϊκών επιθέσεων στη Σερβία με παράλληλη αποχώρηση του ΝΑΤΟϊκού και του σερβικού στρατού από το Κόσοβο.
- Υποδοχή και η εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης σε όσους πρόσφυγες ζητήσουν καταφύγιο στην Ελλάδα.
- Να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ.