

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕ ΤΟ ΙΡΑΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ

Η Διεθνής Επιτροπή της Τέταρτης Διεθνούς διακηρύσσει την ολοκληρωτική της αντίθεση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ενάντια στο Ιράκ. Καλούμε τους εργάτες και τη νεολαία σε κάθε χώρα - υπερασπίστε το Ιράκ ενάντια στην ιμπεριαλιστική και σωνιστική επίθεση! Απαιτήστε την άμεση αποχώρηση όλων των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων από τον Κόλπο!

Η ΔΕΤΔ υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για μια ειρηνική λύση της κρίσης. Υποστηρίζουμε την αποχώρηση όλων των στρατών κατοχής στη Μέση Ανατολή, και το δικαίωμα όλων των εθνών στην αυτοδιάθεσή τους. Απαιτούμε την άμεση αποχώρηση όλων των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού κατοχής από τη Δυτική Οχθη, τη Γάζα, τα Υψώματα Γκολάν και το Νότιο Λίβανο. Την αποχώρηση των συριακών στρατευμάτων από το Λίβανο. Και την αποχώρηση των ιρακινών δυνάμεων από το Κουβέιτ.

Αλλά προειδοποιούμε - ο ιμπεριαλισμός, ίδιαίτερα ο αμερικανικός, ο βρετανικός και ο ισραηλινός ιμπεριαλισμός, επιδιώκει τον πόλεμο. Η κυβέρνηση Μπούς αποφάσισε τον πόλεμο πριν την εισβολή στο Κουβέιτ στις 2 Αυγούστου. Η πρέσβειρά τους στη Βαγδάτη, Ειπριλ Γκλάσπι, πήρε εντολή να μετάφερε μήνυμα στον πρόεδρο Σαντάμ Χουσείν, ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν καμιά συμφωνημένη υποχρέωση να υπερασπιστούν το Κουβέιτ, ότι θεωρούσαν την διαμάχη με το Κουβέιτ "αραβική διαμάχη", για την οποία η Αμερική δεν ενδιαφέροταν και στην οποία δεν θα επέμβαινε. Αυτό είταν μια σκόπιμη παγίδα για το Ιράκ.

Μετά την εισβολή στο Κουβέιτ, η Αμερική και η Βρετανία σαμποτάρισαν κάθε προσπάθεια να βρεθεί μια ειρηνική λύση. Μετά από τέσσερεις μέρες κατοχής, η ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την αποχώρηση των στρατευμάτων της από το Κουβέιτ, στη βάση ειρηνευτικών συνομιλιών στην Τζέντα μεταξύ του προέδρου Χουσείν και του εμίρη του Κουβέιτ, που κάλεσαν οι Σαουδάραβες. Άλλα οι συνομιλίες ποτέ δεν έγιναν, γιατί οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί εξασφάλισαν την μή συμμετοχή του εμίρη.

Οι επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Μπούς ότι θα "επιδίωκε μέχρι την τελευταία στιγμή" την ειρήνη, δεν είταν παρά μια κυνική προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ και αντιμετώπισης της ογκούμενης αντίθεσης στην πολεμική πολιτική του. Οπως έγραψε η δημοσιογράφος του "Νιούσγουικ" (14 Γενάρη 1991), Μάργκαρετ Γκάραντ Γουόρνερ:

"Οι Σαουδάραβες έπαθαν σοκ με την αναπάντεχη προσφορά του προέδρου Μπούς, στις 30 Νοέμβρη, να στείλει τον Μπέικερ σε αποστολή στη Βαγδάτη, για να συνομιλήσει με τον Σαντάμ. Ο πρίγκηπας Μπαντάρ Μπιν Σουλτάν, ο σαουδάραβας πρεσβευτής στις ΗΠΑ, αναρωτιόταν με αγωνία αν η Ουάσιγκτον είταν έτοιμη να παίξει και άλλα κόλπα, όταν ο Μπέικερ τον ανακάλυψε στο Λονδίνο. "Γειά σου, Μπαντάρ, σε παίρνω για να σε ξυπνήσω", είπε χαρούμενα ο Μπέικερ. "Με εμπιστεύεσαι ακόμη;" Ο Μπαντάρ διαβεβαίωσε τον υπουργό ότι τον εμπιστεύόταν. "Είδες τη σφυγμομέτρηση της Γουάσιγκτον Πόστ," ρώτησε ο Μπέικερ. Η σφυγμομέτρηση έδειχνε ότι η ανακοίνωση του Μπούς είχε σταματήσει μια απότομη πτώση στη λαϊκή υποστήριξη για την πολιτική του στον Κόλπο. "Την είδα", είπε ο Μπαντάρ. "Βλέπεις;" είπε ο Μπέικερ. "Δούλεψε!""

Ο πόλεμος είναι η υπόσταση της παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής κρίσης του ιμπεριαλισμού. Η απόφαση του ΟΗΕ στις 29 Νοέμβρη, που δίνει έγκριση για πόλεμο ενάντια στο Ιράκ από τις 15 Γενάρη, συνέπεσε με την παραδοχή της κυβέρνησης ότι η αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση. Την 1 Γενάρη, ο κυβερνήτης του Ρόουντ Αιλαντ έκλεισε 45 πιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες, μετά την κατάρρευση του Πολιτειακού Ταμείου Ασφαλίσεων. Στις 6 Γενάρη, ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Ασφάλισης Καταθέσεων έβαλε κάτω από τον έλεγχό του την Τράπεζα της Νέας Αγγλίας, μετά από την ανακοίνωση της Τράπεζας ότι έχασε 450 εκατομμύρια δολάρια στο τελευταίο τρίμηνο του 1990 και μετά από τον πανικό των καταθετών που απέσυραν 1 δισεκατομμύριο δολάρια από λογαριασμούς σε μετρητά. Σε μια απελπισμένη προσπάθεια να σταματήσει την εξάπλωση του πανικού και να εμποδίσει τον σχηματισμό ουρών γύρω από τις τράπεζες στη Νέα Αγγλία και πιο πέρα, ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Ασφάλισης Καταθέσεων έδωσε μια χωρίς προηγούμενο υπόσχεση να πληρώσει τους καταθέτες της Τράπεζας της Νέας Αγγλίας στο ακέραιο.

Η Τράπεζα της Νέας Αγγλίας είναι η 21η κατά σειρά μεγέθους τράπεζα στις ΗΠΑ. Το ξεχρέωμά της θα είναι το τρίτο πιο δαπανηρό στην ιστορία των ΗΠΑ. Τα χαμένα δάνεια, που αναγκάζουν τις τράπεζες να ξεγράφουν τα "μή αποδοτικά" τους δάνεια, είναι τώρα δέκα φορές περισσότερα από ότι είταν στην ύφεση του 1980-81. Καθώς αυξάνονται τα χαμένα δάνεια, από 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 1980 σε 33 δισεκατομμύρια δολάρια το 1990, το τραπεζικό ασφαλιστικό ταμείο, ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Ασφάλισης Καταθέσεων, συρρικνώνεται από 11 δισ. δολάρια το 1980 σε 3,9 δισ. δολάρια τον Γενάρη 1991. Το προεδρικό διάταγμα του Μπούς, που βάζει την αμερικανική οικονομία επι ποδός πολέμου, είναι απλά το νομοτελειακό αποτέλεσμα της αναπόφευχτης πτώσης του αμερικανικού καπιταλισμού σε χρεοκοπία και αποτελμάτωση.

Αλλά αυτός ο πόλεμος δεν είναι απλά για το πετρέλαιο και τις τιμές του πετρελαίου. Ο υπεριαλιστικός πόλεμος στρέφεται εξωτερικά ενάντια στις αραβικές μάζες, και εσωτερικά ενάντια στην εργατική τάξη στην Αμερική και την Ευρώπη. Ο υπεριαλισμός τρέμει μήπως η παλαιστινιακή κοινωνική επανάσταση, η Ιντιφάντα, που άρχισε το Δεκέμβρη του 1987, εξαπλώθηκε σ' όλη τη Μέση Ανατολή, στην Αίγυπτο, στη Συρία και στα κράτη του Κόλπου, με την ίδια ταχύτητα και επιτυχία που εξαπλώθηκε η Πολιτική Επανάσταση που ανέτρεψε τα σταλινικά καθεστώτα στην Ανατολική Ευρώπη το 1989. Τρέμει μήπως οι εργάτες της Αμερικής και της Ευρώπης ενώθουν με τους εργάτες στην ΕΣΣΔ και στην Ανατολική Ευρώπη για να κάνουν τη δική τους κοινωνική επανάσταση. Τρέμει μήπως η Πολιτική Επανάσταση στην ΕΣΣΔ πετύχει, αποδείχνοντας στους εργάτες σ' όλο τον κόσμο ότι μόνο η κοινωνική επανάσταση, με την έγκαθίδρυση της εργατικής εξουσίας βασισμένης στα σοβιέτ, και της σοβιετικής δημοκρατίας, μπορεί να βάλει τέλος στη φτώχεια, την πείνα και τον πόλεμο. Οι υπεριαλιστές γνωρίζουν ότι έχουν περάσει προ πολλού οι μέρες που μπορούσαν να υπολογίζουν ότι η σταλινική γραφειοκρατία θα επιδόζει τους εργάτες να πάρουν την κρατική εξουσία και την ιδιοκτησία και έλεγχο των μέσων παραγωγής.

Η 15 Γενάρη, επομένως, είναι κήρυξη πολέμου ενάντια στο Ιράκ, ενάντια στις αραβικές μάζες, και ενάντια στην παγκόσμια εργατική τάξη - μια κήρυξη παγκόσμιου πολέμου, που απειλεί με τις τρομερές, ανυπολόγιστες συνέπειες του θανάτου εκατομμυρίων, και τώρα, και στις μελλοντικές γενιές, με τις ανεπανόρθωτες ζημιές που θα προκαλέσει ένας τέτιος πόλεμος.

Η "Επιχείρηση Μετόπισθεν" και η "Γκλάντιο", η συνωμοσία που χρηματοδοτήθηκε από τη CIA και ενσωματώθηκε στο NATO, είταν - και είναι - μια στρατηγική για παραστρατιωτικές επιθέσεις, βομβιστικές επιθέσεις, δολοφονίες, προβοκάτσιες και πραξικόπηματα ενάντια στην εργατική τάξη της Δυτικής Ευρώπης. Η "Ασπίδα της Ερήμου", ο υπεριαλιστικός πόλεμος ενάντια στο Ιράκ, ενσωματώνει όλες τις συνωμοσίες της "Γκλάντιο". Θα στραφεί ενάντια στην εργατική τάξη της Ευρώπης και της Αμερικής, ενάντια στα συνδικάτα της και τα πολιτικά της κόμματα. Τα δημοσιευμένα σχέδια της βρετανικής κυβέρνησης για την σύλληψη και κράτηση σε στρατιωτικά στρατόπεδα συγκέντρωσης χιλιάδων αράβων πολιτών, μπορούν να επεκταθούν και θα επεκταθούν σε όλους εκείνους που ενώνονται και υποστηρίζουν την πάλη των αραβικών μαζών για την αυτοδιάθεσή τους. Εκτακτες εξουσίες μπορούν να επεκταθούν και θα επεκταθούν από την οικονομία σε ολόκληρη την κοινωνία, απαγορεύοντας τις απεργίες, θέτοντας εκτός νόμου τις διαδηλώσεις, και επιτρέποντας τις επιδρομές, τις συλλήψεις και την φυλάκιση χωρίς δίκη. Προβοκάτσιες ενάντια στις αραβικές χώρες μπορούν να επεκταθούν και θα επεκταθούν ενάντια σε συνδικαλιστές και πολιτικά κόμματα.

Ο Λένιν είπε στις πρώτες λίγες βδομάδες του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου: "Ο κύριος εχθρός είναι στη δική μας χώρα". "Για τον σοσιαλιστή, έγραψε, το πιο ανυπόφορο δεν είναι η φρίκη του πολέμου. Πάντα υποστηρίζει τον 'ιερό πόλεμο' τον καταπιεσμένων για την κατάκτηση των δικών τους χωρών. Άλλα η φρίκη της προδοσίας που διαπράττουν οι ηγέτες του σημερινού σοσιαλισμού (η φρίκη της κατάρρευσης της σημερινής 2ης Διεθνούς)".

Η αλήθεια αυτών των λόγων επιβεβαιώθηκε πολλές φορές, το 1939, και πάνω από όλα τώρα, το 1991, όταν χωρίς εξαίρεση οι ηγέτες των δυτικοευρωπαϊκών σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων και κομμάτων υποστήριξαν ολοκληρωτικά όλες τις πολεμικές κραυγές του υπεριαλισμού. Οι ηγέτες του Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία, οι ηγέτες των Σοσιαλιστικών Κομμάτων στη Γαλλία, στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, είναι οι άμεσοι πολιτικοί απόγονοι των ηγετών της 2ης Διεθνούς, που ψήφισαν της πολεμικές δαπάνες των κυβερνήσεων τους το 1914, για την διεξαγωγή του 1ου Παγκόσμιου Πολέμου. Κάθε λέξη για την ειρήνη από το στόμα αυτών των ηγετών των Σοσιαλδημοκρατικών Κομμάτων σήμερα είναι υποκρισία και ψέμμα, που διαψεύδεται αμέσως από την πλήρη υποστήριξή τους στον πόλεμο.

Η ΔΕΤΔ υποστηρίζει κάθε γνήσια προσπάθεια για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης. Οπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της PLO για τις εξωτερικές υποθέσεις, Φαρούκ Καντούμ ("Ρεπούμπλικα", 10/1/1991), "Ένας συμβιβασμός, μια ενδοαραβική λύση είναι πάντα δυνατή. Μια συμφωνία Σαουδικής Αραβίας - Ιράκ θα είχε επιτευχθεί πριν από μήνες αν οι Αμερικανοί δεν είχαν επέμβει. Τα έθνη του κόσμου θέλουν ειρήνη. Ο Αραφάτ δούλεψε και δουλεύει για έναν συμβιβασμό".

Η ΔΕΤΔ καλεί ιδιάτερα για την υπεράσπιση των αραβικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων στη Δυτική Ευρώπη ενάντια στην καταπίεση, τις απελάσεις, τις συλλήψεις, τις φυλακίσεις και τις ρατσιστικές επιθέσεις. Οχι στις απελάσεις! Οχι στις φυλακίσεις!

* Απαιτούμε την άμεση χωρίς όρους αποχώρηση όλων των υπεριαλιστικών δυνάμεων από τη Μέση Ανατολή.

* Καλούμε όλους τους εργάτες και τη νεολαία να υπερασπιστούν το Ιράκ ενάντια στις υπεριαλιστικές και σιωνιστικές επιθέσεις.

* Καλούμε τα συνδικάτα και τα πολιτικά κόμματα σε πολιτική κινητοποίηση ενάντια στον πόλεμο, και ενάντια στην αποστολή πολεμικού υλικού στον Κόλπο.

* Ο κύριος εχθρός είναι στη δική μας χώρα!

14 Γενάρη 1991