

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 27 10682 ΑΘΗΝΑ

τηλ: 3602773



Η ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ!

Να λοιπόν που ο πόλεμος είναι μια εφιαλτική πραγματικότητα!

Οσοι περίμεναν διτι η αδελφοσύνη των λαών και η διεθνής συνεργασία θα έδιναν ένα τέλος στις πολεμικές ιαχές και θα έστελναν τους στρατούς και τις πολεμικές βιομηχανίες στα μουσεία, διαφεύδονται.

ΝΙΚΗΤΕΣ οι έμποροι των διπλών, οι πληρωμένοι διπλωμάτες, οι οπαδοί της βίας, οι πολυεθνικές πετρελαιοειδών.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ εμείς, τα εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων, που γινούμαστε παραλήπτες μιας χωρίς προηγούμενο παγκόσμιας τρομοκρατίας: Ο πόλεμος δρχίσε, κρυφθείτε, αμπαρωθείτε, αγοράστε, αποθηκεύτε, σιωπήστε! Όχι, αυτή τη φορά ο κίνδυνος δεν είναι η πυρηνική καταστροφή, είναι ο "χασάπης της Βαγδάτης" που απειλεί τη "διεθνή ειρήνη"!

Ωστε "ο δικός μας δικτάτορας", τα ανατριχιατικά εγκλήματα του οποίου "παγνοούσαν" Δυτικούς και Ανατολικούς και τον εξόπλιζαν εδώ και δεκαπέντε χρόνια με την πιο εξελιγμένη πολεμική τεχνολογία, έγινε ξαφνικά "επικίνδυνος"!

Και πρέπει, λέει, να στεβλουψε φαντάρους, νάύτες κι αεροπόρους να πολεμήσουν για το διεθνές καλό. Η νεολαΐα - και δχι μόνο - πρέπει να θυσιαστεί συμμετέχοντας σ' έναν πόλεμο που δεν θυμίζει ούτε τον πόλεμο της Κορέας. Οι μαθητές πρέπει να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις. Οι εργαζόμενοι πρέπει ν' ανεχθούν τα μέτρα της Ν. Σι καταναλωτές πρέπει να τρέξουν στα σούπερμάρκετ. Και οι στρατευμένοι πρέπει να υπακούσουν στις διαταγές: "Πας Ελλην δυνάμενος να φέρεις δύλι υποχρεούται να συνεισφέρει στην διμυνα της πατρίδος" (δρόμο 6, παρ. 4 του Ελληνικού Συντάγματος) Ποια σχέση έχει δημιουργήσει ο πόλεμος με τον "αμυντικό προορισμό των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων"; Τισχέση έχει με τα εθνικά συμφέροντα η απαλλοτρίωση του ουρανού και της θάλασσας από τις Αμερικανικές Δυνάμεις και η μετα-

τροπή μας σε δεύτερη γραμμή του μετώπου;

Ποιόν θα πείσει η κυβέρνηση σε περίπτωση ενδεχόμενης μερικής επιστράτευσης, διαν είναι αλοφάνερο δια το πολεμικό παιγνίδι που παίζεται, να σκοπεύει μονάχα να εξασφαλίσει τον μακροπρόθεσμο έλεγχο των πετρελαϊκών, την ισχυροποίηση του Ισραήλ και την μη απόκτηση πατρίδας για τους Παλαιστίνιους; ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ την προσωπική συμμετοχή στους στρατούς και τους πολέμους τους! ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ διαυς στρατευμένους αρνηθεούν να συμμετάσχουν σε οπαίρα δήποτε πολεμική επιχείρηση και καλούμε την κοινωνία να τους προστατέψει. ΚΑΤΑΓΕΛΛΟΥΜΕ την μετατροπή μας από "παραδοσιακή ειρηνική χώρα" σε εξάρτημα του Αμερικανικού Πενταγώνου. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΜΜΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ! ΓΙΑ ΜΑΣ Η ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ!

29 αντιρρησίες συνιστούν αποχή!!!

αρνούνται δικαίωμα στην ανανεώση τους την οποία μοιράσαν στους δημοσιογράφους την συμμετοχή τους, σε οποιονδήποτε στρατό, άσκηση ή κολεμική προστομασία.

Αρνούνται επίσης να γίνουν συνεργοί δικαίωμα στην σε οποιοδήποτε πράξη στρέφεται ενάντια στην ανθρώπινη κοινωνία της φύσης και ολόκληρου του Πλανήτη.

Υποστήριξαν δικαίωμα στρατός είναι ένας μηχανισμός που ισοπεδώνει προσωπικότητες διαστρέβλωνει συνειδήσεις, φυλακίζει τη σκέψη και παραβιάζει στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και παράλληλα διαπισταγγεί τους νέους στον αυτορχισμό στη βία στο σοβιετισμό στην ενσωμάτωση και την υποταγή.

ΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΙΜΩΡΗΜΕΝΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ
*Καμπάνες για τους διαφωνούντες
με την αποστολή στον Περσικό*