

ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ

ΖΟΥΜΕ σε μια εποχή ρευστότητας και ανακατατάξεων. Η κατάσταση στα Βαλκάνια είναι εκρηκτική και αυξάνονται οι κίνδυνοι γενίκευσης του πολέμου που διέλυσε τη Γιουγκοσλαβία.

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ πως «πλανητάρχες» και «ευρωάρχοντες» εκμεταλλεύονται την εξαθλίωση, την απόγνωση και τις αυταπάτες εκατομμυρίων ανθρώπων, προκειμένου να διευρύνουν τις αγορές και τις ζώνες επιρροής τους.

ΖΟΥΜΕ σε μια εποχή έξαρσης του εθνικισμού που όχι μόνο κυοφορεί τον πόλεμο, διασπά και εξαθλίωνει τους λαούς και τους εργαζόμενους, αλλά και καταστέλλει με τα όπλα τις εθνικές διαφορές και συντρίβει τις εθνικές μειονότητες.

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ότι η ελληνική κυβέρνηση, ένα μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επιδίδονται σ' αυτό το ρεσιτάλ εθνικιστικής ψύχωσης, πατριδοκαπηλείας και άκρατου σωβινισμού, που παρακολουθούμε καθημερινά, για να ικανοποιήσουν στόχους και «օράματα» που όχι μόνο δεν εξυπηρετούν αλλά είναι και ριζικά αντίθετα με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των εργαζομένων και των νέων αυτής της χώρας.

ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ότι η σύγκρουση της Ελλάδας με τη Γιουγκοσλαβική Μακεδονία ή την Αλβανία είναι σκόπιμη και σχεδιασμένη και ότι οι συνέπειές της θα είναι οδυνηρές ακόμα και γι' αυτούς που σήμερα πιστεύουν την επίσημη αλήθεια και συναινούν στην επιθετικότητα και στον εθνικισμό.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ

- Τα περιοδικά «ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ» και «ΑΝΩΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ»
- Κίνηση Υπεράσπισης Πολιτικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΧΩΡΟΣ!

ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση της «ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ», πολιτική διόγκωσης των προβλημάτων που υπάρχουν στις σχέσεις της Ελλάδας με γειτονικά κράτη και καλλιέργειας κλίματος ξενοφοβίας, προγονολατρείας και πολεμοκαπηλείας, γιατί ακόμα και αν δεν μας οδηγήσει σε μια σύρραξη μ' αυτά τα κράτη, οπωδήποτε επιβαρύνει την οικονομική κατάσταση όλων μας, προκαλεί σύγχυση και συσκοτίζει τα πραγματικά κοινωνικά προβλήματα...

ΒΛΕΠΟΥΜΕ ότι όσο ο εθνικιστικός πυρετός μεγαλώνει τόσο σκληραίνουν οι συνθήκες ζωής των φαντάρων στα στρατόπεδα, συγκροτούνται καινούργιες μεραρχίες στα σύνορα, παρατείνεται σιωπηρά η θητεία, αυξάνονται οι ποινές και οι φυλακίσεις στρατιωτών, ενώ μετράμε ήδη τα πρώτα θύματα του «ετοιμοπόλεμου» κλίματος με τα συνεχή θανατφόρα δυστυχήματα στο στρατό και την αεροπορία...

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ την καθημερινή προσπάθεια της άρχουσας τάξης και των πολιτικών επιτελείων της να στρατιωτικοποιήσουν τη ζωή μας είτε με τις προτάσεις για θητεία στα 18, κόψιμο των αναβολών και δημιουργία εκστρατευτικού σώματος για τη Γιουγκοσλαβία στα πλαίσια δύναμης του ΟΗΕ είτε με τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, τη μετατροπή της Κρήτης στη μεγαλύτερη βάση των Αμερικάνων στη Μεσόγειο και τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης στη συγκρότηση Δύναμης Ταχείας Επέμβασης του NATO...

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ότι όλα αυτά είναι μοιραία και αναπόφευκτα, ότι υπεύθυνοι γι' αυτή την κατάσταση είναι μόνοι οι άλλοι, οι «ένοντες» και οι «κακοί» και πως όλοι οι εθνικιστές βρίσκονται εκτός των ελληνικών συνόρων, ενώ μέσα στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο «πατριώτες»...

ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ!

ΑΓΑΝΑΚΤΟΥΜΕ, γιατί ενώ οι ευσεβέστατοι κύριοι Παπαθεμελής και Σεβαστιανός μπορούν άνετα να προτείνουν ο μεν πρώτος στρατιωτική εισβολή στη Γιουγκοσλαβική Μακεδονία ο δε δεύτερος την προσάρτηση αλβανικών εδαφών, όταν Σκοπιανοί εθνικιστές διαδηλώνουν στην Κοπεγχάγη, τότε αυτό θεωρείται πρόκληση σε βάρος της Ελλάδας...

ΑΗΔΙΑΖΟΥΜΕ με τα φιλοπόλεμα κτηρύματα όχι μόνο των ακροδεξιών «ΣΤΟΧΟΥ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΩΡΑΣ», αλλά και πολλών «εγκύρων» δημοσιόγραφών και αναλυτών, όπως και με την νεκρανάσταση της εκκλησίας και του πατριαρχείου, στα οποία δεξιοί, αλλά και αριστεροί προσφέρουν ηγετικό ρόλο, αγνοώντας όχι μόνο την αντιδραστική ιδεολογία τους, αλλά και τη γλοιώδη υποταγή που κατά καιρούς επέδειξαν απέναντι στις απεχθέστερες μορφές εξουσίας...

ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ επειδή μέσα σ' αυτό το κλίμα εθνικιστικής έξαρσης και πατριδολαγνείας αυξάνονται τα κρούσματα ιδεολογικής τρομοκρατίας και εκφασισμού της πολιτικής ζωής: Οποιαδήποτε διαφορετική φωνή κηρύσσεται αυτόματα «αντεθνική» και κυνηγείται αλύπτητα: οργανώνεται εβδομάδα ηθικής και εθνικής διαπαδαγώγησης της νεολαίας στα σχολεία: αφισσοκολλητές της ΟΑΚΚΕ συλλαμβάνονται και δικάζονται με ανατριχιαστικές κατηγορίες που θυμίζουν μέρες εκτάκτων στρατοδικείων: ο Αγγελλόπουλος «στήνεται στον τοίχο» από τους ιεροεξεταστές των ΜΜΕ γιατί τολμάει να ονειρεύεται έναν κόσμο χωρίς σύνορα: το «Διδυμότειχο Μπλουζ» απαγορεύεται γιατί προσβάλλει το στρατό· η Εταιρεία για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων δεν μπορεί να δώσει συνέντευξη, ενώ το ΚΚΕ δέχεται σφοδρή επίθεση γιατί διαφοροποιήθηκε ελάχιστα από την επίσημη πολιτική...

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΥΠΟΤΙΜΑ ΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΣ!

ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ, πως είναι δυνατόν τους ομογενείς μας, όπου κι αν ζουν, όποιας χώρας κι αν είναι υπήκοοι, να τους ονομάζουμε 'Έλληνες και όχι χριστιανούς, ενώ τους κατοίκους της Θράκης που είναι τουρκικής εθνικότητας να τους ορίζουμε ως μουσουλμάνους, πως είναι δυνατόν, ο Αλβανός υπήκοος από «Βορειοπειρώπης αδελφός», όταν έρχεται ως πρόσφυγας στην Ελλάδα, να βαφτίζεται «εγκληματίας» και «ανθρωπόμορφο τέρας», να συλλαμβάνεται, να εξεφτελίζεται και να απελαύνεται...

ΑΠΟΡΟΥΜΕ γιατί πάντα οι άλλοι, Πέρσες, Ρωμαίοι, Μογγόλοι, Σελτζούκοι και 'Αραβες, ήσαν κατακτητές και επιδρομείς, ενώ ο Μ. Αλέξανδρος και οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες με τους επεκτατικούς πολέμους του «εκπολίτιζαν βαρβάρους», γιατί οι κατακτητές Δωρείς και οι ηττημένοι Πελαγοί μπόρεσαν μετά το 1100 π.Χ. να συνθέσουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενώ αποκλείεται οι Σλάβοι, που τον 7ο μ.Χ. αιώνα συναντήθηκαν με τους 'Έλληνες και άλλες εθνότητες και φυλές της περιοχής, να δημιούργησαν μαζί τους κοινή γλώσσα και ταυτότητα...

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ότι η δικτατορία του Μεταξά άλλα και όλες οι μετεμφυλιοπολεμικές κυβερνήσεις εφάρμοσαν τη στυγνότερη καταπίεση σε βάρος των κατοίκων της Μακεδονίας, ότι έκαναν χιλιάδες δημεύσεις περιουσιών και μεγάλης κλίμακας αλλαγή της σύνθεσης του πληθυσμού, ότι ακόμα και μετά το 1974 υπήρξε ειδική απαγόρευση για την επιστροφή των Μακεδόνων πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα.

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ να εμπνευστούμε από τη δόξα των προγόνων μας και να ταυτιστούμε με τις ανάξεις αξίες της Ελλάδας των Έλληνων Χριστιανών όπως και να συμφιλιωθούμε με την οικουμενική λατρεία της ελεύθερης αγοράς και της αγοραίας ελευθερίας...

Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΜΟ!

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ πως η κυβέρνηση της «ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ», εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η πιο ισχυρή χώρα των Βαλκανίων, επιχειρεί την προώθηση των συμφερόντων του ελληνικού κεφαλαίου στην περιοχή και παράλληλα με το εκβιασμό των «εθνικών κινδύνων» προσπαθεί να περιθωριοποιήσει την όποια ριζοσπαστική πολιτική και κοινωνική αντιπολίτευση εκδηλώνεται στη χώρα μας...

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ότι η «εθνική σταυροφορία» που κηρύσσουν δεν είναι τίποτα άλλα από την προσπάθεια του κεφαλαίου στη χώρα μας να κερδίσει από το ξαναμοίρασμα που γίνεται στα Βαλκάνια, να επιπλέχει την απαραίτηση συσώρευση για το δυνάμωμα της θέσης του και της επιρροής του και να ολοκληρώσει το αντικοινωνικό έργο της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης στη χώρας μας, τσακίζοντας με τον εθνικισμό κάθε απόπειρα αντίστασης και πραγματικού κινήματος της νεολαίας και των εργαζομένων...

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ πως για άλλη μια φορά η άρχουσα τάξη προσπαθεί να παρουσιάσει τα δικά της ιδιοτελή ταξικά συμφέροντα ως συμφέροντα του έθνους και ότι μαζί με την κυβέρνησή της έχουν κάθε λόγο να συμπληρώνουν την αντιλαίκη πολιτική του 0% αιμήσεων στους μισθωτούς, του κλεισίματος των «προβληματικών», της ακρίβειας, της αστυνομοκρατίας και της πειθάρχισης της νεολαίας, με μια εξίσου αντικοινωνική και επιθετική εξωτερική πολιτική που δυσχεραίνει περισσότερο τη θέση των εργαζομένων και αυξάνει τον κίνδυνο εμπλοκής της Ελλάδας σ' έναν πόλεμο...

ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΜΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ!

**Δεν αρκεί να είμαστε γενικά και αφορημένα ενάπια στον πόλεμο.
Μην ξεχνάμε ότι όλοι οι πόλεμοι,
που όταν τέλειωσαν καταγγέλθηκαν ως άδικες σφαγές,
ξεκίνησαν για την προάσπιση της ειρήνης!**

ΠΑΛΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ!

Οι εργαζόμενοι και οι νέοι αυτής της χώρας δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα από έναν – έστω και νικηφόρο – πόλεμο. Ούτε από το εντεινόμενο κλίμα εθνικισμού και πολεμοκαπηλείας. Δεν έχουμε κανένα όφελος, αν οι κ.κ. Μητσοτάκης και Σαμαράς γίνουν «Βαλκανιάρχες»...

- Ζούμε ήδη τις συνέπειες αυτής της κατάστασης: Την αύξηση των πολεμικών δαπανών, τη σκλήρυνση των συνθηκών στο στρατό, τη μεγαλύτερη συρρίκνωση των δικαιωμάτων και των κατακτήσεών μας...
- Ζούμε μέσα στο ασφυκτικό κλίμα που δημιουργεί αυτή η κατάσταση: Την ένταση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, την επιστροφή των ανάξιων αξιών της εθνικοφροσύνης και της προγονολατρείας, του πουριτανισμού και της χωροφυλακίστικης λεβεντιάς που τόσο ταλαιπώρησαν τις παλιότερες γενιές...

ΠΑΛΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ!

Οι εργαζόμενοι και οι νέοι αυτής της χώρας θα είμαστε αυτοί που θα πληρώσουμε ίσως και με τη ζωή μας τον ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό και την εμπέδωση της νέας τάξης.

Η δική μας «τάξη» της Ελευθερίας και της Αλληλεγγύης είναι εχθρική με:

- Τη **ΝΕΑ ΤΑΞΗ** της σφαγής του λαού του Ιράκ από τις «έξυπνες βόμβες» των ΗΠΑ, αλλά και από το συνεχίζομενο – υπό την αιγίδα του ΟΗΕ – οικονομικό εμπάργκο που έχει σκοτώσει μέχρι σήμερα 80.000 παιδιά του Ιράκ...
- Τη **ΝΕΑ ΤΑΞΗ** της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του Μάανστριχτ, που καταργεί τα σύνορα των αγορών για να σηκώσει νέα, αδυώπητα και θωρακισμένα, απέναντι σ' όλους τους «μη εξασφαλισμένους» αυτής της Ηπείρου, στους ανέργους, στους μετανάστες, στους πολιτικούς πρόσφυγες...
- Τη **ΝΕΑ ΤΑΞΗ** που διαδέχεται την παλιά του «διπολισμού» και του «ψυχρού πολέμου», όχι για να φέρει την ειρήνη και την ευημερία στους λαούς του κόσμου, αλλά για να εντείνει τη φτώχεια και την καταπίεση, να αυξήσει τους «θερμούς πολέμους» και να οργανώσει πραγματικό ανθρωποκυνηγητό απέναντι στα εθνικοαπελευθερωτικά και επαναστατικά κινήματα...
- Τη **ΝΕΑ ΤΑΞΗ** του ιμπεριαλισμού, του μιλιταρισμού, του εθνικισμού και του ρατσισμού, του NATO και της ΔΕΕ, της TREV, της ΣΕΓΚΕΝ και της «Διεθνούς της Καταστολής»...

ΠΑΛΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΕΧΘΡΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΕΧΘΡΟΣ!

- Αντίσταση στους πολεμικούς τυχοδιωκτισμούς, στη δημιουργία εκστρατευτικών σωμάτων και στην αποστολή Ελλήνων φαντάρων έξω από τα ελληνικά σύνορα!
- Αντίσταση στην εθνικιστική υστερία, στην καταπίεση των μειονοτήτων που ζουν στην Ελλάδα, στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στην παρουσία ξένων στρατών στα Βαλκάνια!
- Αντίσταση στην αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική, στον αυταρχισμό και στον εθνικιστικό σκοταδισμό!